

# ‘Vertel het Maar’

## jaargang 31 - nr. 2

27 april tot en met 29 juni 2025

### Informatie

‘Vertel het Maar’ is een methode voor kindernevendienst en zondagsschool, die als kwartaaluitgave verschijnt. De methode sluit aan bij de lezingen van ‘In Orde’ Oecumenisch rooster en volgt de gang van het kerkelijk jaar. In de loop van de tijd komt de gehele Bijbel aan de orde.

‘Vertel het Maar’ wordt gesteund door de Confessionele Beweging, de Christelijke Gereformeerde Jeugdorganisatie, Stichting Opwekking (Kinderwerk Timotheüs) en het Leger des Heils.

**Stichting ‘Vertel Het Maar’**  
Postbus 2028, 3800 CA Amersfoort  
tel. 06 - 247 858 06 (secretariaat)

[www.vertelhetmaar.nl](http://www.vertelhetmaar.nl)  
Email: [info@vertelhetmaar.nl](mailto:info@vertelhetmaar.nl)  
IBANnummer: NL83 RABO 0129 8055 13

Het abonnementsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december, opzeggingen uiterlijk 1 november van het voorafgaande jaar. De kosten voor een jaarabonnement € 180,00.

Een los kwartaalnummer (digitaal) kost € 60. Oudere nummers in digitale vorm (indien beschikbaar) zijn te koop bij de administratie.

### Medewerkers

#### Schrijver/Schrijfsters Onderbouw

Tineke Demmink, Ineke Fröling-Flantua, Katinka van de Glind, Roanne Steenbergen, Hester Visser-Montaban, Jolanda Vester en Ellen Zuidwegt-Dronkers.

#### Schrijver/schrijfsters Middenbouw

Cora de Groot, Jannie Hekman, Marian Melis, Janneke van der Molen, Rene van Oosterveld, Rianne van Rees en Petra Wilbrink.

#### Schrijvers/schrijfsters Bovenbouw

Marieke van de Beek, Ria van Buuren-van den Berg, Ester van Dijk, Rosa Erkelens-Prins, Mariska Grotebreur, Janny van Vuuren-van Nederpelt en Mirjam Zielman.

#### Werkgroep Achtergrondinformatie

(redactie: ds. W.P. van der Hoeven)

ds. R. Barth, ds. W.M. de Bruin, ds. G. Doorn,  
ds. H. de Jong, ds. G.J. Krol, ds. D. Riemens,  
mw. ds. A. Smouter-de Rooij, ds. K. Smouter en  
ds. W.P. van der Hoeven

#### Verwerkingen, creatieve ideeën en liederen

(redactie: Cora de Groot):

Michel de Boer, Corina Bron, Karine Hubregtse, Rian van Middelkoop, Janneke van der Molen, Ineke Moor, Wiesje Mourits, Hanneke Muller, Karin Neels, Alja Nijenhuis, Hester Nijhoff, Anneke Roukema, Marjolein Schimmel, Jannie Slingerland, Maria den Toom, Sandra van der Zwaag, Judith Zwerver, Pieta Zeilstra (liederenkeuze)

#### Thema's en doelen en hoofdredactie

ds. D. Westerneng.

#### Pinksterproject

Carole van Dueren den Hollander-Heming  
en ds. D. Westerneng.

#### Bestuur

Ds. A.W. Estié (voorzitter), mw. ds. A. van Geerenstein (secretaris), mw. J. Folkers (penningmeester).

**AUTEURSRECHT:** Niets uit deze uitgave (uitgezonderd de verwerkingen, vertelplaten, themastrips en liederen) mag worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

© 2025 Stichting ‘Vertel het Maar’, Postbus 2028, 3800 CA Amersfoort ISSN 1387 – 2923

# Inhoudsopgave 2e kwartaal

Datum	Bijbelgedeelte	Onderwerp	Pagina
27 april	Lucas 24:13-35	De Emmaüsgangers	3
4 mei	Lucas 24:36-48	Vrede zij met u (80 jaar vrede in Nederland)	10
11 mei	Joh. 3:1-16	Opnieuw geboren door de Geest	18
18 mei	Psalm 100	Een loflied op Gods trouw	25
<b>PINKSTERPROJECT</b>			
25 mei	Joh. 14:23-29	Vader en Zoon wonen in ons	32
29 mei (Hemelvaart)	Lucas 24:49-53	Jezus maakt plaats voor de Geest	40
1 juni	Handelingen 1:12-26	De discipelen bereiden zich voor	47
8 juni (Pinksteren)	Handelingen 2:1-11	De uitstorting van de Geest	53
15 juni	1 Timoteüs 1:1-11	Paulus spreekt Timoteüs moed in	60
22 juni	1 Timoteüs 1:12-20	Gods genade voor Paulus	67
29 juni	1 Timoteüs 2:1-15	Bid voor iedereen	75

Voor de bijbelgedeelten die in de komende kwartalen worden verteld, kun je kijken onder het kopje 'roosters' op de website.

27 april 2025

# De Emmaüsgangers

Lucas 24:13-35



# Thema: Jezus is wie Hij was

## Doel

De kinderen leren dat Jezus na zijn opstanding dezelfde is als daarvoor. Toch is Hij ook anders: Hij heeft overwonnen en leeft in Gods heerlijkheid.

## Toelichting

De mannen op weg naar Emmaüs leven in het verleden. Jezus leeft, maar dat weten zij niet. Ze zien dat met de afschuwelijke kruisiging en dood abrupt een einde is gekomen aan alles dat ze van Hem verwachtten. Alle hoop is vervlogen. Dan komt een derde man bij hen lopen. Hij luistert naar hen, Hij legt het verleden uit vanuit de Schriften en vertelt over wat er nu moet zijn. De mannen uit Emmaüs zijn enthousiast, maar pas bij de maaltijd en het breken van het brood ontdekken zij: Jezus leeft en is nog steeds bij hen! Dezelfde en toch anders: gekruisigd en opgestaan. Dan kunnen ze echt Pasen vieren.

### Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Jezus leeft!

Richtlijnen: De mannen die op weg zijn van Jeruzalem naar Emmaüs begrijpen er niets van.

Wat is er met Jezus toch gebeurd? Ze praten erover. Ze zijn verdrietig, dat kun je aan hun gezichten zien. Ze weten nog niet dat Jezus is opgestaan. Dan komt er iemand naast hen lopen. Hij luistert naar wat ze zeggen. Dan legt Hij uit wat Hij over Jezus weet. De twee mannen luisteren goed. Ze willen steeds meer horen en vragen of de man blijft eten. Dat doet Hij. Dan begrijpen zij dat de vreemdeling Jezus zelf is. Ze worden weer blij. Jezus is niet dood, Hij is weer bij hen!

### Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Jezus is terug!

Richtlijnen: De sombere, teleurgestelde mannen op weg naar Emmaüs zijn geboeid door die vreemde man die met hen meeloopt. Hij trekt hen uit hun sombere gepieker door zijn verhalen over Jezus. Hij kent de Schriften en verbindt die met de gebeurtenissen van de laatste dagen. En Hij heeft het over de glorie die op het lijden van de Messias volgt. Het is met zijn dood niet afgelopen. Ze worden er warm van en willen deze Man bij zich houden en nodigen Hem uit te blijven. Aan tafel deelt de gast het gebroken brood. Dan herkennen ze Jezus in de vreemde. Terug in Jeruzalem horen ze dat Jezus ook daar al is geweest. Een wonder! Jezus is dezelfde als voor zijn dood, maar deelt nu in Gods glorie.

### Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Dezelfde Jezus, maar toch anders

Richtlijnen: Je kunt zo opgesloten zitten in jouw gedachten, dat je de werkelijkheid niet ziet. Je bent verdrietig en alles is somber in jouw ogen. Nergens geniet je van, niets kan je blij maken. Omgekeerd kan ook; je loopt met je hoofd in de wolken en alle problemen wuif je weg. Niet belangrijk!

De mannen op weg naar Emmaüs kunnen maar aan één ding denken. Degene op wie zij hoopten, Jezus, is dood. Hij leek de Messias, maar was dat blijkbaar niet. Een vreemde reisgenoot legt hun eerst uit wat in de Schriften over Jezus staat. Maar het kwartje valt niet bij hen; het zou mooi zijn als het waar was, maar Jezus is gestorven. Pas aan tafel herkennen ze Jezus, bij het breken van het brood, bij zijn gebed voor de maaltijd. Ze zien nu dat de gekruisigde Heer leeft, dat Hij is opgestaan. Dat Hij dezelfde is –terug bij hen- en toch anders –delend in Gods heerlijkheid-. Dan mogen ook zij blijven geloven wat ze geloofden, maar nu anders, met honderd procent zekerheid. Jezus leeft in eeuwigheid, hun wereld wordt anders!

### Extra Bijbelgedeelte :1 Korintiërs 15: 1-7

(Jezus verschijnt als Opgestane aan vele mensen)

Auteur: DW

# Achtergrondinformatie

## Bij het Bijbelgedeelte

Misschien is dit wel een van de mooiste verkondigingen over de opstanding van de Here Jezus. Alles zingt er in door: de ontgoochelde mensheid, de verborgen Gezalfde van Israël en zijn nabijheid, de eenheid van de Bijbel, het verlangen brandende hart en de erkenning en vreugde van de herkenning.

## Vers voor vers

- Vs.13 En zie! Dat vraagt om onze aandacht. Lees het Evangelie van Lucas vanuit het opschrift in vers 1, eerste hoofdstuk. Zo nauwgezet mogelijk. Dat is best lastig 60 stadiën is twee uur gaand, 11-12 kilometer van Jeruzalem. Om welke plaats gaat het precies? Nicopolis? Maar dat ligt op 31 kilometer van Jeruzalem, dus de terugreis is dan een hele onderneming geweest met iets meer dan een halve maan om de weg te verlichten. Of voegt de Onbekende zich na 60 stadiën bij de twee uit de discipelkring? Als dat het geval is was er nog 20 kilometer te gaan. Dat kan, gelet op het uitgebreide onderricht dat de twee mannen ontvangen. Bovendien was men in die tijd gewend langere afstanden af te leggen dan wij. Het zijn interessante vragen, die ik slechts aanstip. Het zijn twee mannen. Nadrukkelijk twee, want daarmee staat hun getuigenis als waarachtig vast. Het zijn ook mannen en wat zij uiteindelijk doen is een bevestiging van het getuigenis dat zij al eerder van de vrouwen hadden ontvangen, maar dat ook zij ten onrechte als zotteklap beschouwden.
- Vs. 14 Zij spreken over wat is voorgevallen. Letterlijk staat er dat zij homilieën met elkaar houden. Dat zijn een soort preken. Hm, als predikant wordt mij een spiegel voorgehouden.
- Vs. 15v En het gebeurde... Dat vinden we steeds bij Lucas. Het is onder rabbijnen bekend dat deze uitdrukking – waar Gods Naam in doorklinkt – verwijst naar iets uit het verleden dat werd verstoord, maar dat uiteindelijk onder de belofte van herstel ligt. Je zou kunnen zeggen dat God inbreekt in de prediking van de dagelijkse gebeurtenissen en ook doorbreekt. Jezus, Hij loopt mee, maar hun ogen zijn bevangen. Dat doet denken aan wat in Romeinen 11 aan de orde wordt gesteld door de apostel Paulus. Dat vele Joodse mensen Jezus niet erkennen, zodat het heil naar de niet-Joden, de heidenen kon doorbreken. Ook hier is het bevangen zijn van de ogen uiteindelijk tot een nog duidelijker getuigenis dat Jezus de Opgestane Heer en Messias van Israël is! Het nog-niet-herkennen door deze twee is uiteindelijk positief. Mogelijk is dat ook een bemoediging voor de lezers en hoorders toen en nu.
- Vs. 17 Hier vraagt de Here Jezus hel nadrukkelijk.
- Vs. 18 Kleopas zou de Klopas die genoemd wordt in Johannes 19,25 kunnen zijn. De kerkelijke traditie gaat daarvan uit. Dan is hij nagenoeg een verwante. Dat zou enerzijds het toegesloten zijn van zijn ogen, maar juist ook zijn latere getuigenis kunnen versterken. En de juistheid van deze verkondiging benadrukken.
- Vs. 19vv Let goed op hoe pastoraal de Here Jezus hier is. Hij overdondert hen niet door zichzelf als opgestaan uit de doden bekend te maken. Nee, zij mogen hun hart luchten. Zij spreken uitvoerig over hun vertrouwen, hun verwachting, maar evengoed van hun teleurstelling en frustratie. Daar heeft Hij een open oog en een open hart voor. Hij blijkt hier een oprechte pedagoog te zijn. Hij vraagt door en laat hen spreken. Dat is een haast pedagogische methode waarbij de mensen al spreken ontdekken waar zij staan ten opzichte van deze vreemdeling. De vreemdeling die uiteindelijk juist nabij is. Jezus had gezegd 'komt tot Mij, jullie die vermoed en belast zijn'. Niet tot een leerstellig stelsel, maar tot Hem; met al die verwarrende en tegenstrijdige gevoelens!
- Vs. 25vv Pas wanneer dat alles is gezegd, dat blijkbaar nodig was om gezegd te hebben, komt er ruimte voor de verkondiging. De Christus is de Gezalfde van Israël. Hij moest lijden. Het is blijkbaar niet de stralende profeet die als een koning Israël zou verlossen naar menselijke verwachtingen en hoop, maar de Gezalfde die blijkbaar op een andere manier verlossing brengt. Langs die weg van lijden. Heel de Bijbel gaat open. Mozes en profeten worden hier genoemd. In vers 44 worden daar Psalmen aan toegevoegd. Het kost weinig moeite om hier de Joodse indeling van wat wij het Oude Testament noemen in te herkennen. Mozes – de eerste vijf boeken – Thora als kern; daaromheen de Profeten – Nebiim; en daar weer omheen de Geschriften – Chetubim. Dat alles getuigt van de Messias – de Gezalfde van Israël! We horen hoe Lucas zijn mede -Joodse hoorders oproept om in Jezus de Gezalfde van God te herkennen.
- Vs. 28v De Here Jezus wil geboden zijn. Dat horen we steeds in de Bijbel. God heeft strikt genomen ons niet nodig, maar wil dat wij erkennen dat wij Hem nodig hebben. Die wederzijdse betrokkenheid is een grondelement van de bijbelse verkondiging.
- Vs. 30v Herkenning in het breken van het brood. Herkenning en direct daarop verdwenen zijn. Zoals ooit Huub Oosterhuis het zo bondig verwoordde: 'Zien; soms, even.'  
Avondmaal – Pesach – gemeenschap; het klinkt en zingt hier allemaal in door. Wie oren heeft; die hore!

Vs. 32vv De terugkeer naar Jeruzalem. Het zou te ver zijn geweest, maar blijkbaar door het ontvangen zicht op de opgestane Here Jezus is de reis terug geen hindernis meer. Daar wordt gemeenschap en herkenning gevonden. Daar breekt het licht van Pasen, dat op die morgen zo klein in de eerste kreek van de dag begonnen was, volkomen door. De duisternis wordt als het licht, de afstand is niets meer. Iets van de kracht van geloof en geloofsgemeenschap wordt hier merkbaar.

*Auteur: GJK*

## Liederen

Psalm 136	
Lied 644	(=Gezang 82 LvdK)
Lied 642	(=Gezang 218 LvdK)
Lied 656	
'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven	Hemelhoog 299
Diep, diep, diep als de zee	Hemelhoog 327
Jezus is ....	Hemelhoog 348
Hij is de Rots	Hemelhoog 340
King Jesus is all	Hemelhoog 353
Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn?	Hemelhoog 455
Van A tot Z	Hemelhoog 621
Hij leeft	Hemelhoog 182

*Auteur: PZ*



# Jezus leeft!

## Bijbelvertelling

Wat zijn de vrienden van Jezus verdrietig! Jezus is gestorven, Hij is niet meer bij zijn vrienden.

Jezus ligt nu in een graf met een grote steen ervoor. Niemand kan erbij, niemand kan erin.

Een paar vrouwen zijn naar het graf gegaan en zij zeggen dat het graf weer open is! 'Dat geloof je toch niet!', zeggen de vrienden tegen elkaar. 'Hoe zou dat kunnen? De vrouwen zeggen ook dat er engelen waren bij het graf. De engelen hebben gezegd dat Jezus niet meer dood is maar leeft!' Dit geloven de vrienden niet. 'De vrouwen zeggen zelfs dat ze Jezus gezien hebben.' Nu, dat geloven de vrienden echt niet. Hoe zou dat kunnen? Ze begrijpen er niets van.

Er zijn twee vrienden die naar huis willen. 'Het helpt toch niet als we hier blijven, er verandert niets. Kom, we gaan', zegt Kleopas.

Een andere vriend gaat met Kleopas mee. Het is een lange wandeling. Van Jeruzalem naar Emmaüs. Ze lopen op de weg, ze praten af en toe.

En wanneer ze zo lopen en praten komt er ineens een man naast hen lopen. Een vreemde man. Nu lopen ze met zijn drieën op de weg naar Emmaüs.

De vreemde man vraagt: 'Waarover praten jullie?' Ze begrijpen echt niet waarom hij dit vraagt. Zou deze vreemde man dan de enige zijn die niet weet wat er in Jeruzalem met Jezus is gebeurd? Zou hij dan niet weten dat hun vriend Jezus dood is? Het is nog maar drie dagen geleden.

'Weet u dan niet wat er de afgelopen dagen in Jeruzalem gebeurd is?', vragen de twee mannen aan de vreemde man. De vreemde man zegt: 'Wat dan?' Kleopas vertelt: 'Ze hebben lelijke dingen gezegd van onze vriend Jezus. Jezus wilde helemaal niet vechten en oorlog voeren. Hij wilde ook niet zelf de baas spelen. Hij wilde alleen maar laten zien hoe de mensen liever en beter met elkaar kunnen omgaan. Hij heeft ons geleerd wie God is. En daarom hebben ze Hem te pakken genomen.'

Dan zegt de vreemde man: 'Begrijpen jullie het dan niet? Je weet toch wat de profeten gezegd hebben over Jezus. Je kent toch alle verhalen van Jezus? Dat Hij nooit opgaf, en altijd opnieuw begon! Jezus zei toch, dat God altijd doet wat Hij heeft beloofd. En wat heeft de God van Jezus beloofd? Juist! Dat Hij zijn Zoon weer zou laten opstaan uit de dood. Of geloven jullie dat niet?' Kleopas voelt zich al een stuk minder verdrietig. Hij zegt: 'Oh, we zijn er. Hier is ons huis. Heeft u misschien zin om samen met ons te eten? Het wordt al donker en dan is het ook niet fijn om alleen verder te gaan.' Dat wil de vreemde man heel graag. Hij gaat mee.

Ze gaan aan tafel en dan neemt de vreemde man het brood in zijn handen. Hij spreekt de zegen uit en dankt God. Hij breekt het brood en geeft het aan hen. En dan, ineens, hebben ze het door: ze herkennen Hem. Ze zien het nu goed... het is Jezus!

Ineens verdwijnt Jezus weer, Hij gaat weg. Ze rennen nog naar buiten ... maar ze zien Hem niet meer.

Dit moeten ze aan de anderen gaan vertellen: snel gaan ze terug naar Jeruzalem.

Ze vertellen aan hun vrienden wat er allemaal gebeurd is. Nu weten ze het heel zeker. De vrouwen hebben gelijk. Jezus is niet dood. Hij leeft en is nog steeds dicht bij zijn vrienden. Ze hebben Hem herkend toen Hij het brood in stukken brak en uitdeelde. Ze kunnen wel dansen van blijdschap!

## Gebed

Here God, wat een prachtig verhaal hebben we gehoord. Wat fijn dat de vrienden van Jezus Hem herkenden en zelf konden zien dat Hij is opgestaan. Wij mogen dat ook geloven en weten dat U er bent, altijd. Amen.

*Auteur: IFF*



# Jezus is terug

## Inleiding

Het is Pasen geweest, het feest van de opstanding van Jezus uit de dood.

De leerlingen van Jezus zijn na zijn kruisiging verdrietig en teleurgesteld achtergebleven.

De vrouwen die bij het graf komen op de ochtend van de opstanding brengen het goede nieuws aan de leerlingen en volgelingen van Jezus. Jezus leeft! Hij is terug.

De leerlingen kunnen het niet geloven en een aantal mannen gaan zelf kijken bij het graf.

Ze vinden daar het lege graf, maar Jezus zelf zien ze niet. Verschillende leerlingen geloven dat het waar is wat de vrouwen zeggen. Er zijn ook volgelingen die het niet kunnen geloven, tot ze Jezus zelf zien.

## Bijbelverhaal

Later op diezelfde dag zijn twee leerlingen van Jezus lopend onderweg van Jeruzalem naar het dorp Emmaüs. Emmaüs is een dorp dat 11 kilometer van Jeruzalem vandaan ligt. Je loopt daar in ongeveer twee uur naar toe.

De mannen zijn nog maar net uit de stad vertrokken, maar ze zijn al druk in gesprek met elkaar. Ze bespreken wat er allemaal is voorgevallen in Jeruzalem. Ze praten over Jezus. Dat ze dachten dat Jezus de Messias was, die zijn volk zou verlossen. Maar nu is het allemaal voorbij. Hun hoop is vervlogen. Jezus is gestorven aan het kruis en is begraven.

Ze kijken elkaar verdrietig aan.

Terwijl ze daar zo samen in gesprek zijn komt Jezus zelf bij hen lopen. De leerlingen herkennen Hem niet. Jezus vraagt de mannen: 'Waar lopen jullie toch over te praten?'

De mannen blijven staan en kijken de man die met hen meeloopt, somber aan.

Eén van de mannen, die Kleopas heet, zegt tegen Jezus: 'Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem dat U niet weet wat daar in de afgelopen dagen is gebeurd?'

Jezus vraagt hun: 'Wat is daar dan gebeurd? Vertel me erover'.

'Heeft u niet gehoord over wat er is gebeurd met Jezus van Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en het hele volk?'

Onze hogepriesters en leiders hebben Hem ter dood veroordeeld en Hem laten kruisigen.

Wij, zijn leerlingen, dachten dat Hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar ondertussen is het allemaal al drie dagen geleden. Een paar vrouwen, die ook zijn leerlingen zijn, hebben ons in de war gebracht. Zij waren vanmorgen vroeg naar het graf van Jezus gegaan, maar zijn lichaam was daar niet te vinden. En ze vertelden dat er engelen aan hen waren verschenen, die vertelden dat Jezus leeft!

Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan. Dat was inderdaad leeg, zoals de vrouwen ons hadden verteld, maar Jezus zagen ze niet'

Jezus knikt hen toe en zegt: 'Zijn jullie zo traag van begrip en hebben jullie zo weinig verstand dat jullie niet begrijpen wat hier is gebeurd? Hebben jullie het niet gelezen in de boeken van de profeten? Zij hebben al verteld dat de Messias al dat lijden moest ondergaan om zijn glorie te kunnen binnengaan.'

Daarna legt Jezus hun uit wat er al verteld was over zijn komst in de bijbelboeken van Mozes en de profeten. Voor ze het weten komen ze aan bij hun eindbestemming, het dorp Emmaüs.

Wat kan deze vreemdeling boeiend vertellen! De mannen zijn onder de indruk van zijn kennis over de Bijbel en hoe Hij uit kan leggen wat alles betekent.

Jezus doet alsof Hij verder wil reizen, maar de mannen houden Hem tegen. Ze zeggen: 'Het wordt al bijna avond, de dag is ten einde. Kom met ons mee naar het huis waar wij verblijven en blijf bij ons eten'

Jezus gaat met de mannen mee en even later liggen ze samen aan tafel om de maaltijd te gebruiken. Jezus pakt het brood van de tafel en zegent het voor ze ervan gaan eten. Dan ineens worden de ogen van de mannen geopend. Ze zien dat ze niet met een vreemdeling zijn meegewandeld, maar dat het Jezus zelf was die met hen meeliep. Wat een wonder! Jezus verdwijnt nu net zo plotseling als Hij kwam. De mannen kijken elkaar aan en zeggen: 'Voelde jij ook wat ik voelde, ik dacht al dat dit niet zomaar een vreemdeling was. Hij wist zoveel over de Bijbel en legde ons dat zo goed uit'. Het is al bijna donker, maar toch staan de mannen direct op om terug te gaan naar Jeruzalem. Ze zoeken de elf leerlingen van Jezus op en de andere volgelingen die bij elkaar zitten. Ze roepen het uit: 'De Heer is werkelijk uit de dood opgestaan, wij hebben Hem ontmoet op de weg naar Emmaüs'. De twee mannen vertellen over hun reis en hun ontmoeting met Jezus.

## Afsluiting:

Wat bijzonder. Jezus laat zich als eerste aan de vrouwen zien die zijn volgelingen zijn. De mannen die ervan horen, geloven de vrouwen niet zomaar. Ze willen het met hun eigen ogen zien. Misschien vertellen die vrouwen zomaar iets dat niet waar is.

Toch klopt het wel wat de vrouwen zeggen. Jezus is terug. Maar het is niet meer hetzelfde als voorheen. Jezus kan niet bij hen blijven, maar zal naar de hemel gaan. Daar bereidt Hij een plaats voor iedereen die in hem gelooft.

*Auteur: MME*





# Dezelfde Jezus, maar toch anders

Het is nog steeds de eerste dag van de week. Tijdens dit verhaal is het inmiddels middag. En er gebeurt iets wat nauwelijks te geloven is. Jezus, die net zijn leven heeft gegeven. Die net de zwaarste klus achter de rug heeft, die ooit op aarde is gedaan. Hij is nu alweer aan het werk. Hij zoekt twee zwaar teleurgestelde mannen op. Mannen die op weg gaan naar huis.

Verdrietig praten ze samen over wat er de afgelopen dagen is gebeurd. Zij dachten dat met Jezus Gods Koninkrijk zou doorbreken. Daar hoopten ze op. En nu is het zo anders gelopen. Jezus is gedood aan het kruis. Hij is begraven. Daar zijn ze zo vol van dat ze nauwelijks letten op de Man die met hen mee loopt. Wij weten vanuit de Bijbel dat dit Jezus zelf is. Maar de mannen herkennen Hem niet. Omdat hun blik vertroebeld wordt. Jezus zorgt er op de een of andere manier voor dat ze Hem niet herkennen. Ze denken dat Hij een vreemdeling is. Jezus houdt zich van de domme en stelt hen de vraag: 'Waar hebben jullie het toch over?' Hij wil hun gedachten horen. Zo geeft Hij hun gelegenheid om te vertellen waarom ze zo in de war zijn.

Hun reactie lijkt wel wat geïrriteerd 'Bent U de enige die niet weet wat zich in Jeruzalem heeft afgespeeld. Hebt U niet gehoord van Jezus van Nazaret? Wij dachten dat Hij de bevrijder van Israël was. Zoveel mensen kwamen naar Hem luisteren. Hij was een goede leraar. Iedereen hield van Hem. Hij genas de zieken. Tot een paar dagen geleden. Toen werd Hij ineens gevangengenomen. De hogepriesters en leiders hebben Hem ter dood veroordeeld en drie dagen geleden is Hij gekruisigd. Na vandaag zijn we nog meer in de war, want vanmorgen gingen vrouwen uit onze kring het graf bezoeken. Ze kwamen terug met het verhaal dat het graf leeg is. Ze hebben daar engelen gezien die vertelden dat Jezus niet meer dood is. Dat Hij leeft. Later zijn anderen gaan kijken. Die zagen ook wat de vrouwen eerder vertelden, maar Jezus zagen ze niet. Wij weten niet wat we daarmee kunnen. We gaan maar naar huis. We hoopten zo dat Hij de beloofde Verlosser was. We kunnen aan niets anders meer denken'. In hun woorden hoor je verdriet en teleurstelling. Jezus heeft de mannen laten uitspreken. Ze hebben aan een stuk door gepraat. Maar het lijkt hen niet op te luchten. Zo kunnen ze nog wel dagen blijven praten, zonder hun teleurstelling kwijt te raken.

Daar gaat Jezus wat aan doen. Hij noemt hen onverstandig en traag van begrip. Dat klinkt best wel scherp. Maar het is wel te begrijpen, toch? Jezus heeft notabene net zijn leven gegeven. Hij heeft voor hen geleden. Hij heeft alles gedaan om hen te redden. En nu zijn zij alleen maar zwaar teleurgesteld omdat het anders is gegaan dan zij gedacht hadden. 'De Christus móest lijden', zegt Hij met nadruk. 'Dit alles móest gebeuren van God'. Dat hadden deze mannen kunnen weten. De profeten hebben dit voorspeld. Jezus had het hun zelf dikwijls verteld. Waren ze vergeten wat er in de oude boeken hierover is opgeschreven? Er móest toch iemand komen die de schuld

van de hele wereld op zich wilde nemen? Jezus vertelt van het offer, van het paaslam. Hij citeert woorden van de profeten. Die woorden klinken in de oren van de twee mannen bekend en vertrouwd.

Hun hart wordt warm van alles wat die vreemdeling vertelt. Ze verbazen zich, hoe alles op zijn plaats valt, maar ze voelen ook schaamte. Dat ze hier zelf helemaal niet meer aan hebben gedacht. Ze hebben zich laten meeslepen in de chaos van de afgelopen dagen. Tegen de avond komen ze bij hun huis aan. Jezus doet of Hij verder wil lopen. Maar de mannen dringen aan. Blijf bij ons vannacht. Het is al laat en straks te donker om verder te reizen. Ze willen nog geen afscheid nemen van deze man. Ze willen heel graag dat Hij nog meer vertelt. Aan tafel is het de gast die het brood breekt. Dat is heel ongebruikelijk. Dan... terwijl Hij het brood breekt en een zegen uitsprekt... gaan hun ogen pas echt open. Dit hebben ze vaker gezien. En terwijl Jezus uitdeelt, weten ze het zeker: Dit is Hij! Op datzelfde moment is Jezus ook verdwenen.

Maar de mannen zijn niet meer verdrietig. Vol van wat ze hebben meegemaakt, gaan ze zo snel ze kunnen rechtsomkeert naar hun vrienden in Jeruzalem. Die moeten dit ook weten. Dit is groot nieuws. In Jeruzalem wacht hun een verrassing: De broeders weten het al. Ze roepen zodra ze binnenstappen: 'De Heer is echt uit de dood opgestaan. Petrus heeft Hem ook gezien'. De twee vrienden vertellen van hun wandeling en hun Gast. Dat ze Hem pas herkenden toen Hij als de Gastheer het brood brak. Ze blijven praten! Wat een dag!

## Vragen om over door te praten

1. Verdriet en vreugde in dit verhaal. Wat is vooral verdrietig?
2. Wat vind je ervan dat Jezus gewoon met de mannen meeloopt en eerst luistert en vragen stelt? Hoe doe jij dat als jouw vriend/vriendin het moeilijk heeft?
3. Schrijf op wat de Emmaüsgangers voor feiten noemen. Wat valt je op? Bespreek met elkaar waarom de Emmaüsgangers pas laat ontdekken Wie er met hen meegelopen is.
- 4a. Jezus verwijt de vrienden dat ze niet denken aan de woorden uit het Oude Testament. En aan wat Jezus hun zelf geleerd heeft. Wat kunnen wij hiervan leren?
- 4b. Als in jouw leven iets verdrietigs gebeurt. Waar kun jij je dan aan vasthouden?
5. Waarom legt Jezus uit dat Hij moest lijden? Met de nadruk op 'moest' Kunnen jullie aan elkaar uitleggen wat dit van God zegt?
6. Boven dit hoofdstuk staat 'Dezelfde Jezus, maar toch anders' Hoezo?

*Auteur: RE*

4 mei 2025

# Vrede zij met u

Lucas 24:36-48



# Thema: De levende Heer geeft vrede

## Doel

De kinderen leren wat vrede in de Bijbel betekent.

## Toelichting

We hebben bij de mannen uit Emmaüs gezien hoe moeilijk het is te geloven dat Jezus leeft. Eigenlijk is dat onvoorstelbaar. Vandaag lezen we dat Jezus verschijnt aan de leerlingen in de bovenzaal. Zij hebben van de vrouwen, Petrus en de Emmaüsgangers gehoord dat Jezus leeft, maar zelf hebben ze Hem niet gezien. Dan staat Jezus plotseling in hun midden. Hij begroet hen met: 'Vrede zij met jullie'. Juist na Pasen heeft dat een diepe betekenis. Met Jezus' opstanding is goed tussen God en de wereld. De zonde en alle gevolgen daarvan zijn hun macht kwijt. Het Koninkrijk van God, waar vrede en recht het dagelijks leven bepalen, heeft gewonnen en zal winnen. Dat is een geschenk van God, maar ook een opdracht. Gelovigen mogen hebben de taak zelf uit Gods vrede te leven en anderen voor Gods vrede te winnen.

Juist nu het tachtig jaar geleden is, dat Nederland de vrijheid terugkreeg na de Tweede Wereldoorlog, zijn we dankbaar naar God die vrede gaf. We gedenken de militairen en anderen die ervoor hebben gevochten, soms ten koste van hun leven. En we proberen zelf antisemitisme en haat naar anderen te bestrijden. Proberen het goede te doen in ons land en in de wereld. Dan is er echt vrede.

## Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Jezus bezoekt zijn vrienden

Richtlijnen: Vertel eenvoudig dat er maar een paar mensen zijn die Jezus hebben gezien, nadat Hij is opgestaan. In de zaal waar de discipelen zijn, zitten veel meer mensen. Jezus gaat ook bij hen op bezoek. Plotseling is Hij er. Hij eet een stuk brood met vis, zoals Hij altijd deed. En Hij zegt: God wil jullie vrede geven. Vrede is dat alles gaat zoals God graag wil. Steeds aan God denken, geen onrecht of ruzie, elkaar helpen in alles, dat is vrede.

Tenslotte zegt Jezus: God geeft jullie vrede, vertel dat aan iedereen en laat het aan elkaar merken.

## Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Jezus wenst zijn leerlingen vrede

Richtlijnen: Jezus leeft, Jezus heeft gewonnen. Dat konden de leerlingen zich voorstellen, zelfs niet al vrouwen, Petrus en de Emmaüsgangers hebben verteld dat ze Jezus hebben gezien. Dan komt Jezus in de bovenzaal en is bij hen. Hij eet brood en vis zoals altijd. En Hij legt uit wat er is veranderd. Gods vrede heeft gewonnen, Gods vrede bepaalt voortaan hun leven. 'Vrede zij met jullie'. Haat, nijd en onrecht gaan verdwijnen, vrede, vrijheid en liefde overwinnen. En Jezus zegt: ga dat aan iedereen vertellen. De wereld moet vrij en vol vrede zijn.

Vandaag is het tachtig jaar geleden dat Nederland vrij werd van Nazi-Duitsland. De Tweede Wereldoorlog was voorbij. We denken aan de slachtoffers en vieren dat er daarna geen oorlog meer is geweest in Nederland. Prachtig! Maar Gods vrede is meer; het is een manier van leven: iedere dag oog hebben voor de ander, hem of haar in dienst van God liefde geven in woorden en daden. Vrede begint bij vrede in het klein tussen mensen. Dan begrijp je elkaar, waardeer je elkaar en heb je geduld met elkaar. Dan krijgen ruzie en haat geen kans. Geloven in de levende Heer die ons Gods vrede wenst is zelf werken aan vrede.

## Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Echte vrede

Richtlijnen: De levende Jezus verschijnt aan de leerlingen in de bovenzaal. Hij plotseling in hun midden. Hij eet met hen om te bewijzen dat Hij het echt is. Hij begroet hen met: 'Vrede zij met jullie'. Juist na Pasen heeft dat een diepe betekenis. Met Jezus' opstanding is goed tussen God en de wereld. De zonde en alle gevolgen daarvan zijn hun macht kwijt. Het Koninkrijk van God, waar vrede en recht het dagelijks leven bepalen, heeft gewonnen en zal winnen. Gods oorlog tegen de duivel is voorbij; Gods kinderen zijn vrij en mogen in vrede leven. En ze mogen naar anderen getuigen van Gods vrede en oproepen uit Gods vrede te leven.

Vandaag is het tachtig jaar geleden dat Nederland vrij werd van Nazi-Duitsland. De Tweede Wereldoorlog was voorbij. We denken aan de slachtoffers en vieren dat er daarna geen oorlog meer is geweest in Nederland. Prachtig! Maar Gods vrede is meer; het is een manier van leven: iedere dag oog hebben voor de ander, hem of haar in dienst van God liefde geven in woorden en daden. Vrede begint bij vrede in het klein tussen mensen. Dan begrijp je elkaar, waardeer je elkaar en heb je geduld met elkaar. Dan krijgen ruzie en haat geen kans. Geloven in de levende Heer die ons Gods vrede wenst is zelf werken aan vrede.

## Extra Bijbelgedeelte: Galaten 5: 1, 13-14

(Christus heeft ons bevrijd van de zonde. We leven in vrede met God. Aan vrede moet je blijven bouwen. Paulus zegt hoe: dien elkaar in liefde.)

Auteur: DW

# Achtergrondinformatie

## Bij het Bijbelgedeelte

Vrede zij met jullie. Dat zegt Jezus. Wij vieren vandaag 80 jaar vrede in Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Lucas vertelt over twee volgelingen van Jezus die van Jeruzalem naar Emmaüs liepen en onderweg door een vreemdeling werden ingehaald. Die man liet hun uit de boeken van het Oude Testament zien dat de Messias veel moest lijden voordat hij Gods glorie zou ontvangen (24:26). Later die dag bleek dat het Jezus was die met hen meereisde. Toen ze dat ontdekten hadden, zijn die twee volgelingen van Jezus direct teruggekeerd naar Jeruzalem, naar de andere leerlingen van Jezus. Ze vertellen wat ze hebben meegemaakt ... en dan verandert alles, want opeens staat Jezus zelf in hun midden.

## Vers voor vers

- Vs. 36 Het eerste wat Jezus zegt, is: 'Vrede zij met jullie'. Jezus spreekt de vrede van God uit over zijn verwarde en angstige leerlingen.
- Vs. 37 Maar de leerlingen zijn bepaald niet gerustgesteld: wie zien ze daar? Jezus was toch gestorven en begraven? Is dit een geestverschijning?
- Vs. 38vv Waarom zijn jullie zo verward? Dan spoort Jezus hen aan om naar Hem te kijken, Hem aan te raken. En vooral te kijken naar de littekens van de spijkers die de Romeinse soldaten door zijn handen en voeten hadden geslagen. Kijk, Ik ben het! Aangeraakt – ze zien Jezus niet in een collectieve hallucinatie. Nee, ze raken Hem aan! Toch kunnen ze het van vreugde nog niet geloven. Blijdschap en twijfel strijden om de voorrang. Hoe herkenbaar is dat? En daarom vraagt Jezus om een stuk geroosterd vis. Hij eet het op voor hun ogen! Met deze laatste woorden benadrukt Lucas dat al deze leerlingen ooggetuigen zijn die de opgestane Heer Jezus hebben gezien. Een stuk vissengraat als getuige van de opstanding.
- Vs. 43v Pas dan begint Jezus te vertellen over de betekenis van zijn dood aan het kruis. Alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over Mij geschreven staat moest in vervulling gaan. De Thora, de boeken van de profeten en de overige geschriften vormen samen de Tenach, de verzameling boeken die christenen het Oude Testament noemen. In al die boeken is iets geschreven over de Messias – 'over Mij' zegt Jezus.
- Vs. 45v Wat zeggen deze Bijbelboeken? Wat Jezus dan laat zien is iets heel anders dan de leerlingen verwacht hadden. Net als veel andere Joden van die tijd geloofden ze dat de Messias Israël zou bevrijden (Lucas 24:21) en het koningschap over Israël zou herstellen (Hand. 1:6). Dat klopt natuurlijk niet met hoe het met Jezus afliep. Hij heeft veel geleden en Hij stierf aan het kruis als een misdadiger. Maar, zegt Jezus, zo moest het wel gebeuren als je de Bijbelboeken goed leest en begrijpt! En Jezus legt het hun allemaal uit, stap voor stap. Daarbij wijst Hij op de profetieën van Jesaja (53:1-12) en Hosea (6:2) dat de lijdende Knecht van God op de derde dag zou opstaan uit de dood.
- Het is een manier van Bijbeluitleg die bij ons best wel vragen oproept, maar die je door het hele Nieuwe Testament terugvindt (zie hieronder).
- Vs. 47vv Dat goede nieuws van Jezus' lijden en opstanding mogen de leerlingen aan iedereen gaan vertellen. Mensen van alle volken oproepen om zich af te keren van afgoden en onrechtvaardigheid waardoor de weg opengaat om vergeving te ontvangen. Jullie, zegt Jezus tegen zijn leerlingen, zijn getuigen van alles wat met Mij gebeurd is. En jullie hoeven dit werk niet op eigen kracht te doen. Jezus zal de belofte van de Vader vervullen: Hij zal de Heilige Geest sturen (Hand. 1:8).
- Blijf bij elkaar in de stad om daarop te wachten, biddend te wachten (Hand. 1:14).

## Vragen

- Beloften uit het Oude Testament werden vervuld in het leven van Jezus. Kun je daar voorbeelden van zoeken en bespreken met de kinderen?  
Matteüs en ook Lucas noemen er veel hun evangelieboeken. Ga bijvoorbeeld naar de Herziene Statenvertaling en klik het zoekicoontje aan. Vink het Nieuwe Testament aan, en vink aan: Meerdere zoektermen.  
Type in de zoekbalk vervuld, geschreven' en klik op Zoeken: [17 treffers bij Matteüs](#).

## Vervullingsteksten

- A** | rond de geboorte van Jezus 1:22-23; 2:5, 15; 2:17-18; 2:23;
- B** | tijdens zijn werkzame leven 4:14vv, 8:17; 11:10 (Johannes de Doper); 12:17-21; 13:14, 35;
- C** | de lijdensgeschiedenis 21:4-5; 26:24, 31, 54 en 56, 27:9, 35.

Auteur: RB

## Liederen

Psalm 118: 1, 5 en 8

Lied 644

Lied 624

Lied 642

Vrede zij u

Vrede van God

Zegen mij op de weg die ik moet gaan

Shaloom chaweriem

Zoek eerst het koninkrijk van God

Hij leeft

(=Gezang 215 LvdK)

(=Gezang 218 LvdK)

Op Toonhoogte 166

Op Toonhoogte 165

Hemelhoog 473a

Hemelhoog 272

Hemelhoog 88

Hemelhoog 182

*Auteur: PZ*



# Jezus bezoekt zijn vrienden

## Bijbelvertelling

Vorige keer hoorden we van de twee vrienden die op weg gingen naar Emmaüs en een man tegenkwamen. Hij ging met hen mee en tijdens het eten zagen ze dat het Jezus was. Wat mooi! De twee mannen komen nu terug in Jeruzalem en ze vertellen aan de andere leerlingen wat er onderweg gebeurd is. Ze vertellen hoe Jezus brood gebroken heeft en zij daardoor opeens zagen wie Hij is.

Ze zijn nog aan het vertellen als plotseling Jezus zelf weer in hun midden staat. Hij zegt: 'Ik wens jullie vrede!' Ze schrikken heel erg, omdat ze denken dat ze een geest zien. Maar Jezus zegt: 'Waarom schrikken jullie zo? Waarom twijfelen jullie of ik het wel echt ben? Kijk eens goed naar mijn handen en voeten. Ik ben het écht. Voel maar, en kijk maar goed: een geest heeft toch geen botten en geen huid?' Daarna laat Hij hen zijn handen en zijn voeten zien.

De leerlingen zijn blij en verrast; ze kunnen het nog steeds niet geloven. Dan vraagt Jezus: 'Hebben jullie hier iets te eten?' Ze geven Hem een stuk gebakken vis. Hij pakt het aan en eet het op. Ze kijken er allemaal naar. Jezus zegt: 'Weet je nog wat ik gezegd heb? Alles wat er over mij in de Bijbel staat, bij Mozes en bij de Profeten en in de Psalmen, dat moet gebeuren.' En daarna helpt Hij zijn vrienden om dat te begrijpen. Hij zegt: 'In deze Bijbelboeken kun je al lezen dat de Messias, dat ben ik, eerst pijn zal hebben en ook dood zal gaan. Maar ook dat Hij na drie dagen weer zal opstaan uit de dood.'

Zo is het ook gebeurd.' Na drie dagen is Jezus weer levend geworden! Dit is het goede nieuws dat verteld moet worden aan de hele wereld: 'Als je opnieuw probeert goed te leven dan zal God wat je verkeerd deed vergeven'.

Dit moeten jullie aan iedereen vertellen. Begin daar maar mee dichtbij, hier in Jeruzalem.'

*Auteur: IFF*



# Jezus wenst zijn leerlingen vrede

## Inleiding

Morgen, op 5 mei 2025, mogen we vieren dat het tachtig jaar geleden is dat er in Nederland vrede kwam na 5 jaar oorlog (Tweede Wereldoorlog) Van 1940-1945 was ons land bezet door Duitsland. Er was geen vrijheid. Er werd gevochten. Sommige groepen mensen, zoals Joden en zigeuners, werden eerst buitengesloten en later afgevoerd naar werk- en concentratiekampen.

Wat zullen de mensen blij zijn geweest dat het weer vrede was. Dat ze niet meer bang hoefden te zijn voor soldaten en bommen en granaten. Dat ze vanaf dan hun ingestorte leven weer konden gaan opbouwen in alle rust en vrijheid.

Vandaag is het 4 mei. Dan denken we aan alle mensen die in de oorlog zijn gestorven. Soldaten, maar ook gewone burgers.

4 en 5 mei, belangrijke dagen: gedenken en vieren dat wij al tachtig jaar in vrijheid mogen leven!

## Bijbelverhaal

De mannen die op weg waren naar Emmaüs zijn zo snel mogelijk teruggekeerd naar Jeruzalem. Ze willen de andere leerlingen over Jezus vertellen. Ze willen vertellen dat ze Hem hebben gezien en hebben gesproken.

Wanneer ze de elf discipelen en de andere leerlingen vinden, hebben zij ook nieuws voor de Emmaüsgangers. Ze vertellen de mannen dat ook Petrus en de vrouwen Jezus zelf hebben gezien. Zo praten ze met elkaar over het wonder van Jezus opstanding. Opeens staat Jezus zelf midden in de kring van leerlingen. Hij zegt: 'Vrede voor jullie'

De leerlingen deinzen achteruit. Ze zijn bang, omdat ze denken een geest te zien.

Maar Jezus zegt tegen hen: 'Waarom zijn jullie zo geschrokken? En waarom twifelen jullie?'

Kijk maar naar mijn handen en voeten, Ik ben het zelf! Raak me maar aan, een geest heeft geen vlees en boten, zoals jullie zien dat Ik heb'

Jezus laat de leerlingen zijn handen en voeten zien.

Daarin zijn nog de littekens te zien van de spijkers die zijn handen en voeten hebben doorboord.

De leerlingen kijken stomverbaasd naar Jezus, ze willen blij zijn, maar is het echt waar wat Hij zegt?

Dan vraagt Jezus: 'Hebben jullie hier iets te eten?' Snel gaat een van de leerlingen iets te eten halen. Het is een stuk geroosterde vis.

Jezus neemt de vis aan en voor hun ogen eet Hij een stuk van de vis op.

Hij zegt tegen de leerlingen: 'Toen Ik nog bij jullie was, heb Ik tegen jullie gezegd dat alles wat de afgelopen tijd is gebeurd al werd voorspeld in de Bijbel. In de psalmen en in de boeken van Mozes en de profeten werd al verteld dat Ik zou komen en wat Ik voor de mensen zou gaan betekenen.

De leerlingen luisteren goed nu Jezus hun uitleg geeft bij de Bijbel.

Jezus zegt: 'Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat Hij op de derde dag weer zal opstaan uit de dood. In Mijn Naam zullen alle volken geroepen worden om hun leven te veranderen. Dan kunnen hun zonden worden vergeven.

Jullie moeten erop uit trekken om dit Goede Nieuws aan alle volken bekend te maken. Je moet hier beginnen, in Jeruzalem.

Ik zal ervoor zorgen dat jullie kracht zullen ontvangen om jullie werk te doen. Wacht hier in Jeruzalem al biddend op de Heilige Geest. Ik zal de Heilige Geest sturen om jullie bij te staan in jullie opdracht. Hij zal jullie kracht en leiding geven om jullie taak in de wereld te doen.'

## Afsluiting

Gods Vrede is iets anders dan de vrede hier op aarde.

De Vrede die Jezus brengt is niet dat er geen oorlog en conflict meer is in de wereld.

Ook al hebben wij in Nederland al 80 jaar vrede, dat is niet overal zo. Over de hele wereld zijn er steeds landen die oorlog met elkaar voeren, of mensen die binnen landen conflicten met elkaar uitvechten.

Jezus brengt de Vrede van God op aarde.

Door Jezus' opstanding is het goed tussen God en de wereld.

Wij vinden Vrede in het weten dat God onveranderlijk is. Hij heeft een plan met ons leven.

Wij vinden Vrede wanneer we onze eigen plannen loslaten en de plannen die God voor ons heeft omarmen. Wij mogen uit die Vrede van God leven en anderen hierover vertellen.

De leerlingen krijgen de opdracht van de Here Jezus om op weg te gaan en alle volken het Goede Nieuws bekend te maken. Maar wij krijgen die opdracht ook.

Én probeer goed te doen voor de mensen om je heen, zodat anderen door jou heen zien hoe goed God is. Laat iedereen de Vrede van God maar zien, die door jou heen schijnt!

*Auteur: MMe*



# Echte vrede

## Intro

Het gaat vandaag over VREDE. Waar denk je aan bij dit woord?

Mogelijkheden om hierover te praten:

- Maak gebruik van de kaartjes van het spel: Kaarten op tafel
- Schrijf het woord VREDE op een groot vel en laat de jongeren kreten erom heen schrijven. (Later met de vragen kun je hierop terugkomen)

## Bijbelverhaal

Vorige week stopte het verhaal in de bovenzaal in Jeruzalem. Waar de vrienden van Jezus bang bij elkaar zaten. Met de deur op slot. Weet je nog van die twee mannen die in de avond nog een keer de lange weg terug naar Jeruzalem liepen, omdat ze Jezus hadden gezien. Opgewonden over wat ze meegemaakt hebben vertellen ze: 'Jezus leeft!' Hij was bij ons. Hij liep naast ons op de weg. We hadden het niet eens door. Maar na het breken van het brood, toen we het wel doorhadden, was Hij ook ineens weg. Ze vertellen vol passie over hun lieve Meester.

Terwijl ze nog druk aan het praten zijn, staat Jezus ineens bij de groep vrienden in de bovenzaal. Zomaar! Ze schrikken van dat plotselinge. Ze weten niet wat hen overkomt. Maar Jezus stelt hen gerust: 'Sjaloom, Vrede zij met jullie. Schrik maar niet.' De leerlingen schrikken echter wel. Ze zijn helemaal in de war. Het is Jezus, maar ook weer niet. Hij is zo anders. Dat Hij zomaar plotseling in hun huis kan zijn, zonder de deur te gebruiken, dat is zo vreemd. Ze menen een geest te zien. Daarom laat Jezus hun zijn handen zien. 'En kijk mijn voeten', zegt Hij. 'Ik loop ermee, net als jullie.' Het voelt wat ongemakkelijk. De leerlingen zijn niet vergeten wat er de laatste dagen gebeurd is. Jezus zegt nu wel 'vrede' voor jullie', maar ze hebben Hem in de steek gelaten, toen Hij gevangengenomen werd. Ze lieten Hem alleen in het lijden. Daar schamen ze zich voor. In hun hart is verdriet en ongeloof. Ze hebben toch zelf gezien dat Hij aan het kruis hing. Ze hebben gezien hoe Hij stierf. Ze weten waar zijn lichaam begraven is. En nu dit. Het is niet te geloven.

Wat een verwarring. Jezus weet het en helpt hen geloven: 'Raak Me maar aan en kijk goed; Ik heb een lichaam, met vlees en beenderen. Zien jullie het nu? Een geest heeft dat niet. Toch blijft het moeilijk te begrijpen. De leerlingen durven bijna niet blij te worden. Het is immers te mooi om waar te zijn. In de Bijbel is te lezen dat ze van vreugde nog niet kunnen geloven dat het waar is. Ze vertrouwen hun eigen ogen en oren niet. Ze zijn stomverbaasd. Nog een teken hebben ze nodig om het te kunnen geloven. Jezus vraagt hun of ze iets te eten hebben. Ze bieden Hem een stuk geroosterde vis aan. Voor hun ogen eet Hij dat op. Langzaam begint de waarheid door te dringen. Ze herinneren zich de maaltijden met brood en vis. Nu kunnen ze niet anders dan geloven dat Jezus hier is. Ze begrijpen het nog niet helemaal, maar met Jezus hebben ze al veel wonderlijk dingen meegemaakt. Jezus vindt het nu tijd om hen toe te spreken. Ik heb toch Zelf gezegd wat er moest gebeuren, toen Ik met jullie door het land trok. Hebben jullie dat dan niet onthouden? Wat de profeten jaren geleden hebben voorspeld, moest immers gebeuren. En Ik, hoe vaak heb Ik jullie laten weten dat Ik naar de aarde gekomen ben om de straf op de zonden van de hele wereld te dragen. Ik ben gekomen om vrede te brengen. Vrede met God. Ik ben als een Lam naar de slachtbank gebracht. Ik ben in de dood geweest, maar op de derde dag weer levend geworden. Precies zoals het is gezegd. Alles wat de profeten over Mij gezegd hebben is nu vervuld.

Door mijn offer, is er vergeving voor ieder die in Mij gelooft. En wie vergeven is, kan weer in vrede met God leven. De leerlingen gaan het langzaam begrijpen. De Heer opent het verstand van de leerlingen. Ze zien Gods plan in de dingen die er de laatste dagen zijn gebeurd. Het neemt hun verdriet weg. Ze worden er blij van. Dit is dus allemaal Gods plan geweest.

Nu krijgen ze de opdracht om dit grote nieuws door te vertellen. Ze moeten in Jeruzalem beginnen. Daar mogen ze gaan vertellen wat ze met hun eigen ogen hebben gezien en met hun eigen oren hebben gehoord. En later moeten ze verder trekken. De wereld in. Ze mogen de mensen blij maken met het nieuws van de vrede. De Heilige Geest zal hen hierbij helpen. Want iedereen moet het weten.

## Gespreksvragen

1. Wat is vrede volgens de wereld? En wat zegt de Bijbel over vrede? Morgen, op 5 mei 2025, mogen we vieren dat het tachtig jaar geleden is dat er in Nederland vrede kwam na 5 jaar oorlog (Tweede Wereldoorlog) Van 1940-1945 was ons land bezet door Duitsland. Er was geen vrijheid. Er werd gevochten. Sommige groepen mensen, zoals Joden en zigeuners, werden eerst buitengesloten en later afgevoerd naar werk- en concentratiekampen. Wat zullen de mensen blij zijn geweest dat het weer vrede was. Dat ze niet meer bang hoefden te zijn voor



soldaten en bommen en granaten. Dat ze vanaf dan hun ingestorte leven weer konden gaan opbouwen in alle rust en vrijheid.

Vandaag is het 4 mei. Dan denken we aan alle mensen die in de oorlog zijn gestorven. Soldaten, maar ook gewone burgers. 4 en 5 mei, belangrijke dagen: gedenken en vieren dat wij al tachtig jaar in vrijheid mogen leven!

Wat heeft de vrede van Jezus te maken met het vieren van 80 jaar vrijheid in Nederland?

2. Hoe bijzonder is het dat Jezus bij de leerlingen komt, en na alles wat er gebeurd is, alleen maar zegt: Sjaloom, Vrede voor jullie. Wat zegt het van Jezus?
3. Door Jezus' offer ontvangen we dus vrede en ook wij krijgen de taak de vrede uit te delen, hoe doe je dat?
4. Schrijf vanuit dit verhaal een aantal dankpunten op en ook punten waarvoor je wilt bidden.

*Auteur: RE*

11 mei 2025

# Opnieuw geboren door de Geest

Johannes 3:1-16



# Thema: Een nieuw begin door te geloven

## Doel

De kinderen leren dat geloven in Jezus je anders maakt. Je bent een nieuw mens.

## Toelichting

Midden in de nacht komt een farizeeër naar Jezus toe. Hij wil met Jezus spreken over het geloof. Nikodemus weet daar veel van en geeft anderen onderwijs over de HEER. Hij is getroffen door de woorden en daden van Jezus. Zoals Jezus spreekt over de Messias, de beloofde Redder, dat raakt Nikodemus diep. Jezus moet heel dicht bij God leven. Jezus zegt: het enige dat je moet doen is geloven. Wie gelooft komt in Gods Koninkrijk. Gods Geest laat je een nieuw mens worden. Het lijkt wel of je opnieuw geboren wordt. Wie gelooft dat Jezus Christus is gestorven en opgestaan, krijgt een nieuw leven dat eeuwig blijft bestaan. Natuurlijk moet je leven volgens Gods geboden, maar het belangrijkste is: God houdt van jou.

### Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Nikodemus komt bij Jezus

Richtlijnen: Nikodemus komt 's nachts bij Jezus. Wel een beetje vreemd. 's Nachts hoor je te slapen. Nikodemus is een geleerde en gelovige man. Hij geeft zelfs les over Gods woorden. Misschien is hij bang dat andere mensen het gek vinden dat hij iets over God en het geloof niet begrijpt. Maar Jezus is nog knapper dan hijzelf, dat merkt Nikodemus wel. Daarom gaat hij 's nachts, in het geheim. Jezus laat hem binnen. Hij zegt tegen Nikodemus: geloven is echt niet moeilijk. God verandert je als je gelooft in Gods Zoon. Je wordt helemaal nieuw, voor altijd, omdat God van jou houdt. God helpt je ook om veel van Hem te houden. Dat snap je niet, maar het gebeurt echt!

### Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Alleen geloven in Jezus

Richtlijnen: Nikodemus was een Schriftgeleerde. Hij wist veel van Gods woorden in de Schriften. Joodse leiders moesten niet veel hebben van Jezus. Ook Jezus wist veel over de HEER, maar Hij legde het geloof anders uit dan zij en velen in Israël zijn daar erg blij mee. Hun gezag onder het volk lijdt daaronder. Nikodemus voelt zich juist aangetrokken tot Jezus, maar hij begrijpt Hem niet helemaal. Wat bedoelt Jezus precies? Nikodemus bezoekt Jezus 's nachts, als andere Schriftgeleerden slapen en hem niet zien.

Jezus maakt Nikodemus duidelijk dat Gods Geest de verandering brengt in het leven. Hij maakt je tot een nieuw mens. Als je gelooft dat Jezus Gods Zoon is, de Verlosser, dan word je opnieuw geboren en blijf je nieuw voor eeuwig. Zelf kun je er niet veel aan doen: geloven, God zijn werk laten doen en dankbaar zien dat Hij jou en de wereld veranderd. Uit zijn grote liefde voor mensen.

### Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Laat jouw leven vernieuwen!

Richtlijnen: Jongeren willen regelmatig van kleding en accessoires veranderen. Een nieuwe, frisse uitstraling! Je blijft wel dezelfde persoon, maar ziet er anders uit. Waarom zou je dat willen? Voor jezelf? Misschien ook wel eng, want wat zullen ze van jouw nieuwe stijl reageren? Bewonderend of afkeurend?

Nikodemus spreekt 's nachts -in het geheim en in stilte- met Jezus over geloven. Hij erkent Jezus als een groot gelovige. Hij is getroffen door de woorden en daden van Jezus. Zoals Jezus spreekt over de Messias, de beloofde Redder, dat raakt Nikodemus diep. Jezus moet heel dicht bij God leven. En toch... Het lijkt of Jezus het geloven een nieuwe, frisse uitstraling geeft. En veel mensen herkennen en waarderen dat. Klopt het allemaal wel wat Hij zegt en doet?

Jezus zegt: het enige dat je moet doen is geloven dat God zijn Zoon geeft. Gods Geest laat je dat geloven en maakt een nieuw mens van je. Het lijkt wel of je opnieuw geboren wordt. Wie gelooft dat Jezus Christus is gestorven en opgestaan, krijgt een nieuw leven dat eeuwig blijft bestaan. Dat willen Gods geboden zeggen: God maakt je vrij, God geeft je een nieuw leven, God trekt je naar zich toe door Jezus?

Durven wij het met Jezus te wagen? Gewoon vertrouwen op God en Hem zijn gang met jou laten gaan? Omdat je weet dat Hij van je houdt en dat het dus goedkomt?

### Extra Bijbelgedeelte: Galaten 5: 22-25

(Leven in vrede en vrijheid is de Geest volgen, die mensen nieuw maakt (vs. 25). Daar horen prachtige resultaten bij. Veranderd door Gods Geest is jouw nieuwe uitstraling goed en geslaagd.)

Auteur: DW

# Achtergrondinformatie

## Bij het Bijbelgedeelte

Het is goed ons te realiseren dat – anders dan door menig christen wordt gedacht – lang niet alle farizeeën tegenstanders van Jezus waren. De vele gesprekken en discussies tussen Jezus en deze schriftgeleerden zijn zelfs een aanwijzing dat er vele verbanden waren tussen Hem en deze leidende 'modaliteit' in het Jodendom van die dagen. Veel groter was de afstand tot de zogenaamde sadduceeën. In het boek Handelingen lezen we dat met name deze, tot de Jeruzalemse elite behorende, geestelijk leiders zich tegen de eerste gemeente keerden (Hand. 4:1; 5:17). Vanuit de 'partij van de farizeeën' waren er echter vele Jezus-gelovigen (Hand. 15:5) of sympathisanten (Hand. 5:34). In dit licht mogen we ook Nikodemus beschouwen.

Drie opmerkingen/vragen van Nikodemus (verzen 2, 4 en 9) geven een geleiding aan het onderhoud, zoals de evangelist Johannes dat heeft opgetekend. De reactie van Jezus begint telkens met een nadrukkelijk 'amen, amen' (NBV: 'waarachtig'; NBG '51: 'voorwaar, voorwaar'; vers 3, 5 en 11; in het laatste geval na Jezus' wedervraag in vers 10). Waar wij de verkondiging (bijv. de zondagse preek) en vooral ons bidden besluiten met een vertrouwensvol 'amen' (= 'het zal/moge vast en zeker zijn'), horen we Jezus er dikwijls mee openen. Nog meer reden dus voor Nikodemus en voor ons om grote waarde aan Jezus' woorden te hechten.

Nikodemus opent met een erkenning van Jezus ('een door God gezonden leraar'); de wondertekenen van Jezus ziet hij daartoe kennelijk als bewijs (vers 2). Jezus steekt evenwel direct een spade dieper in. Hij is immers niet uit op bewondering vanwege zijn tekenen, maar op het laten delen van mensen in de door Hem nabijgekomen werkelijkheid van het Koninkrijk van God. En: dat is slechts mogelijk als iemand 'opnieuw geboren wordt'. Deze vertaling (vgl. NBG '51: 'wederom geboren worden') is mogelijk, maar men bedenke dat het Griekse woord voor 'opnieuw/wederom' letterlijk 'van bovenaf' betekent. Het gaat om een geestelijk, volstrekt nieuw levensbegin (als een geboorte...) die 'van boven' (dus door God) wordt bewerkstelligd. Het lijkt me wijs hier enige afstand te houden van meer uitgebreide betekenissen en invullingen van het veel bediscussieerde begrip 'wedergeboorte' in de latere geloofsleer. Daar is op zich niets mis mee, zo werkt het met (ook bijbelse) begrippen: Echter: in Johannes 3 mogen we ons vooral richten op de kracht van de metafoer die het radicale en het door-God-geschonken-zijn van het 'zien van Gods Koninkrijk' illustreert.

Als we onze – soms te vanzelfsprekende? – vertrouwdheid met Bijbelwoorden even loslaten, kunnen we ons de verwarring van Nikodemus in vers 4 wel voorstellen: 'Wie oud is, kan toch niet nogmaals geboren worden?' en 'Je kunt geen tweede keer de moederschoot ingaan om geboren te worden?'. Jezus antwoord benadrukt de 'clash' tussen werkelijkheden die hier plaatsvindt. Nikodemus denkt typisch menselijk vanuit de menselijk vertrouwde werkelijkheid ('het vlees'), maar hier gaat het om de werkelijkheid van God. Jezus spreekt over een geboren worden 'uit water en Geest'. Het 'water' moet wel verwijzen naar de Doop (volgens Titus 3:5 'het bad van de wedergeboorte'). De Doop is ook een teken van de heilige Geest die Gods verzoenende en vernieuwende werk in Christus aan ons voltrekt. Dat wij mensen dit werk van de Geest niet kunnen bevatten, laat staan beheersen, maakt Jezus duidelijk met het voorbeeld van de wind: merkbaar, maar onna-speurbaar. De wind waait waarin hij/Hij wil. Probeer hem dus niet te grijpen, maar laat je 'meeduwen' in de richting van 'de wind van de Geest'.

Op het machteloze 'Maar hoe kan dat?' van Nikodemus (vers 9a) volgt een derde, uitgebreide reactie van Jezus, die een toespraak op zichzelf is. Ik onderscheid hier de hoofddelen:

- vers 9b: Jezus is verbaasd (en ook onthutst?) dat een leraar van Israël dit niet begrijpt
- vers 10-13: Jezus wijst op zijn hemelse afkomst: Hij getuigt wat Hij heeft gezien bij zijn Vader (een belangrijk thema in het evangelie naar Johannes)
- vers 14-16: Jezus spreekt over zijn eigen rol in Gods unieke reddingsplan 'van bovenaf'. Let wel: dit reddingsplan gaat niet enkel over mensen. God heeft heel de wereld (de 'kosmos') lief en wil haar redden. Daartoe geeft Hij zijn eniggeboren Zoon! Zoals de omhoog geheven koperen slang in de woestijn het redmiddel was voor het zondige volk (Num. 21:4-9), zo moet nu de Mensenzoon worden 'verhoogd', een term die vooruitwijst naar het kruis dat Jezus wacht. De wijze waarop een mens hierin mag delen is geloof: 'opdat iedereen die in Hem gelooft...'. Deze daad van 'je vertrouwen stellen op Jezus' is dus de menselijke keerzijde van Gods 'van bovenaf barend' werk waarover Jezus eerder sprak. Het geeft ook aan dat Jezus' woorden niet tot geen passieve berusting, maar juist tot hartelijke overgave en toevertrouwen van mensen willen leiden.

### Vers voor vers

- Vs. 1 De term 'een van Joodse leiders' (NBG '51 'overste der Joden' wijst er op dat Nikodemus lid was van het Sanhedrin, de Joodse Raad waarin de farizeeën een belangrijke 'fractie' vormden. Niet 'zomaar' een farizeeër dus (daarvan waren er duizenden), maar een belangrijke voorman.
- Vs. 2 Het nachtelijke tijdstip wordt in de uitleg vaak verbonden met een bij Nikodemus veronderstelde angst om in het openbaar samen met Jezus te worden gezien. Volgens Johannes 7:45-52, waar Nikodemus Jezus openlijk verdedigt, was hij echter niet zo bang uitgevallen. Ook zijn eerbetoon bij Jezus' begrafenis (Joh. 19:39) geeft daar blijk van, en toont bovendien de blijvende 'impact' van zijn ontmoeting met Jezus.
- Vs. 8b letterlijk: 'zo is een ieder, die uit de Geest geboren is'. De NBV heeft het verduidelijkt: 'zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.'
- Vs. 13 'opgevaaren naar de hemel'. Gezien de verzen 11 en 12 zal moeten worden gedacht aan Jezus' unieke contact met zijn hemelse Vader en de geloofskennis die Hij daardoor met ons kan delen. Niet dus de hemelvaart van Jezus, en ook niet zijn 'verhoging' aan het kruis, waarover de volgende verzen gaan (en waartoe dit taalgebruik van Jezus wel een 'overgang' vormt).
- Vs. 14 Net als in vers 13 spreekt Jezus over zichzelf als de Mensenzoon: een herinnering aan de bijzondere goddelijke gestalte in Daniël 7:14. De betekenis ligt hier dicht bij de benaming 'Gods eniggeboren Zoon' in vers 16 en benadrukt de unieke persoonlijkheid en zending van Jezus.

### Vraag

- Wat zou jij aan Jezus vragen als je Hem – net als Nikodemus – persoonlijk mocht ontmoeten?

*Auteur: WMB*

## Liederen

Psalm 107: 1 en 4

Lied 182

Lied 653

Nikodemus

Vrede zij u

Liefde, blijdschap, vrede

Hij leeft

Weet je dat de lente komt?

Alzo lief had God de wereld

Zoek eerst het Koninkrijk van God

Vader, machtig God (Zend ook mij)

(=Gezang 75 LvdK)

Alles wordt nieuw 3: 10 – Hanna Lam / Wim ter Burg

Op Toonhoogte 166

Hemelhoog 115

Hemelhoog 182

Hemelhoog 207

Hemelhoog 104

Hemelhoog 88

Liedjes voor kinderen deel 1 Elly en Rikkert Zuiderveld

*Auteur: PZ*



# Nikodemus komt bij Jezus

Woef! Woef, woef! Grrrrrr!!  
Sssttttt...!! Stomme hond... zo maak je iedereen wakker!  
Grrrrrrrr!! WOEF! Oeps, hij komt deze kant op, Hij kijkt  
niet vriendelijk.... Wegwezen hier!

Nikodemus, loopt midden in de nacht over straat, iedereen slaapt... Nou ja... niet die hond dus...  
Nikodemus rent een stukje, slaat een hoek om, rent door een bosje met struiken en komt dan bij het huis waar hij naar op weg was.  
'Ik hoop dat Jezus wel opendoet', denkt Nikodemus. En dat Hij niet boos wordt... Hij slaapt vast ook. Maar ik wil het gewoon zeggen! En ik wil écht iets vragen, alle andere mensen hoeven niet te weten dat ik hier ben. Ze hoeven niet te weten dat ik het soms ook gewoon niet helemaal begrijp.

Nikodemus is een belangrijke man, iemand die veel over de Here God en de Heilige Boeken weet. Hij helpt andere mensen om Gods woorden te leren begrijpen. Maar nu wil hij zelf iets leren. Van de Here Jezus zelf! En daarom is hij zo laat nog op pad gegaan.

Nikodemus klopt aan....

Ja! Hij hoort wat! En dan gaat de deur open. En mag Nikodemus binnenkomen. De Here Jezus lijkt het niet eens vreemd te vinden.

'Here', begint Nikodemus, Ik wéét dat God U gestuurd heeft, niemand anders kan al die bijzondere dingen doen wanneer God zelf hem niet helpt. En ze zeggen dat u zelfs de Zoon van God bent? Maar toch, ik begrijp niet hoe dat kan.

De Here Jezus geeft dan een beetje een vreemd antwoord: 'Nikodemus, wanneer je opnieuw geboren bent zul je het begrijpen!' Begrijpen? Nu begrijpt Nikodemus het nóg minder! Dat kan toch niet? Hoe moet dat dan? 'Het is niet zo moeilijk', zegt Jezus. 'Wanneer je gelooft in God, mijn Vader én gelooft dat ik door Hem gestuurd ben, dan verander je helemaal door de Geest van God. Je begrijpt dingen beter, je ziet de dingen anders. Het is dan net alsof je opnieuw geboren bent! Ooh, maar dát kan Nikodemus wel! Hij gelooft dat ook. Dan voelt Nikodemus zich helemaal warm worden. Soms lijkt geloven zo moeilijk, maar eigenlijk is dat het helemaal niet. Gewoon geloven dat God van je houdt! En dat de Here Jezus gestuurd is om te zorgen dat álle mensen dat zullen weten.

Blij gaat Nikodemus weer naar huis. Toch nog even een paar uurtjes slapen. Zou die hond er nog zijn? Ik ga toch maar door een andere straat naar huis...

*Auteur: JV*



# Alleen geloven in Jezus

## Inleiding

Als je op school iets niet snapt als de juf of meester iets vertelt, wat kun je dan doen? Je steekt bijvoorbeeld je vinger op, of je vraagt het als de meester of juf een rondje door de klas loopt. Als je niks vraagt, is dat niet handig, want dan blijf je met je vraag zitten. Dus vragen stellen is slim.

Maar als je nou ècht niet durft? Er zijn kinderen die dan iets afspreken met de juf of meester. Bijvoorbeeld: als ik mijn etui op de hoek van de tafel leg, heb ik een vraag. In ons verhaal heeft een man, die toch groot en wijs is, ook een vraag. Hij is bang dat mensen het raar vinden als hij Jezus om een antwoord gaat vragen. Daarom heeft hij ook iets slims bedacht...

## Bijbelverhaal

Klop-klop-klop! Wie klopt daar aan de deur? Het is midden in de nacht! Toch wordt er opengedaan. Het is Jezus die opendoet. 'Hallo, vindt U het erg dat ik U 's nachts bezoek? Ik wil U graag wat vragen.' 'Ha, Nikodemus! Kom binnen.'

Jezus begrijpt wel waarom Nikodemus komt als het donker is en verder iedereen in bed ligt. Nu ziet niemand hem naar Jezus toegaan. Dan krijgt hij ook geen lastige opmerkingen van de andere farizeeërs. Die vertrouwen Jezus immers niet allemaal! Ze weten wel veel van de Bijbel, maar zijn vooral met de wet en al hun regeltjes bezig. Wat mag er wel en wat niet? Het gaan hen zo weinig over Gods liefde!

Ze gaan zitten en Nikodemus stelt zijn vraag: 'Rabbi, wij weten dat U door God naar ons toegestuurd bent om ons over Hem te leren. U doet zulke bijzondere dingen! De wonderen doe U doet, kunnen alleen als God U daarbij helpt.' Jezus merkt dat Nikodemus die liefde beter heeft begrepen dan andere farizeeërs. Nikodemus wil weten waar het ècht om gaat! Jezus antwoordt: 'Let goed op wat Ik zeg. Iemand kan alleen maar in Gods nieuwe wereld komen, als hij opnieuw wordt geboren.'

Nikodemus snapt niet wat Jezus bedoelt. 'Nòg een keer geboren worden? Als je al zo oud bent als ik? Hoe moet dat dan? Ik kan toch niet weer teruggaan in mijn moeders buik? En dan nog een keer geboren worden?' 'Luister goed', zegt Jezus, 'Ik zal het uitleggen. Je kunt alleen maar Gods nieuwe wereld binnengaan, als je wordt geboren uit wateren uit Geest. Dus als je in water gedoopt wordt en God je zijn Heilige Geest geeft. Een andere manier is er niet. Want wie er uit een mens wordt geboren, is ook een mens en zal ooit sterven. Dat is je lichaam. Maar als je uit Gods Geest wordt geboren, heb je zelf ook Gods Geest gekregen, die jouw geest, dat is jouw ik, van binnenuit helpt. Dan zul je voor eeuwig leven. Dat is voor een tweede keer geboren worden: uit de Geest van God. Je wordt dan eigenlijk een ander mens. Daarom hoef je niet verbaasd te zijn als Ik zeg dat je op een nieuwe manier geboren moet worden, want ik bedoel niet je lijf, maar je geest.

Denk eens aan de wind. Kan iemand die ergens heen sturen? Nee, de wind waait waarheen die wil. Je kunt merken dat Hij er is, omdat je hem bijvoorbeeld kunt horen. Maar je weet niet waar Hij vandaan komt en ook niet waar Hij naartoe gaat. Met Gods Geest gaat het op dezelfde manier: je weet niet waarom Hij dingen deed, en ook niet wat Hij nog meer gaat doen. Je hóeft hem ook niet te begrijpen. Laat je maar gewoon 'meeduwen' in de richting van de wind van de Geest, net alsof je fietst met de wind in de rug, en kijk maar wat Hij doet en waar Hij je brengt.'

Maar Nikodemus begrijpt het nog niet goed. 'Hoe kan dat gebeuren, dat Gods Geest in je komt?' Jezus stelt een vraag terug: 'Hoe kan het nou, dat jij, als leraar van de mensen in Israël, zulke dingen nog niet begrijpt? Juist jullie, farizeeërs, die Gods woorden zó goed kennen, zouden moeten weten hoe God werkt. Wees er maar zeker van dat mijn discipelen en Ik vertellen over wat we hebben gezien. Wat we zeggen, klopt dus. Toch geloven jullie ons niet. Maar als jullie Me al niet geloven als ik over dingen van deze wereld praat, hoe zouden jullie Me dan geloven als Ik praat over de dingen van de hemel? Ik ben toch de Enige die in de hemel is geweest? Ik, de Mensenzoon, ben daar vandaan gekomen, dus je mag erop vertrouwen dat Ik echt weet waar Ik het over heb.

Toen ons volk nog in de woestijn rondtrok, zette Mozes een koperen slang hoog op een paal, zodat iedereen die kon zien. Nu moet de Mensenzoon ook een hoge plaats krijgen. Eerst aan het kruis, maar dan in de hemel. Dan krijgt iedereen die in Hem gelooft eeuwig leven. Dus dat stopt nooit meer. Want God hield zóveel van de mensen, dat Hij zijn enige Zoon aan hen gaf. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar voor eeuwig leven. God stuurde zijn Zoon niet naar de aarde om de mensen boos te straffen, maar juist om de mensen van de straf te redden. Hij houdt immers van hen!

## Vragen

- Jezus kwam om ons te redden. Daarom hoeven we niet bang te zijn voor Gods straf. Wat deed Jezus om daarvoor te zorgen?
- Wat moeten wij allemaal zelf doen om dat eeuwige leven te hebben?
- Is dat alleen voor grote mensen, of kun jij nu al kiezen om bij Jezus te horen?
- Wat zou jij aan Jezus vragen als je hem - net als Nikodemus - zelf mocht ontmoeten?
- Heb jij zelf een vraag over het verhaal? Welke?

*Auteur: PW*



# Laat jouw leven vernieuwen!

## Een nieuwe look!

Ben jij wel eens veranderd van kledingstijl? Je had nieuwe kleding nodig en je wilde er opeens anders uitzien. Kleding die meer bij je leeftijd past. Of kleding die op dat moment in de mode was.

Of misschien wilde je wel een ander kapsel. Een nieuwe, frisse uitstraling. Je blijft dan nog wel dezelfde persoon, maar je ziet er anders uit. Waarom zou je dat willen? Misschien vond je het ook wel een beetje eng toen je met je nieuwe kleren of je nieuwe kapsel naar school ging. Zouden je klasgenoten het mooi vinden?

## Nikodemus

In de Bijbel vinden we een man die van de Here Jezus leert dat geloven ook een nieuwe frisse uitstraling kan krijgen. Die man heet Nikodemus. Nikodemus is een Farizeeër. Hij is lid van de Hoge Raad. Dus hij is ook nog eens een hele belangrijke Farizeeër.

Op een nacht gaat Nikodemus in het geheim naar de Here Jezus toe. Hij heeft zoveel vragen.

Hij is zo verwonderd over wat de Here Jezus allemaal doet en zegt. Hij moet wel heel dicht bij God leven. Het lijkt net of de Here Jezus geloven een hele nieuwe, frisse uitstraling geeft. Dat vindt Nikodemus fijn, maar... klopt het eigenlijk allemaal wel?

Ken je dat? Heb jij ook wel eens heel veel vragen aan de Here Jezus? Je mag ze altijd aan Hem stellen door te bidden. Dat vindt Hij fijn.

## Opnieuw geboren worden

Nikodemus begint meteen te praten als hij bij de Here Jezus komt.

'Meester, U moet wel bij God vandaan komen, want niemand kan de wonderen doen die U doet als God niet bij hem is,' zegt hij.

Vol verwachting kijkt hij naar Jezus. Wat zou Hij antwoorden?

De Here Jezus begint met twee keer hetzelfde woord: 'Voorwaar, voorwaar.'

Dat betekent: het is echt waar. En dan gaat de Here Jezus verder:

'Wie niet opnieuw geboren wordt, kan niet bij het Koninkrijk van God horen.'

Verbaasd kijkt Nikodemus naar de Here Jezus. Dit antwoord had hij niet verwacht.

'Maar hoe kan dat nou?', zegt hij verbaasd. 'Iemand kan toch niet nog een keer in de buik van zijn moeder gaan en opnieuw geboren worden?'

Begrijp jij wat de Here Jezus bedoelt? Hij zegt wel hele moeilijke dingen, maar Hij gaat het gelukkig ook uitleggen. Luister maar.

Opnieuw geboren worden betekent niet dat je weer opnieuw in de buik van je moeder moet.

Het betekent dat je schoongewassen moet worden van alle verkeerde dingen die je doet.

Net zoals je onder de douche stapt en al het vuil van de hele dag van je lijf spoelt.

Zo wil de Here Jezus ons ook schoon wassen van alles wat niet goed is in ons leven.

Nikodemus vindt het maar moeilijk wat de Here Jezus zegt. Jij misschien ook wel.

De Here Jezus gaat nog verder met uitleggen. Het is net als de wind. Kun jij de wind zien? Nee. Maar toch is de wind er. Dat kun je voelen. Zo gaat het ook in jouw leven als de Here jouw verkeerde dingen vergeeft. Hij stuurt de Heilige Geest naar je toe. Je ziet niets bijzonders. Maar toch zorgt de Heilige Geest ervoor dat je met al je zonden naar de Here Jezus gaat en dat je veel van de Here Jezus gaat houden.

'Maar hoe kunnen deze dingen toch gebeuren?', vraagt Nikodemus. Hij begrijpt het nog steeds niet goed. 'Je bent toch een belangrijke Farizeeër?', vraagt de Here Jezus aan Nikodemus. 'En weet je deze dingen niet? Het enige dat je hoeft te doen is geloven dat Ik de Zoon van God ben.'

## Kijk naar de Here Jezus

Dan vertelt de Here Jezus een verhaal over het volk Israël. Het volk is in de woestijn en ze zijn weer eens ongehoorzaam geweest. Daarom stuurt God slangen die de mensen bijten en ziek maken.

Overal liggen zieke mensen. Dan maakt Mozes een koperen slang die hij op een stok zet. En iedereen die naar die slang kijkt wordt genezen.

Door de verkeerde dingen die we doen worden wij eigenlijk ook ziek. Maar wij hebben geen slang om naar te kijken. Wij hebben de Here Jezus Die zegt: kijk naar Mij! Ik wil alle verkeerde dingen uit jouw leven vergeven. En dat kan omdat ik de Zoon van God ben. Geloof je dat? En dan zegt de Here Jezus die mooie tekst tegen Nikodemus: 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat eenieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.'

Zo wil de Here Jezus ons een nieuw, opgefrist leven geven. Elke dag opnieuw.

Geloof je dat? En geloof jij dat Jezus de Zoon van God is? Hij houdt zielsveel van jou en daarom zal Hij zorgen dat alles goed komt als je steeds weer bij Hem komt en je leven aan Hem geeft.

*Auteur: MJ*



18 mei 2025

# Een loflied op Gods trouw

Psalm 100



# Thema: Jezelf geven

## Doel

De kinderen leren dat zingen voor je dankbaar maakt naar Hem.

## Toelichting

Psalm 100 werd gezongen bij het dankoffer. Met zo'n offer begint de dag en eindigt de dag. Je bent dankbaar dat je mag leven, dat God je kracht en gezondheid geeft en dat dat nooit verandert. Het mooiste is dat dat voor iedereen geldt; je kunt het samen zingen. Het lijkt wel of je daardoor dichter bij elkaar en samen dichter bij de Heer komt te staan.

Je dag wordt anders als je begint en eindigt met danken. Je ziet alles dat gebeurt vanuit Gods goedheid. Hij zegent je met veel goeds, maar ook in de zorgen en het verdriet herken je Hem. Hij is er altijd voor jou.

## Titel van het ONDERBOUW-verhaal: 's Morgens eerst God bedanken

**Richtlijnen:** Vraag aan de jongste kinderen wat ze allemaal doen van het moment dat ze wakker worden totdat ze de klas binnenstappen: uit bed stappen, wassen, kleren aan, ontbijten, je tas met schoolspullen inpakken. Het zijn gewone dingen. Iedereen doet dat. Maar is dat wel zo? Hoe kun je uit bed stappen als je ziek bent? Hoe moet je ontbijten of aankleden als er geen eten en kleren zijn?

Psalm 100 zegt: laten we samen God bedanken. Laten we bij elkaar komen om een danklied voor Hem te zingen. Laten we samen zeggen: wat is God goed voor ons. Daar wordt God blij van. En het helpt ons om niet jaloers te worden. Om niet boos te worden als iets niet gaat zoals wij hopen.

Breng Psalm 100 in praktijk. Zing met de kinderen: Dank U voor deze nieuwe morgen.

## Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Here God, bedankt!

**Richtlijnen:** Vraag aan de kinderen of het nodig is dat we God bedanken dat we gezond uit bed kwamen vanochtend? Dat gebeurt toch eigenlijk iedere morgen. Ja, behalve als je een keer griep hebt. En moet je dankbaar zijn dat je kunt douchen en ontbijten? Dat is toch iets gewoons?

Psalm 100 zegt: laten we samen God bedanken, ook voor doe gewone dingen. Zo gewoon zijn ze niet: niet ieder kind heeft een mooie slaapkamer en leuke kleren en een ontbijt. Er zijn ook kinderen die veel ziek zijn of altijd rekening moeten houden met een handicap.

Psalm 100 zingt: Laten we bij elkaar komen om een danklied voor God te zingen, elke dag opnieuw. Laten we samen zeggen: wat is God goed voor ons. Daar wordt God blij van. En het helpt ons om niet jaloers te worden. Om niet boos te worden als iets niet helemaal gaat zoals wij hopen.

Breng Psalm 100 in praktijk. Zing met de kinderen: Dank U voor deze nieuwe morgen.

## Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Wees dankbaar

**Richtlijnen:** Vraag aan de jongeren of het voor hun humeur uitmaakt wat voor weer het is, als ze naar school lopen of fietsen? Maakt het verschil of ze gezond of ziek zijn? Maakt het verschil of ze thuis ruzie hebben gehad of juist een feestje hebben gevierd?

Psalm 100 werd gezongen bij het dankoffer. Met zo'n offer begint de dag en eindigt de dag. Je bent dankbaar dat je mag leven, dat God je kracht en gezondheid geeft en dat dat nooit verandert. Het mooiste is dat dat voor iedereen geldt; je kunt het samen zingen. Het lijkt wel of je daardoor dichter bij elkaar en samen dichter bij de Heer komt te staan.

Je dag wordt anders als je begint en eindigt met danken. Je ziet alles dat gebeurt vanuit Gods goedheid. Hij zegent je met veel goeds, maar ook in de zorgen en het verdriet herken je Hem. Hij is er altijd voor jou. Lees samen met de jongeren het extra Bijbelgedeelte Filippienzen 4:4-7.

Wordt jouw dag beter/prettiger, als je die begint met God danken en loven? Van welk lied of welke muziek word jij dankbaar?

## Extra Bijbelgedeelte: Filippienzen 4:4-7

(Ook in dit gedeelte worden blijdschap en danken in je gebed met elkaar verbonden. Paulus zegt dat je van danken ook vriendelijker wordt en dat God daarmee jouw hart en gedachten beïnvloedt.)

*Auteur: DW*

# Achtergrondinformatie

## Bij het Bijbelgedeelte

Op de weg van Pasen naar Pinksteren tellen we zeven maal zeven weken, zodat Pinksteren echt de 'vijftigste' dag, een dag van vreugde en vervulling mag en kan zijn. De Heilige Geest kwam op die Pinksterdag; zie Deuteronomium 16,9.10. Op die weg overdenken we allerlei combinaties van gevoelens. Als we op die weg Psalm 100 zingen, wat bezingen we dan? Ik denk vooral de lofzang. Of zoals Tim Keller ooit stelde: 'Hoe meer we van Hem zijn, des groter onze vrijheid.' Een Psalm voor het dankoffer. Dat is het eerste en het laatste offer van de dag in de tempel. Met dank zetten we in. Dank mag onze weg steeds bepalen; zo krijgen zicht op het leven met God. In die zin is deze kleine Psalm een heus pelgrimslied.

## Vers voor vers

- Vs. 1 Juich! Met die oproep begint de Psalm. In totaal klinken er maar liefst 7 oproepen. (juicht vs. 1; dient vs. 2; komt vs. 2; erkent vs. 3; komt vs. 4; brengt dank vs. 4; zegent v. 4) Ook steevast in meervoud. Als je jezelf geroepen weet, dan is het 'ik' in de Psalmen altijd bedoeld als een ik-in-de-gemeenschap. Zo sta je als mens voor God. Nooit alleen; het strekt zich uit over het land; de bewoonbare aarde.
- Vs. 2 Het aangezicht van God stelt je in de relatie. Dat heeft Hij gewild, jij mag zijn uitnodiging beamen. Het is ook een dienen. Jezus wordt ook wel de Dienstknecht van de Here God genoemd. Je leeft altijd in dienstverband. De vraag is wie je dient; een afgod, een neggod met bijbehorend ideaal dat je wordt voorgehouden; of jezelf?
- Vs. 3 Dat weten en erkennen is ook geen verstandelijk weten, het is staan in een relatie. Weten is weten van harte. Zoals Paulus zegt dat hij uiteindelijk gezien zal worden en zal kennen, zoals hij ten diepste door Gods liefde in Christus wordt gezien en erkend. Dan klinkt de gelijkenis van de kudde. Dat veronderstelt die vertrouwelijke band. De schapen kennen de stem van de herder. Op die manier staan ze er nooit verloren bij. Ze zijn ook niet van zichzelf. Je leeft tot Gods eer. (Romeinen 14,7)
- Vs. 4 De poort binnenkomen; dat is de plaats waar het oordeel werd gesproken, maar de toegang is vrij! Dan kom je ook niet met lege handen. Je mag komen met de liefde van Christus. Die vult als het ware je armen. Ik denk aan Boaz – het boekje Ruth hoort bij Pinksteren en is een goede voorbereiding op de weg van Pasen naar Pinksteren – hoe Ruth bij het krieken van de dag zes maten graan ontvangt; het moment van het ontdekken van het geheim van de opstanding. In de hoop en verwachting van die zevende, voltooiende maat.
- Vs. 5 De goedheid van God wordt bezongen. De woorden goed en ook de term van-geslacht-op-geslacht herinnert aan Genesis. Er klinkt de belofte van een nieuwe Schepping in door. Daar mag jij stem aan geven! De genade van deze – de God van Abraham, Isaak en Jakob – die mag ook voor jou de dragende grond zijn.

*Auteur:GJK*

## Liederen

Psalm 100

Lied 279

Lied 871

Liefde, blijdschap, vrede

Jezus is de Goede Herder

Vader, machtig God (Zend ook mij)

Als je bidt, zal Hij je geven

Laat de kind'ren tot Mij komen

(=Gezang 281 LvdK)

Hemelhoog 115

Hemelhoog 428

Liedjes voor kinderen deel 1 Elly en Rikkert Zuiderveld

Hemelhoog 101

Hemelhoog 506

*Auteur: PZ*



# 's Morgens eerst God bedanken

## Inleiding

Emma wordt wakker van het gepiep van de wekker. Het is niet haar wekker, maar de wekker van haar ouders in hun slaapkamer aan de andere kant van de gang. Emma weet dat ze nu nog ongeveer tien minuten heeft voordat haar vader of moeder haar kamer binnenkomt om haar wakker te maken. Vanuit haar ooghoek ziet Emma het dagschema op haar kast hangen. Een rode dag. Dat betekent dat ze vandaag gym heeft en naar de BSO gaat. Op rode dagen moet ze makkelijke kleren aan. Het dagschema bestaat uit alle plaatjes die laten zien welke taken Emma allemaal heeft voordat ze op school komt. Er zijn plaatjes voor opstaan, aankleden, ontbijten en tandenpoetsen. Beneden in de keuken hangt ook een schema. Daar staan plaatjes op voor lunch maken, tas inpakken en op de fiets of lopend naar school. Vandaag is een BSO dag, dus gaan ze op de fiets naar school. Emma kent het schema allang uit haar hoofd. Alle plaatjes die erop staan zijn bekend. Het zijn plaatjes van gewone dingen die ze iedere dag opnieuw doet. Emma hoeft er helemaal niet bij na te denken, ze heeft het allemaal al zo vaak gedaan. Iedereen doet deze gewone dingen toch iedere dag?

Praat met de kinderen en vraag wat ze allemaal doen voordat ze naar school gaan.

- Kunnen ze voorbeelden geven? Waarschijnlijk zijn hetzelfde dingen als die Emma doet.
- Zouden alle kinderen over de hele wereld hetzelfde doen? Vaak denken we dat wel. Maar is dat wel dat zo?
- Hoe kunnen kinderen die ziek zijn uit bed komen. Kunnen ze wel zelf opstaan? Als er geen eten is, hoe moet je dan ontbijten of je broodtrommel voor de lunch maken? Hoe moet je je aankleden als er geen kleren zijn?

Veel van de dingen die we iedere dag doen zijn voor ons zó gewoon, dat we vergeten God hiervoor te bedanken. We vergeten dat het niet voor alle kinderen gewoon is om eten en kleren te hebben of om naar school te kunnen. We vergeten dat het belangrijk is God te bedanken voor alle gewone dingen die we iedere dag weer van Hem krijgen.

## Bijbelgedeelte

Psalm 100 uit de Bijbel gaat hierover.

Er staat:

Laten we samen juichen voor God! God heeft ons gemaakt, wij zijn van Hem.

Laten we, samen, voor Hem zingen en Hem bedanken. God is goed. Hij zal altijd van ons houden.

Zullen we met elkaar het voorbeeld van Psalm 100 volgen? Laten we samen zingen om God te bedanken voor alles wat we iedere dag weer van Hem krijgen. Laten we samen 'Dank U voor deze nieuwe morgen' zingen.

*Auteur: HVM*



# Here God, bedankt!

## Inleiding

Stel je voor: je loopt op de markt en komt bij de groenteboer. Die staat luidkeels zijn aardbeien aan te prijzen. Je hoort hem al vanuit de verte roepen: 'AAAAARDBEIEN! Lekkere verse aardbeien! Híér moet u zijn voor de zoetste aardbeien. Ja, kom maar mensen, ze zijn lekker en goedkoop! Kom maar halen, die vitamines! Sappige, zoete aardbeien! U ook een bakje, meneer? Of gelijk twee? Dan krijgt u korting. Aaaaardbeien! Zo heeft u ze vast nog nooit geproefd.'

Tsjonge, denk je dan misschien. Die man moet wel héél nodig van zijn aardbeien af. Of zouden ze echt zo lekker zijn? Dan hoor je hem tegen een iemand zeggen: 'Proef ze maar! Dan wilt u nooit meer andere!' En hij houdt de mensen een bakje voor, waar ze zo'n glimmende, rode aardbei uit mogen proeven. O, denk je, die marktkoopman weet vast dat ze ècht zo lekker zijn, anders deelde hij ze niet uit. Inderdaad kopen veel mensen nu de aardbeien. Ze gaan met een blij gezicht, en aardbeien in hun tas, weer verder. Omdat de verkoper zijn aardbeien zo goed aangeprezen heeft. Zelf wil je nu ook wel...

Zo is het ook met onze HERE God. Als je zelf gemerkt hebt hoe goed Hij is, wil je nooit meer zonder Hem. En dan weet je dat het voor iedereen is. Iedereen die iets van de liefde van God 'proeft', wil nooit meer zonder. Mensen die God kennen, prijzen Hem aan bij andere mensen. Dan zeggen ze: wat is God toch goed! En ze vertellen waarom: Hij zorgt voor ze, voor weer iedereen op een andere manier. Zo weten meer mensen het, en kunnen óók in Hem gaan geloven.

Je kunt ook tegen God zèlf zeggen dat je blij bent dat Hij zo goed is. Dan prijs je Hemzelf. Je bedankt Hem daarmee. En God vindt het fijn als we dat doen. Dan weet Hij hoe blij we met Hem zijn.

Denk je dat het nodig is dat we God ook bedanken voor de gewone dingen? Bijvoorbeeld dat we gezond uit bed kwamen vanochtend? Dat gebeurt toch eigenlijk iedere morgen? Ja, behalve als je een keertje griep hebt. En moet je dankbaar zijn dat je kunt douchen en ontbijten? Dat is toch iets gewoons? Voor welk fijns dank je God wel, en waarvoor niet?

## Bijbelverhaal

Het is een feest om naar de tempel te gaan. De tempel is het huis van God, de Schepper. Hij heeft alle planten gemaakt, en ook alle dieren. Ook jou en mij. Alle mensen zijn door God bedacht en gemaakt. Hij heeft alles van de schepping heel goed in elkaar gezet en ook goed samen laten werken met elkaar. En Hij zorgt nog steeds voor alles. In de tempel wordt God bedankt voor wat Hij allemaal doet. Mensen komen er om hun eerste kind aan God toe te wijden, en om er vergeving te vragen voor wat ze fout doen. Verder heeft God allerlei feesten gegeven aan de mensen, die ook in de tempel gevierd worden. Feesten om iedereen eraan te herinneren dat God voor hen zorgt. Een feest is een fijne manier daarvoor. De mensen die naar de tempel gaan, zijn vaak lang overweg. Soms wel

dagenlang! Er zijn in de tijd van de Bijbel nog geen auto's of fietsen. Wel wagens met trekdieren, ook rijdieren. Maar niet iedereen heeft die. En zelfs daarmee moet je erop rekenen dat je wel een tijdje onderweg bent.

Maar dat geeft niet. Iedereen die naar de tempel gaat, is blij! De mensen zien ernaar uit om naar Gods huis te gaan. Onderweg zingen ze alvast blijliederen met elkaar. Die gaan bijvoorbeeld over wat God de HEER allemaal voor goeds heeft gedaan. Sommige liederen gaan over het vertrouwen dat de mensen op God hebben. Ze weten zéker dat Hij hen met al die dingen zegent. Ze zingen ook over het op reis zijn naar Jeruzalem, waar de tempel staat op de berg Sion. Ze zingen dat ze ernaar uitzien om daar in Sion te zijn. Verder zingen ze dat ze zo graag vrede willen. Want dat is er niet altijd. Het lijkt wel alsof er altijd wel een land tegen Gods volk Israël wil vechten. Maar mensen zingen nog steeds de liederen van toen. Er is bijvoorbeeld een lied, een Psalm, waarin mensen God bedanken, als ze zingen:

Laat iedereen juichen voor de HEER! Zeg blij hoe goed Hij is.

Kom bij Hem met een vrolijk lied.

Zeg: 'Ja, de HEER is God. Hij heeft ons gemaakt.

Wij zijn van Hem; zijn volk.

Hij zorgt voor ons, zoals een herder voor zijn schapen zorgt.'

Kom mee naar zijn tempel, om Hem te bedanken.

Kom binnen in zijn huis en zing voor Hem.

Bedank Hem en prijs Hem. De HEER is goed!

Zijn liefde duurt eeuwig, Hij blijft altijd trouw, ook voor de mensen die na ons komen.

Het is een Psalm die toen waar was, en ook nu. Laten we daarom samen God bedanken, ook voor de gewone dingen. Zo gewoon zijn ze niet: niet ieder kind heeft een mooie slaapkamer en leuke kleren en een ontbijt. Laten we dus niet jaloers te worden, als iemand anders iets mooiers heeft dan wij. En ook niet boos, als iets niet helemaal gaat zoals wij hoopten. Gewoon blij met wat God ons geeft.

We zijn nu ook samengekomen; laten we een danklied voor God te zingen. Dat kunnen we elke dag opnieuw doen. Laten we samen zeggen: wat is God goed voor ons. Daar wordt God blij van!

## Doen

- Waar zou jij God voor willen bedanken?
- Breng Psalm 100 in praktijk. Zing samen bijvoorbeeld:  
Dank U voor deze nieuwe morgen.  
Dank U wel voor de sterren en de maan - Oké4kids  
Dank U voor de wond'ren die gebeuren - Jan Visser

*Auteur: PW*



# Wees dankbaar

Stel je voor dat je s' morgens de gordijnen opendoet en je ziet dat het waait en regent.

Straks moet je door dit weer naar school lopen of fietsen. Wat doet dit met je humeur? Of stel dat je al een hele tijd ziek bent en niet naar school kunt? Zou dat ervoor kunnen zorgen dat je alleen nog maar verdrietig bent? En wat te denken van ruzie met je ouders? Wat doet dat met je?

Er kunnen altijd dingen gebeuren in het leven waardoor je je boos, verdrietig of chagrijnig voelt. Of er kunnen juist fijne dingen zijn; de zon schijnt, je bent gezond en fit en thuis is het gezellig. Dan voel je je juist opgewekt en vrolijk.

## Bijbelgedeelte

Lees met de kinderen Psalm 100

Deze psalm werd in de tijd van de Bijbel gezongen of gelezen bij het dankoffer.

Elke morgen begonnen de Israëlieten de dag met een dankoffer. En elke avond sloten ze de dag ook weer af met een dankoffer. Dat deden ze dus ook op de dagen dat ze boos of verdrietig waren.

Bij het dankoffer dankten ze God voor het leven. Dat God elke dag voor hen zorgde en dat Hij altijd Dezelfde blijft.

Het mooiste is dat de Israëlieten dit met elkaar deden. Daardoor leek het wel of ze door het dankoffer dichterbij elkaar en dichterbij God kwamen. Ook al waren er vast ook wel dingen in hun leven waar ze helemaal niet zo blij van werden.

Je dag wordt anders als je God gaat bedanken voor alle dingen die Hij jou geeft. En als je voor je gaat slapen ook weer dankt dat Hij voor jou heeft gezorgd die dag. Als je gaat bedenken waar je God allemaal voor kunt bedanken, dan ga je zien dat God zo goed is. En dat Hij zelfs in de allerkleinste dingetjes van het leven voor ons zorgt.

Ik, die dit verhaal schrijft, ben zelf ziek. Elke dag heb ik pijn en niet zoveel energie. Dat maakt me wel eens verdrietig.

Maar ik heb geleerd om te danken voor alles wat God geeft. En dan kan ik ondanks mijn verdriet en mijn pijn toch blij zijn omdat ik zoveel mooie dingen van God krijg. Dan dank ik Hem voor de vogeltjes in mijn tuin. Voor een lekker warm bakje koffie. Of voor mensen die aan me denken en op bezoek komen. Dat zijn allemaal dingen die God geeft.

En door daarbij stil te staan zie ik zoveel mooie en goede dingen van God om me heen.

God zorgt altijd voor ons. Als ons leven goed verloopt en we blij zijn.

Maar ook als er verdrietige of moeilijke dingen gebeuren.

Lees met elkaar Filippenzen 4:4-7

- Vind jij het wel eens moeilijk om dankbaar te zijn?
- Zou je leven veranderen als je begint te bedenken waar je allemaal dankbaar voor kunt zijn?
- Is er een lied of muziek waar jij dankbaar van wordt? Dat kan soms helpen om God te loven voor alles wat Hij geeft?

*Auteur: MJ*

25 mei 2025

# Vader en Zoon wonen in gelovigen

Johannes 14:23-29





# Thema: De Geest van liefde

## Doel

De kinderen ontdekken dat God zijn Geest geeft aan mensen die Hem liefhebben.

## Toelichting

Jezus liefhebben bestaat niet alleen uit lovende woorden voor Hem. Dat Hij je heeft gered, dat Hij je helpt en raad geeft. Je hebt Jezus lief wanneer je je houdt aan Gods geboden. Zondigen, anders leven dan God wil, doet God pijn. Hij heeft reden om boos te worden en afstand van ons te nemen. Wie zondigt, merkt dat de glans en de vreugde in het leven vermindert. Zonde maakt dat je je niet prettig voelt als je de gevolgen van verkeerde keuzes ondervindt.

God de Vader en Christus, zijn Zoon, kunnen alleen wonen in een gelovig hart, in mensen die in woorden en daden van Hem houden.

## Titel van het ONDERBOUW-verhaal: De Heer wil bij je wonen

Richtlijnen: Voor de jongste kinderen is dit Bijbelgedeelte goed uit te leggen met het lied 'Is je deur nog op slot?' (Evangelische Liedbundel 447). Ze zingen het graag. Vertel over het beeld van het hart als een huisje waar het pas goed en gezellig is, als God daar ook een plaats heeft. Wat je bezit, jouw spulletjes, en de mensen om je heen zijn belangrijk, maar liefde voor God maakt je leven pas echt fijn. Leg de kinderen uit dat je God in je hart uitnodigt als je doet wat Hij graag wil. Jezus belooft in de Bijbel dat de Heer dan altijd bij je is. Hij laat je nooit alleen.

## Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: De sfeer in huis

Richtlijnen: Vraag aan de kinderen wat er nodig is voor een fijne sfeer in huis. Hoe maak je het gezellig (meubels, versiering? Natuurlijk zijn ook medebewoners nodig (familie, huisdier). Heeft het invloed als bewoners het druk hebben, geen aandacht voor elkaar of zelfs ruzie met elkaar hebben?

God houdt veel van ons. Hij heeft alles voor ons over, zelfs zijn Zoon. Dat hebben we rond Pasen gezien. Jezus maakt duidelijk dat liefde niet blijft bestaan zonder een antwoord. Alleen zeggen dat we Jezus dankbaar zijn en Hem niet zouden willen missen. Je moet het ook laten zien. Liefde naar God toon je door te leven naar Gods geboden. Als je Jezus liefhebt, zullen God de Vader en Hij bij je komen wonen, zegt Jezus. Gods Geest, die hoop geeft en helpt wil wonen in een fijne omgeving, waar de sfeer goed is. Gods Geest komt pas tot z'n recht bij gelovige mensen, die God en mensen om hen heen aandacht en liefde geven.

## Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Maak ruimte voor de Geest

Richtlijnen: Vraag aan de jongeren waarom je van iemand houdt? Wat is daarvoor nodig? Je ouders zijn jou gegeven; je hebt hen niet zelf gekozen. Ze hebben in hun opvoeding jou laten zien wat zij belangrijk vinden, maar vooral ook dat ze van je houden. Nee, je bent het niet in alles eens, maar je zou hen niet willen missen. Je vrienden kies je zelf. Wat vind jij belangrijk om met iemand bevriend te kunnen zijn? Welke eigenschappen van een vriend of vriendin kun jij bewonderen? God de Vader heeft door Jezus Christus bewezen dat Hij van ons houdt, dat Hij in alle omstandigheden het beste voor ons wil. Zijn liefde werd volkomen duidelijk bij het kruis van Golgota. Hij droeg onze schuld, Hij maakte ons van vijanden van God tot zijn kinderen en vrienden. Hij overbrugde de verwijdering die onze zonde veroorzaakte. Het is weer goed. Jezus maakt duidelijk dat liefde van twee kanten moet komen. Wie Jezus Christus liefheeft houdt zich aan Gods geboden. Dan ontstaat er ruimte voor God van hart tot hart met een mens om te gaan. Jezus noemt dat: God woont in ons. De Heer ziet graag dat we ruimte maken voor Hem door de eigenschappen en het gedrag te vertonen die Hij waardevol vindt.

## Extra Bijbelgedeelte: Psalm 133

(In deze Psalm lezen we dat de HEER zijn zegen geeft als gelovigen samen God liefhebben en dienen. Liefde brengt zegen en eeuwig leven. Met vrienden kun je eindeloos samen zijn; het verveelt niet omdat je ervan geniet.)

Auteur: DW

# Achtergrondinformatie

## Bij het Bijbelgedeelte

Dit Bijbelgedeelte maakt deel uit van een lange toespraak van onze Heer Jezus (hoofdstukken 14 tot en met 16), gevolgd door het 'hogepriesterlijk gebed' (hoofdstuk 17). We kunnen ons goed voorstellen dat Jezus zijn leerlingen op meerdere momenten voorbereidde op wat ging komen en hen toerustte voor hun komende taak. Zoals Johannes dat vaker lijkt te doen, voegt Hij een en ander samen tot een groter, thematisch geheel, en plaatst dat op de wel meest geschikte plek in zijn getuigenis over Jezus: kort voor diens lijden, kruisdood, opstanding en hemelvaart. Jezus zal, nadat Hij dit alles heeft volbracht en tot de Vader is gegaan, niet meer lijfelijk bij zijn leerlingen zijn. De leerlingen zullen bovendien stuiten op tegenstand, haat en vervolging. Toch hoeven zij de moed niet te verliezen en mogen ze vol vertrouwen hun opdracht aanvangen. Belangrijk is daarbij de belofte van 'de andere pleitbezorger', de Heilige Geest, die in 14:16-17 wordt aangekondigd. Ook in ons bijbelgedeelte, waarin het dikwijls gaat over 'Vader en Zoon', moeten we deze 'pleitbezorger' er steeds bij denken. Hij is het immers die de verbinding legt en die als 'Geest van de waarheid' (vers 17) ook deelt in Gods weten.

Vanaf vers 20 begint eigenlijk al ons bijbelgedeelte, waarin de prachtige relatie tussen de Vader en de Zoon (en de Geest) tot uiting komt en ook de wijze waarop Jezus' leerlingen als het ware in die relatie worden opgenomen: 'Dan zul je begrijpen dat Ik in mijn Vader ben, dat jullie in Mij zijn en dat Ik in jullie ben' (vers 20). We stuiten hier op het wonderlijke geheim van de Drie-ene God. Hij is één, maar tegelijk is er relatie in Hem. Het is het geheim van de goddelijke liefde, die zowel eenheid als relatie/beweging kent en nodig heeft. Oude kerkvaders gebruikten het beeld van een rondedans (een volksdans in een kring van drie) om dit wonder uit te beelden. En... in deze 'bron van alles' mogen ook wij dus delen. Nu al, door de 'pleitbezorger', die zelf ook deel uitmaakt van deze goddelijke volheid, en die ook ons daarmee verbindt.

Laten we er ondertussen wel voor waken dat we het allemaal niet te lief gaan maken. Die waarschuwing mogen we ook ter harte nemen bij het lezen van de verzen 23-29, waar we deze zondag op inzoomen. Vers 23 kan – met alle goede en vrome bedoelingen – gemakkelijk te knus of zelfs klef worden. Hoe heerlijk en wat een goed gevoel als je van Jezus houdt en weet dat God van jou houdt, en dan wonen ze ook nog in je hart... Nota bene: het verband blijft dat van heel veel strijd en moeite die de leerlingen van Jezus te wachten staan. De context van onze zending als discipelen van de Heer, met alle problemen waarin je dan terechtkomt, mag niet vergeten worden. En Jezus staat op het punt om weg te gaan (vers 25 en 29-30). En eerst wachten nog zijn lijden en het kruis. Niet zo vrolijk allemaal...

Dat geldt dus ook voor de 'andere pleitbezorger', die je voortdurend 'achter deze verzen' moet denken (zie ook vers 29). Het Griekse woord 'parakleet' (NBV: 'pleitbezorger') betekent letterlijk: 'de erbij geroepene'. In algemene zin kun je dan denken aan een beschermer of begunstiger, meer specifiek aan een advocaat of een voorspreker. De vertaling 'pleitbezorger' valt alle aspecten mooi samen. De NBG '51 vertaling 'Trooster' kan ook, maar dat moet niet te 'emotioneel' worden ingevuld. Het gaat hier niet maar om iemand die een troostende arm om je schouder legt. Deze 'Trooster' weet van aanpakken, Hij maakt duidelijk wat zonde, gerechtigheid en oordeel is (16:9). Zo is Hij de 'Geest van de waarheid' (16:13) in het grote wereldgeding rond Jezus en in alle strijd die de leerlingen zullen ervaren.

Misschien hebben we daartoe ook de inleidende vraag van vers 22 nodig: 'Waarom zult U zich wel aan ons, maar niet aan de wereld bekendmaken, Heer?'. De vraagsteller is Judas (de zoon van Jakobus; Luc. 6:16, Hand. 1:14; vaak gelijkgesteld aan Tadeüs; Mat. 10:3). Hij wordt hier nadrukkelijk onderscheiden van de verrader Judas Iskariot, die de zaal al had verlaten (13:30). Judas' vraag waarom Jezus zich niet aan de wereld bekendmaakt, is best herkenbaar. Waarom toont Hij zich niet in al zijn glorie aan alles en iedereen? Waarom deze ogenschijnlijk moeizame weg via de zending van zijn leerlingen met alle tegenstand vandien en een 'pleitbezorger' die verder niemand in de wereld ziet? Het antwoord ligt ook hier in de liefdesrelatie en liefdevolle gehoorzaamheid die Jezus met mensen wil aangaan en waartoe Hij mensen uitnodigt, oproept en aanspoort, maar niet dwingt of forceert. En het is waar: Gods molens malen langzaam. Ze malen ook fijn, al zien wij dat nog niet altijd.

In dat verband volgen de verzen over het 'wonen' van Vader en Zoon in Jezus' leerlingen'. Het beeld van het 'wonen' is de moeite waard om bij stil te staan. Je zou heel de bijbelse geschiedenis kunnen samenvatten onder één vraag: 'Hoe kan God opnieuw bij mensen wonen?' Na de verdrijving uit het paradijs is het de grote zoektocht, waaromheen de heilsgeschiedenis cirkelt. Vol al te menselijke mislukkingen (torenbouw van Babel, afgodendienst etc.), maar ook bijbelse symbolische uitingen die weergeven wat nog niet in voltooide realiteit kon bestaan (tabernakel- en tempeldienst). Het wonen van God bij mensen is de grote vervulling in het 'hemelaarde-visioen' van Openbaring 21 en 22. Dan geen zonde en kwaad meer die

dat 'wonen' in de weg staan. God zelf die in alle opzichten het licht is waarvan we zullen leven. Nee, dat snappen we niet, je mag er wel verwonderd naar uitzien.

Centraal in deze bijbelse zoektocht staat Jezus, in wie God bij ons kwam wonen (Johannes 1:14). En dat 'wonen' gaat dus door, ook als Jezus niet lijfelijk bij ons is. En zoals Jezus met de Vader was verbonden, zullen ook wij dat door Geest dan zijn. Je kunt er haast niet bij. Zo rijk en vol is het! Zowel de Vader als de Zoon komen als het ware helemaal mee met de gave van de Heilige Geest. Zijzelf wonen met hun liefde (door de 'pleitbezorger', de Heilige Geest) in de leerlingen. Het is een 'werkgemeenschap van de liefde' waarin de liefde van Vader, Zoon en Geest vooropgaan maar ook wij en ons liefhebben voluit worden opgenomen en serieus genomen. Een 'woon- en werkgemeenschap' dus. Waarbij het 'wonen' ook aangeeft dat dit werk van God niet incidenteel is. Het gaat om een bestendige en permanente relatie.

Kan er dan niets in de weg staan? Vers 24 waarschuwt ons. Wie Jezus niet liefheeft zal al deze woorden terzijde leggen. Dan is de Bijbel ook eerlijk: dan kun je hier dus geen deel aanhebben. Ook hier mogen we moeilijk omstandigheden van de leerlingen en de eerste gemeente bedenken. Situaties van vervolging en verzet tegen het evangelie. Dan komt het aan op trouw en volharding, en bovenal het bewaren van de band met de Heer Jezus.

Daarbij mogen de leerlingen vertrouwen dat Jezus' woorden waar zijn, omdat het de woorden van zijn Vader en Zender zijn. Op de achtergrond klinkt de oude regel door dat het getuigenis van twee of drie getuigen voor waar wordt gehouden (Deut. 19:15). In vers 26 benadrukt Jezus hoe de pleitbezorger heel dicht bij Hemzelf en zijn eigen werk staat. Het zijn Jezus woorden die Hij te binnen brengt en waarvan Hij de betekenis in verschillende omstandigheden duidelijk zal maken.

Vanaf vers 27 horen we nog over de 'vrede' die Jezus ons nalaat. Het is mooi en belangrijk deze verzen in lijn met het voorgaande te lezen. Geen losse tegeltjestekst dus! Dan wordt het weer veel te lief. Het gaat hier om de diepe en volle bijbelse 'sjaloom', de volheid van goddelijk heil en alles vullende 'liefde in relatie'. Die Jezus ons nalaat door wat we hiervoor hebben gelezen: de verbondenheid met de drie-ene God, die in ons wonen wil! De laatste verzen (29 e.v.) verwoorden opnieuw de hoogspanning van de omstandigheden waarin Jezus deze woorden spreekt.

### Vers voor vers

Vs. 23 '... en bij hem wonen': Wonen heeft in de Bijbel zoveel meer inhoud dan doorgaans bij ons het geval is. Niet maar een huis op een inwisselbare plek. Hoewel..., ik maak het wel degelijk mee – zeker in een agrarische context – dat mensen van generatie op generatie in een huis op een stuk land wonen dat helemaal verbonden is met hun familie. Inmiddels van alle luxe en mogelijke uitbreidingen voorzien, maar toch is er die band met het verleden. Met de geschiedenis dus. Dat aspect zit ook in 'wonen' in de Bijbel. Dat het rondtrekkende volk Israël mocht wonen in het land van de belofte, is een wezenlijk element van de belofte die hen werd voorgehouden. Dat is veiligheid en welvaart, maar ook verbondenheid: met geschiedenis en geslachten, met de mensen voor jou en na jou, en met God die het gegeven heeft. Weeg dit soort aspecten maar eens mee als je nadenkt over het wonen van God in jou.

Vs. 27 'Ik laat jullie vrede na...' Het diepe Bijbelse woord 'vrede' (tweemaal genoemd) vat het hele evangelie van Jezus samen: welzijn, vreugde, harmonie, goede en herstelde verhoudingen (Hebreeuws 'sjaloom'). Deze vrede die Jezus op unieke wijze verkondigde en bewerkte is zijn 'erfenis'. Dan hoeft je inderdaad niet de moed te verliezen.

### Vraag

- Wat roept het woord 'wonen' bij jou op? Hoe is dat als je dan denkt aan het 'wonen van God in jou'?

Auteur: WMB

## Liederen

Psalm 20: 1 en 2	
Lied 968	(=Gezang 303 LvdK)
Lied 969	(=Gezang 308 LvdK)
Ik ben veilig	Hemelhoog 426
Kom tot de Vader	Hemelhoog 429
Ik zag een kuikentje	Hemelhoog 427
Liefde, blijdschap, vrede	Hemelhoog 115
Jezus is de Goede Herder	Hemelhoog 428

Auteur: PZ



# De Heer wil bij je wonen

*'Is je deur nog op slot, is je deur nog op slot.  
Van je krr, krr, krr, doe hem open voor God.  
Want de Heer wil bij je wonen  
en dan ben je nooit alleen.  
Je hart is net een huisje,  
waar het gezellig is.  
Het is er soms wat donker,  
je weet niet wat er is'*

Vraag aan de kinderen of ze dit liedje kennen. Waarschijnlijk wel. De meeste kinderen zingen het graag, het liefst met de gebaren erbij. Luister naar of zing met elkaar het lied.

Vandaag praten we met de kinderen over het beeld van het hart als een huisje waar het goed en gezellig kan zijn. Zoek van tevoren een afbeelding op van een hart als huisje met bijvoorbeeld ramen en een deur erin.

In de Bijbel staat dat God bij ons wil wonen. Hij wil wonen in ons hart. Dat is best moeilijk om te begrijpen. Denk maar aan eens aan het lied dat we net gezongen hebben, dan wordt het vast een beetje makkelijker te begrijpen. Je hart is net een huisje. In het huisje van je hart bewaar je alle mensen en spulletjes die belangrijk voor je zijn. Papa en mama, je broertjes en zusjes, de kat of de hond en je vrienden van school en de kerk. Je speelgoed, je boeken, je knutselspullen en je knuffels. De momenten dat je blij bent en de keren wanneer je verdrietig of boos bent. Alles en iedereen die belangrijk voor je is heeft een plekje in jouw huisje. Het huisje van je hart is helemaal ingericht zoals jij dat graag wil. Je huisje lijkt helemaal perfect, alles staat op de juiste plek. Maar is dat wel echt zo? In het lied zingen dat we je huisje soms wat donker kan zijn. Bijvoorbeeld als je ruzie hebt gemaakt of als er iets verdrietigs is gebeurd. Het is dan opeens niet zo fijn meer in je huisje.

De Bijbel zegt dat je leven pas echt fijn is als God ook in het huisje van hart woont.

Jesus zegt: 'Als je van Mij houdt, dan luister je naar mijn woorden. Dan zal God, de Vader, van je houden en we zullen voor altijd bij je wonen.'

Alleen door te leven zoals God het wil nodig je Hem uit om in het huisje van je hart te komen wonen. Geef God dan wel de beste plek in je huisje. Niet verstopt onder je bed of achter in de kast, maar juist midden op je bed zodat je Hem als eerste ziet wanneer je binnenkomt. Wanneer God bij je woont dan is Hij altijd bij je. God troost je als je verdrietig bent, Hij luistert naar je als je bang of boos bent. Hij geeft moed als je iets engs moet doen. God is blij als je lief bent voor anderen. Met Gods liefde wordt je huisje weer licht. Wanneer je God woont in het huisje van je hart blijft Hij altijd bij je. Hij laat je nooit alleen.

## Gebed

Lieve Heer,  
Help ons om de deur van ons huisje te openen.  
Leer ons hoe we kunnen leven zoals U dat wil.  
Kom binnen in het huisje van ons hart.  
Dank U wel dat U daar altijd blijft.  
U laat ons nooit alleen.  
Amen.

Auteur: HVM





# De sfeer in huis

## Inleiding

Neem een aantal woonbladen of reclamefolders van winkels waar je spullen kunt kopen voor de huisinrichting. Laat de kinderen hierin bladeren en bekijken wat ze mooi vinden, waar wordt een inrichting van een huis fijn van? Licht dat alleen aan de meubels die je in een woonkamer of slaapkamer neerzet? *Als je veel tijd hebt, kun je de kinderen ook een collage laten maken van een sfeervol huis.* Kunnen de kinderen nog andere dingen bedenken die een huis fijn maken? Bijvoorbeeld planten, foto's van familie, een mooie poster waar je blij van wordt. Vertel dat ook medebewoners een huis fijn kunnen maken: mensen of dieren. Maar juist ook door mensen kan de sfeer in huis veranderen: mensen hebben het druk, hebben geen tijd voor elkaar, maken ruzie, etc. Als de sfeer in huis niet goed is, kan dat verschillende oorzaken hebben, maar het is meestal doordat je iets mist. Je mist een fijne inrichting of je mist echt contact of goed contact met de andere bewoners.



(illustratie: freep!k)

Vandaag gaat het over een belofte die de Here Jezus geeft aan zijn vrienden én aan ons. Het verhaal is op de avond dat de Here Jezus voor de allerlaatste keer samen met zijn vrienden eet voordat Hij gevangengenomen gaat worden.

## Bijbelvertelling

De Here Jezus zit aan tafel en spreekt met zijn vrienden. Hij weet dat het nodig is om met hen over belangrijke dingen te praten. Zeker nu het de laatste keer is dat ze op deze manier bij elkaar zijn. Zijn vrienden weten dat nog niet, maar Jezus wel. Ze vinden het vaak moeilijk te begrijpen wat Hij vertelt en dat zal met het onderwerp van vandaag ook zo zijn. Hij houdt zoveel van zijn vrienden

en Hij wil zo graag dat ze goed begrijpen wat Hij te zeggen heeft.

'Luister,' zegt Jezus. Als Hij zó begint dan stoppen alle andere gesprekken die bezig zijn. Johannes, Matteüs, Petrus en al die anderen kijken Jezus aan. Als Jezus zó begint, dan heeft Hij iets belangrijks te zeggen. 'Als je Mij liefhebt, als je van Mij houdt, dan luister je naar wat Ik zeg, dan luister je naar mijn woorden. Dan zal mijn Vader van je houden!' Even stopt de Here Jezus met spreken en kijkt hij de tafel rond. Iedereen kijkt naar Hem en luistert. Jezus gaat verder: 'Mijn Vader zal van je houden.' Terwijl Hij dit zegt kijkt Jezus de vriend aan die tegenover Hem zit. 'Mijn Vader zal van je houden,' en Hij kijkt een volgende vriend aan. 'Mijn Vader zal van je houden,' wat is het fijn om deze woorden tegen al zijn vrienden hier aan tafel te kunnen zeggen en om hen daarbij één voor één aan te kunnen kijken. Dan gaat Jezus verder: 'Mijn Vader zal van je houden en mijn Vader en Ik zullen dan bij je ko-

men en bij je wonen. Wij zullen in jouw hart zijn. Maar mensen die niet van Mij houden, die luisteren ook niet naar wat Ik zeg. Jullie moeten goed onthouden dat alles wat Ik jullie zeg en waar jullie naar luisteren, dat zijn niet mijn woorden, maar de woorden van mijn Vader. Mijn vader heeft mij gestuurd om jullie dit allemaal te kunnen zeggen.' Wat zegt de Here Jezus nu eigenlijk? Zijn vrienden luisteren aandachtig. Ze begrijpen dat het belangrijk is om goed te luisteren naar wat Hij zegt en te doen van Jezus zegt.

'Luister, Ik vertel jullie dit allemaal nu Ik nog bij jullie ben. Jullie begrijpen het vast niet allemaal, maar later zullen jullie het wel gaan begrijpen. Later zul je blij zijn, dat je hebt geluisterd naar wat Ik jullie nu allemaal vertel. Later zullen jullie het begrijpen als de Heilige Geest komt. Ik zal weggaan, maar mijn Vader zal de Heilige Geest

sturen om jullie te helpen. De Heilige Geest zal jullie helpen herinneren aan alles wat Ik tegen jullie zeg en heb gezegd. En Hij zal ervoor zorgen dat jullie het ook zullen begrijpen.' Jezus kijkt de tafel rond. Wat houdt Hij toch ontzettend veel van deze vrienden hier aan de tafel. Ze hebben in de afgelopen jaren al veel geleerd, maar zullen nog ontzettend veel gaan leren in de toekomst. Het blijft stil aan tafel, iedereen weet dat Jezus nog niet uitgesproken is. Ze wachten af wat er nog gaat komen.

Dan gaat Jezus verder. 'Ik geef jullie mijn vrede. Mijn vrede zal voor altijd bij jullie blijven. De vrede die je ziet op de wereld duurt maar kort. Maar mijn vrede is anders. Mijn vrede zal in jullie hart zijn.' De Here Jezus kijkt zijn vrienden indringend aan en zegt: 'Wees niet bang! Verlies de moed niet Jullie hebben toch gehoord dat Ik zei

dat Ik wegga en weer bij jullie terug zal komen? Ja eerst ga Ik weg. Als jullie van Mij houden, dan zouden jullie blij zijn dat Ik naar mijn Vader ga. Mijn Vader is namelijk veel belangrijker dan dat Ik ben. Ik vertel het jullie nu alvast wat er zal gaan gebeuren, zodat jullie het geloven als het straks zover is.'

Het blijft nog stil aan tafel als Jezus is uitgesproken. Wat geeft Hij hun veel om over na te denken. Maar wat is het mooi en belangrijk wat Hij net heeft gezegd: 'God de Vader zal altijd van ons houden. En Hij wil samen met Jezus in ons wonen, in ons hart zijn. Ons hart is zogezegd een huis voor de Here God, voor de Here Jezus en voor de Heilige Geest. Wat is het fijn voor hen als zij in een huis wonen waar de sfeer goed is. Dat ze mogen wonen in een hart van een gelovig mens. Gelovige mensen die van God houden en die mensen om hen heen aandacht en liefde geven.

### Na het verhaal

Geef alle kinderen een (rood) hart van papier. Laat hen zelf een deur en een of twee ramen tekenen. Je hart is net een huis waar de Here God kan wonen. Wat is belangrijk om voor God een plaats in je hart te hebben? Denk nog eens aan het verhaal. Welke woorden kun jij bedenken? Schrijf die op het hart. Denk bv bijvoorbeeld aan 'Mijn Vader houdt van je', vrede, Heilige Geest, Here Jezus, luisteren naar de woorden van God.

Er zijn verschillende liedjes die je kunt zingen. Bijvoorbeeld het (kleuter)lied: Is je deur nog op slot. Maar ook het lied 'Als je gelooft in de Here Jezus' is heel mooi om te zingen. De kinderen kunnen de tekst eventueel op hun hart erbij schrijven, of op de achterkant van het hart:

*Als je gelooft in de Here Jezus  
dan komt er vrede in je hart.  
Als je gelooft in de Here Jezus  
dan komt er vrede in je hart.*

*Vrede voor jou en iedereen  
en voor de wereld om ons heen.  
Vrede voor jou en iedereen  
en voor de wereld om ons heen.*

### Samen bidden

Bid samen om een geopend hart voor God zodat de Heilige Geest ook in ons kan wonen. Bid samen om wat verkeerd is te vergeven zodat er in ons hart ruimte is voor de Here Jezus om te wonen. Bid voor vrede, vrede voor ons hart, voor onszelf, voor onze omgeving en vrede voor de wereld.

*Auteur: JvdM*



# Maak ruimte voor de Geest

Vandaag gaan we het hebben over 'houden van'. Ik hoop dat jullie allemaal van je ouders houden. En als je die hebt, van je broertjes of zusjes, en van je opa, je oma. En natuurlijk... ik snap ook wel als je een oudere zus hebt die zich altijd met je bemoeit, dat je dat niet altijd leuk vindt. Dat je nu heel stoer gaat zeggen: 'Van haar houd ik niet hoor, zij is zó stom!' Maar jullie horen bij elkaar, je zou elkaar ook niet kunnen en willen missen. En daarom, ook als iemand wel eens stom doet, of onaardig, of als je ouders soms dingen niet goed vinden die jij graag zou willen, tóch houd je van ze.

Ik hoop dat je ook vrienden en vriendinnen hebt. Daarvan zul je misschien niet zo snel zeggen: 'Ik houd van ze', maar toch... je noemt het anders, vriendschap, maar vriendschap is altijd ook een beetje 'houden van'. Je vindt het leuk om samen dingen te doen, je hebt misschien dezelfde hobby, of je vindt het misschien fijn dat die ander altijd zo lekker relaxed is, terwijl jijzelf best druk ben. Er kan van alles zijn waarom iemand je vriend of vriendin is. En soms kan je het gewoon ook niet zo goed uitleggen waarom... het is 'gewoon' zo. Houden van...

Als familie hoor je bij elkaar. Als vrienden heb je voor elkaar gekozen. Maar als je vrienden ben, blijf je dat dan altijd? Als je vriend altijd dingen doet, waarvan hij weet dat jij het niet leuk vindt, blijf je dan vrienden? Nee hè, dan trek je steeds minder samen op, en dooft de vriendschap langzaam, misschien wel een beetje ongemerkt, uit. En denk je later: hè, wanneer is dat eigenlijk opgehouden? Als je goede vrienden bent, en je vindt die vriendschap belangrijk, dan heb je er ook iets voor over. Dan besteed je er tijd aan, dan kies je ervoor om de dingen te doen die de ander ook leuk vindt, en als je soms iets stoms doet, dan praat je erover en komt het weer goed. Maar als je vrienden bent, ga je niet expres steeds dingen doen die de ander vervelend vindt, die hem pijn doen. Dat doe je niet.

Nou, tot zover kan iedereen het nog wel volgen.

## Bijbelgedeelte

Maar dan de Bijbel. In de Bijbel gaat het over 'houden van God', of 'houden van Jezus'. De kleine kinderen in de kerk kunnen dat heel schattig zeggen, dat ze van Jezus houden. Maar nu je wat groter bent, vind je dat misschien wel lastiger. Want hoe werkt dat eigenlijk, van God houden? God is niet iemand van je familie, die er vanzelfsprekend bij hoort. God is niet je vriend van school, die je kan zien, met wie je kan praten en spelen, en van wie je weet wat hij wel en niet leuk vindt. Hoe moet dat dan, van God houden?

Gelukkig helpt de Bijbel ons. We kunnen God niet zien, maar de Bijbel helpt ons wel om God te leren kennen. Om te weten hoe Hij is, wat Hij belangrijk vindt, wat Hij graag van ons wil. En we hebben niet zo lang geleden Goede Vrijdag en Pasen gevierd. Als we daardoor één ding zeker weten, dan is het wel dat God, dat Jezus, van óns houdt. God de Vader stuurde zijn eigen Zoon naar de aarde om ons te redden! En Jezus kwam naar de aarde, en stierf zelfs voor jou en voor mij!

Nu naar onszelf. Hoe kunnen wij nu laten zien dat we van God houden? Jezus zegt daar iets over tegen zijn leerlingen. Lees maar mee in Johannes 14:

'Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat Ik zeg.' En iets verder zegt Jezus: 'Maar wie Mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat Ik zeg.'

Dus: we weten zeker dat God van ons houdt, omdat het Paasfeest is geweest. Hoe kan je nu laten zien dat jij ook van God houdt? Door te doen wat God graag wil. Weten we dan wat dat is? Jazeker, ook daarvoor hebben we weer de Bijbel. In de Bijbel laat God ons weten wat Hij belangrijk vindt. Maar de Bijbel laat het ook zien door de verhalen over het leven van Jezus. Wat deed Jezus? Hij keek om naar andere mensen. En niet alleen naar zijn vrienden of zijn leerlingen, nee juist ook naar mensen om wie niemand gaf. Mensen die heel arm waren, of ziek, of slecht. Jezus liet hen Gods liefde zien.

In de Bijbel staan ook de Psalmen. Dat zijn de liederen waarmee het volk Israël God prees en voor Hem zong. Sommige psalmen zijn ook juist gebeden, om God te vragen je te helpen.

Nu hebben we al een paar dingen gehoord, die je kan doen om te laten zien dat je van God houdt: Mooie liederen, lofprijzing voor Hem zingen. Tot God bidden, laten zien dat je Hem nodig hebt in je leven. En ook aan anderen de liefde van Jezus laten zien, door goed te zijn voor andere mensen, naar hen om te kijken, zuinig om te gaan met de natuur en met alles wat God ons geeft. Niet alleen om jezelf te denken, maar juist ook om anderen, dichtbij en ver weg.

En dan? 'Dan', zegt Jezus in Johannes 14, 'zullen mijn Vader en Ik bij hem komen en bij hem wonen.' Als je van God houdt, dan komt God bij je wonen! Poeh, hoe dan? God, die je niet kan zien, hoe kan die bij je komen wonen? Ik weet zeker dat je, toen je nog klein was, het liedje hebt gezongen van 'Is je deur nog op slot'. Daar staat het ook in: 'doe 'm open voor God, want de Heer wil bij je wonen, en dan ben je nooit alleen'.

Het is bijna Hemelvaartsdag. De dag dat Jezus weer naar de hemel ging. In Johannes 14 praat hij daarover met zijn leerlingen. En belooft Hij hun, dat de Heilige Geest zal komen. Dat is gebeurd met Pinksteren, wat we na Hemelvaart gaan vieren.

Als je laat zien dat je van God houdt, door te doen wat God van ons vraagt, dan is er geen ruimte meer voor verkeerde, zondige dingen in je leven. Net als bij je vrienden, wil je juist graag doen wat de ander fijn vindt. Dan komt er ruimte in jou, voor de Heilige Geest, Gods geest! Onthoud maar goed dat liedje van de kleine kinderen: 'En dan ben je nóóit alleen!'

*Auteur: MvdB*

donderdag 29 mei 2025 \* Hemelvaartsdag

# Jezus maakt plaats voor de Geest

Lucas 24:49-53





# Thema: Jezus gaat naar de hemel

## Doel

De kinderen leren dat het werk van Christus op aarde af is en dat de Heilige Geest de gelovigen verder zal onderwijzen en ondersteunen.

## Toelichting

Jezus zegent zijn discipelen en wordt opgenomen in de hemel. Hij heeft hun de opdracht gegeven het goede nieuws te vertellen aan alle volken, zodat die tot een leven met God zullen komen (vers 45-48). Dat is geen makkelijke opdracht en de discipelen zullen daar tegenop hebben gezien. Daarom belooft Jezus dat ze bekleed zullen worden met kracht uit de hemel. Hiermee bedoelt Hij dat de discipelen kracht van de Heilige Geest zullen ontvangen. Het gevolg: de discipelen aanbidden Christus, zijn blij en blijven met God verbonden in de tempel.

## Titel voor het ONDERBOUW-verhaal: Jezus wil je helpen

Richtlijnen: Stel je voor dat je iets moet doen dat je alleen niet lukt. Wat zou je dan doen? Hulp vragen is dan het beste. Dat geldt ook als je iemand iets moet vertellen wat je niet zo makkelijk vindt. Misschien deed iemand wel gemeen tegen jou op het schoolplein. Dan is het moeilijk om dat tegen hem te zeggen. Gelukkig kan de juf jou daarbij helpen. Daardoor voel jij je sterker vanbinnen.

Zo is het ook bij de discipelen. De Here Jezus gaat naar de hemel. Hij geeft zijn leerlingen een opdracht: 'Vertel alle mensen over Mij en vertel ze ook hoe ze leven dichtbij God. De discipelen vinden het best moeilijk om over Jezus te vertellen aan de mensen. Jezus weet dat en belooft dat ze kracht zullen krijgen. Dan voelen ze zich van binnen sterk en weten ze wat ze moeten zeggen.

## Titel voor het MIDDENBOUW-verhaal: Hulp van de Heilige Geest

Richtlijnen: Als iemand niet aardig doet tegen jou of je vriendje, zou je daar best iets van willen zeggen. Maar dat is niet altijd makkelijk. Misschien durf je het niet, omdat je bang bent dat die ander boos wordt.

De discipelen krijgen een opdracht van Jezus die ze ook niet zo makkelijk vinden: Vertel iedereen het goede nieuws over Mij, zodat ze gaan geloven. Het is belangrijk dat mensen gaan leven zoals God graag wil. De discipelen weten dat niet iedereen dit wil horen en dat ook niet iedereen zijn leven wil veranderen. De Here Jezus kent de angst van zijn leerlingen. Daarom belooft Hij hulp van de Heilige Geest. Hij zal hen kracht geven, zodat ze sterk worden en het toch durven te zeggen.

Jezus wil ons ook helpen als we iets moeilijks moeten zeggen of doen. Hij wil, net als Jezus zelf deed, altijd bij ons zijn.

## Titel voor het BOVENBOUW-verhaal: Bekleed door de Heilige Geest

Richtlijnen: Over sommige mensen wordt gezegd: Hij is een open boek. Dat betekent dat je aan iemand heel goed kan merken wat hij denkt of voelt. Als hij vrolijk is, zie je dat direct aan zijn gezicht. Maar als hij droevig is, zie je dat ook heel goed. Dit kan ook voor een hele groep gelden: een boze groep kinderen of juist een heel enthousiaste groep.

In het verhaal van vandaag spreekt Jezus de discipelen als groep aan: 'Jullie zullen het goede nieuws gaan vertellen aan alle volken.' Hij weet dat dit niet makkelijk zal zijn, want lang niet iedereen zal dit nieuws willen horen en zijn leven willen veranderen. Daarom belooft Jezus dat ze met kracht uit de hemel worden bekleed. Wat bedoelt Hij daarmee? Zoals Jezus bij hen was en dingen leerde, zo zal de Heilige Geest hen verder helpen. De discipelen zijn daar blij mee en loven God. Zo mogen wij, als christenen, anderen laten merken dat we van Hem houden en bij Hem willen horen. We mogen een open boek van Jezus zijn.

## Extra Bijbelgedeelte: Matteüs 5: 14-16

(Jezus vergelijkt de gelovigen met het licht in de wereld; schijn voor de mensen en laat je goede daden zien, opdat Gods naam geprezen wordt.)

Auteur: DW

# Achtergrondinformatie

## Algemene inleiding

De Heer Jezus zorgde ervoor dat zijn discipelen het Woord van God konden begrijpen. Zijn uitleg na zijn opstanding landde nu wel bij de discipelen. Ze kregen van Jezus als opdracht om te getuigen van zijn lijden en sterven. Evenals Johannes de Doper deed in woestijn: de mensen oproepen tot bekering: hun verkeerde dingen die ze tegen Gods wil indeden niet meer doen. Ze mogen dan de vergeving van God ontvangen door het offer van de Here Jezus voor de mensen. Met het vertellen van het Evangelie moesten de discipelen beginnen in Jeruzalem, want in Jeruzalem stond de tempel met de Ark van God. Hier was het hart van de lofprijzing en aanbidding voor God door Gods volk. Maar de discipelen moesten met deze opdracht wel wachten totdat ze de kracht uit de hemel (de Heilige Geest) hadden ontvangen die Jezus hun had beloofd. Ze zouden worden bekleed met de heilige Geest. Deze belofte is een open uitzicht op het boek Handelingen dat Lucas ook geschreven heeft. Deze belofte van Jezus aan de discipelen staat tegenover de opdracht van het getuigen van het Evangelie door de discipelen.

De discipelen ontvingen de priesterlijke zegen van Jezus voordat Jezus vertrok naar de hemel. Zijn priesterlijke taak op aarde werd hiermee voltooid. Na deze belofte ging Jezus naar de hemel en werd Hij gekroond tot de hemelse Koning ter rechterhand van God.

Deze tekst beschrijft de hemelvaart van Jezus naar zijn Vader. Hemelvaartsdag betekent Koningsdag voor onze Heer Jezus. Hij mag aan de rechterhand naast zijn Vader zitten, samen met zijn Vader heersen over hemel en aarde en alle voorbereidingen treffen voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en het grote feestmaal voorbereiden. Op zijn Koningsdag geeft Hij de belofte van een groots hemels cadeau: de Heilige Geest. De Heilige Geest als zijn plaatsvervanger op aarde. De Heilige Geest inspireert, leidt en bemoedigt. En Hij rust gelovigen toe zoals Jezus te zijn in de ze wereld (1 Johannes 4:17). Dit cadeau ontvingen de discipelen met Pinksteren. Toen mochten ze het 'uitpakken' en volop in gebruik nemen.

## Meer gedetailleerde beschrijving (vers voor vers)

In Betanië is Jezus naar de hemel gegaan. 'Betanië' kan betekenen: 'huis van dadels'. 'Betanië' kan ook betekenen: 'huis van ellende', een betekenis die de plaats waarschijnlijk kreeg, omdat ze de laatste halte was van de pelgrims uit Galilea op weg naar Jeruzalem. Op die plaats werden allerlei kwalen en kwaaltjes verzorgd.

Heilige Geest: <https://bijbel.eo.nl/geloofsvragen/wie-is-de-heilige-geest>

## Een of twee vragen bij het gedeelte

- Wat doen jullie op Hemelvaartsdag? Vieren jullie dat en zo ja hoe?
- Wat zou je ervan vinden als we Hemelvaartsdag vieren zoals we nu koningsdag vieren op 27 april? Maar dan als Koningsdag voor Koning Jezus? Of heb je anderen ideeën om Koningsdag extra feestelijk te vieren?

Auteur: AS-dR

## Liederen

Psalm 97: 1, 5 en 6

Lied 661

(=Gezang 228 LvdK)

Gezang 229: 1, 4 en 5 LvdK

Zeg het voort

Hemelhoog 691

Toen de Heer was opgestaan

Hemelhoog 199

Nobody knows

Hemelhoog 431

Hij is Heer

Hemelhoog 585

Hoor ons loflied

Hemelhoog 596

Ik moet weggaan

Hemelhoog 231

Wees niet bedroefd

Hemelhoog 240

Auteur: PZ



# Jezus wil je helpen

Dit verhaal kunt u vertellen als een zogenaamd 'Mee-Speel-Verhaal'.

De kinderen kunnen tijdens de vertelling meespelen door middel van het nazeggen van bepaalde woorden of zinnen. Deze staan cursief gedrukt.

Jij zegt het eerst, de kinderen zeggen het na.

Ook kunnen ze bepaalde emoties uitbeelden, geluiden maken, bewegingen nadoen.

Ook dit staat cursief gedrukt. Doe zelf mee, doe het voor. Je kunt er voor kiezen om dit alle kinderen te laten doen, of tijdens het vertellen een kind aan te wijzen die dit doet.

Ook kun je kinderen tijdens het vertellen mee laten spelen door iets uit te beelden.

Als ze dan iets moeten doen of zeggen kun je dit fluisterend aan hen vertellen.

Speel zelf ook mee.

Spreek van tevoren af, dat als jij jouw hand als stopteken omhoogsteekt, de kinderen stil zijn.

De kinderen blijven gewoon op hun plek zitten tijdens het vertellen, tenzij er kinderen iets uit moeten beelden waarbij ze moeten lopen.

Zelf kun je het verhaal beeldend vertellen.

Kom van je stoel, loop rond, of maak bepaalde bewegingen die van toepassing zijn.

*Bij dit Bijbelverhaal mogen de kinderen de emoties uitbeelden.*

## Inleiding

Lees de twee verhaaltjes voor en vraag de kinderen wat ze kunnen doen.

### Verhaaltje 1:

*'Hé, het lukt wéér niet'. Hanna zucht diep. Ze moet een heel moeilijke puzzel maken van de juf.*

*Ze vindt puzzelen best wel leuk, maar deze nieuwe puzzel lukt maar niet. Alle stukjes passen aan elkaar, maar het plaatje klopt dan niet. 'Hè', zucht Hanna weer.*

*Ze kijkt op de time-timer die in de klas hangt. Er is nog een klein stukje rood. Ze gaan al bijna opruimen en daarna eten en drinken. Dan móet de puzzel af zijn. O, nee, wat moet ze nu doen?*



Vraag aan de kinderen:

- Het lukt Hanna niet om de puzzel te maken. Wat zou ze kunnen doen?  
Ja, hulp vragen is dan het beste. Als je het samen doet, voel je je sterker vanbinnen.

### Verhaaltje 2:

*Stijn kijkt naar de andere jongens op het plein. Ze zijn met de trekkar aan het spelen.*

*Stijn wil meedoen, maar het mag niet van Mark.*

*Mark duwde hem weg toen hij in de kar wilde gaan zitten. 'Ga, weg!', had Mark boos tegen hem gezegd. 'Jij past er niet meer bij'. En hij stak zijn tong uit tegen Stijn.*

*De juf zegt altijd dat ze moeten proberen om het zelf op te lossen. Dat ze tegen elkaar moeten zeggen dat ze het niet fijn vinden. Maar Stijn vindt dat wel heel erg moeilijk. Wat moet hij nu toch doen?*

Vraag aan de kinderen:

- Stijn durft niet naar Mark toe te gaan om te zeggen dat hij het niet fijn vindt dat hij niet mee mag doen. Hij vindt het moeilijk. Wat zou hij kunnen doen?

Stijn kan naar de juf gaan en vertellen wat er is gebeurd. De juf kan hem helpen. Stijn kan samen met de juf naar Mark gaan en vertellen dat hij het niet fijn vindt dat hij niet mee mag de doen. Samen met de juf voelt hij zich sterker vanbinnen.

## Verhaal

Laat een bijbel zien. Zing eventueel het lied '[Hé, luister mee](#)'. Opwekking Kids 112.

Ik ga een verhaal uit de Bijbel vertellen.

We hebben een andere keer gehoord dat Jezus was gestorven aan het kruis.

Iedereen was heel verdrietig. (Kijk maar eens verdrietig) Maar Jezus was niet dood gebleven. Hij was weer levend geworden!

Toen zijn vrienden dat hoorden was iedereen blij!

Jezus kwam zomaar bij hen in de kamer. Daar waren ze heel erg van geschrokken.

Ze werden ook bang.

Maar Jezus vertelde hun dat ze niet bang hoefden te zijn.

Hij liet hun zien dat Hij het echt was en at een stukje vis. Iedereen was toen heel blij.

Nu is Jezus weer bij zijn leerlingen. Ze zijn in de stad Jeruzalem.

Hij zegt: 'Ik ben gestorven aan het kruis, Ik ben na drie dagen weer opgestaan uit de dood. Iedereen mag een nieuw leven beginnen. Als je spijt hebt van je verkeerde dingen, van alles wat niet goed is gegaan, wil God dat vergeven. Je mag weer bij mijn Vader God horen. Vertel alle mensen over Mij en vertel ze ook hoe ze dichtbij God kunnen leven.'

De leerlingen kijken elkaar verbaasd aan.  
Moeten zij aan de andere mensen over Jezus vertellen?  
Maar dát is moeilijk! Dát kunnen ze niet!  
De leerlingen worden er bang van als ze daar aan denken.  
Jezus weet wel dat zijn vrienden dit moeilijk vinden en er bang voor zijn.  
Hij zegt: 'Maar jullie hoeven het niet alleen te doen. Ik zal jullie helpen. Ik ben bij je, want Ik zal mijn Heilige Geest sturen. Hij zal jullie kracht geven. Dan voelen jullie je van binnen sterk en weten jullie wat je moeten zeggen. Blijf hier in Jeruzalem, totdat de Heilige Geest komt.'

'Kom, we gaan nu naar buiten', zegt Jezus.  
Samen met zijn vrienden loopt Jezus de stad uit tot bij het dorp Betanië.  
Ze lopen de berg op. En dan, zomaar, gaat Jezus omhoog, de lucht in.  
De vrienden kijken vol verbazing omhoog.  
Jezus strekt zijn armen uit en zegent hen:  
'De Here zegent jou, en Hij beschermt jou. Hij schijnt zijn licht over jouw leven. Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn, Hij zal zijn vrede aan jou geven.'  
En zo gaat Jezus steeds verder omhoog de lucht in. God haalt Hem terug naar de hemel.  
De leerlingen vallen op hun knieën en aanbidden Jezus.  
Als ze Jezus niet meer kunnen zien, kijken ze elkaar aan.  
Wat zijn ze blij! Ze juichen. Ze jubelen. Vol vreugde gaan ze terug naar Jeruzalem.  
Ze blijven bij elkaar in de tempel om God te danken.  
Ze wachten totdat de Heilige Geest komt, want Hij zal hun kracht geven en van binnen sterk maken.  
Jezus zal hen helpen en dan kunnen ze aan alle mensen over Hem vertellen!

### Afsluiting

Laat eventueel een illustratie zien van de Hemelvaart.  
Zing samen het lied: '[Ik moet weggaan](#)' van Elly & Rikkert.

*Auteur: EZD*



# Maak ruimte voor de Geest

## Inleiding

Een maand geleden vierden we Koningsdag in ons land. Jij hebt daar vast ook aan meegedaan. Misschien deed je mee met de koningsspelletjes of heb je op koningsdag 'aubade' gezongen. Misschien heb je oranje kleding gedragen. Het was vast ook bij jullie een feestelijke dag. Vandaag is het Hemelvaartsdag, je zou kunnen zeggen 'Koningsdag voor Jezus', want Hij is naar de hemel gegaan om bij zijn Vader, Koning van hemel en aarde te worden. Maar wat is Hemelvaartsdag dan precies? Is het een dag om feest te vieren?

Het gaat vandaag over deze bijzondere dag, maar ook over de hulp die de Here Jezus beloofd heeft om gelovige mensen te helpen.

## Bijbelvertelling

Wat zijn de afgelopen weken toch bijzonder geweest. Ze zijn verdrietig geweest, ze hebben gehuild, ze zijn blij geweest en hebben samen gelachen. Ze hebben Jezus gezien en geluisterd naar wat Hij hun te vertellen had. Sommige dingen die Hij heeft verteld in de afgelopen jaren of maanden, zijn duidelijker geworden. De discipelen zijn in ieder geval heel veel samen geweest. Ze hebben samen gebeden en met elkaar gesproken. Hun Vriend en Meester die aan het kruis is gestorven, heeft hun ook veel geleerd. De vrienden van Jezus missen Hem enorm en zijn dan ook heel blij als Hij onverwacht in hun midden verschijnt. Dat is al verschillende keren gebeurd in de afgelopen periode. Ook vandaag is Hij weer plotseling bij hen. Ze waren vanmorgen bij elkaar om samen over de Here Jezus te praten, om hun verdriet te delen met elkaar, maar ook hun herinneringen aan wat Hij allemaal heeft gedaan. En plotseling is Jezus dan weer bij hen. Het is inmiddels 40 dagen geleden dat de Here Jezus is opgestaan uit het graf.

'Luister,' zegt de Here Jezus. 'Ik heb jullie iets belangrijks te vertellen. Jullie moeten aan iedereen het goede nieuws over Mij vertellen, zodat de mensen zullen gaan geloven dat Ik de Zoon van God ben. Het is belangrijk dat mensen gaan leven zoals God dat graag wil. Jullie moeten beginnen in Jeruzalem en daarna moeten jullie verder de wereld in gaan om overal over Mij te gaan vertellen. Voordat jullie deze opdracht gaan uitvoeren, moet je in Jeruzalem wachten tot de Heilige Geest komt. Hij zal jullie helpen. Hij zal in jullie komen wonen en jullie tot hulp zijn.' De vrienden van Jezus zullen vast verbaasd zijn geweest en misschien ook geschrokken. Wat zal er gaan gebeuren als ze over Jezus vertellen? Dat zal niet gemakkelijk zijn, er zullen mensen zijn die het er niet mee eens zullen zijn dat er over de Here Jezus wordt verteld. Toch zullen ze deze opdracht van Jezus gaan uitvoeren. Ze hoeven het immers niet alleen te doen! Ze krijgen hulp, dat belooft de Here Jezus hun zelf.

'Kom, ga met me mee.' Jezus staat op en loopt het huis uit. Zijn vrienden lopen achter Hem aan. Waar zal Jezus hen naartoe brengen? Samen lopen ze de stad

Jeruzalem uit totdat ze vlak bij het dorp Betanië komen. Jezus stopt, zijn vrienden staan dicht bij Hem. Het wordt helemaal stil. De vrienden van Jezus vragen zich af wat er gaat gebeuren. Hier staan ze dan met hun Vriend en Meester. Zonder iets te zeggen strekt Jezus zijn armen uit. Zijn handen zijn boven de hoofden van zijn vrienden. Hij zegent hen. En terwijl Hij dit doet, komen zijn voeten los van de grond en gaat Jezus omhoog. Zijn vrienden kijken naar Hem en heffen hun hoofd omhoog. Ze kijken naar Hem totdat een wolk hun het zicht ontnemt. De Here God haalt Jezus naar de hemel.

Nu is Jezus dan echt weg. Zijn vrienden beseffen dat dit een heel belangrijk moment is. Ze weten dat Jezus naar de hemel is gegaan, dat Hij nu bij zijn Vader is. Dit is wat Hij al eerder heeft verteld. Petrus, Johannes, Levi, Andreas en de anderen kijken elkaar aan. Moeten ze nu verdrietig zijn omdat Jezus er niet meer is? Dan zegt een van hen: 'Weten jullie nog die avond dat we voor de laatste keer met elkaar gegeten hebben? Toen sprak Hij er al over dat Hij naar zijn Vader zou gaan. Weet je nog dat Hij toen zei 'Als jullie van Mij houden, dan zouden jullie blij zijn dat Ik naar mijn Vader ga. Mijn Vader is namelijk veel belangrijker dan dat Ik ben'. Ik denk dat dit het moment is. Dus laten we blij zijn dat onze Heer en Meester naar zijn Vader in de hemel is gegaan!' Vol vreugde loopt de groep vrienden de weg terug naar Jeruzalem. Iedere dag gaan ze naar de tempel om God te danken. Zo wachten ze op wat komen gaat, ze wachten op de Helper die aan hen beloofd is. Ze kennen die Helper nog niet, maar Hij zal in hen wonen en helpen met de opdracht die ze gekregen hebben.

## Gebed

Here God, wij willen U bedanken voor deze dag. Het is een bijzondere dag omdat de Here Jezus terug is gekomen bij U in de hemel. Wij danken U ook voor de belofte van de Helper die U stuurt. Dank U wel dat de Heilige Geest ook ons wil helpen. Amen.

Auteur: JvdM



# Bekleed door de Heilige Geest

Vandaag is het Hemelvaartsdag. Een vrije dag voor iedereen en een lang weekend, omdat veel mensen op de vrijdagerna een vrije dag opnemen. Als je in het westen van het land woont, weet je het wel: het strandseizoen wordt geopend! Dat is een groot feest en we hopen op een mooie zomer.

Omdat Hemelvaartsdag laat valt dit jaar, is de kans groot dat het mooi weer is en dat komt goed uit. Wat een drukte zal dat zijn!

Maar jullie zitten in de kerk... Waarom? Het is toch donderdag?

Misschien vond je het eerst niet zo leuk om mee te gaan naar de kerk, maar wie weet kun je straks nog lekker naar het strand.

Hemelvaartsdag: wij weten wel waarom we dat 'vieren'. Daar is heel wat aan vooraf gegaan: Jezus, de Zoon van God heeft drie jaar lang verteld hoe God wil dat wij met elkaar omgaan. Ook vertelde Hij van Gods plan met de mensen.

Jezus zou sterven aan het kruis om voor onze zonden te 'betalen'. Hij droeg daardoor onze straf. Dat is allemaal zo gebeurd.

Maar...Hij is uit de dood opgestaan! En nog was zijn missie niet klaar.

## Bijbelverhaal

Nadat Jezus is opgestaan uit de dood is Hij niet meer helemaal hetzelfde.

Zijn lichaam toont hetzelfde. De littekens van de spijkers waarmee Hij aan het kruis geslagen is, zijn er nog. Ook in zijn zij zit nog het litteken van de speer, waarmee een soldaat hem heeft gestoken om te zien of Hij echt dood was. Ook kan Jezus gewoon eten en drinken.

Maar wat wel anders is...Jezus kan opeens ergens zijn, als het moet zelfs door muren heen.

Hoe kan dat?

De grote verandering is dat zijn lichaam 'verheerlijkt' is. Het is een 'opstandingslichaam'.

De discipelen beginnen nu langzaam iets te begrijpen van Jezus. Nu hebben ze begrepen dat alles Gods plan was en dat zij het hebben mogen meemaken. Ze hebben het met eigen ogen gezien. Maar zijn ze er al klaar voor om zonder dat Jezus elke dag bij hen is, de wereld in te gaan om zijn boodschap te vertellen?

Waar moeten ze beginnen? En hebben ze genoeg overtuigingskracht om het te vertellen?

Jezus begrijpt het wel, daar is nog meer voor nodig...

Daarvoor moet Hij afscheid nemen van hen, hier op aarde.

Het is de veertigste dag na Pasen.

Het is zover...

Jezus neemt zijn leerlingen mee, de stad uit en loopt een eind met hen op.

Ze komen aan in Betanië, dat op een berg ligt.

Als Hij stilstaat kijkt Hij hen een voor een nog eens aan, wat houdt Hij veel van ze...

Dan zeg Hij dat Hij nu naar zijn Vader gaat en dat zij Hem niet meer zullen zien.

Hij moet nu weg, zodat Gods Geest, naar hen toe kan komen.

De Heilige Geest, die hen verder zal helpen.

De Heilige Geest, die iedereen op de hele wereld kan ontvangen. Hij kan je speciale dingen laten doen door de gaven die hij je kan geven. Die kunnen levens veranderen omdat er 'vruchten' gaan groeien:

*Liefde, vreugde en vrede,  
geduld, vriendelijkheid en goedheid,  
geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.*

Zo kan iedereen Jezus bij zich hebben!

Ze moeten nog even geduld hebben, maar het zal niet lang duren voordat de Heilige Geest bij hen zal komen.

Jezus heft zijn handen op en zegent zijn leerlingen.

Terwijl Hij hen zegent wordt Hij opgenomen in de Hemel.

Zij kijken Hem na maar zijn niet verdrietig, omdat zij Jezus vertrouwen en ook uitkijken naar wat er gaat gebeuren.

Ze prijzen Jezus en gaan met grote vreugde terug naar Jeruzalem, vol van wat zij hebben meegemaakt.

Nu is het wachten...maar ze hebben nog wat te doen, er moet een plaatsvervanger komen voor Judas.

## Afsluiting

Nou, dat is toch wel de moeite waard om te horen.

Jullie hebben geluk dat je dit weet.

Ik wens jullie toe dat je de 'Vruchten van de Heilige Geest' ook in je hart mag laten rijpen.

*Auteur: RvBvdB*

1 juni 2025

# De discipelen bereiden zich voor

Handelingen 1:12-26



# Thema: Op volle sterkte

## Doel

De kinderen leren dat de groep van elf discipelen aangevuld moest worden. De plaats van Judas mag niet leeg blijven. Twaalf getuigen zijn nodig om van Jezus te getuigen.

## Toelichting

De elf discipelen die na Hemelvaart terugkeren naar Jeruzalem realiseren zich dat Jezus twaalf mannen heeft geroepen. Nu ontbreekt er één: Judas. Hij heeft zijn Heer verraden en leeft niet meer. Petrus neemt het woord. Hij overtuigt de anderen dat ze verder moeten en dat iemand anders de lege plaats van Judas moet innemen. Dan zijn ze weer met twaalf. Op volle sterkte kunnen ze dan getuigen van de Opgestane Heer. Na goed nadenken en vooral bidden wijst God Mattias aan door het lot.

## Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Weer met twaalf

Richtlijnen: Zitten de kinderen alleen aan een tafel? Staan er twee of vier tafels bij elkaar, zodat je kunt samenwerken? Als de kinderen naar de gymzaal gaan, lopen ze dan twee aan twee achter de juf aan? Hoe moet het als er één jongen of meisje overblijft? Of als er iemand ziek is? Hoe gaat het als er een nieuwe leerling in de klas komt? Jezus heeft eens twaalf leerlingen uitgekozen. Judas is er niet meer. Hij is gestorven. Allemaal missen ze hem. Ze zijn met één te weinig. Petrus zegt: er moet iemand bij komen iemand die de Here Jezus goed kent en veel van Hem houdt. Ze vragen aan God om hen te helpen bij het kiezen van iemand om van de Here Jezus te vertellen. Dan wijst God Mattias aan.

## Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Invaller voor Judas

Richtlijnen: Voetballen doe je met elf jongens of meisjes. Het hele team is een elftal. Als iemand ziek is of geblesseerd moet er een invaller komen. Het elftal moet compleet zijn, anders ben je niet sterk genoeg om goed te spelen. Jezus had een twaalfstal uitgekozen, twaalf leerlingen die met Hem mee mochten reizen. Hij legde die vriendengroep veel uit over God en Hemzelf. Zij mochten Jezus' wonderen zien, met Hem eten en Hem zien bidden. Judas heeft Jezus verraden en kan niet meer terugkeren. Hij is dood. Pijnlijk en verdrietig. Petrus zegt na Hemelvaart, terwijl ze wachten op de komst van Gods Geest. Er moet een ander in plaats van Judas komen. Jezus koos immers twaalf mensen. Ze denken na en vragen God om raad. Hij geeft hun Mattias. Er staat nu een complete groep volgelingen klaar voor Gods werk na Pinksteren.

## Titel van het BOVENBOUW-verhaal: In plaats van Judas?

Richtlijnen: Judas heeft een pijnlijke, onherstelbare, lege plaats achtergelaten in de groep discipelen van Jezus. Hij heeft bewust gebroken met zijn Meester. Als zou hij willen, hij kan niet meer terugkomen, want hij is dood. Petrus zwijgt niet over wat is gebeurd Hij was niet goed, vol van zonde. En toch moeten ze nu verder, gaan getuigen van hun Heer in heel de wereld.

Nu kan iemand niet zomaar de plaats van een ander mens innemen. Ieder mens is uniek. Maar het werk in opdracht van Jezus moet met twaalf mensen gebeuren. Daarom zoeken de elf iemand met de juiste eigenschappen. Een ooggetuige van Jezus' leven op aarde, iemand die Hem door en door kent en liefheeft. Eigenlijk kan alleen God zelf zien of iemand daaraan voldoet. Onder leiding van Petrus bidden ze tot God. Hij mag beslissen. De keuze valt op Mattias. Dan het team zendelingen compleet.

Vraag als afsluiting/verwerking aan de jongeren wie er in een kerk nodig zijn om goed te functioneren. Denk aan kerkdiensten, bezoekerwerk, elkaar helpen en wat je daarvoor nodig hebt (bijv. geld).

## Extra Bijbelgedeelte: Kolossenzen 1:1-8

(Paulus maakt duidelijk dat hij als apostel andere gelovigen, helpers, nodig heeft om zijn werk te doen. Epafraas (vs. 7) bijvoorbeeld. Epafraas heeft de Kolossenzen geleerd wie Jezus is. Paulus bouwt op zijn werk voort als een andere dienaar van Christus.)

Auteur: DW



# Achtergrondinformatie

## Algemene inleiding

Terwijl de discipelen (apostelen) in de tussentijd wachten op de hemelse kracht, de Heilige Geest, die Jezus beloofd had, zochten ze een vervanger voor Judas. Een man die al die tijd met hen meegelopen was vanaf de doop van Johannes tot de dag van de ten hemelvaart van Jezus: een getuige van de opstanding van Jezus.

Door gebed en door het gebruik maken van lot werd Mattias als plaatsvervanger van Judas, als oudste, gekozen. Na intensief gebed gingen de discipelen loten wie de opvolger van Judas zou worden. In Leviticus 16:8 ligt de basis voor loten. Loten komt ook op andere plaatsen voor in Oude Testament, zoals in Jozua 18:6 of Jona 1:7. Maar het blijft heel belangrijk dat gebed altijd voorafgaat aan loten. De twaalf discipelen staan voor twaalf stammen. Ze worden naar heel het verstrooide Israël uitgezonden. Uiteindelijk is het Evangelie wel voor heel de wereld. Kijk maar naar de eerste Pinksterdag en daarna naar het werk van Paulus. Judas moest vervangen worden om de twaalf weer compleet te maken. Later toen Jakobus stierf hoefde dat niet meer. Dit is een praktische voorbereiding op het opstarten van Christus' kerk totdat ze het cadeau van de Heilige Geest mogen ontvangen en echt als Gods getuigen aan de slag kunnen.

## Meer gedetailleerde beschrijving (vers voor vers)

Betanië lag op de Olijfberg. Jezus logeerde vaak in het huis van Lazarus en zijn beide zusters, Jezus' aardse thuis tijdens zijn rondzwervingen door Israël. Betanië lag een sabbatsreis van Jeruzalem vandaan: 2000 el: 0,9 km.

De Olijfberg is een bijzondere plaats. Ezechiël zag hier de weggaande heerlijkheid van God (Ezechiël 11:23), hier komt zijn heerlijkheid ook weer terug (Ezechiël 43:2); Zacharia zag de voeten van God op de Olijfberg staan (Zacharia 14:13).

Bovenvertrekken: ze konden woonruimtes zijn, maar ook ruimtes waar gebeden werd en waar rabbijnen studeerden.

Bij de vervanging van Judas gingen verschillende Schriftwoorden in vervulling:

Vs. 20 Psalm 29: 26 ging in vervulling: onbewoonde bloedgrond.

Psalm 109: 8 ging in vervulling: Judas werd vervangen.

Een apostel is een getuige van Jezus' opstanding

Betekenis Josef: God voegt toe/ geeft vermeerdering; Barsabbas; zoon van Sabas: oudere man; bijnaam Justus: de rechtvaardige

Betekenis Mattias: geschenk van God

De betekenis van een groep van 120. Er was al een redelijk grote groep christenen. Het begin van de kerk van Christus.

## Een of twee vragen bij het gedeelte

- Welke opdracht hebben wij en wat doen wij in deze tussentijd voor God in afwachting van de komst van de HEER en de komst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde?

*Auteur: AS-dR*

## Liederen

Psalm 133

Lied 680

(=Gezang 250 LvdK)

Lied 692

Toen de Heer was opgestaan

Hemelhoog 199

Als je bidt, zal Hij je geven

Hemelhoog 101

Ik moet weggaan

Hemelhoog 231

Wees niet bedroefd

Hemelhoog 240

Zeg het voort

Hemelhoog 691

Kom heel dicht bij mij

Opwekking voor kinderen 6

*Auteur: PZ*



# Weer met twaalf!

## Inleiding

Praat met elkaar over een kind uit de klas dat is vertrokken. Misschien door verhuizing, naar een andere school, of door ziekte thuis is.

Hoe los je dat op in de klas als je 2 aan 2 in de rij moet staan? Of als je met je schoudermaatje moet samenwerken en die heb je precies niet, wat dan?

En hoe gaat dat eigenlijk als er een nieuw kind in de klas er ineens bij komt? Kan dat wel? Ben je dan niet met te veel? Hoe los je dat dan op?

In het Bijbelverhaal van vandaag gaat het over de discipelen. Ze zijn wel bij elkaar, maar missen één iemand. Ze zijn nu met te weinig. Hoe lossen zij dit op?

## Bijbelverhaal

Nadat de Here Jezus in de hemel is opgenomen, lopen de discipelen terug naar Jeruzalem. Als ze in de stad aankomen, lopen ze direct naar een huis. Ze gaan daar naar binnen. Naar de bovenverdieping. Dat is namelijk de plek waar de discipelen elkaar altijd ontmoeten. Weten jullie nog wie de twaalf leerlingen van Jezus zijn? Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeüs, Matteüs, nog een Jakobus, Simon en tot slot Judas, de zoon van Jakobus. Dat is niet de Judas die de Here Jezus heeft verraden.

Maar wacht! Als je goed hebt opgelet, dan zijn dit elf mensen! Ze waren toch met z'n twaalfen? Jezus heeft toch in het begin 12 leerlingen uitgekozen?

Ja, dat klopt! Maar weet je, Judas, degene die Jezus heeft verraden met een kus, is er niet meer. Judas is gestorven. En ze missen Hem allemaal.

Ze zijn nu met één te weinig.

Petrus zegt: 'Iemand anders moet nu de plaats van Judas innemen. De Here Jezus heeft in het begin precies 12 leerlingen aangewezen. We moeten weer aangevuld worden, zodat we weer met z'n twaalfen zijn.'

En het moet een man zijn, die vanaf het begin erbij geweest is. Vanaf het begin dat wij met de Here Jezus door het land trokken. Hij moet de Here Jezus goed kennen en veel van Hem houden. En hij moet, net als wij, kunnen vertellen dat hij zelf heeft gezien dat Jezus is opgestaan uit de dood. En dat Hij weer leeft!

De discipelen zijn het met Petrus eens. Ze stellen twee mannen voor: Jozef en Mattias.

Tja, wie moeten ze nu kiezen? Dan knielen de discipelen neer en beginnen eerbiedig te bidden tot God. Hij zal hen helpen de juiste persoon te kiezen.

'Here, U kent alle mensen door en door. Wilt U uw keuze aanwijzen? Laat hij de nieuwe discipel worden in de plaats van Judas!'

En de Here God verhoort hun gebed en wijst Mattias aan. Voortaan is hij de twaalfde discipel. Hij is nu één van de twaalf discipelen. Nu zijn ze weer met 12. Ze zijn weer compleet.

*Auteur: RS*



# Invaller voor Judas

## Inleiding

Weet je hoeveel spelers er in een voetbalteam zitten? Precies, dat zijn er 11. Als er een paar mensen van het team ziek zijn of op vakantie, dan heb je een probleem. Er moeten invallers gezocht worden. Mensen uit een ander team, desnoods je broer of je zus, want er zijn 11 spelers nodig. Heel soms gaat een wedstrijd niet door, omdat er niet genoeg spelers zijn om het spel te kunnen spelen.

## Bijbelverhaal

Vandaag gaat het over de groep discipelen van Jezus. Jezus had twaalf discipelen uitgekozen om Hem te volgen. Maar er zijn er nog maar 11, er ontbreekt er één. Het gedeelte van vandaag start net na de Hemelvaart van Jezus. De discipelen gaan van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Het zal raar en vreemd geweest zijn. Veertig dagen hadden ze Jezus nog een soort van bij zich gehad nadat Hij was opgestaan uit de dood. Maar nu is Hij echt weg, teruggeslagen naar zijn vader in de hemel. In Jeruzalem gaan de discipelen naar het huis waar ze steeds bij elkaar kwamen. Petrus, Johannes, Jakobus en Andreas. Verder nog Fillippus, Thomas, Bartelomeüs, Matteüs en Jakobus de zoon van Alfeüs. Ook Simon de Zeloot en tenslotte ook nog Judas de zoon van Jakobus. In dit huis waren ook vrouwen die met Jezus meegegaan waren naar Jeruzalem. Maria, de moeder van Jezus en de broers van Jezus waren daar ook. Ze waren voortdurend aan het bidden, samen met de discipelen.

Elke dag waren ze bij elkaar. Op een van die dagen staat Petrus op. Er zijn ongeveer 120 mensen bij elkaar. Petrus zegt: 'Mensen, jullie weten wat er met Judas Iskariot is gebeurd. Judas was een discipel van Jezus. Hij hoorde bij ons en deed hetzelfde werk als wij. Maar hij heeft Jezus verraden. Hij hielp de mensen die Jezus gevangen wilden nemen. Hij kreeg daar geld voor. Judas leeft niet meer. Hij is gestorven op het stuk land dat hij zelf had gekocht. Iedereen heeft hiervan gehoord. We zijn nu maar met elf, iemand anders moet het werk van Judas gaan doen. Er moet iemand gevonden worden die samen met ons kan gaan vertellen over Jezus, dat Hij is opgestaan uit de dood! Degene die we zoeken moet een man zijn die steeds bij ons was toen Jezus nog leefde. Vanaf de doop van Jezus door Johannes de Doper tot de dag dat Jezus naar de hemel is gegaan. Samen met ons kan deze man dan gaan vertellen over Jezus.

De groep mensen vindt dit een goed idee. Twee mannen worden voorgesteld: Josef Barsabbas, die als bijnaam Justus had en Mattias. Ze gaan bidden. 'Heer, U kent ons. Wijst U alstublieft van deze twee mannen de man aan die U gekozen hebt om apostel te worden in de plaats van Judas. Na het bidden loten Josef en Mattias. Mattias wint en de groep weet dat dit de wens van God is. Zo wordt Mattias de opvolger van Judas. De groep is weer compleet.

De mannen die Jezus gekozen had noemen we discipelen. Dat woord betekent leerling of volgeling van een leider. Hier dus leerling of volgeling van Jezus. Mattias wordt apostel, dat woord betekent net iets anders. Alle discipelen zijn apostelen geworden. Apostel betekent zending, iemand die gestuurd is door een ander. Jezus heeft net voordat Hij naar de hemel ging gezegd: 'Als de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan het uiteinde van de aarde'. Jezus zelf stuurt de discipelen dus op pad om over Hem te gaan getuigen. Getuigen is meer dan alleen vertellen. Getuigen is vertellen wat je zelf hebt meegemaakt, de boodschap heeft dan nog meer waarde dan alleen een verhaal. Jezus heeft zelf van de discipelen apostelen gemaakt. Zendingen gestuurd door Jezus zelf.

Mattias is gekozen toen de mensen aan het wachten waren op de Heilige Geest. Wij wachten ook. Niet meer op de Heilige Geest, die is met Pinksteren al gekomen. Wij wachten op de terugkomst van Jezus. We geloven niet alleen in alle dingen die gebeurd zijn, maar we geloven ook in alle dingen die nog gaan komen. Jezus geeft ons ook de opdracht om van hem te getuigen. Te vertellen over hem en wat dat allemaal betekent voor het leven. Wij waren er niet bij toen Jezus leefde, maar we kunnen wel delen wat Jezus voor ons betekent. Wachten is dus niet met je armen over elkaar zitten tot het eindelijk gaat gebeuren. Nee wachten is getuigen. De apostelen vertelden over Jezus. Misschien vind jij vertellen over Jezus best moeilijk. Dat is het ook. Maar je kunt ook getuigen van Jezus door je manier van leven. Welke dingen doe je wel en doe je niet. Wat zit daar achter. Waarom vloek je niet, waarom helpen we mensen die in nood zijn, waarom gaan we naar de kerk? Je manier van leven is ook een getuigenis. Gelukkig hoeft je dit niet alleen te doen. Gods Geest wil je daarbij helpen. Het team is compleet. Er zijn twaalf apostelen. Er waren twaalf stammen, naar de zonen van Jakob. Wij en Gods Geest zijn ook een team. De apostelen gaan na de komst van de Geest aan de slag. Wij ook?

*Auteur: CdG*



# In plaats van Judas

## Inleiding

Stel: Je hebt met een groep vrienden een plan bedacht om samen te werken aan een bepaald doel. De taken zijn verdeeld en iedereen weet wat hij moet doen.

De voorbereidingen verlopen goed, de samenwerking is prima.

Opeens valt er iemand uit: één uit de vriendengroep is ziek geworden en moet een poos rusten om beter te worden.

Zo...! Daar hadden jullie niet op gerekend... wow, dat wordt extra hard werken.

Maar, je kunt natuurlijk ook kijken of iemand anders wil meewerken aan jullie project. Misschien lukt dat wel en kan iedereen verder werken aan zijn eigen deel, terwijl de 'nieuwe' de taak van de uitgevallen vriend kan overnemen.

Nou, succes gewenst allemaal!

## Bijbelverhaal

De leerlingen van Jezus zijn teruggegaan naar Jeruzalem, nadat Jezus afscheid van hen heeft genomen. Nadat Jezus hen gezegend heeft, is Hij naar de Hemel teruggegaan.

Maar ze zullen niet zonder Hem achterblijven. Jezus zal zijn Heilige Geest bij hen laten komen, die hen verder zal helpen. Zij gaan zich erop voorbereiden om de woorden van Jezus en alles wat Hij hun geleerd heeft, verder te brengen. Eerst in Jeruzalem, dan daarbuiten en tenslotte de hele wereld over. Maar eerst moeten zij wachten op de Heilige Geest.

De leerlingen verzamelen zich ergens op een bovenverdieping in Jeruzalem.

Samen met de moeder en de broers van Jezus. Zij praten na over alles wat er gebeurd is, de afgelopen tijd. Ook bidden zij veel met elkaar.

Maar er is nog meer te doen: de lege plek van Judas moet worden opgevuld.

Eén van die dagen zijn er wel 120 mensen bij elkaar gekomen. Er zijn al best veel volgelingen van Jezus.

Petrus neemt het woord:

*'Broeders en zusters, ik groet jullie in de naam van Jezus.*

*Wij, als eerste leerlingen van Jezus, zijn nog maar met ons elven, nu Judas er niet meer is.*

*Onze Heer had twaalf leerlingen gekozen. We moeten iemand anders aanstellen voor op die lege plaats. Judas heeft de Heer verraden en komt niet meer terug, hij is dood.'*

Nou, als zij daar nog aan terugdenken... hoe was het toch mogelijk dat Judas dat had gedaan?

Was hij zo teleurgesteld in Jezus? Judas dacht dat Jezus een echte koning zou worden van Israël. Dat Hij de Romeinen zou verjagen en dat zij niet meer onderdrukt zouden worden.

Petrus gaat verder:

*'Degene die de plaats van Judas in zal nemen moet vanaf het begin Jezus gekend hebben.*

*Vanaf de dag dat Jezus gedoopt werd door Johannes tot aan de Hemelvaart. Zo kan hij samen met ons getuigen van Jezus' opstanding.'*

Ze denken diep na en brengen verschillende namen naar voren. Uiteindelijk worden twee namen gekozen van mannen, die aan deze eisen voldoen. Het zijn Josef Barsabbas, ook wel Justus genoemd en Mattias. Mooie namen.

'Justus' betekent 'de rechtvaardige' en 'Mattias' betekent 'geschenk van God.'

Om de juiste keuze te maken, gaan ze eerst in gebed:

*'Heer, U kent deze mannen het beste, wilt U ons laten weten wie wij in de groep nodig hebben? Amen.'*

Daarna wordt er geloot om te zien wie de Heer aanwijst. Dat blijkt Mattias te zijn.

Nu zijn ze weer met zijn twaalven.

Ze blijven bij elkaar in afwachting van wat er gaat gebeuren.

Over een week is het feest in Israël en komen er duizenden mensen naar Jeruzalem om 'Sjavoet' te vieren.

Op dat feest wordt gevierd dat Mozes de Tien Geboden ontving op de berg Sinaï.

Wat zou het mooi zijn als de Heilige Geest dan al gekomen was.

Dan zouden ze al meteen aan al die mensen, overal vandaan, over Jezus kunnen vertellen.

## Afsluiting

Net als in het Bijbelverhaal heeft de kerk in onze tijd ook mensen nodig. Zelfs wel meer dan twaalf.

- Kun je bedenken wie er allemaal nodig zijn om alles goed te laten 'draaien'?
- Denk je dat het makkelijk is om iemand daarvoor te vinden?  
Er zijn toch wel genoeg mensen in de kerk om dat voor elkaar te krijgen?
- Zou je zelf iets kunnen/willen doen voor de kerk?

Auteur: RvBvdB

8 juni 2025 \* Pinksteren

# De uitstorting van de Geest

Handelingen 2:1-11



# Thema:

## Pinksteren: de Geest van Christus verandert de wereld

### Doel

De kinderen ontdekken dat de Heilige Geest getuigt van wat Christus op aarde deed. De Geest overtuigt mensen dat ze Jezus' werk moeten geloven. Ook brengt de Geest hen bij elkaar in Gods kerk.

### Toelichting

Jezus' getuigen staan klaar om aan het werk te gaan. Maar wat moeten ze doen? En hoe moeten ze hun opdracht uitvoeren. We krijgen een antwoord bij de komst van de Heilige Geest. Het is God zelf die vooropgaat. Met als tekenen wind en vuur laat Hij zien dat er voor Hem geen hindernis te groot is. Opeens zijn de discipelen (leerlingen) apostelen (gezondenen) vol vuur. Ze ontvangen zelf geloof en kunnen krachtig van Christus getuigen. Door de Geest komen gedoopte mensen samen, ze vormen één kerk van hun Heer en Verlosser.

### Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Veel mensen gaan van Jezus houden

Richtlijnen: Vertel de jongste kinderen dat de discipelen van Jezus veranderen, als de Heilige Geest bij hen komt. Leg de nadruk erop, dat ze dan gaan vertellen over Jezus. Anderen mogen ook geloven en meedoen met hen. Door Gods kracht doen heel veel mensen in Jeruzalem dat. Al die mensen die in Jezus geloven en dicht bij Hem willen leven, zoeken elkaar op waar ze ook wonen. Zo komt er op Pinksteren een christelijke kerk.

### Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Gods Geest verandert de wereld

Richtlijnen: Vertel aan deze kinderen wat de Geest met de discipelen doet. Ze gaan van Jezus vertellen, van zijn leven, sterven en opstanding. Ze vertellen over wat ze zelf hebben gezien en gehoord. Door Gods kracht veranderen ze opeens van leerlingen in leraren. Dat is een grote verandering voor hen: geloven in het werk van Jezus, daarom anders gaan leven, je laten dopen in de naam van God, de Vader, de Zoon en Heilige Geest. Drieduizend mensen doen dat op Pinksteren. Zo is de kerk van Christus ontstaan. En die kerk is heel hard gegroeid en groeit nog steeds.

### Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk

Richtlijnen: Met de jongeren uit de bovenbouw kun je goed deze regel uit de apostolische geloofsbelijdenis bespreken. Je kunt de verschillende elementen met de verzen uit Handelingen 2 laten zien.

1. We geloven in de Heilige Geest. God zelf heeft ons het geloof in Jezus Christus gegeven. Zoals de discipelen het van Jezus zelf leerden en op Pinksteren de kracht kregen om het geloof uit te dragen. (Hand. 2:1-4)
2. We geloven één christelijke kerk. Dat wil zeggen: we horen bij elkaar door Jezus Christus. In Hem zijn we één. We leven van wat Hij deed en van wat Hij ons heeft beloofd. Het teken van dat geloof is de doop: een nieuw leven voor Hem samen met alle andere gelovigen. (Hand. 2: 22-24, 37-38)
3. We geloven dus niet in de kerk. Christenen kunnen zwak zijn en grote fouten maken. Christenen blijven zondigen. Gods Geest maakt ons tot kerk. We geloven dus de heilige kerk, we geloven dat de kerk een geschenk is van God. Hij heeft ons uitgekozen om zijn kinderen te zijn (Hand. 2:1-4)
4. We geloven in de algemene kerk. Dat betekent dat iedereen daarbij mag horen. Petrus riep iedereen op om zich af te keren van zijn huidige leven (Hand. 2:38) en zich te laten dopen als teken dat je bij Christus wilt horen. Het betekent ook, dat de christelijke kerk wereldwijd is, waar je ook woont, welke huidskleur je ook hebt, of je arm bent of rijk. En tenslotte betekent het dat de Geest die kerk steeds verder laat groeien, op de eerste dag al met drieduizend mensen (Hand. 2:41). Inmiddels zijn er miljarden christenen.

### Extra Bijbelgedeelte: Romeinen 1:16-17

(Paulus zegt hier waarom en hoe Hij getuige van Christus wil zijn: Het is Gods reddende kracht voor iedereen. Het is Gods bedoeling dat mensen zijn kinderen zijn. Daarom schaamt Paulus zich niet; hij is enthousiast)

Auteur: DW

# Achtergrondinformatie

Het is Pinksterzondag vandaag. Wij vieren met Pinksteren de uitstorting van de Heilige Geest. Dat gebeurde dus op een Joodse feestdag, Pinksterzondag: de vijftigste dag na het Pesach-feest.

In de Joodse feestkalender heet die zondag 'Shavuot', of wekenfeest. En voor het begrijpen van Pinksteren helpt dat om in elk geval drie redenen:

- Het is een groot Joods religieus feest, zodat juist bewust gelovige Joden uit alle landen waar de ballingschap hen gebracht heeft, bij elkaar komen. Juist Pinksteren staat voor de verspreiding van het evangelie onder alle volken. Dat kan niet duidelijker worden dan op het wekenfeest. Vers 5-11 werken dat uit.
- Het wekenfeest is een oogstfeest, dat gevierd wordt met het offeren en eten van de eerstelingen. De tarwe-oogst die begint met Pesach wordt afgesloten. Zo viert het Joodse volk de groei en vruchtbaarheid, in dankbaarheid aan God die het leven geeft. Het Pinksterfeest zoals wij het kennen staat voor het volle rijke leven met God. En bijvoorbeeld de gelijkenis van de Zaaier laat Gods bedoeling zien: Al die korrels kunnen gezaaid worden, en letterlijk de kiem zijn van een rijke oogst.
- Op het wekenfeest wordt ook herdacht hoe God aan Mozes op Sinaï de wet heeft gegeven. Pinksteren staat ook voor de vernieuwing van de wet: Was die in Mozes' dagen in steen gegraveerd, nu legt de Heilige Geest de wet in het hart van de gelovige (zie volgende week bij 1 Timoteüs 1).

Vs. 2-11 Deze verzen staan vol subtiele verwijzingen naar het Oude Testament. Je kunt denken aan de vervulling van de tabernakel en de tempel, toen die ingewijd werden. Maar vooral ook aan de schepping: 'De Geest van God zweefde over de wateren'.

Wat er op Pinksteren gebeurt, is het tegendeel van wat er in Genesis 11 gebeurt, bij de torenbouw van Babel. Toen kwam God uit de hemel om te zien dat de mensen tegen God opstonden. En Hij doorbrak de samenzwering door de taal te verstoren: Mensen spraken niet langer dezelfde taal. Ze begrepen elkaar niet meer. Met Pinksteren gebeurt het tegenovergestelde. Door de uitstorting van de Heilige Geest worden mensen vernieuwd, en zijn ze niet meer opstandig tegen God. Daarom neemt Hij de drempel van de vreemde taal weg. De Geest geeft dat ze zo kunnen spreken dat iedereen hen in hun moedertaal hoort spreken. Twee wonderen dus: Een spreekwonder (vers 4) zodat de apostelen in hen onbekende talen kunnen spreken. En een luisterwonder (vers 6, 11) dat de hoorders hen in hun moedertaal horen spreken.

Maar misschien nog wel een groter, centraler wonder: dat ze vrij en moedig van Gods grote daden getuigen. Bij dit gedeelte moet ik denken aan die keer dat ik in een ver land was, met weinig gelovigen, waar ik niemand kende. En dat ik daar zomaar als 'broeder' werd aangesproken. Die vreugde, om over taal- en cultuurverschillen heen elkaar te herkennen en te verstaan!

Vs. 12v Als het doel van Pinksteren is dat mensen, vol van de Heilige Geest, enthousiast delen wat God gedaan heeft, dan moeten we ook goed letten op wat dat met de hoorders doet. We lezen drie dingen: dat ze van hun stuk raken, dat ze er samen over gaan spreken, en dat ze er spottend op reageren.

Dat ze van hun stuk raken klinkt vreemd, maar is ergens heel logisch: Als er echt een God is die leeft, die om je geeft, en die zulke dingen gedaan heeft en nog doet, dan zet dat je hele wereld op zijn kop. Bovendien gaat alles wat je zelf gedaan hebt, of belangrijk vond, er heel anders uit zien.

Geen wonder dat ze er met elkaar over in gesprek raken: 'Wat ik nu heb meegemaakt! Wat vind jij ervan?' Verderop (in vers 41) lezen we dat er ook heel wat mensen tot geloof komen. Toch is de eerste reactie die je kunt verwachten, dat de hoorders spottend reageren. 'Die hebben vast een slokje op'. Want dat is een van de eenvoudigste manieren om je af te sluiten voor een boodschap. We weten het natuurlijk niet zeker, maar reken maar dat onder de mensen die tot geloof komen er heel wat zijn die eerst ook met ongeloof en spot reageerden. Zo'n negatieve reactie zegt vaak meer dat de boodschap bij iemand binnenkomt, dan dat de hoorder zich er echt voor afsluit.

## Vragen

- Wat is er in onze tijd nodig om echt verstaanbaar Gods grote daden te vertellen?
- Hoe gaan de apostelen om met die spot? Wat doet het met jou als je om je geloof bespot wordt?

Auteur: KS

# Liederen

Psalm 87	
Psalm 133	
Lied 683	't Is feest vandaag, t is Pinksterfeest
Lied 678	(=Gezang 39 LvdK)
Lied 675	(=Gezang 477 LvdK)
Vlammetjes	Hemelhoog 237
Wees niet bedroefd	Hemelhoog 240
Door de kracht	Hemelhoog 222
Ik moet weggaan	Hemelhoog 231
Lees je Bijbel, bid elke dag	Hemelhoog 382
Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn?	Hemelhoog 455
Zeg het voort	Hemelhoog 691
Vertel het aan de mensen	Hemelhoog 691
Is je deur nog op slot?	Opwekking voor kinderen 4
Liefde, blijdschap, vrede	Hemelhoog 115
Kom heel dicht bij mij	Opwekking voor kinderen 6
Iedere dag, ieder uur	Hemelhoog 443

*Auteur: PZ*





# Veel mensen gaan van Jezus houden



## Inleiding

- Van wie houd jij?
- Hoe weet je dat je van iemand houdt?

## Bijbelverhaal

In Jeruzalem wordt bijna feest gevierd. Het is een feest om de Heer te danken voor de eerste tarwe die geoogst is. Veel mensen, vanuit alle landen, zijn naar Jeruzalem gekomen om dit mee te vieren. Ze vinden het fijn om met elkaar de Heer te danken voor wat Hij geeft.

Toch is het een beetje moeilijk voor Jozua. Hij heeft juist een nieuwe vriend gevonden, ze hebben samen buiten gespeeld. Dat is natuurlijk leuk. En toch was het ook een beetje moeilijk. Want de vriend wilde iets vertellen in een andere taal, hij komt uit een ander land. Jozua snapt er niets van. Gelukkig ging het spelen met de stokjes en steentjes leuk.

Als je goed luistert, hoor je nog meer andere talen. Er zijn zoveel verschillende mensen in Jeruzalem om het Pinksterfeest te vieren. 'Mag ik mee, pap?' Jozua gaat samen met pappa naar het plein. En daar ziet hij iets bijzonders. Zoveel mensen bij elkaar en allemaal zijn ze muisstil. Ze luisteren naar een paar mannen. Het zijn de discipelen van Jezus. Zij hebben net wonderlijke dingen meegemaakt. 'Wat is er gebeurd?', vraagt pappa aan een van de mensen. 'Nou, de discipelen hebben een geluid gehoord, het leek alsof de wind waaide. Maar er was geen wind. Daarna kwamen er vlammen boven hun hoofd. En ze vertellen nu over Jezus, Hij verandert de

mensen. God heeft de Heilige Geest gestuurd om de mensen van binnen te veranderen, zodat zij gehoorzaam luisteren naar de Heer. En weet je wat zo mooi is, de discipelen vertellen dit aan iedereen, aan alle mensen in hun eigen taal'. Het lijkt alsof ze dat het allerliefst doen, vertellen van de Heer.

Het lijkt wel alsof pappa van binnen blij wordt, Jozua ziet het aan zijn ogen. Jozua wordt er zelf ook blij van. Hij denkt aan zijn nieuwe vriendje. Die kan ook verstaan wat de discipelen zeggen, in zijn eigen taal. Jozua en pappa blijven nog lang bij alle mensen op het plein. Wat een wonder, wat een feest! Iedereen hoort hoe Jezus van alle mensen houdt. Veel mensen worden blij vanbinnen. God doet dit door zijn Heilige Geest. En de mensen kunnen niet meer stoppen met zingen en danken én doorvertellen over Jezus, ze horen bij elkaar en bij God!

*Auteur: KvdG*



# Gods Geest verandert de wereld

Op de dag dat Jezus in het graf lag, de dag die wij kennen als Stille Zaterdag, vierden de Joden hun Pesachfeest. Vijftig dagen daarna hebben de Joden weer een feest. Het wekenfeest. Dit is een oogstfeest. Het eerste deel van de oogst van de tarwe wordt geofferd aan God. Maar de Joden denken op het wekenfeest ook aan de wet die Mozes van God gekregen heeft.

Het wekenfeest is een groot Joods feest. Veel Joden gaan speciaal met dit feest naar Jeruzalem om daar het feest te vieren. Ook het wekenfeest na het sterven en de opstanding van Jezus werd door de Joden groots gevierd. Maar ook het gewone leven gaat door.

De discipelen en vrienden van Jezus waren ook in Jeruzalem. Hun leven was niet gewoon doorgegaan. Ze hadden bijzondere dingen meegemaakt. Jezus was opgestaan. Ze hadden met Hem gesproken, Hij had hen te eten gegeven, Hij was naar de hemel gegaan. Hij had gezegd dat ze in Jeruzalem bij elkaar moesten blijven tot de Geest zou komen.

En dan als ze op het wekenfeest bij elkaar zijn klinkt er uit de hemel plotseling een vreemd geluid. Het klinkt alsof het hard begint te waaien. Het is overal in het huis te horen. Ook zien de gelovigen iets dat op vuur lijkt. Dat vuur verdeelt zich in vlammen. Op elk van hen komt een vlam. Zo komt de Heilige Geest in alle gelovigen. Daardoor beginnen ze te spreken in vreemde talen.

En dat is raar, dat valt op. Want het zijn gewone mannen, de discipelen. Ze hebben helemaal geen vreemde talen gestudeerd. Normaal kunnen ze alleen hun eigen taal spreken en misschien een paar woordjes in een andere taal. Maar nu.

De Joden die in Jeruzalem zijn om het wekenfeest te vieren, horen het geluid ook. Ze gaan kijken wat er aan de hand is. Ze begrijpen er niets van, want iedereen hoort de gelovigen spreken in hun eigen taal.

De Joden zijn verbaasd. Hoe kan dit? De mensen snapten het niet en weten niet wat ze ervan moeten denken. Zijn de mensen in het huis soms dronken?

Dan komt Petrus naar buiten. Hij begint te praten: Mensen van Jeruzalem, ik zal vertellen wat dit allemaal betekent. Luister goed. Jullie denken dat we dronken zijn, dat is niet zo. Dat zou ook gek zijn, want het is negen uur in de ochtend. Nee, vandaag gebeurt er iets waarover de profeet Joël al heeft gesproken. In zijn boek staat: 'Als het eind van de tijden nabij is zal ik mijn Geest geven aan de mensen. Aan mannen en vrouwen, aan oude en jonge mensen. Dan zullen ze dromen krijgen en als profeten spreken. Dan zullen ze mijn boodschap bekendmaken.'

De discipelen worden apostelen. De leerlingen worden zendelingen, getuigen van Jezus. Ze gaan vertellen aan mensen wat Jezus heeft gedaan voor hen. Niet om zomaar een verhaal te vertellen, nee om de mensen te laten zien dat zij Jezus ook nodig hebben. Ze gaan vertellen over wat ze zelf hebben gehoord en gezien.

Eerst waren ze leerlingen, nu zijn het leraren. Ze gaan anderen nu lesgeven over Jezus. Ze roepen de mensen

op om ook te gaan geloven. Om zich te laten dopen in de naam van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Drieduizend mensen doen dat die dag. Drieduizend mensen gaan geloven dat Jezus ook hun Redder is. De kleine groep vrienden en discipelen wordt zo een grote groep. En die nieuwe gelovigen gaan zelf ook weer vertellen over wat ze gehoord en gezien hebben en over wat ze nu geloven. Het vuurtje wordt zo doorgegeven.

De kerk van Christus is ontstaan op deze dag van het wekenfeest. Wij kennen deze dag als Pinksteren, Pinksterfeest. De dag dat Heilige Geest gekomen is. Eerst bij de discipelen en de vrienden van Jezus, maar daarna ook aan iedereen die in God gelooft. Dag dat de kerk begon te groeien en tot aan vandaag nog steeds groeit.

## Afsluiting

Ook wij mogen vertellen over Jezus, getuigen van wie Jezus is. Dat is soms best moeilijk. De discipelen hoefden het niet alleen te doen, wij ook niet. De Geest die de discipelen hielp, helpt ons ook.

We mogen Pinksteren vieren, maar we mogen niet stil blijven staan. Het vuur van de Geest brandt nog steeds. Het verhaal over Jezus, wie Hij was, wat Hij deed, dat Hij stierf en dat Hij is opgestaan wordt nog steeds verteld. Nog steeds horen mensen dit voor het eerst. Of opnieuw. Nog steeds gaan mensen in deze Jezus geloven. Dan verandert hun leven, hun wereld en willen ze dit nieuws, deze redding met anderen delen. Zo zal het gaan tot Jezus terugkomt.

Wat betekent Pinksteren voor ons? Wat kunnen we ermee in ons leven?

Dank God dat we door de Geest ook van Jezus hebben gehoord en dat we dit nieuws ook door mogen geven aan anderen.

*Auteur: CdG*



# Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk

## Inleiding

God heeft in de Bijbel veel dingen beloofd: zoals de komst van de Messias. Jezus heeft zelf ook beloften gedaan, zoals de kruisiging en de opstanding. God komt zijn beloften na. Wie kan daar nog meer voorbeelden van noemen?

Dan heeft Jezus nog een belofte gedaan: de komst van de Heilige Geest. De discipelen weten dat de Geest zal komen, maar wat dat is en wat er gaat gebeuren weten ze niet. Lastig, als je ergens op wacht en je weet niet precies waarop...

Wat doe je als je ergens 'enthousiast' over bent? Noem maar eens voorbeelden! De betekenis van enthousiast is eigenlijk 'vol van de geest zijn', ofwel geestdriftig. Dit is de betekenis van het Pinksterfeest, het begin ervan...

## Het Pinksterfeest

Het is een drukte van belang, in Jeruzalem. Het is er namelijk feest, een belangrijke Joodse feestdag. Die heet 'Shavu'ot' ofwel: wekenfeest. Het is de vijftigste dag na het Pésach feest. Dan wordt het 'oogstfeest' gevierd, je zou het ook 'dankdag' kunnen noemen. Maar dat niet alleen, het is ook het feest van de Wet, de Tien Geboden. Te midden van al dit gedruis zijn de discipelen bij elkaar. Jezus heeft, voor Hij werd opgenomen in de hemel, hun de opdracht gegeven het Evangelie uit te dragen, aan alle volken! Gelukkig hoeven ze dit niet zonder kracht te doen, integendeel. Zij zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over hen komt, maar wanneer en hoe zal dit gebeuren?

## De komst van de heilige Geest

Dan ineens is het zover: de vlammen verspreiden zich over de discipelen, alle twaalf. Ineens kunnen ze allerlei dingen die ze eerst niet konden, zoals het spreken in diverse talen. In het drukke Jeruzalem waar het wemelt van mensen met verschillende nationaliteiten, kunnen mensen hen ineens verstaan! De discipelen durven het Evangelie te vertellen in meerdere talen! Het is heel bijzonder, met iemand die van een heel andere afkomst is, te kunnen praten, over wat je het meest bezighoudt: je geloof. Wie of wat de Heilige Geest is, je hoeft het de discipelen niet meer uit te leggen.

Maar dan de omstanders, die reageren uiteraard! Wat zou jij doen als je dit ziet en hoort? Enerzijds is het bijzonder, maar voor mensen die het niet begrijpen of niet willen begrijpen, is het anders. Je kunt eigenlijk de omstanders in drie groepen verdelen. Een groep die verbijsterd is en er meer van wil weten. Dan is er nog een groep die het Evangelie volkomen verstaat, wil aanvaarden en zelf christen wordt. Dat niet alleen, ze willen het ook aan anderen vertellen!

Dan is er nog een derde groep. Dit is de groep met spotters. Zij willen of kunnen de betekenis niet begrijpen en denken dat de twaalf apostelen dronken zijn! Ja, dat kan inderdaad ook gebeuren, dat er gespot wordt met christenen. Als je gelooft dat het Evangelie de waarheid is en dat de Heilige Geest er echt is, dan is je leven ineens heel anders! Alles staat op zijn kop, niet in de negatieve, maar in de positieve zin.

Hoe leg je dat uit aan anderen? Dat kan door de Heilige Geest. Soms is het een goede manier om aan anderen uit te leggen wat de Heilige Geest is, dat iets van Jezus zelf bij je komt. Die eigenlijk je 'besturing' overneemt, zodat je de goede kant op gaat. De Heilige Geest geeft steun, troost en kracht, maar geeft ook leiding, wijst je de juiste weg. En weet je wat ook zo bijzonder is? De Heilige Geest zorgt voor een band met andere christenen.

## Het ontstaan van de kerk

Dat is het gevolg van de uitstorting van de Heilige Geest. Omdat mensen dezelfde Geest ontvangen worden ze een eenheid. Doordat ze allemaal besluiten een volgeling van Jezus te worden, worden ze gedoopt en horen ze bij de kerk. Het woord kerk bestaat dan nog niet, eerst wordt die 'gemeente' genoemd. Dit komt van een Grieks woord. Een ander Grieks woord (de taal van het nieuwe testament) is: 'Kuriakè'. Dit betekent: 'Van de Heer'. De kerk is een afkorting van dit woord.

Dat is dus wat we elke zondag doen, samenkomen in de Naam van de Heer. Maar dat is natuurlijk niet alles. Als je enthousiast bent, wil je ergens over vertellen en hopen dat anderen ook enthousiast worden. Het is de taak van elke discipel om over het Evangelie te vertellen, dat Jezus met zijn kruisdood en de Opstanding ons van de dood heeft verlost. Paulus zegt in zijn brief aan de Romeinen in hoofdstuk 1:16,17 dat hij zich niet voor het Evangelie schaamt!

Als je christen bent, gelooft in de Heilige Geest, weet je dat God daardoor de heilige, algemene christelijke kerk aan het bouwen is. Heilig, omdat de kerk bestaat uit gelovige, door Christus geredde mensen. De kerk is algemeen omdat iedereen op aarde erbij mag horen. En de kerk is christelijk, want Christus stuurt alle gelovigen in hun leven.

Paulus spreekt zelfs over de kerk als het lichaam van Christus

Daarom, geloof het Evangelie en in de heilige Geest! Zelfs als ermee gespot wordt.

*Auteur: EVD*

15 juni 2025

# Paulus spreekt Timoteüs moed in

1 Timoteüs 1:1-11



# Thema: Paulus geeft Timoteüs moed

## Doel

De kinderen ontdekken dat het bij moeilijke opdrachten helpt als iemand je moed inspreekt.

## Toelichting

Timoteüs is de zoon van een joodse moeder en een griekse vader. Hij komt na een ontmoeting met Paulus tot geloof. Niet veel later vraagt Paulus Timoteüs mee te werken in het verkondigen van de blijde boodschap. Ze worden hartsvrienden. Paulus noemt hem 'mijn waarachtig kind in het geloof' (vs. 2). Timoteüs werkt in Efeze in een jonge, christelijke gemeente. Er zijn dwaalleraars die hem daarbij dwarszitten, Timoteüs blijft doorwerken, maar houdt het bijna niet vol. Dan komt de brief met steun en adviezen van Paulus, zijn vriend en leermeester. De inhoud: blijf op je post, voer de opdracht van God uit. Laat zien wat niet klopt aan de woorden van de dwaalleraars, geduldig en vol liefde. Dan komt het goed.

## Titel van het ONDERBOUW-verhaal: 'Je kunt het'

Richtlijnen: Als inleiding kun je vertellen over een kind dat iets moeilijks op gymnastiek moet doen. Het lukt niet goed en andere kinderen lachen haar uit. Zou ze blij zijn als de gymjuf zegt dat ze het heel goed doet en dat ze gewoon verder moet oefenen?

Vertel hoe moeilijk Timoteüs het heeft in Efeze. Mensen zeggen dat hij het geloof in de Here Jezus verkeerd uitlegt. Timoteüs is nog jong en twijfelt soms of hij het wel goed doet en of hij wel de leider kan zijn van de kerk. Vertel dan hoe blij Timoteüs zal zijn om iets te horen van zijn vriend Paulus die zoveel meer van het geloof weet. Paulus schrijft: Ga gewoon door met je werk in de gemeente. God wil dat jij over Hem vertelt. Probeer de mensen die niet Gods boodschap vertellen geduldig en vol liefde te overtuigen. Dan komt het zeker ooit goed.

## Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Aanwijzingen van een toptrainer

Richtlijnen: Soms komt op een sportvereniging een topsporter een training geven. Daar wil iedereen bij zijn, natuurlijk. Hoe schiet je een penalty onhoudbaar in het doel? Waaraan moet je denken bij een turnoefening op de balk? Hoe kun je het zuiverst en snelst de bal pushen bij het hockey? Zo'n topper kan dat geweldig en kan het voordoen. Wat is het geweldig als zo iemand zegt dat jij talent hebt en dat je er wel komt!

Timoteüs heeft geleerd wie Jezus is van Paulus. Paulus heeft hem later gevraagd ook over Jezus te vertellen in de grote stad Efeze. Timoteüs doet dat, maar vindt het erg moeilijk. Dwaalleraars zeggen: Timoteüs zegt dingen over God en het geloof die niet kloppen. Je moet niet naar hem luisteren, maar naar ons. Dan komt een brief van Paulus, zijn voorbeeld en vriend die hem alles over Jezus heeft geleerd. Hij zegt: je doet het zoals God wil, blijf het Evangelie uitleggen en toepassen, dan komt het goed. De dwaalleraars zullen het niet van je winnen in de kerk van Efeze.

## Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Bemoediging van Paulus

Richtlijnen: Laat de jongeren zich inleven in de situatie van Timoteüs. Hij is de zoon van een joodse moeder en komt na een ontmoeting met Paulus tot geloof. Niet veel later vraagt Paulus Timoteüs mee te werken in het verkondigen van de blijde boodschap. Ze worden hartsvrienden. Paulus noemt hem 'mijn waarachtig kind in het geloof' (vs. 2). Timoteüs werkt in de stad Efeze in een jonge, christelijke gemeente. Er zijn dwaalleraars die hem daarbij dwarszitten. Timoteüs gaat tegen hen in, maar twijfelt of hij dat wel volhoudt.

Dan komt de brief met steun en adviezen van Paulus, zijn vriend en leermeester. De inhoud: blijf op je post, voer de opdracht van God uit. Laat zien wat niet klopt aan de woorden van de dwaalleraars, geduldig en vol liefde. Daar is geen dwaalleer tegen bestand. Gods Evangelie zal de waarheid die jij vertelt, laten winnen.

## Extra Bijbelgedeelte: Handelingen 16:1-3 en 1 Korintiërs 16:10-11

(In de toelichting las je hoe Timoteüs leerde geloven. Dat lees je in Handelingen 16. Paulus zegt dezelfde bemoedigende woorden over Timoteüs aan de gemeente in Korinte. Daaruit blijkt hoeveel Paulus om Timoteüs geeft.)

Auteur: DW

# Achtergrondinformatie

- Vs. 1 Eigenlijk zijn de eerste verzen van elke brief in het Nieuwe Testament de 'envelop'. Met daarop de afzender die zich voorstelt, de geadresseerde en een groet. Hier proef je dat Paulus met gezag spreekt: hij is gezondend door Christus. En dat het hem gaat om redding en hoop.
- Vs. 2 Genade, barmhartigheid en vrede wenst Paulus de lezer toe. Wat kan je nog meer nodig hebben?
- Vs. 3 Blijkbaar kennen Paulus en Timoteüs elkaar al langer, want Paulus had Timoteüs achtergelaten in Efeze, om de zuivere leer te bewaken. De verleiding is groot om te speculeren wat die afwijkende leer nu was – maar dat zou nu net afleiden. Elke afwijkende leer is een probleem. Of eigenlijk: alles wat afleidt van de taak. En die hebben we vorige week gezien: verstaanbaar spreken over Gods grote daden.
- Vs. 5 Het doel van je opdracht is de liefde die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof. Je hart, je geweten en je geloof. Houd ze zuiver en oprecht.  
Dus als iemand dingen over het geloof wil opdringen, vraag je dan af of wat je leert wel bijdraagt aan dit doel.
- Vs. 6v Een van de dingen die in de weg stond is de rol van de wetten van het Oude Testament. Logisch, met farizees Jodendom als vertrekpunt, want dat draait daar helemaal om.  
Op een bepaalde manier is die vraag nu weer helemaal actueel. Aan de ene kant is onze tijd heel liberaal. Ook in de kerken. Vergelijk het kerkelijk leven van nu maar met 50 jaar geleden. Aan de andere kant wordt onze tijd op een vreemde manier weer heel wettisch: Wat zijn er veel en soms veroordelende opvattingen rond voeding en gezondheid, opvoeding, inclusiviteit, milieu en energie, of politiek. Meer dan vroeger nemen mensen elkaar de maat. Maar soms kun je voelen dat de bodem daaronder ontbreekt, of dat onder die stellige uitspraken onzekerheid schuilt. Zo ging het in de jonge kerk ook vaak. De een zei dat dit niet mocht, de ander dat daar afgoderij achter schuil ging, een derde dat weer iets anders tegen Gods wet in was. Voor je het weet bouw je een godsdienst op die vol is van geheven vingertjes, van geboden en verboden. En mijlenver afstaat van liefde, een rein hart, een zuiver geweten of oprecht geloof. Dan ben je de 'wet van God aan het onderwijzen', maar ben je het doel van je opdracht (vers 4) en van de wet (vers 10, 11) helemaal kwijt.
- Vs. 8vv Zo moet je de wet niet gebruiken, legt Paulus uit. Daar is hij niet voor bedoeld. De wet is er om mensen die zonder God leven te waarschuwen, te ontmaskeren en te herkennen. Met de wet in de hand kun je een moordenaar of leugenaar terecht wijzen. Maar de wet is niet bedoeld om wie in vrijheid en liefde met God leeft de kooien of bang te maken.  
Gebruik de wet liever om het contrast te laten zien: Het evangelie is prachtig en goed, en wijst naar de majesteit van de gelukzalige God. De wet is als het ware een lijst van alles wat daar tegenin gaat.

## Vragen

- Wat leidt jou af om van Gods grote daden te vertellen?
- Waar gaat in de kerk de energie aan op, dat afleidt van de taak die God heeft gegeven?

*Auteur: KS*

## Liederen

Psalm 119: 1, 4 en 40

Lied 361

(=Gezang 100 LvdK)

Lied 642

(=Gezang 218 LvdK)

Ied're dag, ieder uur

Hemelhoog 443

Liefde, blijdschap, vrede

Hemelhoog 115

Vertel het aan de mensen

Hemelhoog 691

Zeg het voort

Hemelhoog 696

Lees je Bijbel, bid elke dag

Hemelhoog 382

Kom heel dicht bij mij

Opwekking voor kinderen 6

Is je deur nog op slot?

Opwekking voor kinderen 4

De liefde gaat nooit voorbij

Opwekking voor kinderen 231

Trek de wereld in

Opwekking voor kinderen 238

*Auteur: PZ*



# Je kunt het!

## Inleiding

Vertel over een kind dat iets moeilijks op gymnastiek moet doen. Het lukt niet goed en andere kinderen lachen haar uit. Zou ze blij zijn als de gymjuf zegt dat ze het heel goed doet en dat ze gewoon verder moet oefenen?

Natuurlijk. In de Bijbel lezen we over Paulus, een oude, belangrijke knecht van God. Hij schrijft een brief aan Timoteüs, die jong is en nog maar kort een knecht van God. Luister maar wat hij schrijft.

## Bijbelgedeelte

Lieve Timoteüs,

Graag schrijf ik je deze brief. Maar voordat je verder leest, wil ik je eerst al het goede van onze Vader, God toewensen. Je bent een lieve man, een kind van God!

Weet je nog, hoe ik aan je heb gevraagd om in de stad Efeze te blijven? Daar kan jij de mensen vertellen dat zij eerlijk en lief met elkaar moeten omgaan. Dat ze op de Heer moeten vertrouwen.

Nu zijn de mensen allerlei dingen aan het bedenken om iets goed te doen. Ze zijn in Efeze elkaar aan het vertellen hoe het moet met regels. De mensen denken dat het goed is. Maar dat is niet waar. Ze lijken elkaar alleen maar te willen vertellen wat niet mag. Sommige mensen worden daar bang van, Timoteüs.

Maar dat is niet de bedoeling. Mensen die eerlijk van God houden, doen het goed.

Regels zijn er wel, maar die moeten juist worden verteld aan mensen die zonder God leven, mensen die niet eerlijk zijn en niet het goede doen.

Lieve Timoteüs, jij hoeft niet bang te zijn dat je verkeerd praat over God. Laat je niet stoppen door wat de mensen zeggen over de regels. Vertel hun hoe groot, sterk en goed God is.

Vertel ze dat maar, en laat ze zien dat de regels die er zijn, juist laten zien dat je gelukkig bent als je God gehoorzaamt. God wil dat. Ga door, Timoteüs, God zal jou helpen, jij kunt het!

God zal jou het beste geven,  
een groet van Paulus

*Auteur: KvdG*

# Aanwijzingen van een toptrainer

## Inleiding

Is er iemand van jullie die een sport doet? Of misschien een muziekinstrument speelt?

En heb je wel eens iemand anders zien spelen die daar héél goed in is? Bijvoorbeeld een topsporter of iemand die voor zijn werk muziek speelt. Heb je daar iets van geleerd?

Soms is er een topsporter die een training geeft op een voetbalclub. Die kan dan goede tips geven, dus willen voetballers graag horen wat die topsporter te zeggen heeft. Zo kan het geloof ook 'topsporters' hebben: mensen die heel erg in God geloven en zo anderen kunnen helpen om dat ook te doen, als ze even een hulp of een bemoedigend woordje nodig hebben.



illustratie: freep!k

## Bijbelverhaal

We gaan het nu hebben over een tijd waarin het christelijk geloof nog niet heel lang bestond. Als je op de wereldkaart kijkt, zou je zien dat bijna heel Europa Romeins was. Romeinen, die een heleboel goden aanbaden, maar niet de echte God. En op die kaart zijn er maar een paar stippen die je kunt aanwijzen, waar een kerk is. Je moet wel heel dapper zijn als je te midden van al die Romeinen toch voor God wil kiezen.

Toch zijn het niet alleen Romeinen die het moeilijk kunnen maken om in God te geloven. Het is ook lastig dat de mensen in de kerk het niet altijd met elkaar eens zijn. Ze lezen de regels in de Bijbel om uit te vogelen wat ze moeten doen. Alleen denken sommigen dat iets 'a' betekent en anderen 'b'. Het was allemaal nog zo nieuw...

Ook voor Timoteüs. Paulus had hem twee jaar geleden verteld over Jezus. Paulus had wel meer mensen tot geloof gebracht, maar Timoteüs mocht een jaar

lang met hem meereizen: van stad naar stad, om nog meer mensen over Jezus te vertellen. Het jaar was zo voorbijgevoelen!

Toen waren ze in Efeze aangekomen. Paulus vroeg Timoteüs om daar te blijven. 'Ik maak me zorgen om deze kerk, Timoteüs', had hij gezegd. 'Ze kennen God de Vader en Jezus, zijn Zoon nog niet heel goed, dus er moet eigenlijk iemand bij hen blijven om te voorkomen dat ze fouten maken. Kun jij blijven?'

Maar hoe kan ik dat doen? wilde hij eigenlijk uitroepen. Hij kende Jezus ook nog maar een jaar. Maar, bedacht hij, hij had dat jaar wel met Paulus doorgebracht en had ontzettend veel geleerd. Dat kon hij altijd doorvertellen. Dus had hij 'ja' gezegd.

Nu wilde hij eigenlijk weer hetzelfde vragen: kan ik dit wel? Zonder Paulus? Hij was hier al een jaar, maar hij twijfelde nog steeds - niet aan God, maar aan zichzelf. In zijn handen hield hij een brief, die vandaag was aangekomen. Hij opende hem en het kwam van Paulus!

*Aan Timoteüs, mijn vriend. Moge God met je zijn!  
Het is al veel te lang geleden dat ik je heb gezien. Maar het is niet voor niets dat ik je heb gevraagd om in Efeze te blijven. Ik hoor nu mooie dingen over die kerk daar, en niet slechte, waar ik toen bang voor was.  
Want het is belangrijk om Gods wet te volgen, maar soms focussen mensen zo op de wetten dat ze het grote geheel niet meer zien. De wet is er voor als mensen slechte dingen doen, maar het is niet het hele verhaal dat God ons wil vertellen. Het gaat om liefde, om goede dingen doen voor anderen.  
Bedankt dat jij Gods verhaal in Efeze vertelt! Zo voorkom je dat ze de verkeerde kant op gaan. Ik zou je graag weer zien, maar je doet zulke mooie dingen in Efeze, dat je daar niet zomaar weg kunt. Blijf daar! En ga door met Gods prachtige werk.  
Groeten van Paulus*

Timoteüs glimlacht als hij de brief leest. Plotseling heeft hij weer moed om verder te gaan.

## Slot

Timoteüs kreeg op het juiste moment een mooie brief van Paulus, waarin Paulus hem moed in sprak.

- Heeft iemand wel eens wat bemoedigende woorden tegen jou gezegd toen je ergens tegenop zag?
- Misschien schrijf je zelf nooit een brief. Denk eens voor jezelf een minuut na of er iemand is aan wie jij een brief zou willen sturen en wat je daar dan in zou zetten.

Auteur: RvR





# Bemoediging van Paulus

## Suggestie

Vandaag staat bemoedigen centraal.

Let er als leiding eens op wie je vandaag zou kunnen bemoedigen of aanmoedigen in je groep. Wie kun je een oprecht gemeend compliment geven? Hoe kun je de groep als geheel vandaag bemoedigen? Het hoeven geen grote dingen te zijn. Let ook op kleine gebaren of woorden. (Dit zou trouwens een prachtige levensstijl kunnen zijn).

## Gesprek

Je hebt vast wel eens naar allerlei soorten wedstrijden gekeken waarin de sporter door anderen wordt aangemoedigd.

- Waarom moedigen mensen sporters aan? Bij het voetballen, tennissen, zwemmen, enz. Vertel....
- Wat doet dat met de sporter(s) denk je?
- Heb jij wel eens iemand aangemoedigd? En dan niet alleen met sporten, maar je kunt ook iemand aanmoedigen met andere dingen zoals voor je mening uitkomen, aanmoedigen om iets te eten wat je nog nooit hebt geproefd, aanmoedigen om een Nieuwjaars duik te nemen in het ijskoude water, aanmoedigen om een ruzie weer bij te leggen, enz...
- Ben jij zelf wel eens door iemand aangemoedigd? Wanneer en wat deed dat met jou?
- Je kunt ook iemand bemoedigen. Hoe doe je dat?
- Ben jij wel eens door iemand bemoedigd: je kunt het! Wat deed dat met jou?

## Inleiding

Iedereen heeft wel eens een bemoediging nodig. Om te horen dat je iets goed hebt gedaan. Moet je maar eens naar het gezicht van je moeder kijken wanneer je zegt dat ze lekker heeft gekookt. Of je zegt tegen je klasgenoot dat hij zo goed kan tekenen.

Maar je kunt ook iemand bemoedigen door te zeggen dat je blij bent dat hij of zij jouw vriend of vriendin is. Of iemand zeggen dat je het fijn vindt dat hij of zij zo eerlijk tegen jou is.

## Bijbelverhaal

Paulus en Timoteüs zijn dikke vrienden. Hoe dat zo is gekomen?

Paulus vertelt op een dag aan Timoteüs over zijn geloof in de Here Jezus. Hij vertelt hem alles, ook hoe hij eerst een verrader van christenen was en daarna een volgeling van Jezus werd.

Weet iemand van jullie nog hoe Paulus tot geloof kwam? (Hand.9) .....

Terwijl Paulus daarover vertelt hangt Timoteüs aan zijn lippen. Deze verhalen over Jezus zijn zo overtuigend en echt, dat Timoteüs maar één ding wil en dat is ook Jezus volgen. En dat doet Timoteüs, hij kiest voor Jezus, vol overtuiging. Natuurlijk heeft hij nog vragen maar hij kan altijd bij Paulus terecht. Die twee worden dikke vrienden. Voor beide mannen is het zo fijn iemand te kennen aan wie je alles kunt vertellen en bij wie je met al je vragen te-

recht kunt. Ze hebben vast en zeker ook samen gebeden, want dat doe je als vrienden.

Timoteüs is leergierig. Hij wil alles weten over het Evangelie. Nou, daarvoor kan hij zeker bij Paulus terecht. Die weet toch veel!

Maar Paulus wil dat Timoteüs nog een stap verder gaat. Nu hij zelf tot geloof is gekomen, een kind van God geworden is, mag hij nu ook anderen daarover vertellen.

'Timoteüs, kom eens naast mij zitten'. Timoteüs gaat naast Paulus zitten op een grote steen onder een prachtige vijgenboom. 'Ik vraag jou Timoteüs, nu je een volgeling van Jezus bent geworden, om mij te helpen het evangelie te verkondigen'.

Timoteüs schrikt, hij voelt zich nog zo jong en onervaren..., maar met Paulus dicht bij hem durft hij het wel aan. Ze wandelen samen, bidden samen, praten over de gemeente over wat de mensen nog moeten leren, enz. Hele dagen trekken ze met elkaar op.

'Zeg Timoteüs', begint Paulus op een dag. 'Je weet dat ik niet alleen hier, maar overal rondtrek om de blijde boodschap te vertellen aan iedereen die het wil horen.'

Timoteüs knikt. 'Ik wil graag', gaat Paulus verder, 'dat jij in Efeze blijft, terwijl ik naar Macedonië doorreis'. Timoteüs moet wel even slikken: alleen achterblijven? Daar zit hij niet op te wachten. Misschien had hij wel gehoopt mee te mogen. Wat zal hij zijn wijze vriend missen.

In Efeze is een jonge kerk, dat betekent een groep christenen die nog niet zo lang bij elkaar komt. Je zou denken dat ze het samen goed hebben en elkaar bemoedigen en helpen. Nou, was dat maar waar. Paulus heeft ze alles verteld over een leven als christen en wat er allemaal is veranderd voor de Joden nu Jezus is gekomen. Ook Timoteüs gaat daar mee door, maar in plaats van naar hem te luisteren, maken ze er samen een potje van. Iedereen denkt het beter te weten. Ze verdiepen zich in allerlei zaken die helemaal niet belangrijk zijn of zelfs helemaal niet kloppen met wat Jezus heeft gezegd. Sommigen willen toch weer terug naar hoe het was. Maar zijn ze dan de woorden die Paulus heeft gesproken vergeten, over hoe je met elkaar omgaat als christen en hoe je moet leven en wie Jezus is en wat Hij van ons vraagt? Maar ook over de betekenis van het offer van de Here Jezus. Nee ze praten alleen maar over onbelangrijke, maar ook verkeerde dingen die andere mensen dan weer boos maken.

Timoteüs hoort de mensen discussiëren. Hij wordt er moedeloos van. Waarom luisteren deze mensen niet, waarom gaan ze hun eigen weg, waarom doen ze niet gewoon wat Jezus zei en Paulus hun leerde? O, was Paulus maar hier, zucht hij.

Als ons in deze tijd zoiets overkomt, zullen we snel even appen of mailen of bellen naar onze ouders of naar onze beste vriend of vriendin om onze frustraties te uiten of om advies te vragen. Timoteüs voelt zich alleen. Als je je alleen voelt is het zo moeilijk om niet bij de pakken neer te gaan zitten. Het liefst zou je het maar opgeven.

En dan ineens, als Timoteüs best wel diep zit, komt er een brief. En de afzender is? Inderdaad, Paulus. Timoteüs kan zijn geluk niet op: een brief van zijn beste vriend en leermeester.

Hij zoekt een stil plekje op. Hij drukt de brief tegen zijn borst en dankt God voor deze woorden. Paulus die hem bemoedigt en aanmoedigt. Die hem vertelt dat hij gewoon op zijn post moet blijven en gewoon door moet gaan de dingen van God te vertellen. 'Blijf de mensen maar vertellen dat de woorden van sommige leraars niet kloppen. Het zijn dwaalleraars. Maar jij Timoteüs blijf maar vol liefde en wees geduldig. Blijf maar trouw aan het Woord van God. Dan komt het allemaal goed'.

Wat is het geweldig een goede vriend te hebben die je op het juiste moment bemoedigt, jou goede woorden toespreekt, je aanmoedigt niet bij de pakken neer te gaan zitten, maar door te gaan en trouw te blijven aan de woorden van God.

### Verwerking

- Iedereen kan een bemoediger zijn. Paulus was het voor Timoteüs. Wie zou jij kunnen bemoedigen? Geef als leiding zelf het goede voorbeeld. Praat hier in groepjes over door. Geef elkaar suggesties hoe en wanneer je iemand kunt bemoedigen. Zeg dat je er volgende week op terug komt om te vragen hoe jij deze week een bemoediger was.

*Auteur: JvVvN*

22 juni 2025

# Gods genade voor Paulus

1 Timoteüs 1:12-20



# Thema: Gods genade voor ‘de grootste zondaar’

## Doel

De kinderen leren dat God zelfs Paulus heeft gered. Hij bestreed eerst het geloof in Christus, maar veranderde in een belangrijk voorbeeld voor andere mensen die in Jezus zijn gaan geloven.

## Toelichting

We leggen de nadruk op vers 16: ‘Toch heeft God zich juist over mij ontfermd om allereerst in mijn geval zijn grote geduld te tonen. Zo werd ik een voorbeeld voor allen die in Hem geloven en het eeuwige leven zullen ontvangen.’ Paulus zegt in vs. 15 dat hij ‘de grootste zondaar’ was. Hij vervolgde christenen.

Toch heeft God hem genade, geduld en liefde getoond, toen Hij hem tot de orde riep op weg naar Damascus (zie Handelingen 9). Dat had hij niet verdiend en toch gaf God hem een nieuwe kans in zijn leven. Nu is Paulus een dienaar van God en zijn al veel mensen gaan geloven in Christus. Hij schrijft: Kijk, Timoteüs, je ziet dat Gods liefde oneindig is, ook voor jou en heel de kerk van Efeze. Hij zal jouw werk zegenen.

## Titel van het ONDERBOUW-verhaal: God heeft geduld met iedereen

Richtlijnen: Paulus schrijft aan Timoteüs dat God zijn liefde heeft laten zien. Hij heeft Paulus laten veranderen van een vijand in een helper van Jezus. Veel mensen kunnen aan Paulus zien dat God ieder mens kan veranderen. Vertel aan de jongsten daarom de geschiedenis van Paulus die op weg naar Damascus (Hand. 9) gestopt wordt in zijn slechte plannen.

## Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Neem een voorbeeld aan mij!

Richtlijnen: Opscheppen hoe goed je bent, doe jij dat wel eens? Je zegt dat iets meer hebt en iets meer bent dan een ander. Je maakt het misschien wel mooier en beter dan het echt is. Waarom doe je dat? Vind je dat goed? Of kun je beter eerlijk en bescheiden zijn?

Het lijkt wel of Paulus opscheept. Hij zegt: ik ben de grootste zondaar (vs. 15). Ik ben de ‘kampioen doen wat God verboden heeft’. Maar de nadruk ligt niet op hemzelf. Hij wil duidelijk maken dat God met hem, Paulus, het meest geduld heeft moeten hebben; dat Hij Paulus het meest heeft moeten vergeven. Op weg naar Damascus werd Paulus stopgezet en veranderd. En waarom? Omdat God van Paulus houdt, omdat Hij een plan heeft om Paulus te veranderen. Hij mag nu andere mensen op Jezus wijzen. Paulus is een voorbeeld dat niemand te slecht is om bij Jezus, bij de kerk te horen. Iedereen die gelooft in zijn onverdiende liefde en vergeving is Gods kind.

Paulus zegt: als je daaraan twijfelt, neem dan maar een voorbeeld aan mij, de grootste zondaar van alle mensen.

## Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Op Gods genade wijzen

Richtlijnen: Paulus vindt zichzelf een voorbeeld voor andere mensen. Door naar hem te kijken kunnen ze gaan geloven. Hij lijkt of hij tegen Timoteüs zegt: zeg maar, dat de mensen in Efeze naar mij moeten kijken, als ze willen gaan geloven. Maar dat staat niet in zijn brief. Paulus wijst van zichzelf af op Gods genade. Paulus weet hoe slecht hij was, toen hij christenen vervolgde. Hij was ‘kampioen zondaar’. Hij wil zeggen: En toch- je zult het niet geloven! - heeft God mij uitgekozen om te redden en tot een zending voor Christus te maken. Als God mij kan redden, dan kan Hij jullie zeker redden. Hij kan en wil jullie veranderen en het eeuwige leven geven.

Paulus wijst op Gods genade voor zichzelf om anderen te wijzen op Gods genade en om hun te vragen ook uit Gods liefde te gaan leven.

## Extra Bijbelgedeelte: Handelingen 9:1-19

(Hier lezen we hoe Paulus op weg naar Damascus vanuit de hemel in één klap veranderd van een tegenstander in een volgeling van de Heer.)

Auteur: DW

# Achtergrondinformatie

## Algemene inleiding

In deze verzen staan klinkt een dankbare toon door in de woorden van Paulus. Hij spreekt van de bijzondere genade, die hij van God ontvangen heeft. Hij was immers een vervolger van de gemeente van Christus. Maar door Jezus Christus is hij gered en werd hij een ander mens. Daarom dankt de apostel Jezus, die hij nadrukkelijk onze Heer noemt. Jezus is niet alleen de Heer van Paulus, maar zeker ook die van Timoteüs en in feite van heel zijn kerk. Sterker nog: aan het eind van het evangelie naar Matteüs zegt Jezus dat alle macht in de hemel en op de aarde aan Hem is gegeven. Jezus is Heer (dit is de oudste christelijke geloofsbelijdenis). En daarmee is Jezus degene van wie wij het allemaal mogen verwachten. Voor Paulus betekent dit, dat hij Jezus mag dienen als apostel. En dat, terwijl hij een grote zondaar was, die de volgelingen van Jezus had vervolgd.

Tussen Saulus de vervolger en Paulus de apostel staat het woord genade. Want door de genade van God, door het ingrijpen van Jezus, is Paulus nu die andere mens geworden. Hij is vervuld met geloof en liefde voor Jezus.

De genade van God heeft dan ook alles te maken met het doel van Jezus' komst: om zondaars te redden. Met deze uitspraak wordt de genade van God uitgebreid van alleen de persoon van Paulus naar de hele wereld. Want zondaar, dat zijn we allemaal. We hebben dus allemaal diezelfde Jezus nodig. In Paulus echter heeft Jezus zijn grote geduld getoond. Waarom? Om zo van Paulus een voorbeeld te maken voor iedereen die in Jezus gelooft.

Tenslotte spreekt Paulus over de opdracht die hij aan Timoteüs geeft. Timoteüs moet het estafettestokje van Paulus overnemen en dwaalleraars terechtwijzen. Omdat zij een afwijkende leer verkondigen. Dat is best een pittige opdracht. Maar Paulus wijst zijn opvolger op de profetische woorden die bij de roeping van Timoteüs over hem zijn uitgesproken. Hij wijst Timoteüs ook op de gaven die hij heeft: het geloof en een zuiver geweten. Daartegenover noemt hij voorbeelden van mensen, die schipbreuk hebben geleden in hun geloofsleven: Hymeneüs en Alexander. Zij vormen een waarschuwing voor ons allen. Want zij moeten nu beproefd worden, om zo tot inkeer te komen en de weg naar God terug te vinden.

## Vers voor vers

- Vs. 12vv Toen Paulus geroepen werd om Jezus te dienen, was zijn hele opvoeding en scholing erop gericht geweest om iemand als Jezus te vervolgen. Daarom noemt hij zich even verderop ook de grootste zondaar. Ondertussen zegt hij ook, dat hij niet wist wat hij deed. Hij vervolgde de gemeente van Christus uit onwetendheid. Toch heeft Jezus hem kracht gegeven en het hem toevertrouwd om Jezus te dienen. Dit deed Jezus niet op grond van de acties van Saulus, maar op grond van de genade en de liefde van God. De dienstbaarheid van God aan Saulus/Paulus gaat vooraf aan de dienstbaarheid van de apostel.
- Vs. 15 Dit is een betrouwbaar woord... Steeds als Paulus dit zegt in zijn brieven, gaat het om een centrale gedachte van de apostel: Jezus is voor zondaars gekomen! Een zondaar heeft als voorbereiding op de komst van God alleen maar zijn zonde. Paulus herkent dit in zijn leven en in het ingrijpen van Jezus. Hij komt tot de verpletterende uitspraak, dat hij de allergeest is. Zo kan dat inderdaad voelen, als het zondebesef oprecht is.
- Vs. 16v Tegenover zijn eigen zonde roemt Paulus de ontferming en het geduld van Jezus en komt hij tot een lofprijzing van God.
- Vs. 18vv In deze verzen komt opnieuw de overgangssituatie ter sprake: de tijd van Paulus als apostel gaat voorbij. Timoteüs zal hem opvolgen. Paulus is hier nadrukkelijk bezig om zijn taken over te dragen. Voor Timoteüs is dit allemaal niet eenvoudig. Hij moet dwaalleraars bestrijden, omdat zij een valse leer verkondigen. Zo wordt aan Timoteüs een leidende taak gegeven, met in het vooruitzicht: strijd. Voor Timoteüs moet echter duidelijk zijn, dat het hierin gaat om een goede strijd. In deze strijd mag Timoteüs werken met twee gaven: geloof en een zuiver geweten. Het lijkt misschien niet veel, maar het zullen vanaf dat moment de dragende gaven zijn voor Christus' kerk. Hymeneüs en Alexander hebben het alvast niet volgehouden. Zonder Christus vormen zij nu een makkelijke prooi voor satan. Paulus gebruikt hier heftige woorden. In 1 Kor.5:5 lezen we de bedoeling achter deze woorden: dat het huidige bestaan dan wel verloren zal gaan, maar dat de zondaar voor een blijvend bestaan gered zal zijn op de dag van de Heer. Is dit een gebruik geweest in de vroege kerk? Gaat het hier om een vorm van tucht in de gemeente? Wie zal het zeggen. In elk geval is er de hoop, ook voor hen bij wie het geloof schipbreuk heeft geleden.

## Vragen

- 1 Welke gaven heb jij van God gekregen? Wat zien anderen bij jou als het gaat om een gave van God?
- 2 Ben jij wel eens geroepen tot een speciale taak of een ambt in de kerk? Wat was toen jouw reactie?
- 3 Wat vind je van de volgende gedachte: alleen als ik mijn zonde serieus neem, kan ik pas echt dankbaar zijn voor wat Jezus heeft gedaan...

Auteur: GD

## Liederen

Psalm 34: 1, 5 en 9

Lied 868

Lied 413 (gezing 444)

De wapenrusting

De liefde gaat nooit voorbij

King of kings

Trek de wereld in

Lees je Bijbel, bid elke dag

Is je deur nog op slot?

Kom heel dicht bij mij

Ik volg de Heer

Als je gelooft in de Here Jezus

(=Gezang 434 LvdK)

Opwekking voor kinderen 12

Opwekking voor kinderen 231

Hemelhoog 606 (lied 838)

Opwekking voor kinderen 238

Hemelhoog 382

Opwekking 4

Opwekking voor kinderen 6

Hemelhoog 305

Opwekking voor kinderen 39

*Auteur: PZ*



# God heeft geduld met iedereen

## Inleiding

'Nee Jurre, je mag niet steeds dat huis van blokken omgooien', zegt juf. 'Dat is heel naar voor Tim.' Toch doet hij het als juf even niet kijkt weer. Hij vindt het grappig. 'Júrre!', roept juf, 'nu is het genoeg' Maar Jurre doet het toch nog een paar keer. Tim moet er van huilen. Dan pakt juf Jurre zijn hand en neemt hem mee buiten het lokaal 'Jurre', zegt ze boos, 'nu had ik het al vaak genoeg gezegd. Toch doe je het steeds weer. Dat is niet lief. Ik heb nu geduld genoeg met je gehad. Je kunt kiezen. Je blijft hier op de gang zitten tot het fruiteten of je gaat Tim helpen het huis opnieuw te bouwen.' Jurre kiest ervoor om Tim te helpen. Samen bouwen ze met veel plezier het huis opnieuw.

Gelukkig maar dat hij niet op de gang hoefde te blijven. Juf had genoeg geduld om te wachten tot hij toch lief met Tim ging spelen.

## Bijbelverhaal

De leerlingen vertellen over Jezus. Ook gaat het over God. Over hoe de mensen kunnen leven zoals Hij dat graag wil. Dat je dan een gelukkig mens kunt worden. Maar dat vindt Saulus niet goed. Saulus vindt het verschrikkelijk. Hij wil niet dat de leerlingen van Jezus dat vertellen. Ze moeten naar hem, Saulus luisteren. Want hij weet het veel beter. Jezus deed alles fout, vindt Saulus. Daarom wil hij de leerlingen van Jezus in de gevangenis hebben. Dat lukt alleen als hij de hogepriester vraagt of hij ze mag arresteren.

Nu is hij dus op weg naar Damascus. Hij is al een heel eind op weg. Hij kan in de verte Damascus al zien. 'Ziezo', denkt hij, 'ik kan Jezus' leerlingen nu gevangenemen. Dan is het afgelopen met de verhalen over Jezus.'

Dan komt hij ineens in een heel groot fel licht uit de hemel te staan. Saulus valt van schrik op de grond. Hij hoort een stem die tegen hem zegt: 'Saul, Saul, waarom vervolgt je Mij?' Saulus vraagt: 'Wie bent U, Heer.' En de stem antwoordt 'Ik ben Jezus, jij wilt mijn leerlingen gevangenemen. Maar sta nu maar op en ga naar de stad. Daar zal je verteld worden wat je moet doen.' De vrienden van Saulus horen de stem wel maar zien niemand. Saulus gaat staan, hij doet zijn ogen open, maar kan niks zien. Daar schrikt hij wel van. Zijn vrienden pakken hem bij de hand en brengen hem naar Damascus. Drie dagen blijft hij blind.

Ananias moet van de Heer naar Saulus toegaan. Daar moet hij Saulus de handen opleggen om hem weer te laten zien. Dat wil Ananias eigenlijk niet want hij vindt Saulus een slechte man. God zegt tegen Ananias dat hij Saulus heeft uitgekozen om over Jezus te vertellen. Zo laat God zien dat hij ook van hem houdt. Ananias doet wat de Heer heeft gezegd. Hij legt zijn handen op Saulus en plotseling kan hij weer zien. Hij zegt tegen Saulus dat hij met hem mee mag komen. Dat hij mee mag gaan om gedoopt te worden. En als dat gebeurd is kan Saulus een hapje eten. Nu voelt Saulus zich weer helemaal goed. God heeft tegen hem gesproken. Hij wil bij Saulus zijn. Hij voelt Gods liefde. Door Gods liefde kan iedereen veranderen. De mensen zien het ook aan hem.

Saulus gaat nu ook vertellen over Jezus. Dat kan hij goed. Hij laat het ook zien. Hij leeft zoals God dat wil. Zo is hij een voorbeeld voor andere mensen.

*Auteur: TD*

# Neem een voorbeeld aan mij!

## Vorbereiding

De onderstaande uitwerking is bedoeld om, na de inleidende tekst, te gebruiken als concrete brief van Paulus aan zijn jonge medewerker Timoteüs. Print dat aangegeven gedeelte uit en neem dat opgerold mee in de kring. Plak de rol ev. dicht met een rode sticker om verzegeling met was te suggereren.

Leg de bijbel in de kring open bij 1 Timoteüs 1:12-20. Verwijs ernaar.

## Inleidend

Wie van jullie kan mij vertellen wat 'opscheppen' is? Wie vindt het prettig om naar een 'opschepper' te luisteren? Waarom scheidt iemand op, denk je? Stel je wilt een goede sporter worden. Dan helpt het een trainer te hebben, die je er alles over kan leren. Hij of zij laat je zien wat nodig is om verder te komen. Misschien laat hij af en toe zien hoe goed hij zelf is. Eigenlijk maakt hij dan zijn eigen prestaties dan een beetje groter om jou te laten zien waar het om gaat. Is er verschil met de opschepper waar we het eerder over hadden? Wat vinden jullie?

## Bijbelgedeelte

Vandaag ga ik jullie voorlezen uit een brief van iemand die veel geleerd heeft van de Here God. Zelf dacht hij veel van God te weten maar op een dag liet de Here Jezus hem weten dat hij Gods bedoeling niet echt goed begrepen had. We hebben het over de Schriftgeleerde Saulus. Hij had veel bijbellessen van de geleerde Gamaliël gekregen, maar toen hij daarmee aan de slag ging viel hij ergens onderweg naar de stad Damascus van zijn paard door een verblindende lichtflits uit de hemel. Daarmee hielp de Here Jezus Saulus na te denken over zijn leven, zodat hij een andere weg zou inslaan. Daarmee leerde nieuwe dingen over God en Jezus Christus, zijn Zoon. Voortaan wordt hij Paulus genoemd. Van Jezus krijgt hij de opdracht om op reis te gaan en mensen daarover te vertellen. Paulus ging en vertelde wat hij zelf had geleerd. In de stad Lystra ontmoet hij de jongeman Timoteüs. Deze jongeman luistert met grote interesse naar Paulus' woorden over Gods plan. Veel dingen zijn hem niet vreemd, want zijn joodse moeder Eunice en zijn joodse grootmoeder Loïs hebben hem daar ook over verteld. Toch hoort hij van nieuwe Paulus dingen. Bijvoorbeeld dat Jezus Christus als Zoon van God naar de aarde kwam en liet weten dat God werkte aan een reddingsplan voor de mensen. Heel bijzonder. Timoteüs wil er meer van weten. Zou hij niet met Paulus kunnen meereizen? Ze vinden het allebei een goed idee. Paulus snapt dat de jongeman enthousiast is over wat hij over Jezus Christus hoort. Onderweg van stad naar stad luistert en kijkt Timoteüs goed naar zijn leermeester. Ze praten samen over de boodschap van God en bidden erover. Zo groeit het geloof in het hart en denken van de jongeman. Timoteüs gaat samenwerken met zijn leermeester. Ze reizen via allerlei streken in Klein-Azië over

zee naar Macedonië in het Europese Griekenland. Ze bereiken daar mensen die naar Gods boodschap luisteren. Niet iedereen kiest ervoor zijn leven daarvoor te veranderen maar anderen willen er meer over weten omdat ze ontdekken dat dit de bedoeling is voor hun leven. Tijdens hun reizen leert Timoteüs meer en meer zelf boodschapper te worden in dienst van God. Soms blijft hij ergens achter terwijl Paulus verder reist. Het geloof van de jonge man is krachtig genoeg om zelf medewerker in dienst van Jezus Christus te zijn. Hij is eerlijk en betrouwbaar. Ook neemt hij het werk voor God heel serieus. De Heilige Geest helpt hem om dat werk met wijsheid en enthousiasme te doen al is het soms helemaal niet makkelijk. Op een dag wordt besloten dat Timoteüs aan het werk blijft bij de gelovigen in de stad Efeze en dat Paulus doorreist naar gelovigen in de provincie Macedonië in Griekenland.

Om contact te houden met elkaar schrijft Paulus hem een brief. Die brief bleef al bijna 2000 jaar bewaard. Hij staat afgedrukt in onze bijbels en straks ga ik er een stukje uit voorlezen. Paulus gebruikt een vel papyrus om op te



schrijven. Het is gemaakt van de papyrusplant die langs de rivier groeide. Hij schrijft met een rietpen, die gemaakt is van een rietstengel die ook langs de rivier groeide. De inkt is een mengsel van pikzwarte roet, plakkerige hars van een boom en water. Die inkt hecht goed aan het papyrusvel. Waarschijnlijk gebruikte Paulus de Griekse taal voor deze brief. Dat spraken de meeste mensen in die tijd. Als zoon van een Griekse vader zal Timoteüs die taal ook gebruikt hebben. Als de brief klaar is, strooit de schrijver een beetje fijn zand over de letters zodat de natte inkt geen vlekken maakt. Voorzichtig rolt hij de brief op en plakt hem dicht met een beetje hete was. Daarna zoekt Paulus iemand die de brief naar het goede adres kan brengen, want postdiensten zoals wij die kennen waren er toen nog niet. Ik ga jullie nu voorlezen wat Paulus aan Timoteüs schreef, luister maar.



## Print onderstaande tekst uit en lees die voor als een zojuist ontvangen brief...

*'Aan Timoteüs, mijn geliefde zoon in geloof.  
Timoteüs. Ik dank Christus Jezus onze Heer dat Hij mij helpt om zijn dienaar te zijn. Vroeger sprak ik niet goed over Hem. Zei zelfs beledigende dingen en gaf opdracht om mensen die in Hem geloofden te doden. Ik had toen niet in de gaten dat ik bezig was met een groot kwaad. Weet je, Timoteüs, zelf dacht ik dat God het oké vond wat ik deed. Gelukkig keek de Heer niet naar mij als een grote mislukking. Hij heeft mij zelfs met veel geduld duidelijk gemaakt dat ik niet wist wat ik deed. Hij hielp mij met zijn liefde en goedheid. Mijn manier van denken en doen veranderde, nadat ik van mijn paard viel. Pas toen begreep ik dat het goed fout was wat ik deed. Ik was schuldig door wat ik zei en deed. Gelukkig heeft onze Heer mij van dat kwaad vrijgemaakt en gaf Hij mij een nieuwe kans. Geduldig en liefdevol heeft onze Heer mij duidelijk gemaakt dat Hij iets anders/nieuws voor mijn leven bedoelde. Ik was absoluut geen goed voorbeeld om God te dienen, maar daar wilde onze Heer verandering in brengen. Onze Heer Jezus gaf mij de kans om van een mislukking te veranderen in een voorbeeld voor anderen.  
Zo werd duidelijk dat bij God nieuwe dingen mogelijk zijn. Daar ben ik Hem ontzettend dankbaar voor.  
Mijn geliefde Timoteüs, onze onzichtbare God heeft je duidelijk gemaakt dat Hij ook jou als een voorbeeld wil gebruiken. Daardoor kun jij de opdracht in Efeze op je nemen. De Heilige Geest zal je daarbij helpen. Daarmee wil ik je bemoedigen voor het werk in Christus' kerk. Blijf de weg van de Heer volgen. Houd vast aan wat je in geloof hebt geleerd. Raak dat niet kwijt, wat anderen ook tegen je zeggen. Sommigen zijn van die weg afgeraakt maar ik bid dat God jou zegent om vast te houden aan je opdracht.  
Ik wens dat Gods goedheid jou geeft wat je nodig hebt om zijn werk daar te doen.  
Wees dapper en sterk in geloof. Morgen schrijf ik verder aan deze brief.'*

*Een hartelijke groet van mij, Paulus*

## Afsluiting

Sluit het lezen van deze brief af met het zingen van een lied bijv. Oth 434:1,3  
Jezus open mijn oren....

*Auteur: JHP*



# Op Gods genade wijzen

## Vorbereiding

Lees als leiding het verhaal van de afgelopen week door. Daarin staat namelijk ook een opdracht voor de leiding voor deze week.

Vorige week, vertel....

Vorige week hebben we met elkaar gesproken over bemoedigen, elkaar complimenten geven, elkaar aanmoedigen. Deze afgelopen week zouden we kijken wie we konden bemoedigen of aanmoedigen. Wie van jullie kan hierover vertellen?

Geef aan het eind ook zelf een voorbeeld, hoe jij als leiding dit hebt toegepast en hoe de mensen reageerden.

## Inleiding

Laatst keek ik naar de televisie en zag daar een keurige man. Toen hij begon te vertellen viel ik van de ene verbazing in de andere. Wat hij allemaal op zijn kerfstok had! Niet te geloven. Inbraken, drugsdealer, afpersingen, huiselijk geweld, moord, gedroeg zich op straat als een hooligan.... Maar hoe kon dat nou? Vertelde hij misschien over iemand anders? Want deze nette meneer doet zulke dingen toch niet? Ik bleef luisteren en kijken. Deze nette meneer doet inderdaad niet zulke dingen, niet meer, maar jaren geleden deed hij ze wel. Jarenlang zelfs. Maar hoe kan dat nou dat iemand zo verandert? Hoe word je van hooligan een nette meneer? Je zult het vast en zeker begrijpen wanneer je het verhaal van vandaag hoort.



## Bijbelverhaal

Een geweldige fanatiekeling. Zo kun je Paulus wel omschrijven. Als hij ergens voor ging, dan ging hij er ook voor. De opdracht die hij vroeger uit moest voeren deed hij met volle overtuiging. Hij wist zeker dat het goed was dit te doen. Maar wat er daarna gebeurde..... Paulus raakt er niet over uitgepraat. Daarom wil hij Timoteüs bemoedigen en aanmoedigen. Hij schrijft een lange brief. Wat is Timoteüs daar blij mee. Hij leest de brief verschillende keren door, want eigenlijk staat hij bijna op het punt het op te geven. De mensen in de kerk van Efeze willen maar niet naar hem luisteren. Leven niet zoals Jezus hun heeft geleerd en luisteren ook niet naar wat Paulus heeft onderwezen. Ze gaan hun eigen weg en doen wat ze zelf willen. Hij mist Paulus, maar gelukkig heeft hij nu de brief. Deze begrijpt wel dat Timoteüs het moeilijk heeft. Als mensen alleen maar tegen je zijn en hun eigen gang blijven gaan, hoe ga je daar mee om? Als je een eenling blijft in de klas, omdat je naar de kerk gaat, hoe ga je daar mee om?

Timoteüs herleest de brief:

*'Timoteüs, Ik dank de Here God dat Hij mij kracht heeft gegeven om Hem te dienen. Wat een wonder. Je weet hoe ik God vroeger heb bespot, hoe ik mensen die in Jezus geloofden heb vervolgd, ja erger nog, ik heb ze in de gevangenis laten gooien en hen ter dood veroordeeld. Ik heb mensen laten vermoorden. Verschrikkelijk als ik daaraan terugdenk. Dat heb ik allemaal gedaan en ik dacht nog wel dat ik het goede deed.*

*En kijk nu eens naar mij Timoteüs, wat ik nu mag doen. Hoe God mijn leven totaal heeft omgekeerd. Hoe ik van een vervolger van de gelovigen een volgeling van God geworden ben. Gods genade is zo groot. Hoe diep je ook valt, je mag altijd bij Hem terugkomen. Want Jezus is gekomen om mensen zoals ik was, te redden. Er is daarom ook hoop voor de mensen in Efeze.*

*Voor mij was er geen hoop meer, dacht ik, want ik had alles verknald. Maar God gaf mij een nieuwe kans. Nu mag ik een voorbeeld zijn voor anderen en vertellen dat het nooit te laat is naar God toe te komen en zijn genade te ontvangen.*

*Timoteüs, je ziet dat Gods liefde oneindig is, ook voor jou en heel de kerk van Efeze. Hij zal jouw werk zegenen. Ga door mijn vriend! Ik vertrouw je, je kunt het, want God is bij je. God is zo groot en machtig en liefdevol en vol van genade. Vergeet dat nooit. Bij God is er altijd hoop'.*

Timoteüs vouwt de brief dicht, sluit zijn ogen en denkt na over de woorden van Paulus. Hij bidt en dankt God. Vol moed en geloof staat hij op. Ook voor de Efeziërs is er hoop!

## Gesprekje

In het begin had ik het over die nette meneer voor de televisie die vertelde over zijn verleden. Hoe kan het dat een inbreker, moordenaar, hooligan zo verandert? Wie weet het?

Ook nu, vandaag, in Nederland, in de plaats waar je woont is God dezelfde. Gods genade is er voor iedereen. Die was er ook voor die nette meneer toen hij een heel verkeerd leven leidde. Je mag altijd terugkomen bij God. En dan word je een totaal nieuw mens. Misschien voel jij je ook wel mislukt of slecht of overkomt je dit later, wanneer je opgroeit en misschien ook wel verkeerde keuzes maakt. Dat hoop ik natuurlijk niet, maar onthoud een ding: Gods genade is groot. Hij staat met open armen op je te wachten. Je mag altijd bij Hem terugkomen.

## Gebed

Dank samen voor het leven van Paulus dat ook ons bemoedigt en ons laat zien dat God het niet snel opgeeft. God houdt van mensen en wil ze graag redden. Ook jou.

Auteur: JvVvN

29 juni 2025

# Bid voor iedereen

1 Timoteüs 2:1-15



# Thema: Bidden voor iedereen

## Doel

De kinderen leren dat het goed is voor andere mensen te bidden. Natuurlijk voor mensen die je goed kent, maar ook voor onbekenden. En zeker voor mensen die belangrijk zijn in ons land of zelfs de wereld

## Toelichting

Op christelijke scholen wordt (ook als sociaal-emotionele vorming) kinderen geleerd niet alleen zichzelf gericht te zijn, maar ook aan anderen te denken. Als leerlingen ziek zijn, maar ook bij ongelukken of ziekte in hun omgeving, wordt daar aandacht aan besteed. Soms worden daarbij vaste rituelen uitgevoerd. (vraag hier even naar voor de zondag dat je vertelt). Paulus heeft zelf gemerkt dat invloedrijke mensen het werk in de christelijke dwarszitten. Christenen, en vooral hun leiders, komen soms in de gevangenis. Koningen en andere mensen die regeren kunnen ook veel goeds doen, zodat iedereen 'rustig en ongestoord' kunnen leven. Christenen kunnen dan zelf 'vroom en waardig' leven, maar ook de blijde boodschap brengen naar mensen die God nog niet kennen. Daarom spoort hij Timoteüs en zijn gemeente aan voor iedereen te bidden.

## Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Bidden: God vragen om te helpen

Richtlijnen: De jongste kinderen weten goed dat ze nog niet alles kunnen, Bij wat ze nog niet geleerd hebben, hebben ze hulp nodig. Vraag hun of grote mensen wel eens hulp nodig hebben? Of weten en kunnen zij alles? Zou de burgemeester of de koning wel eens denken: dat kan ik niet?

Paulus zegt tegen Timoteüs dat hij voor andere mensen moet bidden. Je mag God vragen of Hij mensen die ziek, arm of verdrietig zijn, wil helpen. Maar ook of Hij belangrijke mensen wil helpen bij wat zij moeilijk vinden. Dat ze goed zullen nadenken voordat ze besluiten nemen. Zodat wij allemaal veilig en gelukkig kunnen leven.

## Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Gods hulp is onmisbaar

Richtlijnen: Welke dingen kun je zelf en waar heb je (nog) hulp bij nodig? Maak een lijstje. Maak ook zo'n lijstje voor volwassenen. Wat zouden zij moeilijk vinden en waar moeten ze om hulp vragen?

De koning heeft adviseurs. Ze bereiden een toespraak of een bezoek van de koning voor, zodat hij het juiste kan vragen en zeggen. Ministers hebben ambtenaren die voor hen werken. Ze bedenken plannen en oplossingen voor problemen. En dan nog gaan er wel eens dingen verkeerd.

Paulus schrijft aan Timoteüs dat het goed is voor alle mensen tot God te bidden. Natuurlijk voor jouw familie, vrienden en burens, maar ook voor mensen van wie je de problemen in het journaal ziet (epidemie, natuurramp, oorlog, etc.) En vergeet ook niet te bidden voor koningen en andere mensen die leidinggeven in de samenleving. Als God hen wijsheid, kracht en liefde geeft, kunnen zij goed hun werk doen. Daar hebben we zelf ook voordeel van; we kunnen rustig en ongestoord leven. Hoe zou je trouwens kunnen bidden voor de koning en de minister-president?

## Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Voorbede voor iedereen

Richtlijnen: In de kerkdienst wordt soms gedankt voor echtpaar dat een jubileum viert of iemand die na een operatie weer in de kerk is. Of er wordt voorbede gedaan (dat is: speciaal gebeden) voor ernstig zieken of families waarin iemand is gestorven. Hun naam wordt genoemd, zodat iedereen aan hen kan denken (een kaartje, appje of hen bezoeken). Of natuurlijk: ook thuis voor hen danken en bidden.

Paulus heeft zelf gemerkt dat invloedrijke mensen het werk in de christelijke dwarszitten. Christenen, en vooral hun leiders, komen soms in de gevangenis. Koningen en andere mensen die regeren kunnen ook veel goeds doen, zodat iedereen 'rustig en ongestoord' kunnen leven. Christenen kunnen dan zelf 'vroom en waardig' leven, maar ook de blijde boodschap brengen naar mensen die God nog niet kennen. Daarom spoort hij Timoteüs en zijn gemeente aan voor iedereen te bidden.

## Extra Bijbelgedeelte: Psalm 121

(We mogen bij alles hulp verwachten van God. Hij zegent ons met het goede en staat ons bij in de dingen waar we als een berg tegenop zien.)

Auteur: DW

# Achtergrondinformatie

## Algemene inleiding

De apostel Paulus had Timoteüs in Efeze achtergelaten om de zuivere leer te bewaren. In dit hoofdstuk vinden we daar elementen van terug. In de eerste plaats de geweldige beweging waarmee Paulus ALLE mensen onder het gezag van de Here God brengt. 'God onze redder wil dat alle mensen gered worden en de waarheid leren kennen'. Dat is de positieve beweging van het evangelie.

Tegelijk is er ook een duidelijke beweging te zien om uitwassen van de heidense cultuur rond de gemeente te beteugelen. Efeze is immers de stad van de tempel van godin Artemis. Om de tempel had zich een levendige handel in zilveren afbeeldingen van de tempel ontwikkeld. En de afgodsdienst met zijn vele priesteressen had niets te doen met de gemeente die Paulus voor ogen stond en waar hij Timoteüs voor wilde inzetten.

## Vers voor vers

Paulus vraagt Timoteüs. Maar wat een krachtig woord gebruikt Paulus hier. Je kunt het vertalen met 'vermanen' of 'vertroosten'. Daarin laat de apostel zijn diepe verbondenheid met zijn leerling zien. Hij bindt Timoteüs op het hart om voor ALLE mensen te bidden. Daarmee heeft hij alle inwoners van Efeze op het oog, maar ook alle mensen daarbuiten. Dat is bijzonder, want meestal is er tegen de prediking van Paulus een enorme weerstand. Toch schrijft hij niemand af. Het bidden dat Paulus bedoelt kun je onderscheiden in drie verschillende vormen. Mooi vertaalt de nieuwe vertaling de Griekse voordoen door: 1. smeekbeden 2. voorbeden en 3. dankgebeden.

Paulus roept op voor koningen en gezagsdragers te bidden. Je moet je voorstellen dat de overheid van toen meestal probeerde om deze nieuwe godsdienst te vernietigen. Bijzonder dat hij toch om voorbede vraagt. Hij doet dat met het oog op die gemeente. Dat ze in rust en vrede kan bestaan.

'God, onze redder'. Mooi dat Paulus hier Vader en Zoon als het ware samenvoegt.

Alle mensen redden: denk maar aan Genesis 1, waar de Here God de mensheid schiept. Hij is dus de Schepper van iedereen! Maar Paulus bedoelt niet een goedkope genade. Want de redding ligt in het kennen van de waarheid. En dan mag je denken aan de Here Jezus die zegt: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven'.

Dit vers is met vers 6 een oerbelijdenis: één God en één bemiddelaar, die voor ons gestorven is en opgestaan.

Heel kort legt Paulus zijn eigen roeping als apostel uit: het onderwijs in geloof en waarheid

Dit tweede gedeelte lees ik tegen de achtergrond van een decadente samenleving waar alle christelijke waarden belachelijk gemaakt worden. De gemeente moet zich totaal anders gedragen. De gebedshouding kan op verschillende manieren worden vormgegeven. De gemeente in Efeze zou de oude joodse gebedshouding kunnen overnemen (Exodus 9: 29; 17:11 en Jesaja 1:15). Mannen én vrouwen moeten zich onderscheiden van de gebruiken om hen heen

## Vragen

- Kun je elkaar het verschil uitleggen tussen smeekbeden, voorbeden en dankgebeden?

Auteur: WPvdH

## Liederen

Psalm 25: 1, 5 en 6

Lied 838

(=Gezang 481 LvdK)

Lied 840

(=Gezang 51 LvdK)

Als je bidt, zal Hij je geven

Hemelhoog 101

Ied're dag, ieder uur

Hemelhoog 443

Trek de wereld in

Opwekking voor kinderen 238

Lees je Bijbel, bid elke dag

Hemelhoog 382

De wapenrusting

Opwekking voor kinderen 12

Is je deur nog op slot?

Opwekking voor kinderen 4

Ik volg de Heer

Hemelhoog 305

Zoek eerst het koninkrijk van God

Hemelhoog 88

Auteur: PZ



# God vragen om te helpen

## Inleiding

Mama, wil je me helpen? Luca ligt in het ziekenhuis. Ik heb een tekening voor haar gemaakt. Wil jij op een enveloppe het adres schrijven? Ga je daarna met me mee naar de brievenbus aan het eind van de straat. Dan kan hij daarin, zodat de postbezorger hem mee kan nemen. Wat lief van jou dat je iets voor haar gemaakt hebt. Daar is ze vast blij mee. Ik zal je overal mee helpen. Alleen moeten we nog wel op papa wachten. Mijn fiets is stuk, die kan ik zelf niet maken. Papa kan dat wel, die weet hoe dat moet.

Iedereen kan elkaar helpen, iedereen kan wel iets wat een ander niet zo goed kan.

## Bijbelverhaal

In de kerk horen we de dominee vertellen over God en over Jezus. Dat kan en mag gewoon in ons land. Maar in sommige landen mag dat niet. Daar komen mensen niet naar een kerk. Ze komen in een gewoon huis bij elkaar. Daar luisteren ze stiekem naar de verhalen uit de Bijbel. En als de politie dat merkt dan worden ze gevangengenomen. Soms voor een klein poosje, soms ook heel lang. Daarom bidden we ook vaak voor deze mensen. Dat ze vrij mogen zijn en naar de bijbelverhalen mogen luisteren.

In de tijd van de Bijbel gebeurde dat ook wel. Luister maar. Paulus mag van God aan de mensen vertellen wat Zijn regels zijn. Ook vertelt hij over Jezus. Zo kunnen de mensen goed begrijpen hoe je kunt leven zoals God het graag wil. Er is nog iemand die dat mag doen. Hij heet Timoteüs. Paulus zoekt hem op in Efeze. Daar mag je ook niet zomaar over God en zijn Zoon Jezus vertellen. 'Weet je', zegt Paulus, 'het is belangrijk om voor zieken te bidden. Ook voor arme mensen. Voor mensen die verdrietig zijn. Dat heb ik al vaker tegen je gezegd Timoteüs.'

Toch is er nog iets waar je voor mag bidden. Samen met de mensen die je over Jezus vertelt. In dit land willen ze niet dat je dat doet. Ze willen dat iedereen andere goden aanbidt. Als je je toch het woord van God gelooft, word je gevangengenomen. Daarom, Timoteüs, is het belangrijk dat je ook bid voor de koning van dit land. Dat hij het goed vindt dat iedereen vrij is. Vrij om in God te mogen geloven. Doe dat ook voor de mannen die hem helpen om goed voor het volk te zorgen. Vraag God of Hij de koning en zijn helpers liefde in hun hart geeft. Op die manier kan God helpen om hen goede beslissingen te laten nemen. Dan kan iedereen veilig en gelukkig leven.'

Zo kun je door te bidden voor anderen ook mensen helpen.

*Auteur: TD*



# Gods hulp is onmisbaar

## Vorbereiding

De opzet van dit uitgewerkte bijbelgedeelte komt overeen met die van vorige week. Paulus schrijft een brief aan Timoteüs. Na een inleidend gedeelte volgt de brieftekst die uitgeprint en opgerold wordt meegenomen in de kring. Plak de rol ev. dicht met een rode sticker die suggereert dat de tekst verzegeld is met rode was. Leg de bijbel in de kring open bij het betreffende gedeelte. Verwijs ernaar.

## Ter inleiding

Wie van jullie kan iets noemen waarbij hij geen hulp nodig heeft? Kan diegene ook iets noemen waarbij hij wel hulp nodig heeft? *Schrijf een aantal dingen in rijtjes op het bord.*

Waarbij hebben volwassen mensen geen hulp nodig, denk je? Zijn er ook dingen waarbij die hulp wel nodig is? *Schrijf ook die dingen op het bord.* Hoe zou dat zijn voor koning Willem-Alexander of de burgemeester? Zouden die alles alleen kunnen of hebben zij soms ook hulp van anderen nodig?

Voer het gesprek over het belang van hulp vragen. Over dit thema schrijft Paulus vandaag aan Timoteüs.

## Over 1 Timoteüs 2 vanaf vers 1

Paulus denkt eerst goed na over wat hij verder zal schrijven in zijn brief aan Timoteüs. Ook praat hij erover met de Here God. Het is heel belangrijk dat Timoteüs een voorbeeld wordt voor de mensen in Efeze die in Jezus Christus gingen geloven. Dat geloof is namelijk nieuw in die stad. In deze stad kent iedereen de prachtige tempel van de godin Artemis. Ze zijn daar heel trots op. Ze geloven dat het beeld van deze godin op een dag uit de lucht kwam vallen. Het is bij hen terecht gekomen om de stad en haar inwoners 'goed' te doen. Er werd een prachtige tempel voor deze godin gebouwd en veel Efeziërs hebben nu een zilveren of marmeren beeldje van haar in hun huis. Dat helpt om te geloven in de hulp van deze godin. Paulus weet als geen ander dat het voor Timoteüs niet makkelijk is om in deze stad de boodschap van een andere God te brengen. Die boodschap gaat over een God die zijn Zoon vanuit de hemel naar de mensen stuurde om hen te laten weten dat alleen Hij de mensen een goed leven kan geven. Deze God wil juist niet dat er een beeld van Hem gemaakt wordt.

Welke god zal het worden voor de Efeziërs? Veel Efeziërs kiezen voor Artemis, de godin van hun stad. Zij verzetten zich sterk tegen het nieuwe geloof dat te maken heeft met Gods Zoon Jezus. Paulus woonde en werkte zelf een tijd in Efeze, dus hij weet daar alles van. Daarom wil hij Timoteüs goede raad geven die hem helpt bij zijn opdracht. Houdt eraan vast dat onze God de Schepper is van alle mensen, Timoteüs.

Vertel over Jezus die zei: 'Wil je weten hoe je in contact komt met God de Vader van alle mensen? Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Die boodschap hebben de Efeziërs nodig. Daarover schrijft Paulus verder in zijn brief. Hij pakt een nieuw vel papyrus en begint te

schrijven als hij zijn rietpen in de inkt heeft gedoopt. Ik zal voorlezen hoe de brief verder ging: *print vanaf hier de brieftekst uit en neem die opgerold mee naar de kring. Lees eruit voor alsof je de brief zojuist hebt ontvangen, nieuwsgierig naar de tekst.*

'Mijn geliefde zoon Timoteüs. Het belangrijkste is dat er voor ALLE mensen gebeden wordt. Onze God is immers de Vader van alle mensen. Het is belangrijk dat er niet alleen voor hen gebeden wordt, maar ook gedankt voor het goede dat in het leven gebeurt. We lezen immers in de oude teksten van de profeten, dat God oog heeft voor alle mensen.

Bid vooral ook voor alle koningen en anderen die een grote verantwoordelijkheid dragen. Zó, dat we rustig, in vrede en met respect voor elkaar kunnen samenleven en ons werk goed kunnen doen. Dat is wat God van ons vraagt. Hij wil dat alle mensen over die waarheid horen om mee te kunnen doen in het goede leven dat Hij belooft. De waarheid is, dat er maar één God is. Die God stuurde zijn Zoon Jezus Christus als mens naar de aarde om ons te laten weten dat Hij ons een nieuw leven wil geven. Dat is mogelijk door ons vrij te maken van oude manieren die niet bij dat leven passen. Weet je Timoteüs, Jezus heeft mij geroepen om die boodschap aan niet-wetenden te brengen. Toen ik, onderweg naar de stad Damascus, van mijn paard viel, heeft Hij me heel duidelijk gezegd: 'Jij Paulus, bent door Mij uitgekozen om de waarheid van dat geloof aan niet-wetende mensen door te vertellen!' En jij, Timoteüs, bent geroepen om in Efeze die taak op je te nemen.

Neem een korte pauze en lees dan nog dit.....

Denk er ook aan dat nieuwe gelovigen aan manieren van bidden moeten wennen. Want... hoe doe je dat, praten met een onzichtbare God in de hemel? Zij weten daar weinig van. Vertel hun maar over de joodse manier van bidden. Laat gelovige mannen in jullie kring hun handen naar de hemel heffen. Zó kunnen ze met een oprecht hart en een hoofd vol gedachten aan Gods goedheid hun woorden naar God uitspreken voor hen die gebed nodig hebben. Voor vrouwen geldt dat zij zich niet opschepperig maar eenvoudig en liefdevol gedragen. God vraagt van hen dat zij Gods goedheid, liefdevol doorgeven aan anderen. Voor mannen én vrouwen is het belangrijk dat zij zelf ontdekken wat God van hen wil. Zo zal hun geloof in God groter en sterker worden. Dit is wat ik je vandaag in deze brief wil meegeven.

Ik groet je met een warme groet en bid voor Gods goedheid bij jullie allen in Efeze. Paulus

## Zing afrondend met elkaar een lied dat geloof in God centraal zet.

Bijvoorbeeld Opwekking 166 U bent de grote Koning, U bent de Vrededorst en de Heer van hemel en aard. Psalm

121:1 sluit bijv. mooi aan bij 'hulp vragen aan God'.

### Om over door te praten

- Welke raad geeft Paulus in deze brief over bidden? Is bidden ook nu nog belangrijk? Heeft iemand een voorbeeld?

*Het onderstaande voorbeeld laat iets zien over hoe belangrijk 'bidden en hulp vragen aan God is. Het gebeurde in het Afrikaanse land Burkina Faso en werd najaar'24 vermeld in het magazine van Open Doors:*

Dominee Soré en zijn vrouw Teresa die in het Afrikaanse land Burkina Faso wonen, hebben 2 jonge kinderen. Kleuters nog. Op een dag wordt hun dorp met geweld aangevallen door terroristen. Er vallen doden. Soré vlucht met zijn gezin. Om zich heen zien ze dat andere kinderen ook hulp nodig hebben. Ze doen wat ze kunnen en nemen hen allemaal mee naar een veilige plek in de woestijn. Maar wie gaat voor dit grote gezin van 2 volwassenen en 17 kinderen zorgen? Vader Soré en moeder Teresa kunnen dit immers niet zelf. Zij geloven dat alleen God hen kan helpen. Met elkaar vragen ze hulp aan God de Vader.

Op een dag komt er iemand langs, die hen namens een hulporganisatie, hulp aanbiedt; pakketjes eten voor een paar dagen en zakjes zaad zodat er nieuw voedsel kan groeien.

Toevallig hé?

Niet voor wie kijkt met ogen van geloof in God.

Soré en Teresa roepen alle kinderen bij elkaar en danken God voor het antwoord dat Hij gaf toen zij om hulp vroegen. Hij stuurde deze mens die hen verder hielp.

- Kennen wij mensen die de hulp van de Here God nodig hebben? Of situaties waarbij Gods hulp belangrijk is? Benadruk dat voor ALLEN gebeden kan worden. Laat de kinderen vertellen. Maak een lijstje waarop namen van mensen dichtbij, mensen met verantwoordelijkheden en mensen verder weg komen te staan. Bid er samen voor en vraag de kinderen komende week voor allen op het lijstje te bidden.

*Auteur: JHP*





# Voorbede voor iedereen

## 1 Timoteüs 2:1-15

'Doei, ik ga naar school!' Pim pakt zijn tas en grist het laatste stuk van zijn boterham van zijn bord en vouwt het dubbel om mee te nemen.

- 'Wat een haast!' Tims vader stopt halverwege het pellen van zijn eitje. Nog een beetje slaperig kijkt hij eerst bezorgd naar de klok en dan naar Tim. 'Het is toch nog geen tijd?'

'Nee, maar ik heb afgesproken met Job om met hem mee te fietsen. Dat vroeg hij gisteren op WhatsApp. Ik vind het prima.' En weg is Tim.

Het is een stukje omfietsen naar het huis van Job. Tim zou veel sneller naar school kunnen in zijn eentje, maar met Job is het gezelliger. Bij Jobs huis belt hij drie keer met zijn fietsbel. Ja! Daar is Job al. Hij kijkt alleen niet heel blij.



'Hé, geen zin vandaag?' Tim schudt even aan Job zijn stuur. 'Weet je dat je lamp los zit trouwens?' Job knikt. 'Dat is gisteren gebeurd. Enne...' hij kleurt een beetje en kijkt naar beneden. 'Dat is eigenlijk ook waarom ik met jou wilde fietsen.'

'Hoezo? Ik kan je lamp niet maken, denk ik hoor, die is behoorlijk kapot!'

Job schudt zijn hoofd. 'Gisteren waren er drie jongens, ouder dan wij. En die trokken me van mijn fiets en maakten 'm kapot. Zomaar. Ik ken ze niet eens.'

- 'Sooow, dat is brutaal!'

En ze zeiden: 'morgen weer, opdondertje!', besluit Job zijn verhaal. Hij klinkt een beetje bibberig.

'Dat is niet best,' zegt Tim. 'Maar als we samen zijn dan durven ze vast niet,' zegt hij stoer, maar in zijn buik is hij er niet helemaal gerust op.

Onderweg kijken ze goed om zich heen.

'Hé! Nog een opdondertje!', klinkt het ineens hard. Drie grote jongens komen uit een klein straatje van rechts gefietst.

'Racen Job!', roept Tim. 'Kom op!'

Buiten adem komen ze op school in het fietsenhok aan.

'Het is gelukt! Wij waren sneller!', hijgt Tim.

- 'Ja, en morgen dan?' Job klinkt bezorgd. 'Dit kan toch niet?'

'Je hebt gelijk.' Knikt Tim. We moeten het aan meester

Daan vertellen.

Maar meester Daan kan ze ook niet helpen. 'Als die jongens hier niet op school zitten, kan ik daar niet zoveel aan doen', zegt hij. 'Het spijt me, Tim, het spijt me, Job. Het spijt Job ook. De hele dag zit hij maar een beetje bleek naast Tim. Tim probeert grapjes te maken, leent hem zijn oranje kneedgum uit zijn vak, maar het helpt allemaal niet. Er kan geen lachje af bij Job.

Samen fietsen ze naar huis.

'Wat zeiden je ouders er eigenlijk van?', wil Tim weten.

- 'Ik heb het niet verteld, ik durfde niet...'

'Toch niet om die stomme fietslamp?'

- 'Nee, ik weet het niet zo goed. Ik denk dat ik me schaamde ofzo...' Maar nu wil ik het ook niet meer vertellen. Straks reageren ze net zoals meester Daan.'

'Nou, dat vond ik ook wel een beetje gek hoor,' mompelt Tim.

Zonder achtervolgingen komen ze thuis. Maar in zijn hoofd wil het bij Tim maar niet rustig worden. Hij vond het best spannend vanmorgen. En hij vindt het heel erg voor Job, die maar mooi van zijn fiets gegooid is gisteren. En meester Daan... wat hij daar nu mee moet...

's Avonds na het eten lezen ze thuis uit de Bijbel. Uit de brief van Paulus aan Timoteüs. Daar staat: Bid voor alle mensen.

Net als iedere dag vraagt Tims moeder: 'Weten jullie nog dingen of mensen waar we voor kunnen bidden vandaag?'

- 'Voor Job', zegt Tim.

'Wat is er met Job?', vraagt zijn moeder.

Tim aarzelt even, maar vertelt dan het hele verhaal over Job en de jongens. De fietslamp en meester Daan.

'Dat is niet niks, Tim, ik snap dat je dat nu vertelt, voor we gaan bidden.' Het gezicht van zijn moeder verandert van bezorgd naar ernstig. 'Vind je het goed als we ook voor die jongens bidden?', vraagt ze.

- 'Waarom dat nu weer?' Tim vindt dat niet echt nodig.

'Ze zijn gemeen, waarom zou ik voor ze bidden?'

'Omdat ze verkeerd bezig zijn. Het zou voor die jongens toch ook beter zijn als ze zich anders zouden gedragen?' Daar kan Tim niets tegenin brengen.

'En nog iets...' Houdt zijn moeder dan nooit op? denkt Tim.

'Meester Daan', zegt ze 'Ook voor hem?'

- 'Wat heeft die er nu weer mee te maken?' Tim zucht.

'Hij wilde er juist helemaal buiten blijven. Dat kon ik wel merken.'

'Je hebt gelijk dat je wel iets meer van de meester verwacht had Tim. Maar ik denk dat hij het ook moeilijk vindt.

Misschien wist hij wel niet wat hij moest zeggen. Weet je, ik breng je morgen naar school. Job mag ook mee.

Dan wil ik het voor de les er even met de meester over hebben'

- 'Nee! Hij ziet je aankomen!'

'Ja Tim, en dat vind jij dan misschien weer spannend, of niet?'

Tim knikt.

'Zullen we dan ook voor jou bidden? Ik vind dat je het goed hebt gedaan, dat je dit aan ons hebt verteld. Maar het is ook goed om morgen naar de meester te gaan. Daar heb je een beetje moed voor nodig. Ook daar kun je voor bidden, hè?'

En dat doen ze.

Na het eten bellen de moeders van Job en Tim nog met elkaar. Samen gaan ze naar de meester. En samen met de meester bedenken ze een goed plan. Een plan om de jongens te vinden en hún ouders.

Later, als alles is opgelost denkt Tim nog wel eens aan die avond terug. Al voelde het eerst niet zo, hij is nu toch blij dat ze ook voor de jongens hebben gebeden, én voor meester Daan.

*Auteur: MZ*

### Vertel!

Met het bovenstaande verhaal in het achterhoofd kun je hier een aantal vragen over het bijbelgedeelte van vandaag beantwoorden.

Bij vers 1 t/m 7

Voor wie gingen ze bij Tim thuis allemaal bidden?

Hoe zou jij dat vinden om te doen, bidden voor mensen die je plagen?

Of voor de meester die niet wilde helpen?

In vers twee staat dat je voor koningen en 'gezagsdragers' moet bidden. Dat lijkt wel een beetje op het bidden voor de meester (want die is de baas in de klas). Waarom zou je voor een slechte koning of minister moeten bidden?

In het eerste vers gaat het over smeekbeden, voorbeden en dankgebeden. Weet je wat dat is? Kun je uit het verhaal, of uit de kerk voorbeelden bedenken bij alle drie? Waarom moet je voor iederéén bidden als je in vers 5 en 6 leest?

Bij vers 8 – 15

In vers 8 staat dat mannen met hun handen omhoog moeten bidden. Zouden ze bij Tim thuis zo gebeden hebben, of doen jullie dat zo?

Hierbij kun je ook vertellen dat de mensen in de plaats Efeze mogen leren op een manier tot God te bidden die past bij het eerbiedig zijn voor God en bij de tijd waarin ze leefden. Ze mogen niet bidden op de manier waarop niet-gelovige mensen in de tempel voor Artemis bidden. Dat je bij God hoort mag ook te zien zijn in hoe je er uitziet en in hoe je je gedraagt (vanaf vers 9). Ook was Artemis een godin die geen kinderen had en haar dienaressen ook niet. Zie je daarin ook weer een tegenstelling met vers 15? Voor wie zou jij willen bidden (of danken of smeken)?