

29 juni 2025

# Bid voor iedereen

1 Timoteüs 2:1-15



# Thema: Bidden voor iedereen

## Doel

De kinderen leren dat het goed is voor andere mensen te bidden. Natuurlijk voor mensen die je goed kent, maar ook voor onbekenden. En zeker voor mensen die belangrijk zijn in ons land of zelfs de wereld

## Toelichting

Op christelijke scholen wordt (ook als sociaal-emotionele vorming) kinderen geleerd niet alleen zichzelf gericht te zijn, maar ook aan anderen te denken. Als leerlingen ziek zijn, maar ook bij ongelukken of ziekte in hun omgeving, wordt daar aandacht aan besteed. Soms worden daarbij vaste rituelen uitgevoerd. (vraag hier even naar voor de zondag dat je vertelt). Paulus heeft zelf gemerkt dat invloedrijke mensen het werk in de christelijke dwarszitten. Christenen, en vooral hun leiders, komen soms in de gevangenis. Koningen en andere mensen die regeren kunnen ook veel goeds doen, zodat iedereen 'rustig en ongestoord' kunnen leven. Christenen kunnen dan zelf 'vroom en waardig' leven, maar ook de blijde boodschap brengen naar mensen die God nog niet kennen. Daarom spoort hij Timoteüs en zijn gemeente aan voor iedereen te bidden.

## Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Bidden: God vragen om te helpen

Richtlijnen: De jongste kinderen weten goed dat ze nog niet alles kunnen, Bij wat ze nog niet geleerd hebben, hebben ze hulp nodig. Vraag hun of grote mensen wel eens hulp nodig hebben? Of weten en kunnen zij alles? Zou de burgemeester of de koning wel eens denken: dat kan ik niet?

Paulus zegt tegen Timoteüs dat hij voor andere mensen moet bidden. Je mag God vragen of Hij mensen die ziek, arm of verdrietig zijn, wil helpen. Maar ook of Hij belangrijke mensen wil helpen bij wat zij moeilijk vinden. Dat ze goed zullen nadenken voordat ze besluiten nemen. Zodat wij allemaal veilig en gelukkig kunnen leven.

## Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Gods hulp is onmisbaar

Richtlijnen: Welke dingen kun je zelf en waar heb je (nog) hulp bij nodig? Maak een lijstje. Maak ook zo'n lijstje voor volwassenen. Wat zouden zij moeilijk vinden en waar moeten ze om hulp vragen?

De koning heeft adviseurs. Ze bereiden een toespraak of een bezoek van de koning voor, zodat hij het juiste kan vragen en zeggen. Ministers hebben ambtenaren die voor hen werken. Ze bedenken plannen en oplossingen voor problemen. En dan nog gaan er wel eens dingen verkeerd.

Paulus schrijft aan Timoteüs dat het goed is voor alle mensen tot God te bidden. Natuurlijk voor jouw familie, vrienden en burens, maar ook voor mensen van wie je de problemen in het journaal ziet (epidemie, natuurramp, oorlog, etc.) En vergeet ook niet te bidden voor koningen en andere mensen die leidinggeven in de samenleving. Als God hen wijsheid, kracht en liefde geeft, kunnen zij goed hun werk doen. Daar hebben we zelf ook voordeel van; we kunnen rustig en ongestoord leven. Hoe zou je trouwens kunnen bidden voor de koning en de minister-president?

## Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Voorbede voor iedereen

Richtlijnen: In de kerkdienst wordt soms gedankt voor echtpaar dat een jubileum viert of iemand die na een operatie weer in de kerk is. Of er wordt voorbede gedaan (dat is: speciaal gebeden) voor ernstig zieken of families waarin iemand is gestorven. Hun naam wordt genoemd, zodat iedereen aan hen kan denken (een kaartje, appje of hen bezoeken). Of natuurlijk: ook thuis voor hen danken en bidden.

Paulus heeft zelf gemerkt dat invloedrijke mensen het werk in de christelijke dwarszitten. Christenen, en vooral hun leiders, komen soms in de gevangenis. Koningen en andere mensen die regeren kunnen ook veel goeds doen, zodat iedereen 'rustig en ongestoord' kunnen leven. Christenen kunnen dan zelf 'vroom en waardig' leven, maar ook de blijde boodschap brengen naar mensen die God nog niet kennen. Daarom spoort hij Timoteüs en zijn gemeente aan voor iedereen te bidden.

## Extra Bijbelgedeelte: Psalm 121

(We mogen bij alles hulp verwachten van God. Hij zegent ons met het goede en staat ons bij in de dingen waar we als een berg tegenop zien.)

Auteur: DW

# Achtergrondinformatie

## Algemene inleiding

De apostel Paulus had Timoteüs in Efeze achtergelaten om de zuivere leer te bewaren. In dit hoofdstuk vinden we daar elementen van terug. In de eerste plaats de geweldige beweging waarmee Paulus ALLE mensen onder het gezag van de Here God brengt. 'God onze redder wil dat alle mensen gered worden en de waarheid leren kennen'. Dat is de positieve beweging van het evangelie.

Tegelijk is er ook een duidelijke beweging te zien om uitwassen van de heidense cultuur rond de gemeente te beteugelen. Efeze is immers de stad van de tempel van godin Artemis. Om de tempel had zich een levendige handel in zilveren afbeeldingen van de tempel ontwikkeld. En de afgodsdienst met zijn vele priesteressen had niets te doen met de gemeente die Paulus voor ogen stond en waar hij Timoteüs voor wilde inzetten.

## Vers voor vers

Paulus vraagt Timoteüs. Maar wat een krachtig woord gebruikt Paulus hier. Je kunt het vertalen met 'vermanen' of 'vertroosten'. Daarin laat de apostel zijn diepe verbondenheid met zijn leerling zien. Hij bindt Timoteüs op het hart om voor ALLE mensen te bidden. Daarmee heeft hij alle inwoners van Efeze op het oog, maar ook alle mensen daarbuiten. Dat is bijzonder, want meestal is er tegen de prediking van Paulus een enorme weerstand. Toch schrijft hij niemand af. Het bidden dat Paulus bedoelt kun je onderscheiden in drie verschillende vormen. Mooi vertaalt de nieuwe vertaling de Griekse voordoen door: 1. smeekbeden 2. voorbeden en 3. dankgebeden.

Paulus roept op voor koningen en gezagsdragers te bidden. Je moet je voorstellen dat de overheid van toen meestal probeerde om deze nieuwe godsdienst te vernietigen. Bijzonder dat hij toch om voorbede vraagt. Hij doet dat met het oog op die gemeente. Dat ze in rust en vrede kan bestaan.

'God, onze redder'. Mooi dat Paulus hier Vader en Zoon als het ware samenvoegt.

Alle mensen redden: denk maar aan Genesis 1, waar de Here God de mensheid schiept. Hij is dus de Schepper van iedereen! Maar Paulus bedoelt niet een goedkope genade. Want de redding ligt in het kennen van de waarheid. En dan mag je denken aan de Here Jezus die zegt: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven'.

Dit vers is met vers 6 een oerblijdenis: één God en één bemiddelaar, die voor ons gestorven is en opgestaan.

Heel kort legt Paulus zijn eigen roeping als apostel uit: het onderwijs in geloof en waarheid

Dit tweede gedeelte lees ik tegen de achtergrond van een decadente samenleving waar alle christelijke waarden belachelijk gemaakt worden. De gemeente moet zich totaal anders gedragen. De gebedshouding kan op verschillende manieren worden vormgegeven. De gemeente in Efeze zou de oude joodse gebedshouding kunnen overnemen (Exodus 9: 29; 17:11 en Jesaja 1:15). Mannen én vrouwen moeten zich onderscheiden van de gebruiken om hen heen

## Vragen

- Kun je elkaar het verschil uitleggen tussen smeekbeden, voorbeden en dankgebeden?

Auteur: WPvdH

## Liederen

Psalm 25: 1, 5 en 6

Lied 838

(=Gezang 481 LvdK)

Lied 840

(=Gezang 51 LvdK)

Als je bidt, zal Hij je geven

Hemelhoog 101

Ied're dag, ieder uur

Hemelhoog 443

Trek de wereld in

Opwekking voor kinderen 238

Lees je Bijbel, bid elke dag

Hemelhoog 382

De wapenrusting

Opwekking voor kinderen 12

Is je deur nog op slot?

Opwekking voor kinderen 4

Ik volg de Heer

Hemelhoog 305

Zoek eerst het koninkrijk van God

Hemelhoog 88

Auteur: PZ



# God vragen om te helpen

## Inleiding

Mama, wil je me helpen? Luca ligt in het ziekenhuis. Ik heb een tekening voor haar gemaakt. Wil jij op een enveloppe het adres schrijven? Ga je daarna met me mee naar de brievenbus aan het eind van de straat. Dan kan hij daarin, zodat de postbezorger hem mee kan nemen. Wat lief van jou dat je iets voor haar gemaakt hebt. Daar is ze vast blij mee. Ik zal je overal mee helpen. Alleen moeten we nog wel op papa wachten. Mijn fiets is stuk, die kan ik zelf niet maken. Papa kan dat wel, die weet hoe dat moet.

Iedereen kan elkaar helpen, iedereen kan wel iets wat een ander niet zo goed kan.

## Bijbelverhaal

In de kerk horen we de dominee vertellen over God en over Jezus. Dat kan en mag gewoon in ons land. Maar in sommige landen mag dat niet. Daar komen mensen niet naar een kerk. Ze komen in een gewoon huis bij elkaar. Daar luisteren ze stiekem naar de verhalen uit de Bijbel. En als de politie dat merkt dan worden ze gevangengenomen. Soms voor een klein poosje, soms ook heel lang. Daarom bidden we ook vaak voor deze mensen. Dat ze vrij mogen zijn en naar de bijbelverhalen mogen luisteren.

In de tijd van de Bijbel gebeurde dat ook wel. Luister maar. Paulus mag van God aan de mensen vertellen wat Zijn regels zijn. Ook vertelt hij over Jezus. Zo kunnen de mensen goed begrijpen hoe je kunt leven zoals God het graag wil. Er is nog iemand die dat mag doen. Hij heet Timoteüs. Paulus zoekt hem op in Efeze. Daar mag je ook niet zomaar over God en zijn Zoon Jezus vertellen. 'Weet je', zegt Paulus, 'het is belangrijk om voor zieken te bidden. Ook voor arme mensen. Voor mensen die verdrietig zijn. Dat heb ik al vaker tegen je gezegd Timoteüs.'

Toch is er nog iets waar je voor mag bidden. Samen met de mensen die je over Jezus vertelt. In dit land willen ze niet dat je dat doet. Ze willen dat iedereen andere goden aanbidt. Als je je toch het woord van God gelooft, word je gevangengenomen. Daarom, Timoteüs, is het belangrijk dat je ook bid voor de koning van dit land. Dat hij het goed vindt dat iedereen vrij is. Vrij om in God te mogen geloven. Doe dat ook voor de mannen die hem helpen om goed voor het volk te zorgen. Vraag God of Hij de koning en zijn helpers liefde in hun hart geeft. Op die manier kan God helpen om hen goede beslissingen te laten nemen. Dan kan iedereen veilig en gelukkig leven.'

Zo kun je door te bidden voor anderen ook mensen helpen.

*Auteur: TD*



# Gods hulp is onmisbaar

## Vorbereiding

De opzet van dit uitgewerkte bijbelgedeelte komt overeen met die van vorige week. Paulus schrijft een brief aan Timoteüs. Na een inleidend gedeelte volgt de brieftekst die uitgeprint en opgerold wordt meegenomen in de kring. Plak de rol ev. dicht met een rode sticker die suggereert dat de tekst verzegeld is met rode was. Leg de bijbel in de kring open bij het betreffende gedeelte. Verwijs ernaar.

## Ter inleiding

Wie van jullie kan iets noemen waarbij hij geen hulp nodig heeft? Kan diegene ook iets noemen waarbij hij wel hulp nodig heeft? *Schrijf een aantal dingen in rijtjes op het bord.*

Waarbij hebben volwassen mensen geen hulp nodig, denk je? Zijn er ook dingen waarbij die hulp wel nodig is? *Schrijf ook die dingen op het bord.* Hoe zou dat zijn voor koning Willem-Alexander of de burgemeester? Zouden die alles alleen kunnen of hebben zij soms ook hulp van anderen nodig?

Voer het gesprek over het belang van hulp vragen. Over dit thema schrijft Paulus vandaag aan Timoteüs.

## Over 1 Timoteüs 2 vanaf vers 1

Paulus denkt eerst goed na over wat hij verder zal schrijven in zijn brief aan Timoteüs. Ook praat hij erover met de Here God. Het is heel belangrijk dat Timoteüs een voorbeeld wordt voor de mensen in Efeze die in Jezus Christus gingen geloven. Dat geloof is namelijk nieuw in die stad. In deze stad kent iedereen de prachtige tempel van de godin Artemis. Ze zijn daar heel trots op. Ze geloven dat het beeld van deze godin op een dag uit de lucht kwam vallen. Het is bij hen terecht gekomen om de stad en haar inwoners 'goed' te doen. Er werd een prachtige tempel voor deze godin gebouwd en veel Efeziërs hebben nu een zilveren of marmeren beeldje van haar in hun huis. Dat helpt om te geloven in de hulp van deze godin. Paulus weet als geen ander dat het voor Timoteüs niet makkelijk is om in deze stad de boodschap van een andere God te brengen. Die boodschap gaat over een God die zijn Zoon vanuit de hemel naar de mensen stuurde om hen te laten weten dat alleen Hij de mensen een goed leven kan geven. Deze God wil juist niet dat er een beeld van Hem gemaakt wordt.

Welke god zal het worden voor de Efeziërs? Veel Efeziërs kiezen voor Artemis, de godin van hun stad. Zij verzetten zich sterk tegen het nieuwe geloof dat te maken heeft met Gods Zoon Jezus. Paulus woonde en werkte zelf een tijd in Efeze, dus hij weet daar alles van. Daarom wil hij Timoteüs goede raad geven die hem helpt bij zijn opdracht. Houdt eraan vast dat onze God de Schepper is van alle mensen, Timoteüs.

Vertel over Jezus die zei: 'Wil je weten hoe je in contact komt met God de Vader van alle mensen? Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Die boodschap hebben de Efeziërs nodig. Daarover schrijft Paulus verder in zijn brief. Hij pakt een nieuw vel papyrus en begint te

schrijven als hij zijn rietpen in de inkt heeft gedoopt. Ik zal voorlezen hoe de brief verder ging: *print vanaf hier de brieftekst uit en neem die opgerold mee naar de kring. Lees eruit voor alsof je de brief zojuist hebt ontvangen, nieuwsgierig naar de tekst.*

'Mijn geliefde zoon Timoteüs. Het belangrijkste is dat er voor ALLE mensen gebeden wordt. Onze God is immers de Vader van alle mensen. Het is belangrijk dat er niet alleen voor hen gebeden wordt, maar ook gedankt voor het goede dat in het leven gebeurt. We lezen immers in de oude teksten van de profeten, dat God oog heeft voor alle mensen.

Bid vooral ook voor alle koningen en anderen die een grote verantwoordelijkheid dragen. Zó, dat we rustig, in vrede en met respect voor elkaar kunnen samenleven en ons werk goed kunnen doen. Dat is wat God van ons vraagt. Hij wil dat alle mensen over die waarheid horen om mee te kunnen doen in het goede leven dat Hij belooft. De waarheid is, dat er maar één God is. Die God stuurde zijn Zoon Jezus Christus als mens naar de aarde om ons te laten weten dat Hij ons een nieuw leven wil geven. Dat is mogelijk door ons vrij te maken van oude manieren die niet bij dat leven passen. Weet je Timoteüs, Jezus heeft mij geroepen om die boodschap aan niet-wetenden te brengen. Toen ik, onderweg naar de stad Damascus, van mijn paard viel, heeft Hij me heel duidelijk gezegd: 'Jij Paulus, bent door Mij uitgekozen om de waarheid van dat geloof aan niet-wetende mensen door te vertellen!' En jij, Timoteüs, bent geroepen om in Efeze die taak op je te nemen.

Neem een korte pauze en lees dan nog dit.....

Denk er ook aan dat nieuwe gelovigen aan manieren van bidden moeten wennen. Want... hoe doe je dat, praten met een onzichtbare God in de hemel? Zij weten daar weinig van. Vertel hun maar over de joodse manier van bidden. Laat gelovige mannen in jullie kring hun handen naar de hemel heffen. Zó kunnen ze met een oprecht hart en een hoofd vol gedachten aan Gods goedheid hun woorden naar God uitspreken voor hen die gebed nodig hebben. Voor vrouwen geldt dat zij zich niet opschepperig maar eenvoudig en liefdevol gedragen. God vraagt van hen dat zij Gods goedheid, liefdevol doorgeven aan anderen. Voor mannen én vrouwen is het belangrijk dat zij zelf ontdekken wat God van hen wil. Zo zal hun geloof in God groter en sterker worden. Dit is wat ik je vandaag in deze brief wil meegeven.

Ik groet je met een warme groet en bid voor Gods goedheid bij jullie allen in Efeze. Paulus

## Zing afrondend met elkaar een lied dat geloof in God centraal zet.

Bijvoorbeeld Opwekking 166 U bent de grote Koning, U bent de Vrededorst en de Heer van hemel en aard. Psalm

121:1 sluit bijv. mooi aan bij 'hulp vragen aan God'.

### Om over door te praten

- Welke raad geeft Paulus in deze brief over bidden? Is bidden ook nu nog belangrijk? Heeft iemand een voorbeeld?

*Het onderstaande voorbeeld laat iets zien over hoe belangrijk 'bidden en hulp vragen aan God is. Het gebeurde in het Afrikaanse land Burkina Faso en werd najaar'24 vermeld in het magazine van Open Doors:*

Dominee Soré en zijn vrouw Teresa die in het Afrikaanse land Burkina Faso wonen, hebben 2 jonge kinderen. Kleuters nog. Op een dag wordt hun dorp met geweld aangevallen door terroristen. Er vallen doden. Soré vlucht met zijn gezin. Om zich heen zien ze dat andere kinderen ook hulp nodig hebben. Ze doen wat ze kunnen en nemen hen allemaal mee naar een veilige plek in de woestijn. Maar wie gaat voor dit grote gezin van 2 volwassenen en 17 kinderen zorgen? Vader Soré en moeder Teresa kunnen dit immers niet zelf. Zij geloven dat alleen God hen kan helpen. Met elkaar vragen ze hulp aan God de Vader.

Op een dag komt er iemand langs, die hen namens een hulporganisatie, hulp aanbiedt; pakketjes eten voor een paar dagen en zakjes zaad zodat er nieuw voedsel kan groeien.

Toevallig hé?

Niet voor wie kijkt met ogen van geloof in God.

Soré en Teresa roepen alle kinderen bij elkaar en danken God voor het antwoord dat Hij gaf toen zij om hulp vroegen. Hij stuurde deze mens die hen verder hielp.

- Kennen wij mensen die de hulp van de Here God nodig hebben? Of situaties waarbij Gods hulp belangrijk is? Benadruk dat voor ALLEN gebeden kan worden. Laat de kinderen vertellen. Maak een lijstje waarop namen van mensen dichtbij, mensen met verantwoordelijkheden en mensen verder weg komen te staan. Bid er samen voor en vraag de kinderen komende week voor allen op het lijstje te bidden.

*Auteur: JHP*



# Voorbede voor iedereen

## 1 Timoteüs 2:1-15

'Doei, ik ga naar school!' Pim pakt zijn tas en grist het laatste stuk van zijn boterham van zijn bord en vouwt het dubbel om mee te nemen.

- 'Wat een haast!' Tims vader stopt halverwege het pellen van zijn eitje. Nog een beetje slaperig kijkt hij eerst bezorgd naar de klok en dan naar Tim. 'Het is toch nog geen tijd?'

'Nee, maar ik heb afgesproken met Job om met hem mee te fietsen. Dat vroeg hij gisteren op WhatsApp. Ik vind het prima.' En weg is Tim.

Het is een stukje omfietsen naar het huis van Job. Tim zou veel sneller naar school kunnen in zijn eentje, maar met Job is het gezelliger. Bij Jobs huis belt hij drie keer met zijn fietsbel. Ja! Daar is Job al. Hij kijkt alleen niet heel blij.



'Hé, geen zin vandaag?' Tim schudt even aan Job zijn stuur. 'Weet je dat je lamp los zit trouwens?' Job knikt. 'Dat is gisteren gebeurd. Enne...' hij kleurt een beetje en kijkt naar beneden. 'Dat is eigenlijk ook waarom ik met jou wilde fietsen.'

'Hoezo? Ik kan je lamp niet maken, denk ik hoor, die is behoorlijk kapot!'

Job schudt zijn hoofd. 'Gisteren waren er drie jongens, ouder dan wij. En die trokken me van mijn fiets en maakten 'm kapot. Zomaar. Ik ken ze niet eens.'

- 'Sooow, dat is brutaal!'

En ze zeiden: 'morgen weer, opdondertje!', besluit Job zijn verhaal. Hij klinkt een beetje bibberig.

'Dat is niet best,' zegt Tim. 'Maar als we samen zijn dan durven ze vast niet,' zegt hij stoer, maar in zijn buik is hij er niet helemaal gerust op.

Onderweg kijken ze goed om zich heen.

'Hé! Nog een opdondertje!', klinkt het ineens hard. Drie grote jongens komen uit een klein straatje van rechts gefietst.

'Racen Job!', roept Tim. 'Kom op!'

Buiten adem komen ze op school in het fietsenhok aan.

'Het is gelukt! Wij waren sneller!', hijgt Tim.

- 'Ja, en morgen dan?' Job klinkt bezorgd. 'Dit kan toch niet?'

'Je hebt gelijk.' Knikt Tim. We moeten het aan meester

Daan vertellen.

Maar meester Daan kan ze ook niet helpen. 'Als die jongens hier niet op school zitten, kan ik daar niet zoveel aan doen', zegt hij. 'Het spijt me, Tim, het spijt me, Job. Het spijt Job ook. De hele dag zit hij maar een beetje bleek naast Tim. Tim probeert grapjes te maken, leent hem zijn oranje kneedgum uit zijn vak, maar het helpt allemaal niet. Er kan geen lachje af bij Job.

Samen fietsen ze naar huis.

'Wat zeiden je ouders er eigenlijk van?', wil Tim weten.

- 'Ik heb het niet verteld, ik durfde niet...'

'Toch niet om die stomme fietslamp?'

- 'Nee, ik weet het niet zo goed. Ik denk dat ik me schaamde ofzo...' Maar nu wil ik het ook niet meer vertellen. Straks reageren ze net zoals meester Daan.'

'Nou, dat vond ik ook wel een beetje gek hoor,' mompelt Tim.

Zonder achtervolgingen komen ze thuis. Maar in zijn hoofd wil het bij Tim maar niet rustig worden. Hij vond het best spannend vanmorgen. En hij vindt het heel erg voor Job, die maar mooi van zijn fiets gegooid is gisteren. En meester Daan... wat hij daar nu mee moet...

's Avonds na het eten lezen ze thuis uit de Bijbel. Uit de brief van Paulus aan Timoteüs. Daar staat: Bid voor alle mensen.

Net als iedere dag vraagt Tims moeder: 'Weten jullie nog dingen of mensen waar we voor kunnen bidden vandaag?'

- 'Voor Job', zegt Tim.

'Wat is er met Job?', vraagt zijn moeder.

Tim aarzelt even, maar vertelt dan het hele verhaal over Job en de jongens. De fietslamp en meester Daan.

'Dat is niet niks, Tim, ik snap dat je dat nu vertelt, voor we gaan bidden.' Het gezicht van zijn moeder verandert van bezorgd naar ernstig. 'Vind je het goed als we ook voor die jongens bidden?', vraagt ze.

- 'Waarom dat nu weer?' Tim vindt dat niet echt nodig.

'Ze zijn gemeen, waarom zou ik voor ze bidden?'

'Omdat ze verkeerd bezig zijn. Het zou voor die jongens toch ook beter zijn als ze zich anders zouden gedragen?' Daar kan Tim niets tegenin brengen.

'En nog iets...' Houdt zijn moeder dan nooit op? denkt Tim. 'Meester Daan', zegt ze 'Ook voor hem?'

- 'Wat heeft die er nu weer mee te maken?' Tim zucht.

'Hij wilde er juist helemaal buiten blijven. Dat kon ik wel merken.'

'Je hebt gelijk dat je wel iets meer van de meester verwacht had Tim. Maar ik denk dat hij het ook moeilijk vindt.

Misschien wist hij wel niet wat hij moest zeggen. Weet je, ik breng je morgen naar school. Job mag ook mee.

Dan wil ik het voor de les er even met de meester over hebben'

- 'Nee! Hij ziet je aankomen!'

'Ja Tim, en dat vind jij dan misschien weer spannend, of niet?'

Tim knikt.

'Zullen we dan ook voor jou bidden? Ik vind dat je het goed hebt gedaan, dat je dit aan ons hebt verteld. Maar het is ook goed om morgen naar de meester te gaan. Daar heb je een beetje moed voor nodig. Ook daar kun je voor bidden, hè?'

En dat doen ze.

Na het eten bellen de moeders van Job en Tim nog met elkaar. Samen gaan ze naar de meester. En samen met de meester bedenken ze een goed plan. Een plan om de jongens te vinden en hún ouders.

Later, als alles is opgelost denkt Tim nog wel eens aan die avond terug. Al voelde het eerst niet zo, hij is nu toch blij dat ze ook voor de jongens hebben gebeden, én voor meester Daan.

*Auteur: MZ*

### Vertel!

Met het bovenstaande verhaal in het achterhoofd kun je hier een aantal vragen over het bijbelgedeelte van vandaag beantwoorden.

Bij vers 1 t/m 7

Voor wie gingen ze bij Tim thuis allemaal bidden?

Hoe zou jij dat vinden om te doen, bidden voor mensen die je plagen?

Of voor de meester die niet wilde helpen?

In vers twee staat dat je voor koningen en 'gezagsdragers' moet bidden. Dat lijkt wel een beetje op het bidden voor de meester (want die is de baas in de klas). Waarom zou je voor een slechte koning of minister moeten bidden?

In het eerste vers gaat het over smeekbeden, voorbeden en dankgebeden. Weet je wat dat is? Kun je uit het verhaal, of uit de kerk voorbeelden bedenken bij alle drie? Waarom moet je voor iederéén bidden als je in vers 5 en 6 leest?

Bij vers 8 – 15

In vers 8 staat dat mannen met hun handen omhoog moeten bidden. Zouden ze bij Tim thuis zo gebeden hebben, of doen jullie dat zo?

Hierbij kun je ook vertellen dat de mensen in de plaats Efeze mogen leren op een manier tot God te bidden die past bij het eerbiedig zijn voor God en bij de tijd waarin ze leefden. Ze mogen niet bidden op de manier waarop niet-gelovige mensen in de tempel voor Artemis bidden. Dat je bij God hoort mag ook te zien zijn in hoe je er uitziet en in hoe je je gedraagt (vanaf vers 9). Ook was Artemis een godin die geen kinderen had en haar dienaressen ook niet. Zie je daarin ook weer een tegenstelling met vers 15? Voor wie zou jij willen bidden (of danken of smeken)?