

22 juni 2025

Gods genade voor Paulus

1 Timoteüs 1:12-20



Thema: Gods genade voor ‘de grootste zondaar’

Doel

De kinderen leren dat God zelfs Paulus heeft gered. Hij bestreed eerst het geloof in Christus, maar veranderde in een belangrijk voorbeeld voor andere mensen die in Jezus zijn gaan geloven.

Toelichting

We leggen de nadruk op vers 16: ‘Toch heeft God zich juist over mij ontfermd om allereerst in mijn geval zijn grote geduld te tonen. Zo werd ik een voorbeeld voor allen die in Hem geloven en het eeuwige leven zullen ontvangen.’ Paulus zegt in vs. 15 dat hij ‘de grootste zondaar’ was. Hij vervolgde christenen.

Toch heeft God hem genade, geduld en liefde getoond, toen Hij hem tot de orde riep op weg naar Damascus (zie Handelingen 9). Dat had hij niet verdiend en toch gaf God hem een nieuwe kans in zijn leven. Nu is Paulus een dienaar van God en zijn al veel mensen gaan geloven in Christus. Hij schrijft: Kijk, Timoteüs, je ziet dat Gods liefde oneindig is, ook voor jou en heel de kerk van Efeze. Hij zal jouw werk zegenen.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: God heeft geduld met iedereen

Richtlijnen: Paulus schrijft aan Timoteüs dat God zijn liefde heeft laten zien. Hij heeft Paulus laten veranderen van een vijand in een helper van Jezus. Veel mensen kunnen aan Paulus zien dat God ieder mens kan veranderen. Vertel aan de jongsten daarom de geschiedenis van Paulus die op weg naar Damascus (Hand. 9) gestopt wordt in zijn slechte plannen.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Neem een voorbeeld aan mij!

Richtlijnen: Opscheppen hoe goed je bent, doe jij dat wel eens? Je zegt dat iets meer hebt en iets meer bent dan een ander. Je maakt het misschien wel mooier en beter dan het echt is. Waarom doe je dat? Vind je dat goed? Of kun je beter eerlijk en bescheiden zijn?

Het lijkt wel of Paulus opscheept. Hij zegt: ik ben de grootste zondaar (vs. 15). Ik ben de ‘kampioen doen wat God verboden heeft’. Maar de nadruk ligt niet op hemzelf. Hij wil duidelijk maken dat God met hem, Paulus, het meest geduld heeft moeten hebben; dat Hij Paulus het meest heeft moeten vergeven. Op weg naar Damascus werd Paulus stopgezet en veranderd. En waarom? Omdat God van Paulus houdt, omdat Hij een plan heeft om Paulus te veranderen. Hij mag nu andere mensen op Jezus wijzen. Paulus is een voorbeeld dat niemand te slecht is om bij Jezus, bij de kerk te horen. Iedereen die gelooft in zijn onverdiende liefde en vergeving is Gods kind.

Paulus zegt: als je daaraan twijfelt, neem dan maar een voorbeeld aan mij, de grootste zondaar van alle mensen.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Op Gods genade wijzen

Richtlijnen: Paulus vindt zichzelf een voorbeeld voor andere mensen. Door naar hem te kijken kunnen ze gaan geloven. Hij lijkt of hij tegen Timoteüs zegt: zeg maar, dat de mensen in Efeze naar mij moeten kijken, als ze willen gaan geloven. Maar dat staat niet in zijn brief. Paulus wijst van zichzelf af op Gods genade. Paulus weet hoe slecht hij was, toen hij christenen vervolgde. Hij was ‘kampioen zondaar’. Hij wil zeggen: En toch- je zult het niet geloven! - heeft God mij uitgekozen om te redden en tot een zending voor Christus te maken. Als God mij kan redden, dan kan Hij jullie zeker redden. Hij kan en wil jullie veranderen en het eeuwige leven geven.

Paulus wijst op Gods genade voor zichzelf om anderen te wijzen op Gods genade en om hun te vragen ook uit Gods liefde te gaan leven.

Extra Bijbelgedeelte: Handelingen 9:1-19

(Hier lezen we hoe Paulus op weg naar Damascus vanuit de hemel in één klap veranderd van een tegenstander in een volgeling van de Heer.)

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Algemene inleiding

In deze verzen staan klinkt een dankbare toon door in de woorden van Paulus. Hij spreekt van de bijzondere genade, die hij van God ontvangen heeft. Hij was immers een vervolger van de gemeente van Christus. Maar door Jezus Christus is hij gered en werd hij een ander mens. Daarom dankt de apostel Jezus, die hij nadrukkelijk onze Heer noemt. Jezus is niet alleen de Heer van Paulus, maar zeker ook die van Timoteüs en in feite van heel zijn kerk. Sterker nog: aan het eind van het evangelie naar Matteüs zegt Jezus dat alle macht in de hemel en op de aarde aan Hem is gegeven. Jezus is Heer (dit is de oudste christelijke geloofsbelijdenis). En daarmee is Jezus degene van wie wij het allemaal mogen verwachten. Voor Paulus betekent dit, dat hij Jezus mag dienen als apostel. En dat, terwijl hij een grote zondaar was, die de volgelingen van Jezus had vervolgd.

Tussen Saulus de vervolger en Paulus de apostel staat het woord genade. Want door de genade van God, door het ingrijpen van Jezus, is Paulus nu die andere mens geworden. Hij is vervuld met geloof en liefde voor Jezus.

De genade van God heeft dan ook alles te maken met het doel van Jezus' komst: om zondaars te redden. Met deze uitspraak wordt de genade van God uitgebreid van alleen de persoon van Paulus naar de hele wereld. Want zondaar, dat zijn we allemaal. We hebben dus allemaal diezelfde Jezus nodig. In Paulus echter heeft Jezus zijn grote geduld getoond. Waarom? Om zo van Paulus een voorbeeld te maken voor iedereen die in Jezus gelooft.

Tenslotte spreekt Paulus over de opdracht die hij aan Timoteüs geeft. Timoteüs moet het estafettestokje van Paulus overnemen en dwaalleraars terechtwijzen. Omdat zij een afwijkende leer verkondigen. Dat is best een pittige opdracht. Maar Paulus wijst zijn opvolger op de profetische woorden die bij de roeping van Timoteüs over hem zijn uitgesproken. Hij wijst Timoteüs ook op de gaven die hij heeft: het geloof en een zuiver geweten. Daartegenover noemt hij voorbeelden van mensen, die schipbreuk hebben geleden in hun geloofsleven: Hymeneüs en Alexander. Zij vormen een waarschuwing voor ons allen. Want zij moeten nu beproefd worden, om zo tot inkeer te komen en de weg naar God terug te vinden.

Vers voor vers

- Vs. 12vv Toen Paulus geroepen werd om Jezus te dienen, was zijn hele opvoeding en scholing erop gericht geweest om iemand als Jezus te vervolgen. Daarom noemt hij zich even verderop ook de grootste zondaar. Ondertussen zegt hij ook, dat hij niet wist wat hij deed. Hij vervolgde de gemeente van Christus uit onwetendheid. Toch heeft Jezus hem kracht gegeven en het hem toevertrouwd om Jezus te dienen. Dit deed Jezus niet op grond van de acties van Saulus, maar op grond van de genade en de liefde van God. De dienstbaarheid van God aan Saulus/Paulus gaat vooraf aan de dienstbaarheid van de apostel.
- Vs. 15 Dit is een betrouwbaar woord... Steeds als Paulus dit zegt in zijn brieven, gaat het om een centrale gedachte van de apostel: Jezus is voor zondaars gekomen! Een zondaar heeft als voorbereiding op de komst van God alleen maar zijn zonde. Paulus herkent dit in zijn leven en in het ingrijpen van Jezus. Hij komt tot de verpletterende uitspraak, dat hij de allereerste is. Zo kan dat inderdaad voelen, als het zondebesef oprecht is.
- Vs. 16v Tegenover zijn eigen zonde roemt Paulus de ontferming en het geduld van Jezus en komt hij tot een lofprijzing van God.
- Vs. 18vv In deze verzen komt opnieuw de overgangssituatie ter sprake: de tijd van Paulus als apostel gaat voorbij. Timoteüs zal hem opvolgen. Paulus is hier nadrukkelijk bezig om zijn taken over te dragen. Voor Timoteüs is dit allemaal niet eenvoudig. Hij moet dwaalleraars bestrijden, omdat zij een valse leer verkondigen. Zo wordt aan Timoteüs een leidende taak gegeven, met in het vooruitzicht: strijd. Voor Timoteüs moet echter duidelijk zijn, dat het hierin gaat om een goede strijd. In deze strijd mag Timoteüs werken met twee gaven: geloof en een zuiver geweten. Het lijkt misschien niet veel, maar het zullen vanaf dat moment de dragende gaven zijn voor Christus' kerk. Hymeneüs en Alexander hebben het alvast niet volgehouden. Zonder Christus vormen zij nu een makkelijke prooi voor satan. Paulus gebruikt hier heftige woorden. In 1 Kor.5:5 lezen we de bedoeling achter deze woorden: dat het huidige bestaan dan wel verloren zal gaan, maar dat de zondaar voor een blijvend bestaan gered zal zijn op de dag van de Heer. Is dit een gebruik geweest in de vroege kerk? Gaat het hier om een vorm van tucht in de gemeente? Wie zal het zeggen. In elk geval is er de hoop, ook voor hen bij wie het geloof schipbreuk heeft geleden.

Vragen

- 1 Welke gaven heb jij van God gekregen? Wat zien anderen bij jou als het gaat om een gave van God?
- 2 Ben jij wel eens geroepen tot een speciale taak of een ambt in de kerk? Wat was toen jouw reactie?
- 3 Wat vind je van de volgende gedachte: alleen als ik mijn zonde serieus neem, kan ik pas echt dankbaar zijn voor wat Jezus heeft gedaan...

Auteur: GD

Liederen

Psalm 34: 1, 5 en 9

Lied 868

Lied 413 (gezing 444)

De wapenrusting

De liefde gaat nooit voorbij

King of kings

Trek de wereld in

Lees je Bijbel, bid elke dag

Is je deur nog op slot?

Kom heel dicht bij mij

Ik volg de Heer

Als je gelooft in de Here Jezus

(=Gezang 434 LvdK)

Opwekking voor kinderen 12

Opwekking voor kinderen 231

Hemelhoog 606 (lied 838)

Opwekking voor kinderen 238

Hemelhoog 382

Opwekking 4

Opwekking voor kinderen 6

Hemelhoog 305

Opwekking voor kinderen 39

Auteur: PZ



God heeft geduld met iedereen

Inleiding

'Nee Jurre, je mag niet steeds dat huis van blokken omgooien', zegt juf. 'Dat is heel naar voor Tim.' Toch doet hij het als juf even niet kijkt weer. Hij vindt het grappig. 'Júrre!', roept juf, 'nu is het genoeg' Maar Jurre doet het toch nog een paar keer. Tim moet er van huilen. Dan pakt juf Jurre zijn hand en neemt hem mee buiten het lokaal 'Jurre', zegt ze boos, 'nu had ik het al vaak genoeg gezegd. Toch doe je het steeds weer. Dat is niet lief. Ik heb nu geduld genoeg met je gehad. Je kunt kiezen. Je blijft hier op de gang zitten tot het fruiteten of je gaat Tim helpen het huis opnieuw te bouwen.' Jurre kiest ervoor om Tim te helpen. Samen bouwen ze met veel plezier het huis opnieuw.

Gelukkig maar dat hij niet op de gang hoefde te blijven. Juf had genoeg geduld om te wachten tot hij toch lief met Tim ging spelen.

Bijbelverhaal

De leerlingen vertellen over Jezus. Ook gaat het over God. Over hoe de mensen kunnen leven zoals Hij dat graag wil. Dat je dan een gelukkig mens kunt worden. Maar dat vindt Saulus niet goed. Saulus vindt het verschrikkelijk. Hij wil niet dat de leerlingen van Jezus dat vertellen. Ze moeten naar hem, Saulus luisteren. Want hij weet het veel beter. Jezus deed alles fout, vindt Saulus. Daarom wil hij de leerlingen van Jezus in de gevangenis hebben. Dat lukt alleen als hij de hogepriester vraagt of hij ze mag arresteren.

Nu is hij dus op weg naar Damascus. Hij is al een heel eind op weg. Hij kan in de verte Damascus al zien. 'Ziezo', denkt hij, 'ik kan Jezus' leerlingen nu gevangenemen. Dan is het afgelopen met de verhalen over Jezus.'

Dan komt hij ineens in een heel groot fel licht uit de hemel te staan. Saulus valt van schrik op de grond. Hij hoort een stem die tegen hem zegt: 'Saul, Saul, waarom vervolgt je Mij?' Saulus vraagt: 'Wie bent U, Heer.' En de stem antwoordt 'Ik ben Jezus, jij wilt mijn leerlingen gevangenemen. Maar sta nu maar op en ga naar de stad. Daar zal je verteld worden wat je moet doen.' De vrienden van Saulus horen de stem wel maar zien niemand. Saulus gaat staan, hij doet zijn ogen open, maar kan niks zien. Daar schrikt hij wel van. Zijn vrienden pakken hem bij de hand en brengen hem naar Damascus. Drie dagen blijft hij blind.

Ananias moet van de Heer naar Saulus toegaan. Daar moet hij Saulus de handen opleggen om hem weer te laten zien. Dat wil Ananias eigenlijk niet want hij vindt Saulus een slechte man. God zegt tegen Ananias dat hij Saulus heeft uitgekozen om over Jezus te vertellen. Zo laat God zien dat hij ook van hem houdt. Ananias doet wat de Heer heeft gezegd. Hij legt zijn handen op Saulus en plotseling kan hij weer zien. Hij zegt tegen Saulus dat hij met hem mee mag komen. Dat hij mee mag gaan om gedoopt te worden. En als dat gebeurd is kan Saulus een hapje eten. Nu voelt Saulus zich weer helemaal goed. God heeft tegen hem gesproken. Hij wil bij Saulus zijn. Hij voelt Gods liefde. Door Gods liefde kan iedereen veranderen. De mensen zien het ook aan hem.

Saulus gaat nu ook vertellen over Jezus. Dat kan hij goed. Hij laat het ook zien. Hij leeft zoals God dat wil. Zo is hij een voorbeeld voor andere mensen.

Auteur: TD

Neem een voorbeeld aan mij!

Vorbereiding

De onderstaande uitwerking is bedoeld om, na de inleidende tekst, te gebruiken als concrete brief van Paulus aan zijn jonge medewerker Timoteüs. Print dat aangegeven gedeelte uit en neem dat opgerold mee in de kring. Plak de rol ev. dicht met een rode sticker om verzegeling met was te suggereren.

Leg de bijbel in de kring open bij 1 Timoteüs 1:12-20. Verwijs ernaar.

Inleidend

Wie van jullie kan mij vertellen wat 'opscheppen' is? Wie vindt het prettig om naar een 'opschepper' te luisteren? Waarom scheidt iemand op, denk je? Stel je wilt een goede sporter worden. Dan helpt het een trainer te hebben, die je er alles over kan leren. Hij of zij laat je zien wat nodig is om verder te komen. Misschien laat hij af en toe zien hoe goed hij zelf is. Eigenlijk maakt hij dan zijn eigen prestaties dan een beetje groter om jou te laten zien waar het om gaat. Is er verschil met de opschepper waar we het eerder over hadden? Wat vinden jullie?

Bijbelgedeelte

Vandaag ga ik jullie voorlezen uit een brief van iemand die veel geleerd heeft van de Here God. Zelf dacht hij veel van God te weten maar op een dag liet de Here Jezus hem weten dat hij Gods bedoeling niet echt goed begrepen had. We hebben het over de Schriftgeleerde Saulus. Hij had veel bijbellessen van de geleerde Gamaliël gekregen, maar toen hij daarmee aan de slag ging viel hij ergens onderweg naar de stad Damascus van zijn paard door een verblindende lichtflits uit de hemel. Daarmee hielp de Here Jezus Saulus na te denken over zijn leven, zodat hij een andere weg zou inslaan. Daarmee leerde nieuwe dingen over God en Jezus Christus, zijn Zoon. Voortaan wordt hij Paulus genoemd. Van Jezus krijgt hij de opdracht om op reis te gaan en mensen daarover te vertellen. Paulus ging en vertelde wat hij zelf had geleerd. In de stad Lystra ontmoet hij de jongeman Timoteüs. Deze jongeman luistert met grote interesse naar Paulus' woorden over Gods plan. Veel dingen zijn hem niet vreemd, want zijn joodse moeder Eunice en zijn joodse grootmoeder Loïs hebben hem daar ook over verteld. Toch hoort hij van nieuwe Paulus dingen. Bijvoorbeeld dat Jezus Christus als Zoon van God naar de aarde kwam en liet weten dat God werkte aan een reddingsplan voor de mensen. Heel bijzonder. Timoteüs wil er meer van weten. Zou hij niet met Paulus kunnen meereizen? Ze vinden het allebei een goed idee. Paulus snapt dat de jongeman enthousiast is over wat hij over Jezus Christus hoort. Onderweg van stad naar stad luistert en kijkt Timoteüs goed naar zijn leermeester. Ze praten samen over de boodschap van God en bidden erover. Zo groeit het geloof in het hart en denken van de jongeman. Timoteüs gaat samenwerken met zijn leermeester. Ze reizen via allerlei streken in Klein-Azië over

zee naar Macedonië in het Europese Griekenland. Ze bereiken daar mensen die naar Gods boodschap luisteren. Niet iedereen kiest ervoor zijn leven daarvoor te veranderen maar anderen willen er meer over weten omdat ze ontdekken dat dit de bedoeling is voor hun leven. Tijdens hun reizen leert Timoteüs meer en meer zelf boodschapper te worden in dienst van God. Soms blijft hij ergens achter terwijl Paulus verder reist. Het geloof van de jonge man is krachtig genoeg om zelf medewerker in dienst van Jezus Christus te zijn. Hij is eerlijk en betrouwbaar. Ook neemt hij het werk voor God heel serieus. De Heilige Geest helpt hem om dat werk met wijsheid en enthousiasme te doen al is het soms helemaal niet makkelijk. Op een dag wordt besloten dat Timoteüs aan het werk blijft bij de gelovigen in de stad Efeze en dat Paulus doorreist naar gelovigen in de provincie Macedonië in Griekenland.

Om contact te houden met elkaar schrijft Paulus hem een brief. Die brief bleef al bijna 2000 jaar bewaard. Hij staat afgedrukt in onze bijbels en straks ga ik er een stukje uit voorlezen. Paulus gebruikt een vel papyrus om op te



schrijven. Het is gemaakt van de papyrusplant die langs de rivier groeide. Hij schrijft met een rietpen, die gemaakt is van een rietstengel die ook langs de rivier groeide. De inkt is een mengsel van pikzwarte roet, plakkerige hars van een boom en water. Die inkt hecht goed aan het papyrusvel. Waarschijnlijk gebruikte Paulus de Griekse taal voor deze brief. Dat spraken de meeste mensen in die tijd. Als zoon van een Griekse vader zal Timoteüs die taal ook gebruikt hebben. Als de brief klaar is, strooit de schrijver een beetje fijn zand over de letters zodat de natte inkt geen vlekken maakt. Voorzichtig rolt hij de brief op en plakt hem dicht met een beetje hete was. Daarna zoekt Paulus iemand die de brief naar het goede adres kan brengen, want postdiensten zoals wij die kennen waren er toen nog niet. Ik ga jullie nu voorlezen wat Paulus aan Timoteüs schreef, luister maar.

Print onderstaande tekst uit en lees die voor als een zojuist ontvangen brief...

*'Aan Timoteüs, mijn geliefde zoon in geloof.
Timoteüs. Ik dank Christus Jezus onze Heer dat Hij mij helpt om zijn dienaar te zijn. Vroeger sprak ik niet goed over Hem. Zei zelfs beledigende dingen en gaf opdracht om mensen die in Hem geloofden te doden. Ik had toen niet in de gaten dat ik bezig was met een groot kwaad. Weet je, Timoteüs, zelf dacht ik dat God het oké vond wat ik deed. Gelukkig keek de Heer niet naar mij als een grote mislukking. Hij heeft mij zelfs met veel geduld duidelijk gemaakt dat ik niet wist wat ik deed. Hij hielp mij met zijn liefde en goedheid. Mijn manier van denken en doen veranderde, nadat ik van mijn paard viel. Pas toen begreep ik dat het goed fout was wat ik deed. Ik was schuldig door wat ik zei en deed. Gelukkig heeft onze Heer mij van dat kwaad vrijgemaakt en gaf Hij mij een nieuwe kans. Geduldig en liefdevol heeft onze Heer mij duidelijk gemaakt dat Hij iets anders/nieuws voor mijn leven bedoelde. Ik was absoluut geen goed voorbeeld om God te dienen, maar daar wilde onze Heer verandering in brengen. Onze Heer Jezus gaf mij de kans om van een mislukking te veranderen in een voorbeeld voor anderen.
Zo werd duidelijk dat bij God nieuwe dingen mogelijk zijn. Daar ben ik Hem ontzettend dankbaar voor.
Mijn geliefde Timoteüs, onze onzichtbare God heeft je duidelijk gemaakt dat Hij ook jou als een voorbeeld wil gebruiken. Daardoor kun jij de opdracht in Efeze op je nemen. De Heilige Geest zal je daarbij helpen. Daarmee wil ik je bemoedigen voor het werk in Christus' kerk. Blijf de weg van de Heer volgen. Houd vast aan wat je in geloof hebt geleerd. Raak dat niet kwijt, wat anderen ook tegen je zeggen. Sommigen zijn van die weg afgeraakt maar ik bid dat God jou zegent om vast te houden aan je opdracht.
Ik wens dat Gods goedheid jou geeft wat je nodig hebt om zijn werk daar te doen.
Wees dapper en sterk in geloof. Morgen schrijf ik verder aan deze brief.'*

Een hartelijke groet van mij, Paulus

Afsluiting

Sluit het lezen van deze brief af met het zingen van een lied bijv. Oth 434:1,3
Jezus open mijn oren....

Auteur: JHP



Op Gods genade wijzen

Vorbereiding

Lees als leiding het verhaal van de afgelopen week door. Daarin staat namelijk ook een opdracht voor de leiding voor deze week.

Vorige week, vertel....

Vorige week hebben we met elkaar gesproken over bemoedigen, elkaar complimenten geven, elkaar aanmoedigen. Deze afgelopen week zouden we kijken wie we konden bemoedigen of aanmoedigen. Wie van jullie kan hierover vertellen?

Geef aan het eind ook zelf een voorbeeld, hoe jij als leiding dit hebt toegepast en hoe de mensen reageerden.

Inleiding

Laatst keek ik naar de televisie en zag daar een keurige man. Toen hij begon te vertellen viel ik van de ene verbazing in de andere. Wat hij allemaal op zijn kerfstok had! Niet te geloven. Inbraken, drugsdealer, afpersingen, huiselijk geweld, moord, gedroeg zich op straat als een hooligan.... Maar hoe kon dat nou? Vertelde hij misschien over iemand anders? Want deze nette meneer doet zulke dingen toch niet? Ik bleef luisteren en kijken. Deze nette meneer doet inderdaad niet zulke dingen, niet meer, maar jaren geleden deed hij ze wel. Jarenlang zelfs. Maar hoe kan dat nou dat iemand zo verandert? Hoe word je van hooligan een nette meneer? Je zult het vast en zeker begrijpen wanneer je het verhaal van vandaag hoort.



Bijbelverhaal

Een geweldige fanatiekeling. Zo kun je Paulus wel omschrijven. Als hij ergens voor ging, dan ging hij er ook voor. De opdracht die hij vroeger uit moest voeren deed hij met volle overtuiging. Hij wist zeker dat het goed was dit te doen. Maar wat er daarna gebeurde..... Paulus raakt er niet over uitgepraat. Daarom wil hij Timoteüs bemoedigen en aanmoedigen. Hij schrijft een lange brief. Wat is Timoteüs daar blij mee. Hij leest de brief verschillende keren door, want eigenlijk staat hij bijna op het punt het op te geven. De mensen in de kerk van Efeze willen maar niet naar hem luisteren. Leven niet zoals Jezus hun heeft geleerd en luisteren ook niet naar wat Paulus heeft onderwezen. Ze gaan hun eigen weg en doen wat ze zelf willen. Hij mist Paulus, maar gelukkig heeft hij nu de brief. Deze begrijpt wel dat Timoteüs het moeilijk heeft. Als mensen alleen maar tegen je zijn en hun eigen gang blijven gaan, hoe ga je daar mee om? Als je een eenling blijft in de klas, omdat je naar de kerk gaat, hoe ga je daar mee om?

Timoteüs herleest de brief:

'Timoteüs, Ik dank de Here God dat Hij mij kracht heeft gegeven om Hem te dienen. Wat een wonder. Je weet hoe ik God vroeger heb bespot, hoe ik mensen die in Jezus geloofden heb vervolgd, ja erger nog, ik heb ze in de gevangenis laten gooien en hen ter dood veroordeeld. Ik heb mensen laten vermoorden. Verschrikkelijk als ik daaraan terugdenk. Dat heb ik allemaal gedaan en ik dacht nog wel dat ik het goede deed.

En kijk nu eens naar mij Timoteüs, wat ik nu mag doen. Hoe God mijn leven totaal heeft omgekeerd. Hoe ik van een vervolger van de gelovigen een volgeling van God geworden ben. Gods genade is zo groot. Hoe diep je ook valt, je mag altijd bij Hem terugkomen. Want Jezus is gekomen om mensen zoals ik was, te redden. Er is daarom ook hoop voor de mensen in Efeze.

Voor mij was er geen hoop meer, dacht ik, want ik had alles verknald. Maar God gaf mij een nieuwe kans. Nu mag ik een voorbeeld zijn voor anderen en vertellen dat het nooit te laat is naar God toe te komen en zijn genade te ontvangen.

Timoteüs, je ziet dat Gods liefde oneindig is, ook voor jou en heel de kerk van Efeze. Hij zal jouw werk zegenen. Ga door mijn vriend! Ik vertrouw je, je kunt het, want God is bij je. God is zo groot en machtig en liefdevol en vol van genade. Vergeet dat nooit. Bij God is er altijd hoop'.

Timoteüs vouwt de brief dicht, sluit zijn ogen en denkt na over de woorden van Paulus. Hij bidt en dankt God. Vol moed en geloof staat hij op. Ook voor de Efeziërs is er hoop!

Gesprekje

In het begin had ik het over die nette meneer voor de televisie die vertelde over zijn verleden. Hoe kan het dat een inbreker, moordenaar, hooligan zo verandert? Wie weet het?

Ook nu, vandaag, in Nederland, in de plaats waar je woont is God dezelfde. Gods genade is er voor iedereen. Die was er ook voor die nette meneer toen hij een heel verkeerd leven leidde. Je mag altijd terugkomen bij God. En dan word je een totaal nieuw mens. Misschien voel jij je ook wel mislukt of slecht of overkomt je dit later, wanneer je opgroeit en misschien ook wel verkeerde keuzes maakt. Dat hoop ik natuurlijk niet, maar onthoud een ding: Gods genade is groot. Hij staat met open armen op je te wachten. Je mag altijd bij Hem terugkomen.

Gebed

Dank samen voor het leven van Paulus dat ook ons bemoedigt en ons laat zien dat God het niet snel opgeeft. God houdt van mensen en wil ze graag redden. Ook jou.

Auteur: JvVvN