

8 juni 2025 \* Pinksteren

# De uitstorting van de Geest

Handelingen 2:1-11



# Thema:

## Pinksteren: de Geest van Christus verandert de wereld

### Doel

De kinderen ontdekken dat de Heilige Geest getuigt van wat Christus op aarde deed. De Geest overtuigt mensen dat ze Jezus' werk moeten geloven. Ook brengt de Geest hen bij elkaar in Gods kerk.

### Toelichting

Jezus' getuigen staan klaar om aan het werk te gaan. Maar wat moeten ze doen? En hoe moeten ze hun opdracht uitvoeren. We krijgen een antwoord bij de komst van de Heilige Geest. Het is God zelf die vooropgaat. Met als tekenen wind en vuur laat Hij zien dat er voor Hem geen hindernis te groot is. Opeens zijn de discipelen (leerlingen) apostelen (gezondenen) vol vuur. Ze ontvangen zelf geloof en kunnen krachtig van Christus getuigen. Door de Geest komen gedoopte mensen samen, ze vormen één kerk van hun Heer en Verlosser.

### Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Veel mensen gaan van Jezus houden

Richtlijnen: Vertel de jongste kinderen dat de discipelen van Jezus veranderen, als de Heilige Geest bij hen komt. Leg de nadruk erop, dat ze dan gaan vertellen over Jezus. Anderen mogen ook geloven en meedoen met hen. Door Gods kracht doen heel veel mensen in Jeruzalem dat. Al die mensen die in Jezus geloven en dicht bij Hem willen leven, zoeken elkaar op waar ze ook wonen. Zo komt er op Pinksteren een christelijke kerk.

### Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Gods Geest verandert de wereld

Richtlijnen: Vertel aan deze kinderen wat de Geest met de discipelen doet. Ze gaan van Jezus vertellen, van zijn leven, sterven en opstanding. Ze vertellen over wat ze zelf hebben gezien en gehoord. Door Gods kracht veranderen ze opeens van leerlingen in leraren. Dat is een grote verandering voor hen: geloven in het werk van Jezus, daarom anders gaan leven, je laten dopen in de naam van God, de Vader, de Zoon en Heilige Geest. Drieduizend mensen doen dat op Pinksteren. Zo is de kerk van Christus ontstaan. En die kerk is heel hard gegroeid en groeit nog steeds.

### Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk

Richtlijnen: Met de jongeren uit de bovenbouw kun je goed deze regel uit de apostolische geloofsbelijdenis bespreken. Je kunt de verschillende elementen met de verzen uit Handelingen 2 laten zien.

1. We geloven in de Heilige Geest. God zelf heeft ons het geloof in Jezus Christus gegeven. Zoals de discipelen het van Jezus zelf leerden en op Pinksteren de kracht kregen om het geloof uit te dragen. (Hand. 2:1-4)
2. We geloven één christelijke kerk. Dat wil zeggen: we horen bij elkaar door Jezus Christus. In Hem zijn we één. We leven van wat Hij deed en van wat Hij ons heeft beloofd. Het teken van dat geloof is de doop: een nieuw leven voor Hem samen met alle andere gelovigen. (Hand. 2: 22-24, 37-38)
3. We geloven dus niet in de kerk. Christenen kunnen zwak zijn en grote fouten maken. Christenen blijven zondigen. Gods Geest maakt ons tot kerk. We geloven dus de heilige kerk, we geloven dat de kerk een geschenk is van God. Hij heeft ons uitgekozen om zijn kinderen te zijn (Hand. 2:1-4)
4. We geloven in de algemene kerk. Dat betekent dat iedereen daarbij mag horen. Petrus riep iedereen op om zich af te keren van zijn huidige leven (Hand. 2:38) en zich te laten dopen als teken dat je bij Christus wilt horen. Het betekent ook, dat de christelijke kerk wereldwijd is, waar je ook woont, welke huidskleur je ook hebt, of je arm bent of rijk. En tenslotte betekent het dat de Geest die kerk steeds verder laat groeien, op de eerste dag al met drieduizend mensen (Hand. 2:41). Inmiddels zijn er miljarden christenen.

### Extra Bijbelgedeelte: Romeinen 1:16-17

(Paulus zegt hier waarom en hoe Hij getuige van Christus wil zijn: Het is Gods reddende kracht voor iedereen. Het is Gods bedoeling dat mensen zijn kinderen zijn. Daarom schaamt Paulus zich niet; hij is enthousiast)

Auteur: DW

# Achtergrondinformatie

Het is Pinksterzondag vandaag. Wij vieren met Pinksteren de uitstorting van de Heilige Geest. Dat gebeurde dus op een Joodse feestdag, Pinksterzondag: de vijftigste dag na het Pesach-feest.

In de Joodse feestkalender heet die zondag 'Shavuot', of wekenfeest. En voor het begrijpen van Pinksteren helpt dat om in elk geval drie redenen:

- Het is een groot Joods religieus feest, zodat juist bewust gelovige Joden uit alle landen waar de ballingschap hen gebracht heeft, bij elkaar komen. Juist Pinksteren staat voor de verspreiding van het evangelie onder alle volken. Dat kan niet duidelijker worden dan op het wekenfeest. Vers 5-11 werken dat uit.
- Het wekenfeest is een oogstfeest, dat gevierd wordt met het offeren en eten van de eerstelingen. De tarwe-oogst die begint met Pesach wordt afgesloten. Zo viert het Joodse volk de groei en vruchtbaarheid, in dankbaarheid aan God die het leven geeft. Het Pinksterfeest zoals wij het kennen staat voor het volle rijke leven met God. En bijvoorbeeld de gelijkenis van de Zaaier laat Gods bedoeling zien: Al die korrels kunnen gezaaid worden, en letterlijk de kiem zijn van een rijke oogst.
- Op het wekenfeest wordt ook herdacht hoe God aan Mozes op Sinaï de wet heeft gegeven. Pinksteren staat ook voor de vernieuwing van de wet: Was die in Mozes' dagen in steen gegraveerd, nu legt de Heilige Geest de wet in het hart van de gelovige (zie volgende week bij 1 Timoteüs 1).

Vs. 2-11 Deze verzen staan vol subtiele verwijzingen naar het Oude Testament. Je kunt denken aan de vervulling van de tabernakel en de tempel, toen die ingewijd werden. Maar vooral ook aan de schepping: 'De Geest van God zweefde over de wateren'.

Wat er op Pinksteren gebeurt, is het tegendeel van wat er in Genesis 11 gebeurt, bij de torenbouw van Babel. Toen kwam God uit de hemel om te zien dat de mensen tegen God opstonden. En Hij doorbrak de samenzwering door de taal te verstoren: Mensen spraken niet langer dezelfde taal. Ze begrepen elkaar niet meer. Met Pinksteren gebeurt het tegenovergestelde. Door de uitstorting van de Heilige Geest worden mensen vernieuwd, en zijn ze niet meer opstandig tegen God. Daarom neemt Hij de drempel van de vreemde taal weg. De Geest geeft dat ze zo kunnen spreken dat iedereen hen in hun moedertaal hoort spreken. Twee wonderen dus: Een spreekwonder (vers 4) zodat de apostelen in hen onbekende talen kunnen spreken. En een luisterwonder (vers 6, 11) dat de hoorders hen in hun moedertaal horen spreken.

Maar misschien nog wel een groter, centraler wonder: dat ze vrij en moedig van Gods grote daden getuigen. Bij dit gedeelte moet ik denken aan die keer dat ik in een ver land was, met weinig gelovigen, waar ik niemand kende. En dat ik daar zomaar als 'broeder' werd aangesproken. Die vreugde, om over taal- en cultuurverschillen heen elkaar te herkennen en te verstaan!

Vs. 12v Als het doel van Pinksteren is dat mensen, vol van de Heilige Geest, enthousiast delen wat God gedaan heeft, dan moeten we ook goed letten op wat dat met de hoorders doet. We lezen drie dingen: dat ze van hun stuk raken, dat ze er samen over gaan spreken, en dat ze er spottend op reageren.

Dat ze van hun stuk raken klinkt vreemd, maar is ergens heel logisch: Als er echt een God is die leeft, die om je geeft, en die zulke dingen gedaan heeft en nog doet, dan zet dat je hele wereld op zijn kop. Bovendien gaat alles wat je zelf gedaan hebt, of belangrijk vond, er heel anders uit zien.

Geen wonder dat ze er met elkaar over in gesprek raken: 'Wat ik nu heb meegemaakt! Wat vind jij ervan?' Verderop (in vers 41) lezen we dat er ook heel wat mensen tot geloof komen. Toch is de eerste reactie die je kunt verwachten, dat de hoorders spottend reageren. 'Die hebben vast een slokje op'. Want dat is een van de eenvoudigste manieren om je af te sluiten voor een boodschap. We weten het natuurlijk niet zeker, maar reken maar dat onder de mensen die tot geloof komen er heel wat zijn die eerst ook met ongeloof en spot reageerden. Zo'n negatieve reactie zegt vaak meer dat de boodschap bij iemand binnenkomt, dan dat de hoorder zich er echt voor afsluit.

## Vragen

- Wat is er in onze tijd nodig om echt verstaanbaar Gods grote daden te vertellen?
- Hoe gaan de apostelen om met die spot? Wat doet het met jou als je om je geloof bespot wordt?

Auteur: KS

# Liederen

Psalm 87	
Psalm 133	
Lied 683	't Is feest vandaag, t is Pinksterfeest
Lied 678	(=Gezang 39 LvdK)
Lied 675	(=Gezang 477 LvdK)
Vlammetjes	Hemelhoog 237
Wees niet bedroefd	Hemelhoog 240
Door de kracht	Hemelhoog 222
Ik moet weggaan	Hemelhoog 231
Lees je Bijbel, bid elke dag	Hemelhoog 382
Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn?	Hemelhoog 455
Zeg het voort	Hemelhoog 691
Vertel het aan de mensen	Hemelhoog 691
Is je deur nog op slot?	Opwekking voor kinderen 4
Liefde, blijdschap, vrede	Hemelhoog 115
Kom heel dicht bij mij	Opwekking voor kinderen 6
Ied're dag, ieder uur	Hemelhoog 443

*Auteur: PZ*



# Veel mensen gaan van Jezus houden



## Inleiding

- Van wie houd jij?
- Hoe weet je dat je van iemand houdt?

## Bijbelverhaal

In Jeruzalem wordt bijna feest gevierd. Het is een feest om de Heer te danken voor de eerste tarwe die geoogst is. Veel mensen, vanuit alle landen, zijn naar Jeruzalem gekomen om dit mee te vieren. Ze vinden het fijn om met elkaar de Heer te danken voor wat Hij geeft.

Toch is het een beetje moeilijk voor Jozua. Hij heeft juist een nieuwe vriend gevonden, ze hebben samen buiten gespeeld. Dat is natuurlijk leuk. En toch was het ook een beetje moeilijk. Want de vriend wilde iets vertellen in een andere taal, hij komt uit een ander land. Jozua snapt er niets van. Gelukkig ging het spelen met de stokjes en steentjes leuk.

Als je goed luistert, hoor je nog meer andere talen. Er zijn zoveel verschillende mensen in Jeruzalem om het Pinksterfeest te vieren. 'Mag ik mee, pap?' Jozua gaat samen met pappa naar het plein. En daar ziet hij iets bijzonders. Zoveel mensen bij elkaar en allemaal zijn ze muisstil. Ze luisteren naar een paar mannen. Het zijn de discipelen van Jezus. Zij hebben net wonderlijke dingen meegemaakt. 'Wat is er gebeurd?', vraagt pappa aan een van de mensen. 'Nou, de discipelen hebben een geluid gehoord, het leek alsof de wind waaide. Maar er was geen wind. Daarna kwamen er vlammen boven hun hoofd. En ze vertellen nu over Jezus, Hij verandert de

mensen. God heeft de Heilige Geest gestuurd om de mensen van binnen te veranderen, zodat zij gehoorzaam luisteren naar de Heer. En weet je wat zo mooi is, de discipelen vertellen dit aan iedereen, aan alle mensen in hun eigen taal'. Het lijkt alsof ze dat het allerliefst doen, vertellen van de Heer.

Het lijkt wel alsof pappa van binnen blij wordt, Jozua ziet het aan zijn ogen. Jozua wordt er zelf ook blij van. Hij denkt aan zijn nieuwe vriendje. Die kan ook verstaan wat de discipelen zeggen, in zijn eigen taal. Jozua en pappa blijven nog lang bij alle mensen op het plein. Wat een wonder, wat een feest! Iedereen hoort hoe Jezus van alle mensen houdt. Veel mensen worden blij vanbinnen. God doet dit door zijn Heilige Geest. En de mensen kunnen niet meer stoppen met zingen en danken én doorvertellen over Jezus, ze horen bij elkaar en bij God!

*Auteur: KvdG*



# Gods Geest verandert de wereld

Op de dag dat Jezus in het graf lag, de dag die wij kennen als Stille Zaterdag, vierden de Joden hun Pesachfeest. Vijftig dagen daarna hebben de Joden weer een feest. Het wekenfeest. Dit is een oogstfeest. Het eerste deel van de oogst van de tarwe wordt geofferd aan God. Maar de Joden denken op het wekenfeest ook aan de wet die Mozes van God gekregen heeft.

Het wekenfeest is een groot Joods feest. Veel Joden gaan speciaal met dit feest naar Jeruzalem om daar het feest te vieren. Ook het wekenfeest na het sterven en de opstanding van Jezus werd door de Joden groots gevierd. Maar ook het gewone leven gaat door.

De discipelen en vrienden van Jezus waren ook in Jeruzalem. Hun leven was niet gewoon doorgegaan. Ze hadden bijzondere dingen meegemaakt. Jezus was opgestaan. Ze hadden met Hem gesproken, Hij had hen te eten gegeven, Hij was naar de hemel gegaan. Hij had gezegd dat ze in Jeruzalem bij elkaar moesten blijven tot de Geest zou komen.

En dan als ze op het wekenfeest bij elkaar zijn klinkt er uit de hemel plotseling een vreemd geluid. Het klinkt alsof het hard begint te waaien. Het is overal in het huis te horen. Ook zien de gelovigen iets dat op vuur lijkt. Dat vuur verdeelt zich in vlammen. Op elk van hen komt een vlam. Zo komt de Heilige Geest in alle gelovigen. Daardoor beginnen ze te spreken in vreemde talen.

En dat is raar, dat valt op. Want het zijn gewone mannen, de discipelen. Ze hebben helemaal geen vreemde talen gestudeerd. Normaal kunnen ze alleen hun eigen taal spreken en misschien een paar woordjes in een andere taal. Maar nu.

De Joden die in Jeruzalem zijn om het wekenfeest te vieren, horen het geluid ook. Ze gaan kijken wat er aan de hand is. Ze begrijpen er niets van, want iedereen hoort de gelovigen spreken in hun eigen taal.

De Joden zijn verbaasd. Hoe kan dit? De mensen snapten het niet en weten niet wat ze ervan moeten denken. Zijn de mensen in het huis soms dronken?

Dan komt Petrus naar buiten. Hij begint te praten: Mensen van Jeruzalem, ik zal vertellen wat dit allemaal betekent. Luister goed. Jullie denken dat we dronken zijn, dat is niet zo. Dat zou ook gek zijn, want het is negen uur in de ochtend. Nee, vandaag gebeurt er iets waarover de profeet Joël al heeft gesproken. In zijn boek staat: 'Als het eind van de tijden nabij is zal ik mijn Geest geven aan de mensen. Aan mannen en vrouwen, aan oude en jonge mensen. Dan zullen ze dromen krijgen en als profeten spreken. Dan zullen ze mijn boodschap bekendmaken.'

De discipelen worden apostelen. De leerlingen worden zendelingen, getuigen van Jezus. Ze gaan vertellen aan mensen wat Jezus heeft gedaan voor hen. Niet om zomaar een verhaal te vertellen, nee om de mensen te laten zien dat zij Jezus ook nodig hebben. Ze gaan vertellen over wat ze zelf hebben gehoord en gezien.

Eerst waren ze leerlingen, nu zijn het leraren. Ze gaan anderen nu lesgeven over Jezus. Ze roepen de mensen

op om ook te gaan geloven. Om zich te laten dopen in de naam van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Drieduizend mensen doen dat die dag. Drieduizend mensen gaan geloven dat Jezus ook hun Redder is. De kleine groep vrienden en discipelen wordt zo een grote groep. En die nieuwe gelovigen gaan zelf ook weer vertellen over wat ze gehoord en gezien hebben en over wat ze nu geloven. Het vuurtje wordt zo doorgegeven.

De kerk van Christus is ontstaan op deze dag van het wekenfeest. Wij kennen deze dag als Pinksteren, Pinksterfeest. De dag dat Heilige Geest gekomen is. Eerst bij de discipelen en de vrienden van Jezus, maar daarna ook aan iedereen die in God gelooft. Dag dat de kerk begon te groeien en tot aan vandaag nog steeds groeit.

## Afsluiting

Ook wij mogen vertellen over Jezus, getuigen van wie Jezus is. Dat is soms best moeilijk. De discipelen hoefden het niet alleen te doen, wij ook niet. De Geest die de discipelen hielp, helpt ons ook.

We mogen Pinksteren vieren, maar we mogen niet stil blijven staan. Het vuur van de Geest brandt nog steeds. Het verhaal over Jezus, wie Hij was, wat Hij deed, dat Hij stierf en dat Hij is opgestaan wordt nog steeds verteld. Nog steeds horen mensen dit voor het eerst. Of opnieuw. Nog steeds gaan mensen in deze Jezus geloven. Dan verandert hun leven, hun wereld en willen ze dit nieuws, deze redding met anderen delen. Zo zal het gaan tot Jezus terugkomt.

Wat betekent Pinksteren voor ons? Wat kunnen we ermee in ons leven?

Dank God dat we door de Geest ook van Jezus hebben gehoord en dat we dit nieuws ook door mogen geven aan anderen.

*Auteur: CdG*



# Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk

## Inleiding

God heeft in de Bijbel veel dingen beloofd: zoals de komst van de Messias. Jezus heeft zelf ook beloften gedaan, zoals de kruisiging en de opstanding. God komt zijn beloften na. Wie kan daar nog meer voorbeelden van noemen?

Dan heeft Jezus nog een belofte gedaan: de komst van de Heilige Geest. De discipelen weten dat de Geest zal komen, maar wat dat is en wat er gaat gebeuren weten ze niet. Lastig, als je ergens op wacht en je weet niet precies waarop...

Wat doe je als je ergens 'enthousiast' over bent? Noem maar eens voorbeelden! De betekenis van enthousiast is eigenlijk 'vol van de geest zijn', ofwel geestdriftig. Dit is de betekenis van het Pinksterfeest, het begin ervan...

## Het Pinksterfeest

Het is een drukte van belang, in Jeruzalem. Het is er namelijk feest, een belangrijke Joodse feestdag. Die heet 'Shavu'ot' ofwel: wekenfeest. Het is de vijftigste dag na het Pésach feest. Dan wordt het 'oogstfeest' gevierd, je zou het ook 'dankdag' kunnen noemen. Maar dat niet alleen, het is ook het feest van de Wet, de Tien Geboden. Te midden van al dit gedruis zijn de discipelen bij elkaar. Jezus heeft, voor Hij werd opgenomen in de hemel, hun de opdracht gegeven het Evangelie uit te dragen, aan alle volken! Gelukkig hoeven ze dit niet zonder kracht te doen, integendeel. Zij zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over hen komt, maar wanneer en hoe zal dit gebeuren?

## De komst van de heilige Geest

Dan ineens is het zover: de vlammen verspreiden zich over de discipelen, alle twaalf. Ineens kunnen ze allerlei dingen die ze eerst niet konden, zoals het spreken in diverse talen. In het drukke Jeruzalem waar het wemelt van mensen met verschillende nationaliteiten, kunnen mensen hen ineens verstaan! De discipelen durven het Evangelie te vertellen in meerdere talen! Het is heel bijzonder, met iemand die van een heel andere afkomst is, te kunnen praten, over wat je het meest bezighoudt: je geloof. Wie of wat de Heilige Geest is, je hoeft het de discipelen niet meer uit te leggen.

Maar dan de omstanders, die reageren uiteraard! Wat zou jij doen als je dit ziet en hoort? Enerzijds is het bijzonder, maar voor mensen die het niet begrijpen of niet willen begrijpen, is het anders. Je kunt eigenlijk de omstanders in drie groepen verdelen. Een groep die verbijsterd is en er meer van wil weten. Dan is er nog een groep die het Evangelie volkomen verstaat, wil aanvaarden en zelf christen wordt. Dat niet alleen, ze willen het ook aan anderen vertellen!

Dan is er nog een derde groep. Dit is de groep met spotters. Zij willen of kunnen de betekenis niet begrijpen en denken dat de twaalf apostelen dronken zijn! Ja, dat kan inderdaad ook gebeuren, dat er gespot wordt met christenen. Als je gelooft dat het Evangelie de waarheid is en dat de Heilige Geest er echt is, dan is je leven ineens heel anders! Alles staat op zijn kop, niet in de negatieve, maar in de positieve zin.

Hoe leg je dat uit aan anderen? Dat kan door de Heilige Geest. Soms is het een goede manier om aan anderen uit te leggen wat de Heilige Geest is, dat iets van Jezus zelf bij je komt. Die eigenlijk je 'besturing' overneemt, zodat je de goede kant op gaat. De Heilige Geest geeft steun, troost en kracht, maar geeft ook leiding, wijst je de juiste weg. En weet je wat ook zo bijzonder is? De Heilige Geest zorgt voor een band met andere christenen.

## Het ontstaan van de kerk

Dat is het gevolg van de uitstorting van de Heilige Geest. Omdat mensen dezelfde Geest ontvangen worden ze een eenheid. Doordat ze allemaal besluiten een volgeling van Jezus te worden, worden ze gedoopt en horen ze bij de kerk. Het woord kerk bestaat dan nog niet, eerst wordt die 'gemeente' genoemd. Dit komt van een Grieks woord. Een ander Grieks woord (de taal van het nieuwe testament) is: 'Kuriakè'. Dit betekent: 'Van de Heer'. De kerk is een afkorting van dit woord.

Dat is dus wat we elke zondag doen, samenkomen in de Naam van de Heer. Maar dat is natuurlijk niet alles. Als je enthousiast bent, wil je ergens over vertellen en hopen dat anderen ook enthousiast worden. Het is de taak van elke discipel om over het Evangelie te vertellen, dat Jezus met zijn kruisdood en de Opstanding ons van de dood heeft verlost. Paulus zegt in zijn brief aan de Romeinen in hoofdstuk 1:16,17 dat hij zich niet voor het Evangelie schaamt!

Als je christen bent, gelooft in de Heilige Geest, weet je dat God daardoor de heilige, algemene christelijke kerk aan het bouwen is. Heilig, omdat de kerk bestaat uit gelovige, door Christus geredde mensen. De kerk is algemeen omdat iedereen op aarde erbij mag horen. En de kerk is christelijk, want Christus stuurt alle gelovigen in hun leven.

Paulus spreekt zelfs over de kerk als het lichaam van Christus

Daarom, geloof het Evangelie en in de heilige Geest! Zelfs als ermee gespot wordt.

*Auteur: EVD*