

donderdag 29 mei 2025 \* Hemelvaartsdag

# Jezus maakt plaats voor de Geest

Lucas 24:49-53



# Thema: Jezus gaat naar de hemel

## Doel

De kinderen leren dat het werk van Christus op aarde af is en dat de Heilige Geest de gelovigen verder zal onderwijzen en ondersteunen.

## Toelichting

Jezus zegent zijn discipelen en wordt opgenomen in de hemel. Hij heeft hun de opdracht gegeven het goede nieuws te vertellen aan alle volken, zodat die tot een leven met God zullen komen (vers 45-48). Dat is geen makkelijke opdracht en de discipelen zullen daar tegenop hebben gezien. Daarom belooft Jezus dat ze bekleed zullen worden met kracht uit de hemel. Hiermee bedoelt Hij dat de discipelen kracht van de Heilige Geest zullen ontvangen. Het gevolg: de discipelen aanbidden Christus, zijn blij en blijven met God verbonden in de tempel.

## Titel voor het ONDERBOUW-verhaal: Jezus wil je helpen

Richtlijnen: Stel je voor dat je iets moet doen dat je alleen niet lukt. Wat zou je dan doen? Hulp vragen is dan het beste. Dat geldt ook als je iemand iets moet vertellen wat je niet zo makkelijk vindt. Misschien deed iemand wel gemeen tegen jou op het schoolplein. Dan is het moeilijk om dat tegen hem te zeggen. Gelukkig kan de juf jou daarbij helpen. Daardoor voel jij je sterker vanbinnen.

Zo is het ook bij de discipelen. De Here Jezus gaat naar de hemel. Hij geeft zijn leerlingen een opdracht: 'Vertel alle mensen over Mij en vertel ze ook hoe ze leven dichtbij God. De discipelen vinden het best moeilijk om over Jezus te vertellen aan de mensen. Jezus weet dat en belooft dat ze kracht zullen krijgen. Dan voelen ze zich van binnen sterk en weten ze wat ze moeten zeggen.

## Titel voor het MIDDENBOUW-verhaal: Hulp van de Heilige Geest

Richtlijnen: Als iemand niet aardig doet tegen jou of je vriendje, zou je daar best iets van willen zeggen. Maar dat is niet altijd makkelijk. Misschien durf je het niet, omdat je bang bent dat die ander boos wordt.

De discipelen krijgen een opdracht van Jezus die ze ook niet zo makkelijk vinden: Vertel iedereen het goede nieuws over Mij, zodat ze gaan geloven. Het is belangrijk dat mensen gaan leven zoals God graag wil. De discipelen weten dat niet iedereen dit wil horen en dat ook niet iedereen zijn leven wil veranderen. De Here Jezus kent de angst van zijn leerlingen. Daarom belooft Hij hulp van de Heilige Geest. Hij zal hen kracht geven, zodat ze sterk worden en het toch durven te zeggen.

Jezus wil ons ook helpen als we iets moeilijks moeten zeggen of doen. Hij wil, net als Jezus zelf deed, altijd bij ons zijn.

## Titel voor het BOVENBOUW-verhaal: Bekleed door de Heilige Geest

Richtlijnen: Over sommige mensen wordt gezegd: Hij is een open boek. Dat betekent dat je aan iemand heel goed kan merken wat hij denkt of voelt. Als hij vrolijk is, zie je dat direct aan zijn gezicht. Maar als hij droevig is, zie je dat ook heel goed. Dit kan ook voor een hele groep gelden: een boze groep kinderen of juist een heel enthousiaste groep.

In het verhaal van vandaag spreekt Jezus de discipelen als groep aan: 'Jullie zullen het goede nieuws gaan vertellen aan alle volken.' Hij weet dat dit niet makkelijk zal zijn, want lang niet iedereen zal dit nieuws willen horen en zijn leven willen veranderen. Daarom belooft Jezus dat ze met kracht uit de hemel worden bekleed. Wat bedoelt Hij daarmee? Zoals Jezus bij hen was en dingen leerde, zo zal de Heilige Geest hen verder helpen. De discipelen zijn daar blij mee en loven God. Zo mogen wij, als christenen, anderen laten merken dat we van Hem houden en bij Hem willen horen. We mogen een open boek van Jezus zijn.

## Extra Bijbelgedeelte: Matteüs 5: 14-16

(Jezus vergelijkt de gelovigen met het licht in de wereld; schijn voor de mensen en laat je goede daden zien, opdat Gods naam geprezen wordt.)

Auteur: DW

# Achtergrondinformatie

## Algemene inleiding

De Heer Jezus zorgde ervoor dat zijn discipelen het Woord van God konden begrijpen. Zijn uitleg na zijn opstanding landde nu wel bij de discipelen. Ze kregen van Jezus als opdracht om te getuigen van zijn lijden en sterven. Evenals Johannes de Doper deed in woestijn: de mensen oproepen tot bekering: hun verkeerde dingen die ze tegen Gods wil indeden niet meer doen. Ze mogen dan de vergeving van God ontvangen door het offer van de Here Jezus voor de mensen. Met het vertellen van het Evangelie moesten de discipelen beginnen in Jeruzalem, want in Jeruzalem stond de tempel met de Ark van God. Hier was het hart van de lofprijzing en aanbidding voor God door Gods volk. Maar de discipelen moesten met deze opdracht wel wachten totdat ze de kracht uit de hemel (de Heilige Geest) hadden ontvangen die Jezus hun had beloofd. Ze zouden worden bekleed met de heilige Geest. Deze belofte is een open uitzicht op het boek Handelingen dat Lucas ook geschreven heeft. Deze belofte van Jezus aan de discipelen staat tegenover de opdracht van het getuigen van het Evangelie door de discipelen.

De discipelen ontvingen de priesterlijke zegen van Jezus voordat Jezus vertrok naar de hemel. Zijn priesterlijke taak op aarde werd hiermee voltooid. Na deze belofte ging Jezus naar de hemel en werd Hij gekroond tot de hemelse Koning ter rechterhand van God.

Deze tekst beschrijft de hemelvaart van Jezus naar zijn Vader. Hemelvaartsdag betekent Koningsdag voor onze Heer Jezus. Hij mag aan de rechterhand naast zijn Vader zitten, samen met zijn Vader heersen over hemel en aarde en alle voorbereidingen treffen voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en het grote feestmaal voorbereiden. Op zijn Koningsdag geeft Hij de belofte van een groots hemels cadeau: de Heilige Geest. De Heilige Geest als zijn plaatsvervanger op aarde. De Heilige Geest inspireert, leidt en bemoedigt. En Hij rust gelovigen toe zoals Jezus te zijn in de wereld (1 Johannes 4:17). Dit cadeau ontvingen de discipelen met Pinksteren. Toen mochten ze het 'uitpakken' en volop in gebruik nemen.

## Meer gedetailleerde beschrijving (vers voor vers)

In Betanië is Jezus naar de hemel gegaan. 'Betanië' kan betekenen: 'huis van dadels'. 'Betanië' kan ook betekenen: 'huis van ellende', een betekenis die de plaats waarschijnlijk kreeg, omdat ze de laatste halte was van de pelgrims uit Galilea op weg naar Jeruzalem. Op die plaats werden allerlei kwalen en kwaaltjes verzorgd.

Heilige Geest: <https://bijbel.eo.nl/geloofsvragen/wie-is-de-heilige-geest>

## Een of twee vragen bij het gedeelte

- Wat doen jullie op Hemelvaartsdag? Vieren jullie dat en zo ja hoe?
- Wat zou je ervan vinden als we Hemelvaartsdag vieren zoals we nu koningsdag vieren op 27 april? Maar dan als Koningsdag voor Koning Jezus? Of heb je anderen ideeën om Koningsdag extra feestelijk te vieren?

Auteur: AS-dR

## Liederen

Psalm 97: 1, 5 en 6

Lied 661

(=Gezang 228 LvdK)

Gezang 229: 1, 4 en 5 LvdK

Zeg het voort

Hemelhoog 691

Toen de Heer was opgestaan

Hemelhoog 199

Nobody knows

Hemelhoog 431

Hij is Heer

Hemelhoog 585

Hoor ons loflied

Hemelhoog 596

Ik moet weggaan

Hemelhoog 231

Wees niet bedroefd

Hemelhoog 240

Auteur: PZ



# Jezus wil je helpen

Dit verhaal kunt u vertellen als een zogenaamd 'Mee-Speel-Verhaal'.

De kinderen kunnen tijdens de vertelling meespelen door middel van het nazeggen van bepaalde woorden of zinnen. Deze staan cursief gedrukt.

Jij zegt het eerst, de kinderen zeggen het na.

Ook kunnen ze bepaalde emoties uitbeelden, geluiden maken, bewegingen nadoen.

Ook dit staat cursief gedrukt. Doe zelf mee, doe het voor.

Je kunt er voor kiezen om dit alle kinderen te laten doen, of tijdens het vertellen een kind aan te wijzen die dit doet.

Ook kun je kinderen tijdens het vertellen mee laten spelen door iets uit te beelden.

Als ze dan iets moeten doen of zeggen kun je dit fluisterend aan hen vertellen.

Speel zelf ook mee.

Spreek van tevoren af, dat als jij jouw hand als stopteken omhoogsteekt, de kinderen stil zijn.

De kinderen blijven gewoon op hun plek zitten tijdens het vertellen, tenzij er kinderen iets uit moeten beelden waarbij ze moeten lopen.

Zelf kun je het verhaal beeldend vertellen.

Kom van je stoel, loop rond, of maak bepaalde bewegingen die van toepassing zijn.

*Bij dit Bijbelverhaal mogen de kinderen de emoties uitbeelden.*

## Inleiding

Lees de twee verhaaltjes voor en vraag de kinderen wat ze kunnen doen.

### Verhaaltje 1:

*'Hé, het lukt wéér niet'. Hanna zucht diep. Ze moet een heel moeilijke puzzel maken van de juf.*

*Ze vindt puzzelen best wel leuk, maar deze nieuwe puzzel lukt maar niet. Alle stukjes passen aan elkaar, maar het plaatje klopt dan niet. 'Hè', zucht Hanna weer.*

*Ze kijkt op de time-timer die in de klas hangt. Er is nog een klein stukje rood. Ze gaan al bijna opruimen en daarna eten en drinken. Dan móet de puzzel af zijn. O, nee, wat moet ze nu doen?*



Vraag aan de kinderen:

- Het lukt Hanna niet om de puzzel te maken. Wat zou ze kunnen doen?  
Ja, hulp vragen is dan het beste. Als je het samen doet, voel je je sterker vanbinnen.

### Verhaaltje 2:

*Stijn kijkt naar de andere jongens op het plein. Ze zijn met de trekkar aan het spelen.*

*Stijn wil meedoen, maar het mag niet van Mark.*

*Mark duwde hem weg toen hij in de kar wilde gaan zitten.*

*'Ga, weg!', had Mark boos tegen hem gezegd. 'Jij past er niet meer bij'. En hij stak zijn tong uit tegen Stijn.*

*De juf zegt altijd dat ze moeten proberen om het zelf op te lossen. Dat ze tegen elkaar moeten zeggen dat ze het niet fijn vinden. Maar Stijn vindt dat wel heel erg moeilijk.*

*Wat moet hij nu toch doen?*

Vraag aan de kinderen:

- Stijn durft niet naar Mark toe te gaan om te zeggen dat hij het niet fijn vindt dat hij niet mee mag doen. Hij vindt het moeilijk. Wat zou hij kunnen doen?

Stijn kan naar de juf gaan en vertellen wat er is gebeurd. De juf kan hem helpen. Stijn kan samen met de juf naar Mark gaan en vertellen dat hij het niet fijn vindt dat hij niet mee mag de doen. Samen met de juf voelt hij zich sterker vanbinnen.

## Verhaal

Laat een bijbel zien. Zing eventueel het lied '[Hé, luister mee](#)'. Opwekking Kids 112.

Ik ga een verhaal uit de Bijbel vertellen.

We hebben een andere keer gehoord dat Jezus was gestorven aan het kruis.

Iedereen was heel verdrietig. (Kijk maar eens verdrietig) Maar Jezus was niet dood gebleven. Hij was weer levend geworden!

Toen zijn vrienden dat hoorden was iedereen blij!

Jezus kwam zomaar bij hen in de kamer. Daar waren ze heel erg van geschrokken.

Ze werden ook bang.

Maar Jezus vertelde hun dat ze niet bang hoefden te zijn.

Hij liet hun zien dat Hij het echt was en at een stukje vis.

Iedereen was toen heel blij.

Nu is Jezus weer bij zijn leerlingen. Ze zijn in de stad Jeruzalem.

Hij zegt: 'Ik ben gestorven aan het kruis, Ik ben na drie dagen weer opgestaan uit de dood. Iedereen mag een nieuw leven beginnen. Als je spijt hebt van je verkeerde dingen, van alles wat niet goed is gegaan, wil God dat vergeven. Je mag weer bij mijn Vader God horen. Vertel alle mensen over Mij en vertel ze ook hoe ze dichtbij God kunnen leven.'

De leerlingen kijken elkaar verbaasd aan.  
Moeten zij aan de andere mensen over Jezus vertellen?  
Maar dát is moeilijk! Dát kunnen ze niet!  
De leerlingen worden er bang van als ze daar aan denken.  
Jezus weet wel dat zijn vrienden dit moeilijk vinden en er bang voor zijn.  
Hij zegt: 'Maar jullie hoeven het niet alleen te doen. Ik zal jullie helpen. Ik ben bij je, want Ik zal mijn Heilige Geest sturen. Hij zal jullie kracht geven. Dan voelen jullie je van binnen sterk en weten jullie wat je moeten zeggen. Blijf hier in Jeruzalem, totdat de Heilige Geest komt.'

'Kom, we gaan nu naar buiten', zegt Jezus.  
Samen met zijn vrienden loopt Jezus de stad uit tot bij het dorp Betanië.  
Ze lopen de berg op. En dan, zomaar, gaat Jezus omhoog, de lucht in.  
De vrienden kijken vol verbazing omhoog.  
Jezus strekt zijn armen uit en zegent hen:  
'De Here zegent jou, en Hij beschermt jou. Hij schijnt zijn licht over jouw leven. Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn, Hij zal zijn vrede aan jou geven.'  
En zo gaat Jezus steeds verder omhoog de lucht in. God haalt Hem terug naar de hemel.  
De leerlingen vallen op hun knieën en aanbidden Jezus.  
Als ze Jezus niet meer kunnen zien, kijken ze elkaar aan.  
Wat zijn ze blij! Ze juichen. Ze jubelen. Vol vreugde gaan ze terug naar Jeruzalem.  
Ze blijven bij elkaar in de tempel om God te danken.  
Ze wachten totdat de Heilige Geest komt, want Hij zal hun kracht geven en van binnen sterk maken.  
Jezus zal hen helpen en dan kunnen ze aan alle mensen over Hem vertellen!

### Afsluiting

Laat eventueel een illustratie zien van de Hemelvaart.  
Zing samen het lied: '[Ik moet weggaan](#)' van Elly & Rikkert.

*Auteur: EZD*



# Maak ruimte voor de Geest

## Inleiding

Een maand geleden vierden we Koningsdag in ons land. Jij hebt daar vast ook aan meegedaan. Misschien deed je mee met de koningsspelletjes of heb je op koningsdag 'aubade' gezongen. Misschien heb je oranje kleding gedragen. Het was vast ook bij jullie een feestelijke dag. Vandaag is het Hemelvaartsdag, je zou kunnen zeggen 'Koningsdag voor Jezus', want Hij is naar de hemel gegaan om bij zijn Vader, Koning van hemel en aarde te worden. Maar wat is Hemelvaartsdag dan precies? Is het een dag om feest te vieren?

Het gaat vandaag over deze bijzondere dag, maar ook over de hulp die de Here Jezus beloofd heeft om gelovige mensen te helpen.

## Bijbelvertelling

Wat zijn de afgelopen weken toch bijzonder geweest. Ze zijn verdrietig geweest, ze hebben gehuild, ze zijn blij geweest en hebben samen gelachen. Ze hebben Jezus gezien en geluisterd naar wat Hij hun te vertellen had. Sommige dingen die Hij heeft verteld in de afgelopen jaren of maanden, zijn duidelijker geworden. De discipelen zijn in ieder geval heel veel samen geweest. Ze hebben samen gebeden en met elkaar gesproken. Hun Vriend en Meester die aan het kruis is gestorven, heeft hun ook veel geleerd. De vrienden van Jezus missen Hem enorm en zijn dan ook heel blij als Hij onverwacht in hun midden verschijnt. Dat is al verschillende keren gebeurd in de afgelopen periode. Ook vandaag is Hij weer plotseling bij hen. Ze waren vanmorgen bij elkaar om samen over de Here Jezus te praten, om hun verdriet te delen met elkaar, maar ook hun herinneringen aan wat Hij allemaal heeft gedaan. En plotseling is Jezus dan weer bij hen. Het is inmiddels 40 dagen geleden dat de Here Jezus is opgestaan uit het graf.

'Luister,' zegt de Here Jezus. 'Ik heb jullie iets belangrijks te vertellen. Jullie moeten aan iedereen het goede nieuws over Mij vertellen, zodat de mensen zullen gaan geloven dat Ik de Zoon van God ben. Het is belangrijk dat mensen gaan leven zoals God dat graag wil. Jullie moeten beginnen in Jeruzalem en daarna moeten jullie verder de wereld in gaan om overal over Mij te gaan vertellen. Voordat jullie deze opdracht gaan uitvoeren, moet je in Jeruzalem wachten tot de Heilige Geest komt. Hij zal jullie helpen. Hij zal in jullie komen wonen en jullie tot hulp zijn.' De vrienden van Jezus zullen vast verbaasd zijn geweest en misschien ook geschrokken. Wat zal er gaan gebeuren als ze over Jezus vertellen? Dat zal niet gemakkelijk zijn, er zullen mensen zijn die het er niet mee eens zullen zijn dat er over de Here Jezus wordt verteld. Toch zullen ze deze opdracht van Jezus gaan uitvoeren. Ze hoeven het immers niet alleen te doen! Ze krijgen hulp, dat belooft de Here Jezus hun zelf.

'Kom, ga met me mee.' Jezus staat op en loopt het huis uit. Zijn vrienden lopen achter Hem aan. Waar zal Jezus hen naartoe brengen? Samen lopen ze de stad

Jeruzalem uit totdat ze vlak bij het dorp Betanië komen. Jezus stopt, zijn vrienden staan dicht bij Hem. Het wordt helemaal stil. De vrienden van Jezus vragen zich af wat er gaat gebeuren. Hier staan ze dan met hun Vriend en Meester. Zonder iets te zeggen strekt Jezus zijn armen uit. Zijn handen zijn boven de hoofden van zijn vrienden. Hij zegent hen. En terwijl Hij dit doet, komen zijn voeten los van de grond en gaat Jezus omhoog. Zijn vrienden kijken naar Hem en heffen hun hoofd omhoog. Ze kijken naar Hem totdat een wolk hun het zicht ontnemt. De Here God haalt Jezus naar de hemel.

Nu is Jezus dan echt weg. Zijn vrienden beseffen dat dit een heel belangrijk moment is. Ze weten dat Jezus naar de hemel is gegaan, dat Hij nu bij zijn Vader is. Dit is wat Hij al eerder heeft verteld. Petrus, Johannes, Levi, Andreas en de anderen kijken elkaar aan. Moeten ze nu verdrietig zijn omdat Jezus er niet meer is? Dan zegt een van hen: 'Weten jullie nog die avond dat we voor de laatste keer met elkaar gegeten hebben? Toen sprak Hij er al over dat Hij naar zijn Vader zou gaan. Weet je nog dat Hij toen zei 'Als jullie van Mij houden, dan zouden jullie blij zijn dat Ik naar mijn Vader ga. Mijn Vader is namelijk veel belangrijker dan dat Ik ben'. Ik denk dat dit het moment is. Dus laten we blij zijn dat onze Heer en Meester naar zijn Vader in de hemel is gegaan!' Vol vreugde loopt de groep vrienden de weg terug naar Jeruzalem. Iedere dag gaan ze naar de tempel om God te danken. Zo wachten ze op wat komen gaat, ze wachten op de Helper die aan hen beloofd is. Ze kennen die Helper nog niet, maar Hij zal in hen wonen en helpen met de opdracht die ze gekregen hebben.

## Gebed

Here God, wij willen U bedanken voor deze dag. Het is een bijzondere dag omdat de Here Jezus terug is gekomen bij U in de hemel. Wij danken U ook voor de belofte van de Helper die U stuurt. Dank U wel dat de Heilige Geest ook ons wil helpen. Amen.

*Auteur: JvdM*



# Bekleed door de Heilige Geest

Vandaag is het Hemelvaartsdag. Een vrije dag voor iedereen en een lang weekend, omdat veel mensen op de vrijdagerna een vrije dag opnemen. Als je in het westen van het land woont, weet je het wel: het strandseizoen wordt geopend! Dat is een groot feest en we hopen op een mooie zomer.

Omdat Hemelvaartsdag laat valt dit jaar, is de kans groot dat het mooi weer is en dat komt goed uit. Wat een drukte zal dat zijn!

Maar jullie zitten in de kerk... Waarom? Het is toch donderdag?

Misschien vond je het eerst niet zo leuk om mee te gaan naar de kerk, maar wie weet kun je straks nog lekker naar het strand.

Hemelvaartsdag: wij weten wel waarom we dat 'vieren'. Daar is heel wat aan vooraf gegaan: Jezus, de Zoon van God heeft drie jaar lang verteld hoe God wil dat wij met elkaar omgaan. Ook vertelde Hij van Gods plan met de mensen.

Jezus zou sterven aan het kruis om voor onze zonden te 'betalen'. Hij droeg daardoor onze straf. Dat is allemaal zo gebeurd.

Maar...Hij is uit de dood opgestaan! En nog was zijn missie niet klaar.

## Bijbelverhaal

Nadat Jezus is opgestaan uit de dood is Hij niet meer helemaal hetzelfde.

Zijn lichaam toont hetzelfde. De littekens van de spijkers waarmee Hij aan het kruis geslagen is, zijn er nog. Ook in zijn zij zit nog het litteken van de speer, waarmee een soldaat hem heeft gestoken om te zien of Hij echt dood was. Ook kan Jezus gewoon eten en drinken.

Maar wat wel anders is...Jezus kan opeens ergens zijn, als het moet zelfs door muren heen.

Hoe kan dat?

De grote verandering is dat zijn lichaam 'verheerlijkt' is. Het is een 'opstandingslichaam'.

De discipelen beginnen nu langzaam iets te begrijpen van Jezus. Nu hebben ze begrepen dat alles Gods plan was en dat zij het hebben mogen meemaken. Ze hebben het met eigen ogen gezien. Maar zijn ze er al klaar voor om zonder dat Jezus elke dag bij hen is, de wereld in te gaan om zijn boodschap te vertellen?

Waar moeten ze beginnen? En hebben ze genoeg overtuigingskracht om het te vertellen?

Jezus begrijpt het wel, daar is nog meer voor nodig...

Daarvoor moet Hij afscheid nemen van hen, hier op aarde.

Het is de veertigste dag na Pasen.

Het is zover...

Jezus neemt zijn leerlingen mee, de stad uit en loopt een eind met hen op.

Ze komen aan in Betanië, dat op een berg ligt.

Als Hij stilstaat kijkt Hij hen een voor een nog eens aan, wat houdt Hij veel van ze...

Dan zeg Hij dat Hij nu naar zijn Vader gaat en dat zij Hem niet meer zullen zien.

Hij moet nu weg, zodat Gods Geest, naar hen toe kan komen.

De Heilige Geest, die hen verder zal helpen.

De Heilige Geest, die iedereen op de hele wereld kan ontvangen. Hij kan je speciale dingen laten doen door de gaven die hij je kan geven. Die kunnen levens veranderen omdat er 'vruchten' gaan groeien:

*Liefde, vreugde en vrede,  
geduld, vriendelijkheid en goedheid,  
geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.*

Zo kan iedereen Jezus bij zich hebben!

Ze moeten nog even geduld hebben, maar het zal niet lang duren voordat de Heilige Geest bij hen zal komen.

Jezus heft zijn handen op en zegent zijn leerlingen.

Terwijl Hij hen zegent wordt Hij opgenomen in de Hemel.

Zij kijken Hem na maar zijn niet verdrietig, omdat zij Jezus vertrouwen en ook uitkijken naar wat er gaat gebeuren.

Ze prijzen Jezus en gaan met grote vreugde terug naar Jeruzalem, vol van wat zij hebben meegemaakt.

Nu is het wachten...maar ze hebben nog wat te doen, er moet een plaatsvervanger komen voor Judas.

## Afsluiting

Nou, dat is toch wel de moeite waard om te horen.

Jullie hebben geluk dat je dit weet.

Ik wens jullie toe dat je de 'Vruchten van de Heilige Geest' ook in je hart mag laten rijpen.

*Auteur: RvBvdB*