

11 mei 2025

Opnieuw geboren door de Geest

Johannes 3:1-16



Thema: Een nieuw begin door te geloven

Doel

De kinderen leren dat geloven in Jezus je anders maakt. Je bent een nieuw mens.

Toelichting

Midden in de nacht komt een farizeeër naar Jezus toe. Hij wil met Jezus spreken over het geloof. Nikodemus weet daar veel van en geeft anderen onderwijs over de HEER. Hij is getroffen door de woorden en daden van Jezus. Zoals Jezus spreekt over de Messias, de beloofde Redder, dat raakt Nikodemus diep. Jezus moet heel dicht bij God leven. Jezus zegt: het enige dat je moet doen is geloven. Wie gelooft komt in Gods Koninkrijk. Gods Geest laat je een nieuw mens worden. Het lijkt wel of je opnieuw geboren wordt. Wie gelooft dat Jezus Christus is gestorven en opgestaan, krijgt een nieuw leven dat eeuwig blijft bestaan. Natuurlijk moet je leven volgens Gods geboden, maar het belangrijkste is: God houdt van jou.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Nikodemus komt bij Jezus

Richtlijnen: Nikodemus komt 's nachts bij Jezus. Wel een beetje vreemd. 's Nachts hoor je te slapen. Nikodemus is een geleerde en gelovige man. Hij geeft zelfs les over Gods woorden. Misschien is hij bang dat andere mensen het gek vinden dat hij iets over God en het geloof niet begrijpt. Maar Jezus is nog knapper dan hijzelf, dat merkt Nikodemus wel. Daarom gaat hij 's nachts, in het geheim. Jezus laat hem binnen. Hij zegt tegen Nikodemus: geloven is echt niet moeilijk. God verandert je als je gelooft in Gods Zoon. Je wordt helemaal nieuw, voor altijd, omdat God van jou houdt. God helpt je ook om veel van Hem te houden. Dat snap je niet, maar het gebeurt echt!

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Alleen geloven in Jezus

Richtlijnen: Nikodemus was een Schriftgeleerde. Hij wist veel van Gods woorden in de Schriften. Joodse leiders moesten niet veel hebben van Jezus. Ook Jezus wist veel over de HEER, maar Hij legde het geloof anders uit dan zij en velen in Israël zijn daar erg blij mee. Hun gezag onder het volk lijdt daaronder. Nikodemus voelt zich juist aangetrokken tot Jezus, maar hij begrijpt Hem niet helemaal. Wat bedoelt Jezus precies? Nikodemus bezoekt Jezus 's nachts, als andere Schriftgeleerden slapen en hem niet zien.

Jezus maakt Nikodemus duidelijk dat Gods Geest de verandering brengt in het leven. Hij maakt je tot een nieuw mens. Als je gelooft dat Jezus Gods Zoon is, de Verlosser, dan word je opnieuw geboren en blijf je nieuw voor eeuwig. Zelf kun je er niet veel aan doen: geloven, God zijn werk laten doen en dankbaar zien dat Hij jou en de wereld veranderd. Uit zijn grote liefde voor mensen.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Laat jouw leven vernieuwen!

Richtlijnen: Jongeren willen regelmatig van kleding en accessoires veranderen. Een nieuwe, frisse uitstraling! Je blijft wel dezelfde persoon, maar ziet er anders uit. Waarom zou je dat willen? Voor jezelf? Misschien ook wel eng, want wat zullen ze van jouw nieuwe stijl reageren? Bewonderend of afkeurend?

Nikodemus spreekt 's nachts -in het geheim en in stilte- met Jezus over geloven. Hij erkent Jezus als een groot gelovige. Hij is getroffen door de woorden en daden van Jezus. Zoals Jezus spreekt over de Messias, de beloofde Redder, dat raakt Nikodemus diep. Jezus moet heel dicht bij God leven. En toch... Het lijkt of Jezus het geloven een nieuwe, frisse uitstraling geeft. En veel mensen herkennen en waarderen dat. Klopt het allemaal wel wat Hij zegt en doet?

Jezus zegt: het enige dat je moet doen is geloven dat God zijn Zoon geeft. Gods Geest laat je dat geloven en maakt een nieuw mens van je. Het lijkt wel of je opnieuw geboren wordt. Wie gelooft dat Jezus Christus is gestorven en opgestaan, krijgt een nieuw leven dat eeuwig blijft bestaan. Dat willen Gods geboden zeggen: God maakt je vrij, God geeft je een nieuw leven, God trekt je naar zich toe door Jezus?

Durven wij het met Jezus te wagen? Gewoon vertrouwen op God en Hem zijn gang met jou laten gaan? Omdat je weet dat Hij van je houdt en dat het dus goedkomt?

Extra Bijbelgedeelte: Galaten 5: 22-25

(Leven in vrede en vrijheid is de Geest volgen, die mensen nieuw maakt (vs. 25). Daar horen prachtige resultaten bij. Veranderd door Gods Geest is jouw nieuwe uitstraling goed en geslaagd.)

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte

Het is goed ons te realiseren dat – anders dan door menig christen wordt gedacht – lang niet alle farizeeën tegenstanders van Jezus waren. De vele gesprekken en discussies tussen Jezus en deze schriftgeleerden zijn zelfs een aanwijzing dat er vele verbanden waren tussen Hem en deze leidende 'modaliteit' in het Jodendom van die dagen. Veel groter was de afstand tot de zogenaamde sadduceeën. In het boek Handelingen lezen we dat met name deze, tot de Jeruzalemse elite behorende, geestelijk leiders zich tegen de eerste gemeente keerden (Hand. 4:1; 5:17). Vanuit de 'partij van de farizeeën' waren er echter vele Jezus-gelovigen (Hand. 15:5) of sympathisanten (Hand. 5:34). In dit licht mogen we ook Nikodemus beschouwen.

Drie opmerkingen/vragen van Nikodemus (verzen 2, 4 en 9) geven een geleiding aan het onderhoud, zoals de evangelist Johannes dat heeft opgetekend. De reactie van Jezus begint telkens met een nadrukkelijk 'amen, amen' (NBV: 'waarachtig'; NBG '51: 'voorwaar, voorwaar'; vers 3, 5 en 11; in het laatste geval na Jezus' wedervraag in vers 10). Waar wij de verkondiging (bijv. de zondagse preek) en vooral ons bidden besluiten met een vertrouwensvol 'amen' (= 'het zal/moge vast en zeker zijn'), horen we Jezus er dikwijls mee openen. Nog meer reden dus voor Nikodemus en voor ons om grote waarde aan Jezus' woorden te hechten.

Nikodemus opent met een erkenning van Jezus ('een door God gezonden leraar'); de wondertekenen van Jezus ziet hij daartoe kennelijk als bewijs (vers 2). Jezus steekt evenwel direct een spade dieper in. Hij is immers niet uit op bewondering vanwege zijn tekenen, maar op het laten delen van mensen in de door Hem nabijgekomen werkelijkheid van het Koninkrijk van God. En: dat is slechts mogelijk als iemand 'opnieuw geboren wordt'. Deze vertaling (vgl. NBG '51: 'wederom geboren worden') is mogelijk, maar men bedenke dat het Griekse woord voor 'opnieuw/wederom' letterlijk 'van bovenaf' betekent. Het gaat om een geestelijk, volstrekt nieuw levensbegin (als een geboorte...) die 'van boven' (dus door God) wordt bewerkstelligd. Het lijkt me wijs hier enige afstand te houden van meer uitgebreide betekenissen en invullingen van het veel bediscussieerde begrip 'wedergeboorte' in de latere geloofsleer. Daar is op zich niets mis mee, zo werkt het met (ook bijbelse) begrippen: Echter: in Johannes 3 mogen we ons vooral richten op de kracht van de metafoer die het radicale en het door-God-geschonken-zijn van het 'zien van Gods Koninkrijk' illustreert.

Als we onze – soms te vanzelfsprekende? – vertrouwdheid met Bijbelwoorden even loslaten, kunnen we ons de verwarring van Nikodemus in vers 4 wel voorstellen: 'Wie oud is, kan toch niet nogmaals geboren worden?' en 'Je kunt geen tweede keer de moederschoot ingaan om geboren te worden?'. Jezus antwoord benadrukt de 'clash' tussen werkelijkheden die hier plaatsvindt. Nikodemus denkt typisch menselijk vanuit de menselijk vertrouwde werkelijkheid ('het vlees'), maar hier gaat het om de werkelijkheid van God. Jezus spreekt over een geboren worden 'uit water en Geest'. Het 'water' moet wel verwijzen naar de Doop (volgens Titus 3:5 'het bad van de wedergeboorte'). De Doop is ook een teken van de heilige Geest die Gods verzoenende en vernieuwende werk in Christus aan ons voltrekt. Dat wij mensen dit werk van de Geest niet kunnen bevatten, laat staan beheersen, maakt Jezus duidelijk met het voorbeeld van de wind: merkbaar, maar onna-speurbaar. De wind waait waarin hij/Hij wil. Probeer hem dus niet te grijpen, maar laat je 'meeduwen' in de richting van 'de wind van de Geest'.

Op het machteloze 'Maar hoe kan dat?' van Nikodemus (vers 9a) volgt een derde, uitgebreide reactie van Jezus, die een toespraak op zichzelf is. Ik onderscheid hier de hoofddelen:

- vers 9b: Jezus is verbaasd (en ook onthutst?) dat een leraar van Israël dit niet begrijpt
- vers 10-13: Jezus wijst op zijn hemelse afkomst: Hij getuigt wat Hij heeft gezien bij zijn Vader (een belangrijk thema in het evangelie naar Johannes)
- vers 14-16: Jezus spreekt over zijn eigen rol in Gods unieke reddingsplan 'van bovenaf'. Let wel: dit reddingsplan gaat niet enkel over mensen. God heeft heel de wereld (de 'kosmos') lief en wil haar redden. Daartoe geeft Hij zijn eniggeboren Zoon! Zoals de omhoog geheven koperen slang in de woestijn het redmiddel was voor het zondige volk (Num. 21:4-9), zo moet nu de Mensenzoon worden 'verhoogd', een term die vooruitwijst naar het kruis dat Jezus wacht. De wijze waarop een mens hierin mag delen is geloof: 'opdat iedereen die in Hem gelooft...'. Deze daad van 'je vertrouwen stellen op Jezus' is dus de menselijke keerzijde van Gods 'van bovenaf barend' werk waarover Jezus eerder sprak. Het geeft ook aan dat Jezus' woorden niet tot geen passieve berusting, maar juist tot hartelijke overgave en toevertrouwen van mensen willen leiden.

Vers voor vers

- Vs. 1 De term 'een van Joodse leiders' (NBG '51 'overste der Joden' wijst er op dat Nikodemus lid was van het Sanhedrin, de Joodse Raad waarin de farizeeën een belangrijke 'fractie' vormden. Niet 'zomaar' een farizeeër dus (daarvan waren er duizenden), maar een belangrijke voorman.
- Vs. 2 Het nachtelijke tijdstip wordt in de uitleg vaak verbonden met een bij Nikodemus veronderstelde angst om in het openbaar samen met Jezus te worden gezien. Volgens Johannes 7:45-52, waar Nikodemus Jezus openlijk verdedigt, was hij echter niet zo bang uitgevallen. Ook zijn eerbetoon bij Jezus' begrafenis (Joh. 19:39) geeft daar blijk van, en toont bovendien de blijvende 'impact' van zijn ontmoeting met Jezus.
- Vs. 8b letterlijk: 'zo is een ieder, die uit de Geest geboren is'. De NBV heeft het verduidelijkt: 'zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.'
- Vs. 13 'opgevaren naar de hemel'. Gezien de verzen 11 en 12 zal moeten worden gedacht aan Jezus' unieke contact met zijn hemelse Vader en de geloofskennis die Hij daardoor met ons kan delen. Niet dus de hemelvaart van Jezus, en ook niet zijn 'verhoging' aan het kruis, waarover de volgende verzen gaan (en waartoe dit taalgebruik van Jezus wel een 'overgang' vormt).
- Vs. 14 Net als in vers 13 spreekt Jezus over zichzelf als de Mensenzoon: een herinnering aan de bijzondere goddelijke gestalte in Daniël 7:14. De betekenis ligt hier dicht bij de benaming 'Gods eniggeboren Zoon' in vers 16 en benadrukt de unieke persoonlijkheid en zending van Jezus.

Vraag

- Wat zou jij aan Jezus vragen als je Hem – net als Nikodemus – persoonlijk mocht ontmoeten?

Auteur: WMB

Liederen

Psalm 107: 1 en 4

Lied 182

Lied 653

Nikodemus

Vrede zij u

Liefde, blijdschap, vrede

Hij leeft

Weet je dat de lente komt?

Alzo lief had God de wereld

Zoek eerst het Koninkrijk van God

Vader, machtig God (Zend ook mij)

(=Gezang 75 LvdK)

Alles wordt nieuw 3: 10 – Hanna Lam / Wim ter Burg

Op Toonhoogte 166

Hemelhoog 115

Hemelhoog 182

Hemelhoog 207

Hemelhoog 104

Hemelhoog 88

Liedjes voor kinderen deel 1 Elly en Rikkert Zuiderveld

Auteur: PZ



Nikodemus komt bij Jezus

Woef! Woef, woef! Grrrrrr!!
Sssttttt...!! Stomme hond... zo maak je iedereen wakker!
Grrrrrrrr!! WOEF! Oeps, hij komt deze kant op, Hij kijkt
niet vriendelijk.... Wegwezen hier!

Nikodemus, loopt midden in de nacht over straat, iedereen slaapt... Nou ja... niet die hond dus...
Nikodemus rent een stukje, slaat een hoek om, rent door een bosje met struiken en komt dan bij het huis waar hij naar op weg was.
'Ik hoop dat Jezus wel opendoet', denkt Nikodemus. En dat Hij niet boos wordt... Hij slaapt vast ook. Maar ik wil het gewoon zeggen! En ik wil écht iets vragen, alle andere mensen hoeven niet te weten dat ik hier ben. Ze hoeven niet te weten dat ik het soms ook gewoon niet helemaal begrijp.

Nikodemus is een belangrijke man, iemand die veel over de Here God en de Heilige Boeken weet. Hij helpt andere mensen om Gods woorden te leren begrijpen. Maar nu wil hij zelf iets leren. Van de Here Jezus zelf! En daarom is hij zo laat nog op pad gegaan.

Nikodemus klopt aan....

Ja! Hij hoort wat! En dan gaat de deur open. En mag Nikodemus binnenkomen. De Here Jezus lijkt het niet eens vreemd te vinden.

'Here', begint Nikodemus, Ik wéét dat God U gestuurd heeft, niemand anders kan al die bijzondere dingen doen wanneer God zelf hem niet helpt. En ze zeggen dat u zelfs de Zoon van God bent? Maar toch, ik begrijp niet hoe dat kan.

De Here Jezus geeft dan een beetje een vreemd antwoord: 'Nikodemus, wanneer je opnieuw geboren bent zul je het begrijpen!' Begrijpen? Nu begrijpt Nikodemus het nóg minder! Dat kan toch niet? Hoe moet dat dan? 'Het is niet zo moeilijk', zegt Jezus. 'Wanneer je gelooft in God, mijn Vader én gelooft dat ik door Hem gestuurd ben, dan verander je helemaal door de Geest van God. Je begrijpt dingen beter, je ziet de dingen anders. Het is dan net alsof je opnieuw geboren bent! Ooh, maar dát kan Nikodemus wel! Hij gelooft dat ook. Dan voelt Nikodemus zich helemaal warm worden. Soms lijkt geloven zo moeilijk, maar eigenlijk is dat het helemaal niet. Gewoon geloven dat God van je houdt! En dat de Here Jezus gestuurd is om te zorgen dat álle mensen dat zullen weten.

Blij gaat Nikodemus weer naar huis. Toch nog even een paar uurtjes slapen. Zou die hond er nog zijn? Ik ga toch maar door een andere straat naar huis...

Auteur: JV



Alleen geloven in Jezus

Inleiding

Als je op school iets niet snapt als de juf of meester iets vertelt, wat kun je dan doen? Je steekt bijvoorbeeld je vinger op, of je vraagt het als de meester of juf een rondje door de klas loopt. Als je niks vraagt, is dat niet handig, want dan blijf je met je vraag zitten. Dus vragen stellen is slim.

Maar als je nou ècht niet durft? Er zijn kinderen die dan iets afspreken met de juf of meester. Bijvoorbeeld: als ik mijn etui op de hoek van de tafel leg, heb ik een vraag. In ons verhaal heeft een man, die toch groot en wijs is, ook een vraag. Hij is bang dat mensen het raar vinden als hij Jezus om een antwoord gaat vragen. Daarom heeft hij ook iets slims bedacht...

Bijbelverhaal

Klop-klop-klop! Wie klopt daar aan de deur? Het is midden in de nacht! Toch wordt er opengedaan. Het is Jezus die opendoet. 'Hallo, vindt U het erg dat ik U 's nachts bezoek? Ik wil U graag wat vragen.' 'Ha, Nikodemus! Kom binnen.'

Jezus begrijpt wel waarom Nikodemus komt als het donker is en verder iedereen in bed ligt. Nu ziet niemand hem naar Jezus toegaan. Dan krijgt hij ook geen lastige opmerkingen van de andere farizeeërs. Die vertrouwen Jezus immers niet allemaal! Ze weten wel veel van de Bijbel, maar zijn vooral met de wet en al hun regeltjes bezig. Wat mag er wel en wat niet? Het gaan hen zo weinig over Gods liefde!

Ze gaan zitten en Nikodemus stelt zijn vraag: 'Rabbi, wij weten dat U door God naar ons toegestuurd bent om ons over Hem te leren. U doet zulke bijzondere dingen! De wonderen doe U doet, kunnen alleen als God U daarbij helpt.' Jezus merkt dat Nikodemus die liefde beter heeft begrepen dan andere farizeeërs. Nikodemus wil weten waar het ècht om gaat! Jezus antwoordt: 'Let goed op wat Ik zeg. Iemand kan alleen maar in Gods nieuwe wereld komen, als hij opnieuw wordt geboren.'

Nikodemus snapt niet wat Jezus bedoelt. 'Nòg een keer geboren worden? Als je al zo oud bent als ik? Hoe moet dat dan? Ik kan toch niet weer teruggaan in mijn moeders buik? En dan nog een keer geboren worden?' 'Luister goed', zegt Jezus, 'Ik zal het uitleggen. Je kunt alleen maar Gods nieuwe wereld binnengaan, als je wordt geboren uit wateren uit Geest. Dus als je in water gedoopt wordt en God je zijn Heilige Geest geeft. Een andere manier is er niet. Want wie er uit een mens wordt geboren, is ook een mens en zal ooit sterven. Dat is je lichaam. Maar als je uit Gods Geest wordt geboren, heb je zelf ook Gods Geest gekregen, die jouw geest, dat is jouw ik, van binnenuit helpt. Dan zul je voor eeuwig leven. Dat is voor een tweede keer geboren worden: uit de Geest van God. Je wordt dan eigenlijk een ander mens. Daarom hoef je niet verbaasd te zijn als Ik zeg dat je op een nieuwe manier geboren moet worden, want ik bedoel niet je lijf, maar je geest.

Denk eens aan de wind. Kan iemand die ergens heen sturen? Nee, de wind waait waarheen die wil. Je kunt merken dat Hij er is, omdat je hem bijvoorbeeld kunt horen. Maar je weet niet waar Hij vandaan komt en ook niet waar Hij naartoe gaat. Met Gods Geest gaat het op dezelfde manier: je weet niet waarom Hij dingen deed, en ook niet wat Hij nog meer gaat doen. Je hóeft hem ook niet te begrijpen. Laat je maar gewoon 'meeduwen' in de richting van de wind van de Geest, net alsof je fietst met de wind in de rug, en kijk maar wat Hij doet en waar Hij je brengt.'

Maar Nikodemus begrijpt het nog niet goed. 'Hoe kan dat gebeuren, dat Gods Geest in je komt?' Jezus stelt een vraag terug: 'Hoe kan het nou, dat jij, als leraar van de mensen in Israël, zulke dingen nog niet begrijpt? Juist jullie, farizeeërs, die Gods woorden zó goed kennen, zouden moeten weten hoe God werkt. Wees er maar zeker van dat mijn discipelen en Ik vertellen over wat we hebben gezien. Wat we zeggen, klopt dus. Toch geloven jullie ons niet. Maar als jullie Me al niet geloven als ik over dingen van deze wereld praat, hoe zouden jullie Me dan geloven als Ik praat over de dingen van de hemel? Ik ben toch de Enige die in de hemel is geweest? Ik, de Mensenzoon, ben daar vandaan gekomen, dus je mag erop vertrouwen dat Ik echt weet waar Ik het over heb.

Toen ons volk nog in de woestijn rondtrok, zette Mozes een koperen slang hoog op een paal, zodat iedereen die kon zien. Nu moet de Mensenzoon ook een hoge plaats krijgen. Eerst aan het kruis, maar dan in de hemel. Dan krijgt iedereen die in Hem gelooft eeuwig leven. Dus dat stopt nooit meer. Want God hield zóveel van de mensen, dat Hij zijn enige Zoon aan hen gaf. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar voor eeuwig leven. God stuurde zijn Zoon niet naar de aarde om de mensen boos te straffen, maar juist om de mensen van de straf te redden. Hij houdt immers van hen!

Vragen

- Jezus kwam om ons te redden. Daarom hoeven we niet bang te zijn voor Gods straf. Wat deed Jezus om daarvoor te zorgen?
- Wat moeten wij allemaal zelf doen om dat eeuwige leven te hebben?
- Is dat alleen voor grote mensen, of kun jij nu al kiezen om bij Jezus te horen?
- Wat zou jij aan Jezus vragen als je hem - net als Nikodemus - zelf mocht ontmoeten?
- Heb jij zelf een vraag over het verhaal? Welke?

Auteur: PW



Laat jouw leven vernieuwen!

Een nieuwe look!

Ben jij wel eens veranderd van kledingstijl? Je had nieuwe kleding nodig en je wilde er opeens anders uitzien. Kleding die meer bij je leeftijd past. Of kleding die op dat moment in de mode was.

Of misschien wilde je wel een ander kapsel. Een nieuwe, frisse uitstraling. Je blijft dan nog wel dezelfde persoon, maar je ziet er anders uit. Waarom zou je dat willen? Misschien vond je het ook wel een beetje eng toen je met je nieuwe kleren of je nieuwe kapsel naar school ging. Zouden je klasgenoten het mooi vinden?

Nikodemus

In de Bijbel vinden we een man die van de Here Jezus leert dat geloven ook een nieuwe frisse uitstraling kan krijgen. Die man heet Nikodemus. Nikodemus is een Farizeeër. Hij is lid van de Hoge Raad. Dus hij is ook nog eens een hele belangrijke Farizeeër.

Op een nacht gaat Nikodemus in het geheim naar de Here Jezus toe. Hij heeft zoveel vragen.

Hij is zo verwonderd over wat de Here Jezus allemaal doet en zegt. Hij moet wel heel dicht bij God leven. Het lijkt net of de Here Jezus geloven een hele nieuwe, frisse uitstraling geeft. Dat vindt Nikodemus fijn, maar... klopt het eigenlijk allemaal wel?

Ken je dat? Heb jij ook wel eens heel veel vragen aan de Here Jezus? Je mag ze altijd aan Hem stellen door te bidden. Dat vindt Hij fijn.

Opnieuw geboren worden

Nikodemus begint meteen te praten als hij bij de Here Jezus komt.

'Meester, U moet wel bij God vandaan komen, want niemand kan de wonderen doen die U doet als God niet bij hem is,' zegt hij.

Vol verwachting kijkt hij naar Jezus. Wat zou Hij antwoorden?

De Here Jezus begint met twee keer hetzelfde woord: 'Voorwaar, voorwaar.'

Dat betekent: het is echt waar. En dan gaat de Here Jezus verder:

'Wie niet opnieuw geboren wordt, kan niet bij het Koninkrijk van God horen.'

Verbaasd kijkt Nikodemus naar de Here Jezus. Dit antwoord had hij niet verwacht.

'Maar hoe kan dat nou?', zegt hij verbaasd. 'Iemand kan toch niet nog een keer in de buik van zijn moeder gaan en opnieuw geboren worden?'

Begrijp jij wat de Here Jezus bedoelt? Hij zegt wel hele moeilijke dingen, maar Hij gaat het gelukkig ook uitleggen. Luister maar.

Opnieuw geboren worden betekent niet dat je weer opnieuw in de buik van je moeder moet.

Het betekent dat je schoongewassen moet worden van alle verkeerde dingen die je doet.

Net zoals je onder de douche stapt en al het vuil van de hele dag van je lijf spoelt.

Zo wil de Here Jezus ons ook schoon wassen van alles wat niet goed is in ons leven.

Nikodemus vindt het maar moeilijk wat de Here Jezus zegt. Jij misschien ook wel.

De Here Jezus gaat nog verder met uitleggen. Het is net als de wind. Kun jij de wind zien? Nee. Maar toch is de wind er. Dat kun je voelen. Zo gaat het ook in jouw leven als de Here jouw verkeerde dingen vergeeft. Hij stuurt de Heilige Geest naar je toe. Je ziet niets bijzonders. Maar toch zorgt de Heilige Geest ervoor dat je met al je zonden naar de Here Jezus gaat en dat je veel van de Here Jezus gaat houden.

'Maar hoe kunnen deze dingen toch gebeuren?', vraagt Nikodemus. Hij begrijpt het nog steeds niet goed. 'Je bent toch een belangrijke Farizeeër?', vraagt de Here Jezus aan Nikodemus. 'En weet je deze dingen niet? Het enige dat je hoeft te doen is geloven dat Ik de Zoon van God ben.'

Kijk naar de Here Jezus

Dan vertelt de Here Jezus een verhaal over het volk Israël. Het volk is in de woestijn en ze zijn weer eens ongehoorzaam geweest. Daarom stuurt God slangen die de mensen bijten en ziek maken.

Overal liggen zieke mensen. Dan maakt Mozes een koperen slang die hij op een stok zet. En iedereen die naar die slang kijkt wordt genezen.

Door de verkeerde dingen die we doen worden wij eigenlijk ook ziek. Maar wij hebben geen slang om naar te kijken. Wij hebben de Here Jezus Die zegt: kijk naar Mij! Ik wil alle verkeerde dingen uit jouw leven vergeven. En dat kan omdat ik de Zoon van God ben. Geloof je dat? En dan zegt de Here Jezus die mooie tekst tegen Nikodemus: 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat eenieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.'

Zo wil de Here Jezus ons een nieuw, opgefrist leven geven. Elke dag opnieuw.

Geloof je dat? En geloof jij dat Jezus de Zoon van God is? Hij houdt zielsveel van jou en daarom zal Hij zorgen dat alles goed komt als je steeds weer bij Hem komt en je leven aan Hem geeft.

Auteur: MJ