

4 mei 2025

Vrede zij met u

Lucas 24:36-48



Thema: De levende Heer geeft vrede

Doel

De kinderen leren wat vrede in de Bijbel betekent.

Toelichting

We hebben bij de mannen uit Emmaüs gezien hoe moeilijk het is te geloven dat Jezus leeft. Eigenlijk is dat onvoorstelbaar. Vandaag lezen we dat Jezus verschijnt aan de leerlingen in de bovenzaal. Zij hebben van de vrouwen, Petrus en de Emmaüsgangers gehoord dat Jezus leeft, maar zelf hebben ze Hem niet gezien. Dan staat Jezus plotseling in hun midden. Hij begroet hen met: 'Vrede zij met jullie'. Juist na Pasen heeft dat een diepe betekenis. Met Jezus' opstanding is goed tussen God en de wereld. De zonde en alle gevolgen daarvan zijn hun macht kwijt. Het Koninkrijk van God, waar vrede en recht het dagelijks leven bepalen, heeft gewonnen en zal winnen. Dat is een geschenk van God, maar ook een opdracht. Gelovigen mogen hebben de taak zelf uit Gods vrede te leven en anderen voor Gods vrede te winnen.

Juist nu het tachtig jaar geleden is, dat Nederland de vrijheid terugkreeg na de Tweede Wereldoorlog, zijn we dankbaar naar God die vrede gaf. We gedenken de militairen en anderen die ervoor hebben gevochten, soms ten koste van hun leven. En we proberen zelf antisemitisme en haat naar anderen te bestrijden. Proberen het goede te doen in ons land en in de wereld. Dan is er echt vrede.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Jezus bezoekt zijn vrienden

Richtlijnen: Vertel eenvoudig dat er maar een paar mensen zijn die Jezus hebben gezien, nadat Hij is opgestaan. In de zaal waar de discipelen zijn, zitten veel meer mensen. Jezus gaat ook bij hen op bezoek. Plotseling is Hij er. Hij eet een stuk brood met vis, zoals Hij altijd deed. En Hij zegt: God wil jullie vrede geven. Vrede is dat alles gaat zoals God graag wil. Steeds aan God denken, geen onrecht of ruzie, elkaar helpen in alles, dat is vrede.

Tenslotte zegt Jezus: God geeft jullie vrede, vertel dat aan iedereen en laat het aan elkaar merken.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Jezus wenst zijn leerlingen vrede

Richtlijnen: Jezus leeft, Jezus heeft gewonnen. Dat konden de leerlingen zich voorstellen, zelfs niet al vrouwen, Petrus en de Emmaüsgangers hebben verteld dat ze Jezus hebben gezien. Dan komt Jezus in de bovenzaal en is bij hen. Hij eet brood en vis zoals altijd. En Hij legt uit wat er is veranderd. Gods vrede heeft gewonnen, Gods vrede bepaalt voortaan hun leven. 'Vrede zij met jullie'. Haat, nijd en onrecht gaan verdwijnen, vrede, vrijheid en liefde overwinnen. En Jezus zegt: ga dat aan iedereen vertellen. De wereld moet vrij en vol vrede zijn.

Vandaag is het tachtig jaar geleden dat Nederland vrij werd van Nazi-Duitsland. De Tweede Wereldoorlog was voorbij. We denken aan de slachtoffers en vieren dat er daarna geen oorlog meer is geweest in Nederland. Prachtig! Maar Gods vrede is meer; het is een manier van leven: iedere dag oog hebben voor de ander, hem of haar in dienst van God liefde geven in woorden en daden. Vrede begint bij vrede in het klein tussen mensen. Dan begrijp je elkaar, waardeer je elkaar en heb je geduld met elkaar. Dan krijgen ruzie en haat geen kans. Geloven in de levende Heer die ons Gods vrede wenst is zelf werken aan vrede.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Echte vrede

Richtlijnen: De levende Jezus verschijnt aan de leerlingen in de bovenzaal. Hij plotseling in hun midden. Hij eet met hen om te bewijzen dat Hij het echt is. Hij begroet hen met: 'Vrede zij met jullie'. Juist na Pasen heeft dat een diepe betekenis. Met Jezus' opstanding is goed tussen God en de wereld. De zonde en alle gevolgen daarvan zijn hun macht kwijt. Het Koninkrijk van God, waar vrede en recht het dagelijks leven bepalen, heeft gewonnen en zal winnen. Gods oorlog tegen de duivel is voorbij; Gods kinderen zijn vrij en mogen in vrede leven. En ze mogen naar anderen getuigen van Gods vrede en oproepen uit Gods vrede te leven.

Vandaag is het tachtig jaar geleden dat Nederland vrij werd van Nazi-Duitsland. De Tweede Wereldoorlog was voorbij. We denken aan de slachtoffers en vieren dat er daarna geen oorlog meer is geweest in Nederland. Prachtig! Maar Gods vrede is meer; het is een manier van leven: iedere dag oog hebben voor de ander, hem of haar in dienst van God liefde geven in woorden en daden. Vrede begint bij vrede in het klein tussen mensen. Dan begrijp je elkaar, waardeer je elkaar en heb je geduld met elkaar. Dan krijgen ruzie en haat geen kans. Geloven in de levende Heer die ons Gods vrede wenst is zelf werken aan vrede.

Extra Bijbelgedeelte: Galaten 5: 1, 13-14

(Christus heeft ons bevrijd van de zonde. We leven in vrede met God. Aan vrede moet je blijven bouwen. Paulus zegt hoe: dien elkaar in liefde.)

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte

Vrede zij met jullie. Dat zegt Jezus. Wij vieren vandaag 80 jaar vrede in Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Lucas vertelt over twee volgelingen van Jezus die van Jeruzalem naar Emmaüs liepen en onderweg door een vreemdeling werden ingehaald. Die man liet hun uit de boeken van het Oude Testament zien dat de Messias veel moest lijden voordat hij Gods glorie zou ontvangen (24:26). Later die dag bleek dat het Jezus was die met hen meereisde. Toen ze dat ontdekten hadden, zijn die twee volgelingen van Jezus direct teruggekeerd naar Jeruzalem, naar de andere leerlingen van Jezus. Ze vertellen wat ze hebben meegemaakt ... en dan verandert alles, want opeens staat Jezus zelf in hun midden.

Vers voor vers

- Vs. 36 Het eerste wat Jezus zegt, is: 'Vrede zij met jullie'. Jezus spreekt de vrede van God uit over zijn verwarde en angstige leerlingen.
- Vs. 37 Maar de leerlingen zijn bepaald niet gerustgesteld: wie zien ze daar? Jezus was toch gestorven en begraven? Is dit een geestverschijning?
- Vs. 38vv Waarom zijn jullie zo verward? Dan spoort Jezus hen aan om naar Hem te kijken, Hem aan te raken. En vooral te kijken naar de littekens van de spijkers die de Romeinse soldaten door zijn handen en voeten hadden geslagen. Kijk, Ik ben het! Aangeraakt – ze zien Jezus niet in een collectieve hallucinatie. Nee, ze raken Hem aan! Toch kunnen ze het van vreugde nog niet geloven. Blijdschap en twijfel strijden om de voorrang. Hoe herkenbaar is dat? En daarom vraagt Jezus om een stuk geroosterd vis. Hij eet het op voor hun ogen! Met deze laatste woorden benadrukt Lucas dat al deze leerlingen ooggetuigen zijn die de opgestane Heer Jezus hebben gezien. Een stuk vissengraat als getuige van de opstanding.
- Vs. 43v Pas dan begint Jezus te vertellen over de betekenis van zijn dood aan het kruis. Alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over Mij geschreven staat moest in vervulling gaan. De Thora, de boeken van de profeten en de overige geschriften vormen samen de Tenach, de verzameling boeken die christenen het Oude Testament noemen. In al die boeken is iets geschreven over de Messias – 'over Mij' zegt Jezus.
- Vs. 45v Wat zeggen deze Bijbelboeken? Wat Jezus dan laat zien is iets heel anders dan de leerlingen verwacht hadden. Net als veel andere Joden van die tijd geloofden ze dat de Messias Israël zou bevrijden (Lucas 24:21) en het koningschap over Israël zou herstellen (Hand. 1:6). Dat klopt natuurlijk niet met hoe het met Jezus afliep. Hij heeft veel geleden en Hij stierf aan het kruis als een misdadiger. Maar, zegt Jezus, zo moest het wel gebeuren als je de Bijbelboeken goed leest en begrijpt! En Jezus legt het hun allemaal uit, stap voor stap. Daarbij wijst Hij op de profetieën van Jesaja (53:1-12) en Hosea (6:2) dat de lijdende Knecht van God op de derde dag zou opstaan uit de dood.
- Het is een manier van Bijbeluitleg die bij ons best wel vragen oproept, maar die je door het hele Nieuwe Testament terugvindt (zie hieronder).
- Vs. 47vv Dat goede nieuws van Jezus' lijden en opstanding mogen de leerlingen aan iedereen gaan vertellen. Mensen van alle volken oproepen om zich af te keren van afgoden en onrechtvaardigheid waardoor de weg opengaat om vergeving te ontvangen. Jullie, zegt Jezus tegen zijn leerlingen, zijn getuigen van alles wat met Mij gebeurd is. En jullie hoeven dit werk niet op eigen kracht te doen. Jezus zal de belofte van de Vader vervullen: Hij zal de Heilige Geest sturen (Hand. 1:8).
- Blijf bij elkaar in de stad om daarop te wachten, biddend te wachten (Hand. 1:14).

Vragen

- Beloften uit het Oude Testament werden vervuld in het leven van Jezus. Kun je daar voorbeelden van zoeken en bespreken met de kinderen?
Matteüs en ook Lucas noemen er veel hun evangelieboeken. Ga bijvoorbeeld naar de Herziene Statenvertaling en klik het zoekicoontje aan. Vink het Nieuwe Testament aan, en vink aan: Meerdere zoektermen.
Type in de zoekbalk vervuld, geschreven' en klik op Zoeken: [17 treffers bij Matteüs](#).

Vervullingsteksten

- A** | rond de geboorte van Jezus 1:22-23; 2:5, 15; 2:17-18; 2:23;
B | tijdens zijn werkzame leven 4:14vv, 8:17; 11:10 (Johannes de Doper); 12:17-21; 13:14, 35;
C | de lijdensgeschiedenis 21:4-5; 26:24, 31, 54 en 56, 27:9, 35.

Auteur: RB

Liederen

Psalm 118: 1, 5 en 8

Lied 644

Lied 624

Lied 642

Vrede zij u

Vrede van God

Zegen mij op de weg die ik moet gaan

Shaloom chaweriem

Zoek eerst het koninkrijk van God

Hij leeft

(=Gezang 215 LvdK)

(=Gezang 218 LvdK)

Op Toonhoogte 166

Op Toonhoogte 165

Hemelhoog 473a

Hemelhoog 272

Hemelhoog 88

Hemelhoog 182

Auteur: PZ



Jezus bezoekt zijn vrienden

Bijbelvertelling

Vorige keer hoorden we van de twee vrienden die op weg gingen naar Emmaüs en een man tegenkwamen. Hij ging met hen mee en tijdens het eten zagen ze dat het Jezus was. Wat mooi! De twee mannen komen nu terug in Jeruzalem en ze vertellen aan de andere leerlingen wat er onderweg gebeurd is. Ze vertellen hoe Jezus brood gebroken heeft en zij daardoor opeens zagen wie Hij is.

Ze zijn nog aan het vertellen als plotseling Jezus zelf weer in hun midden staat. Hij zegt: 'Ik wens jullie vrede!' Ze schrikken heel erg, omdat ze denken dat ze een geest zien. Maar Jezus zegt: 'Waarom schrikken jullie zo? Waarom twijfelen jullie of ik het wel echt ben? Kijk eens goed naar mijn handen en voeten. Ik ben het écht. Voel maar, en kijk maar goed: een geest heeft toch geen botten en geen huid?' Daarna laat Hij hen zijn handen en zijn voeten zien.

De leerlingen zijn blij en verrast; ze kunnen het nog steeds niet geloven. Dan vraagt Jezus: 'Hebben jullie hier iets te eten?' Ze geven Hem een stuk gebakken vis. Hij pakt het aan en eet het op. Ze kijken er allemaal naar. Jezus zegt: 'Weet je nog wat ik gezegd heb? Alles wat er over mij in de Bijbel staat, bij Mozes en bij de Profeten en in de Psalmen, dat moet gebeuren.' En daarna helpt Hij zijn vrienden om dat te begrijpen. Hij zegt: 'In deze Bijbelboeken kun je al lezen dat de Messias, dat ben ik, eerst pijn zal hebben en ook dood zal gaan. Maar ook dat Hij na drie dagen weer zal opstaan uit de dood.

Zo is het ook gebeurd.' Na drie dagen is Jezus weer levend geworden! Dit is het goede nieuws dat verteld moet worden aan de hele wereld: 'Als je opnieuw probeert goed te leven dan zal God wat je verkeerd deed vergeven'.

Dit moeten jullie aan iedereen vertellen. Begin daar maar mee dichtbij, hier in Jeruzalem.'

Auteur: IFF



Jezus wenst zijn leerlingen vrede

Inleiding

Morgen, op 5 mei 2025, mogen we vieren dat het tachtig jaar geleden is dat er in Nederland vrede kwam na 5 jaar oorlog (Tweede Wereldoorlog) Van 1940-1945 was ons land bezet door Duitsland. Er was geen vrijheid. Er werd gevochten. Sommige groepen mensen, zoals Joden en zigeuners, werden eerst buitengesloten en later afgevoerd naar werk- en concentratiekampen.

Wat zullen de mensen blij zijn geweest dat het weer vrede was. Dat ze niet meer bang hoefden te zijn voor soldaten en bommen en granaten. Dat ze vanaf dan hun ingestorte leven weer konden gaan opbouwen in alle rust en vrijheid.

Vandaag is het 4 mei. Dan denken we aan alle mensen die in de oorlog zijn gestorven. Soldaten, maar ook gewone burgers.

4 en 5 mei, belangrijke dagen: gedenken en vieren dat wij al tachtig jaar in vrijheid mogen leven!

Bijbelverhaal

De mannen die op weg waren naar Emmaüs zijn zo snel mogelijk teruggekeerd naar Jeruzalem. Ze willen de andere leerlingen over Jezus vertellen. Ze willen vertellen dat ze Hem hebben gezien en hebben gesproken.

Wanneer ze de elf discipelen en de andere leerlingen vinden, hebben zij ook nieuws voor de Emmaüsgangers. Ze vertellen de mannen dat ook Petrus en de vrouwen Jezus zelf hebben gezien. Zo praten ze met elkaar over het wonder van Jezus opstanding. Opeens staat Jezus zelf midden in de kring van leerlingen. Hij zegt: 'Vrede voor jullie'

De leerlingen deinzen achteruit. Ze zijn bang, omdat ze denken een geest te zien.

Maar Jezus zegt tegen hen: 'Waarom zijn jullie zo geschrokken? En waarom twifelen jullie?'

Kijk maar naar mijn handen en voeten, Ik ben het zelf! Raak me maar aan, een geest heeft geen vlees en boten, zoals jullie zien dat Ik heb'

Jezus laat de leerlingen zijn handen en voeten zien.

Daarin zijn nog de littekens te zien van de spijkers die zijn handen en voeten hebben doorboord.

De leerlingen kijken stomverbaasd naar Jezus, ze willen blij zijn, maar is het echt waar wat Hij zegt?

Dan vraagt Jezus: 'Hebben jullie hier iets te eten?' Snel gaat een van de leerlingen iets te eten halen. Het is een stuk geroosterde vis.

Jezus neemt de vis aan en voor hun ogen eet Hij een stuk van de vis op.

Hij zegt tegen de leerlingen: 'Toen Ik nog bij jullie was, heb Ik tegen jullie gezegd dat alles wat de afgelopen tijd is gebeurd al werd voorspeld in de Bijbel. In de psalmen en in de boeken van Mozes en de profeten werd al verteld dat Ik zou komen en wat Ik voor de mensen zou gaan betekenen.

De leerlingen luisteren goed nu Jezus hun uitleg geeft bij de Bijbel.

Jezus zegt: 'Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat Hij op de derde dag weer zal opstaan uit de dood. In Mijn Naam zullen alle volken geroepen worden om hun leven te veranderen. Dan kunnen hun zonden worden vergeven.

Jullie moeten erop uit trekken om dit Goede Nieuws aan alle volken bekend te maken. Je moet hier beginnen, in Jeruzalem.

Ik zal ervoor zorgen dat jullie kracht zullen ontvangen om jullie werk te doen. Wacht hier in Jeruzalem al biddend op de Heilige Geest. Ik zal de Heilige Geest sturen om jullie bij te staan in jullie opdracht. Hij zal jullie kracht en leiding geven om jullie taak in de wereld te doen.'

Afsluiting

Gods Vrede is iets anders dan de vrede hier op aarde.

De Vrede die Jezus brengt is niet dat er geen oorlog en conflict meer is in de wereld.

Ook al hebben wij in Nederland al 80 jaar vrede, dat is niet overal zo. Over de hele wereld zijn er steeds landen die oorlog met elkaar voeren, of mensen die binnen landen conflicten met elkaar uitvechten.

Jezus brengt de Vrede van God op aarde.

Door Jezus' opstanding is het goed tussen God en de wereld.

Wij vinden Vrede in het weten dat God onveranderlijk is. Hij heeft een plan met ons leven.

Wij vinden Vrede wanneer we onze eigen plannen loslaten en de plannen die God voor ons heeft omarmen. Wij mogen uit die Vrede van God leven en anderen hierover vertellen.

De leerlingen krijgen de opdracht van de Here Jezus om op weg te gaan en alle volken het Goede Nieuws bekend te maken. Maar wij krijgen die opdracht ook.

Én probeer goed te doen voor de mensen om je heen, zodat anderen door jou heen zien hoe goed God is. Laat iedereen de Vrede van God maar zien, die door jou heen schijnt!

Auteur: MMe



Echte vrede

Intro

Het gaat vandaag over VREDE. Waar denk je aan bij dit woord?

Mogelijkheden om hierover te praten:

- Maak gebruik van de kaartjes van het spel: Kaarten op tafel
- Schrijf het woord VREDE op een groot vel en laat de jongeren kreten erom heen schrijven. (Later met de vragen kun je hierop terugkomen)

Bijbelverhaal

Vorige week stopte het verhaal in de bovenzaal in Jeruzalem. Waar de vrienden van Jezus bang bij elkaar zaten. Met de deur op slot. Weet je nog van die twee mannen die in de avond nog een keer de lange weg terug naar Jeruzalem liepen, omdat ze Jezus hadden gezien. Opgewonden over wat ze meegemaakt hebben vertellen ze: 'Jezus leeft!' Hij was bij ons. Hij liep naast ons op de weg. We hadden het niet eens door. Maar na het breken van het brood, toen we het wel doorhadden, was Hij ook ineens weg. Ze vertellen vol passie over hun lieve Meester.

Terwijl ze nog druk aan het praten zijn, staat Jezus ineens bij de groep vrienden in de bovenzaal. Zomaar! Ze schrikken van dat plotselinge. Ze weten niet wat hen overkomt. Maar Jezus stelt hen gerust: 'Sjaloom, Vrede zij met jullie. Schrik maar niet.' De leerlingen schrikken echter wel. Ze zijn helemaal in de war. Het is Jezus, maar ook weer niet. Hij is zo anders. Dat Hij zomaar plotseling in hun huis kan zijn, zonder de deur te gebruiken, dat is zo vreemd. Ze menen een geest te zien. Daarom laat Jezus hun zijn handen zien. 'En kijk mijn voeten', zegt Hij. 'Ik loop ermee, net als jullie.' Het voelt wat ongemakkelijk. De leerlingen zijn niet vergeten wat er de laatste dagen gebeurd is. Jezus zegt nu wel 'vrede' voor jullie', maar ze hebben Hem in de steek gelaten, toen Hij gevangengenomen werd. Ze lieten Hem alleen in het lijden. Daar schamen ze zich voor. In hun hart is verdriet en ongeloof. Ze hebben toch zelf gezien dat Hij aan het kruis hing. Ze hebben gezien hoe Hij stierf. Ze weten waar zijn lichaam begraven is. En nu dit. Het is niet te geloven.

Wat een verwarring. Jezus weet het en helpt hen geloven: 'Raak Me maar aan en kijk goed; Ik heb een lichaam, met vlees en beenderen. Zien jullie het nu? Een geest heeft dat niet. Toch blijft het moeilijk te begrijpen. De leerlingen durven bijna niet blij te worden. Het is immers te mooi om waar te zijn. In de Bijbel is te lezen dat ze van vreugde nog niet kunnen geloven dat het waar is. Ze vertrouwen hun eigen ogen en oren niet. Ze zijn stomverbaasd. Nog een teken hebben ze nodig om het te kunnen geloven. Jezus vraagt hun of ze iets te eten hebben. Ze bieden Hem een stuk geroosterde vis aan. Voor hun ogen eet Hij dat op. Langzaam begint de waarheid door te dringen. Ze herinneren zich de maaltijden met brood en vis. Nu kunnen ze niet anders dan geloven dat Jezus hier is. Ze begrijpen het nog niet helemaal, maar met Jezus hebben ze al veel wonderlijk dingen meegemaakt. Jezus vindt het nu tijd om hen toe te spreken. Ik heb toch Zelf gezegd wat er moest gebeuren, toen Ik met jullie door het land trok. Hebben jullie dat dan niet onthouden? Wat de profeten jaren geleden hebben voorspeld, moest immers gebeuren. En Ik, hoe vaak heb Ik jullie laten weten dat Ik naar de aarde gekomen ben om de straf op de zonden van de hele wereld te dragen. Ik ben gekomen om vrede te brengen. Vrede met God. Ik ben als een Lam naar de slachtbank gebracht. Ik ben in de dood geweest, maar op de derde dag weer levend geworden. Precies zoals het is gezegd. Alles wat de profeten over Mij gezegd hebben is nu vervuld.

Door mijn offer, is er vergeving voor ieder die in Mij gelooft. En wie vergeven is, kan weer in vrede met God leven. De leerlingen gaan het langzaam begrijpen. De Heer opent het verstand van de leerlingen. Ze zien Gods plan in de dingen die er de laatste dagen zijn gebeurd. Het neemt hun verdriet weg. Ze worden er blij van. Dit is dus allemaal Gods plan geweest.

Nu krijgen ze de opdracht om dit grote nieuws door te vertellen. Ze moeten in Jeruzalem beginnen. Daar mogen ze gaan vertellen wat ze met hun eigen ogen hebben gezien en met hun eigen oren hebben gehoord. En later moeten ze verder trekken. De wereld in. Ze mogen de mensen blij maken met het nieuws van de vrede. De Heilige Geest zal hen hierbij helpen. Want iedereen moet het weten.

Gespreksvragen

1. Wat is vrede volgens de wereld? En wat zegt de Bijbel over vrede? Morgen, op 5 mei 2025, mogen we vieren dat het tachtig jaar geleden is dat er in Nederland vrede kwam na 5 jaar oorlog (Tweede Wereldoorlog) Van 1940-1945 was ons land bezet door Duitsland. Er was geen vrijheid. Er werd gevochten. Sommige groepen mensen, zoals Joden en zigeuners, werden eerst buitengesloten en later afgevoerd naar werk- en concentratiekampen. Wat zullen de mensen blij zijn geweest dat het weer vrede was. Dat ze niet meer bang hoefden te zijn voor

soldaten en bommen en granaten. Dat ze vanaf dan hun ingestorte leven weer konden gaan opbouwen in alle rust en vrijheid.

Vandaag is het 4 mei. Dan denken we aan alle mensen die in de oorlog zijn gestorven. Soldaten, maar ook gewone burgers. 4 en 5 mei, belangrijke dagen: gedenken en vieren dat wij al tachtig jaar in vrijheid mogen leven!

Wat heeft de vrede van Jezus te maken met het vieren van 80 jaar vrijheid in Nederland?

2. Hoe bijzonder is het dat Jezus bij de leerlingen komt, en na alles wat er gebeurd is, alleen maar zegt: Sjaloom, Vrede voor jullie. Wat zegt het van Jezus?
3. Door Jezus' offer ontvangen we dus vrede en ook wij krijgen de taak de vrede uit te delen, hoe doe je dat?
4. Schrijf vanuit dit verhaal een aantal dankpunten op en ook punten waarvoor je wilt bidden.

Auteur: RE