

2 maart 2025

# Verzoeking in de woestijn

Lucas 4:1-13



# Thema: Jezus wil het goede doen

## Doel

De kinderen ontdekken dat het moeite kost om God trouw te zijn. De duivel probeert ons steeds toe te geven aan het verkeerde.

## Toelichting

Jezus wil ons verlossen van alles dat tegen Gods bedoeling in gaat. Direct merkt Hij dat dat moeite kost. Als Jezus honger heeft, na veertig dagen in de woestijn, probeert de duivel Hem te beproeven. Dat gaat in drie stappen. 1. Zorg voor brood door uw goddelijke kracht te gebruiken. Jezus wijst dan op Gods Woord: vertrouwen op de HEER is belangrijker dan brood. 2. De hele wereld wil ik U geven, als U mij aanbidt. De gedachte daarachter: ik ben groter dan God en eigenaar van de schepping. Jezus antwoordt dat Hij alleen zijn Vader wil dienen. Alleen Hij is God. 3. In Gods Woord staat dat God een gelovige in nood te hulp zal schieten met zijn engelen. Daarom kan Jezus gerust van de tempel springen. Jezus zegt dat gelovigen niet zelf onverantwoordelijk het gevaar moeten zoeken.

Jezus wil het goede doen: gelovig op God de Vader vertrouwen en zijn reddende kracht. Zo verwint Hij Gods vijand.

## Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Jezus laat God de Vader niet los

Richtlijnen: Vertel de jongste kinderen de geschiedenis van Jezus in de woestijn. (Let op de volgorde van de verzoeken.) Jezus begint met zijn werk. Hij leeft veertig dagen in de woestijn. Zwak en moe van de honger en de dorst probeert de duivel Hem verkeerde dingen te laten doen. Hij zegt: brood is toch belangrijker dan God? Buig voor mij in plaats van te knielen voor God, dan mag U baas zijn over heel de wereld. Als U Gods Zoon bent zal God U redden als U van de tempel springt. Dwing God dat wonder voor U te doen.

Jezus zegt: dat wil ik allemaal niet. Ik houd van mijn Vader, luister alleen naar Hem. Dan komt het altijd goed. De duivel gaat weg. Hij merkt dat hij het niet van Jezus kan winnen.

## Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Drie aanvallen, allemaal mislukt

Richtlijnen: Als je een wedstrijd speelt, zoek je de zwakke plek van je tegenstander. Is de voetbalkeeper slecht, dan schiet je hard of met een stuit van afstand. Is een meisje bij volleybal niet zo goed in blokkeren, dan probeer je juist bij haar te smashen. En als een tegenstander nog niet zo snel is na een blessure, dan probeer je daarvan gebruik te maken.

Na veertig dagen niet eten in de woestijn is Jezus verzwakt. De satan ziet nu een goede kans om Hem aan te vallen. Hij probeert het op drie manieren (zie toelichting). Jezus gehoorzaamt zijn Vader en zoekt hulp bij Hem alleen. Zo mislukt iedere aanval om Jezus het verkeerde te laten doen. De satan laat Jezus even met rust: Jezus is te sterk voor hem.

Als je doet wat de Bijbel leert en vertrouwt op Gods kracht ben jij sterker dan Gods tegenstander. Dat lukt niet altijd, maar blijf het proberen!

## Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Pas op: duivel in actie

Richtlijnen: De jongeren kennen de waarschuwborden voor een gevaarlijke bocht, overstekend wild of overvliegende vliegtuigen. Hun boodschap is dat je rekening moet houden met wat kan gebeuren. Rem af voor die bocht. Zorg dat je een overstekend hert kunt ontwijken. Ga niet omhoog staren naar een landend vliegtuig, maar houd je ogen op de weg.

Jezus is Gods Zoon, maar Hij moet wel goed nadenken hoe Hij leeft. Hij kan, zoals ieder mens, verkeerde keuzes maken.

Als Jezus verzwakt is na veertig dagen in de woestijn en de duivel verschijnt, is dat voor Jezus een waarschuwing. Let extra goed op wat Je zegt en doet! De mensen verlossen van wat tegen Gods bedoeling ingaat, kan alleen als Je zelf altijd kiest om God de Vader te gehoorzamen! Daarom antwoordt Jezus de duivel: eten alleen maakt niet gelukkig. Ik vertrouw alleen op God, niet op jouw hoogmoedige leugens. En Ik zoek het gevaar niet op, maar wil goed leven, beschermd door God. De duivel kan geen schade veroorzaken, hij is kansloos tegen Jezus die goed oplet.

Bespreek met de jongeren hoe wij ons kunnen aanpassen aan de verzoeken van de duivel. Hoe probeert hij ons vandaag bij God vandaan te lokken? Zie je zijn trucjes en valkuilen? En als je erin getrapt bent en schade oploopt, wat doen we dan?

## Extra bijbelgedeelte: 1 Petrus 5:8-11

(Pas op voor de verleidingen van de duivel. Antwoord hem in geloof. En weet: God is sterker en geeft ook jou de kracht om staande te blijven.)

Auteur: DW

# Achtergrondinformatie

De Heilige Geest is bij Jezus' doop in Lucas 3 op Hem neergedaald. De Vader heeft zijn onvoorwaardelijke liefde aan Jezus uitgesproken.

Wat gebeurt er als je vervuld bent van de Heilige Geest? De duivel ziet het gebeuren, en reageert. Hij probeert Jezus los te weken van de HEER. Een wig te drijven in de relatie tussen de Vader en de Zoon. Juist daarom stuurt de Heilige Geest Jezus veertig dagen in de woestijn. Om de aanvallen van de vijand te onderkennen en alle aandacht te hebben voor de confrontatie daarmee.

Merk dan ook op, dat die beproeving niet pas aan het eind van die veertig dagen begint, maar al die volle veertig dagen aan de gang is. De drie vragen uit dit gedeelte zijn als het ware de laatste aanvallen van de duivel. De honger na veertig dagen vasten versterkt de verleiding die van de vragen van de duivel uitgaat.

## Gebruik goddelijke macht om stenen in brood te veranderen – en stil zo de honger.

De toegang tot Jezus' hart die de duivel zoekt is natuurlijk de honger. Met zijn suggestie verwijst hij fijntjes naar Israël in de woestijn. Had de HEER hen geen honger laten voelen, en hen daarna met manna uit de hemel gevoed (Deut. 8:3)? Tegelijk probeert de duivel Jezus in eenzelfde val te laten trappen als Mozes indertijd. In Num. 20 laat Mozes zich verleiden om water uit de rots niet als een geschenk van God, maar als een werk in eigen kracht aan het volk te geven: 'Zullen wij voor jullie uit deze rots water laten stromen?' Het is één ding om God te vragen om voedsel. Het is heel iets anders om je positie als Zoon van God te gebruiken om in je eigen behoefte te voorzien. Dat is machtsmisbruik. Het zou in twee behoeften voorzien: voedsel, en het aan de duivel tonen van zijn macht. Maar het zou dezelfde zonde zijn als van Mozes. Daarvan zei de HEER: 'Omdat jullie niet op Mij vertrouwd hebben, en in het bijzijn van de Israëlieten geen ontzag hebben getoond voor mijn heiligheid, zullen jullie dit volk niet in het land brengen dat Ik het geef.'

Jezus valt niet voor de verzoeking, en antwoordt met een bijbelcitaat uit Deut. 8:3. 'De mens leeft niet van brood alleen (maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt).'

Zo toont Jezus zijn trouw aan en vertrouwen op zijn Vader. En de duivel heeft er geen antwoord op.

## Regeer in glorie – en bereik zo je doel zonder te lijden.

Jezus' komst op aarde heeft als doel om de kloof tussen God en de mensheid door de zonde te overbruggen. Voor zijn komst regeerde Hij al met de Vader, maar de mensheid had zich tegen God gekeerd. Nu biedt de duivel Hem aan om alle mensen opnieuw te regeren. Dé kern van Jezus' komst op aarde: iedereen bijeengebracht onder zijn naam. De duivel laat het Hem zien en biedt het Hem aan. Nog voor Jezus zijn ambt oppakt, zonder te hoeven lijden en sterven.

Het enige wat ervoor nodig is: de duivel boven de Vader stellen en hem dus aanbidden...

Jezus valt niet voor de verzoeking. Hij antwoordt weer met Gods Woord: Geen andere goden voor Gods aangezicht. Ik ben de Enige God.

Zo toont Jezus opnieuw zijn trouw aan en vertrouwen op zijn Vader. En opnieuw heeft de duivel er geen antwoord op.

## Bewijs dat je Gods Zoon bent.

De duivel merkt hoeveel kracht Jezus vindt in Gods Woord. En dat Hij zich scherp bewust is van zijn taak. Nu probeert hij of in Jezus' kracht misschien ook zijn kwetsbaarheid ligt. De duivel citeert zelf uit Gods Woord om Jezus in verzoeking te brengen. En tegelijk zaait hij twijfel over wie Jezus is. Bewijs maar dat U Zoon van God bent. Als dat echt waar is moet God U wel redden. En hij citeert Psalm 91:11,12.

Deze verzoeking raakt aan de kern van wie Jezus is. Niet hoe Hij zich voelt (honger), of wat zijn taak is (verzoening bewerken), maar wie Hij is: Zoon van God. Bewijs het maar!

Voor de derde maal valt Jezus niet voor de verzoeking. Met een citaat uit Deut. 6:16 laat Jezus weten God niet te willen verzoeken. Hij weet dat God van Hem houdt, zijn Vader is. Daar heeft Hij geen bewijs voor nodig.

Het is over. De duivel weet dat hij verslagen is, en gaat weg.

Merk op wat het met Jezus doet dat Hij vervuld is van de Heilige Geest. Juist nu, juist hier, put Hij uit Gods Woord. Dat valt me ook in onze tijd op. Wie tot geloof komt en door de Geest vervuld wordt, wordt gevoed uit en bewapend met Gods Woord. Met Ef. 6:17 zien we dat de Geest het Woord van God als zwaard schenkt, klaar om de duivel te verslaan.

Zo sterk is Gods Woord: de duivel heeft er letterlijk niets tegen in te brengen. Ben jij thuis in de Bijbel?

Merk op dat de verzoeken Jezus niet zomaar overkomen: geleid door de Heilige Geest maakt God tijd en ruimte om de vijand te leren kennen, maar ook om de kracht van de intieme verbondenheid met God zelf te leren kennen. Beproeving is ook training, is ook het leren kennen van God, van jezelf en van de vijand. Leren vertrouwen op Gods kracht.

*Auteur: KS*

## Liederen

Psalm 40: 2 en 3

Lied 539

Lied 540

Gezang 239: 1, 5, 6 en 7 LvdK

Jesus, diep in de woestijn

Geen andere Naam

Hou maar vol

De wapenrusting

Bewaar je oog

Lees je Bijbel, bid elke dag

'k Heb Jezus nodig

Is je deur nog op slot?

Alles wordt nieuw deel 3: 7 Hanna Lam en Wim ter Burg

Hemelhoog 331

Opwekking voor kinderen 29

Opwekking voor kinderen 12

Hemelhoog 371

Hemelhoog 382

Hemelhoog 299

Op Toonhoogte 528

*Auteur: PZ*



# Jezus laat God de Vader niet los

## Bijbelverhaal

De Here Jezus is gedoopt! Door Johannes de Doper. De Heilige Geest is nu heel dicht bij Hem. De Here Jezus voelt, door de Heilige Geest, dat Hij naar de woestijn moet gaan. Daarom gaat Hij ook naar de woestijn. Terwijl Hij in de woestijn is, bidt Hij tot zijn Vader. Veertig dagen lang eet Hij helemaal niets. Nu heeft de Here Jezus wel heel erg honger.

Dan opeens komt de duivel naar Hem toe. Weet je nog wie dat is? Dat is de slang die bij Adam en Eva in het paradijs probeerde om hen verkeerde dingen te laten doen. Helaas luisterde ze naar de slang en niet naar de Here God.

Nu probeert de duivel het ook bij de Here Jezus. Luister maar wat hij zegt.

'U bent toch de Zoon van God? U kan toch alles? Zegt U dan maar tegen deze steen die hier op de grond ligt, dat die in een brood moet veranderen!'

Natuurlijk kan de Here Jezus dat. Maar Hij wil het niet. Hij wil alleen luisteren naar zijn Vader in de hemel. Daarom zegt Hij: 'In de Bijbel staat dat mensen niet alleen brood nodig hebben om te leven; brood is niet het belangrijkste. Ze hebben de Here God nodig voor álles! Altijd!'

Wat goed van de Here Jezus dat Hij niet luistert naar de duivel. Hij blijft luisteren naar de stem van God. Hij heeft erge honger, maar Hij doet het niet.

Hoe moeilijk het ook is. Hij blijft gehoorzaam aan zijn Vader in de Hemel.

De duivel gaat nog steeds niet weg. Hij probeert nog een keer om de Here Jezus iets verkeers te laten doen. Hij laat aan Jezus alle koninkrijken van de wereld zien. En hij zegt: 'Al deze koninkrijken zijn nu van mij. Als U voor mij knielt, krijgt U ze allemaal.'

Maar de Here Jezus antwoordt en zegt: 'In de Bijbel staat: kniel alleen voor de HEER uw God. Vereer Hem alleen en niemand anders.'

Weer probeert de duivel om de Here Jezus iets verkeers te laten doen. Hij neemt de Here Jezus mee naar het dak van de tempel. En hij zegt: 'U bent toch de Zoon van God? Spring dan naar beneden! God zal zijn engelen sturen en U opvangen.' Maar de Here Jezus antwoordt opnieuw en zegt: 'In de Bijbel staat: Je mag de Here God niet uitdagen, zodat Hij zijn macht moet laten zien! Ga nu direct weg van mij! Ik wil je nu niet meer zien!'

Op al die manieren, wel drie keer, probeert de duivel de Here Jezus iets verkeers te laten doen. Maar het lukt hem niet. De duivel gaat weg. Hij merkt dat hij niet kan winnen van de Here Jezus.

De Here Jezus luistert naar wat er in de Bijbel staat. Hij gehoorzaamt zijn Vader, omdat Hij heel veel van Hem houdt. Hij vertrouwt op zijn Vader! En Hij weet dat het dan pas echt goed komt. Want de Vader van de Here Jezus, God, laat Hem nooit in de steek.

*Auteur: RS*



# Drie aanvallen, allemaal mislukt

## Inleiding

Als je een wedstrijd speelt, zoek je de zwakke plek van je tegenstander. Dan heb je zelf meer kans om te winnen. Is de voetbalkeeper slecht, dan schiet je hard of met een stuit van afstand. Is een meisje bij volleybal niet zo goed in blokkeren, dan probeer je juist bij haar te smashen. En als een tegenstander nog niet zo snel is na een blessure, dan probeer je daarvan gebruik te maken. Dit trucje probeert de duivel ook uit te halen. Maar bij hem is het geen sport. Het is een regelrechte aanval op degenen die bij God horen. Het overkwam zelfs Jezus.

## Bijbelverhaal

Jezus is een heel eind aan het lopen. Hij is helemaal vol van de Heilige Geest, die Hem naar de woestijn leidt. Jezus is net gedoopt door Johannes de Doper. Een stem uit de hemel heeft Hem daar gezegd: 'Jij bent de Zoon waar Ik zo van houd, Ik word blij van jou'. Hij wist het al wel, maar nu is er die heerlijke bevestiging. Ja, Jezus weet dat Hij de Zoon is van de almachtige Vader. Dat is heel bijzonder, maar ook een grote verantwoordelijkheid. Hier moet Jezus goed over nadenken, en er vooral over praten met zijn Vader. Ze hebben veel te bespreken. Wel veertig dagen en nachten is Jezus in de woestijn, zonder te eten.

Na die veertig dagen vasten heeft Jezus wel erge honger. De duivel, die helemaal niet blij is met Jezus' contact met de Vader, probeert Hem daarvan af te houden. Hij wil Jezus laten twifelen of Hij wel echt God is. En omdat Jezus, behalve dat Hij God is, tegelijk ook mens is, wil de duivel Jezus' lichamelijke honger gebruiken als wapen. Hij zegt tegen Jezus: 'Als U dan echt de Zoon van God bent, zeg dan tegen die steen dat hij een brood moet worden.' Jezus weet wel wat de duivel wil: dat Hij de duivel gehoorzaamt. Maar dat zou het slechtst zijn wat Hij kan doen. Dus Jezus antwoordt de duivel: 'De mens leeft niet alleen door brood'. Zo mislukt het eerste plan van de duivel. De eerste verzoeking, dus een uitdaging om iets fout te doen.

Maar de duivel heeft nog een idee: hij neemt Jezus mee naar een heel hoge plek en laat Hem daar alle koninkrijken van de wereld zien. Hij zegt: 'Dat geef ik allemaal aan U. Ik ben er de baas sinds ik uit de hemel weggestuurd ben, dus ik kan het ook weggeven aan wie ik wil. Daarvoor hoeft U alleen maar in aanbidding voor mij neer te vallen, dan is alles voor U.'

Maar hoe zou Gods Zoon voor de duivel neer kunnen knielen? Al heeft Jezus nog zo'n honger, Hij buigt niet. Hij zegt: 'Er staat in de Wet van God: 'Aanbid alleen de HEER, uw God, en vereer alleen Hem.' Zo mislukt ook het tweede plan van de duivel.

Er komt een derde verzoeking: de duivel neemt Jezus mee naar de tempel in Jeruzalem. Hij gaat met Hem op het hoogste dak staan. 'Spring er dan af! Als u tenminste de Zoon van God bent. Want er staat: 'God zal zijn engelen opdracht geven om U te beschermen. Zij zullen

U opvangen, zodat U uw voet niet aan een steen stoot.' Ja, dat stáát er ook. Maar de duivel wil Gods tekst op een verkeerde manier gebruiken. Gods bescherming is er inderdaad voor mensen die doen wat God zegt. Zij kunnen erop vertrouwen dat God hen beschermt bij hun opdracht. Jezus doet daarom altijd precies wat de Vader zegt dat Hij moet doen. Maar God zegt nooit dat je van een hoog dak af moet springen!

Jezus herinnert de duivel eraan: 'Er staat ook geschreven: U zult de HEER, uw God niet uitdagen.' Daar weet de duivel geen antwoord op. Hij weet dat hij verloren heeft, en laat Jezus een tijd met rust.

## Afsluiting

Ook al werkte het niet om Jezus uit te dagen op het moment dat Hij het zwakst was, de duivel probeert het op die manier ook bij mensen. Net als bij die sportwedstrijden. En mensen trappen er wel in, als ze niet genoeg gehoorzaam zijn aan God. Ook wij worden op deze manier door de duivel uitgedaagd. En hoe meer wij doen wat God wil, hoe meer de duivel zal proberen dat te stoppen. Je kunt dus gewoon verwachten dat de duivel je gaat uitdagen als je met Gods zaken bezig bent. Maar dat is niet erg! God geeft ook aan ons zijn Heilige Geest, om ons te helpen de goede dingen te kiezen. Als jij doet wat de Bijbel je leert en vertrouwt op Gods kracht, ben jij sterker dan Gods tegenstander. Dat lukt niet altijd, maar aan dezelfde God mogen we ook vergeving vragen voor wat er fout ging. Dus, blijf het daarna toch weer proberen!

## Vragen

- Waarbij vind jij het wel eens moeilijk om het goede te kiezen?
- Wat kunnen de gevolgen zijn van zonde?
- Vraag jij wel eens aan God om vergeving, als je toch eens iets deed waarvan je weet dat God het liever anders had gewild? Wat gebeurt er daardoor?
- De duivel probeert Jezus te pakken met Bijbelteksten. Maar Jezus kènt de Bijbelteksten niet alleen, Hij lééft ze, wat de duivel niet doet. Daarom kan hij deze antwoorden zo goed geven. Lees Efeziërs 6:17. Wat hebben wij nog meer nodig? Het Woord van God. Daarom is teksten uit je hoofd leren zo belangrijk!
- Zou je elkaar ook kunnen helpen goede keuzes te maken? Lees bijvoorbeeld Jakobus 5:16. Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Hiervoor heb je wel eerlijkheid nodig. Maar je kunt elkaar ook een goed contact met God! Aan wie zou jij je fouten durven toe te geven? En wie wil jij wel helpen de goede dingen te kiezen? Laat de kinderen dit eventueel in zichzelf beantwoorden. Een persoonlijke getuigenis van de leid(st)er kan hierbij aanzetten tot vruchtbaar gevolg.

Auteur: PW



# Pas op: duivel in actie

## Inleiding

Herken je dat? Heb je net iets van God ervaren. Je hebt samen met andere jongeren een praise-avond bezocht. De muziek en de woorden raakten je hart. Met heel je hart zong je mee. Je wist het weer zeker: God houdt van mij. Je loopt over van liefde voor God. Voor Hem wil je leven. En dan kom je thuis, of je komt de andere dag op school en dan .... vul zelf maar in.

Een voorbeeld van hoe het kan gaan in ons leven.

## Bijbelgedeelte

In de Bijbel lezen we een verhaal van Jezus, die iets wonderlijk moois beleeft. Voor Hij aan zijn opdracht begint, ontvangt Jezus de doop. Als teken daarvan gaat de hemel open en komt de Geest van God als een witte duif op Hem. Uit de hemel klinkt de stem van God; 'U bent mijn geliefde Zoon. In U vind Ik vreugde'. Vanaf dit moment heeft Jezus een permanente bijzondere verbinding met de Heilige Geest die Hem in alles adviseert en helpt. De Heilige Geest leidt Hem naar de woestijn. Hier in het stille, verlaten gebied is Jezus alleen. Veertig dagen en veertig nachten blijft Hij daar. Zonder te eten. Hij spreekt daar met God, zijn Vader. Jezus wil alleen doen wat God wil. Hij spreekt met zijn Vader over de grote opdracht die Hij heeft. Hij is zo gericht op de belangrijke taak dat Hij niet aan eten denkt. Maar na veertig dagen is Hij verzwakt door de honger. Hij verlangt naar brood. Dat kunnen wij goed begrijpen. Op de plek waar Jezus is, ziet Hij alleen zand en stenen; dood en hard; stenen in plaats van brood. Op dit moment heeft satan gewacht. Hij, de gemene leugenaar; De tegenstander van God komt op momenten van zwakte. Dan probeert hij op een subtiele manier twijfel te zaaien.

De stem uit de hemel had gezegd (en iedereen daar had het gehoord), 'Deze is mijn geliefde Zoon'. Satan heeft dat ook gehoord en nu zegt hij tegen Jezus: als je Gods Zoon bent, zeg dan tegen die stenen dat ze broodjes worden. Het zou een koud kunstje zijn voor de Zoon van God. Water werd ook wijn, lezen we in de Bijbel. En wij weten dat God het volk in de woestijn elke dag manna gaf. Maar Jezus mag zijn macht alleen gebruiken zoals God het wil. Jezus kent de woorden van zijn Vader. Hij zegt: 'Er staat geschreven: de mens leeft niet van brood alleen'.

Satan geeft zomaar niet op en neemt Jezus mee naar een hoge plaats. Daar laat hij Jezus in één ogenblik alle koninkrijken van de aarde zien. Het ziet er indrukwekkend uit. Hij doet een voorstel: 'Als U voor mij neerknielt en mij aanbidt, zal ik U macht over dit alles geven en ook de roem die erbij hoort'. Een regelrechte verleiding om koning van de aarde te worden zonder te hoeven lijden en sterven. Jezus antwoordt: 'Er staat geschreven: Aanbid de HEER uw God, vereer alleen Hem'.

De duivel doet nog een poging en neemt Jezus nu mee naar het dak van de tempel. Vanaf die plek kijken ze neer op een groep mensen op het tempelplein. Weer zegt hij tegen Jezus: 'Als U de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: Zijn engelen zal Hij opdracht geven om over U te waken. Op hun handen zullen zij U dragen, zodat U uw voet aan geen steen zult stoten'. Satan zal even laten zien dat hij ook weet wat er geschreven is. Hij gebruikt letterlijk dezelfde woorden: er staat geschreven. Wat is satan toch een papegaai. Een naprater. Maar wees op je hoede. Hij verdraait woorden en gebruikt halve waarheden. Hij heeft altijd onze ondergang op het oog. Ook nu, Hij denkt Jezus een stap voor te zijn, nu hij zelf ook met de Bijbel komt aanzetten. Nou Jezus, bedoelt hij, hoe geweldig zullen die mensen daar beneden het vinden als U van het dak zou springen en met engelen langzaam naar beneden zou dalen. Dan weet iedereen meteen wie U bent. Dan wordt U op een makkelijke manier populair. Zonder die lijdensweg, die uw Vader U heeft opgedragen.

Jezus' reactie is kort maar krachtig: 'Er is geschreven: Stel de HEER, uw God niet op de proef'. Jezus wil Gods woorden niet misbruiken voor eigen gemak en van God een wonder eisen voor een veilige landing op het tempelplein. Jezus is gehoorzaam aan de Vader. Hij weet wie Hij is. Hij kent zijn opdracht. Hij wil de weg gaan die de Vader Hem wijst. Dat is de weg van het lijden en sterven. De weg die ervoor zorgt dat alle mensen die in Hem geloven, niet verloren gaan maar eeuwig zullen leven met Hem. Dit is nu juist wat satan niet kan verdragen, hij zal niet opgeven, maar voor nu is het genoeg. Satan laat Jezus voor een tijdje met rust.

## Afsluiting

Als ik over dit verhaal nadenk, verbaas ik me over Jezus. Hij is echt een mens als wij geworden. Met een lichaam dat verzwakt na een periode van vasten. En uitgerekend op dat moment komt satan. Wat een lafaard! Later -dat is weer op een zwaar moment- als Jezus aan het kruis hangt, probeert hij het nog een keer: 'Als U de Zoon van God bent, kom dan van het kruis af!' Dit is wat satan wil. Maar Jezus blijft trouw aan zijn opdracht. Hij geeft zijn leven. Hij gaat de weg die de Vader wil. Hij geeft niet op. Hij denkt aan ons. Aan jou! Wat hebben wij een bijzondere God. Door dit verhaal, weten wij dat Jezus met ons kan meeleven, als wij op de proef worden gesteld. In moeilijke omstandigheden kan Hij helpen; Jezus weet hoe zwaar verzoeking kan zijn. Hij leert ons bidden: 'Leid ons niet in verzoeking'. Dit staat hoog op zijn gebedslijstje, Hij bidt het voor zichzelf en ons. Hij bidt dat wij Gods woorden bewaren in ons hart. Die woorden geven richting en zekerheid. Het helpt jou om het juiste te doen. Het helpt om er niet aan te twifelen dat je Gods geliefde kind bent.

## Vragen

1. Twee woorden: veertig en woestijn. Waar moet je aan denken?
2. Extra Bijbelgedeelte: 1 Petrus 5:8-11 Lees dit gedeelte. Waarom hamert Petrus er in zijn brief op om waakzaam te zijn?
3. Ik noemde satan de papegaai van God. Hij aapt Jezus na door Bijbelwoorden te citeren. Wat hij zegt vind je in psalm 91:12 Het is aardig bedacht van de duivel, maar hij durft niet verder te citeren. Als je het in je Bijbel opzoekt, begrijp je het.
4. Om waakzaam te zijn, moet je de vijand kennen. De tactieken, de trucjes die hij gebruikt om ons in de val te laten lopen. Welke ken je al? En hoe kun je je hiertegen wapenen?  
En als je toch struikelt, omdat je niet alert, of zwak was. Wat dan?
5. Wat betekent het voor jou dat over de hele wereld christenen bidden: Leid ons niet in verzoeking? Met nadruk op het woordje 'ons'!
6. Waar wil je God voor danken na deze Bijbelstudie? Schrijf met elkaar wat dankpunten op en spreek die straks uit in een gebed.

## Tot slot

Wij, mensen, zijn zwak, het is moeilijk om gehoorzaam te zijn en Gods wil te doen. Als jij moeite hebt met een bepaalde zonde, vraag dan of de Heilige Geest jou juist daarbij wil helpen. God is sterker. Hij geeft kracht. Heel graag zelfs!

## Zingen

Zoek eerst het Koninkrijk van God  
Gij zult niet leven van brood alleen

*Auteur: RE*