

GODS GENADE GEEFT UITZICHT

Inleiding

Het paasproject 'Gods genade geeft uitzicht' laat zien dat het uitzicht op redding komt van de Heer zelf. Hij heeft in zijn genade de Verlosser gegeven, waardoor er een ommekeer is in de geschiedenis. Alles is ten goede veranderd. De zonde wordt voorgoed weggevaagd. En de mens mag eeuwig leven, verbonden met zijn Schepper en Verlosser.



In het Paasproject kijken we als door een 'vergrootglas' naar bijzondere momenten uit het leven, sterven en opstaan van onze Verlosser: Jezus. Jezus is tijdens zijn leven als een leraar voor ons mensen. Niet alleen door de woorden die Hij heeft gesproken maar ook door de daden die Hij heeft gedaan. Jezus geeft ons het voorbeeld hoe wij mogen leven voor Gods ogen. Zijn gehoorzaamheid inspireert ons om te leven zoals Hij.

In de projectverbeelding is een landschap te zien, met een weg naar de stad Jeruzalem op de achtergrond. Aan de rechterzijde is in de projectverbeelding een cirkel (draaischijf). *(Draai de draaischijf om. Jezus komt op de weg te staan).* Jezus staat centraal in de cirkel. Jezus staat op de weg naar Jeruzalem en nodigt ons uit om met

Hem mee te gaan, langs bijzondere momenten uit zijn leven. Elke week komt er een afbeelding op het landschap bij. Elke afbeelding laat een moment uit Jezus' leven zien. Deze momenten geven een beeld van zijn leven, de keuzes die Hij maakt en het voorbeeld dat Hij in woord en beeld aan ons meegeeft. Elk moment brengt ons een stukje verder op de weg naar Jeruzalem, de plaats waar Gods genadeplan door Jezus tot uiting is gekomen. Door Jezus komt de onomkeerbare ommekeer. Want Jezus' leven is uniek. Dit wordt zichtbaar door het omkeren van de draaischijf waardoor Gods genadeplan zichtbaar wordt. Wanneer we in Jezus, onze Verlosser, geloven volgen we Jezus Christus niet alleen in zijn kruisdragen, maar ook in zijn overwinning. Immers God schenkt ons het eeuwig leven met Hem.

2 maart:

Jezus kiest: Hij wil het goede doen (Lucas 4:1-13)



In Lucas 4: 1 -13 lezen we dat Jezus' levensdoel is ons verlossen van alles dat tegen Gods bedoeling in gaat. We zien Jezus in de woestijn waar Hij al 40 dagen is. Als Jezus honger heeft, beproeft de duivel Hem. We zien dat Jezus wijst naar zijn Vader, want Jezus weigert zijn goddelijke kracht voor eigen belang te gebruiken. Hij wil niet de duivel erkennen, maar alleen de Schepper, zijn Vader die in de hemel is, dienen.

9 maart:

Jezus leert ons het goede nieuws (Lucas 4:14-30)



In Lucas 4: 14 – 30 lezen we hoe Jezus onderwijst. Daarnaast doet Hij wonderen. Gods Geest geeft Jezus de kracht om Gods werk te doen. Jezus leest uit Jesaja en zegt dat deze woorden over Hem gaan: Ik ben de Messias, de beloofde Verlosser. Juist dat willen ze in Nazaret, de plaats waar Hij is opgegroeid, niet geloven. Weg met Hem!

16 maart:

Jezus stelt ons gerust: God is goed voor ons (Lucas 12:22-34)



In Lucas 12 lezen we de gelijkenis die Jezus aan de mensen vertelt. Jezus wijst naar de vogels in de lucht. Jezus leert ons dat het goede meer is dan wat je bezit. Veel hebben is niet alles, want je leven wordt er niet langer of beter van. Gezondheid of goede relaties met mensen om je heen kun je niet kopen. De schepping bestaat doordat God ervoor zorgt. We leven van zijn goedheid. Bedenk dat leven voor God, geloven in Jezus, het belangrijkste doel in jouw leven moet zijn. De gelijkenis die Jezus vertelt, leert ons dat de goede God zeker oog zal hebben voor ons voedsel en onze kleding, want kijk naar de vogels; als God al voor hen zorgt, dan zal God zeker ook voor jou zorgen. Jij bent nog waardevoller voor Hem dan de vogels.

23 maart:

Jezus laat zien: God is geduldig (Lucas 13:1-9)



In Lucas 13 lezen we over de gelijkenis die Jezus vertelt. In de gelijkenis horen we over de groei en ontwikkeling van een vijgenboom. De wijngaardenier zorgt voor een vijgenboom en

zorgt zelfs extra voor deze boom. Ondanks dat de boom al drie jaar geen vrucht draagt, vraag hij aan de landheer om geduld met deze boom. De landheer geeft dit. God heeft veel liefde en geduld. Hij voedt ons leven met zijn woorden en daden. Jezus laat door deze gelijkenis zien dat God hoopt dat wij in Hem geloven en dat ons leven iets oplevert voor zijn Koninkrijk.

30 maart:

Jezus leert ons vieren en gedenken (Lucas 22:7-23)



In Lucas 22 lezen we hoe Jezus samen met zijn discipelen samenkomt. Ook voor Jezus is het Pesachmaal de herinnering aan het moment dat de Heer Israël bevrijdde uit de slavernij in Egypte. Tijdens het herinneringsmoment spreekt Jezus met zijn discipelen over zijn naderende dood en over het goede nieuws dat de Verlosser de wereld zal redden en zal leiden naar Gods heerlijke toekomst. Dan breekt Jezus het brood, spreekt de dankzegging uit en deelt het brood met zijn discipelen. Vervolgens neemt Jezus de beker met wijn, zegent ook deze en deelt de wijn met zijn discipelen. Zo vieren ze samen het avondmaal. Met het avondmaal vieren ze het vernieuwde verbond door het geloof in Jezus. Iedereen die zijn volgeling wil zijn en blijven, hoe onvolmaakt hij ook is, mag horen bij Gods Koninkrijk.

6 april:

Jezus vraagt jou: kruis te dragen achter Hem (Lucas 23:26-32)



In Lucas 23 lezen we dat Simon van Cyrene wordt gedwongen de dwarsbalk van het kruis in plaats van Jezus verder te dragen. Zo wordt datgene waar hij mee bezig was vertraagd of onderbroken. Waarschijnlijk heeft hij dat vervelend gevonden. Hij ondervindt iets van het

lijden van Jezus. Het dragen van het kruis heeft waarschijnlijk diepe indruk op hem gemaakt. Zijn zonen en zijn vrouw zijn later bekende christenen in de gemeente van Rome.

13 april:

Jezus geeft zijn leven (Lucas 23: 46-56)



In Lucas 23 lezen dat Jezus aan het kruis gehangen is, Zijn leven eindigt snel. De situatie lijkt zo anders dan de discipelen hadden verwacht. Alles lijkt nu omgekeerd. *(Draai de draaischijf om. Het gesloten graf wordt zichtbaar).* Zijn begrafenis lijkt op die van ieder mens in die tijd. Maar de drie uur duisternis, Jezus' laatste woorden, de reactie van de centurio en de moeite die Josef doet voor een respectvolle begrafenis zijn heel bijzonder. Jezus legt zijn leven geduldig in Gods hand. De weg naar Jeruzalem is leeg en verlaten. Het gesloten graf op de achtergrond. Door het graf heen wacht Hem de overwinning.



20 april:

Jezus is echt opgestaan (Lucas 24:1-12)



In Lucas 24 lezen we dat Jezus niet langer in het graf Jezus ligt. Kijk de steen is weggerold en het graf is open. *(Draai de draaischijf om. Het open graf wordt zichtbaar).* Terwijl de vrouwen op weg gaan naar het graf om Hem te verzorgen, krijgen ze de schrik van hun leven: "Hij is niet hier, Hij is uit de dood opgewekt!". Ze denken terug aan wat Jezus heeft gezegd. De

vrouwen keren terug van het graf, vol van deze gebeurtenis. Misschien zijn ze zich er wel van bewust dat hun verhaal heel ongeloofwaardig over zal komen op de anderen. Toch zetten ze door. Het gaat immers niet om hen, maar om Jezus.



Petrus twijfelt en gaat kijken. Misschien staat hij daarna ook wel voor gek, maar hij wil het zelf gezien hebben. Zijn Heer is opgestaan! Vol verwondering keert hij terug van het graf. (*Draai de draaischijf om. De opgestane Jezus wordt zichtbaar voor het open graf*). Door Hem zorgt God voor een ommekeer, Gods genade plan geeft uitzicht.

Later is Petrus één van de getuigen die anderen vertelt over Jezus. Hij schaamt zich niet voor het Evangelie van kruisdragen en opstanding. Daarin heeft hij Gods genade gezien. Petrus weet dat hij in zijn verder leven niets anders moet doen dan zijn zoals zijn Heer is. In woorden en daden dankbaar tonen dat Jezus Verlosser is.

Ontworpen en geïllustreerd door Renate Berkey - Blaas