

9 maart 2025

# Jezus in de synagoge van Nazaret

Lucas 4:14-30



# Thema: Is Jezus het goede nieuws?

## Doel

De kinderen ontdekken dat Jezus Gods reddende boodschap is, maar niet iedereen wil dat erkennen.

## Toelichting

Gods Geest geeft Jezus kracht om Gods werk te doen. Hij wil de wereld gelukkig te maken, het leven goed laten zijn. Jezus werkt in Galilea. Hij onderwijst en doet wonderen. Hij komt ook in de synagoge van Nazaret, waar Hij is opgegroeid. De mensen kennen hun beroemde dorpsgenoot en verwachten iets van Hem. Jezus stelt hen niet teleur en leest uit Jesaja. Dan zegt Hij dat deze woorden over Hem gaan: Ik ben de Messias, de beloofde Verlosser. Juist dat willen ze in Nazaret niet geloven: zo bijzonder kan Jezus niet zijn. Weg met Hem!

## Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Goed nieuws

Richtlijnen: Leg er bij het vertellen van het verhaal de nadruk op dat de inwoners van Nazaret nieuwsgierig zijn wat die jongen die in Nazaret woonde, zal gaan zeggen en doen. Ze hebben gehoord dat zijn uitleg van de Bijbel en zijn wonderen heel mooi zijn. Jezus komt met een boodschap die de mensen blij maakt. Ik zal armen helpen, blinden laten zien en mensen die onderdrukt worden vrijheid geven. Geloven de mensen wat Hij zegt? Nee, ze denken, dat kan niet waar zijn.

## Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Ik ben gekomen, dat is goed nieuws

Richtlijnen: Als de regering plannen heeft gemaakt, zien wij dat op televisie. Een minister komt vertellen wat Hij gaat doen, hoe hij een probleem oplost of hoe wij het beter krijgen. Het staat ook op internet en in de krant. Iedereen moet het nieuws weten.

Jezus vertelt overal het goede nieuws dat God de Redder geeft. Hij roept mensen om te leven voor Hem en laat door wonderen zien dat het waar is. Ook in Nazaret, waar Jezus opgroeide, komt Hij met die boodschap. Iedereen zal gelukkig worden. Iedereen, maar vooral de mensen die het moeilijk hebben: armen, gevangenen, blinden en onderdrukten. God wil dat al die ellende stopt, dat de wereld weer gelovig en goed wordt. Ook in Nazaret, waar Hij opgroeide, komt Jezus. De profeet Jesaja heeft beloofd dat de Messias dit goede nieuws zal brengen en uitvoeren. Jezus' uitleg in Nazaret is eenvoudig: Ik ben die Messias.

Niet iedereen is daar blij mee. Jezus, die man uit hun plaats, kan toch niet beweren dat Hij de wereld namens God weer goed maak? Ze zijn woedend om wat Hij zegt en willen Hem zelfs doden.

## Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Hij kan het goede nieuws niet zijn!

Richtlijnen: Jezus leest in Nazaret uit het boek Jesaja. Daar heeft niemand moeite mee; Jezus is een knappe rabbi, die veel van God weet en Hem hoorbaar en zichtbaar kan maken door woorden en wonderen. Bovendien is Hij een bekende, opgegroeid in hun midden. Jesaja spreekt over het werk van de Messias. Armen krijgen goed nieuws, blinden zien, gevangenen en onderdrukten komen vrij en mogen weer echt leven. Wie wordt daar nu niet blij van? Toch willen de inwoners van Nazaret Jezus doden. Jezus zegt namelijk, juist in zijn eigen stad: Ik ben Gods goede nieuws, Ik ben de Messias, Ik zal dit doen. Maar, denken ze: de zoon van Jozef kan de Messias niet zijn.

Vraag de jongeren: Hoe luisteren en kijken wij naar Jezus? Naar wat de Bijbel over Hem leert? Hij brengt ons het goede nieuws, dat we gered zijn en voor altijd met God verbonden zijn. Durven wij op Hem te vertrouwen? Of vinden we het onmogelijk, dat dat waar is?

## Extra bijbelgedeelte: Jesaja 61: 1-9

(Deze profetie van Jesaja leest Jezus in Nazaret voor en legt daarmee uit wie Hij is. Voor heel de wereld, ook voor zijn eigen stadsgenoten)

Auteur: DW

# Achtergrondinformatie

## Algemene inleiding

Nadat Jezus gedoopt was, daalde de heilige Geest in de gestalte van een duif op Jezus neer. Vanaf dat moment laat Jezus zich volledig leiden door de Geest van God. En wat gebeurt er? De Geest van God leidt Jezus tot in de woestijn, waar hij wordt verzocht. Na deze verzoeking in de woestijn keert Jezus, gesterkt door de Heilige Geest, terug naar Galilea. Dit gebied ligt in het noorden van het beloofde land. Jezus is daar opgegroeid. De mensen kennen Hem. En terwijl Jezus lesgeeft in de synagogen, wordt Hij door iedereen geprezen. Reken maar dat de verwachtingen hoog gespannen zijn op het moment, dat hij in Nazaret naar de synagoge gaat. Want wat zal hij daar zeggen? Jezus was er eentje van het dorp. Hij was daarvan kinds af aan geweest. En nu is Hij uitgegroeid tot een bijzondere rabbi. Aan de ene kant zullen de mensen erg nieuwsgierig zijn geweest. Maar misschien waren er ook wel die het allemaal nog maar eens moesten zien.

Ondertussen gaat men in de synagoge gewoon zijn gang. Alles ging daar volgens een bepaalde orde. Sommige onderdelen van de bijeenkomst waren van tevoren vastgelegd en bepaald. Maar bij de verkondiging vanuit de profeten kon de dienaar van de synagoge een boekrol pakken en die aan een willekeurig iemand aanreiken. Deze keer ontvangt Jezus de boekrol. Het is de boekrol van Jesaja. Dan leest hij een gedeelte uit Jesaja 61, vanaf vers 1. Dit gedeelte gaat over de komst van de vreugdebode en de belofte van het genadejaar. Opvallend is, dat Jezus stopt, waar Jesaja nog even door gaat. Want Jesaja sluit hier af met: en een dag van wraak van onze God. De nadruk valt bij Jezus op genade en vergeving. Die genade en die vergeving kunnen alleen bij God vandaan komen. Daarom staat de lezing van Jesaja door Jezus direct in verband met het evangelie dat Hij niet alleen brengt, maar ook zelf is.

De mensen hangen aan zijn lippen. Wat zou Hij gaan zeggen? Hij zegt: Vandaag hebben jullie deze Schrifttekst in vervulling horen gaan... Het geloof is immers uit het horen. Maar wat Jezus hier zegt is ongehoord! Jezus wijst op zichzelf als de vervulling van deze profetie. De genade van God, zijn liefde en de verlossing die Hij ons belooft, het is allemaal aanwezig in deze ene persoon die hier voor hen staat. Terwijl de aanwezigen vol verwondering naar Hem luisteren, spreekt Jezus door. Dan verandert zijn toon. Hij zegt: een profeet is in zijn eigen stad niet welkom. En Jezus komt uit Nazaret. Waar doelt Hij op? Dan geeft Jezus een paar voorbeelden: Elia moest naar de weduwe in Sarepta. En zij werd door hem geholpen. De weduwen in Israël hadden het nakijken. En Elisa was de profeet die klaarstond voor Naäman. Naäman werd gereinigd en niet de tallozen in Israël zelf. Het lijkt alsof Jezus hier wil zeggen: Ik ben niet gekomen voor jullie, maar voor anderen. Dit maakt de aanwezigen in die synagoge zo kwaad, dat zij in staat zijn om Jezus van de rots af te storten. Maar Jezus gaat dan door de menigte heen en vertrekt van die plaats.

## Vers voor vers

- Vs. 14 Jezus wordt geleid door de Geest van God. De Geest van God daalde neer op Jezus bij zijn doop, Lucas 3, vers 22. Het eerste wat de Geest dan vervolgens doet: Hij leidt Jezus tot in de woestijn om daar verzocht te worden door de satan. Daarna komt Jezus aan in Nazaret.
- Vs. 15 Jezus valt op. Hij wordt door iedereen geprezen om het onderricht dat Hij geeft. Net als in Lucas 2,47, waar Jezus als 12-jarig kind al opvalt als hij in de tempel is.
- Vs. 16vv Jezus gaat 'volgens zijn gewoonte' naar de synagoge. Dit deed Hij dus altijd. Dat mag een bemoediging zijn voor ons. Ook wij gaan immers uit goede gewoonte naar de kerk. Terwijl Hij daar is, komt het moment dat er iemand uit de boekrol mag voorlezen. Jezus staat op en ontvangt de boekrol van Jesaja. Hieruit leest hij de eerste verzen van Jesaja 61.
- Vs. 19 Jezus houdt op met lezen, terwijl Jesaja nog toevoegt: ... en een dag van wraak voor onze God. Ik denk dat je hierin mag lezen, dat Jezus een bijzonder nadruk legt op de genade van God en zijn vergeving. Diezelfde genade en vergeving vinden wij terug in de persoon van Jezus zelf.
- Vs. 21 Jezus wijst dan ook op zichzelf als Hij zegt, dat deze Schrifttekst voor hun oren in vervulling is gegaan. Hoofdstuk 4 begint ermee dat Jezus is vervuld van de heilige Geest. Diezelfde vervulling, maar nu van Gods belofte, klinkt hier als evangelie uit de mond van Jezus.
- Vs. 22v In eerste instantie betuigen de mensen Hem bijval en zijn ze vol verwondering. Maar de sfeer wordt al snel anders als Jezus doorspreekt. Het 'geneesheer genees uzelf' horen wij terug bij de kruisiging van Jezus.
- Vs. 24v De nadruk op de hulp van Elia aan de weduwe van Sarepta en de hulp van Elisa aan Naäman – ten koste van enige hulp aan wie dan ook in Israël, - lijken hier een onderstreping te zijn a. van het feit dat een profeet in eigen land niet wordt geëerd en b. dat Jezus wel eens niet gekomen kon zijn voor zijn eigen volk (en zijn eigen dorp of stad), omdat ze Hem niet geloven.
- Vs. 28v De mensen in de synagoge worden dan ook woedend. Ze zijn zelfs bereid om Jezus van de rots af te gooien. Maar Jezus gaat – met gezag – dwars door de mensen heen en vertrekt uit Nazaret.

## Vragen

1. Als jij daar in die synagoge was geweest... hoe had jij dan gereageerd op wat Jezus zegt?
2. Wat verwacht jij eigenlijk van Jezus? En geeft Hij jou dat ook?

Auteur: GD

## Liederen

Psalm 146: 1, 4 en 5

Lied 530

Lied 438

Geen andere Naam

Ik sta aan de deur en ik klop

Is je deur nog op slot?

Sta 's even op

Jezus is de goede Herder

Vertel het aan de mensen

(=Gezang 121 LvdK)

Hemelhoog 331

Hemelhoog 377

Op Toonhoogte 528

Opwekking voor kinderen 100

Hemelhoog 428

Hemelhoog 691

*Auteur: PZ*



# Goed nieuws

## Bijbelverhaal

Jezus gaat vanuit de woestijn weer terug naar de plaats Galilea.

Alle mensen die wonen in Galilea en in de buurt van Galilea horen dat Hij daar is!

Dat vinden de mensen heel fijn. Ze horen graag van alles van de Here Jezus.

Hij geeft hun les over God en de Bijbel. Hij doet wonderen! Ze zijn onder de indruk van Hem.

Ze bewonderen Hem. Wat weet Hij veel. Wat kan Hij goed vertellen en dingen uitleggen! Hij kan alles!

Op een dag komt de Here Jezus ook in Nazaret. Daar is Hij opgegroeid. De mensen kennen Hem daar heel goed. Elke zondag ging Hij, al vanaf dat Hij een kleine jongen was, naar de synagoge. Dat is de kerk.

Ook vandaag gaat Hij daar weer heen. De mensen zijn heel nieuwsgierig.

Dat is die kleine jongen, Jezus. Wat zal Hij nu gaan zeggen over de Bijbel?

in de kerk loopt Jezus naar voren om voor te lezen uit de Bijbel.

Luister maar naar wat Hij zegt.

'God de Vader, heeft Mij uitgekozen. Daarom is de Heilige Geest dicht bij Mij. God heeft Mij gestuurd om aan arme mensen het goede nieuws te vertellen. En om tegen gevangenen mensen te zeggen dat ze weer vrij zijn. Om blinde mensen te vertellen dat ze weer zullen zien. En om mensen die het moeilijk hebben, te helpen. Luister: Er begint een nieuwe tijd!'

Wauw! De Here Jezus komt met een boodschap die mensen blij maakt! Hij zal de armen helpen. Hij laat de blinden weer zien. Mensen in de gevangenis komen weer vrij.

Wat denken jullie? Geloven de mensen nu wat Hij zegt? Nee, helaas niet. Ze kunnen gewoon niet geloven dat dit waar is!

Wat Jezus zegt kan alleen God doen.

Ze worden zelfs kwaad op Jezus. Dat Hij zomaar deze dingen durft te zeggen!

Ze jagen Jezus de stad uit. Ze willen Hem niet meer zien.

Wat erg dat de mensen niet willen luisteren. Want wat Jezus zegt is waar!

Hij is voor de mensen gekomen, om hen te redden. Om hen gelukkig te maken.

Wat een goed nieuws!

*Auteur: RS*



# Ik ben gekomen, dat is goed nieuws

## Inleiding

Goed nieuws, dat horen wij graag. Je kunt het nieuws van Nederland (zowel goed nieuws als slecht nieuws) op veel verschillende plekken lezen, horen en zien: op de tv, op internet, in de krant. Je kunt daar zien hoe de minister problemen in ons land wil gaan oplossen, wat de ideeën zijn om ermee aan de slag te gaan. In het verhaal van vandaag horen we over de Here Jezus die goed nieuws brengt en hoe de mensen in zijn omgeving daar op reageren.

## Bijbelvertelling

Wat is er in de afgelopen maanden veel gebeurd! Eerst is Jezus door Johannes gedoopt, daarna is Hij lang in de woestijn geweest. Daar heeft Satan hem geprobeerd te verleiden. Dat is hem niet gelukt. De kracht van de Heilige Geest is in de Here Jezus. Nu is Jezus op reis door het land. Hij is al in veel plaatsen geweest. En overal waar Hij komt, gaat Hij naar de synagoge om te lezen uit het Woord van God en om de mensen uitleg te geven over wat er precies staat. Hij brengt het goede nieuws dat God de Redder geeft. De mensen zijn enthousiast over deze nieuwe leraar. Hij kan het allemaal zo mooi en duidelijk uitleggen, je snapt wat er in het Woord van God staat als Jezus erover vertelt. En dat zijn vaak echt heel ingewikkelde dingen. Daarom is het vaak druk als Jezus in de buurt is. Iedereen wil horen wat Hij te zeggen heeft, hoe Hij de dingen uitlegt.

Vandaag komt Jezus aan in de stad waar Hij is opgegroeid. Ieder straatje en elk huis kent Hij hier in Nazaret. Daar woont Bennie, hij is de zoon van de bakker en kan zelf ook de heerlijkste broden bakken. En daar om de hoek, daar is de timmermanswerkplaats van zijn vader Jozef. Wat heeft Jezus daar vaak geholpen met zagen, timmeren en houtkrullen opvegen. Een klein stukje verderop is het huis van Mirjam en haar broers. Samen hebben ze heel wat avonturen beleefd in de heuvels rondom de stad. Wat bijzonder om hier weer te zijn! En morgen is het sabbat, dan gaat Hij naar de synagoge, zoals altijd en in welke plaats Hij ook is. Maar om in Nazaret naar synagoge te gaan, is toch wel extra bijzonder.

Het is sabbat. Jezus loopt naar de synagoge en met Hem zijn er nog veel meer mensen onderweg naar het huis van God. Iedereen is vol verwachting. Ze hebben gehoord dat Jezus in de stad is en ze kennen de verhalen uit de andere dorpen en steden waar Hij is geweest. Overal leest Hij voor en geeft Hij uitleg over wat er gelezen is. Zal Hij dat vandaag ook hier in Nazaret gaan doen? Ze gaan naar binnen in de synagoge en gaan zitten op hun plekje. Dan klinkt de vraag: 'Wie leest vandaag voor uit het Woord van God?' Jezus staat op en loopt naar voren. Alle ogen zijn op Hem gericht. Een medewerker van de synagoge heeft een boekrol uit de kast gepakt en klaargelegd om uit voor te lezen. Jezus kijkt en ziet dat het de boekrol van Jesaja is. Jezus opent de boekrol en zoekt naar het gedeelte dat Hij wil voorlezen.

Het is helemaal stil in de synagoge, alle ogen zijn op Jezus gericht. Even kijkt Jezus de synagoge rond, Hij kijkt in de ogen van de mensen die daar vol verwachting klaar zitten om naar Hem te luisteren. Dan begint Hij te lezen: 'De Geest van God is bij Mij, want de HEER heeft Mij uitgekozen. God heeft Mij gestuurd om aan arme mensen het goede nieuws te vertellen en om tegen gevangenen te zeggen dat ze vrij zullen zijn. Hij heeft mij gestuurd om mensen die verdriet hebben te troosten en om mensen die het moeilijk hebben te helpen. Ik vertel jullie: er begint een nieuwe tijd.' Jezus stopt met lezen, langzaam rolt Hij de boekrol weer op. Hij kijkt rond en kijkt in de ogen van Bennie, in de ogen van de broers van Mirjam en al die andere mensen uit de stad. Vol spanning wachten zij op wat Hij gaat vertellen. Jezus geeft de boekrol terug aan de medewerker van de synagoge en gaat weer zitten. Dan begint Hij te spreken. Hij zegt: 'Wat ik net heb voorgelezen aan jullie, dat is vandaag waar geworden.' Er wordt gefluisterd in de zaal. 'Dat is toch de zoon van Jozef de timmerman die hier voorleest en spreekt?' 'Ja, dat is Hem', fluistert een ander terug. 'Wat zegt Hij bijzondere dingen.' 'Ja, en ik heb ook gehoord dat Hij in andere plaatsen ook wonderen heeft gedaan en ook daar bijzondere dingen heeft verteld.'

Dan gaat de Here Jezus verder. 'Ik weet dat jullie al over Mij hebben gehoord. Jullie hebben gehoord over wat Ik zeg, maar jullie hebben ook gehoord over de wonderen die Ik heb gedaan. En Ik weet dat jullie nu denken: doe ook bij ons dan een wonder.' Een aantal mannen knikt met hun hoofd en sommigen kijken elkaar aan. Nu gaat het gebeuren! 'Maar', zegt Jezus, 'luister goed naar wat Ik jullie vertel. Een profeet is nooit welkom in zijn eigen stad. Denk maar eens aan de profeet Elia. Toen het lange tijd droog was en niet had geregend, ging Elia naar een weduwe buiten Israël en niet naar iemand die in ons eigen land woonde. En toen Elisa profeet was waren er veel zieken in het land. Maar hij deed een wonder bij Naäman die uit Syrië kwam, en die werd beter.' Er wordt gemompeld in de synagoge. De mensen kijken niet langer vol verwachting naar Jezus, maar ze kijken boos. En de woede wordt steeds groter. 'Hoe durft die Jezus op deze manier te spreken? Op andere plaatsen doet Hij wonderen, maar in zijn eigen stad wil Hij dat niet doen? En hoe durft Hij zichzelf met Elia en Elisa te vergelijken? Wie denkt Hij wel dat Hij is? Hij is toch niet belangrijker dan de andere mensen uit Nazaret?' Ze staan op en nemen Jezus mee de synagoge uit. Eenmaal buiten sluiten ze Jezus in en lopen ze met de hele groep de stad uit, naar de rand van de berg waarop hun stad is gebouwd. Er wordt geduwd en getrokken, boze woorden klinken, woedende blikken gaan in de richting van Jezus. Dan staan ze aan de rand van de berg. Wat gaat er nu gebeuren? De mensen die het dichtst bij Jezus staan, doen een klein stapje achteruit. Wie gaat Jezus een duw geven, zodat Hij zal vallen? Vertwijfeld kijken de mannen elkaar aan. Ze zijn allemaal woedend. Maar Jezus wacht niet af. Hij loopt verder en de boze mannen doen een stapje opzij. Zo loopt hij

tussen alle mensen door en gaat Hij weg. Hij verlaat Nazaret en gaat naar Kafarnaüm. De boze menigte kijkt Hem na, ze blijven achter met veel vragen. Wie is die zoon van Jozef toch? En wat betekent het wat Hij in de synagoge tegen hen heeft gezegd?

### Gesprek

Een moeilijk verhaal, een verhaal waarover we even moeten npraten.

Waarom zijn de inwoners van Nazaret boos op Jezus? En waarom is hun verwachting en verwondering omgeslagen in die boosheid? Ze hebben een naar plan met Jezus, ze willen Hem van de berg afgooien. Toch gebeurt dat niet. Waarom zetten ze toch een stapje opzij om Jezus weg te laten gaan?

En de belangrijkste vraag die de mensen van Nazaret zichzelf stellen: Wie is toch die zoon van Jozef? Kun jij daar een antwoord op geven? Wat vind jij van dit verhaal? Is het belangrijk om dit verhaal te kennen, zeker in deze tijd van het jaar waarin we toelevan naar Pasen? Wellicht zijn een aantal van deze vragen te moeilijk voor jouw groep, toch is het belangrijk om wel over dit verhaal te praten.

*Auteur: JvdM*





# Hij kan het goede nieuws niet zijn!

## Vorbereiding

Maak een soort boekrol (twee stokjes en daartussen papier wat aan de stokjes wordt bevestigd) en schrijf daarop onderstaande tekst. Dit heeft u nodig tijdens het vertellen. *'De Geest van de HEER rust op Mij, want Hij heeft Mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij Mij gezonden, om aan gevangenen vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukte hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de HEER uit te roepen'.*

## Gesprekje

Stel je voor, je komt ineens Ronald Koeman tegen, zomaar op straat. Je mond valt open van verbazing en je bent misschien wel sprakeloos. Of je rent naar hem toe en vraagt om een handtekening. Dan heb je tenminste een bewijs. En natuurlijk vertel je het aan iedereen: 'Weet je wie ik heb gezien? Ronald Koeman!' Maar als je geen handtekening hebt, geloven sommigen je niet, anderen misschien wel. Maar voor jezelf weet je het: hij was het echt!

## Bijbelverhaal

Na een heel zware en moeilijke tijd in de woestijn, trekt Jezus rond in Galilea. Overal bezoekt Hij synagogen en legt uit wat er in Gods woord staat. Als een lopend vuurtje gaat het door Galilea: 'Heb je het al gehoord. Jezus was vandaag in de synagoge. Hij kan Gods woord zo mooi uitleggen! Hij is beter dan alle anderen die ik tot nu toe heb gehoord. Daar moet je echt bij zijn!' Sommige mensen halen hun schouders op; Jezus, wat zou Hij nu meer kunnen vertellen dan de andere rabbi's die ook veel gestudeerd hebben. Hij is maar een gewone timmermanszoon. Maar anderen geloven wat de mensen zeggen. Zij willen Hem ook wel eens horen. Al gauw komen ze erachter dat Jezus vandaag in Nazaret is, de plaats waar Hij als kind is opgegroeid. Velen kennen Hem wel; de zoon van Maria en Jozef, zeggen ze dan. Het is sabbat, bij ons heet dat zaterdag. Het is een vrije dag, net als bij ons de zondag en zoals altijd gaat Jezus, net als vele anderen, naar de synagoge. Trouwe bezoekers maar ook nieuwsgierigen komen de synagoge binnen. Alles gaat zoals altijd, volgens een bepaalde orde. De aanwezigen wachten, maar dan komt het moment dat de dienaar van de synagoge een boekrol pakt en iedere keer aan een willekeurig persoon geeft. Wie zal vandaag de boekrol krijgen? Eerbiedig houdt de dienaar de boekrol vast en loopt naar Jezus toe. Het is de boekrol van Jesaja. Bij ons vind je het boek Jesaja in de Bijbel, maar in de tijd van Jezus waren veel boeken op boekrollen geschreven. Jezus gaat staan en pakt voorzichtig de boekrol, rolt hem af en begint te lezen. (geef nu jouw zelfgemaakte boekrol aan een kind dat goed kan lezen en vraag dit kind de rol af te rollen en daarna voor te lezen, zoals Jezus dat ook deed).

*'De Geest van de HEER rust op Mij, want Hij heeft Mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij Mij gezonden, om aan gevangenen vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukte hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de HEER uit te roepen'.*

(Neem de boekrol weer terug en rol deze op en vertel ondertussen verder...)

Jezus rolt de boekrol op, geeft deze terug aan de dienaar en gaat weer zitten. Alle ogen blijven op Jezus gericht. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Jezus, hun dorpsgenoot, iemand met wie ze als kind misschien wel hebben gevoetbald, en die nu zo'n bijzondere rabbi is, een leraar die zo goed alles uit kan leggen. Sommige aanwezigen hebben hoge verwachtingen, anderen zijn wel nieuwsgierig, maar moeten nog zien wat Hij te vertellen heeft.

Na een korte stilte neemt Jezus het woord.

'Vandaag hebben jullie in vervulling horen gaan wat Ik net heb voorgelezen'. Velen knikken. Ze staan versteld over deze rabbi Jezus, de manier waarop Hij dit gedeelte uit het boek Jesaja uitlegt.

Eigenlijk zegt Jezus hier: 'Ik ben Gods goede nieuws, Ik ben de Messias, Ik zal dit doen'.

De mensen hangen aan zijn lippen, maar sommigen fluisteren: 'Hij is toch de zoon van Jozef? Hoe durft Hij zoiets te zeggen. Hij lastert God'.

Jezus gaat verder en legt meer uit over het werk van de Messias.

'Jesaja profeteert: Armen krijgen goed nieuws, blinden zullen zien, mensen die gevangen zitten of onderdrukt worden komen vrij en mogen weer echt leven, zoals God dat heeft bedoeld'.

Daar word je toch blij van, van zulke woorden! Wat een prachtig nieuws als dat allemaal gaat gebeuren. Velen begrijpen niet wat Jezus bedoelt. Ze zien en geloven niet dat Hij die beloofde Messias is en dat inderdaad blinden zullen gaan zien en doven zullen horen.

Het morren begint sterker te worden.

Jezus gaat verder met uitleggen: 'Misschien zeggen jullie wel: Geneesheer, genees jezelf. Weet je, een profeet is niet welkom in zijn eigen stad of dorp, zeker niet als je spreekt over de dingen van God. Dit is Nazaret, de plek waar Ik veel jaren heb gewoond. Maar toch zeg Ik jullie zoals het is: In de tijd van Elia, toen het drie jaar en zes maanden niet regende, brak er een grote hongersnood uit. Er waren toen veel weduwen in Israël. God stuurde toen Elia naar een vrouw buiten Israël. Die weduwe werd geholpen door de profeet'.

Dat verhaal kennen ze wel. Van kleins af aan werd hun dat al verteld.

Jezus gaat verder: 'In de tijd van Elisa waren heel veel mensen melaats. Iedereen stierf, maar er was er slechts één die genas: Naäman uit Aram. Velen hadden honger, velen waren melaats, maar slechts één werd geholpen' Eigenlijk wil Jezus hiermee zeggen: Ik ben gekomen voor



anderen, niet voor jullie. Jullie geloven mij toch niet. En dat wordt gevoeld.

'Nu is het genoeg geweest', buldert iemand vanuit de zaal. Anderen beginnen mee te doen en springen op. Woedend zijn ze. Wie denkt Hij wel dat Hij is, die timmermanszoon!

Ze pakken Jezus beet, trekken hem de synagoge uit, slepen hem mee door Nazaret, totdat ze bij de rand van de afgrond komen. Hoe eerder deze Jezus de mond wordt gesnoerd, hoe beter. De afgrond in met deze Jezus die zegt de Zoon van God te zijn. Zo bijzonder kan Hij niet zijn, die man uit Nazaret.

Plotseling keert Jezus zich om, kijkt de mensen die hem willen doden aan en loopt van de afgrond vandaan. De mensen wijken achteruit en zien dat Jezus tussen hen doorloopt en vertrekt.

Wat erg dat deze mensen niet begrijpen dat Jezus heel de wereld gelukkig wil maken. Dat God een prachtig plan heeft voor de mensen. Maar ja, als je het niet wilt horen of geloven....

### Vragen

- Wat zou jij hebben gedaan als jij ook in die synagoge was? Zou je meegaan met de boze massa of zou je Jezus op zijn woord geloven?
- Hoe kijk jij naar Jezus? Wat vind jij van Jezus? Geloof jij dat Jezus het goede nieuws is en brengt? Waarom geloof je dat?  
Durf jij Jezus te vertrouwen op zijn woord?

Sluit af met gebed en verwerk in je gebed wat antwoorden die je hebt gehoord in het gesprek.

*Auteur: JvVvN*