

9 februari 2025

Feller verzet tegen de herbouw

Nehemia 6:1- 7:3



Thema: Achter een muur van moed

Doel

De kinderen ontdekken dat je met moed en geloof goede ondanks sterke tegenstanders je doel kunt bereiken.

Toelichting

De tegenwerking en tegenslag houden voor Nehemia en de Judeeërs houden niet op. Spot, pesterijen, brieven dat een opstand tegen de Perzische koning wordt voorbereid, alles wordt gebruikt om de bouwers dwars te zitten. Je zou het opgeven. Nehemia blijft standvastig en moedig. Hij verliest ondanks twijfel en angst zijn doel niet uit het oog. Op een dag is de muur klaar; de deuren worden geplaatst. De tempel ligt binnen een veilige stad. Er wordt gezongen, gebeden en geofferd. In de stad zelf moet nog veel gebeuren, maar dat zal nu makkelijker worden.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: De muur komt af!

Richtlijnen: Wat moeten Nehemia en al zijn bouwvakkers blij zijn geweest. De muur is eindelijk af! Wie had dat durven denken? Het was zo veel en zo moeilijk werk geweest. Er waren zoveel mensen geweest die hen hadden uitgelachen en tegengewerkt. Nu is de muur om Jeruzalem af. In de tempel wordt gezongen, gebeden en geofferd voor God. Want de HEER moet nu het eerst worden bedankt.

Wat doen wij als we God voor iets moois willen bedanken?

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: En toch komt het af!

Richtlijnen: Vertel een verhaaltje over een kind dat een mooie tekening aan het maken is of een bouwwerk van Lego. Dan komt een klein broertje of zusje die erop gaat zitten krassen als jij even weg bent. Of jouw bouwwerk wordt stukgemaakt. Je bent verdrietig. Opnieuw beginnen is zo moeilijk, iets nieuws maken is zoveel werk. En het komt nooit af. Toch zet je door ... en het komt af.

Nehemia heeft misschien wel even getwijfeld, toen er opnieuw tegenwerking kwam. Nu weer leugens dat hij een opstand voorbereidt tegen de Perzische koning. Ze willen Nehemia zelfs doden, als ze met hem de problemen bespreken. Het houdt maar niet op. Ondertussen gaat de bouw door. Op een dag is het werk klaar. De muren staan er en de poortdeuren zijn geplaatst. De stad met daarin de huizen en de tempel is veilig.

Om zover te komen was geloof en moed nodig. In de tempel wordt God aanbeden en toegezongen voor alles wat Hij voor de Judeeërs heeft gedaan. Ze hebben Hem hun nood verteld en Hij gaf Nehemia. Ze twijfelden soms of het goed kwam, maar God deed wat Hij beloofd had.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Als een muur van moed

Richtlijnen: Soms gebeurt er iets in je omgeving dat voor jou heel veel betekent. Anderen kunnen dat niet zien of begrijpen. Een voorbeeld: jouw nichtje was vorig jaar heel ziek. Ze lag lang in het ziekenhuis. Vaak heb je gebeden: Here God, maak haar alstublieft weer beter. Nu kan ze weer naar school en aan alles meedoen. Iemand die haar niet kent zal zeggen: alle kinderen gaan toch naar school? Ja, maar dat jouw nichtje dat weer kan is een wonder. Daarvoor bedank je God steeds weer.

Zoiets moet de muur die af is ook betekend hebben voor Nehemia en zijn helpers, voor alle Judeeërs. De muur is niet meer dan een stapel stenen en poortdeuren zie je overal. Niet bijzonders. Maar deze muur heeft een diepere betekenis: het is het resultaat van geloof in God, moed en hoop dat Hij hen zou helpen. De muur is het bewijs dat God bij hen is en bij hen blijft. In de tempel in Jeruzalem wil God aanbeden en geëerd worden.

Extra bijbelgedeelte: Psalm 27:1-6

(David dankt de HEER dat zijn vijanden niet hebben gewonnen. Ze bedreigden hem. David voelt zich veilig bij God. Hij zingt en dankt en brengt de HEER offers)

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Bij het bijbelgedeelte

Fakenieuws is van alle tijden. Er is niets nieuws onder de zon. Sanballat maakt gebruik van onjuiste informatie, hij geeft de mensen geruchten door en probeert zo de herbouw van de stad te vertragen. Ja, zelfs tot stilstand te laten komen.

Alles hebben ze al geprobeerd, de tegenstanders van Nehemia. En nu richten ze zich op de persoon Nehemia. Als ze hem uit de weg kunnen ruimen is het project 'herbouw Jeruzalem' mislukt. En dus nodigen ze Nehemia uit voor een conferentie op neutraal terrein. Kefirim in het Onodal, dicht bij de zee, hoort nergens bij, een soort Zwitserland. Perfect voort een conferentie. Maar Nehemia vermoedt verraad en weigert. Daarin is hij politiek correct. Hij zegt niet direct nee, maar beroept zich op zijn vele werk. En dat doet hij ook de drie volgende keren.

Dan grijpt Sanballat naar zwaardere middelen. Hij gaat gebruik maken van Fakenieuws en zegt: 'Ik hoor dat jij, Nehemia, je tot koning wilt laten uitroepen. Ja, je hebt zelfs al profeten ingehuurd. Alle reden dus voor een stevig overleg!' Maar Nehemia ontkent alle aantijgingen.

Tenslotte kiezen zijn tegenstanders een nog gemener methode. Ze schakelen Tobia in, vriend van diverse vooraanstaande volksgenoten van Nehemia, die via huwelijken verbonden is met de elite van het Joodse volk. Via deze Tobia kopen de tegenstanders de profeet Semaja om. Hij zegt: Nehemia, zoek je toevlucht in het Heilige de Heiligen van de tempel. Anders zul je vermoord worden. Ook hier weigert Nehemia. 'Zou ik vluchten, zou ik bang zijn voor de dood?', zegt hij. Maar op de achtergrond speelt wat anders. Als Nehemia zich in het Heiligste van de tempel verschuilt, overtreedt hij de wet. Immers in dat heiligste mogen alleen priesters komen. En dan kunnen zijn tegenstanders het volk tegen hem opzetten.

Bedreiging, omkoping en Fakenieuws. Alles gebruiken de tegenstanders, maar ze hebben geen succes. De herbouw van de stad gaat door.

Vers voor vers

Het plaatsen en afhangen van de deuren is een moeilijk en precies karwei, dat bewaar je tot het laatst. Maar de stad blijft wel heel kwetsbaar.

Het Onodal hoort niet bij Samaria noch bij Asdod. Als Perzisch domein was het neutraal.

Nehemia geeft de boodschap niet mee terug aan een dienaar van Sanballat, maar stuurt zijn eigen boodschapper. Om de herbouw te voltooien rekt Nehemia tijd. Hij laat niets merken van zijn verdinkingen, maar blijft correct.

De tegenstanders hebben haast, vandaar VIER keer dezelfde boodschap.

Een niet verzegelde brief kan door iedereen gelezen worden. Zo probeert Sanballat listig het volk tegen Nehemia op te zetten.

Fakenieuws is van alle tijden. Sanballat bedenkt een ernstig delict: koning worden = opstand tegen de koning van Perzië.

Kortaf: een leugen: je bedenkt het zelf

Angst is een machtige vijand

Semaja kennen we verder niet, hij is zeker profeet, maar een valse. En probeert Nehemia te bewegen de wet te overtreden.

Nehemia brengt al zijn problemen bij God.

Als de muren voltooid zijn en de deuren afgehangen, zijn de volkeren bang: God helpt Israël.

Vragen

- Heb je wel eens meegemaakt dat iemand anders een vals bericht over h\jou vertelde? En wat deed jij toen?
- Als je het moeilijk hebt, vraag je dan de Here God om zijn hulp?

Auteur: WPvdH

Liederen

Psalm 19: 1, 5 en 6

Gezang 374 LvdK

Lied 978

Zoals Nehemia

Hou maar vol

Ik volg de Heer

De wapenrusting

Want ik weet

Uw Woord

Sta op, o kind'ren van Israël

(=Gezang 479 LvdK)

Hemelhoog 70

Opwekking voor kinderen 29

Hemelhoog 305

Opwekking voor kinderen 12

Opwekking 174

Hemelhoog 37

Hemelhoog 273

Auteur: PZ



De muur komt af!

Inleiding

Je hebt vast wel eens iets van lego gebouwd. Het is vast ook wel eens gebeurd dat het stuk ging. Dat is helemaal niet leuk. Je kunt proberen het weer te maken. Dat is nog een heel werk. Vandaag gaat het over het bouwen van een muur die stuk is. Maar dat is niet alleen een heel werk. Er zijn mensen die dat proberen tegen te houden.

Bijbelverhaal

Nehemia loopt langs de muur. Hij zegt tegen de bouwers dat hij het fijn vindt dat ze zo goed hun best doen. Als het klaar is zijn de mensen in de stad veilig achter de muur. Maar nu is het nog niet klaar. Er zitten ook nog geen poortdeuren in de muur. Je kunt nog zomaar binnenlopen. Als die er straks zijn kun je er alleen in als de poortwachter je erdoor laat. Dat willen Sanballat en Tobia niet. Ze proberen de bouw van de muur te stoppen. Ze willen met Nehemia praten. Dat gaat niet door. Er is iets wat Nehemia al lang weet. Ze hebben nare plannen met hem. Daarom zegt hij dat hij het heel druk heeft. Druk met heel belangrijk werk. Dat moet doorgaan. Sanballat en Tobia vragen het nog drie keer. Nehemia zegt steeds nee. Dat vinden ze helemaal niet leuk!

Ze bedenken een plan. Ze gaan er voor zorgen dat de deuren niet worden gemaakt. Ze schrijven een brief aan Nehemia. Daar staat in dat hij niet meer wil doen wat de koning zegt. Dat hij samen met de bewoners van de stad de koning niet meer wil gehoorzamen. Dat hij, Nehemia, zelf koning van de stad wil worden. Als de koning van Perzië dat hoort zal hij niet blij zijn. Dat staat er allemaal in de brief. Maar dat is allemaal niet waar! Sanballat jukt! Hij probeert Nehemia bang te maken. Hij denkt dat Nehemia daardoor geen deuren durft te maken in de poort.

Nehemia wordt niet bang. Hij gaat gewoon verder met de muur. Hij weet dat God dat ook wil. Op een dag gaat hij op bezoek bij de profeet Semaja. Die probeert hem óók bang te maken. Dat heeft Sanballat hem gevraagd. Hij doet als of hij bezorgd is om Nehemia. 'Je moet je verstoppen in de tempel', zegt hij, 'want ze willen je doodmaken. We doen de deuren op slot, dan kunnen ze je niet pakken.' Dat doet Nehemia niet!! Dat hoort niet, je mag niet zomaar in de heilige tempel schuilen. Dat vindt God niet goed. De mensen in de stad zullen ook héél boos op hem worden. Daar hoopt Sanballat natuurlijk op. Dat weet Nehemia best. Wat de profeet Semaja allemaal zegt, is geen boodschap van God. Semaja brengt een boodschap die verzonnen is door Sanballat. Sanballat heeft al veel nare dingen bedacht om Nehemia bang te maken. Toch is dat niet gelukt. Nehemia is moedig, hij is gewoon verdergegaan. Niemand kon hem tegenhouden.

Op een dag is de muur klaar, de poorten kunnen op slot. De tempel en de mensen binnen de stad zijn veilig. Er komen poortwachters die opletten dat er geen vreemde mensen binnenkomen. Geen mensen die lelijke dingen willen doen. Binnen in de stad wordt feest gevierd. De muur is af, iedereen is veilig. Er wordt gezongen, maar er wordt ook gebeden tot God. Ook gaan de mensen God bedanken. Ze brengen een offer aan Hem.

Auteur: TD



En toch komt het af

Inleiding

Heb jij dat weleens meegemaakt? Je maakt iets moois en doet er je best op. Als je even weg bent heeft een broertje, zusje of buurkindje er een puinhoop van gemaakt. Al je zorgvuldig gesorteerde legoblokjes liggen door de war, zodat je opnieuw moeten beginnen. Of je tekening is gescheurd. Je huilt van teleurstelling en verdriet. Tjonge, nu moet je weer opnieuw beginnen. Het valt je niet mee. Maar als je aan de slag gaat, komt het toch voor elkaar.

Vandaag vertellen we verder over Nehemia en de muur in Jeruzalem. Ook hij kreeg te maken met zoiets. Het ging om gemene plannen en valse berichten van de vijand. Luister maar:

Bijbelverhaal

Al meer dan een maand is er keihard gewerkt aan de stadsmuur van Jeruzalem. Bijna dag en nacht waren bouwvakkers bezig om alle gaten in de muur dicht te metselen. Vol trots kijken ze naar hun werk. Zachtjes begint iemand te zingen. De anderen doen vrolijk met hem mee: **'De vijand kon dit niet verhind'eren, al riep hij dit is veel te zwaar. Wij bouwden samen met Gods kind'ren en het kwam voor elkaar!'** (zing dit al vertellend ter verlevendiging Oth. 372:2, zie ook 26 januari). Dan roept iemand: 'Als de deuren in de poorten zijn gemonteerd, kunnen we hier veilig wonen!' 'Yeah' roepen anderen.

Sanballat, Tobia en Gesem hebben ook gehoord dat de muur bijna klaar is. Hun plannen om de bouw tegen te houden zijn mislukt. Dat is een vieze tegenvaller voor hen, maar ze geven nog niet op. Ze nodigen Nehemia uit om samen te praten in het dorp Kefirim. Nehemia krijgt de uitnodiging op zijn werkkamer. Daar bidt hij elke dag of de Here God de bouwvakkers gezondheid en kracht wil geven om hun werk te doen. Ook praat hij met God over het werk van die dag. Als hij de uitnodiging van de boodschapper hoort, lijkt het of er een waarschuwing-lampje in zijn denken begint te knippen. Hij roept zijn eigen boodschapper en stuurt hem weg met een antwoord. 'Jullie moeten maar praten zonder mij. Ik kan niet weg bij het werk.'

De vijanden geven niet op. Ze sturen wel 4 keer dezelfde uitnodiging. Elke keer krijgen ze hetzelfde antwoord. Als hun boodschapper voor de 5e keer langskomt, brengt hij een brief met meer tekst. Nehemia's ogen worden groot als hij de zinnen leest: 'Beste Nehemia, de mensen in uw provincie Juda vertellen dat u helemaal niet druk bent met de muur. U maakt plannen om zelf koning te worden. Onze vriend Gesem heeft dat ook gehoord. Er wordt zelfs gezegd dat u overal laat vertellen dat Juda een nieuwe koning heeft. Stel u toch eens voor dat onze echte koning, Artaxerxes van Perzië, hoort waar u mee bezig bent. Dan bent u in groot gevaar. We moeten hier echt met elkaar over praten!' Nehemia legt de brief voor zich op tafel. Wat betekent dit?

'Hebben jullie een idee?' (zijn Sanballat en zijn vrienden echt bezorgd of is er iets anders aan de hand en gaat het

misschien om fake- of nepnieuws?)

In Nehemia's denken lijkt weer een lampje te gaan knippen. Hij pakt een schrijfstift en schrijft: 'Wat jullie mij laten weten klopt niet. Jullie hebben dit zelf bedacht!' Die boodschap stuurt hij terug. Diep in zijn hart weet Nehemia dat deze vijanden hem en zijn werkers proberen bang te maken met deze fake/nep boodschap. Ze proberen nu het werk te laten stoppen door Nehemia uit te schakelen. Omdat Nehemia zeker weet dat hij bezig is met Gods opdracht, geeft hij de werkers de opdracht om het werk aan de muur zo snel mogelijk klaar te maken. Het werk mag absoluut niet worden stilgelegd. Als Nehemia op bezoek is bij de familie Mehetabel zegt iemand van hen meelevend: 'Laten we naar de tempel gaan. Daar in de binnenste kamer van Gods huis kan niemand je bedreigen Nehemia. Laten we dat doen!' Dat lijkt een goed plan maar weer knippert een lampje in Nehemia's denken. Luister wat hij zegt: 'Zou ik als leider van de bouw vluchten? Waarom? Ik ga niet!' Zó, dat is duidelijk. In de Bijbel lezen we waarom Nehemia dit zegt: 'Ik/Nehemia had gemerkt dat dit plan niet van God kwam. Deze familie was door Sanballat en zijn mannen omgekocht. Zij hadden geld gekregen om dit valse plan aan mij voor te stellen.' Als Nehemia uit angst de binnenste kamer van de tempel zou binnengaan kon hij worden beschuldigd. Nehemia was immers geen priester en mocht daar helemaal niet komen. Als Nehemia door angst toch veiligheid zou zoeken in de tempel, konden ze hem zwart maken en zo de bouw stilleggen. Het was een slim maar vals plan. Gelukkig liet Nehemia zich niet van de wijs brengen. Hij geloofde vast dat God hem de goede richting zou wijzen.

Buiten gaat het werk door. Op de 25e dag van de maand Ellul is de muur klaar. Precies 52 dagen is er met man en macht gebouwd. Iedereen in de provincie Juda en de stad Jeruzalem praat erover: 'Dit is de dag die de HEER ons geeft. Laten we blij zijn en vrolijk. Het werk is klaar en wij kunnen veilig wonen. Kijk eens hoe mooi ons werk geworden is!' Sanballat, Tobia en Gesem en hun volken horen er ook van. Zij zijn niet blij: 'Het is die teruggekomen vluchtelingen in Jeruzalem toch gelukt', denken ze grimmig. Wij moeten voor hen oppassen want ze zijn sterker dan wij.

Jammer genoeg lopen sommige families uit de provincie Juda over naar de vijand. Zij blijven hun eigen volk niet trouw en werken samen met de tegenstanders. Daardoor blijft het onrustig en spannend in Juda en Jeruzalem. Wie kun je vertrouwen en wie niet? Als eindelijk de dikke houten deuren in de poorten worden opgehangen is het bouwwerk echt klaar.

Nehemia maakt samen met zijn broer Chananj en commandant Chananja een plan om de veiligheid van de stad goed te bewaken. Net als Nehemia vertrouwen deze mannen op de God van hun volk. Zo kunnen de stad en het volk een nieuwe tijd tegemoet.

Zing afrondend een lied dat bij de geschiedenis past

Bijv. 1. 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. 2.
Uw woord is een lamp voor mijn voet Liederen uit Op
Toonhoogte.

Om na te praten

- We vertelden een paar keer over een knipperend lampje: daarover lezen we niks in de Bijbel. Waarom kunnen we toch aan zo'n lampje denken?
- In Psalm 119:105 staat: 'Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad'. Kan dat ermee te maken hebben, denken jullie? Hoe dan?

Auteur: JHP



Als een muur van moed

Soms zit het mee en soms zit het tegen.
Het ligt er natuurlijk aan of je iets doet waar je goed in bent.
Dat is dan een fluitje van een cent, een makkie.
Als je iets moet doen wat moeilijk is en wat je nog niet vaak hebt gedaan, vraagt dat meer tijd.
En vooral veel geduld.
Dan kan het ook nog zijn dat je wordt tegengewerkt op allerlei manieren.
Dat schiet natuurlijk niet op. Maar, jij blijft geloven in je project en zet door.
Ondanks wat de mensen zeggen, ondanks eventuele tegenwerking!
Misschien vraag je hulp aan vrienden, misschien bid je wel of God je wil helpen.
Je laat je niet uit het veld slaan, je zet door...
En wat is de blijdschap groot als de klus geklaard is. Zo... dat was zeker de moeite waard!

Nehemia heeft ook een project.
Als jullie de afgelopen weken in de kerk of jeugdkerk waren, heb je al gehoord dat Nehemia een muur aan het repareren is.
Even kort voor wie er niet bij waren:
Deze geschiedenis uit de Bijbel is van ongeveer 440 jaar voordat Jezus is geboren.
Het volk van Juda was naar Babylonië verbannen, omdat het totaal was afgedwaald van God.
Toen zij jaren later mochten terugkeren naar hun land, moesten de tempel en de stad Jeruzalem helemaal worden gerestaureerd. Alles was verwoest... (Denk maar aan Oekraïne en Gaza) Dan kun je je voorstellen wat puinhopen zijn!
Artaxerxes, de koning van Perzië, was nog de baas over de Judeeërs, maar had het goed met het volk voor. Hij stelde Nehemia aan als zijn landvoogd, de vertegenwoordiger van de koning.
Hij kreeg opdracht om de muur rond Jeruzalem te herbouwen. De tempel was al eerder opgebouwd.

Nehemia is al een tijd bezig. Hij heeft een goed plan uitgewerkt, zodat iedereen weet wat hij moet doen. Iedereen krijgt een stuk van de muur toegewezen waar hij de verantwoording voor heeft. Soms is dat het gedeelte vlak bij het huis van de bouwer, anderen werken aan de poorten van de muur.
Er zijn zelfs een paar vrouwen die meebouwen. In die tijd wel iets bijzonders.
Het plan is goed maar... dan heb je natuurlijk weer mensen die het project tegenwerken.

Sanballat, de stadhouder van Samaria, wil blijkbaar niet dat de muur herbouwd wordt.
Hij wil Nehemia uit de weg ruimen. Sanballat organiseert een bijeenkomst op neutraal terrein en nodigt Nehemia uit voor een bespreking. Maar Nehemia vertrouwt het niet, vermoedt onheil en gaat niet in op de uitnodiging. Hij

zegt dat hij het te druk heeft. Sanballat probeert het nog een paar keer, maar Nehemia gaat door met het werk. Sanballat gaat over op andere middelen. Hij begint fake-nieuws te verspreiden.
Hij schrijft een brief en laat die bezorgen bij Nehemia. Hij verzegelt de brief niet, zodat iedereen kan lezen waarvan hij Nehemia beschuldigt:
'Er wordt gezegd dat u een opstand voorbereidt en dat u daarom de muur wil opbouwen. Ook gaat er een gerucht dat u koning wil worden. En u zou al profeten hebben ingehuurd om het nieuws te verspreiden, dat Juda al een koning heeft! Als koning Artaxerxes dat hoort! Nu moeten we toch echt eens vergaderen'. (zodat hij Nehemia kan doden)
Maar Nehemia trapt ook hier niet in, hij vertrouwt het terecht niet.

Nehemia stuurt een bericht terug: 'Het is allemaal niet waar wat u zegt, Sanballat. **FAKENIEUWS**, dat is het. U wil ons alleen maar dwarszitten.'

Hierna wordt er nog een list verzonnen om Nehemia uit de weg te ruimen. Sanballat en zijn handlanger Tobia kopen de (valse) profeet Semaja om. Die doet Nehemia een voorstel om hem 'zogenaamd' te beschermen door in de tempel te gaan schuilen. 'Dan doen we de deuren op slot, want ze willen u doden'.
Maar ook daar trapt Nehemia niet in. Als hij het heilige deel van de tempel ingaat, pleegt hij heiligschennis. Het is het deel van de tempel waar God alleen komt. Hij zou daar zeker voor gestraft worden.
Dan bidt Nehemia tot God en vraagt om bescherming.

Na tweeënvijftig dagen is de muur klaar. De deuren worden in de poorten geplaatst.
Ook de bewaking wordt geregeld. Nu is de stad veilig, het project 'Herbouw Jeruzalem' is klaar!
Door het bouwen van de muur hebben de mensen ervaren dat God hen heeft geholpen. Ze gingen vol moed van start met de bouw en God gaf hun moed om door te gaan, ondanks alle tegenwerking.



De muur van moed!

Ik wens ook jou een muur om je heen, de muur van Gods bescherming.

Niet een muur, waardoor je opgesloten wordt, maar een muur met poorten, die je wijd kan openzetten.

Dan kun je mensen binnenlaten, zodat ook zij God in hun leven ervaren.

Bouw aan je muur, dan ben je veilig. In alle omstandigheden.

Auteur: RvBvdB