

5 januari 2025

Jezus in de tempel

Lucas 2: 41-52



Thema: Het geloof centraal

Doel

De kinderen leren dat geloven in God alle andere dingen in je leven beïnvloedt.

Toelichting

Jozef en Maria voeden Jezus op zoals alle ouders. Ze zorgen dat hij voedsel en kleding heeft. Ze proberen Hem te helpen bij vervelende dingen als ziekte en pijn. Misschien leerde Jezus van Jozef hoe Hij hout moet bewerken en er mooie dingen van kan maken. De Bijbel besteedt daaraan geen aandacht. Die vertelt wel dat ze Jezus opvoeden in het geloof in de God van Israël. Ze maken Hem bekend met de Schriften die vertellen over een altijd trouwe God die zijn volk in nood niet laat vallen. Hij leert ook dat Israël vaak ontrouw is en niet gehoorzaamt aan de HEER. Dat helpt Jezus om als twaalfjarige jongen in de tempel te kiezen voor zijn Vader in de hemel. In zijn huis wil Hij zijn, van Hem wil Jezus alles weten. Hij wil precies doen wat zijn Vader van Hem vraagt, heel zijn aardse leven lang.

Van alles leren is ook voor onze kinderen belangrijk, maar het belangrijkste is het leren kennen van God om in alles wat zij zeggen en doen te weten wat Hij geeft en vraagt.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Kiezen voor God

Richtlijnen: Vertel de kinderen dat Jezus als Joodse jongen allerlei dingen leert die zij op school doen: lezen, rekenen, schrijven en de geschiedenis van Israël. Jozef en Maria leren Hem ook veel over het geloof. Als Jezus twaalf jaar is, mag Hij voor het eerst mee om bij de tempel in Jeruzalem het Paasfeest te vieren. Als iedereen weer naar huis gaat is Jezus zoek. Hij heeft ervoor gekozen om bij de leraren te blijven om nog veel meer te weten over zijn Vader in de hemel. 'Dat is toch het belangrijkste', zegt tegen zijn ongeruste (en een beetje boze) ouders.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Alles willen weten over God

Richtlijnen: Jezus is in het verhaal van vandaag zo oud als iemand uit groep 8 van de basisschool. Hij heeft al veel geleerd, net als iedere jongen en ieder meisje. Hij kan rekenen en schrijven. Hij weet van alles over zijn land en de geschiedenis van zijn volk. Israël is Gods volk, dat moet leven zoals Hij dat wil. Dat leer je uit de Schriften, het Oude Testament. Jozef en Maria ontdekken wel dat Jezus veel weet van het geloof in God. En de Schriftgeleerden in de tempel vinden Hem daarin ook erg knap.

Na het Feest is Jezus zoek. Waar zou Hij zijn? Jozef en Maria zoeken Hem overal. Ze vinden Hem in de tempel bij de godsdienstleraren. In het huis van mijn Vader in de hemel zijn om echt alles te weten over Hem, dat wil ik. Dat is het belangrijkste in mijn leven. Zo leert Jezus zijn ouders en ons een les: Kies in je leven altijd voor God, leef elke dag met Hem.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: God is belangrijker dan...

Richtlijnen: Vraag aan de jongeren welk vak op school zij het belangrijkste vinden? Waaraan heb je het meeste voor je leven? Hebben ze ook een passie, iets dat ze geweldig interessant vinden, een hobby? Misschien de natuur of een sport? Of bewonderen ze een bekende persoon? Dan besteed je daar tijd aan? Je wil steeds meer ervan weten en zoekt alle informatie op internet die er is. Of je oefent om steeds beter te worden in die sport. Misschien droom je ervan om van je hobby je werk te maken of in jouw sport een groot kampioen te worden.

Jezus leert, net als jongeren in deze tijd, de dingen die je in het dagelijks leven nodig heeft. Zijn passie is het geloof in God. Van zijn Vader in de hemel wil Hij alles weten. Hoe belangrijk Jezus dat vindt ontdekken zijn ongeruste ouders in Jeruzalem, als Jezus niet meegaat terug van het Paasfeest, maar in de tempel blijft. Hij vindt dat heel gewoon; 'Er is toch niets en niemand belangrijker dan God? Natuurlijk was ik hier.'

Zijn de jongeren dat met Hem eens? Is geloven nog belangrijker dan taal, rekenen, aardrijkskunde en geschiedenis? Als ze ja zeggen, hoe laat je dat zien?

Extra Bijbelgedeelte: Deuteronomium 6:4-9

(De kern van Gods geboden is dat Hij de enige God is. En dat je met alles wat je kunt en hebt Hem moet liefhebben. Dat moet je je leven lang, als kind en als volwassene blijven leren en oefenen.)

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte

Nadat Jozef en Maria met Jezus in de tempel geweest zijn, gaan ze terug naar Nazaret. Lucas merkt op dat al in Jezus' kindertijd te zien was dat Hij vervuld was van wijsheid en dat Gods genade op Hem rustte (vs. 40). Aan het eind van dit Bijbelgedeelte (vs. 52) vertelt Lucas opnieuw over de wijsheid van Jezus en van Gods genade (gunst). Daaruit blijkt dat vs. 40 bij ons Bijbelgedeelte hoort. Opmerkelijk is dat Lucas niet over de Heilige Geest spreekt zoals eerder bij Elisabet (1:41), Maria (1:35, 2:21; 1:46-55), Zacharias (1:67-79), het kind Johannes (1:80) en Simeon (2:25-27 en 29-32). Lucas spreekt over vervuld zijn met wijsheid (vs. 40) zoals hij spreekt over vervuld zijn met de Heilige Geest. Denk daarbij aan de profetie uit Jesaja 11:2 over de Messias zegt: de Geest van wijsheid zal op hem rusten.

Vers voor vers

- Vs.41v Volgens een Joodse wet was een jongen als 13-jarige zelfstandig (later noemde men dat 'zoon der wet'). Jezus was 12 jaar toen hij voor het eerst meeging naar Jeruzalem. Men reisde kennelijk in groepsverband. Misschien reisden de mannen en vrouwen in twee aparte groepen, zodat Jozef en Maria niet direct doorhadden dat ze hun Zoon misten. Ze zoeken tevergeefs onder hun familie en bekenden.
- Vs. 46v Terug in Jeruzalem vinden ze Hem in de tempel. Bedoeld is in een van de bijgebouwen van de tempel. 'Na drie dagen' is misschien een zinspeling op de 'beslissende dag' (zoals de opstanding op de derde dag), maar het kan ook gewoon een zakelijke mededeling zijn. De drie dagen omvatten waarschijnlijk de reisdag terug naar Jeruzalem en de twee dagen van zoeken in Jeruzalem.
De kern van deze Bijbelgedeelte is Jezus die zit te midden van leraren. Hij luistert en stelt vragen, in die volgorde zoals het een goede leerling betaamt. Allen die Hem hoorden stonden versteld van verbazing. Het woord 'inzicht' wijst op begrip en op vermogen om dingen goed te kunnen beoordelen. Dat betekent dat Jezus ook zelf uitleg van de Thora geeft. Hoe bijzonder: een jongen van twaalf die onderwijs geeft aan volwassen mannen die bekend staan als leraars en wetsgeleerden!
- Vs. 48 De diepbezorgde Maria vraagt een beetje verwijtend: 'Kind waarom heb Je ons dit aangedaan. Snap Je dan niet hoe bezorgd we zijn om Jou!' Maria geeft krachtig uiting aan haar gevoelens: we hebben met angst in ons hart naar Je gezocht.
- Vs. 49 In scherp contrast met het 'Je vader en ik zoeken Je' staan Jezus' woorden over zijn Vader. 'Wisten jullie niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?' Dit veronderstelt dat Maria en Jozef hadden kunnen weten dat Jezus graag in de tempel wilde zijn om dicht bij zijn Vader te zijn. Het betekent ook dat Hij de tempel als het huis van zijn Vader beschouwt. Hieruit blijkt dat Jezus God als zijn Vader ziet en zichzelf als de belangrijkste zoon van God (in het OT wordt het volk Israël zoon van God genoemd). Daarmee geeft Jezus aan dat Hij als Gods Zoon gehoorzaam wil zijn aan zijn hemelse Vader.
Let op het woordje 'moest' (vs. 49), waarmee Jezus aangeeft dat wat Hij nu doet Gods bedoeling is.
- Vs. 50 Zijn aardse ouders begrepen niet wat Hij bedoelde en ook niet wat het betekende dat God zijn Vader is. Dat was op dat moment nog niet mogelijk. Ook later in zijn leven worden Jezus' woorden vaak niet begrepen, zoals bij de tweede lijdensaankondiging (9:44). Die wordt pas begrepen na de opstanding (24:26-27 en 24:45-47). Toen maakte Jezus zelf aan de hand van de Schriften duidelijk dat Hij de lijdende Knecht is en tegelijk de overwinnende Messias.
- Vs. 51 Lucas benadrukt dat Jezus zijn ouders gehoorzaamt, hoewel de hoogste prioriteit ligt bij het gehoorzamen van zijn Vader. Maria bewaarde deze woorden en gebeurtenissen in haar hart.
- Vs. 52 Van het kind Johannes werd gezegd (1:80) dat hij gesterkt werd door de Geest. Over Jezus schrijft Lucas dat hij groeide in wijsheid en genade. Dat betekent dat ons nog grote dingen te wachten staan.

Vragen

- Kinderen kunnen soms diepzinnige en lastige vragen stellen, die in de ogen van volwassenen vreemd lijken. Zou je dit verhaal over de jongenstijd van Jezus mogen gebruiken om kinderen aan te moedigen vragen te stellen?
- Bij het werk van de Heilige Geest denken wij vooral aan de vrucht van de Geest (Gal. 5:22-23) en ook aan de gaven van de Geest. Hier vertelt Lucas dat het werk van de Geest bij Jezus te maken heeft met wijsheid. Hoe kunnen we kinderen (en onszelf) leren die wijsheid te ontdekken?

Auteur: RB

Liederen

Psalm 84

Lied 84a

Lied 871

De twaalfjarige Jezus

Uw Woord

Uw Woord is een lamp voor mijn voet

Lees maar in de Bijbel

Gelukkig zal je zijn

(=Gezang 281 LvdK)

Alles wordt nieuw deel 4: 15 Hanna Lam en Wim ter Burg

Hemelhoog 37

Hemelhoog 494

Hemelhoog 489

Hemelhoog 1

Auteur: PZ



Kiezen voor God

Van dit verhaal is een schetsbordverhaal gemaakt. Dit is tekenen of schilderen terwijl je vertelt. Dit kan heel eenvoudig aan de hand van de volgende aanwijzingen. De kinderen vinden het prachtig! Natuurlijk kunt u het ook gewoon vertellen.

Benodigheden:

Een stuk behangpapier, verschillende kleuren waterverf uit een tubetje/fles, penselen. óf een tekenbord en verschillende kleuren krijtjes.

Van tevoren een gedeelte van de tekening maken (zie voorbeeld 1). Op voorbeeld 2 zie je wat je erbij tekent terwijl je vertelt; dit wordt in het verhaal aangegeven met de cursief gedrukte gedeelten tussen haakjes. Je kunt zelf kijken welke kleuren je gebruikt. Zorg dat alles van tevoren klaarligt, dat je er goed bij kan en de kinderen het goed kunnen zien.

Sta er niet voor als je tekent, maar probeer wat aan de zijkant te staan. De tekeningen zijn eenvoudig, het is immers een schetsbord verhaal. Let erop dat je **éérst** het stukje erbij tekent en **dán** pas vertelt wat het is. Vaak reageren de kinderen er al op als ze zien wat het wordt. Je krijgt dan leuke interactie.

Het woord 'kiezen voor God' is gemaakt van zgn. 'ladderletters'. Van tevoren schilder/teken je een gele balk met daarin, met rode verf/krijt, de lijnen van de vakken. De ladderletters maak je tijdens het verhaal af met rode verf/krijt. Eventueel kun je met dunne potloodlijntjes van tevoren aangeven waar de strepen van de letters moeten komen.

Gebruik 4 verschillende kleuren voor de personen uit dit verhaal. Eén voor: de mensen, Jezus, Jozef en Maria, Schriftgeleerden

voorbeeld 1



voorbeeld 2



Inleiding

Het is Kerstfeest geweest. Het feest waarbij we vieren dat Jezus geboren is. Als een klein baby'tje in een stal in Betlehem. Maar Jezus is geen baby'tje gebleven. Hij is groter geworden. Hij leert kruipen en lopen. Maria en Jozef leren Hem praten en ook zingen, mooie liederen en psalmen. Jezus leert lezen en schrijven, en de geschiedenis van het volk Israël. Jozef en Maria vertellen Hem de verhalen van Adam en Eva.

Van Abraham, Isaak en Jakob. Van koning David, van Elia en Elisa en nog veel meer. Ze leren Hem veel over het geloof in de Here God. Jezus woont niet meer in Betlehem, maar in het stadje Nazaret. Hij is nu al 12 jaar, net zo groot als de jongens van groep 8. Luister maar wat Hij gaat doen.

Bijbelverhaal

A

'Kijk, kijk! Daar is het! We zijn er!' *(teken de jongens terwijl je verder vertelt)* De jongens komen aangerend en blijven buitenadem op de heuvel staan. *Dáár, dáár, is (maak het woord 'Jeruzalem' af)* Jeruzalem. Eindelijk zijn ze er. Dagen hebben ze, samen met hun vader en moeder, gelopen, helemaal van Nazaret naar hier, naar Jeruzalem. De jongens liepen vooraan de stoet, samen met al die mensen die ook op reis zijn naar Jeruzalem. Onderweg was het gezellig. Ze praatten samen en zongen psalmen en lofliederen voor God. De kinderen deden spelletjes. Soms liepen ze een eind vooruit en soms achteraan. De vaders en moeders vonden dat best. Het was een heel gezellige reis. *(teken Jezus)* Jezus is er ook bij. Hij is 12 jaar en mag nu voor de eerste keer mee. In Jeruzalem gaan ze het Pascha vieren. Het grote feest waarbij ze er aan denken hoe vroeger het volk Israël samen met Mozes bevrijd werd uit de slavernij in Egypte en door het pad van de Rode Zee veilig aan de andere kant kwam. Het feest waar het paaslam geslacht wordt. Met grote ogen kijkt Jezus naar de stad. Daar, boven op de berg, is het mooiste gebouw: de tempel, het huis van God. Het gouden dak *(teken de gouden stralen)* schittert in de zon. Jezus kijkt en wordt er stil van. Hij denkt aan een van de psalmen die ze onderweg gezongen hebben: 'Ik houd van uw huis, machtige Heer! Ik verlang naar uw tempel, levende God. Met heel mijn hart wil ik bij U zijn.' En Jezus voelt het, diep vanbinnen in zijn hart. Hier wil Hij zijn. *(teken Jozef)* Jozef en *(teken Maria)* Maria komen bij Hem staan. 'Mooi hè, jongen', zegt Maria zacht. Jezus knikt. 'We hebben het gezongen onderweg', zegt Jozef, 'Gelukkig zijn mensen die wonen in uw huis, want zij kunnen U altijd danken.'

B

Het Pascha feest duurt wel zeven dagen. *(de mensen tekenen terwijl je verder vertelt)* En het lijkt wel of alle mensen uit Israël gekomen zijn om het te vieren. Het is zó druk! Druk in de kleine straatjes, druk op de markt, druk op de pleinen en druk bij de *(maak het woord 'tempel' af)* tempel. Want iedereen gaat naar de tempel. De mensen gaan bidden tot God en een offer brengen. *(teken Jozef)* Jozef, *(teken Maria)* Maria en *(teken Jezus)* Jezus, gaan ook naar de tempel. Jezus kijkt zijn ogen uit. Wat is hier veel te zien. Wat is het een prachtig gebouw.

Hij kijkt omhoog en ziet een *(teken de zwaluw)* zwaluw vliegen die tussen de pilaren een nest heeft gemaakt. Voor Hem op de grond, huft een *(teken de mus)* mus. Jezus glimlacht en denkt weer aan de psalm die ze gezongen hebben: 'Machtige HEER, mijn koning, mijn God, zelfs mussen wonen in uw tempel. Zwaluwen maken een nest bij uw altaar, ze zorgen er voor hun jongen.'

Ze hebben een *(teken het schaap)* offerdier gekocht en brengen het naar de priester die het voor hen zal offeren. Jezus staat erbij. Nu Hij twaalf jaar is hoort Hij al een beetje bij de grote mensen. Jezus vindt het zó fijn om in de tempel te zijn. 'Ik ben liever één dag in uw tempel dan duizend dagen ergens anders.'

C

Maar ook dit mooie feest gaat voorbij. *(teken de mensen als je verder vertelt)* Na zeven dagen gaan de mensen weer terug naar huis. Ook de grote groep mensen die uit Nazaret kwam gaat weer terug. De grote jongens en meisjes lopen weer samen. Dan weer vooraan, dan weer achteraan. Maria en Jozef praten druk met anderen over het prachtige feest. Jezus zien ze zo snel niet, maar die zal wel bij zijn vrienden zijn. Jezus is altijd gehoorzaam. Hij doet nooit domme dingen. Zo lopen ze heel de dag verder. Maar als het avond wordt en het begint *(teken de donkere lucht)* donker te worden, zien ze Jezus nog niet. Nu worden Jozef en Maria toch wel ongerust. De *(teken de maan)* maan komt al in de lucht, er glinsteren al wat *(teken de sterren)* sterren, en nog is Jezus er niet. Ze gaan Hem *(maak het woord 'zoeken' af)* zoeken. *(teken Jozef)* Jozef gaat naar de andere familie. 'Hebben jullie Jezus gezien?' Nee, niemand heeft Hem gezien. *(teken Maria)* Maria gaat naar de andere kinderen. 'Was Jezus bij jullie vandaag?' Nee, niemand heeft Hem gezien. 'Dan is Hij nog in Jeruzalem', zegt ze tegen Jozef. 'We moeten terug!' Wat zijn Jozef en Maria bang. Waar is Jezus? Waar is hun zoon? O, als er maar niets ergs gebeurd is, waar zou Hij toch zijn? Ze zoeken in de kleine straatjes van Jeruzalem, ze zoeken op de markt, ze zoeken op de pleinen. Ze zoeken de hele stad door. Overal kijken ze en vragen ze. Maar niemand heeft Jezus gezien. Jozef en Maria zoeken wel *(teken de turfstreepjes)* 1, 2, 3 dagen!

D

'De tempel!', zegt Maria, 'We hebben nog niet bij de tempel gezocht!' Zo snel als ze kunnen lopen *(teken Jozef)* Jozef en *(teken Maria)* Maria naar de tempel. Ze lopen over het grote tempelplein en kijken ook hier overal rond. Dan zien ze een *(teken de Schriftgeleerden terwijl je verder vertelt)* groep mannen bij elkaar staan. Schriftgeleerden, mannen die veel van de Bijbel weten.

Een soort dominees.

En daar..., daar..., tussen als die geleerde mannen staat... (*teken Jezus*) Jezus!

Hij staat rustig met die mannen te praten. Hij stelt vragen, geeft antwoorden op hun vragen.

En de geleerde mannen luisteren verbaasd naar deze jongen die al zoveel van de Bijbel weet.

O, wat is Maria blij als ze Hem ziet. Met grote stappen loopt ze naar Hem toe. Ze is blij, maar ook boos tegelijk.

'Jongen!', roept ze uit. 'Hoe kon je dit nu doen! Je vader en ik waren zo ongerust! We hebben je overal gezocht!' Jezus kijkt Maria verbaasd aan. 'Waarom heeft u naar Mij gezocht?', vraagt Hij. 'U weet toch wel dat Ik hiér moet zijn, in het huis van (*maak het woord 'mijn Vader' af*) mijn Vader. Wist u niet dat Ik bezig moest zijn met de dingen van mijn Vader?'

Jezus wil (*maak het ladder woord 'kiezen voor God' af*) kiezen voor God. Hij wil steeds meer leren over zijn Vader, God. Dat vindt Hij het belangrijkste.

Jozef en Maria begrijpen niet wat Jezus bedoelt.

Maar Maria vergeet het niet en denkt er veel over na.

Jezus gaat met Jozef en Maria mee terug naar Nazaret.

Hoe ouder Jezus wordt, hoe meer wijsheid Hij krijgt. De mensen en God houden van Hem.

Afsluiting

Dank met de kinderen dat we mogen leren van de Here God en de Here Jezus.

Dat we in Hem mogen geloven. Dat is het belangrijkste in ons leven.

Dank dat de Here God altijd bij ons is en voor ons wilt zorgen.

Auteur: EZD



Alles willen weten over God

Bijbelverhaal

'Weet jij waar Hij is? Ik kan Hem echt nergens vinden.'
'Nee, bij mij is Hij ook niet. Misschien is Hij bij zijn vrienden of neven. Kijk daar eens'.
Maar nee, daar is Hij ook niet. Niemand heeft Hem gezien. Niemand weet waar Hij is.
'We gaan terug, het moet, dit kan niet.'

Het Pesachfeest is net voorbij. Elk jaar komen er veel joden naar Jeruzalem om daar het feest te vieren. Mannen, vrouwen en kinderen. En na het feest gaat iedereen weer naar huis. Optochten van mensen in allerlei richtingen, iedereen naar zijn eigen huis.

Jozef en Maria zijn dit jaar ook naar het feest geweest. Jezus mocht ook mee. Maar nu is Hij zoek. Niemand heeft hem op weg naar huis gezien. Jozef en Maria keren om. Ze reizen weer in de richting van Jeruzalem. Overal kijkend, overal vragend, maar niemand heeft Jezus gezien.

Jezus is twaalf jaar. Zonder dat zijn ouders het wisten is Hij in Jeruzalem gebleven. Drie dagen laten vinden Jozef en Maria Hem pas. Paniek, verdriet, misschien wel boosheid, wanhoop. Waar is hun Zoon?

Ze vinden Hem in de tempel. Niet midden in de tempel, maar in een van de bijgebouwen. Jezus zit daar heel rustig. Hij luistert. Hij luistert naar leraren, mannen die veel van God weten. Hij luistert en stelt vragen. De mannen geven Hem antwoord. Ze zijn verbaasd, wat een wijs kind! De vragen die Hij stelt, de opmerkingen die Hij maakt. Heel bijzonder. Dit maken ze niet vaak mee. Wat een inzicht; wat een antwoorden geeft deze jongen.

Twaalf jaar lang hebben Jozef en Maria voor Hem gezorgd. Net als met een gewoon kind hebben ze van alles met elkaar meegemaakt. Het was ook net een gewoon kind. Eten, drinken, verschonen, vallen en opstaan. Dingen leren, oefenen, lachen, spelen met zijn broertjes. Jezus leek een gewoon kind. En toch! Jozef en Maria wisten heel goed dat hun Jezus anders was. Ze vergaten nooit dat hun kind anders was. Vanaf het begin wisten ze het. Hoe anders? Wat anders? Dat weten ze niet, maar hun kind is de Messias, dat weten ze wel. Jezus is groot en sterk geworden. Hij is wijs, Gods genade is bij Hem.

Maria ziet haar zoon zitten. Hij zit daar rustig. Hij luistert, stelt vragen. Maar zij, ze is wanhopig geweest. Waar is haar kind? Ze zegt: 'Kind wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in ons hart naar Je gezocht'.
Jezus antwoordt: 'Waarom hebt u naar Me gezocht? Wist u niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?'
Jozef en Maria begrijpen het niet. Ze zijn blij dat ze hun Zoon gevonden hebben. Hij leeft nog. Er is niets ergs gebeurd. Ze hebben Hem terug. Dat Maria bijna mopperend tegen Hem praat, snappen we. Maar dat antwoord van Jezus: wat bedoelt Hij?
Jezus had van Jozef en Maria ook geleerd over God.

Alles van het Joodse geloof had Hij van hen geleerd. Hij wist er veel van. Hij wist dat God zijn Vader was. Hij was graag met de dingen van het geloof bezig. Waar kan je dat nou beter dan doen dan in Jeruzalem? Daar zijn de mannen die veel van God weten. De mannen die elke dag voor het geloof leven. Daar is het huis van God. Als je ergens veel van God kunt leren, dan is het in Jeruzalem.

Ja, zo klinkt het logisch. Maar Jozef en Maria begrepen het niet. Wij weten wat er daarna nog allemaal gebeurd is. Wij snappen het een beetje.

Jezus reist met Jozef en Maria mee terug naar Nazaret. Hij gehoorzaamt zijn ouders. Maar Maria vergeet niet wat er gebeurd is. Ze onthoudt veel dingen over Jezus. Dat Gabriël was gekomen om te zeggen dat ze in verwachting was. De dingen die gebeurden in Betlehem. Het bezoek van de herders en de wijze mannen uit het Oosten. Ze bewaarde alles in haar hart, staat er in de Bijbel.

Jezus groeit verder op. Hij wordt nog wijzer. Hij komt in de gunst bij God en de mensen. Mensen vinden Hem aardig, willen graag bij Hem zijn. Van baby wordt hij een man. God bereidt Hem voor op zijn werk op aarde. Op zijn reddende werk voor mensen. Voor ons. Twaalf jaar, nu zou Jezus in groep 8 zitten. Rekenen, schrijven, sporten. In groep 8 kun je al veel. Belangrijke dingen heb je al geleerd. Praten, luisteren, vragen stellen, wie is te vertrouwen. Vrienden maken, samen werken, welke dingen zijn gevaarlijk en welke dingen niet. Maar ook: wat is belangrijk in het leven? Vrienden, familie en geloof.

Afsluiting

Jezus was met geloven bezig. Het hoorde bij zijn leven. Hij was wijs. Hoe belangrijk is geloven voor ons? Zijn wij wijs in het geloof? Willen wij alles van God weten? (Hierover kan worden gesproken met de kinderen. Hoe leren we meer over God en geloof? Waar leren we meer over God en geloof? Hebben we altijd zin/ willen we wel altijd meer weten? Jezus werd klaar gemaakt voor zijn taak op aarde. Ook wij hebben een taak. Wat hebben God en geloof te maken met onze taak?)

Auteur: CdG



God is belangrijker dan...

Inleiding

We beginnen vandaag met een paar vragen. Luister goed!
Is er iets wat jij op dit moment heel belangrijk vindt in je leven?
Iets waar je helemaal voor zou willen gaan?
Misschien is er wel een bepaald vak op school wat je heel interessant vindt.
Waarvan jij denkt: daar kan of wil ik iets mee in mijn verdere leven.
Of misschien heb je wel een hobby of een sport waar je helemaal voor wilt gaan.
Misschien is er wel een bekend persoon die je heel erg bewondert.
Iemand waar je op zou willen lijken.

Wanneer je iets belangrijk of leuk vindt, dan besteed je daar ook heel veel tijd aan.
Je wilt er zoveel mogelijk over te weten komen.
Je wilt steeds beter worden in wat je doet en dus oefen je veel.
Je droomt er van om van je hobby je werk te maken.
Of om kampioen te worden in de sport die jij beoefent.

Vandaag gaat het verhaal over Jezus. Toen Hij ongeveer jullie leeftijd had, was er ook iets waar Hij helemaal voor wilde gaan. En daarom besteedde Hij er ook veel tijd aan.

In Nazaret

Jezus woont met zijn ouders; Jozef en Maria, in Nazaret. Daar zorgen ze voor Hem.
Jozef is timmerman.
Misschien leert Jezus van hem wel hoe Hij hout moet bewerken.
Dat staat niet in de Bijbel.
Er staat wel in de Bijbel dat Jozef en Maria Jezus vertellen over de God van Israël.
Ze leren Hem alles wat Mozes en de profeten vroeger hebben opgeschreven over deze God.
Ze vertellen Jezus dat God altijd trouw is.
Ook als de mensen niet naar Hem willen luisteren en afgoden gaan dienen.
Jezus ontdekt dat Hij alles over deze God wil weten.
Het wordt steeds belangrijker voor Hem om alles van deze God te leren.

Naar Jeruzalem

Als Jezus twaalf jaar is, gaan Jozef en Maria zoals elk jaar naar Jeruzalem om het Pascha te vieren.
Jezus gaat ook mee.
Het is ontzettend druk in de stad. Er zijn heel veel mensen gekomen om dit feest te vieren.
Na het feest keren Jozef en Maria weer terug naar Nazaret.
Jezus loopt niet bij hen.
Ze denken dat Hij met andere mensen meeloopt, die ook

terug naar huis gaan.
Maar na een dag reizen hebben ze Jezus nog steeds niet gezien.
Ook niet bij familie en andere bekenden.
Daarom gaan ze terug naar Jeruzalem om Jezus te zoeken.

Jezus in de tempel

Jozef en Maria zoeken drie dagen lang naar Jezus.
Wat een lange tijd, hè?
Je kunt je vast wel voorstellen dat ze vreselijk ongerust zijn.
Na drie dagen vinden ze Jezus dan eindelijk in de tempel. Hij zit midden tussen de leraren.
Daar luistert Hij aandachtig naar alles wat ze zeggen over God de Vader.
En daarna stelt Hij hun zoveel mogelijk vragen.
Want Hij wil alles over God te weten komen.
De mensen die ook in de tempel zijn, zijn verbaasd hoe verstandig Jezus is.
'Wat geeft Hij wijze antwoorden', zeggen ze tegen elkaar.
'En wat begrijpt Hij alles goed.'
Bijzonder, hè? Jezus is bijna net zo oud als jullie.
Toch is Hij wijzer dan de leraren in de tempel.

Maria is zo ongerust geweest, dat begrijpen jullie wel.
Ze klinkt dan ook best een beetje boos als ze zegt: 'Kind, hoe kun je dit doen?'
Je vader en ik zijn zó ongerust geweest. We hebben je overal gezocht.'

Maar Jezus blijft gewoon rustig. Hij zegt:
'Waarom hebben jullie naar Mij gezocht?'
Wisten jullie dan niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn Vader?'

Vader, staat hier geschreven met een hoofdletter.
Dat betekent dat Jezus hiermee de God van Israël bedoelt.
Hij weet dat de God over wie Hij alles wil weten, zijn Vader is.
Hij begrijpt dat de tempel in Jeruzalem het huis van zijn Vader is.
Van die Vader wil Hij alles weten. Jezus vindt dat heel gewoon.
Eigenlijk zegt Hij: 'Natuurlijk was Ik hier. Er is toch niets en niemand belangrijker dan God?'

Jozef en Maria begrijpen nog niet zo goed wat Jezus bedoelt.
Maar in de Bijbel staat dat Maria alles wat Jezus zei, bewaarde in haar hart.
Ze wilde het niet vergeten en ze geloofde dat ze het op een dag wel zou begrijpen.

Jezus gaat weer met zijn ouders mee terug naar Nazaret en Hij gehoorzaamt hun.

En weet je wat zo mooi is?

Na dit verhaal staat er dat Jezus steeds wijzer werd.
Hij leerde steeds meer over zijn Vader in de hemel en
alles te doen wat zijn Vader tegen Hem zei.

Afsluiting

Hoe is dat bij jou? Jezus vond het kennen van God de
Vader het allerbelangrijkste in zijn leven.
Ben je het met Jezus eens? Is geloven nog belangrijker
dan bijvoorbeeld rekenen of taal? Of voetbal?
En als dat zo is, hoe zou je dat dan kunnen laten zien?

Auteur: MJ