

8 december 2024

# Jezus geeft vreugde

Johannes 2:1-12



# Thema: Jezus brengt vreugde

## Doel

De kinderen leren dat Jezus op aarde kwam om ons het goede te geven. God wil ons graag gelukkig zien. Het leven op aarde hoort een feest tot zijn eer te zijn.

## Toelichting

In zijn eerste wonder laat Jezus zien hoe de wereld die zijn Vader in de hemel geschapen heeft, hoort te zijn. Mensen mogen veel vreugde hebben. Jezus maakt duidelijk dat Hij is gekomen om de vreugde in deze wereld terug te brengen. Daarvoor moet Hij zich als Lam offeren en de satan verslaan, die alles dat verdriet brengt, veroorzaakt.

Wijn is dé feestdrank, samen een glas drinken op het geluk van het bruidspaar. Er hoort dan ook genoeg wijn te zijn. Jezus is op een bruiloft, waar de wijn op is. Het feest lijkt mislukt. Dan maakt Jezus uit afwaswater de beste wijn. Het feest is gered. Iedereen kan blij zijn.

Zo laat Jezus zien dat onze wereld een groot probleem heeft. Door dit wonder laat Jezus zien: God wil dat het weer goed wordt. Leven met Hem is een feest. Jezus' eerste wonder wijst vooruit naar de dag dat er nieuw leven is, vreugde in overvloed. Kerst is het begin van nieuwe vreugde door Jezus.

## Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Jezus maakt een bruidspaar weer blij

Richtlijnen: Vertel de jongste kinderen de geschiedenis. Vooraf kunt u vragen of ze wel eens op een bruiloft zijn geweest? Wat zie je daar? Wie komen er? En wat doe je daar?

In deze geschiedenis gaat Jezus naar een bruiloft. Hij mag komen met zijn leerlingen om met het bruidspaar feest te vieren. Dan hoort Jezus dat de wijn op is. Dat vindt Hij erg. De andere mensen op het feest hopen dat Jezus kan helpen. Ze roepen Hem erbij. Dan verandert Jezus het water in de vaten in lekkere wijn. Dat kunnen gewone mensen niet, maar Jezus wil dat het feest doorgaat. God wil dat mensen blij en gelukkig zijn, dat het leven een feest is.

## Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: God maakt ons blij

Richtlijnen: Jezus is de Zoon van God, op aarde steeds bezig met de opdracht van zijn Vader in de hemel. Hij brengt de blijde boodschap. Niet alleen door Gods woorden uitleggen, niet alleen door mensen te troosten en te genezen. Ook door hun eten en drinken te geven. Hij wil dat mensen met vreugde zullen leven.

Een bruiloft in Kana dreigt op een mislukking uit te lopen. De wijn is op. En wat is een feest zonder iets lekkers om te drinken? De mensen zullen zeggen: het bruidspaar heeft niet goed opgelet en veel te weinig gekocht. Kan Jezus iets doen? Ja, als Hij het daar tijd voor vindt! Hij maakt van water wijn, de allerbeste en –lekkerste wijn. En genoeg voor iedereen op het feest. Jezus maakt duidelijk, dat Hij op aarde kwam om mensen het goede te geven in overvloed. Een leven met vreugde met het uitzicht op volmaakt blij leven voor altijd, tot Gods eer.

## Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Jezus brengt vreugde

Richtlijnen: Prepubers denken vaak dat God regels leert om daaruit te leven. Geloven ervaren ze soms als een opgave. Jezus kwam op aarde om ons te leren geloven en ons op het goede spoor te brengen. Dat is waar, maar daarin toont Hij dat verbonden zijn met Hem vooral een geschenk, pure liefde is. Daarom er is ook een andere kant in Jezus' leven. Hij geeft ons dagelijkse dingen die ons blij maken.

Vandaag lezen we dat Jezus een bruiloftsfeest redt. Niets over zonde en vergeving. Jezus viert feest met een man en een vrouw die van elkaar houden, die elkaar van God hebben gekregen. Als de wijn op is raakt Hem dat. Dit is niet Gods bedoeling. Jezus komt om die onvolmaakte wereld te redden. Als teken daarvan verandert Hij water in heerlijke wijn. Het dagelijkse moet ook feestelijk zijn. Advent wijst ons op Gods liefde in ons leven. Hij schenkt ons die van harte.

## Extra bijbelgedeelte: Matteüs 22:1-4

*Jezus vergelijkt Gods Koninkrijk dat eens komt met een bruiloftsfeest. Er is een feestmaal met heerlijk eten. Ook gelovigen weten dat ze het leven mogen vieren als iets moois. God wordt geëerd als wij dankbaar genieten.*

Auteur: DW

# Achtergrondinformatie

Vorige week liet Johannes de Doper zien hoe hij er zo zeker kon zijn dat Jezus de Messias is. Want de lezer moet zelf kunnen nagaan hoe geloofwaardig hij dat vindt: Messias, gezalfde: iemand die door God naar de aarde gestuurd is om als Lam van God de zonde van de wereld te dragen. Een grote claim. Of dat waar is of niet, dat is allesbeslissend. Deze week zijn het de discipelen die Jezus leren kennen. Is het waar dat Hij de Messias is? En als dat zo is, wat betekent het dan?

Het teken van de duif bij Jezus' doop (zie vorige week) gebeurde in het openbaar, maar was alleen te herkennen door Johannes, omdat God het hem van tevoren aangezegd had.

Ook het eerste teken dat Hij voor de discipelen doet is op een plek met veel mensen. Maar ook dit teken zal alleen gezien zijn door wie wist waar hij of zij moest kijken.

Vs. 1v Bij de inleiding op wat gebeurt kan je nogal wat vragen stellen: Wie trouwden er eigenlijk? Waarom lezen we wel dat Maria er is, maar niets over Jozef? En was het toen logisch om niet alleen Jezus uit te nodigen, maar ook nog zijn discipelen? Als zelfs vrienden (discipelen) van gasten welkom zijn, hoe groot was dat feest wel niet? Vielen Jezus en de discipelen op, of waren er honderden mensen waar ze als het ware in op konden gaan? En wat betekent die 'derde dag'? Is het de derde dag van het feest (dat misschien wel een week duurde)? Is het gewoon dinsdag, de derde dag van de week? Het is al de vijfde keer dat het over de timing gaat. 1:19, 1:29, 1:35 en 1:43 beschrijven de eerste vier dagen. De 'derde dag' zal verder tellen vanaf die laatste, en is daarmee de zevende dag: God is iets nieuws begonnen, en dat nieuwe begin is nu voltooid. Er is rust, en tijd om uitbundig te vieren! Bovendien verwijst het naar Hosea 6:1-3, waar vrouw Israël op de derde dag terugkeert naar haar eigen Man. Zo voelen we al aan dat deze 'anonieme' bruiloft (we kennen bruid en bruidegom niet), niet zomaar een bruiloft is. We worden uitgenodigd na te denken over de symbolische betekenis van 'bruiloft'. Met de Openbaring zien we uit naar de grote bruiloft van het Lam: Als bij de wederkomst van Christus God en zijn mensen voor eeuwig in liefde werkelijk verbonden zullen zijn. En die symboliek is zeker niet nieuw voor de discipelen, want de profeten in het Oude Testament hebben de band tussen God en zijn volk vaak in termen van een huwelijk beschreven. De komst van Jezus de Messias is een eerste vervulling van die belofte: God en zijn volk zijn voor het eerst in eeuwen weer samen!

Vs. 3vv Maria leren we hier, maar ook elders, kennen als een betrokken, oplettende vrouw. Zij heeft (als eerste?) in de gaten dat de wijn opraaft. Uit vers 4 en 5 blijkt dat er heel wat lading ligt in de woorden van Maria. Wat we nog meer van Maria leren kennen, is haar geloof: Ze gaat er blind van uit dat Jezus iets aan de situatie zal doen. De watervaten bevatten samen ergens tussen de 500 en 750 liter water. Of, nee, wacht: De vaten zijn leeg, of in elk geval niet helemaal vol. Want Jezus vraagt de bedienden ze (bij?) te vullen. De vaten waren bedoeld voor het reinigingsritueel. Bedoeld zal zijn wat we lezen in bijvoorbeeld Marcus 7:3-4, maar ook bij de instelling van het Heilig Avondmaal: Bij de ontvangst van gasten hoort dat ze zich kunnen reinigen, maar ook voor het begin van elke maaltijd wassen zij zich. Zoals ook het vaatwerk gereinigd wordt. Dat is natuurlijk niet heel anders dan onze dagelijkse hygiëne, maar er zit wel een andere gedachte achter. De Joden willen zich zorgvuldig aan de reinheidsvoorschriften houden, en wie weet wat je indirect hebt aangeraakt in de loop van je reis en van je dag. Voor de gasten zullen de vaten dus voor dagelijkse reinheid hebben gestaan. Jezus zal bij die honderden liters water, in de week waarin Hij gedoopt werd in de Jordaan, ook aan de doop hebben gedacht. De doop is immers de reiniging van de ziel, symbool voor het nieuwe leven, voor de herstelde band met God. En daarmee voor de kern van Jezus' ambt. Zes stenen watervaten. Zes is het getal van de mens, het vullen door bedienden (zwaar werk!) en de stenen watervaten (groot en zwaar, ook om uit steen te houwen!) verwijzen naar het zwoegen en de arbeid van de mens. En al dat menselijke, al dat zwoegen, Jezus verandert het in feest. Gratis en voor niets. Want het feest dat God aanricht is genade (=gratis), en geen beloning voor ons werk. Honderden liters. Meer dan je zelfs met zijn allen op kunt. Mooi, dat de bedienden zonder vragen en morren vullen. Zonder lastige vragen een beker aan de ceremoniemeester brengen. Mooi dat de ceremoniemeester van niets weet, maar de spijker op zijn kop slaat: God heeft eeuwen het goede nieuws laten brengen door de profeten. Maar Hij heeft het beste voor het laatst bewaard. Mooi om die verblufte bruidegom voor je te zien: Weet hij veel waar die ceremoniemeester het over heeft, of waar die wijn vandaan komt? Menselijk ploeteren, ons tobben om reinheid en zonde, ons ongemak en ons falen: Jezus kent het, en Hij is gekomen om het te veranderen in genade, en in feest, want God en zijn mensen zijn nu weer bij elkaar.

Auteur: KS

## Liederen

Psalm 100	
Lied 526	(=Gezang 166 LvdK)
Lied 525	(=Gezang 74 LvdK)
Het lied van de bruiloft te Kana	Alles wordt nieuw 1: 18
Goed nieuws	Hemelhoog 132
Wees blij in de Heer en zing verheugd	Opwekking 3
The joy of The Lord	Opwekking 14
Ik heb de vreugde van de Here Jezus	Opwekking voor kinderen 52
Jezus is....	Hemelhoog 348
Looft de Here, alle gij volken	Hemelhoog 33
Als je veel van iemand houdt	Hemelhoog 125
Jezus roept alle kleine kinderen	Hemelhoog 349

*Auteur: PZ*



# Jezus maakt een bruidspaar weer blij

## Inleiding

U kunt het eerste deel van het lied laten horen aan de kinderen: [Bruiloft in Kana van Jan Visser](#)

## Luistervragen n.a.v. het lied

- Over welk feest gaat dit lied?
- Wie komen er vaak op een bruiloft?
- Wat is er allemaal te doen op een bruiloft? Wat gebeurt er allemaal?

Het bijbelverhaal dat jullie gaan horen, gaat ook over een bruiloft! Maar tijdens de bruiloft ontstaat er een groot probleem, luister maar!

## Bijbelverhaal

Het is feest in het dorpje Kana. Er is namelijk een bruiloft! De Here Jezus is samen met zijn vrienden, de discipelen ook uitgenodigd. Maria, de moeder van Jezus, is er ook. Natuurlijk zijn er nog veel meer gasten. En iedereen is vrolijk. Het is echt een fijne feestelijke dag!

Het feest is nog maar net begonnen. Dan gebeurt er iets naars. De wijn is bijna op! Dat is niet leuk voor het bruidspaar. Als de gasten geen glaasje wijn meer krijgen, lopen ze vast en zeker weg van het feest.

Maria, de moeder van Jezus, heeft al gemerkt dat er iets misgaat. Als ze hoort dat de wijn op is, gaat ze vlug naar Jezus. Maria denkt: 'Jezus kan vast en zeker helpen.'

Heel zachtjes zegt ze tegen Hem: 'Jezus, de wijn is op!' Natuurlijk wist de Here Jezus dit al! Hij weet alles en kan alles, want Hij is de Zoon van God. Hij vindt het ook erg dat de wijn op is. Hij wil graag dat het feest doorgaat en de mensen blij en gelukkig zijn!

Ondertussen gaat Maria naar de bedienden die de gasten eten en drinken brengen. Ze zegt tegen hen: 'Als Jezus straks iets aan jullie vraagt, moeten jullie precies doen wat Hij zegt, hoor!'

'Dat zullen we doen,' zeggen de bedienden.

Bij de ingang van het feest staan zes grote bakken van steen. Daar zit water in. De mensen in het land Israël lopen altijd met blote voeten in sandalen. Maar door de viezigheid op de weg krijgen ze vaak vuile voeten. Die voeten moeten natuurlijk worden gewassen, als ze binnenkomen op een feest. Daarom staan die grote bakken bij de ingang.

Maar nu de voeten zijn gewassen, zit er niet veel water meer in.

De Here Jezus gaat naar de bedienden toe en zegt: 'Willen jullie die bakken helemaal vol doen met water?' De bedienden doen direct wat Jezus vraagt. Ze zijn een beetje in paniek, nu de wijn op is. Ze vullen de zes bakken tot aan de rand met water. Er kan niets meer bij. Dan zegt de Here Jezus: 'Schep nu een glas water uit de bakken. Breng dit naar de leider van het feest en laat het hem proeven.' De leider van het feest moet er namelijk voor zorgen dat alles goed gaat op het feest. Hij moet ervoor zorgen dat alle gasten goed worden verzorgd met eten en drinken.

De leider heeft helemaal niet gemerkt dat de wijn op is. De bedienden hadden het hem ook nog niet verteld. Eén van de bedienden geeft hem het glas water om het te laten proeven. De leider neemt een slok en roept uit: 'Mmmmmm, wat een heerlijk wijn is dit, zeg!'

Hè? Wat? Wijn? De bedienden snappen er niets van. Ze hebben de leider toch een glas water gebracht? Ze hebben toch water in die zes bakken gedaan? Hoe kan dat nou?

Het is echt waar! Dat heeft de Here Jezus gedaan. Hij heeft wijn van het water gemaakt. De Here Jezus heeft een wonder gedaan! Hij laat hier zien hoe groot en machtig Hij is!

De mensen op het feest hadden dit probleem niet kunnen oplossen. Maar Jezus kan dat wel! Hij wil graag mensen helpen en ervoor zorgen dat het feest doorgaat! Hij wil mensen blij en gelukkig maken. En laten zien dat het leven met de Here Jezus samen een feest is. We mogen Hem alle eer geven en liefhebben. Ook op een prachtig bruiloftsfeest!

*Auteur: RS*



# God maakt ons blij

## Bijna Kerst

Nog drie weken, dan vieren we weer Kerstfeest. Jezus werd geboren in Betlehem. In een tijd dat de Romeinen heersten over het beloofde land. Een verdrietige en moeilijke tijd. Sommige mensen verzetten zich, anderen lieten de ellende maar een beetje over zich heen komen. Ze maakten er in hun eigen omgeving het beste van. Jezus werd geboren in die tijd, maar waarom besteden we daar zoveel aandacht aan, ieder jaar weer? Wat maakt Hem zo bijzonder? Waarom is Hij zo belangrijk voor heel de wereld? Wie is Jezus eigenlijk? Op die vraag gaan we iedere week een ander antwoord proberen te vinden in de Bijbel. Vorige week hoorden we dat Jezus de zonde van de wereld wegdraagt, vandaag dat hij vreugde brengt.

## Bijbelverhaal

Jezus is in Galilea, in Kana. Er is een feest aan de gang, omdat twee mensen gaan trouwen. Het is vervelend dat de Romeinen de baas zijn in Kanaän. Altijd weer die regels van de keizer die het leven onvoorspelbaar en zuur maken. Elke dag soldaten en anderen die het leven onder controle houden. Maar dit feest pakken ze hen niet af. Het bruidspaar heeft alles goed georganiseerd, zo goed als ze kunnen. Daar komt trouwens heel wat voor kijken. Een bruiloft duurt een week, Eten en drinken, plekken om te slapen en om zich regelmatig te wassen en op te frissen. Feest vieren is een inspannende bezigheid. Er wordt muziek gemaakt, zodat de gasten kunnen dansen. Tot nu toe verloopt alles prima. Het bruidspaar is gelukkig, ze genieten al twee dagen van het feest waarmee hun leven als man en vrouw begint. De gasten komen niets te kort. Ze eten goede maaltijden en genieten van de wijn.

Jezus is ook uitgenodigd. Samen met zijn leerlingen viert Hij het feest mee. Maria, Jezus' moeder hoort ook bij de gasten. Zij is trots op haar Zoon. Zij weet als enige van de gasten dat Hij de Messias is.

Jezus is háár zoon, maar ook de Zoon van God. Hij is nu dertig jaar en zij heeft het gevoel dat Hij nu een de taak gaat beginnen die Hij van God de Vader heeft gekregen. Dan merkt ze dat de bedienden met elkaar lopen te fluis-teren. Ze wijzen naar de wijnvaten. Als Maria dichterbij komt, hoort ze dat de wijn bijna op is. Dat is een ramp, een schande voor het bruidspaar.

Hebben de gasten meer gedronken dan verwacht? Of heeft de bruidegom een fout gemaakt in de bestelling? Niemand weet het, maar het probleem is er en moet worden opgelost, hoe dan ook. Maar lukt dat ook?

Maria gaat naar Jezus. Hij en zijn vrienden maken plezier en ook zij drinken een lekker glas wijn. Maria neemt Jezus apart en vraagt of Hij het probleem kan oplossen. Hoopvol kijkt zij Hem aan.

Maar Jezus zegt: 'Wat wilt u van Mij? Mijn tijd is nog niet gekomen.' Jezus bedoelt daarmee niet: Ik heb nu geen zin iets te doen, straks misschien. Hij bedoelt dat Hij

nu nog niet bezig is met zijn werk in opdracht van God de Vader. Tegelijk laat Hij merken dat geen mens Hem opdrachten kan geven; zelfs zijn moeder kan niet bepalen wat Jezus als Messias moet doen.

Maria loopt terug naar het keukenpersoneel. Ze zegt tegen hen: 'Als Jezus straks jullie straks een opdracht geeft, doe dan wat Hij zegt. Hoe vreemd je het misschien ook vindt, doe gehoorzaam wat Hij zegt!'

Het duurt niet lang of Jezus spreekt hen aan. En inderdaad, het is een wonderlijke opdracht die Hij hun geeft. Jezus wijst op de zes vaten die er staan. Het zijn stenen watervaten met elk een inhoud van zo'n honderd liter. Dat water is bedoeld om handen en voeten te wassen, om te zorgen dat de gasten niet stoffig, maar schoon aan tafel komen. Die vaten moeten met water worden gevuld.

De bedienden vullen ze tot de rand.

Dan zegt Jezus: 'Schep er nu wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester om te proeven.'

Een onmogelijke opdracht. Water hoeft niet gekeurd te worden, en zeker water waarin je je wast, niet.

De ceremoniemeester neemt een slok, en proeft uitgebreid. Hij kijkt naar de bedienden en zegt: hoe komen jullie aan die heerlijke wijn? Wij hadden toch andere wijn gekocht? Die is wel goed, maar deze is veel beter. Het lekkerste dat ik ooit gedronken heb!

De ceremoniemeester overlegt met het bruidspaar:

'Waarom heeft u het zo georganiseerd? Je zet de gasten toch eerst de beste wijn voor en als ze flink gedronken hebben de minder goede? Dan is de smaak iets minder belangrijk. Maar u hebt de beste wijn voor het laatst bewaard!' Op die vraag kan de bruidegom geen antwoord geven. Ook hij begrijpt er niets van.

Dit was het eerste wonderteken dat Jezus heeft gedaan, schrijft Johannes in zijn Evangelie. En het resultaat is dat zijn heerlijkheid, zijn grootheid, zichtbaar wordt en dat zijn leerlingen in Hem geloven.

## Afsluiting

Jezus laat zich niet opjagen en sturen door mensen. Hij blijft trouw aan de opdracht van God de Vader. Maar ook het dagelijks leven, de dagelijkse zorgen hebben te maken met zijn reddingswerk. Het is waar dat Jezus kwam om de zonde van de wereld weg te dragen. Het moet weer goed zijn tussen God en de mensen. Mensen moeten weer dichtbij God kunnen leven omdat Jezus vergeving brengt.

Maar als Jezus de zonde wegdraagt heeft dat ook gevolgen voor het dagelijks leven van mensen. Het grauwe, trieste en moeizame overheerst niet het dagelijks leven. Er komt licht en blijheid, het leven wat weer een feest. Een leven zoals God het bedoeld heeft: gelukkige mensen in een goede schepping. O, dan zijn er best nog moeilijkheden en tegenslagen, maar door het mooie en goede dat Jezus geeft, kijk je daar anders tegenaan. Je kunt er beter tegen.

Misschien maak jij je ergens zorgen over. Een vriendinnetje is al een tijd ziek of bij je vriend thuis is er steeds ruzie. Of jij voelt je soms alleen. Denk dan aan dit verhaal waar Jezus vreugde brengt. Die wil Hij ook aan jou geven. Hoe? Dat weet ik natuurlijk niet. Wanneer? Dat weet ik ook niet. Ik weet alleen dat Jezus doet wat de Bijbel ons vertelt. Hij kwam op aarde om ons leven weer licht en mooi te maken. Daarom is Kerst het feest van het licht.

*Auteur: RvO*





# Jezus brengt vreugde

'Ze hebben geen wijn meer!' Maria gooit haar handen in de lucht. Ze trekt Jezus aan zijn mouw mee naar een van de kamers naast de grote zaal. 'Kijk zelf maar, de vaten zijn helemaal leeg.' Ze trekt zo hard aan zijn mouw, dat Hij geen keus heeft. Hij moet wel kijken. Jezus ziet wat alle bedienden een uur geleden al hebben zien aankomen: de wijn ging opraken. Hoe het precies zo kon gebeuren, wist niemand. Was er misschien te weinig wijn ingekocht? Dronken de mensen meer dan anders? Waren er meer gasten dan van tevoren bedacht was? Wat oorzaak was, maakt nu niet meer uit. De vaten zijn leeg en het zal niet lang meer duren voordat de bruidegom te schande wordt gemaakt. Want als je een feest geeft waar je zoveel gasten uitnodigt, moet je er natuurlijk wel voor zorgen dat er genoeg wijn is! Wijn betekent vrolijkheid en plezier. Dat is de manier waarop iedere bruidegom zijn huwelijk wil beginnen. Alsof hij daarmee zeggen wil: ik hoop dat mijn huwelijk ook zoveel plezier zal opleveren.

'Kijk nou, Jezus. Ze zijn echt tot op de bodem leeg!' Maria gaat nog eens op haar tenen staan om ook het derde vat te inspecteren. Ze schat in dat er nog ongeveer tien karaffen gevuld kunnen worden. Dan is het uit met de pret. 'Ze hebben geen wijn meer!' Maria kijkt Jezus aan alsof ze van Hem een wonder verwacht. Als er iemand is die dit feest nog kan redden, dan is Hij het wel. Ze heeft zoveel vertrouwen in Hem. Met haar indringende gezichtsuitdrukking probeert ze zijn blik te vangen. 'Wat wilt u van me?', vraagt Hij dan. Rustig als altijd lijkt Hij al lang een plan bedacht te hebben. Waar het om Hem heen een drukte van belang is, omdat iedereen in de weer is met het voorbereiden van allerlei gerechten. En met bedenken hoe ze de wijncrisis kunnen oplossen! Hij legt zijn hand op de schouder van zijn moeder. 'Mijn tijd is nog niet gekomen', zegt Hij.

De manier waarop Hij dit zegt, geeft Maria het vertrouwen dat het goed gaat komen, maar ze vindt het wel vervelend dat Jezus niet direct doet wat zij vraagt. Ze is toch zijn moeder? Wat bedoelt Jezus met 'mijn tijd'? Eigenlijk weet ze het wel. Jezus is de Messias, God is zijn Vader. Wat Jezus doet en zegt is werk in opdracht van het grote doel van zijn leven: redding brengen van de zonde, het Koninkrijk van God laten komen. Daarbij zijn alle mensen op aarde gelijk. Zijn moeder is niet belangrijker dan welke andere man of vrouw. Ook zij moet afwachten op wat Jezus goed en nodig vindt.

Ze laat Jezus met rust, maar ze zal wel doen wat ze kan om deze ellende goed te laten aflopen. Op een bruiloft haar immers blijheid te zijn, geen zorgen. Maria loopt op één van de bedienden af. 'Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is.' De bediende knikt netjes naar deze bruiloftsgast. Het maakt hem niet uit wat er tegen hem gezegd wordt, zo lang het maar goedkomt.

'Vul de vaten met water.' Het is Jezus' stem die door de ruimte klinkt. De bedienden twifelen geen moment. Ze begin de zes vaten met water te vullen. Er gaat ongeveer honderd liter in ieder vat. Het duurt dus wel even voordat ze de vaten vol hebben. Maar enkel doordat het Jezus was die zei dat ze de vaten moesten vullen, zijn de bedienden als razenden bezig met het vullen ervan. Het duurt dan ook niet lang voordat de vaten vol zijn. Maria ziet hoed de bedienden, terwijl ze de vaten vullen, steeds kijken of ze al iets zien veranderen. Maar ze zien helemaal niks gebeuren. Het water lijkt gewoon wat er te blijven. Ondertussen houdt Jezus goed in de gaten wat er allemaal gebeurt. Pas als alle zes de vaten helemaal tot de rand toe zijn gevuld, zegt hij: 'Schep er nu wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester.' Eén van de knechten haalt ergens een kroes vandaan en schept deze vol.

Ondertussen is de organisator van het feest al geroepen en hij staat al klaar om van het water te proeven. De spanning is te snijden op het moment dat hij de kroes naar zijn mond brengt. Hij doet zijn ogen dicht en ruikt er even aan. Dan zet hij zijn lippen aan de rand en neemt een slok. De bedienden weten niet wat ze zien! Het gezicht van de ceremoniemeester begint helemaal te glimmen! 'Maar dit is verrukkelijke wijn! Dit is geweldig!' Hij schudt Jezus enthousiast de hand. 'Ik weet niet hoe U dit gedaan heeft, maar U heeft iets geweldigs gedaan. Ik zou haast zeggen dat het een wonder is!' Dan knipt hij met zijn vingers. Zo snel als de bedienden even geleden bezig waren met het vullen van het vat, zo snel maken ze het nu weer leeg. De karaffen zijn niet aan te slepen. Vanuit de zaal klinkt een enorm gejoel en gelach. 'Wat is dit een bijzonder feest! Normaal krijgen we eerst de goede wijn en als alle mensen een beetje een aangeschoten zijn en toch niet meer echt goed proeven wat voor wijn ze drinken, wordt de mindere wijn geserveerd. Maar hier is het juist andersom!' De vrienden van de bruidegom slaan hem op zijn schouders en schudden zijn hand.

In een hoek van de zaal staan ook de leerlingen van Jezus. Ook hun glazen zijn weer bijgevuld en ook zij hebben geproefd van de nieuwe wijn. 'Het is geweldig!', zegt een van de mannen. De anderen knikken instemmend. 'Jezus is echt de Zoon van God. Hij brengt vreugde. Wat een feest dat Hij bij ons is.'

*lees verder op de volgende bladzijde*





## Afsluiting

Door Jezus zien we hoe God is. Wat zie jij als je deze geschiedenis uit Kana hoort. Geen God die op alle slakken zout legt, die wetten geeft en steeds maar kijkt of wij daar wel aan voldoen. Wetten zijn belangrijk, maar ze zijn er met een doel: dat het leven een feest is, dat iedereen gelukkig kan zijn.

Het is veelzeggend dat Jezus zijn werk begint met dit feestelijke teken van rijkdom, dat Hij veel wijn maakt. Jezus viert feest met een man en een vrouw die van elkaar houden, die elkaar van God hebben gekregen. Ellende is niet Gods bedoeling. Jezus kwam op aarde om die onvolmaakte wereld te redden. Als teken daarvan verandert Hij water in heerlijke wijn. Het dagelijks leven moet feestelijk zijn. Advent wijst ons op Gods liefde in ons leven. Hij schenkt ons die van harte.

*Auteur: RvO*