

# KINDERMOMENTEN VERTEL HET MAAR KERSTPROJECT 2024: HIJ IS ALLES



**Inleiding op het project met de kinderen:** Kom, zullen we eens gaan kijken bij de projectverbeelding. Kijk, zie je die krans met bladeren, dat noem je een adventskrans, de ronde vorm verwijst naar de aarde waarop we leven. Advent betekent 'komst'. We bereiden ons voor op het Kerstfeest en de komst van de Here Jezus naar deze wereld.

We 'stappen' in deze weken in de toekomst van Jezus' leven na zijn geboorte. We kijken als het ware in het fotoboek van Jezus' leven. En we mogen ontdekken wie Hij in onze toekomst wil zijn!

De titel die het project heeft gekregen is: Hij is alles!

Hoe en wat? Dat gaan we ontdekken!

Vijf kandelaars op de krans zijn voor vijf kaarsen; vier kaarsen geven de vier weken naar kerst aan, de vijfde kaars is van Hem die het Licht is. De kaarsen die in de loop van de weken aangaan zijn een belofte van het licht dat op kerst zelf komt. De thema's erop hebben te maken met de afbeelding op de ornamenten die onder de krans hangen. De verbeeldingen laten steeds een belangrijk stukje zien van het vertelde verhaal. Zo komen we steeds meer te weten van de bedoeling van Jezus' komst.



# Voor altijd genoeg



## 1. Zondag 1 december

Johannes 1:29-34

Projectthema: Voor altijd genoeg

**In beeld:** we zien Johannes de Doper in het water staan, hij doet zijn werk en doopt de mensen. We zien Jezus aan de waterkant en Johannes die naar Hem wijst. Johannes getuigt dat Jezus het Lam van God is dat de zonden zal wegnemen.

**Kindermoment:** ik heb hier een kaars en daar staat op: Voor altijd genoeg. We zetten de kaars op de kandelaar en steken het licht aan. Er brandt nu één kaars. Laten we kijken naar het bijbehorende ornament dat onderaan de krans hangt. Kijk, zie je Johannes de Doper in het water staan? Johannes, staat daar niet zomaar. Hij heeft een bijzondere taak van God gekregen. Weten jullie wat hij moet doen? Johannes bereidt het volk voor op de komst van de Zoon van God. Johannes roept de mensen op om zich op God te richten en zich te laten dopen als teken van een nieuw begin. Het dopen is een zichtbare bevestiging dat mensen zich willen afkeren van hun zonden. Die zonden staan, als een berg die je niet kunt overwinnen, tussen God en mensen in. Maar God heeft beloofd daar wat aan te doen. En nu is Jezus daar en Johannes wijst naar Hem. Hij stelt Jezus op een opvallende manier voor aan de mensen: 'Kijk' zegt Johannes, 'dit is het Lam van God dat de zonden wegneemt'. Johannes is de eerste die mag zeggen dat Jezus de beloofde Messias is. Jezus zelf zal het onoplosbare probleem van de zonde voorgoed wegnemen, de Messias is het offer dat voor altijd genoeg is. Dat geeft hoop in een wereld waarin zoveel mis gaat. God zelf herstelt de relatie met ons door zijn Zoon. Het komt goed, niet voor even, maar het is **voor altijd genoeg!**

# Vreugde in overvloed



©Carole van Dueren den Hollander-Heming

Vertel het maar!

## 2. Zondag 8 december

Johannes 2:1-12

Projectthema: Vreugde in overvloed

**In beeld:** we zien het bruidspaar aan tafel met een overvloed aan wijn in de vaten en kannen. Jezus toont op deze bruiloft dat Hij vreugde in overvloed geeft. Meer dan genoeg!

**Kindermoment:** ik heb hier een kaars en daar staat op: Vreugde in overvloed. Wat zou dat betekenen? Laten we de kaars eerst maar eens op de kandelaar zetten, net als vorige week, en de kaars aansteken. Er branden twee kaarsen. Nu kijken we naar het bijbehorende ornament dat onderaan de krans hangt. Kijk eens wat een volle tafel. En wie zijn dat? Ja het is een bruidspaar, ze zijn net getrouwd en vieren feest met familie en vrienden. Wat staan er veel kannen op tafel hè. Dat was eerst wel even anders. Want de wijn raakte op! Dat is heel verdrietig, want de wijn is een teken van de vreugde. Vreugde om de liefde die centraal staat op de bruiloft. Maar daar is Jezus en Hij brengt verandering! Precies, hij maakt van water wijn. De grote watervaten bedoeld voor een reinigingsritueel worden op Jezus' aanwijzing met water gevuld. En als ze vol zijn doet Jezus zijn allereerste wonder. Hij verandert het water in wijn. Niet zo maar gewone wijn, maar heerlijke wijn! Hij maakt het feest zoals het bedoeld is. Zoals Hij ook de wereld wil maken zoals God die bedoeld heeft: Leven in verbondenheid met God. Dat geeft vreugde! Vreugde in overvloed. Overvloed betekent veel meer dan er nodig is. Zoals je nu ook ziet op de tafel bij het bruidspaar. Zo is God, Hij geeft zoveel meer. Daar mogen we aan denken vandaag, advent wijst ons op Gods liefde in ons leven. Hij wil ons gelukkig zien met **vreugde in overvloed!**



# Helemaal beter



©Carole van Dueren den Hollander-Heming

Vertel het maar!

## 3. Zondag 15 december

Johannes 5:1-18

Projectthema: Helemaal beter

**In beeld:** we zien Jezus in de tempel die de door Hem genezen man van Betzata tegenkomt en aanspreekt. Met de hand op zijn schouder zegt Jezus als het ware: sta stil bij wat er lichamelijk in je leven is veranderd. Jezus benadrukt dat geestelijke genezing en je hart gezond houden nog veel belangrijker is.

**Kindermoment:** ik heb hier een kaars en daar staat op: Helemaal beter. Wie zou er beter zijn? Laten we de kaars eerst maar eens op de kandelaar zetten, net als vorige week, en de kaars aansteken. Nu branden er drie kaarsen. Zullen we kijken naar het bijbehorende ornament dat onderaan de krans hangt. Kijk, we zien de Here Jezus in de tempel. Hij komt er de man uit Bezata tegen, de man aan wie Jezus eerder vraagt of hij beter wil worden. De man zegt 'ik kan nooit als eerst bij het water komen als het in beweging komt'. En weet je wat Jezus zegt: 'sta op, pak uw mat en loop' en met het uitspreken van die woorden geneest de man en verdwijnt Jezus in de menigte.

Nu zien ze elkaar weer, en opnieuw heeft Jezus oog voor hem. Hij laat hem stilstaan en geeft hem wat om over na te denken. Jezus zegt, 'je bent van buiten nu wel beter maar het is nog veel belangrijker om van binnen beter te worden en je hart gezond te houden. Zondig niet meer! Waarom Jezus dat zegt? Omdat de diepste genezing komt in het herstel van de relatie met God. Dat zit niet aan de buitenkant, dat zit aan de binnenkant. Daarom komt Jezus naar de wereld, daarom heeft Hij oog voor elk mens, Hij ziet jou ook. Hij wil ieder van ons **helemaal beter** maken.

# Mensenkind uit de hemel



©Carole van Dueren den Hollander-Heming

Vertel het maar!

## 4. Zondag 22 december

Matteüs 1:18-25

Projectthema: Menschenkind uit de hemel

**In beeld:** we zien Jozef en de zwangere Maria. Jozef heeft zijn hand over de hand van Maria en haar buik met het ongeboren kind en hij wijst naar de hemel. Jozef erkent, dankzij engel Gabriël, dat het kind dat Maria draagt Gods eigen Zoon is. Jozef weet dat hij de opdracht heeft gekregen om zorg te dragen voor Maria en het kind. Dat gaat hij doen, hij laat Maria niet in de steek.

**Kindermoment:** ik heb hier een kaars en daar staat op: Menschenkind uit de hemel. Wie zou dat zijn? En wáár komt het vandaan? Laten we de kaars eerst maar eens op de kandelaar zetten, net als vorige week, en de kaars aansteken. Nu branden er al vier kaarsen. Wat zijn we dicht bij het Kerstfeest.

Kijk, weten jullie wie er op de afbeelding staan? Het zijn Jozef en de zwangere Maria. Ze verwacht een kindje... maar Maria is nog niet getrouwd! Jozef weet niet wat hij er mee aan moet. Hoe kan het dat Maria in verwachting is als ze nog niet met Jozef leeft? Is het kindje van iemand anders? Jozef droomt ervan. En in die droom verschijnt er een engel van God. 'Jozef' zegt de engel, 'wees niet bang om Maria bij je te nemen, het kindje dat ze verwacht is van de Heilige Geest. God zelf heeft gezorgd dat ze in verwachting is. Noem Hem Jezus, want Hij brengt bevrijding'. Als Jozef wakker is weet hij dat hij moet zorgen voor Maria en dat hij de aardse vader van Jezus zal zijn. Wat een taak is dat! En daarom zie je op de afbeelding Jozef met zijn hand over Maria's hand. Hij is met haar verbonden, zorgt voor haar en tegelijkertijd wijst hij met de andere hand naar de hemel. Jozef weet waar dit kind vandaan komt en bevestigt het met dit gebaar. En ook wij mogen weten: Gods Zoon komt voor ons uit de hemel als de lang beloofde Redder. Hij is het **Mensenkind uit de hemel**.

# Een geboren Herder



©Carole van Dueren den Hollander-Heming

Vertel het maar!

## 5. Woensdag 25 december Kerst

Johannes 10:11-18 en Lucas 2:8-15

Projectthema: Een geboren Herder

**In beeld:** we zien de herders in verwondering bij Jezus' kribbe staan. Net als de herders heeft Jezus een klein stafje in zijn hand, een kleine verwijzing naar wie Hij is: een geboren Herder!

**Kindermoment:** ik heb hier een kaars en daar staat op: Een geboren Herder. Wie zou dat zijn? En wat betekent het? Laten we de kaars eerst maar eens op de kandelaar zetten, net zoals we hebben gedaan op de afgelopen zondagen, en dan de kaars aansteken. Nu branden alle kaarsen en het is Kerstfeest.

Kijk, wat zien we op de afbeelding? Een groepje herders staat bij een kribbe, met een pasgeboren kindje erin. Wie denken jullie dat het is? Ja, het is inderdaad Jezus, de Messias. Hoe zijn die herders bij Hem gekomen? Herders zijn in de tijd van Jezus onbelangrijk. Bij God is dat anders, in de Bijbel zijn herders een voorbeeld van hoe je moet zorgen voor een kudde, een goede herder kent zijn schapen en de schapen kennen hem. Een goede herder doet alles wat nodig is om zijn kudde te beschermen, zelfs als dat hem zijn leven kost. En nu mogen de herders in het veld als eerste het goede nieuws van de engelen horen. Dat maakt dat ze naar Betlehem gaan, hem vinden en Hem in dankbaarheid aanbidden. God kiest hen uit omdat het werk van zijn Zoon lijkt op hun werk. De wereld is zijn kudde, Hij die opkomt voor alle schepselen, is nu hun herder en dat kind in de kribbe is **een geboren Herder**. En wij? Wij worden uitgedaagd om, net als die herders, te zijn waar Hij is. Om te geloven en vertrouwen dat Jezus is gekomen als Redder voor ieder van ons. En kerst is daar het begin van!