

woensdag 25 december 2024 (Kerst)

Jezus is de goede Herder

Johannes 10:11-18 en Lucas 2:8-15



Thema: Jezus is de goede Herder

Doel

De kinderen leren dat Jezus kwam om onze Herder te zijn. Daarom knielen juist de herders voor Hem na zijn geboorte.

Toelichting

Herders zijn in de tijd van Jezus een vergeten groep. De Romeinen telden hen niet mee voor de belastingen en in Israël werd op hen neergekeken. Toch is hun werk belangrijk. Ze bewaken het vee en dragen er dagelijks zorg voor. Ze zijn daar voortdurend mee bezig en moeten hun eigen leven daar soms voor wagen.

Juist de herders in de velden van Betlehem zijn de eersten die door een engel op de hoogte worden gesteld dat alles anders geworden is: hun Redder is geboren. Hij draagt trekken van hun leven: terzijde geschoven (geen plaats, vs. 7), speelbal van anderen (de inschrijving van Augustus, waarvoor iedereen in beweging moest komen, vs. 1). Zijn komst is de doorbraak in dat leven. Ezechiël moest de leiders van Israël verwijten dat ze 'herders voor zichzelf' waren in plaats van 'herders van het volk'. Jezus zal anders zijn: Hij is de goede Herder. De wereld is zijn kudde en Hij leeft en sterft voor hen. De herders knielen voor Jezus, die op Goede Vrijdag en Pasen zou bewijzen, dat Hij deze aanbidding waard is. Zij konden daar nog niets van zien, maar het werk van de HEER in Jezus begint op Kerst.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: De herders willen Jezus zien

Richtlijnen: Vertel aan de kinderen van de onderbouw de kerstgeschiedenis. Vertel de reis naar de geboorte, maar leg de nadruk op het feit dat niemand weet wat er is gebeurd. Het valt niet op dat Gods Zoon, de Redder, er nu is. Dan stuurt God zijn engel naar de herders. Mensen vonden hen onbelangrijk. God zegt nu: jullie hebben nu een Redder. Zijn werk lijkt op jullie werk voor de schapen: verzorgen en beschermen. Dan gaan de herders op weg naar Hem en knielen voor hun Herder neer.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: De herders bezoeken hun Herder

Richtlijnen: Herders zijn in de tijd van Jezus een vergeten groep. De Romeinen telden hen niet mee voor de belastingen en in Israël werd op hen neergekeken. Toch is hun werk belangrijk. Ze bewaken het vee en dragen er dagelijks zorg voor. Ze zijn daar voortdurend mee bezig en moeten hun eigen leven daar soms voor wagen.

Juist de herders in de velden van Betlehem zijn de eersten die door een engel op de hoogte worden gesteld dat alles anders geworden is: hun Redder is geboren. Zo laat God zien dat Hij hen niet vergeet. Zij mogen als eersten hulde brengen aan hun Verlosser. Dat doen ze; ze laten hun schapen in de steek, ze gaan en knielen. Ze danken de pasgeboren Messias en zijn hemelse Vader dat Hij hun herder wil zijn. Goed nieuws: alles is anders, ook al zie daar nauwelijks iets van.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: De herders zijn schapen van hun Herder

Richtlijnen: Herders zijn in de tijd van Jezus een vergeten groep. De Romeinen telden hen niet mee voor de belastingen en in Israël werd op hen neergekeken. Toch is hun werk belangrijk. Ze bewaken het vee en dragen er dagelijks zorg voor. Ze zijn daar voortdurend mee bezig en moeten hun eigen leven daar soms voor wagen.

Juist de herders in de velden van Betlehem zijn de eersten die door een engel op de hoogte worden gesteld dat alles anders geworden is: hun Redder is geboren. Ze gaan op weg naar Betlehem en knielen neer om te danken voor het goede nieuws dat hun Redder geboren is. Zo zijn ze als herders schapen van de goede Herder. De profeet Ezechiël moest de leiders van Israël verwijten dat ze 'herders voor zichzelf' waren in plaats van 'herders voor het volk'. Jezus zal anders zijn: Hij is de goede Herder. De wereld is zijn kudde en Hij leeft en sterft voor hen, ook voor hen. De herders knielen voor Jezus, die op Goede Vrijdag en Pasen zou bewijzen, dat Hij deze aanbidding waard is. Zij konden daar nog niets van zien, maar het werk van de HEER in Jezus begint op Kerst.

Extra bijbelgedeelte: Ezechiël 34: 1-15

God veroordeelt de joodse leiders in die tijd, omdat ze hun werk niet goed uitvoeren. Zwakke en kwetsbare Israëlieten worden niet gezien. Daarom zal de HEER zelf naar zijn verstrooide volk omzien, Hij zal ze bijeenbrengen, weiden en genezen.

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte

Op de tweede zondag na Pasen staat vanouds het thema van de Goede Herder centraal. Dat we nu juist ook deze woorden uit het Johannesevangelie overdenken met jong en oud deed mij opnieuw denken aan wat ik in een catechisatie opmerkte: 'Zonder Pasen geen Kerst'. Opeens ontstond er ongebruikelijke onrust: 'Nee, zonder Kerst geen Pasen!', riepen sommigen alert. Dat lijkt voor ons logisch gedacht. Toch zijn mensen pas in de loop van de vierde eeuw de geboorte van Christus gaan gedenken en later vieren. Dat blijkt ook wel uit de onzekerheid van de vierdatum. In de kerk van het Oosten houdt men 6 januari aan, bij ons in de Westerse kerk is de oude datum van de 'onoverwinnelijke zon' – waarmee de Romeinse keizer zichzelf graag zag aangeduid – 25 december gekozen. Maar ondertussen werd dus die eerste drie eeuwen géén Kerst gevierd! Wel Pasen. Daar ligt de kern van de bevrijding en klopt het hart van de verkondiging. Inmiddels zijn we vertrouwd met het vieren van de geboorte van de Verlosser en zijn er tradities die we voor geen goud willen missen ontstaan. Hiertoe werd de Here Jezus geboren – zo maakt Hijzelf bekend – om van de waarheid, dat is Gods waarheid te getuigen. Daar hoort zijn herderschap volkomen bij.

Vers voor vers

Johannes 10

- Vs. 11 Ik ben. Er zijn zeven momenten waarop de Here Jezus dat uitdrukkelijk van zichzelf getuigt. Daarin horen we een verwijzing naar de God van Israël die zich met die Naam via Mozes bekendmaakt aan zijn volk. Jezus valt via Mozes bekendmaakt aan zijn volk. Jezus valt samen met zijn Vader. In dit Evangelie nog duidelijker dan elders in het Nieuwe Testament horen we van die eenheid tussen Vader en Zoon. Zo maakt de Ene zich bekend. Hier als herder. In Israël was de koning – de overheid – geroepen om herder te zijn. Om te bewaren en te bewaren. Het brutale antwoord in een retorische vraagvorm dat Kaïn gaf op de vraag waar hij staat ten opzichte van zijn naaste, zijn broer, met de wedervraag: 'Mij onbekend; ben ik mijn broeders hoeder?' moet uiteraard voluit met JA worden beantwoord. Tot dat bewaren ben je geroepen. Wie door de eeuwen heen ziet hoe – bijvoorbeeld in antisemitisme – hoezeer de Adam, de mensheid, daarin heeft gefaald, houdt z'n hart vast. Zou ooit de Verlosser komen? Daar geeft Kerst een blijde boodschap. Hij is geboren! Die Herder. Hij is goed. God zelf zal omzien naar zijn volk. Lees in dit verband ook Gods beloften in Ezechiël 34. Die Herder die goed is, omdat Hij Gods Zoon is. Hij stelt zijn ziel, zijn leven voor de schapen. Zoals de eerste Adam een levende ziel werd, zo geeft deze Tweede Adam zijn leven om de mens, de mensheid, zijn volk te redden, naar lijf-en-ziel.
- Vs. 12v Net als in Ezechiël 34 de geroepen overheden van die bewaring, die verantwoordelijkheid niet willen weten, zo ook de huurlingen niet.
- Vs. 14v Herder en schapen zijn op elkaar betrokken. In de Kerstnacht horen de herders als eerste van hun Herder. Zelf kansloze, maatschappelijk vergeten groep wellicht, maar wel symbool, juist als herders van dat andere koningschap. Namelijk dat koningschap van God. Wie God mogen kennen – dat wil zeggen een vertrouwelijke omgang met Hem hebben, een wetenschap die bidden en beseffen steeds te boven gaat – kennen deze herder, zoals schapen hun herder kennen en hij hen.
- Vs. 16vv Intimiteit die groter is dan we kunnen overzien. Deze kudde blijft iets van het geheim houden van de uiteindelijke groep van mensen – opnieuw door de eeuwen heen – die niemand, maar dan ook niemand tellen kan. God de Vader geeft deze Herder, om juist degenen die niet in tel zijn te redden, om hen te tellen als bij Gods eigen volk ingelijfd. Zie Psalmen 121 en 87 maar Romeinen 11 en Openbaring 7.

Lucas 2

- Vs. 8 Het gedeelte begint bij 'het geschiede' twee verzen daarvoor. Wij weten dan al van die kleine gebeurtenis, een geboorte, zoals elk mens geboren. Daar heb je misschien nog wel een kaartje van liggen. Hier horen we eveneens van herders, goede en slechte door elkaar – wie zal het zeggen? Ze waken hun nachtwacht. Vermoedelijk zijn het schapen bedoeld voor de offerdiensten van de tempel. Die moeten bewaard worden en zuiver blijven, zodat zij puntgaaf zijn. Herders zijn maatschappelijk laag. Anders dan Jozef, zijn zij fiscaal voor de Romeinse bezetter niet interessant om te worden ingeschreven. Ondanks het latere zogenaamde armenoffer van de twee duifjes houd ik Jozef niet voor een sloeber. Hij was timmerman. In de Middeleeuwen hoorde zo iemand bij een gilde. Hij was dus een zelfstandige. Twee duiven als offer bij een eerstgeborene was in die tijd eerder algemeen gebruik, dan teken van armoede, zoals dat daarvoor ooit was. Jozef kon dus belasting betalen; moest dat ook en werd daarom geregistreerd. Dat werden de herders niet. Zij staan letterlijk voor een vergeten groep. Voor een vergeten roeping ook.
- Vs. 9vv En juist zij horen als eerste dat de langverwachte Messias geboren is. Het teken herkennen zij. Wanneer immers een offerlam door hen naar de tempel moest worden gebracht, wikkelden zij het diertje in doeken, zodat het ook puntgaaf en in die zin rein zou blijven. Herder en lam vallen in dit Kindeke samen. Koning en offer in één. Dat is er dat spreekkoor waarin God wordt geprezen, omdat zijn vrede over mensen komt en is gekomen. Wie zou niet willen instemmen? Met het hart verlangen naar Gods wereldvrede?

Vs. 15 Geen wonder – of toch het wonder van het geloofsvertrouwen – dat de herders direct als door dat Woord in beweging worden gebracht. Zij gaan op weg. Dan blijkt ook dat zij het vinden, zoals gezegd. Dat is het kenmerk van Gods beloften – die worden uiteindelijk vervuld. Paulus zegt zelfs dat daarom de Here Jezus werd geboren, om de beloften aan de vaders gedaan te bevestigen. Romeinen 15:8. Zo zingt Kerst over dat waarmee elke erediens tot eer van God begint, namelijk dat Hij nooit, echt nooit het werk van zijn handen loslaat.

Auteur: GJK

Liederen

Psalm 23	
Lied 23c	
Lied 486	
Lied 485	
Lied 477	(=Gezang 138 LvdK)
Lied 481	(=Gezang 135 LvdK)
Lied 476	(=Gezang 145 LvdK)
Jezus is de goede Herder	Hemelhoog 428
Wij zijn de herders	Hemelhoog 158
Als je veel van iemand houdt	Hemelhoog 125
Jezus is	Hemelhoog 348
Midden In de winternacht	Lied 486
Zeg eens herder, waar kom jij vandaan	Lied 485
Go, tell it on the mountain	Lied 484
Stille nacht, heilige nacht	Lied 483

Auteur: PZ



De herders willen Jezus zien

Inleiding

Als je slaapt hoor je niks, zie je niks, weet je niet wat er allemaal buiten gebeurt. Vlak voordat je slaapt hoor je misschien papa en mama praten, maar je weet niet wat ze aan het doen zijn. En als papa en mama óók gaan slapen, is het héél stil in huis. Zo stil is het in het verhaal van vandaag ook.

Bijbelverhaal

Het is bijna nacht. Het is donker en héél stil. Je ziet alleen de maan en de sterren. Iedereen slaapt, of toch niet... Stap stap, daar komen mensen over het pad naar de stal. Het zijn Jozef en Maria.

O ja, ik weet het weer, iedereen moest van Keizer Augustus terug naar de plaats waar hij geboren is. Dat is omdat de keizer alle mensen in zijn land wil tellen. Hij wil weten over hoeveel mensen hij de baas is. Daarom hebben Jozef en Maria een lange reis gemaakt. Nu zijn ze in Betlehem aangekomen. Ze konden geen plek vinden in een herberg om te logeren. De baas van de herberg heeft gezegd dat ze wel in de stal mogen slapen.

Gelukkig maar, want Maria moet nu toch echt rusten. Het zal niet lang meer duren, dan krijgt ze een baby. Een baby die Jezus moet gaan heten. God heeft dat zelf gezegd. In de stal maakt Jozef een plek om lekker te kunnen liggen. En dan gebeurt het. Maria krijgt haar kindje, Jezus wordt geboren. Maria wikkelt Hem in doeken. Jozef maakt een bedje van een voerbak. Buiten is het donker en het is heel stil. Iedereen ligt al in bed. Niemand weet dat er in de stal is iets heel bijzonders is gebeurd. De Herder van de mensen is geboren. Terwijl alle mensen slapen. Allemaal? Nee in de heuvels(bergen) van Betlehem zijn herders. Ze passen op de schapen. Ze jagen een wolf weg die wel een lammetje lust. Als het licht wordt zullen ze de schapen naar een groene wei brengen. Daar kunnen ze lekker eten. Herders zijn maar heel gewone mensen. In de stad wonen belangrijkere mensen. Zoals de bakker, de schoenmaker en ook de koning. Zij vinden dat ze beter zijn dan herders. Ze willen eigenlijk niks met ze te maken hebben. God wel, luister maar.

De herders zien plotseling een groot licht. Ze schrikken ervan! 'Schrik maar niet, ik ben een engel van God, Ik kom jullie iets geweldigs vertellen. De Here Jezus is geboren. Hij is de herder van alle mensen. Zijn werk lijkt op dat van jullie. Hij gaat goed voor de mensen zorgen. Hij gaat op ze passen. Jullie zullen Hem vinden in een stal. In doeken gewikkeld. Zijn wiegje is een voerbak.' Dan begint er een koor van engelen te zingen: 'Ere zij God in de hoge '. Dan is het plotseling weer heel stil in het veld bij de herders. Heel even maar, want de herders beginnen te praten. Ze zeggen tegen elkaar dat ze nu meteen Jezus willen zoeken. De herders lopen door de stille straten. Nergens brandt licht. Iedereen slaapt. Ze doen heel stil, maar lopen wel snel.

Als ze bij de stal komen zien ze het kindje Jezus in doeken gewikkeld. Hij ligt in een voerbak van de dieren. Ze worden er heel blij van. Ze vertellen aan Maria en Jozef wat de engel allemaal gezegd heeft. Maria gaat het goed onthouden. Het is prachtig.

Dan gaan de herders weer naar hun schapen. Het is nog heel donker en stil. Niemand weet nog van het kindje in de stal. De koning niet, de mensen in Betlehem niet. Alleen de herders. Zij lopen blij door de stad terug naar hun schapen.

Auteur: TD



De herders bezoeken hun Herder

Inleiding

Herder zijn. Stinken naar de schapen, omdat je dag en nacht met ze optrekt, in weer en wind. Mensen die met een vies gezicht hun neus voor je optrekken. Herder is ook: gevaarlijk werk moeten doen. Ertussen springen als roofdieren je kudde aanvallen. Weten welk dier sterk en gezond is, maar ook welk dier extra aandacht en zorg nodig heeft. Juist met zo'n herder vergelijkt de Here Jezus zich, als Hij zegt: 'Ik ben de Goede Herder. Ik bescherm mijn schapen met mijn leven. Ik ben niet zoals iemand die maar ingehuurd is om even op te passen. Die zou gelijk wegrennen bij gevaar en de schapen in de steek laten, want hij kent ze niet. Dan kan elke wolf de schapen zo pakken en de kudde uit elkaar jagen. Nee, ik ben de Goede Herder. Ik zorg goed voor de mensen die bij mij horen, zoals een herder voor zijn kudde zorgt. En ik heb ook nog andere schapen; mensen buiten Israël. Die horen ook bij mijn kudde. Ik ken al mijn schapen. En zij kennen Mij. Net zoals God de Vader en ik elkaar kennen. Ik zou zelfs mijn leven voor mijn schapen geven als ik ze moest redden. En dat ga ik doen ook, omdat de Vader Me dat vraagt. Daarom houdt Hij van Me. Niemand pakt het leven van Me af; ik geef het zelf. Maar daarna neem ik mijn leven weer terug. Ook dat vraagt de hemelse Vader Me.'

Wat bijzonder. Deze Herder die het eeuwig leven van zijn kudde belangrijker vindt dan zijn eigen leven. Wat is het gevaar voor ons? Niet een leeuw of wolf, maar iets nog gevaarlijkers! Ons gevaar zijn onze zonden, die ons bij de Vader weghouden. De enige manier die onze herder Jezus had om ons daarvan te redden, was de straf te krijgen die eigenlijk voor ons was. Hij sprong ertussen en nam die straf voor ons, want wij zijn zijn schapen. Alle mensen die Hem gehoorzaam zijn, horen bij zijn kudde. Wat zo mooi is, is dat er bij de geboorte van Jezus ook herders waren. Deze mensen werden met de nek aangekeken door anderen, maar God kiest speciaal hen uit om de engelen te zien en als eerste op bezoek te komen bij hun eigen Herder Jezus.

Bijbelverhaal

Het is nacht. Overal aan de hemel zie je de sterren boven de heuvels twinkelen. De schapen slapen. De herders, die erbij zitten, hebben het nu ook rustig. Van de drukte in het nabijgelegen Betlehem merk je hier gelukkig niks. Keizer Augustus laat iedereen die belasting kan betalen, tellen in de stad waar zijn familie vandaan komt. In Betlehem wordt de familie van koning David geteld. Dat is de stam van Juda. Daarmee is Betlehem nu propvol. Gelukkig werken ze lekker buiten Betlehem. Af en toe praten ze zachtjes wat, maar verder houden ze gewoon de kudde in de gaten, en ook het gebied om hen heen. Er liggen soms roofdieren op de loer. Een leeuw, een beer, een wolf... Daarom zijn ze de herders altijd alert; hun ogen priemend in het duister, hun stok en slinger bij de hand. Je moet ook niet bang wezen als herder; je jaagt die beesten weg door ze af te schrikken. En als er toch een weerloos schaap aangevallen wordt, kom je gelijk

in actie en val je het roofdier aan. Desnoods met gevaar voor jezelf, maar je bent verantwoordelijk voor de schapen waar je op moet passen. De herders zijn dat gewend. Zo houden ze ook deze nacht de wacht.

Dan opeens! Ze zien het allemaal, springen op en kunnen er alleen maar met grote ogen naar kijken. Om hen heen is een heel groot licht, de stralende glans van God. Bij hen staat tegelijk ook een engel van de HEER. Ze schrikken zo! Maar de engel zegt: 'Wees maar niet bang. Ik kom jullie heel goed nieuws brengen, waar alle mensen blij van worden. Jullie Redder is vannacht geboren, hier in Betlehem, de stad waar koning David vroeger woonde. Deze Redder is de Messias, de Gezalfde en Heer. Dit is het teken waaraan jullie Hem kunnen herkennen: jullie zullen een pasgeboren kind vinden, dat in doeken is gewikkeld, liggend in een voerbak.'

Gelijk als de engel dit goede nieuws gebracht heeft, komt er een groot leger uit de hemel bij hem staan. Deze engelen prijzen God door te zeggen: 'Eer is voor God in de hoogste hemel! Vrede is voor de mensen van wie Hij houdt op aarde!'

Dan gaan de engelen weer terug naar de hemel. De herders blijven verwonderd achter. Ze willen gelijk doen wat de eerste engel heeft gezegd, en zeggen tegen elkaar: 'Laten we naar Betlehem gaan! Dan kunnen we met onze eigen ogen zien wat er daar gebeurd is, en wat de HEER ons net bekend heeft gemaakt'. En ze gaan meteen op weg.

In Betlehem vinden ze Maria en Jozef. Er staat een voerbak bij hen. En daar ligt inderdaad een Kindje in, gewonden in doeken. Precies zoals de engel het heeft voorspeld. Zou dat... Ja, dat móét wel! De herders kijken eerbiedig naar deze bevrijder, die door het hele volk al eeuwen verwacht wordt. Ze vertellen aan Maria en Jozef hoe het komt dat ze weten van deze geboorte van de Redder, en wat de engel over hem heeft gezegd. Alle mensen die in dat huis zijn en het horen, zijn verbaasd. Maar Maria onthoudt al deze woorden met haar hart. Ze blijft er over nadenken.

De herders gaan weer terug. Tijdens het lopen loven en prijzen zij God, om alles wat ze meegemaakt en gehoord hebben. Want alles is precies gebeurd zoals de engel heeft gezegd.

Vragen

- Maria maakt nogal wat mee, al vanaf het begin van het Kerstverhaal. Vertel samen eens een aantal speciale dingen die ze allemaal meemaakte en onthield, doordat ze Jezus moeder was.
- Waar vergelijkt Jezus zich mee? Hoe noemt Hij zichzelf?
- Neem Psalm 23 erbij en laat het de kinderen om de beurt een stukje voorlezen, of zing deze samen. Bijvoorbeeld de versie van Elly en Rikkert.

Auteur: PW



De herders zijn schapen van hun Herder

De betekenis van kerstmis, wie weet die? Veel mensen weten het nog wel. Maar met Pasen wordt het al minder. Zou er zonder Kerstmis Pasen kunnen zijn? Of omgekeerd?

Eeuwenlang is er in de christelijke kerk alleen Pasen gevierd. Pas later kwam het Kerstfeest. Omdat de donkerste tijd dan voorbij is, wordt het op 25 december gevierd. Maar dat wil niet zeggen dat Jezus op die dag is geboren, waarschijnlijk was het augustus of oktober. Anders zouden er zeker geen herders met schapen zijn. Maar toch, vandaag vieren we de geboorte van Jezus. Jezus die is geboren voor iedereen, zelfs voor de armste en meest eenvoudige mensen.

Herders en schapen

Daar gaat het veel over in de Bijbel! Nu, met Kerstmis staan er twee teksten centraal, de een uit Johannes 10 waar Jezus zegt dat Hij de Goede Herder is en het gedeelte uit Lucas 2: 8-15, waarin herders het grote nieuws van de engelen horen, nota bene als eerste! Terwijl herders eigenlijk heel erg laag aangeschreven staan, in die tijd, in die maatschappij.

Laten we eerst eens naar Johannes 10 gaan. Zeven keer zegt Jezus over zichzelf wie Hij is. Dit is er één: 'Ik ben de Goede Herder'. Dat betekent nogal wat, dat zegt eigenlijk alles over wie Jezus is. Want Hij is de GOEDE herder, dat betekent dat Hij alles voor zijn schapen overheeft. Jawel, zelfs zijn leven heeft Hij ervoor over. Aan de ene kant wijst dit terug naar het Oude Testament. Verschillende profeten hebben over de komst van Jezus geschreven, zoals Jesaja.

Er zijn veel voorbeelden van herders en schapen in de Bijbel. Natuurlijk David, die schaapsherder is en tot koning wordt gezalfd! Dan Psalm 23, de Heer is mijn herder. Dat is een beeld van God en mensen: de mensen zijn de schapen, de Heer is de herder. Met Kerstmis vieren we de geboorte van de herder, de menselijke herder, die de Zoon van God is. De herder die er alles voor over heeft om zijn schapen te beschermen. Eerlijk is eerlijk, in de Bijbel staan genoeg voorbeelden van mensen die bepaald geen herder te noemen zijn, die niet opkomen voor de ander.

Terug naar het begin

We gaan eens even terug naar het begin van de Bijbel. Kaïn en Abel, de zonen van Adam en Eva. Kaïn is brutaal tegen God en vraagt of hij de herder van zijn broer moet zijn. Het is duidelijk dat Kaïn de slechte herder is, hij heeft immers zijn broer vermoord. Hij is geen herder, of in ieder geval een slechte.

Dan komen er de profeten, die vertellen over de komst van de Messias, de Goede herder. Een echte herder geeft zijn leven voor de schapen.

Als we verder gaan in het Oude Testament komen we bij de profeet Ezechiël, waarin de huurlingen geen verantwoordelijkheid willen nemen. De herders zijn geen herders, maar 'huurlingen'. Zij zijn er louter om betaald te

worden, maar willen zichzelf niet geven als beschermer. Ze willen hun eigen leven behouden.

De toekomst

In Johannes 10 verwijst Jezus naar de toekomst, Hij zal letterlijk zijn leven geven voor de schapen. Door de opstanding, waar Jezus ook al naar verwijst, weten we dat dit voor ons is weggelegd: het eeuwige leven. Daaraan kunnen we deelnemen, door de geboorte van Jezus, door zijn kruisiging en opstanding. 'Een toekomst vol van hoop'. Dit is de belofte van God. Die belofte wordt vervuld met de geboorte van Jezus. De Joden verwachtten de Messias al honderden jaren. Ze wachten op hun Herder, die ze kunnen volgen en die hen beschermt, leidt. Die hun de beste bestemming geeft.

De verkondiging van de komst van Jezus

Dan zijn de herders, die niet of nauwelijks kunnen lezen en schrijven, de eersten die het grote nieuws horen! God laat zijn volk niet in de steek, Hij laat het werk dat zijn handen begon niet los. De Messias is geboren, degene die het volk redt van zonde en dood. Er is uitzicht op de toekomst, wie wil dat niet? Stel je voor, dat er geen toekomst was. De eenvoudigste mensen, zij mogen het als eerste weten en ze mogen ook meteen op bezoek gaan. Hun leven is veranderd, want zij hebben het heil van God zelf mogen zien, misschien wel mogen aanraken. Zij mogen knielen voor de Koning. Dan gaat gelijk het woord 'de laatsten zullen de eersten zijn', al in vervulling. Immers, de herders zijn de laatsten, niet gezien en veracht. Toch heeft God deze herders uitverkoren. Ze nemen de dieren mee. In de tijd van het Nieuwe Testament is het gebruikelijk dat ouders een offer bij de tempel brengen als dank. Lammeren bijvoorbeeld, voor de minder rijke mensen kunnen het twee jonge duiven zijn. Door de geboorte van de Koning, zijn eenvoudige herders Koningskinderen geworden, schapen van de Herder. Dat geldt voor ons ook! Wie wil graag een koningskind zijn? Geloof in Jezus en volg Hem!

Auteur: EvD