

1 december 2024

# Jezus is het Lam van God

Johannes 1:29-34



# Thema: Jezus is het Lam van God

## Doel

De kinderen leren dat Jezus wordt geboren om de zonde te verslaan.

## Toelichting

Johannes de Doper roept mensen op in de HEER te geloven. Zou hij de beloofde Messias zijn, degene die God stuurt om hen te verlossen? Johannes zegt dat hij de Messias niet is. Dan wijst hij op Jezus: 'Daar is het Lam van God'. Er zijn in Israël al heel wat lammetjes geofferd door gelovige mensen. Ze waren verdrietig dat ze tegen God in waren gegaan in hun leven. Met een offer vragen ze God om vergeving en Hij wil die geven. Maar het lost het probleem dat mensen zondigen niet op. Dat kan alleen als God zelf een Offerlam geeft, dat volmaakt is. Dat is Jezus; Hij kan de zonde voorgoed verslaan door zichzelf 'te offeren'. Daarvoor is Hij op aarde gekomen. Het Kerstkind is het Lam van God.

## Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Het Lam van God

Richtlijnen: Heb jij wel eens straf gekregen? Misschien moest je op je slaapkamer blijven tot mama je weer riep. Of je mocht niet naar de televisie kijken, omdat je je zusje een klap had gegeven. Straf is niet leuk. Je hebt er spijt van, maar het is gebeurd.

Vandaag gaat het in de Bijbel ook over straf. Johannes predikt dat de mensen God beter moeten gehoorzamen. Ze luisteren soms heel slecht naar hun HEER en leven verkeerd. Maar anders gaan leven is zo moeilijk. Toch willen ze het proberen en laten zich dopen. Dan komt Jezus voorbij. Johannes wijst Hem aan en zegt: Jullie krijgen geen straf van God, ook al doen jullie het steeds weer verkeerd. Jezus krijgt straf in plaats van jullie. Om jullie te redden kwam Hij op aarde.

## Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Eindeloos offers

Richtlijnen: Vertel als inleiding een verhaaltje over een onenigheid tussen twee vrienden waarbij de een duw uitdeelt waardoor de bril van de ander beschadigd raakt. Wat moet er gebeuren: het goedmaken (dat is snel geregeld), maar ook moet de schade worden vergoed. Via de verzekering kan dat gelukkig.

God heeft er recht op dat mensen leven zoals Hij wil. Hij is hun Schepper. Mensen doen dat niet. Daarmee doen ze hun Heer verdriet en beschadigen ze zijn goede naam. In het Oude Testament lezen we over een bijzondere schadevergoeding: een offer. Mensen geven Hem een lam als teken dat ze berouw hebben en bidden of God de relatie met hen wil herstellen. En de HEER neemt dat offer aan; het is weer goed. Maar iedere keer weer is een nieuw offer nodig: een nieuwe zonde vraagt een nieuw offer.

Johannes roept mensen hun leven te beteren. Hij lijkt wel de beloofde Redder van God, denken ze. Dan wijst Johannes op Jezus: Hij is het Lam van God, dat het ene offer zal brengen dat de zonde voorgoed uitroeit. God geeft Hem als volmaakt Offerlam, dat genoeg is voor altijd. Jezus die met Kerst geboren wordt is het Lam van God.

## Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Nooit meer een lam

Richtlijnen: Een onoplosbaar probleem. Frustrerend, je doet er iets aan, maar iedere keer weer komt het terug. Het kan een lekkage zijn in huis, een probleem met je fiets, maar ook iets in je karakter dat je maar niet onder controle krijgt. Hoe gaan de jongeren daarmee om?

Johannes roept de mensen op zich te bekeren, om nu echt eens serieus God te dienen. Ze worden gedoopt als teken dat ze dat willen. Ze denken dat Johannes de beloofde Verlosser van God zou kunnen zijn. Johannes wijst echter op Jezus: Hij is het Lam van God. Er zijn in Israël al heel wat lammetjes geofferd door gelovige mensen. Ze waren verdrietig dat ze tegen God in waren gegaan in hun leven. Met een offer bidden ze God om vergeving en Hij wil die geven. Maar het lost het probleem dat mensen zondigen niet op. Dat kan alleen als God zelf een Offerlam geeft, dat volmaakt is.

Dat volmaakte Offerlam is Jezus. Hij lost het onoplosbare probleem van de zonde voorgoed op door zichzelf 'te offeren'. Daarom vieren we feest op Kerst. Er is nu nooit meer een lammetje nodig om de band van een zondaar met God te herstellen. Het is goed en het blijft goed tussen God en zijn schepping.

## Extra bijbelgedeelte: Jesaja 53:5-7

*De Knecht van de HEER (=Messias) wordt geslacht om de zonden van zijn dwalende schapen. Hij draagt de straf en geeft Gods volk, de mensen, ons vrede. Met Kerst vieren we dat God in liefde dit Lam geboren liet worden.*

Auteur: DW

# Achtergrondinformatie

Je zult niet vaak het kerstverhaal of de kindertijd van Jezus uit Johannes hebben horen vertellen, want we zijn nog op de eerste bladzij van het evangelie als Johannes de Doper en Jezus al volwassen zijn.

Maar om het evangelie in te leiden moet er wel veel verteld worden. Dus telt elke zin, elk woord. En de opbouw is zo doordacht als van een groot gedicht.

Met als thema: de voorbereiding van de komst van de Messias (door Johannes de Doper) en de verwachte komst van de Messias.

En daarin staat vers 29-34 naast vers 14-18. Wat al vanaf de schepping klaar stond is nu gebeurd: De Messias, en in Hem God Zelf, is in de persoon van Jezus mens geworden.

In 29-34 gaat het over het bewijs, het zegel, van die waarheid. En over de taak van de Messias: als het Lam van God, het zonde-offer, de zonde van de wereld wegnemen.

In vers 29-31 vertelt de apostel Johannes wat Johannes de Doper over Jezus getuigd heeft, en vers 32-34 hoe hij zo zeker weet dat Jezus de Messias is, en niemand anders.

Vs. 29 'De volgende dag'. Dat klinkt wel een beetje terloops. Maar dat is het niet. Want het is de dag na Jezus' doop. En hoe belangrijk dat moment was voor Johannes leren we in deze verzen.

Johannes ziet Jezus komen, en zegt: Daar is het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. De doop van Johannes is er een van openbare boetedoening en van goede voornemens, van bekering. Aan de ene kant belijdt je met deze doop dat je zonde van je af laat wassen, en aan de andere kant beloof je voortaan beter te leven.

Johannes wist dat zijn doop maar een voorbereiding was. Een aanzet tot goede bedoelingen. Je kunt wel spijt hebben van zonde, en je kunt je wel vast voornemen voortaan beter te leven. Maar ja, mensen nemen zich met nieuwjaar ook voor om gezonder te eten, te sporten, betere mensen te worden. En al te vaak komt daar maar weinig van terecht. Maar het gaat gelukkig niet om Johannes, en ook niet om zijn doop. Het gaat om de Messias die komt!

Het 'Lam van God' is een verwijzing naar al die offers uit het Oude Testament. Die gingen ook al die tijd over schuldbesef, vergeving en bekering. Maar ze schoten ook tekort. Want het waren altijd offers die door mensen werden gebracht. Er kleeft altijd menselijk tekort aan. Maar dit is niet jouw of mijn offer, dit is het offerlam dat God zelf geeft! Dit ene Lam maakt het verschil: Het Lam, dat de zonde van de hele wereld wegneemt!

Vs. 30 Kijk, dat is Hem! Net nog, in vers 28, had Johannes het aangezegd, en nu is het al zover! De man, die zoveel meer is dan ik, dat ik het nog niet waard ben zijn sandalen los te maken. Want deze man mag dan in Johannes' tijd geboren zijn (lees Lucas), maar Hij is vooral die Ene die er al bij was vanaf het begin, zie vers 1 en vers 14: Bij de schepping was het Woord bij God, maar nu is het Woord mens geworden. Hij was al de enige Zoon van God de Vader. Nu is Hij ook nog Zoon van mensen!

Vs. 31 Johannes moet vanaf het begin van zijn bediening gepopeld hebben om te weten wie nu de Messias was. Al die tijd heeft Johannes de komst van de Messias voorbereid, maar niet geweten dat Jezus het was. En dan te bedenken dat ze indirect nog familie van elkaar waren! (lees weer Lucas)

Vs. 32v Het is nogal wat, om te zeggen dat je achterneef de Messias, de Redder van de wereld is. Hoe weet je dat zo zeker, Johannes? Dat legt hij uit. Uit de andere evangeliën weten we dat bij de doop van Jezus de Heilige Geest als een duif op Hem bleef rusten. En hier lezen we dat God precies dat aan Johannes had beloofd. Zo zou Hij Johannes aanwijzen wie de Messias is. En precies dat gebeurde bij de doop van Jezus. Een duif voelt zich thuis in rotsen of steden. En is schuw van mensen. Maar deze duif was bij de dooprivier waar Johannes deed wat God van hem vroeg: dopen. En deze duif kwam naar de mens Jezus toe, en bleef op Hem rusten. Net als die duif van Noach laat deze zien: er begint een nieuwe toekomst van hoop, van leven. De schuld is betaald, de wereld is weer open en vrij.

Ik heb mij vaak afgevraagd waarom Jezus gedoopt moest worden. Het is toch een doop van vergeving van zonden, en Jezus heeft toch niet gezondigd? Maar voor Johannes was het glashelder: Hij wist wel dat hij vooruitwees naar iemand, maar hoe kon hij weten naar wie? Doordat God het op deze heldere manier aanwijst. Johannes de Doper en Johannes de evangelist zijn twee verschillende mensen. Maar je proeft in deze verzen zoveel enthousiasme van Johannes de Doper dat het wel lijkt of hij het zelf geschreven heeft.

*Auteur: KS*

## Liederen

Psalm 143: 1 en 9

Lied 487

(=Gezang 134 LvdK)

Gezang 187 LvdK

Lied 524

Jezus is...

Hemelhoog 348

Mchtig God, sterke Rots

Hemelhoog 609

Als je veel van iemand houdt

Hemelhoog 125

Goed nieuws

Hemelhoog 132

*Auteur: PZ*



# Het Lam van God

## Inleiding

Straf krijgen is niet fijn. Maar wanneer je iets doet dat niet mag, kun je straf krijgen. Dat is in de Bijbel ook zo. Doordat we verkeerde dingen doen, zouden alle mensen eigenlijk gestraft moeten worden. Elke keer weer... Maar op dat op te lossen heeft God een plan voor bedacht.

## Bijbelverhaal

Het was een drukke dag geweest. Johannes had bij het water gestaan en aan de mensen verteld over God, en over de Messias, de Redder die zou komen. Want dat stond in Gods boeken geschreven.

Johannes vertelde de mensen dat ze niet zo leefden als goed voor hen was. Niet zoals God dat had verteld en laten opschrijven. Hij vertelde dat, wanneer je weer samen met God wilde leven, je overnieuw mag beginnen en de verkeerde dingen van je af kan laten wassen. Dan zul je schoon zijn, je verkeerde dingen tellen dan niet meer mee. Die zijn vergeven. En zo kun je weer proberen om zo goed mogelijk te leven. Dat is iets nieuws.

Elk jaar brachten de mensen een lammetje naar de tempel. Dat werd gedood als een straf voor wat de mensen verkeerd hadden gedaan dat jaar. Maar ook het volgende jaar deden de mensen toch dingen verkeerd en werd er weer een lammetje gedood.

Wat was dan dat dopen? Johannes vertelt dat dit anders was, dit was niet als een straf (zoals het lammetje eigenlijk de straf kreeg, die voor de mensen bedoeld was).

Dopen in water was als een nieuwe start, een begin van iets nieuws. Je werd met al je verkeerde dingen in het water gelegd, even helemaal onder water zelfs, alsof je werd begraven. Dan kwam je er helemaal schoongewassen weer uit! Maar, het is nog niet helemaal klaar.

Want, vertelt Johannes, Er zal nóg iemand komen En die zal veel belangrijker zijn dan Johannes zelf. Deze man zal ook dopen... niet met water zoals Johannes, maar met vuur..... De mensen die naar Johannes luisteren, geloven wat hij vertelt. Al begrijpen ze het misschien niet helemaal. Zij kennen ook Gods boeken en wat daarin geschreven staat. Eens zal de Messias komen! De mensen willen graag weer bij God horen en heel graag meer weten over die Messias. Wie is dat? Wanneer zal Hij komen?

Johannes heeft die dag heel veel mensen mogen dopen in het water. Eén daarvan was Jezus. Op het moment dat Johannes Hem ziet, weet hij het! Dit is de Messias! God laat het hem weten in zijn hart. Johannes vindt het een beetje vreemd om Jezus te dopen, Deze man is de Redder, hij heeft geen verkeerde dingen gedaan. Hij hoeft niet gedoopt te worden! Toch wil Jezus dat heel graag. Johannes doet wat Jezus vraagt. Als de Here Jezus weer uit het water komt, begrijpt Johannes het ...Want er gebeurt iets heel bijzonders.

De volgende dag staan er weer veel mensen te luisteren naar Johannes. Ook Jezus komt aanlopen. Kijk, zegt Johannes. Hij wijst naar de Here Jezus. Dat is het Lam van God! Hij neemt voor altijd onze zonden weg, niet voor maar één jaar...Hij is de man van wie ik zei dat Hij zou komen, de Redder, die er eerder was als ik! En dat weet ik zéker! Want God heeft mij zelf verteld dat, wanneer ik de Heilige Geest zou zien komen en zitten op iemand, dat ik dan zou weten dat dát de Messias was. Gisteren zag ik dat de Heilige Geest als een duif aan kwam vliegen en op de schouder van deze man bleef rusten. Hij is de beloofde Messias! En dat is Hij nog steeds! Voor jou, en voor mij, voor altijd!

*Auteur: JV*





# Eindeloos offers

## Bijna Kerst

Nog vier weken, dan vieren we weer Kerstfeest. Jezus werd geboren in Betlehem. Ik denk dat jullie samen bijna alles kunnen vertellen wat er toen gebeurde. Dat Jozef met Maria, zijn verloofde, zich moest laten inschrijven in de stad van koning David. En dat daar Maria's eerste kindje geboren werd, ergens achteraf, bij de voerbak die zijn wieg werd. Dat engelen die boodschap brachten aan herders die hun kudde bewaakten.

Jezus werd geboren, maar waarom besteden we daar zoveel aandacht aan, ieder jaar weer? Wat maakt Hem zo bijzonder? Waarom is Hij zo belangrijk voor heel de wereld? Wie is Jezus eigenlijk? Op die vraag gaan we iedere week een ander antwoord proberen te vinden in de Bijbel. Vandaag is dat: Jezus is het Lam van God.

## Inleiding

Hans en Carla zitten vlak bij elkaar in de klas. Hans met zijn vrienden in het voorste groepje en Carla met haar vriendinnen daarachter. Ze vinden elkaar aardig. Vanmorgen mogen ze werken aan een opdracht. Die heeft de stagiaire, Ramona, bedacht. Zij had een biologieproject gemaakt over dieren: zoogdieren, vogels, vissen en insecten. Die dieren zijn heel verschillend, maar lijken in sommige dingen ook op elkaar. Het was best leuk. Vanmorgen is de afsluiting. Ze mogen een fantasiedier tekenen, dat lijkt op minstens drie bestaande dieren. Dus bijvoorbeeld een olifant met veren en een vissenstaart. En Ramona trakteert, omdat ze er deze week voor het laatst is. Best jammer.

Hans komt terug van de wc. Hij loopt zachtjes de klas weer binnen. Onderweg komt hij Carla tegen die een nieuw potlood gaat halen. Van de oude breekt steeds de punt af. Carla geeft Hans een high five. Tenminste, dat was de bedoeling. Carla mikt niet goed en slaat Hans de bril van zijn hoofd. Die valt op de grond en er zit een grote kras op. 'O sorry, Hans, ik deed het niet expres'. 'Nee, natuurlijk niet. Gewoon pech, maar mijn bril is wel kapot'. Ramona komt erbij. 'Ik bel wel even naar je ouders, Carla, die hebben vast wel een WA-verzekering. Als jij iets van een ander kapot maakt, betaalt de verzekering de schade. 'Dan komt het wel goed', zegt Hans. Dan tekent hij verder: een vogel met een slurf die een ander dier een klap in zijn snuit verkoopt. Carla moet lachen als ze het ziet.

## Bijbelverhaal

Vanmorgen vertelt de Bijbel ons over Johannes, Johannes de Doper. Hij spreekt mensen aan die onderweg zijn naar Jeruzalem. 'De Messias komt. Nog maar even en God stuurt de Verlosser die de profeten hebben beloofd. Ga dus leven zoals God van ons vraagt'. De mensen gaan naar de tempel om daar het Paasfeest te vieren. Ze hebben geld bij zich om een lammetje te kopen. Dat lammetje wordt geslacht en geofferd aan God. Zo vragen de mensen God om vergeving voor alles dat ze verkeerd hebben gedaan. Ieder jaar weer, soms zonder er lang bij na te denken.

Johannes ergert zich daaraan. Dit is toch niet de bedoeling. God heeft de wereld gemaakt, helemaal goed. Met mensen die de opdracht kregen om goed te leven. Om iedere dag te doen wat God van hen vraagt. Om Hem te eren als hun Schepper met alles wat ze denken en zeggen en doen. God is hun God en zij zijn Gods kinderen. Een wereld vol van vrede en liefde, daar heeft God recht op.

Maar de mensen trekken zich vaak niet veel van God aan. Daarmee stellen ze God teleur, steeds weer. Zo verknoeien ze het mooie leven dat God hun heeft gegeven. Wie God niet gehoorzaamt kan niet blijven wonen in het paradijs. Wie niet doet waar God recht op heeft, leeft niet eeuwig, maar zal sterven. De straf voor de zonde is de dood.

Iedereen zondigt, niemand doet het altijd goed. Hoe moet het nu verder? Mogen de mensen nog wel Gods kinderen blijven? Wil de HEER wel voor hen blijven zorgen? Gelukkig wel. God bedenkt een soort schadevergoeding voor zichzelf: een offer. Mensen geven Hem een lammetje om te laten zien dat ze berouw hebben van wat ze verkeerd gedaan hebben. Als het dier wordt verbrand bidden de mensen of God toch met hen verder wil gaan. Ook al hebben ze dat niet verdiend. De HEER neemt dat offer aan; het is weer goed. Ja, totdat het weer fout gaat. Dan is er weer een nieuw offer nodig. Zo gaat het nu al honderden, duizenden jaren. Steeds weer nieuwe zonde, steeds weer nieuwe offers, steeds weer bidden: 'Sorry, God. Nu ga ik echt naar U luisteren en wil ik U gehoorzamen.' Eindeloos offers. En er verandert eigenlijk niets. Mensen blijven God steeds weer pijn doen.

Johannes ergert zich daaraan. Daarom zegt hij: 'Bekeer je, ga het nu echt eens beter doen. Niet alleen mooi offeren en bidden, maar anders leven'. Als mensen dat beloven doopt Johannes hen in de rivier de Jordaan. Toch is deze boodschap niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat de Verlosser door God wordt gegeven en dat de Messias alles goed zal maken. Hij zal afrekenen met de zonde, voor altijd. Hij zal een einde maken aan die eindeloze rij offers van mensen voor God. Hij zal alles voor altijd herstellen: vrede en liefde, zoals God de wereld heeft geschapen.

Johannes krijgt een boodschap van God: 'Johannes, Ik zal je laten zien wie Gods Verlosser is. Er komt iemand naar jou toe, die je vraagt om Hem te dopen. Als je dat gedaan hebt zul je zien dat Gods Geest op Hem needaalt. Dat is de Messias.' Johannes gaat gewoon verder met zijn werk bij de Jordaan: 'Bekeer je, ga het beter doen. Niet alleen mooi offeren en bidden om vergeving, maar echt anders gaan leven. De Messias komt.' Priesters komen vragen: 'Johannes, ben jij zelf de Messias?' 'Nee, ik kondig Hem alleen maar aan. Hij is er al, maar jullie kennen Hem nog niet. Ik ben de Messias niet, ik ben het niet eens waard zijn sandalen los te maken'. Op een dag komt Jezus naar Johannes toe. 'Daar is het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt'. Johannes weet dat zeker, want gisteren was Jezus hier

ook al geweest. Hij had Johannes gevraagd hem te dopen. Zoals iedereen werd hij ondergedompeld in de rivier. Toen Jezus weer boven kwam en naar de oever liep, zag Johannes wat God hem had verteld. Een duif daalde neer op Jezus en bleef op zijn schouders zitten. 'Daar is het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt'. Jezus zal zichzelf offeren en de zonde voorgoed uitroeien. God geeft Jezus als volmaakt Offerlam aan de mensen. Geen eindeloze rij offers meer, maar één Messias, die vrede en liefde brengt voor altijd. In Hem moet je geloven, Hem moet je volgen. Ik ben zijn knecht, zegt Johannes.

### Afsluiting

Waarom is Jezus zo belangrijk? Waarom vieren wij nog steeds het Kerstfeest? Je hebt het eerste antwoord gehoord van Johannes: Jezus is het Lam van God. De Bijbel wijst naar Hem: Jezus is onze Redder. Hij alleen. Vertrouw op Hem, leef zoals Hij graag wil.

*Auteur: RvO*



# Nooit meer een lam

## Inleiding

Heb jij dat nou ook wel eens, dat je dingen doet die je eigenlijk niet wilt. Dingen die je liever af wilt leren, maar toch steeds weer doet. Je weet dat roddelen verkeerd is en toch doe je het steeds weer. Je weet dat pesten niet goed is, en toch doe je het steeds weer. Je weet dat liegen niet goed is en toch heb je er weer een leugentje om bestwil uitgeflapt. Je weet dat vloeken niet goed is en toch rolt er weer een lelijk woord uit je mond. Je weet dat je sommige dingen via internet beter niet kunt bekijken, en toch heb je het weer gedaan. Je werd alweer zo snel boos, driftig zelfs en je komt er maar niet vanaf. Hoe moet je dat in vredesnaam oplossen? Zelfs als je weet dat het niet goed is, lijkt het erop dat je het maar niet onder controle krijgt.

## Bijbelverhaal

Johannes kan niet goed in slaap komen. Het was ook zo'n bijzondere dag. Zijn gedachten gaan terug... Lange tijd zwerft hij door de woestijn in zijn mantel van kamelenhaar. De mensen vinden hem maar een rare vogel, maar ze luisteren wel naar zijn woorden. Het zijn vreemde woorden, dat wel, maar Johannes spreekt ze zo krachtig uit dat de mensen hem wel moeten geloven. Hij roept de mensen op zich te bekeren. Om niet meer te zondigen, om vergeving te vragen van hun zonden. 'Wees er klaar voor om de Messias te ontmoeten', roept hij uit. 'Bekeer je van je zondige leven! Je doet er God verdriet mee'. Johannes weet wat er in het Oude Testament staat. Als mensen hebben gezondigd mogen ze een offer brengen in de tempel, om zo vergeving te ontvangen. Maar ja, wat als je diezelfde dag weer zondigt en morgen ook weer. Moet je dan steeds naar de tempel hollen om een lammetje te offeren en zo weer vergeving te krijgen? Eigenlijk wel. Het echte probleem wordt maar niet opgelost. De mensen blijven zondigen. Maar Johannes weet dat er nu een nieuwe tijd gaat komen. Alles zal veranderen. De Zoon van God zal komen, naar deze aarde. Niet om maar wat rond te lopen en wat wonderen te doen, maar om af te rekenen met de zonden. Dat is de allerbelangrijkste reden van zijn komst.

'Dan moet jij de beloofde Messias zijn!', roepen de mensen naar Johannes. Hij hoort het nog nagalmen in zijn oren. Hij weet nog hoe snel hij uitriep: 'Nee, nee, dat ben ik niet. Er komt iemand anders, Hij is de Zoon van God. Ik mag alvast over Hem vertellen dat Hij in aantocht is, de Messias die jullie is beloofd komt eraan'. Wat denken de mensen wel. Hij is het niet eens waard om zijn schoenriemen aan te raken. Nee, hij is alleen zijn boodschapper. Ook al heeft Johannes Jezus nog nooit ontmoet, hij weet diep in zijn hart dat de Zoon van God in aantocht is.

Deze gedachten spelen door het hoofd van Johannes terwijl hij probeert in slaap te komen. Hij heeft zoveel mensen gezien, zoveel mensen vertelt over de Messias die komt, zoveel mensen mogen dopen die vergeving van hun zonden wilden ontvangen.

En vandaag gebeurde het grote wonder. Jezus zelf stond voor hem en wilde, net als al die andere mensen die klaarstonden, gedoopt worden. Johannes weet nog hoe hij direct uitriep dat hij zich helemaal niet geschikt vond om Jezus te dopen. 'Doopt U mij maar!', had hij gezegd. Maar Jezus hield vol: 'Nee Johannes, ik wil door jou worden gedoopt'. Johannes haalt de herinnering terug van die dag, hoe Jezus het water inliep, Johannes hem kopje onder duwde en Jezus weer boven water kwam en er een prachtige witte duif op het hoofd van Jezus neerkwam. En dan die stem: 'Dit is mijn Zoon, in wie ik een welbehagen heb'.

Dit moment zal Johannes niet snel meer vergeten. Jezus zelf de beloofde Messias, de Zoon van God over wie hij de mensen had verteld, stond naast hem, net gedoopt.

Na lange tijd valt Johannes in slaap.

De volgende dag gaat Johannes terug naar de plek waar hij de dag daarvoor Jezus mocht dopen. Er staan al mensen op hem te wachten. Mensen die ook wel eens willen horen wat Johannes te vertellen heeft, mensen die ook gedoopt willen worden. Hij is daar nog maar nauwelijks, als hij Jezus naar hem toe ziet komen. Johannes roept vol eerbied uit: 'Daar, kijk daar is het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het over wie ik jullie heb verteld. Niet ik, maar Hij! Ik ben maar een boodschapper, maar Hij is de Zoon van God. Ik wist eerst ook niet wie Hij was, maar in gehoorzaamheid ben ik velen van jullie met water gaan dopen, want ik wist dat Jezus zich op een dag aan jullie zou laten zien.'

De mensen hangen aan de lippen van Johannes. De mensen die er gisteren niet waren hebben gehoord dat er iets bijzonders gebeurde. Daarom gaat Johannes verder: 'Gisteren kwam Jezus aanlopen. Hij wilde door mij worden gedoopt, maar dat wilde ik niet. Ik vond mijzelf helemaal niet goed genoeg om dat te doen. Toch wilde Jezus worden gedoopt. Toen ik Jezus had gedoopt zag ik de Geest van God als een duif op Hem neerdalen. De duif bleef daar een poosje zitten. Toen wist ik nog niet precies wie Hij was, maar Hij die mij gestuurd had om jullie in water te dopen, sprak tot mij en zei: 'Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de Heilige Geest'.

En lieve mensen, dat heb ik met eigen ogen gezien! Ik wil jullie vertellen: Hij is de Zoon van God! Als je in Hem gelooft, hoef je nooit meer met een offerlam naar de tempel te gaan. Jezus zal alle zonden zelf op zich nemen.



### Afsluiting

Daarom vieren wij over een poosje Kerstfeest. Jezus is gekomen om ons te verlossen van onze zonden. Als je Hem vergeving vraagt voor je zonden, zal Hij je vergeving schenken.

Sluit af met gebed. Dank God voor het zenden van zijn Zoon. Dank Jezus dat Hij onze zonden vergeeft.

*Auteur: JvVvN*