

24 november 2024

Wachten op de grote toekomst

Daniël 12:1-4 en Openbaring 21:1-7



Thema: Alles wordt nieuw

Doel

De kinderen leren dat God deze schepping na een tijd van verdrukking zijn nieuwe wereld brengt.

Toelichting

Daniël 12 klinkt dreigend: een unieke, zware verdrukking komt. Daniël kan zich daar alles bij voorstellen. Hij kent de methoden van Babel en Perzië om aan de macht te blijven. De bemoediging is dat deze tijd voorbijgaat. Zoals God Daniël bewaard heeft om staande te blijven in de verleiding om zijn geloof vaarwel te zeggen, zo wil Hij ook voorgoed uitkomst geven. Johannes ziet in Openbaring 21 een nieuwe hemel en aarde. God woont dan bij de mensen en alle zonde, ziekte en verdriet is voorbij. Onze Schepper is zo sterk dat niemand Hem tegenhoudt om deze belofte waar te maken.

In veel kerken worden deze zondag de overleden gemeenteleden herdacht. Het is eeuwigheidszondag. Zij leven al in heerlijkheid bij hun Heer, terwijl wij nog (soms moeizaam) geloven in deze wereld. Terwijl we allerlei dreigingen en hindernissen tegenkomen om met God te blijven leven. We kijken hoopvol vooruit naar de dag, waarin God alle dingen nieuw maakt, de dag dat Jezus, die de duivel heeft verslagen, terugkomt.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Gods nieuwe wereld

Richtlijnen: Daniël en zijn vrienden hebben veel moeilijke en verdrietige dingen meegemaakt. Weten de kinderen er nog een paar? (ontvoerd naar Babel, in de oven omdat ze niet wilde knielen, in de leeuwenkuil gegooid). Toch bleef Daniël volhouden. We lezen nu dat God na deze moeilijke en verdrietige tijd een nieuwe wereld zal geven waarin alles goed is. Welke dingen zijn er dan niet meer, denken jullie? (ziekte, ruzie, pijn en verdriet). En wat is er juist wel (vrede, iedereen is gelukkig, volop eten en drinken voor iedereen). In de Bijbel staat: God woont bij ons. Alles wat Hij ons wil geven is er dan.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Helemaal beter

Richtlijnen: Daniël heeft in zijn leven veel moeilijke dingen meegemaakt. Wie kan er een paar voorbeelden noemen? Toch is hij altijd blijven geloven dat God de dingen weer goed zou maken. Maar dat is nog steeds niet gebeurd. De Perzen zijn nog steeds de baas over Israël. Hoe moet het verder? Komt het goed?

God zegt hem dat na een tijd van verdrukking de gelovige mensen het dankzij God goed zullen hebben.

Johannes ziet dat later ook: een totaal nieuwe wereld. Voor het oude en verkeerde is geen plaats meer. Gods kinderen zijn daar volkomen gelukkig en veilig. De wereld lijkt nu vaak verdrietig en ziek en je vraagt je af: waar is God? Nu Jezus heeft al van de duivel gewonnen (wanneer?). Eens maakt Hij alle dingen helemaal beter. Dat kost tijd, net als beter worden als je ziek bent en medicijnen krijgt. God zal bij ons wonen en echt alle dreigingen en ellende voorgoed laten verdwijnen. De wereld is dan helemaal beter.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Vol verwachting volhouden

Richtlijnen: Daniël 12 klinkt dreigend: een unieke, zware verdrukking komt. Daniël kan zich daar alles bij voorstellen. Hij kent de methoden van Babel en Perzië om aan de macht te blijven. De bemoediging is dat deze tijd voorbijgaat. Zoals God Daniël bewaard heeft om staande te blijven in de verleiding om zijn geloof vaarwel te zeggen, zo wil Hij ook voorgoed uitkomst geven. Johannes ziet in Openbaring 21 een nieuwe hemel en aarde. God woont dan bij de mensen en alle zonde, ziekte en verdriet is voorbij. Onze Schepper is zo sterk dat niemand Hem tegenhoudt om deze belofte waar te maken.

In veel kerken worden deze zondag de overleden gemeenteleden herdacht. Het is eeuwigheidszondag. Zij leven al in heerlijkheid bij hun Heer, terwijl wij nog (soms moeizaam) geloven in deze wereld. Doordat we allerlei dreigingen en hindernissen tegenkomen om met God te blijven leven. We kijken hoopvol vooruit naar de dag, waarin God alle dingen nieuw maakt, de dag dat Jezus terugkomt en altijd bij ons blijft.

Extra bijbelgedeelte: 1 Petrus 5:8-10

De duivel is nu nog sterk en laat gelovigen lijden. Petrus mag zeggen: dat lijden duurt maar kort. God helpt ons nu om vol te houden en zal ons eens het leven geven dat heerlijk is, voor altijd.

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte Openb. 21:1-7

Het boek Openbaring heeft een mooie structuur van zeven tekstblokken voorafgegaan door een inleidend gedeelte (1:1-20) en afgesloten met een slotwoord (22:6-21).



In het begin klinken de woorden 'zie, Hij komt met de wolken' en aan het slot zegt Jezus 'zie, Ik kom spoedig.' In de zeven tekstblokken lezen we achtereenvolgens over: zeven kandelaars (2:1-3:22), zeven zegels (4:1-8:5), zeven bazuinen (8:6-11:19), zeven tekenen (12:1-15:4), zeven schalen (15:5-16:21), zeven openbaringswoorden (17:1-19:10) en zeven gezichten (19:11-22:5). In het midden staan wonderlijke woorden over de mensen die het teken van het Lam op hun voorhoofd hebben gekregen (14:1-5). Dat wijst op de overwinning die Jezus heeft gebracht. Elk van de zeven tekstblokken bestaat zelf ook uit zeven perikopen.

Deze kunstige structuur van 7x7 perikopen maakt ook duidelijk dat we hier niet te doen hebben met een chronologische beschrijving van gebeurtenissen, maar met profetieën waarin verschillend thema's beschreven worden.

Openb. 21:1-7 behoort tot het laatste (geel aangegeven) tekstblok met zeven gezichten, die Johannes krijgt, hij zegt steeds: 'ik zag ...' In de zesde perikopen van 21:1-8 ziet Johannes een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

In de voorafgaande (vijfde) perikopen had hij gezien dat 'De hemel en de aarde wegvluchten en verdwenen in het niets' (20:11). De doden worden opgewekt, de boeken geopend en iedereen wordt geoordeeld naar zijn daden (20:13). Daarna gebeurt er iets heel bijzonders: de dood en het dodenrijk worden in de vuurpoel gegooid (20:14). Daarmee is bedoeld dat de dood vernietigd zal worden. De dood gaat voorgoed dood. Er komt een einde aan alles wat het leven in verbondenheid met Christus bedreigt en kapot maakt.

En wat dat inhoudt horen we in Openbaring 21:1-7.

Vers voor vers

- Vs. 1 Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde: een nieuwe wereld waar mensen in de nabijheid van God mogen leven. Misschien dacht Johannes aan een nieuwe aardse werkelijkheid: de planeet en de hemelkoepel met de sterren. 'De zee is er niet meer'; de zee is hier het symbool voor alle bedreigende natuurkrachten. Er is niet bedoeld er geen grote wateren meer zouden zijn en dat je, bij wijze van spreken, nooit meer zou kunnen surfen.
- Vs. 2 Een nieuw Jeruzalem, een nieuwe stad waar God kan wonen. Deze stad wordt uitvoeriger – heel beeldend – beschreven in de zevende perikopen (21:9-22:5). In dat nieuwe Jeruzalem ziet Johannes geen tempel, want 'God, de Heer, de Almachtige, is haar tempel, met het Lam' (21:23).
- Vs. 3 Daarom roept een luide stem vanaf de troon: de woonplaats (letterlijk: de tent) van God is onder de mensen en Hij zal bij hen wonen. Alle volken zullen samen met Hem in het nieuwe Jeruzalem wonen – breder gezegd: op de nieuwe aarde. En dat is de nieuwe wereld van Gods Koninkrijk van vrede, gerechtigheid en liefde. Johannes hoort 'een luide stem vanaf de troon', niet de stem van een engel maar de eensluidende stem van God en van het Lam (verg. vs. 22).
- Vs. 4 In deze totaal nieuwe wereld is 'de dood' in al zijn gedaanten dood (20:14). In elk opzicht zal er geen dood meer zijn: geen scheiding meer tussen mensen en de Almachtige God (vs. 3), geen lichamelijk sterven, geen pijn, geen rouw, geen jammerklacht.
- Vs. 5 Opnieuw hoort Johannes de stem van Hem die op de troon zit. God zelf verzekert Johannes dat alles wat gezegd wordt betrouwbaar en waar is. Kort en krachtig zegt God: Zie, ik maak alle dingen nieuw!

- Vs. 6-7 Het is voltrokken: de strijd is ten einde en God heeft alles nieuw gemaakt. En vergeet niet: Hij staat aan het begin en aan het einde, niets valt Hem uit handen. Ook dit kunnen we erin horen: dit nieuwe is wat Ik altijd al gewild heb – die band van liefde tussen Schepper en schepsel.
God geeft de belofte van levend water, de Heilige Geest in al zijn volheid.
'Wie overwint' betekent: wie trouw blijft aan Jezus en het evangelie. De vervreemding die er ooit gekomen is tussen mensen en God zal voorgoed verdwijnen: Ik zal je God zijn en jij mijn kind.
- Vs. 8 Maar het nieuwe Jeruzalem ligt niet open voor iedereen. Zij die moedwillig het Beest (hoofdstuk 13) gevolgd hebben en met genoeg hebben meegedaan met zijn kwalijke praktijken van leugen, moord en afgodendienst zullen 'de tweede dood' sterven. Deze tekst is wat moeilijk om met kinderen te bespreken, voldoende is om te vertellen dat het nieuwe Jeruzalem, Gods nieuwe wereld, openligt voor wie Jezus volgen en Hem trouw zijn.

Opmerking

Om duidelijk te maken hoe Gods nieuwe wereld van de huidige verschilt gebruik ik graag het voorbeeld van de metamorfose van een rups tot een vlinder. Die rups leefde op een paar bladeren, zeg maar in een plat vlak. Bij het verpoppen werd de rups door een keiharde cocon omsloten; dat zou je als een vorm van sterven kunnen zien. Toen de cocon openbrak was de rups veranderd in een vlinder die de hele drie dimensionale wereld kon doorkruisen. Dat had hij zich als rups toch nooit kunnen indenken?

Ik denk dan aan de woorden van Paulus (1Kor. 2:9-11) Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bereid voor degenen die Hem liefhebben.

Auteur: RB

Liederen

Psalm 33: 1, 7 en 8	
Lied 1009	(=Gezang 284 LvdK)
Lied 518	(=Gezang 157 LvdK)
Lied 642	(=Gezang 218 LvdK)
Elk oog zal Hem zien als Hij komt	Hemelhoog 720
Alles wordt nieuw	Opwekking voor kinderen 34
Nu gaan de bloemen nog dood	Hemelhoog 121
Een wijs man bouwde zijn huis op de rots	Hemelhoog 89
We zullen opstaan	Hemelhoog 737
Zoek eerst het koninkrijk van God	Hemelhoog 88
Eens zal op de grote morgen	Hemelhoog 719
Lees je Bijbel, bid elke dag	Hemelhoog 382

Auteur: PZ



Gods nieuwe wereld

Inleiding

Papa en mama kijken naar het nieuws op de tv. Simon kijkt met een half oog ook mee, terwijl hij met de lego een kasteel probeert te bouwen. Op het beeld verschijnen beelden van huilende kindjes met dunne armen, hele dikke buikjes en een slangetje in hun neus. 'Wat is er met die kindjes, mam?', vraagt Simon. Mama antwoordt: 'Die kinderen zijn ziek geworden, omdat er niet genoeg eten is.' Simon denkt na: 'Hebben die papa's en mama's niet genoeg geld om eten te kopen?' Mama legt uit: 'Dat ligt een beetje anders, Simon, Ook in de winkels is geen eten meer, er zijn zelfs geen winkels meer. En terwijl mama dat zegt komen er beelden van kapotgeschoten huizen en straten voorbij. 'Kijk maar', zegt mama. 'Dit is een land waar er oorlog is. Alles is kapotgemaakt, veel mensen en kinderen zijn gewond en er kan ook geen eten meer gebracht worden met vrachtwagens, want de meeste wegen zijn ook kapot.' 'Maar waarom doen mensen dat?' vraagt Simon. 'Dat is moeilijk uit te leggen', zegt mama. 'Het gaat om mensen die de baas zijn in een land en soms meer land erbij willen of vinden dat een stuk land eigenlijk al van hen is en dat terug willen. Daar hebben ze dan ruzie over en dan laten ze mannen uit de landen tegen elkaar vechten. Degene die het eerst opgeeft heeft verloren en het stuk land gaat dan naar de andere partij toe.' 'Maar dat is toch gemeen?' , zegt Simon, 'die mannen en die kinderen kunnen er toch niets aan doen dat die bazen ruzie hebben? Dan moeten die bazen maar met elkaar gaan praten, toch? Dat zeggen jullie tegen ons ook altijd!' 'Ja, dat klopt', zegt mama. 'En gelukkig luisteren jullie vaak naar ons en proberen jullie dat ook. En omdat jullie dat willen proberen, kunnen wij jullie daarin helpen en leren hoe dat het beste kan. Zo kunnen wij jullie leren, wat God óns heeft geleerd, hoe je het beste kunt leven. Maar deze mannen willen niet luisteren naar adviezen van andere mensen en vaak ook niet naar het Woord van God. En dan wordt het leven heel moeilijk. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen en in dit geval voor alle mensen die in zo'n land in oorlog wonen.' 'Wat erg...', zucht Simon. 'Maar God kan toch alles? Hij kan die oorlog toch stoppen en voor eten en nieuwe huizen zorgen?'

Mama denkt even na, voordat ze begint te praten... 'Kun je je het verhaal over Adam en Eva nog herinneren? Ja dat kan Simon wel. Eva at van een boom waarvan ze eigenlijk niet mocht eten. En Adam toen ook...Ze luisterden dus niet naar wat God had gezegd' Heel goed! Ze deden iets wat niet goed voor ze was, maar wat wél mogelijk was. Die boom die stond in die tuin.... Eva kon dus kiezen om niet van de boom te eten. En God hield haar niet tegen toen ze het wél deed.... Hij had de mensen niet alleen een tuin gegeven, maar ook een eigen wil om te kunnen kiezen. De bazen van die landen kunnen ook kiezen, daar wil God niet met geweld tussen komen, alleen wanneer Hij uitgenodigd wordt om te helpen.

Maar wanneer al die mensen niet willen luisteren, dan blijft het altijd oorlog. Dan worden er huizen stuk gemaakt en worden mensen doodgeschoten. Dat wil ik niet! Dat is heel erg!'. roept Simon geschrokken.

'Ja', zegt mama, 'dat vindt God ook. En daarom heeft Hij al heel lang geleden iets beloofd aan ons allemaal. Ik ga je een stukje uit de Bijbel lezen en daarna gaan we iets maken met jouw legoblokken! '

Mama leest over wat God zegt tegen Johannes in de Bijbel over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De oude hemel en aarde zijn weg en God maakt een nieuwe prachtige aarde en een nieuwe hemel. Uit de hemel komt een supermooie, glimmende stad naar beneden. Een stad waar de mensen wonen, maar ook God zélf. Alle mensen die dicht bij God willen zijn, iedereen die gelooft in God de Vader en die wil luisteren naar de Here Jezus, de Zoon van God, mogen op die nieuwe aarde wonen. Heel dicht bij God. Niet voor eventjes... maar voor altijd, nog langer dan altijd, voor eeuwig! Want in die nieuwe wereld luistert iedereen naar God. Daar zal geen verdriet en pijn meer zijn. Er zal niemand meer doodgaan. Dat is een belofte van God! En God doet altijd alles wat Hij belooft!

'Wauw...', zegt Simon, 'dus dan komt alles goed? '

'Ja!', zegt mama, 'dan is alles goed!'

'Nu gaan wij eens een supermooie nieuwe stad bouwen van lego, zo mooi dat God erin zou willen wonen. Hoe zou die eruit zien? '

Doen jullie mee?'

Auteur: JV



Helemaal beter

Inleiding

We hebben het nu al een tijdje over Daniël. We hebben al heel wat verhalen over hem verteld en er zijn er nog veel meer te vertellen. Voorlopig is vandaag het laatste verhaal over Daniël.

Welke verhalen over Daniël kun je je nog herinneren?

Bijbelverhaal

Daniël loopt het paleis van Babylon uit. Hij kent de weg hier onderhand goed. Hij woont nu al heel lang in Babylon, maar erg leuk is dat niet. Want hij komt uit Juda, maar de Babyloniërs hebben dat veroverd. Nu moeten veel Judeeërs gedwongen in Babylon wonen, tegen hun zin. Ooit hoopt Daniël dat hij weer terug naar Juda mag. Maar tot die tijd probeert hij zo goed en kwaad als het kan in de God van Israël te blijven geloven.

Dat mag eigenlijk niet van de koning van Babylon. Daniël is een dienaar van de koning, maar de koning wil eigenlijk dat Daniël de goden van Babylon aanbidt, niet de echte God. Dat wil Daniël niet, dus daar is hij al af en toe voor gestraft. Hij is voor de leeuwen gegooid. Zijn vrienden zijn een keer in een brandende oven opgesloten. Maar met de hulp van God hebben zij hij het toch overleefd.

Vannacht heeft Daniël een vreemde droom gehad. God had hem verteld over hoe koninkrijken machtig zouden worden en weer zouden omvallen. Ook Babylon zou ten onder gaan, en de Perzen. De Judeeërs kunnen ooit weer terug naar huis gaan. Daniël had gedanst van vreugde toen hij dat hoorde.

Maar voor het zover was, zouden de Judeeërs eerst nog onderdrukt worden en de andere koningen moeten dienen. Ook nadat ze weer terug waren in Juda, zouden er nog veel lastige tijden volgen. En die lastige tijden gaan maar door, totdat...

Totdat de eindtijd is aangebroken. Dan wordt de wereld nieuw en zal iedereen eindelijk echt gelukkig kunnen zijn en God dienen.

Daniël glimlacht als hij terugdenkt aan dat deel van de droom, al is hij ook bedroefd dat het nog zo lang moet duren en dat er voor die tijd iedereen nog zoveel ellende te wachten staat. Hij slaat een straathoek om naar een klein gebouw dat de Judeeërs gebruiken als tempel, nu ze niet in Jeruzalem kunnen zijn. Daniël gaat daar op zijn knieën zitten en bidt tot God. Hij bedankt God dat er ooit een mooie nieuwe tijd komt, ook als het nu op aarde soms lastig is.

Slot

- Hoe denk je dat de nieuwe wereld eruit zal zien?
- Wat heb je geleerd van de verhalen over Daniël?

Auteur: RvR



Vol verwachting volhouden

Inleiding

Zorg voor twee kleuren post-it blaadjes.

Geef de kinderen een stapeltje post-it blaadjes, van beide kleuren.

De opdracht is:

- Schrijf op de blauwe blaadjes eens dingen die jou bang/boos/verdrietig maken. Je hoeft maar één woord op elk blaadje te schrijven. Je naam hoeft er niet bij.
- Op het gele briefje schrijf je wat jou blij en gelukkig maakt.

Alleen als de kinderen er niet uitkomen geef je hun een hint. Niet te veel weggeven. Laat ze zelf nadenken (oorlog, echtscheiding, ziekte, dood, ruzie, pesten, roddelen, tegenover: verjaardag, nieuwe fiets, vakantie, vriendschap, sport, lekker eten, fijn thuis, gezondheid, nieuwe school, enz.). Hang hier als leiding ook je eigen briefjes tussen.

De blauwe briefjes plakken de kinderen op een gladde ondergrond, bijvoorbeeld een deur of een raam. De gele briefjes worden ook bij elkaar geplakt op een andere deur of raam.

Als alle blaadjes hangen ga je er met de kinderen bij staan en lees je ze samen door, zonder commentaar. Aan het eind van het verhaal kom je hier op terug.

Tijdens het verhaal vul je aan met nieuwe briefjes: opstaan uit de dood, nieuwe hemel, nieuwe aarde, verloren, gevonden, geen honger, geen verdriet, en plakt deze ook op de desbetreffende deur.

Gesprekjes

Jullie hebben veel over Daniël gehoord, de laatste weken. Welk verhaal is bij je blijven hangen, welk verhaal vond je het mooiste en waarom?

Let op of je in de antwoorden alleen de spectaculaire gebeurtenissen hoort, of ook de diepere lessen die de kinderen hopelijk hebben gehoord. Hebben ze tot nu toe begrepen hoe God in het leven van Daniël werkte? Hoe hij en zijn vrienden op God vertrouwden en God hen niet teleurstelde? Stel anders nog wat verdiepvragen, want niets is mooier dan wanneer de kinderen werkelijk iets leren uit deze bijbelse verhalen dat ze toe kunnen passen in hun eigen, dagelijkse leven.

Bijbelverhaal

De verhalen over Daniël en zijn vrienden waren spannend. Wat maakten zij veel mee en wat deed God grote wonderen. Komt er vandaag weer zo'n spannend verhaal? Eigenlijk wel. Luister maar.

'Daniël, ik ga je dingen vertellen die je nog niet verder mag vertellen'. Michaël, een engel door God gestuurd, spreekt tot Daniël. 'Schrijf de woorden op en verzegel het boek tot aan de eindtijd. Heel veel mensen zullen op zoek gaan naar de woorden die Ik tot je spreken zal. Mensen krijgen steeds meer kennis en zullen alle woorden later begrijpen'.

Daniël houdt gespannen zijn veer vast die hij af en toe in de inkt doopt. Zijn handen trillen als hij de woorden die hij hoort opschrijft. Zelf begrijpt hij ze niet, maar hij gehoorzaamt.

Michael gaat verder: 'Er zal een tijd komen van grote verdrukking, grote moeiten, oorlogen enz. Maar jouw volk en iedereen die bij God hoort zal worden gered. De mensen die al gestorven zijn, zullen opstaan uit het graf en voor God verschijnen. Mensen die in God geloofden toen ze leefden zullen voor eeuwig bij God mogen blijven. De anderen zullen voor eeuwig van God worden verwijderd. De gelovigen zullen stralen als de sterren, voor eeuwig en altijd!'

Daniël had alle reden om te zeggen: 'Wat? Doden zullen opstaan? Maar dat kan toch helemaal niet. Nou, dat schrijf ik mooi niet op. Dat heb ik vast verkeerd verstaan. En moet ik de mensen echt vertellen dat er steeds meer oorlogen gaan komen, dat mensen verdrukt worden. Dat is toch geen leuk vooruitzicht? Maar Daniël schrijft alles op, zonder te vragen. Wat God zegt is waar, zelfs al zie je er nu nog niets van.

Dit was het laatste hoofdstuk van het boek Daniël. Hoe gaat het nu verder?

Gelukkig staat er meer in de Bijbel dan alleen de verhalen van Daniël. Graag wil ik je iets vertellen over het allerlaatste bijbelboek. En het mooie van de Bijbel is dat alle verhalen zo goed bij elkaar passen. Ook al zit er een hele lange tijd tussen Daniël en het boek Openbaring, ze horen bij elkaar.

In Openbaring spreekt God met Johannes. Wat Johannes allemaal te zien krijgt is te mooi om waar te zijn. Ze noemen dat visioenen, een soort dromen.

'Johannes, er komt een dag dan zal er geen honger meer zijn en ook geen verdriet. Alle tranen zal Ik dan drogen. En zal Ik je nog iets vertellen. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ook een nieuw Jeruzalem dat vanuit de hemel neer zal dalen, het komt bij God vandaan. De stad zal er net zo mooi uitzien als een bruid!'

Hoe vaak heeft Johannes dat al gezien, hoe mooi een bruid zich maakt voor haar bruidegom. Ze zoekt de mooiste jurk uit, gaat naar de schoonheidsspecialiste en naar de kapper. Loopt op prachtige schoenen en tot slot zorgt de bruidegom voor een schitterend bruidsboeket. En iedereen roept: 'Wow, wat een mooie bruid.' En straks zal iedereen roepen: 'Wow, wat een prachtige stad is Jeruzalem.'

'Johannes, God zal dan wonen tussen de mensen. God zal altijd dicht bij de mensen zijn. Mensen die verdriet hebben zal Hij troosten. Alle tranen zal Hij drogen. Er zal niemand meer sterven, er zal geen pijn meer zijn. Zonden zullen niet meer bestaan.'

Johannes is stil. Ademloos luistert hij naar deze woorden.

Loop nu naar de deur met de blauwe briefjes en haal de briefjes een voor een van de deur en benoem ze. Geen oorlogen meer? Geen verdriet meer? Geen pijn meer?

Geen hongersnood, natuurrampen, conflicten enz. Nooit meer. Gaat het zo worden? Komt er echt een dag dat alles, maar dan ook alles nieuw zal zijn? Dat God zelf alles nieuw zal maken? En dat Jezus dan voor altijd bij ons zal zijn?

De deur met blauwe briefjes is inmiddels leeg...

Ja die dag gaat echt komen! Niemand zal God tegen kunnen houden. Wat een dag zal dat zijn. Ik kan me nauwelijks een aarde voorstellen zonder... *wijs op de stapel blauwe briefjes* en toch... het zal gebeuren. Wanneer? Dat weten we niet, maar het kan zo maar gebeuren. Zorg dat je er altijd klaar voor bent om Jezus te ontmoeten. Hoe? Door dicht bij Hem te blijven, telkens opnieuw vergeving te vragen voor de dingen die je niet goed hebt gedaan, vergeving voor je zonden. Zeg maar elke dag tegen Jezus dat je Hem wilt volgen en dat je elke dag wilt leren hoe dat moet. Maak je klaar voor de toekomst, als Jezus terugkomt.

Dank samen met de kinderen voor deze belofte van God. Bid eventueel nog voor de verdrietige dingen van nu. Als er kinderen zijn die zelf willen bidden en danken, stimuleer dat.

Auteur: JvVvN