

17 november 2024

Wachten op de Redder

Daniël 7:1-14



Thema: Koning op de wolken

Doel

De kinderen leren dat Gods Rijk eeuwig is. Koning Jezus zal eens komen op de wolken om in zijn liefde over zijn kinderen te regeren.

Toelichting

Daniël heeft veel visioenen gezien. Ze wijzen naar de tijd van Antiochus IV Epifanes, een grieks-macedonische heerser die er alles aan deed om de joodse godsdienst af te schaffen. De vier dieren zijn symbool van de sterke rijken van toen: de Babylonische leeuw breidt zich snel uit over de wereld, de Perzische beer heeft nooit genoeg land. De Griekse panter bespringt onverhoeds zijn prooi en het Romeinse Rijk is machtiger dan allemaal en bedreigt met zijn horens de gelovigen. Ze regeren niet volgens Gods wetten. Gevaarlijke machten dus! Maar de troon van de oude wijze (dat is de HEER) staat er. Een mens die op de wolken komt (dat is Jezus) krijgt van Hem de macht, voor eeuwig.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Er is maar één koning

Richtlijnen: Vertel de jongste kinderen dat Daniël veel dromen heeft uitgelegd aan koning Nebukadnessar, maar dat hij zelf ook een mooie droom had. Wel een beetje eng, maar toch mooi. Daniël droomt van gevaarlijke dieren, die heel gemene dingen doen. Dan ziet Hij een Koning die de dieren doodt. Hij stuurt op de wolken een mens die wel goed voor de wereld zorgt. Daniël droomt van de Here God, die de Here Jezus stuurt om onze koning te zijn. Jezus is de sterkste, nu en altijd.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Koning van de dieren

Richtlijnen: De kinderen weten hoe sterk en slim dieren kunnen zijn. Daardoor kunnen ze overleven. Maar uiteindelijk gaan ze allemaal een keer dood. Ze blijven kwetsbaar en hebben een vijand die sterker is.

Daniël droomt van vier supersterke fantasiedieren, bijvoorbeeld een leeuw met adelaarsvleugels en een panter met vogel-vleugels. Daar lijken de koningen op die in deze wereld geen rekening houden met God. Levensgevaarlijk, slim en snel. Kijk uit voor hen!

Maar op de troon zit een oude wijze met wit haar, vol heilig vuur. Hij verslaat de dieren, maakt ze machteloos. Hoe kan dat? Er komt een mens op de wolken naar Hem toe, Hij zal Koning zijn over hemel en aarde, trouw aan de oude wijze. Begrijpen jullie wie dat zijn. Natuurlijk God de Vader die er altijd al was, voordat de wereld bestond en Jezus, zijn Zoon, Koning van alle koningen. Koning ook over alle dreigende dieren!

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: De Oude Wijze en de mens op de wolken

Richtlijnen: Daniël heeft veel visioenen gezien. Ze wijzen naar de tijd van Antiochus IV Epifanes, een grieks-macedonische heerser die er alles aan deed om de joodse godsdienst af te schaffen. De vier dieren zijn symbool van de sterke rijken van toen: de Babylonische leeuw breidt zich snel uit over de wereld, de Perzische beer heeft nooit genoeg land. De Griekse panter bespringt onverhoeds zijn prooi en het Romeinse Rijk is machtiger dan allemaal en bedreigt met zijn horens de gelovigen. Ze regeren niet volgens Gods wet. Gevaarlijke machten! Maar de troon van de oude wijze (dat is God) staat er en een mens die op de wolken komt (dat is Jezus) krijgt van Hem de macht, eeuwig.

Durf jij in onze tijd waarin vervaarlijke dieren de macht lijken te hebben voor Hem te kiezen?

Extra bijbelgedeelte: Matteüs 24: 15-20 en 29-31

Jezus waarschuwt voor de dreiging van de verwoestende gruwel, waarnaar Daniël verwees. Onderschat hem niet en vlucht voor hem. Maar vertrouw tegelijk op de Mensenzoon die als Koning op de wolken komt. Hij zal zijn uitverkorenen bijeenbrengen in veiligheid.

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Algemene Inleiding

Het boek Daniël is een bijzonder boek. Het bestaat uit twee hoofddelen. De eerste 6 hoofdstukken vertellen ons van de weg, die God met Daniël is gegaan. Je zou dit meer een historisch verslag kunnen noemen. Vanaf hoofdstuk 7 begint echter het tweede hoofddeel, waarin vooral openbaringen en visioenen zijn opgeschreven met daarbij een sterke gerichtheid op de eindtijd. De toon is anders. Er wordt veel beeldspraak gebruikt. En er wordt meer geduid dan specifiek omschreven. Hoofdstuk 7 begint met een droom. En waar wij kunnen zeggen: het is maar een droom, is dat in het Oude Testament anders. In de bijbelse tijden werden dromen diep serieus genomen als een manier, waarop God iets aan de mensen kon openbaren. Als er dan ook van Daniël gezegd wordt, dat hij een droom heeft, moeten wij de oren spitsen. God is daar en hij heeft ons iets te zeggen.

De droom van Daniël begint met de winden uit de vier windstreken, die de grote zee in beroering brengen. We moeten hier niet denken aan een specifieke zee, zoals bijvoorbeeld de Middellandse zee of de Rode zee. Geduid wordt de zee als anti-macht tegenover de schepping van God. In Genesis zweeft de Geest over de wateren. Hier zijn het de winden, die de zee in beroering brengen. Uit die zee komen vervolgens vier vreemde dieren op. Het eerste dier: een leeuw met adelaarsvleugels. Die vleugels worden echter uitgerukt waarna hij op twee voeten mag lopen als een mens. Hij krijgt ook het hart van een mens. Een volgend dier lijkt op een beer. Dit dier is half-opgericht en heeft 3 ribben in zijn bek. Het wordt ook aangespoord om veel te vreten. Een derde dier ziet er uit als een panter, maar dan met vier vogelvleugels en vier koppen. Aan dit dier wordt macht toebedeeld. En tenslotte is daar het vierde dier: Angstaanjagend en geweldig sterk, met grote ijzeren tanden. Dit dier vermaalt alles en wat overblijft vertrapt hij met zijn poten. Het heeft tien horens. Terwijl Daniël toekijkt verschijnt er een nieuwe kleine horens tussen de andere. Drie oude horens moeten wijken voor deze nieuwe horens. En in die horens bevinden zich ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak.

Eindelijk komt er nu een wending in de droom. Daniël ziet tronen. En hij ziet dat een Oude Wijze plaatsneemt. Zijn troon bestaat uit vuurvlammen en een rivier van vuur welt op en stroomt voor Hem uit. Hij is omringd door duizenden en tienduizenden dienaren. Het is de hemelse hofhouding. Het hof neemt vervolgens plaats en de boeken worden geopend. En Daniël blijft kijken. Hij ziet hoe het vierde dier wordt gedood vanwege zijn grootspraak. En hij ziet hoe de macht van de andere dieren wordt afgenomen. Zij mogen nog wel even blijven leven. En dan ziet Daniël iemand met de wolken van de hemel komen. Hij heeft de gedaante van een mens. Hij nadert de Oude Wijze. En de Oude Wijze geeft hem macht en eer en het koningschap over alle volken en naties. Zijn heerschappij is voor eeuwig en zijn koningschap zal nooit te gronde gaan.

In deze droom horen wij van machten en van krachten die wij niet begrijpen. Maar we zien hen om ons heen in het geweld dat door de wereld trekt. Dit geweld is vreselijk. Het is echter het einde niet. Er komt een oordeel. Er is een hemels hof. En daar wordt grootspraak afgestraft en redding verkondigt. In de gestalte van degene die op de wolken tot ons komt mogen wij Hem ontdekken, die bij zijn Hemelvaart op de wolken is teruggegaan naar God: Jezus Christus. Zijn naam betekent redder, verlosser. Hij is de Mensenzoon en zo noemt hij zichzelf dan ook door heel zijn Evangelie heen. In de droom van Daniël wordt hij door de Oude Wijze overladen met macht en eer en het koningschap over alle volken en alle naties. En waar Daniël dit mag zien in oude tijden, daar bevestigt Jezus dit visioen als hij zegt: Aan Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. En Hij is met ons, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.

Vers voor vers

- Vs. 1 Daniël heeft een droom. In zijn droom krijgt hij een openbaring van God. Dit horen we vaker in het Oude Testament, zie hiervoor bijv. Gen.28,10vv en Gen.37,5vv. God gebruikt ook dromen en visioenen om mensen te bereiken.
- Vs. 2 De grote zee. Omdat het gaat om een droom vol bijzondere openbaringen, hoeven we hier niet te denken aan een zee die wij op een landkaart kunnen tegenkomen. Het zal eerder gaan om de grote zee als teken van de chaosmacht, die tegenover God staat. Als Schepper van al wat leeft heeft God de macht van de zee ingedamd. Maar die zee is er nog steeds. Pas in Openbaring 21: 1 horen wij dat de zee er niet meer is.
- Vs. 3vv Daniël ziet vier dieren opkomen uit de zee. De een nog afschrikwekkender dan de ander. De leeuw, de beer en de panter staan allemaal bekend om hun macht en kracht. Daarbij krijgen zij de mogelijkheid om te vliegen. De leeuw mag zelfs rechtop staan als een mens en krijgt ook een mensenhart. De beer mag niet alleen, maar moet zich helemaal volvreten. En aan de panter met vier koppen wordt macht toebedeeld. Al die dieren staan echter in de schaduw van het vierde dier. Het heeft grote ijzeren tanden. Niets is ertegen bestand. En het heeft ook tien horens als evenzovele tekenen van zijn macht.
- Vs. 8 Dan ziet Daniël een kleine horens. En die horens is de ergste: gevuld met mensenogen en grootspraak. Deze horens is de hoogmoed in persoon. De ergste zonde die een mens of een dier kan hebben tegenover zijn Schepper.
- Vs. 9 Die Schepper komt nu naar voren in de Oude Wijze. Zijn troon bestaat uit vuurvlammen. Als God verschijnt in het Oude Testament gaat dat altijd gepaard met vuur, zie bijvoorbeeld Exodus 3: 2; Exodus 19: 18 en 1 Koningen 18: 24vv.

- Vs. 10 De boeken werden geopend. Waarschijnlijk gaat het hier om gedenkboeken, waarin de levensgang van de mensen staan opgeschreven. Zie bijv. Psalm 56: 9. In elk geval wordt hier geduid op een hemelse rechtspraak.
- Vs. 11 Grootspraak wordt rigoureus afgestraft. De andere drie dieren worden krachteloos gemaakt maar mogen nog wel even blijven leven.
- Vs. 13v De Mensenzoon daalt af met de wolken. Jezus zal zichzelf in de evangeliën vaak zo noemen. Aan Hem is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Hij zegt dit aan het einde van het evangelie naar Matteüs. En Daniël ziet dit in de droom die hij hier krijgt.
- Vs. 13v Duidelijk is dat de Mensenzoon voor de Oude Wijze wordt geleid. Met de Oude Wijze wordt God zelf bedoeld. Hij heeft alle macht en is in staat om koningsmacht te geven aan de Mensenzoon, Jezus onze Heer.

Vragen

1. Als jij denkt aan machten die deze wereld bedreigen, waar denk jij dan aan?
2. Ben je bang voor de eindtijd? Waarom wel/niet?
3. Geloof jij dat Jezus sterker is dan welke macht ook?
 Ook als je kijkt naar het geweld in deze wereld?
 Of de macht van de zonde in ons leven?
 Als je denkt aan de macht van Jezus, wat is dat voor een macht?

Auteur: GD

Liederen

Psalm 2	
Gezang 110 LvdK	
Lied 871	(=Gezang 281 LvdK)
Lied 908	(=Gezang 430 LvdK)
Jezus Overwinnaar	Opwekking 832
Elk oog zal Hem zien als Hij komt	Hemelhoog 720
Eens zal op de grote morgen	Hemelhoog 719
Alles wordt nieuw	Opwekking voor kinderen 34
Nu gaan de bloemen nog dood	Hemelhoog 121
Lees je Bijbel, bid elke dag	Hemelhoog 382
We zullen opstaan	Hemelhoog 737
Een wijs man bouwde zijn huis op de rots	Hemelhoog 89
Zoek eerst het Koninkrijk van God	Hemelhoog 88

Auteur: PZ



Er is maar één koning

Inleiding

'Mama, mama!', roept Thomas. Mama komt vlug uit bed en gaat naar Thomas toe. 'Wat is er lieverd, je bent helemaal warm. Kom maar even een slokje water drinken.' Ja, Thomas is wakker geworden, hij heeft het warm. Hij was ook aan het dromen. 'Het was een nare droom mama, over allemaal enge beesten. Maar ineens waren ze ook weer weg, toen was alles heel mooi en toen werd ik wakker.' 'Gelukkig maar', zegt mama. Ze luistert naar Thomas en als hij wat gedronken heeft gaat hij weer verder slapen. En mama ook.

Bijbelvertelling

Toen Nebukadnessar koning was kwam Daniël bij hem. Koning Nebukadnessar had gedroomd. Hij wilde weten wat die dromen betekenden. Niemand kon het hem vertellen, de knappe mannen uit zijn land ook niet, maar Daniël wel. Daniël kon dit niet zelf. God vertelde het aan Daniël. En Daniël legde de droom uit aan de koning. Maar nu heeft Daniël zelf een droom. Eerst is de droom heel naar en ook wel eng. Maar later is het fijn, het loopt goed af.

Daniël droomt van hele gevaarlijke dieren. Zij doen gemene dingen. Hij ziet eerst in zijn droom een dier dat lijkt op een grote leeuw maar dan met vleugels. Het tweede dier wat Daniël ziet lijkt op een grote beer. Het derde dier lijkt op een panter. Heel eng, hij heeft wel vier koppen. Het vierde dier is echt heel griezelig. Maar dan, daarna, komt er een koning. De koning maakt de gevaarlijke dieren dood. De gevaarlijke dieren kunnen niet voor de wereld zorgen, zij moeten weg. Maar er is iemand die wel voor de wereld kan zorgen en goede dingen wil voor de mensen die op aarde wonen. En dat is God.

God stuurt iemand naar de aarde. Zijn Zoon Jezus Christus. Hij zal alle mensen blij en gelukkig maken. Daar droomt Daniël ook van. Wat fijn dat het goed afloopt, Daniël wordt er blij van. God die de Here Jezus stuurt om onze koning te zijn. Dat is heel mooi. Jezus is de sterkste, nu en altijd. Dat mogen we geloven en daarom hoeven we niet bang te zijn.

Gebed

Soms hebben we nare dromen. Als het dan goed afloopt zijn we weer rustig en blij.

We weten dat er veel naars is in de wereld. Maar we mogen geloven dat het goed afloopt, omdat God altijd bij ons is. Hij laat ons nooit alleen. Amen.

Auteur: IFF



Koning van de dieren

Inleiding

Welke dieren vind jij eng? Waarom? Hebben ze horens, enge klauwen of grommen ze?

Bijbelverhaal

Daniël krijgt soms dromen van God. Soms zijn ze eng, soms geruststellend. Zijn droom van vannacht was allebei.

Daniël valt in slaap na een dag hard gewerkt te hebben voor koning Belsassar van Babylon. Babylon is een heel machtig land. Babylon heeft het land Juda veroverd, een deel van Israël. Toen moesten heel veel Judeeërs hun land verlaten en gedwongen in het land Babylon leven. Daniël was een van hen.

Gelukkig zijn de Judeeërs daar niet, maar Daniël heeft zijn best gedaan en is nu een belangrijke dienaar van de koning van Babylon. Toch hoopt hij dat ze ooit met zijn allen weer terug kunnen naar Juda. Hij wil het liefst het paleis van de koning nooit meer zien.

Als Daniël zijn ogen sluit, ziet hij de zee. Ook in zijn droom is het nacht: er is maar een klein beetje maneschijn dat de toppen van de golven verlicht. Vier dieren breken door het wateroppervlak en blijven net iets boven het water zweven.

Het eerste dier is ontzagwekkend. Het lijkt op een leeuw, maar het heeft vleugels. Adelaarsvleugels. Het dier ziet er machtig uit, als een koning. Daniël weet in zijn achterhoofd dat dit dier symbool staat voor Babylon, het land waar hij nu woont.

Dan verliest de leeuw plotseling zijn vleugels, alsof ze van hem af worden gescheurd. Brullend valt hij weer in het water. Het is nog steeds een groot dier, maar zonder die vleugels is het minder eng. Daniëls hart slaat een slag over. Betekent dit dat Babylon zijn macht gaat verliezen? Misschien mag hij dan weer naar huis, naar Juda!

Dan kijkt hij naar het tweede dier. Het is een grote beer, die op zijn achterpoten staat, net als een mens. Hij torent boven Daniël uit, zo groot is hij! Het derde dier is een panter met wel vier koppen.

Maar het vierde dier is het verschrikkelijkst. Het heeft wel tien horens, zoveel, dat Daniël niet meer kan zien wat voor dier het is. Het verscheurt alles met zijn tanden en als hij het niet eet, stampet hij erop met zijn voeten, net zolang tot het helemaal kapot is. Een van zijn hoorns kan zelfs praten. 'Ik ben de beste!', zegt die. 'Iedereen moet mij dienen, zelfs God!'

Op dat moment wordt er een troon neergezet en een oude wijze man gaat erop zitten. Zijn kleding is wit als sneeuw. De troon is gemaakt van vlammen, die zo heet zijn, dat ze de hele lucht rood laten gloeien van de warmte. Stoomwolken stijgen op uit de zee. Het is duidelijk: dit is de machtigste koning die er is.

De eerste drie dieren knielen onmiddellijk, doodsbang. Niets is meer over van hun indrukwekkende houding nu ze zich tegen de vloer drukken en Daniëls angst voor hen verdwijnt.

Maar het vierde dier is niet zo slim. Nog steeds roept het luid dat het het beste dier van allemaal is en dat iedereen hém moet aanbidden. De man op de troon kijkt het dier met de horens aan en op dat moment gaat het dier in vlammen op.

Nu lopen er ook mensen naar de troon toe en ze knielen voor de echte koning neer. Ze beginnen te zingen en de droom wordt gevuld met psalmgezang, tot Daniël wakker wordt.

Daniël pakt een vel papier en een pen die naast zijn bed liggen. Als hij een droom heeft die van God komt, schrijft hij die op. Zo kan hij zijn dromen met andere mensen delen.

Hij was zo bang geweest tijdens het grootste deel van zijn droom. Maar door wat hij heeft gezien aan het eind, kan hij nu alleen nog maar glimlachen. Hij weet wat de droom betekent. Het maakt niet uit hoe machtig koningen nu lijken te zijn, uiteindelijk is God de machtigste koning van iedereen. En zijn Koninkrijk zal eeuwig duren.

Slot

Welke dingen vind jij eng? Denk je dat God die dingen ook eng vindt? Kan Hij je helpen?

Auteur: RvR



De Oude Wijze en de mens op de wolken

Poster (gevonden op Etsy) van de profetische geschiedenis van de wereld



Bijbelverhaal

Vandaag horen we een bijzonder verhaal. Het heeft een profetische boodschap. In de Bijbel zijn veel van deze boodschappen te vinden. God weet hoe de toekomst van de wereld er uit ziet. En het mooie is, Hij houdt dat niet voor zichzelf. Nee, Hij laat daar soms wat van aan zijn knechten zien. En een van die knechten is Daniël. We hoorden de laatste weken al meer van hem. Voor het verhaal van vandaag gaan we een stukje terug in zijn leven. Wanneer hij deze droom krijgt is hij ongeveer 70 jaar oud. Het is het eerste jaar van koning Belsassar. Daar hoorden we twee weken geleden van. Uit dat verhaal weten we dat Belsassar Daniël niet eens kende. Blijkbaar was Daniël aan de kant gezet in Babel. Daniël telde daar niet meer mee, maar bij God wel. God laat hem in de nacht beelden zien over de toekomst. Dat er vier rijken zullen zijn die allemaal weer verdwijnen, weet Daniël al vanuit de droom van Nebukadnezar. Het gaat in deze droom over dezelfde rijken. Alleen ziet hij ze nu niet in de vorm

van een indrukwekkend beeld met kostbare metalen. God laat aan Daniël zien hoe Hij er tegen aankijkt. Hij ziet het verdorven karakter van de machtige heersers van de wereldrijken. Ze zijn als boosaardige roofdieren die vechten en elkaar verslinden. Zie *afbeelding*. Daniël pakt zijn pen en begint te schrijven. Hij doet het heel nauwkeurig. Het verhaal van de droom begint met het opsteken van de vier winden. Er komen vanuit de hemel krachten los die chaos veroorzaken. Ze brengen de grote zee in beroering. Grote zee betekent in de Bijbel dikwijls mensenmassa; volkenzee. Een kolkende massa wordt door de hemelwind opgezweept. De eeuwige God heeft er de hand in. Een chaotisch tafereel. Roofdieren komen op uit de zee van volken. Wereldrijken komen op en grijpen de macht. Er wordt veel bloed vergoten. Zodra de macht van het ene rijk vermindert, probeert een ander rijk de macht te grijpen. (Kijk nog eens naar de poster) Daniël ziet uit de grote zee vier enorme beesten opkomen. Niet tegelijkertijd, maar na elkaar. Het eerste dier lijkt op een leeuw met adelaarsvleugels. Daniël ziet dat de vleugels worden uitgerukt en weggenomen, maar later wordt het toch weer op twee voeten gezet en krijgt het een mensenhart. Na de leeuw komt een beest tevoorschijn wat lijkt op een beer. Het dier loopt op zijn achterpoten, alsof hij direct wil

aanvallen. De beer staat voor brute kracht. Hij heeft het restant van zijn vorige prooi nog tussen zijn tanden. Dan verschijnt er een beest uit de zee, dat eruitziet als een panter met vier vleugels en vier koppen. Het zijn afschrikwekkende roofdieren die Daniël tevoorschijn ziet komen. Maar het laatste ziet er het meest angstaanjagend en afschrikwekkend uit. Het is een geweldig sterk dier met grote ijzeren tanden. waarmee het alles vermaalt. En wat hij niet vermaalt, wordt onder zijn poten vertrapt. Het dier heeft tien hoorns. Dit dier is niet te vergelijken met een door God geschapen dier. Je zou het een machine-dier kunnen noemen. Het gaat maar door. Zoiets kom je alleen tegen in nachtmerries.

Terwijl Daniël nog eens goed kijkt, ziet hij een elfde hoorn groeien, die tussen de andere opkomt en drie van de tien bestaande hoorns wegdrukt om plaats voor zichzelf te maken. Deze hoorn heeft mensengenen en een mond vol grootspraak. Daniël voelt wel aan dat het moet gaan om wereldrijken waartegen geen enkel volk meer

opgewassen is en om heersers die alle macht naar zich toe trekken. Hoorns zijn een teken van macht. Terwijl Daniël vol afschuw dat laatste gruwelijke beest bekijkt, valt zijn oog op iets heel anders: Hij ziet het hemels regeringscentrum. Boven de woelige zee worden tronen van vuur opgesteld. Hij ziet dat de Oude Wijze daarop plaatsneemt. Dat is de Eeuwige, de almachtige God. Zijn kleed is wit als sneeuw en zijn haren zijn als zuiver wol. Daniël is diep ontroerd als hij de Oude Wijze ziet. Hij vindt bijna geen woorden om te omschrijven wat hij ziet. Een beweegbare troon van vlammen op wielen van vuur. Een stromende rivier van vuur kolkte voor de Oude Wijze uit. Vuur heeft in de Bijbel met Gods heerlijkheid te maken, of met Gods oordeel. Waarschijnlijk betekent dit dat er een rechtszaak wordt voorbereid. De Oude Wijze is omringd door tienduizend maal tienduizend engelen. Dat is de hemelse hofhouding. De boeken worden geopend. De gedenkboeken waar de daden van de mensen in opgeschreven staan. Daniël blijft goed kijken. Hij ziet hoe het vierde dier door het vuur wordt gedood, vanwege de hoogmoedige taal, die hij durft uit te kramen. Daniël ziet dat van de andere dieren de macht wordt afgenomen, zij mogen echter nog wel blijven leven. Dan komt daar ineens de Mensenzoon. Hij komt van boven, met de wolken van de hemel. Wat een verschil met de wereldrijken, die van onder uit de zee opkwamen! De Mensenzoon wordt voor de Oude Wijze gebracht. De Oude Wijze geeft Hem eer en macht. Macht om te regeren als Koning. Indrukwekkend als Daniël opschrijft dat alle volken en naties Hem dienen. Aan dit Koningschap zal geen einde komen.

Punt. Daniël, de knecht van God, legt zijn pen neer. Hij heeft precies opgeschreven wat hij in de droom gezien heeft. Hij is erg onder de indruk. Hij weet nog niet wat het allemaal te betekenen heeft. God zal het hem op zijn tijd wel bekendmaken. Want God weet wat er in de toekomst gaat gebeuren. De volken, -de mensen zonder God- zullen bezwijken van angst voor de dingen die gebeuren, zegt de Bijbel ergens, maar jullie niet! Jullie weten wat er komt. Omdat God regeert. Onze God schrijft de geschiedenis.

Vragen

1. Wat is je eerste reactie op dit verhaal. Vertel het elkaar.
2. Vergelijk de droom van Nebukadnezar met de droom van Daniël. Zie je overeenkomsten? Verschillen? Je kunt de afbeelding erbij pakken. Bedenk waarom Daniël de machtige rijken te zien krijgt, zoals God ze ziet.
3. Lees de verzen 9 en 10: God is omgeven door vuur. In het Oude Testament verschijnt Hij vaker in vuur. Weet je hiervan voorbeelden?
4. In vers 13 staat dat er iemand die eruitziet als een mens, komt met de wolken. Wij weten dat het om de Mensenzoon gaat. Hij komt vaker 'met de wolken van de hemel' Zoek een paar voorbeelden op in je Bijbel.
5. Wat vertelt dit verhaal van de macht van de wereldrijken? En wat vertelt het van de macht van God?
6. Wij leven in een spannende tijd. Er gebeurt veel in de wereld. Waarin ervaar je in onze tijd de macht van de wereldrijken? Zie je wat van de macht van het hemelse rijk?

Danken

Dank U wel dat U aan Daniël liet weten hoe de toekomst eruitziet.

Dank U wel dat U het liet opschrijven zodat wij het nu ook weten.

Dank U wel. U bent de Oude Wijze, degene die van alle tijden is. U was er altijd, U bent er nu en U zult er altijd zijn.

Dank U wel dat U de geschiedenis schrijft. U weet waar het naar toe gaat in de wereld. Het loopt niet uit de hand.

Dank U wel dat U recht zult spreken. Met onrecht zal worden afgerekend.

Dank U wel dat Uw Zoon Jezus als Koning voor eeuwig mag regeren. Een betere Koning is er niet.

Dank U wel....

Nog meer dankpunten? Vul maar aan....

Auteur: RE