

WAT WETEN WE?

Wie?		Daniël
Wat?		Daniël voorziet verdrukking en vervolging, maar ook een nieuw Jeruzalem
Waar?		Oude Testament, bijbelboek Daniël, Nieuwe Testament, bijbelboek Openbaring
Locatie?		Babylonie

Verwerkingen



Werkblad Een nieuw Jeruzalem

Nodig:

- voor elk kind een kopie van werkblad 1a en 1b op stevig papier
- kleurmateriaal
- scharen
- lijm
- papiermesje met snijmat
- plakband

Werkwijze:

Kleur eerst de platen met de vlinder en de rups en de plaat met de vleugels in. Knip de twee vleugels uit. Plak de twee vleugels met lijm op elkaar, de achterkanten tegen elkaar, de gekleurde kant zichtbaar. Maak een vouw op de stippellijn van deze losse vleugel. Maak op het blad met de rups en de vlinder met een papiermesje een opening op de dikke lijn op het lijfje van de vlinder (dit doet de leiding). Steek de strook van de losse vleugel door de snee en maak de strook aan de achterkant van het blad vast met plakband. Praat ondertussen over de betekenis van deze verwerking: zoals een rups verandert in een hele mooie vlinder, zo zal ook de wereld van nu veranderen in een hele mooie wereld. Helemaal anders: goed en heel fijn. God heeft het beloofd!



Een oude en een nieuwe stad

Nodig:

- een mal van een silhouet van een stad (zie voorbereiding)
- voor elk kind een zwart A4
- voor elk kind een goudkleurig A4
- scharen
- plakglitters, plakdiamanten etc.
- stickers van wilde dieren

Vorbereiding:

Zoek met google naar een silhouet van een stad (een eenvoudige rij van verschillende huizen naast elkaar, bijvoorbeeld op [dreamstime](https://www.dreamstime.com)).

Maak hiervan een mal en trek deze om op het zwarte en goudkleurige papier. Het gaat dus niet om de tussenliggende lijntjes, maar alleen om het silhouet.

Werkwijze: Plak de goudkleurige huizen zo precies mogelijk op de zwarte huizen.
Knip de huizenrijen uit.
Plak op de goudkleurige kant glinsterende dingetje en wilde dieren, zodat het een hele mooie, bijzondere stad wordt.
Laat de zwarte kant onbewerkt.
Kijk nu samen naar de steden: aan de ene kant zie je een nare, donkere stad. Maar als je hem omdraait zie je een gouden blinkende stad, die heel mooi en veilig is. Er lopen wel wilde dieren, maar die zijn helemaal niet gevaarlijk! Welke stad hoort bij Gods koninkrijk?



Luisterliedje

Ook kinderen kunnen dromen van een plek waar geen verdriet is. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. We gebruiken in deze verwerking een luisterliedje uit het 'wereldse' circuit, dat het gevoel herkenbaar neerzet.

Nodig: - het lied Droomhuis bij de boom, bijv. of op cd Verdriet is drie sokken van Harrie Jekkers en Fay Lovsky https://www.youtube.com/watch?v=wY2OXISf8jI&ab_channel=ThijsBorsten-Topic
- afspeelapparatuur
- Eventueel voor de leiding de songtekst: <https://muzikum.eu/nl/123-1146-108719/harrie-jekkers/verdriet-is-drie-sokken-songtekst.html>

Werkwijze: Laat alle kinderen rustig worden. Laat hen bijvoorbeeld elk een eigen rustig plekje in de zaal zoeken, waar ze geen last hebben van andere kinderen. Zet de muziek aan. Luister samen naar het liedje (duurt 2,5 min.).
Praat met de kinderen na over het liedje: wat hebben ze ervan begrepen? Hebben ze het gevoel herkend?
Vertel hen dat dromen van een wereld waar geen verdriet is, een goede droom is en dat God dat ook graag wil. Dat Hij daarom de aarde helemaal nieuw gaat maken, zonder pijn, verdriet en zorgen. Als je daaraan denkt helpt dat ook nu al een beetje.



Puzzelblad De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Nodig: - voor elk kind een kopie van werkblad 2
- kleurpotloden
- dikke stiften in donkere kleuren

Werkwijze: Bekijk de woorden op het blad. Sommige horen bij de nieuwe hemel en aarde. Die mag je mooi en vrolijk inkleuren. Andere woorden horen daar niet bij. Zet daar met viltstift een dikke streep door.



Alles wordt nieuw

Nodig: - voor elk kind een kopie van werkblad 4
- pen

Oplossingen: - Gods nieuwe wereld
- Wachten op de grote toekomst
- De wereld lijkt nu vaak verdrietig en ziek. Jezus heeft nu al van de duivel gewonnen. Eens maakt Hij alle dingen helemaal beter. Dat kost tijd, net als beter worden als je ziek bent en medicijnen krijgt. God zal bij ons wonen en echt alle ellende en dreigingen voorgoed laten verdwijnen. De wereld is dan helemaal beter.



Verbeelding

Nodig:

- voor elk kind een stukje hemelsblauw karton (10 x 10 cm.)
- goudpapier, bijv. chocoladewikkels
- stukjes mooi papier, dit kan van alles zijn
- tekenmaterialen
- scharen
- lijm
- aquarelverf met kwasten
- eventueel blanke lak met kwasten

Werkwijze:

Lees samen Openbaring 21: 1-4. Vraag: wat zie je voor je als je dit hoort? Maak daarvan een mooi schilderijtje over Gods nieuwe wereld. Je mag er herkenbare dingen op schilderen, maar het mag ook abstract. Als je daar thuis naar kijkt, helpt het om te bidden voor mensen die het zo moeilijk hebben, dat ze hopen dat Gods nieuwe wereld heel snel komt. Je kunt schilderen, er goud opplakken of mooie plaatjes. Alles mag! Het plaatje wordt extra mooi als je hem voorziet van blanke lak, maar dan moet hij nog wel drogen.



Tekstverwerken

Nodig:

- voor elk groepje een kopie van Openbaring 21: 1-21 (zie voorbereiding), als het groepje te groot is meerdere kopieën
- accentueerstiften

Vorbereiding:

Maak een A4 met de Bijbeltekst. Zet bovenaan wat de kinderen uit de tekst moeten halen:

- groepje 1: afmetingen
- groepje 2: materialen
- groepje 3: personen
- groepje 4: betekenis

Werkwijze:

Deel de groep op in vier subgroepjes. Elk groepje heeft een eigen opdracht, waarmee ze moeten gaan speuren in de tekst. Met een accentueerstift geven de kinderen aan waar de antwoorden staan op hun onderdeel. Aan het eind vertelt een vertegenwoordiger van elk groepje welke antwoorden ze gevonden hebben. Welke conclusie kun je daaruit trekken?



God wil bij mensen wonen

Nodig:

- voor elk kind een kopie van werkblad 3
- voldoende bijbels
- schrijfmateriaal

Oplossingen:

- bijbelteksten zoeken: tabernakelen
- doorstreeppuzzel: er blijven geen letters over
- tranen: dat mag elk kind zelf bepalen-

Bij het Bijbelgedeelte van deze zondag zou je kunnen gebruiken:

https://www.youtube.com/watch?v=pmM05NPnb8o&ab_channel=Jannetdeboer | het lied: stil maar, wacht maar alles wordt nieuw

Een nieuw Jeruzalem

(Openbaring 21: 1-21)

Zoals een rups verandert in een hele mooie vlinder, zo zal de wereld veranderen in een hele mooie wereld. Helemaal anders: goed en heel fijn. God heeft het beloofd.



Een nieuw Jeruzalem

(Openbaring 21: 1-21)

Je hebt nodig: kopieën van de werkbladen op stevig papier, kleurpotloden/stiften, schaar, lijm, papiermesje met snijmat (leiding), plakband.

- Kleur eerst de platen met de vlinder en de rups en de plaat met de vleugels in.
- Knip de twee vleugels uit.
- Plak de twee vleugels met lijm op elkaar, de ingekleurde kant zichtbaar.
- Maak een vouw op de stippelijijn van deze losse vleugel.
- Maak op het blad met de rups en de vlinder met een papiermesje een opening op de dikke lijn op het lijfje van de vlinder.
- Steek de strook van de losse vleugel door de snee en maak de strook aan de achterkant van het blad vast met plakband.



Welke woorden horen bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde?

Geef deze een mooie kleur.

Welke woorden horen niet bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde?

Zet daar een dikke streep door.

eenzaamheid
 honger vreugde
 wanhoop
 trouw liefde somberheid
 haat geloof
 de dood het eeuwig leven
 samenzijn overvloed
 ik verdriet vrede
 armoede blijheid
 rijkdom oorlog
 God goedheid
 huilen RUST geweld
 onvrede dankbaarheid zingen

Openbaring 21: God wil bij mensen wonen

Lees de Bijbelverzen en schrijf de letter van het goede antwoord op. Als je het goed gedaan hebt, lees je het woord dat in de Bijbel gebruikt wordt voor Gods wonen bij mensen. Herken je iets aan dat woord?

Avond (a)

Vuur (a)	Wolk (r)	Windvlaag, vuurtongen (e)	liefhebt (e)	Ontmoetingstent (e)	
Voorhangsel (l)	Kubus (n)	God de Heer (t)	Jezus (k)	Tempel (n)	Cherubs (b)

Lees:	Vraag:	↓
Genesis 3: 8	Wie kwam op bezoek bij Adam en Eva (de mens en zijn vrouw) in de tuin van Eden? Dat was in de koelte van dewind	
Genesis 3: 24	Adam en Eva moesten weg uit de tuin omdat ze gezondigd hadden. Wie bewaakten de tuin met een <i>vlammend</i> zwaard?	
Exodus 40: 34	God wil bij de Israëlieten wonen en gaf Mozes opdrachten om voor Hem een heiligdom te maken. Hoe wordt het heiligdom hier genoemd? Mozes bracht de offers en toen kwam God. Wat was het teken van zijn komst?	
1 Koningen 6: 11 - 13	God belooft opnieuw dat Hij bij de mensen komt wonen als ze zich aan de wetten houden. Hoe heet het gebouw dat Salomo bouwde?	
2 Kronieken 7: 1	Toen het gebouw klaar was, knielde Salomo om te bidden. Wat kwam er daarna uit de hemel op de offers als teken van Gods majesteit?	
Johannes 1: 14-18	Wie heeft bij ons gewoond? Wie is het Woord dat mens werd? Wie is de enige Zoon van de Vader?	
Johannes 14: 23	Als je Jezus, komen Jezus en de Vader bij je wonen	
Matteüs 27: 51	De hogepriester mocht maar één keer per jaar in het allerheilige van de tabernakel en de tempel komen. Hoe heette het gordijn dat deze ruimte afsloot en dat van boven naar beneden scheurde op het moment dat Jezus stierf aan het kruis?	
Handelingen 2	Hoe kon je merken dat de Heilige Geest was neergedaald?	
Openbaring 21: 16	Het allerheilige van tempel en tabernakel had de vorm van een kubus (lengte, hoogte en breedte zijn dan gelijk). Welke vorm heeft het nieuwe Jeruzalem?	

Doorstreppuzzel:

Aan de ene kant zijn woorden te vinden over oude dingen en de andere kant over nieuwe dingen

T	bron bruid dood					L	B	R	U	I	D				
D	R	leven mooi					E	B	R	O	N	A			
O	W	A	nieuw oud					V	N	O	O	R	T		
O	U	D	N	pijn rouw					E	M	E	T	S	S	
D	O	Z	E	E	stad stem					N	N	I	E	U	W
*	R	P	IJ	N	N	tranen troon zee									

Tranen:

Schrijf of teken op de voor- of achterkant van dit blad in de traan de dingen die je moeilijk vindt. Weet dat God ooit alle tranen van je ogen zal wissen!



ALLES WORDT NIEUW

Daniël 12:1-4 en Openbaring 21:1-7



I W I A I C H T I E N I O P I D E I G I R I O T E I T O I E I K O I M I S T I

STREEP DE LETTER I WEG, WAT STAAT ER DAN?



ziek beter



De wereld lijkt nu vaak verdrietig en

ellende

Jezus heeft nu al van de duivel

wereld

Eens maakt Hij alle dingen beter.

Dat kost, net als beter worden als je ziek bent en medicijnen krijgt.

Hij

God zal bij ons en echt alle

verdwijnen

en voorgoed laten

gewonnen

De is dan helemaal beter.

wonen

HELEMAAL



DREIGINGEN

