

8 september 2024

Joas wordt koning over Juda

2 Koningen 12



Thema: Joas zet zich in voor God

Doel

De kinderen ontdekken dat Joas een koning uit Davids familie die alles voor de HEER wil doen.

Toelichting

Joas is een koning die jong op de troon kwam. Maar er is iets belangrijkers dan dat. Hij laat zich goed informeren over God, diens geboden en de tempel. Geloven in de HEER is belangrijk voor Joas. De tempel blijkt verwaarloosd. Het volk brengt offers op de hoogten, waar dat niet hoort. En offeren ze wel aan de God van Israël, de God die zijn voorvader David zo trouw diende? Joas is degene die de eerste stappen zet tot herstel van de tempel. Hij laat een kist plaatsen waar heel het volk geld kan brengen voor het herstel van de tempel. Zo wordt de tempel hersteld door deze trouwe zoon van David.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Joas zorgt goed voor Gods tempel

Richtlijnen: Als Joas koning wordt, ontdekt hij dat de tempel, het huis van God er lelijk, oud en vies uitziet. Dat mag niet. Hij heeft de geschiedenis van zijn volk en Gods geboden goed leren kennen. God is voor Joas erg belangrijk. Joas gaat aan het werk, zodat er goed voor de tempel wordt gezorgd. Iedereen kan geld geven in een grote kist bij de ingang van de tempel. Daar kunnen de mensen in doen wat ze willen geven. Als er veel geld is kunnen bouwlieden beginnen met het repareren van de gaten in het dak, het verstevigen van de muren En het lukt!

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: De tempel hersteld

Richtlijnen: De koningen na David en Salomo trekken zich niet veel meer van God aan. Elia en Elisa moeten voortdurend waarschuwen dat de HEER bij het volk niet meer in het middelpunt staat. Veel koningen vinden Gods geboden niet belangrijk. Dan komt de jonge Joas op de troon. Hij heeft geleerd naar God te luisteren en Hem lief te hebben. Hij ergert zich eraan dat Gods tempel verwaarloosd is. Die tempel moet opnieuw een plaats worden waar God wonen kan en waar mensen eerbiedig tot Hem kunnen bidden en offeren. Joas organiseert dat wat kapot is gegaan hersteld wordt. Het volk doet mee, met geld in de tempelkist en door er zelf aan te werken! Zouden ze nu ook meer van de HEER gaan houden, zoals Joas?

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Achterstallig onderhoud aan de tempel

Richtlijnen: Ga in gesprek met de jongeren over deze vragen: Waar zet jij je voor in? Waar geef jij je geld, je tijd en je energie aan? Voor wie en wat wil jij je inzetten? Is het alleen voor jezelf? Of doe je ook iets voor de ander, voor de maatschappij en voor God? En zeg nu niet te snel dat het allemaal niets uitmaakt: een druppel op een gloeiende plaat.

We zien het bij koning Joas. Hij moet ook met bijna niets beginnen. De tempel is verwaarloosd en iedereen lijkt te zijn vergeten hoe God die bedoeld heeft. Er is veel achterstallig onderhoud. Maar Joas zet zich in voor de tempel en voor God. Hij zet de eerste stappen om de tempel te restaureren. Hij laat een kist plaatsen waar heel het volk geld kan geven voor het onderhoud van de tempel. Zo wordt de tempel hersteld door deze trouwe zoon van David.

Je inzetten voor wat God belangrijk vindt is altijd de moeite waard, hoe klein je bijdrage ook is. Door jouw inzet en enthousiasme herkennen anderen misschien ook de liefde voor God en gaan ze meedoen. In het spoor van Jezus, die ons reddende en toekomst geeft.

Extra Bijbelgedeelte: Efeziërs 4:20-24 en 5:1-2

(Als je Christus kent verandert er iets bij je. Je bent een nieuw mens. Je wilt dat wat jij zegt en gaat de weg van de liefde voor Hem. Zo zijn we net als Jezus 'een geurige gave voor God')

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Bij het bijbelgedeelte

Koning Salomo sterft en na hem valt het rijk uit elkaar in de koninkrijken Israël en Juda. Joas is een van de koningen van Juda. Over zijn regering weten dat hij deed wat goed was in de ogen van God. Het belangrijkste dat hij doet is het herstel van de tempel in Jeruzalem. Blijkbaar was de tempel op sommige plaatsen aan herstel toe. Joas draagt de priesters op de herstelwerkzaamheden te coördineren. Dan gaat het vooral om het inzamelen van geld en zorgen dat het geld daadwerkelijk voor dat herstel wordt gebruikt. Na een aantal jaren blijkt, dat de priesters nog steeds niet aan het herstel te zijn begonnen.

Dan neemt Joas als koning het heft in eigen hand. Er komt een kist bij de ingang van de tempel en al het zilver dat wordt afgedragen, gaat daarin en komt direct ten goede van de herstelwerkzaamheden. Zo zorgt Joas ervoor dat er een begin wordt gemaakt met het herstel van de tempel. Hij zorgt ervoor dat de inkomsten op een juiste manier worden gebruikt. De priesters houden een deel van hun inkomsten (vs. 17), dit gaat terug op Leviticus 2:3. Zij zijn afhankelijk van giften, omdat ze vrijgesteld zijn voor de dienst in de tempel. De andere giften worden gebruikt voor het herstel van de tempel. Niet voor pracht en praal (vs. 14), maar puur om het huis van God te herstellen en zo in stand te houden.

Koning Joas strijdt zo voor het behoud van het huis van God, voor een verantwoorde besteding van de opbrengsten van de offers. Het gaat om het doorgaan van de dienst in de tempel. Je mag niet jezelf verrijken, terwijl de tempel een bouwval dreigt te worden.

Dit gedeelte geeft aan dat het werk van mensen vaak ontoereikend is en vol fouten. Het lukt ons niet; wij kunnen maar een klein beetje bijdragen. Dat geldt ook voor Joas. Uiteindelijk kunnen alle koningen niet voorkomen dat de tempel wordt verwoest en het volk in ballingschap wordt gevoerd. Toch is onze inzet de moeite waard. Uit dankbaarheid dat de HEER de grote Messias gaf, die eens en voor altijd zijn volk heeft bevrijd van zonde en schuld, van het onvolmaakte en van alles dat mislukt. Deze koning zal blijvend herstel brengen, door en ondanks ons herstelwerk.

Vers voor vers

Vs. 2,7 Het duurt 16 jaar (!) voordat Joas het zover krijgt dat er begonnen wordt met de herstelwerkzaamheden.

Vs. 11vv Hier wordt benadrukt dat het geld bij de juiste personen terecht komt. De betrouwbaarheid van de hele procedure wordt nog eens benadrukt.

Vragen

- Wat vindt u van het kordate optreden van koning Joas?
- Waar gaat het om in de dienst in de tempel/kerk, om pracht en praal, een degelijk gebouw of om het woord van God? Wat is belangrijk? Wat heeft prioriteit?

Liederen

Psalm 72	
Lied 871	(=Gezang 281 LvdK)
Lied 526	(=Gezang 166 LvdK)
King of kings	Hemelhoog 606
Jezus, Hij is Koning	Opwekking 13
Who's the King of the jungle?	Opwekking voor kinderen 9
J.E.Z.U.S.	Opwekking voor kinderen 107
Looft de Here, alle gij volken	Hemelhoog 33
Is je deur nog op slot?	Op Toonhoogte 528
Laat de kinderen bij Mij komen	Hemelhoog 506
Psalm 8	Hemelhoog 4
Koningskind	Opwekking voor kinderen 3

Auteur: PZ



Joas zorgt goed voor Gods tempel

Inleiding

Het verhaal van vandaag gaat over een koning. Een hele jonge koning. Kan dat wel? Meestal is een koning al wat ouder, zo oud als je papa bijvoorbeeld. Maar deze koning is pas zeven jaar, dat is heel jong. De koning in het verhaal heet Joas.

Bijbelvertelling

Joas is koning. Hij woont in een mooi paleis. Hij houdt van zijn vader en moeder. Hij houdt ook veel van de Here God. Hij luistert naar de Here God. Joas wil graag doen wat God goed vindt.

Op een dag komt Joas bij de tempel. De tempel is het huis van God. Het is een soort grote kerk waar de mensen bij elkaar komen om te zingen van God, te bidden en offers te brengen. Maar Joas schrikt als hij de tempel ziet. De tempel is lelijk, oud en vies geworden. Dat kan toch niet!

Joas zelf woont in een prachtig huis, een mooi paleis. En het huis van God is vies en kapot. De muren zijn kapot, er zitten gaten in het dak. God is zo belangrijk, veel belangrijker dan koning Joas. 'Nee, denkt Joas,' dit kan zo niet, hier moet iets aan gedaan worden. Ik wil iets voor God doen. Ik wil dat de tempel weer gemaakt wordt. Dat deze weer net zo mooi wordt als vroeger. Ja, dát wil ik voor God doen. God zorgt zo goed voor mij, nu ga ik iets voor Hem doen.'

Joas gaat aan het werk, zodat er goed voor de tempel wordt gezorgd. Hij praat met de priesters van de tempel. Joas zegt: 'Als mensen geld of zilver geven als ze in de tempel komen dan mogen jullie dat hebben. Maar dan moeten jullie zorgen dat de tempel weer mooi wordt. Wat kapot is moet heel gemaakt worden.'

Na veel jaren is er nog niets gebeurd, de tempel is nog steeds oud en vies. Joas laat de priesters weer bij zich komen en vraagt: 'Waarom doen jullie niets om de tempel weer mooi te maken? Nu mag u het geld en het zilver niet meer zelf houden, het moet meteen gebruikt worden om de tempel mooi te maken.' Jojada, de hogepriester, zoekt een grote kist en boort een gat in het deksel. Hij zet de kist bij de ingang van de tempel. Daarin doen de priesters nu al het geld en het zilver dat de mensen meebrengen. Als er genoeg geld is kunnen de bouwers beginnen met het bouwen van nieuwe muren en het maken van de gaten in het dak. En...het lukt. De tempel wordt weer heel mooi. Een mooi huis voor God.

Gebed

Joas is een goede koning. Hij zorgt dat de tempel weer mooi wordt.

Als het moeilijk is weet Joas dat God helpen wil. Altijd. Dat mogen wij ook weten, ook al zijn we nog maar klein.

Amen.

Auteur: IFF



De tempel hersteld

Inleiding

Wie van jullie is zeven jaar oud? Wat zouden jullie doen als jullie koning of koningin waren?

We gaan vandaag iets lezen over een koning die zeven jaar oud is. Dat is nog best wel jong om koning te worden, maar toch was dit een goede koning. Luister maar.

Verhaal

Het is best wel schrikken voor Joas dat hij koning wordt. Zijn tante, de koningin, is gestorven, en nu heeft Israël een nieuwe koning nodig. En ook al is Joas maar zeven jaar, de hogepriester geeft hem een gouden kroon. Nu moet Joas het land Juda gaan regeren. Er gebeuren veel dingen in Juda waar de HEER niet blij mee is. Want elke week klimmen er veel Judeeërs de bergen en heuvels op. Op de top van die bergen zijn er plekken waar ze offers brengen aan de HEER. Dat klinkt voor ons misschien als een mooie plek om aan God te denken, zo met een uitzicht over alle andere bergen die God gemaakt heeft. Maar God heeft een speciale plek bedacht waar de Judeeërs offers kunnen brengen: de tempel. En met elk jaar dat verstrijkt, wordt de tempel meer verwaarloosd. De mooie tapijten zijn stoffig en de stenen muren brokkelen af.

Dat de tempel zo verwaarloosd is, vindt Joas heel erg, want hij houdt veel van de HEER. Dus besluit hij er iets aan te doen. Hij roept de priesters bij zich. Wanneer de priesters voor zijn troon staan, vraagt hij ze: 'Ik heb van jullie geleerd hoe belangrijk het is om respect voor de HEER te hebben. Toch brengen de Judeeërs Hem offers op elke willekeurige heuvel die ze vinden en laten ze de tempel links liggen. Waarom doen jullie daar niets aan?' De priesters schamen zich, maar ze zeggen: 'Dit gebeurt al jaren. De tempel is na al deze jaren stuk en vies. We zouden alles moeten schoonmaken en dat is ontzettend veel werk.'

Joas is hier erg boos om. De priesters lijken wel kinderen die hun kamer niet willen opruimen! Wie is er nou zeven in deze kamer? 'Van mij mogen jullie al het zilver houden dat de Judeeërs naar de tempel van God brengen, maar dan moeten jullie wel de tempel weer opknappen.'

De monden van de priesters vallen open. Dát is heel veel zilver. Ze mompelen dat ze er gauw aan zullen beginnen. Maar 23 jaar kruipt voorbij en nog steeds zijn de priesters niet begonnen met het herstellen van de tempel. Joas is nu 30 jaar en roept de priesters weer bij zich, zoals hij al heel vaak heeft gedaan. Wanneer de priesters beschaamd voor zijn troon staan, vraagt hij ze: 'Het is ontzettend verkeerd dat de tempel van God een bouwval is. Waarom doen jullie daar nog steeds niets aan?'

De priesters beginnen al redenen, of misschien smoesjes, op te noemen, als Joas ze onderbreekt. 'Vanaf nu mogen jullie het zilver niet meer houden, maar moeten jullie het allemaal weggeven, zodat het gebruikt kan worden voor de tempel.'

De priesters knikken, zij weten ook wel dat ze het fout hebben gedaan. 'Maar wie zorgt dan voor het opknappen van de tempel?', vragen ze.

'Dat doe ik zelf wel,' zegt Joas.

En zo gebeurt het. Joas laat een grote kist maken, waar iedereen in Juda geld in kan stoppen voor het herstel van de tempel. Het is een soort collecte. Daarmee betaalt Joas bouwvakkers en schoonmakers om de tempel weer helemaal nieuw en netjes te maken. En als de Judeeërs zien hoe mooi en stralend de tempel is geworden, besluiten steeds meer mensen om niet meer op de heuvels te offeren, maar in de tempel, zoals het hoort.

Slot

Denk jij dat het belangrijk is dat de kerk er mooi uitziet? Joas begon met het tempelproject toen hij zeven was en het lukte pas toen hij 30 was. Dat duurde wel 23 jaar. Zou jij zo lang met iets bezig kunnen zijn?

Auteur: RvR



Achterstallig onderhoud aan de tempel

Israël en Juda hebben in de tijd van het Oude Testament veel verschillende koningen. En van veel van die koningen staat er in de Bijbel: 'Hij deed wat slecht was in de ogen van de HEER'. Het lijkt wel een refrein. Een nieuwe koning, en wéér dat zinnetje: 'Hij deed wat slecht was in de ogen van de HEER'.

Logisch misschien, dat het volk ook God niet meer dient. Ze offeren op plaatsen waar dat niet hoorde. En aan wie offerden ze eigenlijk? Was dat nog wel aan de God van Israël, of brandden ze wierook voor andere goden? De tempel van God, in Jeruzalem, staat er verwaarloosd bij. Niemand weet meer precies, hoe God zijn dienst en de tempel had bedoeld. Het interesseert veel Israëlieten ook weinig.

En dan krijgt Juda een nieuwe koning. Joas. Zeven jaar oud is hij, als hij koning wordt. Een onmogelijke opdracht voor zo'n jochie om een goede koning te zijn.

Maar weet je wat zo bijzonder is? In een land waar bijna niemand meer weet wie de ware God is, waar bijna niemand meer weet hoe je die God hoort te dienen, is dit kleine jongetje, deze piepjonge koning, anders. Hij houdt van God. Hij heeft, zo jong als hij is, van de hogepriester geleerd hoe God gediend moet worden. En, zo staat er in de Bijbel: 'zijn leven lang deed Joas wat goed is in de ogen van de HEER'. Hé, hoor je dat?! Het refreintje klinkt anders! Wat een wonder... een koning voor Juda, die doet wat goed is in de ogen van de HEER.

Misschien denk jij wel eens over jezelf: 'ik ben nog maar jong, wat heb ik nu bij te dragen?'. Misschien zie je wel dingen om je heen die niet goed gaan, en zou je daar iets aan willen doen. Maar weet je niet waar je moet beginnen. Of je denkt: 'wat maakt het nu voor verschil, wat ik doe? Ik kan het in mijn eentje toch niet veranderen'. Luister dan maar goed naar het verhaal van Joas.

Joas ziet dat de tempel, het huis van God in Jeruzalem, verwaarloosd is. Hij ziet ook dat het volk hun offers op andere plekken brengt. Niet meer in de tempel, de plek die daarvoor is bedoeld. Joas draagt de priesters op om de tempel overal waar dat nodig is, te onderhouden. Er is timmerwerk en metselwerk nodig, en misschien wel een schilder of een loodgieter. Joas geeft de opdracht, maar er gebeurt niets. Jaren later is er nog altijd geen onderhoud geweest aan de tempel.

Joas kan het niet langer aanzien. Het huis van God... dat moet een ereplaats zijn. Een mooi en waardig gebouw, geen bouwval! Zo hoort het niet. Als de priesters het niet doen, dan moet het maar anders. Joas laat een kist maken met een gat in het deksel. Die kist komt bij de ingang van de tempel te staan. Iedereen die de tempel in- of uitgaat, kan wat geld in die kist gooien. Zo zamelt Joas geld in om de tempel te restaureren.

Joas stelt bouwmeesters aan, die de werklieden inhuren. Zij krijgen geld om te doen wat nodig is. Timmerlieden, metselaars, steenhouwers, allerlei werklieden worden aan het werk gezet. En zo wordt de tempel hersteld. Het wordt weer een huis waar God gediend wordt.

Joas begon zijn koningschap als klein jochie. Misschien heeft hij ook wel gedacht 'wat kan ik nu beginnen?'. Maar hij weet heel goed hoe het zou moeten zijn, en gaat daarmee aan de slag. Het begint met een eenvoudige kist met een gat erin. Het eindigt met een gerestaureerde tempel, die in ere wordt hersteld en waar God weer wordt gediend zoals het is bedoeld.

Zie jij dingen, die anders zouden moeten? Dat ene kind in je klas, dat niet zo lekker ligt in de groep en vaak alleen is? Die mopperige buurvrouw, waar de buurtkinderen juist voor de voeten gaan lopen en 'per ongeluk' de bal tegen de ruit schoppen? Je vrienden, die als ze uit school naar huis fietsen dat colablikje gewoon in de berm gooien? Misschien zijn het maar kleine dingen. Maar wat doe jij? Wat kun jij doen, om deze wereld een klein beetje beter te maken? Een beetje meer zoals God die heeft bedoeld?

Want eigenlijk weten wij het heel goed... hoe het is bedoeld. Een beetje omkijken naar elkaar. Zorgen voor de ander. Vriendelijk zijn, geduldig. Goed zorgen voor deze aarde en de natuur. Zet jij, net als Joas, die eerste kleine stap om het een beetje beter te maken? Ook als je denkt dat het misschien niets uitmaakt? Begin maar gewoon. En denk aan Joas. Het begon met een eenvoudige houten kist. En het eindigde met een plek waar God weer werd gediend. En denk vooral aan Jezus. Hij bracht Gods Koninkrijk op aarde. Het leek een kansloze onderneming, maar zie eens hoe het op Pasen werd. Wij mogen dankbaar leven met en voor Hem. Waar begin jij mee?

Auteur: MvdB