

28 juli 2024

# Vragen om hulp of spotten?

2 Koningen 2:19-25



# Thema: God is heilig

## Doel

De kinderen leren dat God niet met zich laat spotten. Hij komt dan ook op voor Elisa, de profeet die zijn woorden spreekt.

## Toelichting

Elisa is Elia opgevolgd als Gods profeet. Hij heeft Elia's mantel ontvangen als teken dat Gods Geest net zo sterk in hem zal werken. Dat blijkt wel: in Jericho is het water ongezond. Elisa zuivert met zout en belooft in Gods naam dat er daardoor niemand meer zal sterven of gehandicapt zal zijn.

Toch nemen velen in Israël Elisa niet serieus. Er is meer nodig om zich te bewijzen als Gods profeet. Bovendien is hij kaal en heeft een andere uitstraling dan de ruige Elia. Een groep jongens daagt hem uit: 'Zet 'm op, kaalkop!' Zeggen ze dat omdat ze dat thuis en op straat zo hebben gehoord? De HEER is kwaad dat zijn 'woordvoerder', en daarmee Hijzelf, belachelijk wordt gemaakt. Twee berinnen voltrekken de vloek die Elisa in Gods naam uitspreekt. Het is nu duidelijk voor iedereen: Elisa is profeet van de Heilige God van Israël.

Maar een paar keer in de Bijbel straft God direct met de dood. Hij is erg geduldig, maar laat uiteindelijk niet met zich spotten.

## Titel van het ONDERBOUW-verhaal: God helpt en wordt boos

Richtlijnen: Vertel de kinderen dat Elisa Elia opvolgt als profeet. Hij is dus een knecht van God. Vertel dat Hij het water in Jericho namens de HEER (door een wonder) gezond maakt. Maar de mensen in Israël willen niet naar God luisteren. Daarom spotten ze ook met Gods profeet Elisa. Ook een groep kinderen doen mee en schelden Elisa uit: 'Zet 'm op, kaalkop'. Dan wordt God heel boos. Hij komt op voor Elisa. Twee beren vallen de jongens aan en doden hen.

## Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: God laat niet met zich spotten

Richtlijnen: Elisa is uitgekozen om de grote profeet Elia op te volgen. Elisa moet nu Gods woorden spreken, maar zullen de mensen hem wel geloven. Hij heeft wel de mantel van Elia gekregen, maar is anders. Minder ervaren in het spreken, niet ruig behaard, maar kaal.

Dat God door Elisa werkt blijkt als hij zorgt dat er geen mensen meer sterven en baby's ziek geboren worden door ongezond water. Hij zuivert het met zout in de naam van de HEER. Toch nemen velen Elisa niet serieus doordat ze God niet willen gehoorzamen. Een groep jongens bespotten Elisa: 'Zet 'm op, kaalkop'. Anders gezegd: doe je best, kale profeet van God, we luisteren toch niet! Eigenlijk spotten ze met God zelf. Dat blijft niet zonder gevolgen. Twee berinnen voeren de vervloeking uit.

## Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Beledigen van een profeet van God

Richtlijnen: Als je vuurwerk gooit naar brandweer- of politiemensen, als je een ambulanceverpleegkundige aanvalt en hen hindert in hun werk wordt dat je extra zwaar aangerekend. Ze zijn 'in functie' namens de overheid of de ambulancedienst. De straffen voor geweld tegen hen zijn zwaarder dan voor geweld tegen zomaar iemand.

Wat vinden de jongeren daarvan?

Elia is in functie als Gods profeet (zie de toelichting). Bij het wonder in Jericho protesteert niemand: iemand die ziekte en handicaps voorkomt is welkom. Maar wanneer Elisa namens God vraagt om geloof en gehoorzaamheid wordt hij bespot. Zijn kale hoofd wordt het mikpunt: Doe je best namens God, kaalkop. Eigenlijk dagen ze God zelf uit. Gods straf is hier extra zwaar voor de jongens die het zeggen (en vast en zeker thuis en op straat hebben gehoord). Twee berinnen voltrekken de vloek die Elisa in Gods naam uitspreekt. Het is nu duidelijk voor iedereen: Elisa is echt de profeet van de Heilige God van Israël.

## Extra Bijbelgedeelte: Handelingen 5:1-11

(Het voorbeeld uit het Nieuwe Testament dat God iemand met de directe dood straft die met Hem spot, is bij Ananias en Saffira. Ze bedriegen God door te zeggen dat ze alles geven en in het geheim veel voor zichzelf houden. God laat niet met zich spotten.)

Auteur: DW

# Achtergrondinformatie

## Algemene inleiding

Elisa vraagt eerst om de kracht van Gods Geest te mogen ontvangen die op Elia lag. Een dubbel deel wil zeggen: de erfenis van de oudste zoon. Die krijgt hij. De profetenzonen willen Elia zoeken, ondanks dat Elisa ze ervan probeert af te houden. Elisa zwicht voor hun aanhoudend vragen en de profetenzonen gaan Elia zoeken. Ze vinden hem natuurlijk niet. Elisa zoekt zijn verblijfplaats in Jericho. Een welvarende stad, maar het water dat van levensbelang is voor de inwoners veroorzaakt ziekten en dood. Elisa mag in Gods naam laten zien dat God de God van het leven is. Zout, een reinigingsmiddel tegen bacteriën en infecties, gebruikt hij als middel om de waterstromen weer gezond te maken. Het eerste wonder dat Elisa in Gods naam mocht doen was een wonder van leven voor de hele stad. Het tweede wonderteken is de straf van de dood op spotternij. Het laat dan ook eerbied zien voor de God van het leven en daarmee voor zijn dienaar die zijn opdrachten uitvoert. Door zijn ingrijpen door het zout in het water konden de volwassenen en kinderen/jongemannen blijven leven en een leven opbouwen. De spot komt waarschijnlijk niet allereerst uit de kinderen/jongemannen zelf, maar is kopiegedrag van de spot van ouders die Elisa maar een belachelijke profeet vinden. Hij zag er bovendien anders uit dan Elia. Soms moet God helaas een heel harde straf gebruiken om aan de mensen te laten zien wie Hij werkelijk is en dat ze daarbij ontzag voor zijn dienaar moeten hebben. Denk aan het verhaal van Mozes en Korach, Dathan en Abiram. Zowel Elisa als Mozes zullen zachtmoedig mannen zijn geweest die uit zichzelf over zich zouden laten lopen, juist omdat ze zo'n uitzonderlijke aanstelling als profeet van God hebben gekregen. Ze zijn niet gewoon, maar raar in andermans ogen. Daarvan kun je flink onzeker worden. Om te bevestigen dat de profeten direct in Gods dienst staan en het respect van een godsmann verdienend grijpt God zo hard in. Voor dit zware ingrijpen moet je vooral ook kijken naar de achtergrond van Betel. Betel is van huis Gods tot een heidens centrum van de Baälgodsdienst geworden. De Baälgodsdienst wordt gepromoot als de ware godsdienst door de regeringsleiders Izebel en Achab. Niet die van de HEER, de Schepper van hemel en aarde. Elisa gaat via Jericho terug naar Betel. De laatste tocht die hij ook samen met Elia gemaakt heeft, voordat Elia ten hemel voer, maar nu in omgekeerde richting.

## Meer gedetailleerde beschrijving (vers voor vers)

- Vs.19 Elisa: Elisa betekent: Mijn God is redding. Zoals bij Elia ('Mijn God is de Heer') de nadruk valt op wie de ware God is ('de HEER, Die is God', riep het volk op de Karmel), zo blijkt bij Elisa steeds weer het reddende karakter van deze God. Elisa is de opvolger van de profeet Elia. Net als Elia wordt hij een man Gods genoemd. In vele opzichten weerspiegelen zij elkaar. De bijzondere wijding die Elia had, ontving ook Elisa. Dat wordt gesymboliseerd door de mantel die Elia achterliet toen hij ten hemel voer. Opmerkelijk is ook dat Elia hem tot profeet moet zalven. Hij ontvangt daarvoor de opdracht op de berg Horeb. Elisa's werkterrein is, evenals dat van Elia, het Noordrijk Israël. Elisa was de zoon van Safat uit Abel-Meholah; hij werd de dienaar en volgeling van Elia (1 Koningen 19:16-19). Zijn naam komt het eerst voor in de opdracht aan Elia om hem tot opvolger te zalven. Op zijn weg van Sinai naar Damascus treft de profeet Elia hem aan terwijl hij met de runderen het land ploegt. Hij roept Elisa door zijn mantel over diens schouders te gooien. Hij neemt hem aan als zoon en roept hem tot het profetenambt. Tot het overlijden van Elia is verder weinig vermeld over Elisa. Hierna wordt gezegd dat hij 'een dubbel deel' van de geest van Elia heeft gekregen, omdat hij de wonderbaarlijke hemelvaart van Elia heeft mogen zien. Hij heeft de leiding van de profetenschool in Jericho, redt Dotan van een Aramese belegering en geneest de Syrische generaal Naäman van melaatsheid. Hij zalft Hazaël tot koning over Syrië en Jehu tot koning over Israël. Jaren later, op zijn sterfbed, komt koning Joas, de kleinzoon van Jehu van Israël, om te rouwen over zijn naderende einde. Hij spreekt tot Elisa dezelfde woorden als Elisa bij Elia's dood: 'Mijn vader, mijn vader! Wagens en ruiters van Israël!' Volgens 2 Koningen 13:20-21 werd een overleden man, door omstandigheden in de gauwigheid in het graf van Elisa gegooid, weer levend toen zijn lichaam in aanraking kwam met het gebeente van Elisa. Zeven feiten over Elisa: <https://www.theologie.nl/7-feiten-over-elisa/> Zie voor informatie over Jericho: <https://bijbelin1000seconden.be/menu/tiki-index.php?page=JERICHO> <https://christipedia.miraeze.org/wiki/Jericho> Jericho de oudste stad die nog steeds bewoond wordt. Ten tijde van Jozua was de stad niet groot meer, zo'n 2000 inwoners, maar nog steeds strategisch voor het volk Israël om te veroveren onder leiding van God. Later, ten tijde van de Rechters, werd Jericho weer opgebouwd, op een iets andere plaats. Elia stichtte of herstelde in Jericho een profetenschool. Uit de zo gunstig gelegen plaats zou de godsdienstige werking en invloed van de school zich verder uitstrekken (2 Kon. 2:4-7, 15-18).
- Vs. 20 Zout: Zout had in Israël een diepe betekenis. Bij zout dacht men aan God. Offers werden met zout besprenkeld en bij het sluiten van een verbond werd zout gegeten. Ook pasgeboren kinderen werden met zout ingewreven. Zout is een smaakmaker, een bederfwerend middel, zuiverend en reinigend. Het benadrukt de zuiverende kracht van het Woord van God.

- Vs. 23 Betel: Betel ooit 'huis van God' is een onheilige plaats geworden. Het was ooit het huis van God op aarde, de poort van de hemel (Genesis 31:13).  
De profeet Samuël sprak recht te Betel (1 Samuël 7:16). Er was later een profetenschool (2 Koningen 2:3). Na de deling van het koninkrijk Israël koos de goddeloze koning Jerobeam de plaats uit voor zijn heiligdom (1 Koningen 12:29). Hij stelde hier en in de stad Dan een gouden kalf op. Zo werd de plaats 'Huis van God' (Hebreeuws Beth-El) een 'Huis van Nietigheid' (Hebreeuws Beth-Aven), omdat een afgod een nietig ding is en afgodendienst ijdelheid en vergeefse dienst is.  
Amazia, priester te Betel, noemde Betel 'het heiligdom van de koning' (Jerobeam) en 'het huis van het koninkrijk' (tienstammenrijk). Hij zond de profeet Amos vandaar weg naar Juda (Amos 7:13).  
God kondigde door de mond van de profeet Amos (8e eeuw v.Chr., Amos 3:13) aan dat hij bezoeking zou doen over de afgodische altaren van Beth-el.  
<https://www.christipedia.nl/wiki/Betel>
- vs. 23 Kaalkop: Waarom deze zware straf voor deze spotterij door kinderen? Het verhaal maakt deel uit van een hoofdstuk dat breed vertelt hoe de profetenmantel overgaat van Elia naar Elisa. Het is een periode in Israëls geschiedenis waarin het godsdienstig leven zich in een neerwaartse spiraal bevindt. Het gaat over een heftig conflict tussen de HEER en Baäl, de profeet en de koning. Israël en de koning breken niet met de afgoderij. Het volk wordt daarbij geïnspireerd door Izebel (zie Izebel). De boeken 1 en 2 Koningen vertellen hoe het komt dat het volk in ballingschap is gegaan. Israël blijft offers brengen voor Baäl. Betel wordt het middelpunt van de afgodendienst aan Baäl. Achab en Izebel hebben honderden Baälpriesters aangetrokken. Ze moeten niets van Elisa hebben. Elisa valt op door zijn uiterlijk. Elia, zijn voorganger, had lang haar en een baard net als de priesters en de Nazareners vroeger, hij niet.  
Hij ziet er dus anders uit en dat roept de spotlust van de kinderen op. Ze maken iemand die van God komt belachelijk. Die twee kinderen vertegenwoordigen het volk. Zij geven door wat zij van hun ouders meekrijgen. In het agressieve optreden van de kinderen/jongemannen zien we een weerklank van de mentaliteit van het volk. Naar Elia wilde het volk misschien nog wel luisteren, maar van die vreemde snoeshaan zonder baard moeten ze niets hebben. Weg met hem!  
Waren het wel kinderen? Het Hebreeuwse woord voor 'kinderen' wordt ook voor David gebruikt die gaat vechten tegen de reus Goliat. De jongeman David tegen de reus Goliat. Waarschijnlijk waren het twee jongemannen. Waren die wel zo onschuldig? Zij tonen agressief gedrag. Zij maken het optreden van de Godsgezant belachelijk. Dat wekt de woede van God op. God laat niet met zich spotten.  
Waarom 42? Tweeënveertig is niet een toevallig getal. Het is het getal van Gods geduld. Daar was de stad Betel overheen gegaan.
- Vs. 25 Karmel: Karmel betekent Gods wijngaard.  
<https://www.onderwijsenisrael.nl/land-van-de-bijbel/bergen-in-israel/karmel>  
De berg Karmel is het noordelijkste gedeelte van het Karmelgebergte. Dit gebergte ligt in het noordwesten van Israël en is ruim 500 meter hoog. Het hoogste gedeelte is ongeveer 25 kilometer lang. Het gebergte loopt vanaf de stad Haifa aan de Middellandse Zee in zuidoostelijke richting over in de bergen van Samaria.  
De berg is het hele jaar door groen. Dit als gevolg van de grote neerslaghoeveelheid van 600 tot 800 mm per jaar. Dat heeft te maken met de ligging aan de zee, zodat vochtige westenwinden stijgingsregens veroorzaken.  
Uit de Bijbel is de Karmel bekend van de geschiedenis van Elia en de profeten van Baäl (1 Koningen 18). Een klein karmelietenklooster staat nu op de traditionele plaats van deze tweekamp, waar de Kison stroomt. Hier doodde Elia de profeten van Baäl, nadat hun valse godsdienst aan het licht was gebracht, doordat Elia vuur van de hemel had gebeden. Bijzonder dat Baäl de god van de vruchtbaarheid was. En toen bleek dat alléén de HEER regen kon geven!
- Vs. 25 Samaria: Samaria kan wachttoren betekenen. Samaria, de hoofdstad van het koninkrijk Israël (het Tienstammenrijk/Noordrijk) na de splitsing tussen Israël en Juda, lag op de Westelijke Jordaanoever. De stad werd gebouwd op een geïsoleerde heuvel bij een kruispunt van wegen. De vallei aan de voet van de stad was erg vruchtbaar.  
Koning Omri (ca. 882-871 voor Christus) verplaatste zijn hoofdstad Tirsa rond 876 voor Christus naar een berg die hij kocht van een zekere Semer, waarvan de naam in het woord Samaria terug te vinden is. Samaria is de enige grotere stad die door Israëlieten werd gesticht. Onderzoekers stelden vast dat Omri op de top van de heuvel een akropolis bouwde met paleizen en tempels die door een muur en de stad werd omgeven. Later breidde zijn zoon Achab (871-852 voor Christus) de stad uit. Het was de vrouw van Achab, Izebel, een Fenicische prinses, die de Baälcultus introduceerde aan het hof.  
<https://bijbel.eo.nl/bijbelse-achtergrond/samaria-samaritanen-en-hun-afkomst>  
<https://bijbelin1000seconden.be/menu/tiki-index.php?page=SAMARIA>

### Een of twee vragen bij het gedeelte

- Op welke manier laat jij je eerbied voor God zien?
- Wanneer mensen om je heen duidelijk laten merken dat ze geen eerbied hebben voor God in de hemel, hoe voel jij je dan en hoe ga jij daar dan mee om?

*Auteur: AS-dR*

## Liederen

Psalm 23	
Lied 838	(=Gezang 481 LvdK)
Lied 871	(=Gezang 281 LvdK)
Psalm 8	Hemelhoog 4
Heer, U kent mij als geen ander	Hemelhoog 50
De muren van Jericho	Hemelhoog 62
Als je bidt, zal Hij je geven	Hemelhoog 101
Bewaar je oog	Hemelhoog 371

*Auteur: PZ*



## God helpt en wordt boos

Het Bijbelverhaal van vandaag gaat over de profeet Elisa. Hij heeft de profetenmantel van Elia gekregen. Hij is nu een knecht van de Here God. Hij is door God uitgekozen om de woorden van de Here God te vertellen aan de mensen! En iedereen die in nood zit en bij hem komt om hulp, wordt geholpen.

Dat gebeurt al snel in de stad Jericho. De mensen van deze stad vragen aan Elisa: 'Elisa, kun je ons helpen? Er is iets mis met het water. Onze oogsten mislukken. En we worden ziek van het water dat we uit de put halen.'

Elisa weet wat hij hieraan kan doen. 'Geef me een schaal met zout', zegt hij. En dat gebeurt.

Elisa gooit het zout in de put en zegt: 'Zo zegt de HEER: Ik maak dit water gezond. Er zal niemand meer ziek van worden.'

Wat een prachtig wonder! Want het water is opeens gezond! Er wordt inderdaad niemand meer ziek van het water. Elisa heeft het water niet gezond gemaakt. Dat heeft God zelf gedaan. Elisa is alleen zijn knecht. Hij luistert naar God en doet wat de Here God tegen hem zegt.

Na een paar dagen vertrekt Elisa uit Jericho. Hij gaat op weg naar Betel.

Een aantal grote jongens en meiden die wonen in Betel, zien Elisa in de verte aankomen. Ze vinden dat hij er nogal vreemd uit ziet. Hij heeft wel net zo'n mantel aan als Elia. Maar hij is kaal en heeft helemaal geen baard. Zou dit soms de nieuwe profeet Elisa zijn?

'Kom op, we gaan alvast naar hem toe', roepen ze. 'Laten we vragen wat hij ons heeft te vertellen.'

De groep grote jongens en meiden rennen naar Elisa toe. Maar dan doen ze iets heel ergs. Ze beginnen hele nare dingen tegen Elisa te zeggen. Omdat hij er raar uit ziet. Ze roepen: 'Ga weg, kaalkop; Ga weg, kaalkop! Wij moeten jou hier niet! Wegwezen!'

'Heeft God geen betere profeet dan deze man, met z'n kale hoofd, zonder baard en z'n vreemde mantel?'

Ze bespotten Elisa en schelden hem uit. Elisa! Een knecht van de Here God! Ze lachen hem uit. Wat erg hè. Je mag mensen niet uitschelden.

De Here God heeft heel duidelijk gezegd dat je profeten niet mag bespotten en uitschelden. Profeten zeggen juist de woorden van God. Die mag je niet uitlachen en uitschelden! Dan word je gestraft.

Elisa hoort wat de grote jongens en meiden tegen hem zeggen. Hij wordt er boos van. Hij zegt: 'Als je deze dingen tegen mij zegt, spot je met de Here God. Het loopt dan niet goed met je af!' Maar de grote jongens en meiden luisteren niet.

Ook de Here God hoort wat de grote jongens en meiden zeggen tegen Elisa. Hij wordt net als Elisa boos op hen. De Here God komt op voor Elisa. Het kan niet wat hier gebeurt.

En terwijl Elisa de groep grote jongens en meiden aanspreekt, komen er twee beren uit het bos. Ze doden de grote jongens en meiden.

Wat een verdriet. Weet je, deze groep grote kinderen hebben iets verkeerd geleerd. Ze hebben geleerd dat je mag spotten met de Here God. Dat je profeten mag uitschelden. En dat wil de Here God niet. Dat wil Hij met dit verhaal heel duidelijk maken.

*Auteur: RS*

# God laat niet met zich spotten

## Inleiding

Wat is respect? Ben jij altijd respectvol? Respect is heel belangrijk. Het betekent dat je waardering hebt voor een ander, dat je eerbied hebt voor iemand en misschien zelfs wel tegen diegene opziet. Het woord 'respect' heeft ook alles te maken met naar elkaar omzien en rekening houden met elkaar. Op school, thuis, op de kindernevendienst, bij de sportclub... overal wordt van je gevraagd om met respect met elkaar om te gaan. Respect voor een ander laat je zien en laat je horen.

- Kun jij een voorbeeld geven van respect? Wanneer ben jij respectvol en hoe laat je dat zien of blijken?

Het tegenovergestelde van respect is respectloos. Ook daar weet je vast al heel wat vanaf.

- Wat vind jij respectloos? Is het af en toe oké om respectloos te zijn of kan dit nooit het geval zijn?

In het verhaal van vandaag gaat het ook over respect hebben. Het belangrijkste is om respect te hebben voor de Here God.

- Wat gebeurt er als je geen respect hebt voor de Heer en voor de mensen die bij Hem horen?

In de Bijbel zijn een paar verhalen waarin je kunt horen dat het dan niet goed met de mens afloopt die geen respect toont. Dit is zo'n verhaal.

## Bijbelvertelling

Ken je Elisa? Hij is de opvolger van de profeet Elia. Op een bijzondere manier is dit aan hem overgedragen. Elisa heeft de profetenmantel van Elia om. Hij mag de profeet van God zijn in Israël. Hij mag de woorden van God spreken. Maar hij is wel heel anders dan de profeet Elia. De profeet Elia had een ruige baard en veel haar, Elisa is kaal. Elia had veel ervaring met het spreken tot mensen, Elisa vindt dat nog heel spannend. Toch heeft Elisa dezelfde mantel aan als Elia. Dus Elisa is nu de profeet van God, maar zullen de mensen hem ook als profeet zien? Zullen ze hem net zo respecteren als ze Elia gerespecteerd hebben?

Elisa is in de stad Jericho. Als hij door de stad trekt, komen er mensen naar hem toe. Ze spreken hem aan en zeggen: 'U ziet wel dat onze stad Jericho op een mooie en goede plek ligt. Toch hebben we een probleem. Ons probleem is het water uit de bron die net buiten de stad ligt. Het is slecht water. We halen het bij de bron, drinken ervan en ondervinden dan problemen. Als een vrouw zwanger is, dan wordt het kind te vroeg geboren en sterft. Niet zomaar één keer, nee telkens weer gebeurt dit. Dat vinden we verschrikkelijk!' Elisa kijkt de mensen aan. Maar dat is ook verschrikkelijk. Even denkt Elisa na. Hij weet: 'Ik ben nu de profeet van God, de mensen vertellen dit niet zomaar aan mij.' Dan zegt hij: 'Haal een nieuwe schaal, een schaal die nog nooit is gebruikt en vul deze met zout.' Wat een vreemd verzoek is dat en wat heeft een schaal zout nu te maken met slecht water? Maar

Elisa is de profeet, dus doen de mensen wat hij vraagt. Er wordt een nieuwe, ongebruikte schaal gehaald en deze wordt gevuld met zout. De mensen kijken nieuwsgierig toe wat Elisa met de schaal met zout gaat doen. Zodra hij hem in zijn handen heeft, staat Elisa op en loopt hij de stad uit. Een groep mensen volgt hem. Elisa loopt rechtstreeks naar de waterbron, de bron waar het slechte water wordt gehaald en naar de stad wordt gebracht. Hij houdt de nieuwe, ongebruikte schaal boven de bron en gooit het zout in de waterbron. Even is het helemaal stil. Dan draait Elisa zich om en zegt tegen de mensen: 'Vanaf nu is dit water zuiver. Niemand zal meer door dit water sterven. Alle kinderen zullen gezond geboren worden.' Veel mensen zijn blij, anderen zeggen: 'Dit kan hij nu wel zeggen, maar dat moeten we eerst nog maar eens zien.' Maar het is echt gegaan zoals Elisa heeft gezegd. Het water is zuiver en kinderen sterven niet meer omdat ze te vroeg worden geboren. Elisa is echt de profeet van God.

Elisa gaat op reis zoals Elia vaak op reis was door het land Israël. Hij gaat van Jericho naar de stad Betel. Die stad ligt op een heuvel en Elisa moet klimmen om bij de stad te komen. Uit de stad komt een grote groep jongens op hem af rennen. Ze kijken naar de kale man met zijn bijzondere mantel om. Ze beginnen om hem heen te lopen, ze lachen hem uit en schreeuwen naar hem. Ze hebben geen respect voor de profeet van God en roepen: 'Zet 'm op, kaalkop! Klim maar omhoog, kale!' Eerst schenkt Elisa de jongens geen aandacht, maar ze blijven doorgaan. Ze blijven lachen en roepen: 'Kale, klim maar omhoog! Zet 'm op, kaalkop!' Dan staat Elisa stil en draait zich om naar de jongens. Dat ze hem uitjoelen en uitlachen is eigenlijk hetzelfde als de Here God uitlachen en uitjoelen. Dit gebrek aan respect moet gestraft worden. Daarom roept Elisa naar de jongens: 'De HEER zal jullie straffen!' Dan gebeurt er iets vreselijks. Uit het bos komen twee beren gelopen. Ze komen op de groep jongens af, ze grommen en slaan met hun poten in het rond. 42 jongens worden geraakt door de beren. Ze sterven. Wat een schrik en wat een verdriet! De andere jongens rennen zo snel ze kunnen terug naar de stad. Ook Elisa klimt verder totdat hij in de stad Betel is. Daarna trekt hij verder naar de berg Karmel en daarna gaat hij naar de stad Samaria. Zo trekt de profeet van God door het hele land. Elisa wordt bekend in heel het land als de profeet van God.

*lees verder op de volgende bladzijde*



## Gebed

Heer, wat is het fijn dat U mensen geeft die ons de weg naar U wijzen.

Lang geleden waren dat profeten, maar ook nu zijn er mensen die ons vertellen over U en over een leven met U. Wij willen U voor hen danken.

Soms is het voor ons moeilijk om op een goede manier over mensen te spreken of tegen mensen te spreken, dan zijn wij respectloos. Wilt U ons helpen om steeds weer respect voor anderen te laten zien. En vooral ook om respect te hebben voor U, want U bent onze God. Amen.

*Auteur: JvdM*





# Beledigen van een profeet van God

## Inleiding

Probeer als leiding een filmpje of krantenartikel/foto's te pakken te krijgen van rellen en laat dat de kinderen zien. Stel er vragen over: hoeveel jaar oud zijn deze jongens ongeveer? Waarom doen ze dit denk je? Wat vind jij ervan? Als je de regering of de burgemeester iets duidelijk wil maken, wat zou je dan kunnen doen? Is rellen of demonstreren de enige oplossing?

Vaak lees ik in de krant of zie ik op televisie dat er relletjes zijn, die soms uitgroeien tot echt grote rellen. Zo erg zelfs dat de politie of ambulancepersoneel wordt belaagd, aangevallen. Er worden stenen naar hen gegooid en auto's in brand gestoken, fietsen kapot gemaakt of in het water gegooid. Vuurwerk wordt gegooid en overal ontstaan brandjes.

- Wat vind jij daarvan? Waarom vind je dat?

De politie is er om ons te beschermen. De ambulance helpt mensen die gewond zijn. Als je zulke mensen aanvalt en je wordt gepakt, krijg je een extra zware straf. Vind je dat logisch of niet? Vertel....

In de Bijbel staat ook een verhaal overrellende jongeren. Luister maar.

## Bijbelverhaal

Elisa wrijft over zijn mantel. Zijn mantel. Nou ja, nu wel, maar hij kreeg hem van zijn voorganger Elia die nu bij God is. Elisa is uitgekozen om de taken van Elia over te nemen. Maar profeet-zijn is nog niet zo eenvoudig. Dat weet Elisa maar al te goed. Hij vraagt God dan ook om dezelfde wijsheid als Elia had. Nu staat Elisa er alleen voor, dat wil zeggen zonder Elia. Alleen zijn mantel mag hij dragen.

De inwoners van Jericho weten Elisa, hun nieuwe profeet, al snel te vinden.

'Luister Elisa, Jericho heeft een prachtige ligging. Daar hoor je ons niet over klagen. Maar weet u dat het water sterk vervuild is. De grond veroorzaakt zelfs misgeboorten. Er worden veel kinderen en dieren met handicaps geboren'.

'Breng me een nieuwe schaal met wat zout erop', vraagt hij aan de mensen die bij hem staan. Even later komen ze aangelopen, met de schaal met zout. Zout heeft een zuiverende kracht. Het reinigt. Elisa loopt richting de bron terwijl de mannen achter hem aanlopen. Daar aangekomen strooit Elisa het zout dat op de schaal ligt, in de bron. Ieder kijkt zwijgend toe. Dan zegt Elisa: 'Dit zegt de HEER: Ik zuiver het water. Mensen zullen door het drinken van dit water niet meer sterven. Ook zal dit water geen handicaps meer veroorzaken'.

En dan staat er zo mooi in de Bijbel: 'en tot op de dag van vandaag is het water zuiver'. Zo is God. Als Hij iets doet, doet Hij dat goed, volmaakt.

Maar Elisa is niet Elia. De mensen praten over Elisa en dagen hem zo af en toe uit. Ook de kinderen horen hoe de volwassenen over Elisa praten, zonder eerbied. Als ze hem zien, wijzen ze naar hem en fluisteren. Hij draagt

dan wel Elia's mantel, maar toch is het een heel andere man. Zijn hoofd is helemaal kaal. Wat een verschil met Elia die lange haren had en een baard. Is hij echt wel een profeet van God?

Elisa moet in Betel zijn, een plaats waar veel afgoderij is. Veel mensen vereren daar de Baal en zijn de God van Abraham, Isaak en Jakob vergeten. Het gebod dat ze geen afgoden mogen dienen, zijn ze allang vergeten. Toch geeft God het niet op en stuurt zijn knecht naar deze goddeloze plaats.

Hij vertrekt te voet van Jericho naar Betel. Dat is een helemantel klim onder de brandende zon. Terwijl Elisa omhoogklautert en het zweet van zijn voorhoofd druppelt, komt er een groep jongeren hem tegemoet. 'He, is dat niet Elisa? Ja, dat is hem. Kijk maar naar zijn kale kop.' Eerst zijn de jongens nog rustig, maar dan beginnen ze elkaar op te hitsen. Ze fluisteren achter hun hand en beginnen hem uit te lachen, eerst één, dan vijf, dan doen alle anderen mee. Het gescheld zwelt aan: 'He kaalkop!' Al gauw klinkt het in spreekkoor: 'Kaalkop, kaalkop, zet 'm op, zet 'm op, kaalkop'. Dreigend komen ze dichterbij.

Beseffen deze jongeren niet dat ze de profeet van de HEER beledigen en daarmee de HEER zelf? Net als jongeren in deze tijd die niet beseffen dat ze de politie of het ambulancepersoneel beledigen. Mensen die door de regering zijn aangesteld.

Elisa staat stil. Hij kijkt naar de jongeren, hoort hun geschreeuw dat steeds sterker klinkt. Ze deinzen nergens voor terug. In zijn eentje kan hij deze jongeren niet tegenhouden. Elisa weet dat deze jongeren straf verdienen omdat ze de HEER beledigen, maar dat ligt niet in zijn hand.

Plotseling is er grote paniek. De jongeren vliegen alle kanten op. Vanuit het niets komen twee sterke beren aangerend. Enkele jongeren weten te ontkomen, anderen niet en worden gedood door de beren. God laat niet met zich spotten, ook niet met zijn dienaar de profeet. Wat zullen de mensen in Betel geschrokken zijn. Begrijpen ze nu dat ze te maken hebben met een heilig God die niet toelaat dat zijn dienstknecht, de profeet wordt bespot? Die niet toelaat dat andere goden worden gediend?

## Vragen

Stel de kinderen een paar vragen. Natuurlijk mag u ook zelf de vragen bedenken die bij u opkomen of komen er vragen vanuit de kinderen zelf.

- Misschien hoor je in de kerk of thuis wel eens dat je eerbied voor God moet hebben. Maar ja, hoe doe je dat? Wanneer en hoe laat jij zien dat je eerbied voor God hebt?
- Ben je wel eens mensen om je heen tegengekomen die geen eerbied voor God hebben? Hoe merk je dat? Hoe voel je je dan? Hoe ga je daar mee om? Kun je daar wat aan doen?

Auteur: JVVvN