

ZONDAG 5 MEI: KNIELLEN, NET ALS JEZUS

Een paar dagen geleden was het Koningsdag. Misschien heb je wel even gekeken naar koning Willem Alexander en koningin Maxima op televisie of op een filmpje. Sommige mensen hebben hen zelfs wel eens in het echt gezien. Op koningsdag staan er mensen achter hekken te wachten tot de koning en koningin langskomen. Er zijn mensen die kleine cadeautjes meenemen, andere willen graag een selfie met de koning maken. Ook zijn er mensen die een hand willen geven of een high five of een boks. Bij officiële momenten zie je soms dat mensen een buiging maken voor de koning. Ze gaan een beetje door hun knieën of maken een knikje met hun hoofd. Het is een teken van eerbied voor de koning. (Dit punt kunt u ook duidelijk maken door middel van een vraaggesprek met de kinderen) Het zou raar zijn als de koning zelf ging knielen voor het publiek, of voor iedereen een buiging zou maken. Zo hoort het niet.

Jezus laat ons vandaag zien dat Hij een andere koning is dan de koningen op aarde. In zijn Koninkrijk zijn andere dingen belangrijk. Jezus knielt voor zijn leerlingen, hij wast zelfs hun voeten. Wij mogen in ons leven ook nederig zijn. Dat zijn we als mensen niet zo goed in. De Heilige Geest wil ons daarbij helpen als we daarom bidden. Leven zoals God het wil is knielen, net als Jezus. Het dienen en bidden zien we vandaag in de vlam.

DONDERDAG 9 MEI: JEZUS GAAT VOOR ONS UIT NAAR HUIS

Verhuizen. Dat is een heel gedoe. Alles uit het oude huis moet worden ingepakt. Kasten en bedden moeten uit elkaar gehaald worden en ga zo maar door. Een gezellig en vol huis wordt kaal en leeg. (dit kunt u ook kort vragen in een vraaggesprek met de kinderen) In het nieuwe huis moet vaak een hele boel gebeuren voordat je er kunt gaan wonen. Schoonmaken, behangen of schilderen. Nieuwe vloerbedekking en gordijnen. Dan komen de spullen in het huis en daarna moeten alles weer een eigen plek krijgen. (ook dit deel kunt u kort vragen in een vraaggesprek met de kinderen).

Wij mensen wonen hier en nu op de aarde; dit is ons huis. Vandaag op Hemelvaartsdag denken we eraan dat Jezus alvast verhuist naar het nieuwe huis, naar het Vaderhuis. Hij gaat daar heen om alles vast klaar te maken. Klaar te maken voor ons, voor de mensen die in Hem geloven. Samen met God, zijn Vader, maakt Hij een plek voor ons klaar. In de vlam van vandaag zien we de volgelingen die naar de hemel kijken als Jezus naar zijn Vader gaat. Wij mogen vandaag ook zo omhoog kijken naar het Vaderhuis en naar Jezus die, als alles in het Vaderhuis klaar, is terugkomt.

ZONDAG 12 MEI: GOD BLIJFT BIJ ONS

Soms word je midden in de nacht wakker. Alles is dan donker en stil om je heen. Sommige kinderen hebben een klein lampje op hun kamer zodat je toch iets kunt zien. Misschien word je wakker omdat je even naar de wc moet. Je gaat dan snel en hup daarna je bed weer in en slapen maar. Het lijkt dan of je helemaal alleen bent. Maar dat is niet zo. Er zijn nog meer mensen thuis, je vader, of moeder, je broertje of zus als je die hebt. Ze zijn er, maar je ziet of hoort hen niet. (een gesprekje als dit kunt u ook houden door een kort vraag gesprekje met de kinderen)

Jezus is niet meer lijfelijk op aarde, maar Hij is er nog wel. We zien en horen Hem niet, zoals een mens, maar Hij is er wel. Wat is het veilig, geruststellend, troostend, fijn om te weten dat God er altijd is. Wat wij ook meemaken, wat er ook gebeurt. Gods Naam wil ons dat al leren, God heet: IK BEN ER, Gods naam is als dat kleine lampje op een slaapkamer, met God kunnen we door het leven heen.

In de geschiedenis van vandaag zijn Jezus' volgelingen met Jezus samen om van Hem te leren. Wij zijn zo ook bij elkaar vandaag in de kerk om over en van Hem te leren. In de vlam van vandaag zien we Gods Naam staan; Ik ben er. Hij was er toen en is er nu.

ZONDAG 19 MEI: LEVEN UIT DE GEEST VAN WAARHEID

Vandaag is het Pinksteren, het feest van Gods Geest.

Vuur uit de hemel breng vuur in mijn hart.

Vuur uit de hemel breng vuur in mijn hart.

Maak mij warm. Maak mij zacht.

Dat ik leef. uit uw kracht

Vuur uit de hemel...

Maak mij vol van Uw Geest.

Maak mij klaar voor het feest.

Vuur uit de hemel...

Geef mij licht uit Uw bron.

Dat ik straal als de zon.

(Lied Elly en Rikkert, u kunt dit voorlezen of laten horen.)

Gods Geest beelden we vaak uit door een duif en of vlammen van vuur. Veel mensen werden vervuld met Gods Geest op het eerste Pinksterfeest. Gods Geest wil mensen nog steeds vullen en klaarmaken voor het feest. Het feest dat er zal zijn als Jezus terugkomt. Tot die tijd mogen we als gelovigen samen komen om God groot te maken, Hem te dienen en samen te leven tot Zijn eer. Dat zal niet altijd makkelijk zijn, maar met Gods Geest zijn we nooit alleen.

In de vlam van vandaag zien we de Geest als duif en zien we mensen die de Geest ontvangen. Samen kijken ze omhoog, levend wachtend op het grote feest.