

30 juni 2024

Lamech en Henoch

Genesis 4:17-24 en 5:21-24



Thema: Dicht bij God

Doel

De kinderen laten zien dat er twee manieren van leven zijn, waartussen ook zij zullen moeten kiezen: van God houden en Hem op de eerste plaats zetten of God niet liefhebben en doen wat je zelf wilt.

Toelichting

Lamech, een nakomeling van Kaïn, wordt beschreven als iemand die veel maakt en uitvindt en presteert, maar niet van God houdt. Henoch, nakomeling van Set, valt niet zo op. Hij presteert geen bijzondere dingen, maar leeft in nauwe verbondenheid met God. Daarom mag Henoch zonder te sterven bij God in de hemel komen wonen.

Het verschil tussen deze beide manieren van leven zien we ook vandaag nog. Waarvoor kies jij?

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Kiezen

Richtlijnen: Elke dag moeten we kiezen: welke kleren doe ik aan? met welk vriendinnetje ga ik spelen? welk snoepje zal ik nemen? zal ik de waarheid vertellen of liegen?

Lamech is een opschepper. Hij doet wel veel goede dingen: een stad bouwen, muziekinstrumenten maken en bespelen, in de smederij dingen maken. Hij is beroemd, maar niemand vindt hem aardig. Hij maakt altijd ruzie en begint meteen te vechten. Dat komt omdat Hij niet van God houdt en alleen aan zichzelf denkt.

Henoch heeft een vrouw en kinderen. Hij werkt hard op het land en met zijn vee. Alleen zijn familie, vrienden en buren kennen hem. Ze komen graag bij Henoch, want Henoch houdt veel van God. Hij bidt regelmatig en denkt vaak: wat vindt God fijn, dat ik doe? Daarom wil hij andere mensen goed helpen en raad geven.

Waar kies jij voor: lijken op Lamech of lijken op Henoch?

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Beroemd, maar ook geliefd

Richtlijnen: Je kunt uit een tijdschrift twee foto's knippen: van een beroemdheid en een onbekende die veel goeds doet.

Praat over de voor- en nadelen van hun leven met de kinderen.

Vertel daarna over de twee familielijnen vanuit Adam en Eva. Richting Lamech die veel presteert, maar uit is op eigen eer. Die hard en liefdeloos is tegen zijn gezin en zijn omgeving (zie achtergrondinformatie). En richting Henoch, die niet boven anderen uitsteekt, maar door zijn gelovige leven dichtbij God wel erg geliefd is bij zijn omgeving (zie achtergrondinformatie). Daarom mag Henoch zonder te sterven bij God verder leven, zomaar op een dag: een wonder waarin God laat zien welke manier van leven hij waardeert.

Conclusie: iedereen kan door in de Bijbel te lezen en te bidden, door over God na te denken en iets voor anderen te doen, waardevol zijn. Beroemd zijn is daarvoor niet nodig. Jij kunt het dus ook!

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Kiezen hoe je wil leven

Richtlijnen: De prepubers kunnen al behoorlijk bezig zijn met hun imago en uiterlijk. Zet daarbij in. Je kunt door je uiterlijk en gedrag kiezen bij wie je wilt horen. Deze keuzes zijn belangrijk voor de vraag wie je vrienden zijn, hoe je je tijd besteedt en waarmee.

Aan de hand van de achtergrondinformatie kun je Lamech en Henoch schilderen. Twee verschillende stijlen van leven die voortkomen uit leven voor zichzelf of leven met en voor God. Bespreek de voor- en nadelen daarvan, ook in deze tijd. Wijs hen erop, dat God zegt dat de stijl van Lamech tijdelijk is en de stijl van Henoch eeuwig waarde houdt. Waar kiezen de jongeren voor?

Extra Bijbelgedeelte: Hebreëën 11:5

God vond vreugde in Henoch.

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte

Hoofdstuk 5 uit Genesis wordt meestal overgeslagen. Geslachtregisters heten nu eenmaal saai te zijn en dat proberen we als kerk vaak een beetje verkrampt te voorkomen. Het moet ons vooral direct aanspreken, waarbij je elk woord zou kunnen benadrukken. Aanspreken; direct en ons. Dat doet zo'n lange opsomming met getallen niet. Dus gauw wegleggen. Hm. Jammer, want vanouds was dit een klassieke lezing op de Paasmorgen! Wie hardop leest en herleest voelt een bepaalde spanning. Het woord 'afstammelingen/boekrol/geslachtregister' leest moet bedenken dat er Toledot staat. Dat komt tien keer in Genesis voor. Hier voor het eerst, bij Jakob (37:2) als laatste. Het gaat om de geschiedenis van Israël. Die is nooit vanzelfsprekend. Zou er een nieuw geslacht komen? Zou er een kind worden geboren? Door God gegeven? Zou er mogelijk een Redder worden geboren? Bij heidenen gaat alles natuurlijk; zij woekeren maar voort. Israël leert afhankelijk te zijn van Gods zegen. Zie ook Psalm 92: 8 en 13 voor deze tegenstelling. In Lamech en Henoch is dat contrast in twee personen uitgetekend.

Vers voor vers

Hoofdstuk 4

Vs. 17v Ook hier wordt een Henoch geboren. Niet te verwarren met Henoch uit hoofdstuk 5. Dit is het geslacht van de stedenbouwers. Het verschil tussen Kaïn en Abel zet zich voort. Kaïn is meer aan de grond gebonden, Abel was als een herder, dus meer nomadisch in zijn levensstijl. De spanning tussen nomadische en sedentaire levensstijl blijft in de Bijbel aanwezig. Jeruzalem is uiteindelijk de heilige stad, toch is David net als Abraham in de eerste plaats herder en dat mag nooit uit het oog worden verloren. De tentpinnen niet te diep in de grond slaan. Voor Israël geldt: bedenk dat je voorvader een rondzwerfende Arameeër was (Deut. 26:5).

Vs. 19vv Ook hier twee broers. De mens en zijn naaste.

Vs. 22vv De nazaten van Kaïn zijn bouwers en werkzaam. Zij vertrouwen steeds op eigen kracht. Dat vindt zijn hoogtepunt – zo je wilt dieptepunt – in Lamech. Hij tekent opnieuw een gebrokenheid, schuld en misser die in bijna elk mens aanwezig is en alleen in de kracht van de Heilige Geest kan worden overwonnen. De mens die als een godheid wil zijn; daarbij de naaste niet kan velen – niet naast zich wil hebben; en zichzelf meer rechtvaardigt dan goed is. Wij lezen vaak de woorden 'oog om oog en tand om tand' als buitengewoon wreed en menen soms dat het primitief is. Levinas toont aan dat we ons vergissen. We verkijken ons, omdat we letterlijk zo'n oog of tand zien. Waar het principieel om gaat is dat je de ander geen groter onrecht aan mag doen dan dat hij/zij jou heeft aangedaan. Het is dus een begrenzing van de geldings- en vergeldingsdrang die ons zo maar in de greep kan krijgen. Denk aan de beroemde schop na. Die dus niet! Lamech ontmaskert onze geneigdheid. In hem zien we als in een pijnlijke spiegel.

Hoofdstuk 5

Vs. 21 Henoch werd al in vers 18 genoemd. Hij is de zevende in de geslachten – de Toledot van Adam – daarmee als het ware het sabbatskind. Kind van de belofte. Zijn zoon wordt dan de spreekwoordelijk de alleroudste. Dat is de achtste. Acht is in de Bijbel getal van nieuwe verbond; denk aan de besnijdenis; de dag waarop Thomas geloof ontvangt. Kind van Henoch dus.

Vs. 22vv Henoch leefde 365 jaar. Elk jaar als een dag. Later zal de Bijbel ons leren dat voor de Here God duizend jaar als een dag zijn. Petrus verkondigt dat een dag is als duizend jaar. Het gewicht van elke dag. Het leven van Henoch heeft in die 365 jaar iets van het zonnejaar. Opnieuw een volheid. Henoch wandelde met God. Lucas noemt hem zelfs in het geslachtregister van de Here Jezus. In de Judasbrief wordt vermeld dat Henoch zou hebben geprofeeteerd over het oordeel Gods dat zou komen. Naar wie ga je toe als je een oordeel ergens over wilt hebben? Niet naar degene die je volkomen uit het niets haast de hemel in lijkt te prijzen. Ook niet naar degene die op voorhand alles wat je doet of zegt op voorhand af lijkt te willen branden. Je gaat naar degene die betrouwbaar is, omdat hij/zij betrouwbaar is gebleken. De Kerk belijdt te geloven dat het uiteindelijke oordeel over levenden en doden bij de Here Jezus alleen rust. Henoch wandelde met God. De Hebreeënbrief ziet dat als uiting van zijn geloof. Door het geloof is hij door God weggenomen, opdat Henoch de dood niet zou hoeven zien. Geheel anders dan Lamech met z'n dreiging en vergelding komt Henoch in zijn wandelen menselijk en zachtmoedig over. Alsof hij in zijn leven als een zonnejaar al iets van de Gezalfde van God, de Christus, de Messias van Israël heeft mogen laten zien in het allereerste begin. Christus als het Licht der wereld. Zo mogen we elke dag opnieuw beginnen. Het lijkt op de zon die steeds in de morgen het duister verjaagd.

Auteur: GJK

Liederen

Psalm 25: 1, 2 en 6

Lied 686

(=Gezang 247 LvdK)

Lied 683

Op Toonhoogte 445

Psalm 8

Hemelhoog 4

Komt, laat ons vrolijk zingen

Hemelhoog 250

Een wijs man bouwde zijn huis op de rots

Hemelhoog 89

Als je gelooft in de Here Jezus

Op Toonhoogte 476

Er is iemand

Liedjes voor kinderen 3 – Elly en Rikkert

In het begin

Op Toonhoogte 450

Laat zo je licht maar schijnen

Hemelhoog 685

Ied're dag, ieder uur

Op Toonhoogte 443

Uw Woord

Hemelhoog 37

Uw Woord is een lamp voor mijn voet

Hemelhoog 94

Auteur: PZ



Kiezen

Inleiding

Loïs staat met moeder voor de kast op haar slaapkamer. Daarin liggen haar kleren. Een stapel onderbroeken en hebben, een bak met sokken. Natuurlijk een paar broeken, nette en voor het spelen in het bos. En Loïs heeft een stapel shirts. Ze heeft er een met een tijgerprint. Die staat heel stoer. Ze plaagt er de jongens uit haar groepje soms mee. Dan zegt ze 'wraah, wraah' en beweegt haar vingers net als een tijger met scherpe klauwen. Ze heeft ook een knalgroen shirt met in gele letters 'zon' erop en een plaatje van een lachend zonnetje. Die is vrolijk en leuk.

'Welke wil je vandaag aan naar school: je tijger of je zonnetje?' vraagt mama. 'Ik weet het niet, ik vind ze allebei leuk. Loïs vindt het lastig om te kiezen. 'Kom op, Loïs, je moet nog ontbijten en je schoenen aantrekken. Kies er maar één, dan doe je morgen de ander aan. Of je gaat in je hemd naar school...' 'Nee, schreeuwt Loïs, dat is stom.' En gauw pakt ze haar tigershirt. Ze trekt het aan, gaat naar beneden en holt naar haar vader. Ze geeft hem een dikke kus en als ze wegloopt, draait ze zich opeens om. 'Wraah, wraah', ik ben een gevaarlijke tijger, hoor. Vandaag gaat het bijbelverhaal over twee mannen uit de Bijbel. Ze zijn verschillend, dat merk je meteen. Ze heten Lamech en Henoch. Jij mag kiezen op wie jij wil lijken.

Bijbelverhaal

De familie van Kaïn is groot geworden. Ze wonen bij Nod, omdat ze niet in de buurt van de familie van Adam, Eva en Set mogen komen. Dat wil God niet, omdat Kaïn zijn broer heeft doodgeslagen.

Een belangrijke man in de familie is Lamech. Hij is groot en sterk, net als Kaïn was. Hij heeft kinderen, die heel knap zijn. Jubal is heel goed in muziek. Hij heeft ontdekt dat je uit een blok hout een muziekinstrument kan maken. Je snijdt de binnenkant eruit, maakt er van boven een opening in waarop je kunt blazen en aan de zijkant gaatjes waar je je vinger op kunt houden. Dan klinkt de fluit opeens heel anders. Knap, he.

Lamech heeft nog een zoon, Tubal-Kaïn. Hij is uitvinder. Hij heeft ontdekt dat je ijzer kunt maken in een vuurtje. Daar kun je dan een schoffel of een schep of een hark van maken. Lekker handig als je op het land werkt. Of een hek om de dieren weg te houden bij je tent. Lamech scheidt graag op over zichzelf en zijn zoons. Wat zijn zij goed en knap! Trouwens, je moet geen ruzie krijgen met Lamech. Hij is heel snel boos en dan slaat hij je een bloedneus of hij duwt je op de grond en geeft je dan een keiharde schop tegen je benen of je rug of je hoofd. De meeste mensen blijven liever bij Lamech uit de buurt. Hij denkt alleen aan zichzelf. Het kan hem niks schelen wat God zegt of wat andere mensen fijn vinden.

Ook de familie van Set is groter geworden. Ze wonen bij elkaar. Iedereen heeft zijn tent en zijn stukje land met groenten en fruit en natuurlijk schapen en geiten als huisdieren. Dan hebben ze melk en vlees. De huiden van de gestorven dieren gebruiken ze om kleren van te maken. Ze zorgen goed voor elkaar en helpen een ander, als dat nodig is.

Een belangrijke man in de familie is Henoch. Dat kun je niet aan hem zien. Hij is maar heel gewoon. Hij zit bij zijn schapen in de wei in de verte te turen. 'Wat is Gods wereld toch mooi', zegt hij iedere dag. Kijk eens hoeveel graan er op de akker staat, God zorgt maar goed voor ons. We hebben altijd genoeg eten. Dan doet Henoch zijn handen samen: 'Dank U God, dat ik een huis heb met een lieve vrouw. Dankuwel voor al mijn kinderen. Terwijl hij na het werk op het land zit te genieten en te bidden, komt er opeens iemand aanlopen. 'Henoch, kun je even komen?' 'Natuurlijk Kenan', en hij springt op, 'Wat is er aan de hand?' 'Nou, een van de geiten zit vast in een struik aan de rand van mijn land, waar zo'n steile helling is. Ik ben bang dat hij straks valt.' 'Ik kom je helpen, Kenan, dat moet niet gebeuren. Samen krijgen we die geit wel los. Jij hakt wat takken weg, terwijl ik haar vasthoud'. 'Henoch, jij bent toch aardig. Je helpt echt iedereen. Wat moeten we zonder jou beginnen? Henoch is goed en aardig. Daarom is hij zo belangrijk voor iedereen.

Afsluiting

Lamech en Henoch, twee heel verschillende mensen. Jij mag kiezen wie je het beste vindt. Op wie wil jij lijken? Op Lamech die handig en knap is maar met iedereen ruzie zoekt. En die niet van God houdt. Of op Henoch. Een heel gewone man. Hij doet niks bijzonders, is heel gewoon. Maar hij houdt van God en heeft veel familie en vrienden die hij helpt en die goed voor hem zijn. Kies maar!

Auteur: RvO



Beroemd, maar ook geliefd

Inleiding

Neem kranten mee of knip er een aantal nieuwsfoto's uit van bekende en onbekende mensen in verschillende situaties. Laat de kinderen kiezen welke personen zij het belangrijkste vinden? Wie betekenen het meeste voor de samenleving.

Hebben de kinderen zelf ook een beroemd familielid (een minister of een beroemde tv-presentatrice of een professor aan de universiteit)? Ben je daar trots op? Schep je daarover op naar anderen?

Leven als Kaïn

Lang geleden is het al dat de sterke Kaïn Abel vermoordde. Uit jaloezie, omdat hij dacht dat God meer gaf om zijn broertje. God had Kaïn tot de orde geroepen. Hij was verbannen bij Eden vandaan. Hij zwierf rond in de buurt van Nod, ver naar het oosten. Maar ja, eigenlijk bevat dat leven hem wel. Het is zo beroerd niet. Kaïns familie breidt zich uit, hij sticht zelfs een stad. Die noemt hij naar zijn zoon. Je leest er zo overheen in de Bijbel, maar ik dacht wel: 'dat doe je toch niet, als je dat doet denk je wel erg groot over jezelf en je familie. Dan ben je een opschepper en een ijdelruit.

Zeven generaties later komt in deze familie een zekere Lamech voor (Genesis 4:19-24). We lezen in de Bijbel dat hij erg slimme zoons heeft. Jabal bedenkt dat je aan een kudde dieren veel geld kunt verdienen. Je hebt altijd vlees en kleding genoeg. Hij trekt met zijn kudden langs vruchtbare grasvlaktes. Is het eten op de ene plaats op, dan ga je naar de volgende. De eerste handelaar. Broer Jubal vindt muziekinstrumenten uit: de lier en de fluit. Hij is de voorloper van iedereen die muziek maakt: Bach, de Beatles en Blöf. Tubal-Kaïn wordt de eerste smid. Hij weet van koper en ijzer allerlei gereedschap te maken. Je kunt wel zien dat ze komen uit de familie van krachtpatser Kaïn.

Lamech leeft ook op de manier van Kaïn. Luister maar eens wat hij zegt tegen zijn vrouwen: 'Ada en Silla, hoor wat ik zeg! Vrouwen van Lamech, luister naar mij! Als iemand mij verwondt sla ik hem dood. Een kind dat mij een schram bezorgt. Kaïn nam zeven keer wraak voor iets, Lamech zeventig keer'. Oeh, daar griezel je toch van. Hij is er trots op dat hij iedereen vermoord die hem iets aandoet.

Ik zag op TV een jongen die leider was van een straatbende. Ze beroofden mensen en gebruikten daarbij veel geweld. Hij vertelde dat je al door hen in elkaar geslagen kon worden als jouw hoofd hen niet aanstond. Dat is nu de manier van leven van Kaïn: ik ben de baas over iedereen. Alles moet gaan zoals ik wil. En als iemand mij daarbij in de weg staat, dan is hij er geweest. In onze tijd zou je zeggen: een leven met veel geld, drugs en geweld. Lamech, de zevende generatie na Kaïn. Zeven betekent in de Bijbel: daar loopt het op uit. Als je leeft als Kaïn wordt het uiteindelijk zo.

Leven als Set

God gaf Adam en Eva na de dood van Abel een nieuwe zoon, Set. In plaats van Abel staat er in de Bijbel bij. Ook hij trouwt en krijgt kinderen. Veel bijzonders presteren ze niet. Ze leven gewoon bij hun tenten met hun kuddes en hun groentetuin. Geen opwindend leven; een beetje slaapverwekkend als je het leest.

Zeven generaties na Set komt Henoch voor. Eens kijken waar het leven op de manier van Abel op uitloopt (Genesis 5:21-24). Het zal wel niets bijzonders zijn. Inderdaad, 365 jaar oud, zonen en dochters. 'Henoch leefde in verbondenheid met God. Op en dag was hij er niet meer, omdat God hem wegnam.' Henoch is dus niet gestorven, maar door God weggenomen. Dat is wel sensatie! Niet sterven, maar zo de hemel in.

Net als zijn stamvader Abel betrok Henoch God in zijn dagelijks leven. Ook de gewoonste dingen kunnen met Hem te maken hebben. In een oudere vertaling staat: Henoch wandelde met God (NBG51). Twee vrienden kunnen onder het wandelen echt alles met elkaar bespreken. Ze delen hun diepste geheimen, maar kunnen ook gewoon grappen en plezier maken. Henoch deelde zijn hele leven met God.

Dominee Okke Jager schreef in 1954 een gedicht, waarin hij zich dat wandelen heel letterlijk voorstelde. God en Henoch waren vrienden en gingen een stukje wandelen. Henoch deed de deur op slot en ze 'tot straks' tegen zijn vrouw. Al pratend liepen ze steeds verder.

*Totdat opeens- 'o Heer', zei hij geschrokken,
Wij zijn al veel te ver: daar staat uw Huis
't Is lang geleden al dat wij vertrokken...
Hoe kom ik ooit alleen weer veilig thuis?'
'Och Henoch', zei de Heer om tijd te winnen,
'Je komt later toch bij Mij wonen- zeg,
Ga nu dan maar gelijk met Mij naar binnen!'
En Henoch was niet meer: God nam hem weg.*

Dat is toch prachtig. Niet sterven, maar opeens verdwenen omdat God zei: 'Kom maar thuis' Behalve Henoch zijn er maar twee mensen die niet gestorven zijn, maar rechtstreeks naar de hemel gingen. Het zijn de profetie Elia op een vurige wagen en de Here Jezus op de wolken. Henoch is dus heel bijzonder. Op zoiets loopt de manier van leven op de manier van Abel uit. Leven dichtbij God, het lijkt maar een windvlaagje (dat betekent Abel, weet je nog?) In Gods ogen is leven in verbondenheid met Hem het beste van het beste. Zo ben je zijn kind, zijn vriend. Dan hoor je altijd bij Hem thuis.

Hoe leef jij?

Vergelijk jouw leven eens met dat van Lamech en Henoch. Op wie lijkt jij? Ga je tekeer om te krijgen wat je krijgen kunt. Of probeer je jouw leven mooi te maken met God als begeleider?



Dat is een moeilijke vraag. Soms lijken we wel een beetje op Lamech en denken we vooral aan onszelf. En God is echt niet altijd de Vriend met wie we alles bespreken. Maar op wie wil je graag lijken? Ik hoop dat dat Henoeh is. Dat je graag wil doen wat God fijn vindt. En dat je, als het eens mis gaat, naar God gaat en zegt dat je er spijt van hebt. Dan zegt God vriendelijk: je hebt het me verteld, Ik vergeef het je. We gaan samen verder op weg naar huis, elke dag opnieuw. BFF: Best Friends Forever.

Auteur: RvO



Kiezen hoe je wil leven

Suggestie voor de leiding

Laat onderstaande vier verhalen door 2 of 4 verschillende mensen voorlezen.

De laatste twee stukje gaan over twee jongens. Vertel de kinderen dat je ook als voorbeeld twee meisjesnamen had kunnen gebruiken.

Bijbelverhaal

Vandaag gaan we jullie kort iets vertellen over twee mannen uit de bijbel. Twee heel verschillende mannen. Eerst horen jullie over Lamech, daarna over Henoch. En daarna ook nog over twee kinderen die zomaar bij jullie in de klas zouden kunnen zitten. Ik ben benieuwd op wie jullie wel zouden willen lijken...

Lamech

Kaïn is gaan wonen in Nod, nadat hij zijn broer Abel heeft vermoord. Dit hebben we jullie vorige week al verteld. Hij gaat trouwen en krijgt kinderen en zijn kinderen krijgen ook weer kinderen. Dat kun je allemaal in de Bijbel lezen. En net als hun voorvader Kaïn is zijn nageslacht goed in het bewerken van het land en het maken van nieuwe dingen. Maar dat niet alleen. Ze lijken ook op hun voorvader door dingen te doen die ze zelf willen en belangrijk vinden. Het is of God helemaal is verdwenen uit hun leven. In ieder geval houden ze weinig rekening met Hem. Een van hen heet Lamech. Hij wordt door velen geprezen. Hij is namelijk heel erg handig. Kan veel maken en vindt zelfs nieuwe dingen uit. Lamech is trots op zichzelf en geniet van alle complimenten. De mensen hebben het maar met hem getroffen. Ze vinden het geweldig dat hij zoveel presteert. Echt iemand die het heeft gemaakt in het leven. Een man met succes. Wij zouden zeggen: Kijk eens wat een mooie auto hij heeft en in wat voor prachtig huis hij woont! Dat God helemaal naar de achtergrond is verdwenen in het leven van Lamech, maakt de mensen niet zoveel uit. Het daagt Lamech uit nog meer te presteren om zo nog meer complimenten te krijgen. Hij heeft het maar goed getroffen met zichzelf. De mensen bewonderen hem.

Henoch

Het nageslacht van Adam en Eva wordt groter en groter. Er worden na Set steeds weer kinderen geboren die ook weer kinderen krijgen. In de bijbel worden ze zelfs bij naam genoemd en ook hoe oud ze zijn geworden. Een van die mensen is Henoch. De bijbel vertelt dat Henoch 365 jaar is geworden, in die tijd een normale leeftijd. Heel veel mensen bereikten die leeftijd en werden zelfs nog ouder.

Henoch valt op. Waarom? Eigenlijk staat er in de Bijbel niet zo heel veel. Er staat hoeveel kinderen hij krijgt en ook dat hij in verbondenheid met God leeft. Wat betekent dat, 'in verbondenheid met God leven?' Hebben jullie een idee?

Henoch houdt in zijn leven rekening met God. Nee, niet zo af en toe, hij is met God verbonden. Hij overlegt alles met God, waar hij heen zal gaan, wat hij zal doen, wie

hij mag ontmoeten, wat God wil, wat God niet wil, wat hij zal kopen of niet. Over Henoch staat niets geschreven over wat hij presteerde. Dus geen mooie, dure auto's, geen villa, omdat hij zoveel geld verdient. Van Henoch is bekend dat hij wandelt met God, iedere dag. Dat staat in de Bijbel.

Van Henoch staat nog iets in de Bijbel geschreven dat je over niemand anders leest. 'Henoch wandelde met God. Aan zijn leven kwam een einde doordat God hem wegnam'. Stel je voor. Mensen praten op een dag met Henoch, vragen advies, of roddelen over hem. En de volgende dag is hij ineens nergens meer te vinden, omdat God zelf hem heeft meegenomen, naar de hemel. Dus geen begrafenis nodig. Apart he, maar het staat wel zo in de Bijbel geschreven. Net als bij Jezus, die ook in de wolken verdween. In het Nieuwe Testament, het tweede gedeelte van de Bijbel, in de brief aan de Hebreëen wordt Henoch nog een keer genoemd als een geloofsheld, een grote gelovige. Lamechs naam vind je niet meer terug in de Bijbel.

Peter

Wat een toffe peer is die Peter. Hij is de superheld van de klas. Draagt altijd merkschoenen en merkkleding. Hij wordt bewonderd. Heeft veel vrienden. Als hij jarig is geeft hij superfeesten. Iedereen probeert vriend met hem te worden. Ook is hij heel goed in voetballen. Op het voetbalveld wordt hij geprezen, omdat zijn voeten razendsnel zijn om de bal te pakken te krijgen. Ja, Peter gaat het ver schoppen in het voetbal. Leren kan hij niet zo goed, maar hoe dan ook, hij is erg met zichzelf ingenomen. De ander interesseert hem niet zoveel, als hij maar wordt gezien. Elke dag kijkt hij op zijn spiksplinternieuwe iPhone hoeveel likes hij nu weer heeft gekregen en vertelt hij trots hoeveel volgers hij heeft. Digitaal kan hij nog meer over zichzelf vertellen en laten zien. Jammer dat hij zijn iPhone in de klas niet tevoorschijn mag halen. Regelmatig kan hij woedend reageren op, ja, waarop eigenlijk. Niemand weet het. Iedereen deinst dan terug. Maar toch drommen ze weer omheen als hij weer normaal doet. Sommige kinderen vindt hij maar watjes, zoals Matthijs. Wat een suf joch is dat. Peter heeft het voor elkaar gekregen om zo ver mogelijk bij hem vandaan in de klas te zitten.

Matthijs

Wie is Matthijs dan? Matthijs kan best wel goed leren, maar je moet geen voetbal voor zijn voeten leggen. Hij kan niet voetballen en vindt het ook niet leuk. Soms ziet hij hoe Peter kinderen uit de klas negeert of pest of iets lelijks over hen vertelt. Peter gaat dan naar dat andere kind toe om het te troosten. Veel vrienden heeft Matthijs niet, maar de jongens met wie hij omgaat zijn dan ook echte vrienden, door dik en dun. Die pesten hem niet omdat hij toevallig naar de kerk gaat. Er is maar een vriend die ook naar de kerk gaat. Hij wordt ook gepest en Matthijs probeert zijn vriend te helpen en te beschermen. Soms vindt Matthijs de situatie in de klas best wel

moeilijk. Dat komt vooral door Peter. Hij zou het zo graag op willen lossen, maar kan dat niet. Daarom bidt hij elke avond voor Peter.

Het doet Matthijs wel pijn wanneer hij wordt gepest. Soms is hij ook best wel een beetje jaloers op Peter die zo'n schitterende iPhone heeft gekregen. Hij krijgt pas een mobieltje als hij naar de middelbare school gaat. Maar Peter vertelt alles aan de Here Jezus. Hij weet dat God blij met hem is, en dat is het allerbelangrijkste.

En jij?

Op wie wil jij lijken? Waarom? Zou je niet rijk of beroemd willen zijn? Is het verkeerd om rijk en beroemd te zijn? Waarom? Heeft dat iets met je uiterlijk te maken? Heeft dat iets te maken met je schoolkeuze of met iets wat je later wilt worden? Heeft dat iets te maken met het huis waarin je woont of in de auto die je later koopt? Wat vind jij belangrijk in het leven? Waarom is een leven met God belangrijk?

In een leven zonder God is het belangrijk dat je hier op aarde presteert. Je leeft maar een keer, dus doe je je best om zoveel mogelijk te bereiken. Je bewaart alles zo goed mogelijk. En als je dan sterft.... blijft er toch niets meer over.

In een leven met God vraag je wat God belangrijk vindt, want alles wat je voor Hem doet blijft zijn waarde behouden. Zelfs wanneer je niet meer leeft. Want dan heeft God het bewaart en niet jijzelf.

Belangrijk om daar nu al rekening mee te houden. De keuze is aan jou. Mensen kunnen je adviseren en dat is goed, maar uiteindelijk mag je zelf leren luisteren naar de stem van God. Wat vraagt Hij van jou?

Auteur: JvVvN