

16 juni 2024

De eerste zonde

Genesis 3



Thema: Gods schepping beschadigd

Doel

De kinderen leren dat mensen in opstand tegen God. De valse woorden van de duivel maakten dat ze tegen God in opstand kwamen. Ze wilden aan Hem gelijk zijn. Toen was de heerlijke schepping niet meer hetzelfde.

Toelichting

We lezen vandaag over de grootste verandering in de wereldgeschiedenis. De wereld is opeens geen volmaakte en gelukkige plaats meer. Het leven vertoont allerlei barsten en scheuren: er is verdriet, pijn en dood. Je zou denken: alles is erg goed, de mensen hebben toch niets te wensen? Toch besluit de mens om de enige grens over te gaan die hij niet over mocht gaan. God is Schepper en de mens is hoogste schepsel naar zijn evenbeeld, die de Schepper moet gehoorzamen. De eerste zonde is dus meer dan het eten van de verboden vrucht, het is de gedachte dat de mens gelijk wil zijn aan God. Zelfstandig en los van God bepalen hoe hij wil denken en handelen. Adam en Eva negeren God; zo zijn ze ondankbaar en liefdeloos naar Hem. Iedere zonde van mensen begint daarmee: ik luister lekker niet naar God, ik doe wat ik zelf wil.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: De wereld is niet mooi meer

Richtlijnen: Vertel een korte inleiding over iets moois dat kapotgaat (deuk, scheur) Het is niet mooi meer, je blijft de gevolgen zien.

Vertel dan het verhaal van Eva en de slang. Kern daarvan is dit: Door de woorden van de slang begint Eva aan God te twijfelen? Houdt God wel echt zoveel van Adam en haar, als ze niet van die ene boom mogen eten? Mogen zij het verschil tussen goed en kwaad niet kennen? Dan doet Eva wat ze zelf wil. En Adam doet met haar mee. Ze vertrouwen niet op God, terwijl God hun toch alle goeds geeft.

De gevolgen zijn heel erg. Ze moeten het paradijs uit. Ze moeten het nu zelf uitzoeken, zonder God heel dichtbij. Gelukkig laat God hen niet alleen. Hij blijft van Adam en Eva houden en belooft dat Hij hen zal helpen buiten het paradijs, maar het leven kan wel heel erg moeilijk en verdrietig zijn.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Ik doe wat ik zelf wil

Richtlijnen: De kinderen kunnen het zich vast heel goed voorstellen, dat Eva en Adam deden wat ze zelf wilden. Mensen zijn nu eenmaal af en toe eigenwijs en denken dat ze het beter weten dan een ander. Laat de kinderen voorbeelden noemen. Liep het goed af of ging het verkeerd?

Adam en Eva denken dat ze God niet nodig hebben, dat ze het net zo goed weten als Hij. Daarom zetten ze zijn verbod om van die boom te eten aan de kant. Eigenlijk gaan ze met hun rug naar God toe staan: ik luister toch niet naar U. Dat wilde de slang, de duivel, bereiken. Hij stelt het heel mooi voor: net zo wijs zijn als God, maar dat kan natuurlijk niet. Mensen zijn God niet!

Dan is opeens alles anders. Adam en Eva worden bang voor God, ze schamen zich voor elkaar. Ze gaan elkaar de schuld geven. God straft hen; ze moeten uit het volmaakte paradijs vandaan. Maar God heeft ook medelijden. Hij belooft hun dat het eens weer goed zal komen. Er zal een Redder komen.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Ik weet het beter dan God

Richtlijnen: Zie de uitleg bij de middenbouw. Met de oudste kinderen kun je ook bespreken wat de verwoestende gevolgen van het niet gehoorzamen aan God zijn. Allerlei relatie worden verstoord:

- de relatie met God (niet meer rechtstreeks contact in het paradijs),
- de relatie met elkaar (de man heerst over de vrouw, hij gebruikt zijn lichaamskracht en macht verkeerd)
- en de relatie met de aarde (dorens en distels groeien op het land, kinderen krijgen is pijnlijk)

In deze drie dingen zien we ook vandaag de strijd van de mensen tegen de satan.

Extra Bijbelgedeelte: Romeinen 5:12

Paulus zegt dat door één mens de zonde in de wereld gekomen is, maar dat vanaf toen ieder mens zondigt. Het is net een rij dominostenen: als er één valt, vallen ze allemaal. Alleen Jezus, de beloofde Redder, kan de zonde nog stoppen.

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte

Adam en Eva leefden zo gelukkig en vredig tussen de bomen en struiken in het paradijs. Echt een paradijselijk gelukkig leven te midden van de dieren en de vogels. Een van de dieren was de slang. De slang, komen we hier achter, liet zich gebruiken door de duivel. Deze slang was sluw en vroeg op een keer aan de vrouw of zij van geen enkele boom in de tuin mochten eten. Al een beetje vreemde vraag, want zij mochten juist van alle bomen eten, behalve één. De vrouw antwoordt dan ook met: 'We mogen van de vruchten van alle bomen eten, behalve van die ene in het midden van de tuin. Die mogen we zelfs niet aanraken. Doen we dat toch, dan zullen we sterven. De slang zegt dan, dat zij helemaal niet zullen sterven. Integendeel, hun ogen zullen opengaan en als goden zijn en kennis hebben van goed en kwaad. Hier komt de sluwheid van de slang naar voren, want dit antwoord gaat gepaard met leugen en bedrog.

Wat doet de vrouw? Ze kijkt naar de boom en de vruchten zien er heerlijk uit, een lust voor het oog. Ze vindt het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukt dus een paar vruchten en eet ervan. Ze geeft ook haar man van de vruchten. Toen werden bij hun beiden de ogen geopend en ze zien dat ze naakt zijn. Hier is sprake van de eerste zonde. Ze rijgen vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van.

In de avondkoelte hoorden Adam en Eva God, de Heer, door de tuin wandelen en zij verborgen zich tussen de bomen voor Hem. De Here God riep echter de twee mensen: 'Waar ben je?' De mens, waarschijnlijk Adam, antwoordde: 'Ik hoorde u in de tuin en werd bang, omdat ik naakt ben. Daarom verborg ik mij.' Wie heeft jou verteld dat je naakt bent, vroeg de Here God. Heb je soms gegeten van de boom, waarvan ik jou verboden had te eten?

De mens, Adam, zei toen: De vrouw, die u hebt gemaakt om mij terzijde te staan, heeft mij vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten. Waarom heb je dat gedaan, vroeg God toen aan de vrouw. Zij antwoordde: De slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten.

Hier ontdekken we dat de man de schuld afschuift naar zijn vrouw en de vrouw de schuld afschuift naar de slang.

De slang wordt vervloekt. In vers 14 en 15 kunnen jullie lezen op welke wijze de slang vervloekt wordt. Dat houdt onder anderen in op welke wijze de slang zal leven met andere dieren en hoe de verhouding zal zijn met het nageslacht van de slang en van de vrouw, zoals dat in de zogenaamde moederbelofte van Genesis 3: 15 naar voren komt.

Die moederbelofte houdt in: de slang, de duivel zal de mens, we mogen ook zeggen 'mensen' veel dwarszitten. Hij zal zorgen dat ze ruzie maken, jaloers zijn, oorlog voeren, ziek worden enz., enz. Het nageslacht van de vrouw zal de kop vermorzelen van de slang. We mogen hierbij denken aan Jezus, die de duivel, die voor dood en verderf zorgt, zal verslaan. De zwangerschap, die de vrouw of met andere woorden 'vrouwen' krijgen, zullen gepaard gaan met moeite en pijn. Daarnaast zal de begeerte van de vrouw uitgaan naar haar man en hij zal over haar heersen. Dit laatste is bedoeld als een vloek. Is dus niet goed, zoals Gods opdracht om te heersen over de schepping in Genesis 1.

Ook de man krijgt als vloek mee: met moeite en zorg, met andere woorden 'met zwoegen gepaard, zal hij moeten werken.' De eerste zonde gaat dus met vervloekingen gepaard. Wat bij de eerste mensen zo gelukkig begon in de hof van Eden, in het paradijs, loopt uit op de eerste zonde. Die eerste zonde gaat echter gepaard met een hoop ongeluk voor de mens en zijn nageslacht. Het eerste mensenpaar heeft kennis gekregen aan goed en kwaad. Tegelijk voorziet God erin dat de mensen niet meer kunnen eten van de levensboom, die ook in het midden van de tuin staat. De mensen worden daarom weggestuurd uit de hof van Eden. Cherubs worden voor de tuin geplaatst om de weg naar de levensboom te bewaken. Toch is er een mogelijkheid voor mensen om op een bepaalde manier te blijven leven.

We mogen daarbij denken aan het nageslacht van de vrouw, Jezus. Zijn naam noemden we al. Hij kan zorgen voor opnieuw leven, voor eeuwig leven.

Vragen

- In dit Bijbelgedeelte staat dat de man over de vrouw zal heersen. Dat is niet mooi bedoeld. Wat zou hiermee bedoeld kunnen zijn? Kunnen jullie hier voorbeelden van geven?
- De eerste zonde loopt uit op moord bij de eerste kinderen van Adam en Eva. Kunnen jullie vertellen wat er toen gebeurde?
- De eerste zonde is ook uitgelopen op veel zonden in onze tijd. Wat kunnen wij eraan doen dat dit minder wordt?

Auteur: DR

Liederen

Psalm 1	
Lied 944	(=Gezang 395 LvdK)
Lied 474	(=Gezang 147 LvdK)
In het begin	Op Toonhoogte 450
Adam, waar ben je?	Liedjes voor kinderen 3 Elly en Rikkert Zuiderveld
Abba, Vader, U alleen	Hemelhoog 627
Psalm 8	Hemelhoog 4
Komt, laat ons vrolijk zingen	Hemelhoog 250
Een wijs man bouwde zijn huis op de rots	Hemelhoog 89
Als je bidt, zal Hij je geven	Hemelhoog 101
Kom heel dicht bij mij	Opwekking voor kinderen 6
Ik volg de Heer	Hemelhoog 305
Als je gelooft in de Here Jezus	Op Toonhoogte 476

Auteur: PZ



De wereld is niet mooi meer

Inleiding

Ruben heeft een mooie fiets. Blauw met oranje strepen erop. Hij is er heel erg blij mee. Voorzichtig rijdt hij door de straat, hij kijkt goed uit. Maar dan gaat het mis... er is een grote jongen op een grote fiets die niet goed uitkijkt. Ze botsen tegen elkaar op en Ruben valt met de fiets op de grond. Gelukkig heeft hij zich geen pijn gedaan. De grote jongen ook niet. Maar de fietsen zijn wel beschadigd. Gelukkig kan papa de fiets van Ruben weer maken. Hij zet het stuur weer recht en verft de oranje strepen opnieuw. Maar toch... je blijft zien dat er wat gebeurd is met de fiets, hij is niet nieuw meer.

Bijbelvertelling

Vorige keer hoorden we over de prachtige tuin die God maakte voor Adam en Eva. Ze mogen er voor zorgen, ervan genieten en lekker eten van de vruchten van alle bomen. Van alle bomen? Nee, er is één boom daar mogen ze niet van eten, dat heeft God gezegd. Wat is alles mooi en goed. Maar jammer genoeg blijft het niet zo mooi en goed. Er is een vijand van de Here God. Hij wil dat Adam en Eva niet naar God luisteren en verkeerde dingen gaan doen. Dan zal het niet meer goed zijn tussen God en Adam en Eva.

Als Eva in de tuin aan het wandelen is, hoort ze iets achter zich. Het is een slang. De vijand van God gebruikt de slang om met Eva te praten. Hij zegt: 'God heeft jullie zeker wel gezegd dat je niet mag eten van de bomen in de tuin' 'Nee hoor', zegt Eva, 'we mogen van alle bomen eten. Behalve van de boom die in het midden van de tuin staat, daar moeten we van afblijven.' De slang is heel slim maar ook gemeen. Hij fluistert: 'Ah, nee joh, dat is niet zo. God wil niet dat jullie net zo wijs worden als Hij. Als je er van eet, zul je net als God worden. Je kan gerust van die boom eten hoor.'

Eva kijkt nog eens naar de vruchten aan de boom in het midden van de tuin. Wat zou ze er graag één willen proeven. En... ze plukt een vrucht en eet ervan. Dan plukt ze nog een vrucht en brengt die naar Adam. 'Kijk eens Adam. Proef eens! De slang zegt dat het best mag en dat we dan net zo wijs worden als God'. En Adam? Wat doet hij? Hij eet ook van de vrucht, net als Eva. Oh, wat jammer, Adam wil ook net als God zijn. Zijn ze nu ook zo wijs als God geworden? Nee, ze voelen zich helemaal niet wijs, ze voelen zich heel ongelukkig, verdrietig en alleen. 'Adam, ik voel me zo naar, zo bang'. 'Ja, ik ook Eva.' 'Oh, Adam, had ik maar nooit naar de slang geluisterd, hij heeft gelogen'.

Adam en Eva hebben niet geluisterd naar God. Hoe moet dat nu verder? Die avond horen ze de Here God aankomen. Ze worden altijd heel erg blij als God eraan komt. Maar nu schrikken ze, ze zijn bang en ze verstoppen zich. God roept: 'Adam, waar ben je?' Bang komen ze tevoorschijn. 'Waarom hebben jullie je verstopt?', vraagt God. 'Omdat we niet willen dat U ons ziet, HEER'. Ze vinden het ineens ook raar dat ze bloot zijn en ze willen zich verstoppen voor God. 'Heb je soms van de boom in het midden van de tuin gegeten?' vraagt God. 'Ja', zegt Adam, 'Eva heeft mij van de vrucht laten eten'. 'Ja, dat klopt', zegt Eva, 'maar de slang heeft gezegd: 'eet er maar van, er zal niks ergs gebeuren. Maar hij heeft gelogen!' Adam geeft de schuld aan Eva en Eva geeft de schuld aan de slang. Maar ze vergeten dat ze zelf ongehoorzaam zijn aan God. God is verdrietig en boos. Adam en Eva krijgen straf. 'Jullie mogen niet meer in de mooie tuin wonen. Dat is jullie eigen schuld.' O, wat schrikken Adam en Eva daarvan, ze zijn heel erg verdrietig. 'Maar ik zal jullie niet in de steek laten. Ik ben nog steeds bij jullie. En op een dag zal het goed komen tussen jullie mensen en Mij'.

Gebed

Here God, wat is het verdrietig dat Adam en Eva niet meer in de mooie tuin mogen wonen. Ze hebben niet naar U geluisterd. En toch wilt U dat het weer goed komt tussen de mensen en U. Daarom kwam Jezus naar de aarde. Dat is iets heel moois waar we altijd aan mogen denken. Amen.

Auteur: IFF



Ik doe wat ik zelf wil

Inleiding

Aad en Eef zijn goede vrienden. Ze zitten in dezelfde klas. Ze hebben sinds kort een nieuwe meester in de klas. De meester is heel aardig. De kinderen in de klas mogen best veel zelf regelen van hem. Ze mogen zelf hun werk nakijken. Ze mogen zelf inplannen wat ze willen doen wanneer ze klaar zijn met hun taak. Maar in één ding is de meester best streng. Op zijn bureau staat een glazen pot met felgekleurde snoepjes erin. De meester heeft de kinderen verboden om daar aan te komen. De meester is de enige die een greep uit de pot mag doen. Aad en Eef hebben het na schooltijd met elkaar besproken. Waarom zou dat zijn dat de meester zo zuinig is op die pot met snoep? De pot of de snoepjes zien er niet heel bijzonder uit ofzo. En zou de meester het merken wanneer ze er in de pauze één enkel snoepje uitpakken? Dat kan hij toch niet zien? Er zitten zoveel snoepjes in. En waarom zou je altijd doen wat de meester zegt? Ze kunnen toch doen wat ze zelf willen?

De volgende dag in de pauze sluipt Eef vanaf het schoolplein de klas in. Ze loopt naar de pot met snoep die op het bureau staat. Ze kijkt om zich heen. Haar hand ligt al op het deksel. Dan komt er opeens een jongen uit de bovenbouw binnen. Het is een pestkop, die binnen strafwerk zat te maken toen Eef voorbij sloop. 'Zo, wat ben jij van plan?', sist de jongen Eef toe. 'Oh, niks', Eef haalt haar schouders op. 'Ik zie het wel', zegt de jongen 'Jij bent van plan om een snoepje te pikken zeker?' Eef krijgt een rood hoofd. 'Dat kun je gewoon wel doen hoor', zegt de jongen, 'dat merkt de meester toch niet.' Eef kijkt nog een keer om zich heen, doet het deksel van de pot eraf, pakt een heerlijk rood snoepje en stopt het snel in haar mond. De jongen begint te lachen en rent weer snel naar zijn eigen lokaal. Als Eef over haar schouder kijkt ziet ze Aad staan. 'Hé Aad', fluistert ze. 'Kom, neem jij ook maar een snoepje hoor, die jongen uit de bovenbouw zegt dat het mag.' Aad komt naar voren en neemt het snoepje aan dat Eef hem geeft. Het is raar, maar het snoepje smaakt helemaal niet zo lekker als ze van tevoren hadden gedacht.

En wie komt daar heel onverwacht de klas binnengestapt? De meester. 'Wat doen jullie hier?', bromt hij streng, 'Waarom zijn jullie niet buiten in de pauze?' 'Eh', Aad en Eef staan te draaien. 'Wat ruik ik?', zegt de meester. 'Doen jullie je mond eens open!' Aad en Eef doen hun mond allebei een stukje open. 'Ah, roept de meester, ik zie het al, jullie hebben met je handen in mijn snoeppot gezeten en ik had jullie nog wel zo gezegd daar niet aan te komen!' 'Ja, maar', roept Aad, 'Eef zei dat het best wel mocht' Eef kijkt naar Aad en dan naar de meester. 'Nou, maar die jongen uit de bovenbouw, die zei tegen mij dat het niet erg was'. 'Ik hoor het al', zegt de meester, 'hou maar op met smoesjes verzinnen. Ik hoef jullie na de pauze even niet in de klas. Ga maar op de gang werken. Jullie houden je niet aan de regels. Ik ben teleurgesteld in jullie'

Bijbelverhaal

God de HEER heeft alles zo mooi gemaakt. De natuur in de hof van Eden is prachtig. Door heel de tuin staan mooie bomen, struiken en er groeien kleurige bloemen. Ook de dieren zijn prachtig om te zien. God heeft Adam en Eva dit alles gegeven. Zij mogen samen voor Gods schepping zorgen. Adam en Eva mogen van alle bomen in de hof de vruchten eten. Van bijna alle bomen dan. Er is één boom die God apart heeft gezet. In het midden van de tuin staat de boom van de kennis van goed en kwaad. Deze boom mogen Adam en Eva niet aanraken en de vruchten van deze boom mogen ze niet eten. Want God heeft gezegd dat ze zullen sterven als ze dat toch doen. Op een dag vraagt de slang, het sluwste dier onder de dieren, aan Eva: 'Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?' 'Dat is niet waar', zegt Eva, 'we mogen van alle bomen eten, behalve van die ene boom die in het midden van de tuin staat'.

'Jullie zullen helemaal niet sterven', sist de slang. 'Juist het tegenovergestelde zal gebeuren. Jullie zullen dan net als God zijn en kennis hebben van wat goed en kwaad is.' Eva kijkt naar de boom waar ze niet van mag eten. De vruchten van de boom zien er heerlijk uit. 'En zou het waar zijn wat de slang vertelt', denkt Eva? 'Waarom zou ik naar God luisteren? Ik weet toch zelf wel wat goed voor mij is? Ik kan toch doen wat ik zelf wil?'

Eva plukt een paar vruchten van de boom en proeft ervan. Adam is er ondertussen ook bij gekomen. Eva geeft ook hem de vruchten om te proeven. 'Hier Adam, moet je eens proeven, deze vruchten zijn verrukkelijk' Ze hebben de hap nog niet doorgeslikt of ze kijken elkaar verschrikt aan. Het valt hen ineens op dat ze beiden naakt zijn. Ze schamen zich voor hun eigen lichaam, terwijl ze hier eerder geen erg in hadden. Snel plukken ze wat bladeren van de vijgenboom en maken er een soort rokje van om hun lichaam te bedekken.

In de koelte van de avondwind horen Adam en Eva de HEER door de tuin wandelen. Ze verbergen zich snel voor Hem tussen de bomen.

Maar God de HEER roept Adam: 'Waar ben je Adam?' Adam geeft antwoord, hij zegt: 'Ik hoorde U in de tuin en werd bang, omdat ik naakt ben; daarom heb ik mij verstopt.' De HEER zegt: 'Wie heeft jou verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had om van te eten?' Adam antwoordt: 'De vrouw die U hebt gemaakt om mij gezelschap te houden, Eva, zij heeft mij vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten.' 'Waarom heb je dat gedaan?', vraagt God de HEER dan aan Eva.

Eva wijst naar de slang en zegt: 'De slang heeft mij misleid. Hij zei dat het wel mocht, en toen heb ik ervan gegeten'

De HEER is boos op Adam en Eva en op de slang, die eigenlijk de duivel zelf is. De duivel heeft Adam en Eva ervan overtuigd dat het niet belangrijk is om naar God te luisteren, maar dat ze mogen doen wat ze zelf willen. God straft de slang. Hij zegt: 'Ik vervloek jou.

Vanaf nu zul je op je buik door het stof moeten kruipen. Je zult een vijand zijn van de mensen die op aarde leven'. Ook Eva krijgt straf, God zegt tegen haar: 'Wanneer je een baby krijgt zal dit pijnlijk zijn. Je zult hard moeten werken op de aarde. En je man zal de baas over je spelen.'

En tegen Adam zegt God: 'Je hebt geluisterd naar je vrouw en gegeten van de boom die Ik je had verboden. Je hele leven lang zul jij je in het zweet moeten werken. Op het land zul je met onkruid te maken krijgen dat je steeds weer moet opruimen.

God maakt kleren van dierenvelen voor Adam en Eva en daarna worden ze uit het Paradijs weggestuurd. Ze mogen er niet meer blijven wonen. God denkt: 'Stel dat ze ook gaan eten van de levensboom, dan zullen ze voor eeuwig in zonde leven. Ze zijn niet te vertrouwen. Ze luisteren niet naar Mij en doen hun eigen zin.' Bij de ingang van de hof zet God engelen als bewakers met een heen en weer flitsend en vlammend zwaard.

Afsluiting

Adam en Eva hebben hun keus gemaakt. Ze kunnen niet meer in het Paradijs blijven wonen.

God de HEER straft Adam en Eva voor hun ongehoorzaamheid. En daarmee alle mensen die daarna worden geboren. Ook wij leven niet in het Paradijs, maar in de wereld. Wij leven vandaag nog steeds met de straf die Adam en Eva kregen. Toch mogen we weten dat de zonde van Adam en Eva teniet is gedaan door het bloed van de Here Jezus. Hij heeft betaald aan het kruis voor de zonden van Adam en Eva, maar ook voor onze zonden. En als de Here Jezus eens terugkomt op de wolken dan zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. Het nieuwe paradijs op aarde!

Auteur: MMe



Ik weet het beter dan God

Vorige week hebben we nagedacht over hoe bijzonder God de mens heeft gemaakt. De mens, die mocht wonen in die prachtige tuin, Eden, waar rust en vrede heerste. God maakte de mens heel speciaal: de mens lijkt op God, leeft van Gods levensadem, krijgt de opdracht om voor Gods schepping te zorgen, en krijgt verantwoordelijkheid om God gehoorzaam te zijn. En juist bij dat laatste gaat het mis. Luister maar.

Je weet het vast nog wel van vorige week. Van de bomen die in de tuin, in Eden staan, mag de mens eten. Behalve van die ene: de boom van kennis van goed en kwaad. 'Als je daarvan eet', zei God, 'zul je onherroepelijk sterven.'

Eén gebod van God, waaraan de mens gehoorzaam moet zijn. Dat moet toch lukken?

Maar dan is daar de slang. De slang, die door de duivel wordt gebruikt. 'Hé, psst, is het écht waar? Heeft God gezegd dat je van geen enkele boom in deze tuin mag eten?' Zo begint het. Het gesprek tussen de slang, de duivel, en Eva, de vrouw door God gemaakt.

Gelukkig, Eva spreekt de slang tegen. 'Nee hoor, we mogen juist van alle bomen eten. Behalve die ene. Als we daarvan eten, zullen we sterven.' Maar de slang geeft niet op. 'Niks van waar', zegt hij. 'Als je van die boom eet, zul je juist net zo worden als God.'

We hebben vorige week gehoord, dat God de mensen zó maakte, dat ze op Hem lijken. Maar ze zijn niet gelijk.

De vrouw, Eva, hoort wat de slang zegt. Het brengt haar aan het twijfelen. Waarom zouden ze eigenlijk sterven, als ze van die boom eten? De vruchten zien er mooi en heerlijk uit. Wie zegt, dat God gelijk heeft? Wat die slang zegt, klink ook wel geloofwaardig. Zal ze...?

Eva doet het. Ze eet van die ene boom. En ook Adam, haar man, doet mee. Allebei eten ze van die ene boom, waarvan God had gezegd dat ze er niet van mochten eten.

Wat gebeurt hier? De mens, die door God zo bijzonder is gemaakt, met een opdracht en eigen verantwoordelijkheid, draait God de rug toe. De mens gebruikt die verantwoordelijkheid verkeerd. Ze denken het beter te weten, zélf wel te kunnen bepalen. Wie weet, worden ze dan wel zoals God!

Vanaf dat moment gaat alles mis. De tuin, die zo bijzonder was, zo rustig en vreedzaam, is dat ineens niet meer. Verschrikt kijken Adam en Eva elkaar aan. Maar... ze zijn naakt! Dat kan toch niet? Wat eerder geen probleem was, ervaren ze nu ineens als slecht, als zondig. En als God hen dan roept: 'Adam, waar ben je?', dan verstoppen deze mensen zich. God, die hen heeft gemaakt, hen aan elkaar heeft gegeven, hun de opdracht gaf om voor zijn schepping te zorgen... die God, met wie ze gewoon konden praten, maakt hen nu bang. Adam en Eva kruipen weg. Ze voelen aan, dat ze iets heel verkeerd hebben gedaan.

Wat doet God? Zegt hij: 'Ik heb jullie zó bijzonder gemaakt. Zó'n mooie plek gegeven om te wonen. Ik ben zó dicht bij jullie geweest. En er was maar één ding waar je je aan hoefde te houden... Dat was blijkbaar te veel gevraagd, zoek het nu zelf maar uit. Jullie draaiden Mij je rug toe, nu doe Ik dat ook naar jullie. Ik wil niets meer van jullie weten.'...? Is dat wat God zegt? Nee. Gelukkig niet.

God ziet wat er is gebeurd. En hij straft. God vervloekt de slang, die door de duivel werd gebruikt. God straft ook de mensen, die hem ongehoorzaam waren. Die dachten het zelf beter te weten. God straft. Hij stuurt de mensen weg uit Eden, uit die prachtige plek van vrede en rust. Het leven zal niet meer zijn zoals het was. Het zal moeilijk worden. Mensen zullen over elkaar heersen. Er zal geen vrede meer zijn op aarde. Niet alles zal meer mooi en goed zijn, maar dieren zullen elkaar aanvallen. En behalve mooie en goede planten, zullen er doorns, distels en giftige planten op de aarde groeien.

Zo is het nog altijd. Er is geen vrede op aarde. Denk bijvoorbeeld aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat niet goed met deze aarde, de mens zorgt er niet goed meer voor. Het klimaat verandert, en sommige delen van de aarde worden bijna onleefbaar. Niet alles is meer mooi en vreedzaam, integendeel.

Maar tóch... God laat op dat moment de aarde, zijn schepping en de mensen niet los. Hij belooft ook een Redder, die de straf voor de zonde van de mensen zal dragen. Zodat het weer goed wordt tussen God en de mensen. Gelukkig stopt de Bijbel hier niet, bij Genesis 3. Gelukkig weten wij dat Jezus is gekomen. Deze aarde is een plaats waar oorlog, honger, onrecht en rampen zijn. Maar wij weten dat Jezus de weg naar God weer heeft vrijgemaakt. En dat er ééns een dag komt, waarop God alles goed maakt. Een dag, waarop alles weer wordt zoals het was. Een dag, waarop er rust en vrede zal zijn, en waarop we mogen leven héél dichtbij God.

Auteur: MvdB