

19 mei 2024

# Door de Geest van waarheid verbonden met Jezus

Johannes 15: 18-25



# Thema: Leven uit de Geest van waarheid

## Doel

De kinderen leren dat door de Geest het geloof en de kerk ontstaan en groeien. Maar Christus' kerk krijgt ook te maken met haat en vervolging.

## Toelichting

In dit bijbelgedeelte zet Jezus de wereld en degenen die in Hem geloven tegenover elkaar. Christus zelf ontmoette geloof, maar is op aarde ook gehaat en vervolgd om de woorden en daden die Hij in Gods naam spreekt en doet. Iedereen die gelooft in Jezus krijgt met dezelfde reactie te maken. De wereld, dat is iedereen die Christus niet wil aannemen en gehoorzamen als Heer, zal proberen de Geest van Pinksteren tot zwijgen te brengen. Er is maar één wapen tegen de wereld: getuigen van Gods reddende liefde.

### Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Het is niet waar!

Richtlijnen: Wat doen kinderen wanneer ze niet naar een ander willen luisteren, omdat hij of zij iets zegt dat gemeen is. Ze stoppen hun vingers in hun oren, schreeuwen erdoorheen of delen misschien een klap of duw uit.

Ze willen hoe dan ook dat die ander ophoudt. Het is niet waar wat ze zeggen.

Vertel aan de jongste kinderen de geschiedenis van Pinksteren. Leg de nadruk op de mensen die met de apostelen spotten. Ze geloven niet wat zij over Jezus vertellen. In hun ogen kan dat niet kloppen. Petrus getuigt, net als de anderen die Gods Geest hebben ontvangen. Ze vertellen de waarheid, Gods waarheid voor ieder mens: God houdt van jou en vraagt jou om veel van Hem en de mensen om je heen te houden. Dan word je echt gelukkig.

### Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Ze zullen ook jullie vervolgen

Richtlijnen: Jezus waarschuwt zijn leerlingen dat geloven niet alleen maar mooi is. Het lijkt prachtig om te weten dat God jou redt en je schuld vergeeft. Dat je voor altijd zijn kind mag zijn. Dat wil toch iedereen? Nee, zegt Jezus. Kijk maar naar Mij. De Joodse leiders willen Mij uit de weg ruimen, anderen maken Mij het leven moeilijk.

Vanaf Pinksteren gaan jullie over Mij vertellen over heel de aarde. Veel mensen zullen luisteren en in Mij geloven. Maar er zal ook verzet zijn: de wereld zal ook jullie haten. De wereld betekent: de mensen die weten wie Jezus is, wat Hij zegt en doet, maar zo niet willen leven. Ze weigeren te geloven dat Christus en zijn volgelingen de waarheid spreken en voorleven. We zien op Pinksteren de kracht van de Geest van waarheid: duizenden worden gedoopt, Gods kerk groeit en trekt velen aan. Maar is ook spot en ongelof: ze zullen wel dronken zijn. Net als in het aardse leven van Jezus is er verzet tegen de waarheid. Wat kun je daar tegen doen, ook vandaag? Blijven getuigen en de waarheid liefdevol laten zien!

### Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Geloof en haat in de wereld

Richtlijnen: Als wij leven als christenen zijn wij vertegenwoordigers van God en Jezus Christus op aarde. Wij maken het Evangelie hoorbaar en zichtbaar. Dat werkt iets uit. Op Pinksteren zien we dat de Geest oplevert, dat mensen Jezus leren kennen en zijn waarheid erkennen. In dit bijbelgedeelte legt Jezus uit, dat zijn leerlingen, wanneer ze zijn getuigen zijn, ook een andere reactie zullen ontmoeten. Ze zullen worden gehaat door de wereld. De wereld, dat is iedereen die Christus niet wil aannemen en gehoorzamen als Heer, zal proberen het getuigenis van christenen tot zwijgen te brengen. Ze willen koste wat het kost vasthouden aan hun eigen ideeën en opvattingen, ook al gaan die voorbij aan Gods reddende liefde. Ze vinden God te veeleisend. Ook dat begint direct op Pinksteren: ze zullen wel dronken zijn.

Ondervinden de jongeren zelf de zegen van de Geest van waarheid? Merken ze ook de haat van de wereld tegen die Geest? Zo ja, op welke manier? En hoe reageren ze?

### Extra bijbelgedeelte: Openbaring 3:7-11

De kerk van Filadelfia is klein, maar trouw. Jezus zal maken dat ze niet zal bezwijken onder de verdrukking en verleiding van haar ongelovige omgeving.

Auteur: DW

# Achtergrondinformatie

## Algemene inleiding

'Want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan'

'Want de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt'

Bij de Heilige Geest denken we eerder aan verbroedering en wederzijds begrip dan aan haat en vervolging. Toch loopt Jezus' les over de haat van de wereld voor Hem vanzelfsprekend uit op de belofte van de Heilige Geest.

We hebben in de afgelopen weken en in de voorgaande gedeelten wel gemerkt dat het sterven van Jezus niet meer ver weg is, omdat de vijandschap tegen Hem steeds groter is geworden. Jezus bereidt de discipelen voor op de vijandschap die zij ook kunnen verwachten.

## Vers voor vers

- Vs. 18 Jezus waarschuwt de discipelen voor 'de wereld'. Indrukwekkend: Zijn conflict lijkt alleen met de Joodse leiders te zijn. Maar 'de wereld' is iedereen die God en de Zoon niet erkent. Hij is dan ook gekomen om voor iedereen de weg naar God vrij te maken. Op Goede Vrijdag, en in de rest van de (kerk-) geschiedenis zal dan ook blijken dat de haat niet ras- of plaatsgebonden is. En het zal niet lang duren voor de haat tegen Jezus zich op de volgelingen zal richten. Nog altijd een goed uitgangspunt: Als je om je geloof benadeeld wordt, bedenk dan dat juist daarin Jezus de eerste was.
- Vs. 19 En dit is de logica: Wie samen met 'de wereld' tegen God kiest, hoort er in de wereld bij. Wie in de Zoon gelooft hoort er dus niet bij. Vandaar de haat.  
Let op met de woorden 'ik heb jullie uit de wereld weggeroepen'. Daar is vaak van gemaakt dat je dus afstand moet houden. In een klooster, bijvoorbeeld. Maar daar gaat het hier niet om. Het gaat erom dat je weggeroepen bent uit de 'gelederen' van de wereld. Over naar het andere kamp. De hele opdracht is juist om in, maar niet van de wereld te zijn, en daar te getuigen.
- Vs. 20 Als Hij lijdt, en jij volgt, dan kan je niet verbaasd zijn als je dezelfde haat oproept als Hij. Gelukkig is het tegendeel ook waar: Je zult iedereen die wel naar Jezus luistert als een vriend en bondgenoot leren kennen.
- Vs. 21 Wat zit er achter de haat tegen Jezus en de discipelen? Dat 'de wereld' de Vader niet kent. Zeker, ze kunnen Hem wel kennen uit het Oude Testament, maar ze hebben van Hem heel iemand anders gemaakt. Een God die het leven zwaar maakt met wetten en straffen. In plaats van een Schepper die begaan is met zijn maaksel, en er alles aan doet om hen te bereiken en een goede toekomst te geven.
- Vs. 22vv Jezus heeft alles gedaan om hen over de streep te trekken: Hij is het gesprek aan blijven gaan, tot het eind toe (22), en heeft het niet bij woorden gelaten, maar ongehoorde dingen voor hen gedaan. Maar ja – als je de Vader haat, haat je de Zoon, en andersom.
- Vs. 25 Vergelijk Psalm 69:5. Vervullen: De dingen die gebeurd zijn (afwijzing en haat), de dingen die op het punt staan te gebeuren (verraad en kruisiging) zijn Jezus niet maar als noodlot overkomen. Hij wist wat Hem te wachten stond, want Hij kende zowel de profetie als het besluit van God. De mensen dachten Jezus te vermoorden, maar Jezus wist dat Hij zijn leven af ging leggen.
- Jezus ontvangt haat, die gaat uitlopen op vervolging en dood. En Hij waarschuwt de discipelen dat het dus onvermijdelijk is dat zij, achter Jezus aan, ook niet met open armen ontvangen zullen worden. Juist daarom is de uitstorting van de Heilige Geest zo belangrijk voor Jezus.
- Vs. 26v De Heilige Geest is hier allereerst de 'pleitbezorger'. Een pleitbezorger was een soort advocaat die het voor je opneemt in de rechtbank. En hier zal het er dus op slaan dat de Heilige Geest, wanneer je met haat en afwijzing wordt geconfronteerd, het voor je opneemt. Door je de woorden in de mond te leggen, of door te werken in het hart van wie je aanvalt, bijvoorbeeld.  
Het tweede is dat Jezus de Geest vanaf de Vader zal zenden. Dit is een van de plaatsen waar je door voelt klinken hoe Jezus er naar uitkijkt om de Geest te zenden. Maar voor die tijd moet er nog zoveel gebeuren!  
De Geest van de waarheid. Zo noemen we de Heilige Geest niet vaak, maar wat een rake beschrijving! Kijk naar de Pinkstertoespraak van Petrus. De ene dag zitten de apostelen nog verward en bang binnen. Maar met Pinksteren getuigt Petrus helder, krachtig en zonder angst van Jezus. Dezelfde Petrus die Hem driemaal verloochende. Die vrijmoedigheid, die soms ongezoeten waarheid, dat is het werk van de Heilige Geest.  
Wat hebben we die Heilige Geest hard nodig in onze tijd! Er zijn zoveel redenen waarom ook wij vaak niet voor Jezus uitkomen, we zijn zo vol van angst en verwarring over wat we (nog?) geloven dat we vaak nauwelijks verstaanbaar zijn. Niet vreemd natuurlijk, want wat Jezus hierboven heeft voorzegd is nog altijd waar. Als je van Hem bent, ben je niet van 'de wereld'. En dat zal de wereld je linksom of rechtsom laten voelen. Dat houd je nooit vol. Blijf dus vragen om de pleitbezorger en de Geest van de waarheid.

Auteur: KS

## Liederen

Psalm 87

Lied 678

Lied 683

Vlammetjes

Ied're dag, ieder uur

't Is feest vandaag

Vuur uit de hemel

Vul mij met uw Geest

Een rivier vol van vrede

Gods Heilige Geest

(=Gezang 39 LvdK)

Hemelhoog 237

Op Toonhoogte 443

Op Toonhoogte 445

Op Toonhoogte 449

Op Toonhoogte 448

Opwekking voor kinderen 144

Opwekking 221

*Auteur: PZ*



# Het is niet waar!

## Inleiding

Lotte heeft tranen. Ze is per ongeluk met haar fiets tegen Bram aangereden. En nu is Bram boos naar de juf gegaan. 'Juf! Lotte wilde mij pijn doen en ze fietste heel hard tegen mijn benen aan!' Bram heeft pijn, hij is boos. Maar Lotte heeft het niet expres gedaan. En nu krijgt ze de schuld. De juf denkt dat Lotte echt Bram pijn wil doen. De juf wil praten met Lotte en met Bram. Maar Lotte steekt haar vingers in haar oren. Ze wil Bram niet horen, het is niet waar wat hij zegt. Ze gelooft hem niet.

## Bijbelverhaal

Op een avond, wanneer er veel discipelen bij elkaar in een huis Pinksterfeest aan het vieren zijn, gebeurt er iets bijzonders. Zij horen een vreemd geluid, het lijkt alsof het hard begint te waaien. Ook zien ze vlammen boven de hoofden van de discipelen verschijnen. Zoiets hebben ze nog nooit gezien. Iedereen in het huis krijgt de Heilige Geest. Zij willen heel graag aan andere mensen van God vertellen.

'Moet je horen, moet je kijken!', zegt de vader van Samuël. 'Dit begrijp ik echt niet, deze mannen praten toch altijd in een ander taal dan wij? Nu kan ik ze gewoon verstaan!'. Alle mensen komen kijken en luisteren naar de discipelen. De discipelen kunnen niet meer stoppen met vertellen over de bijzonder prachtige dingen die God doet. En alle mensen die luisteren, waar ze ook wonen, welke taal ze ook praten, kunnen het gewoon allemaal verstaan.

'Wat moeten we nu, wat gebeurt er?', vraagt Samuëls vader. 'Ah joh, ik denk dat ze een beetje te veel wijn op hebben', lacht een andere meneer. Veel mensen begrijpen er niets van. Er zijn mensen die verbaasd zijn, er zijn boze mensen die hun handen voor hun oren houden en er zijn mensen die hard beginnen te lachen. Zij geloven niet wat de discipelen vertellen. Het kan niet waar zijn.

Dan stapt Petrus naar voren, hij zegt: 'Luister, we hebben niet te veel wijn gedronken, het is nog erg vroeg. Vandaag is de Heilige Geest gekomen. Hij wil dat we praten over wat Jezus heeft gedaan, hoeveel Hij van ons houdt. Het is 'eerlijk en echt' wat we vertellen en daarmee kunnen we niet meer stoppen!' 'Wij willen aan iedereen vertellen dat God van mensen houdt, dat mensen van Hem moeten houden en van elkaar houden. Dan wordt iedereen gelukkig!' Wat een eerlijk en goed bericht is dat!

*Auteur: KvdG*



# Ze zullen ook jullie vervolgen

## Vandaag is het Pinksteren!

Er is een lied wat zingt: Zoals die morgen was het nooit geweest, geluid als van een sterke wind. Tongen van vuur zag men dat Pinksterfeest. Gods Trooster kwam, de Heilige Geest.

De mensen die daar waren, kregen hoop gered te worden door God Geest. Duizenden ontvingen daar de doop, herboren door Gods Heilige Geest.

Pinksteren is een feest dat soms zo moeilijk uit te leggen is. Geluid als van de wind. Tongen van vuur, een duif, Trooster, helper. Soms begrijpen we het zelf niet en leg het dan maar eens uit aan anderen.

De vrienden van Jezus waren bij elkaar, dit was een opdracht die Jezus hun gegeven had, voordat Hij naar de hemel ging. Op de morgen van het Pinksterfeest kwam Gods Geest op hen/bij hen/in hen en konden ze aan heel veel mensen vertellen over Jezus. Joden overal vandaan hoorden de boodschap over Jezus en over bekering in hun eigen taal. Ze hoorden het, kwamen tot geloof en lieten zich dopen. Prachtig!

Zeker, heel mooi, goed, een groot geschenk van God. Maar er is een maar. De Geest van Pinksteren blijft, die gaat nooit meer weg. Mensen zullen door de Geest, via mensen, boeken, berichten op radio, tv, social media en nog veel meer, over God horen. Mensen zullen tot geloof komen, mensen zullen gedoopt worden. Maar! Maar er zullen ook altijd mensen zijn die dit niet doen. Die het niet willen horen, die niet willen geloven, die hun leven niet zo om willen gooien als God dat van hen vraagt. Die mensen zullen vijanden zijn van de mensen die wel geloven.

Jezus vertelt en leert zijn discipelen hier al over als Hij nog op aarde is, nog voordat Hij sterft aan het kruis. Wat Hij vertelt staat in de Bijbel, wij kunnen dit lezen. Lezen als informatie, maar ook lezen als troost.

Jezus zegt: Als de wereld je haat, denk er dan aan dat ze Mij eerder haatte dan jullie. Met de wereld bedoeld Jezus dan iedereen die niet bij God wil horen. Dat kunnen burens zijn, familie van je, mensen op school, maar ook regeringen van landen, groepen mensen.

Jezus zegt: Ik heb jullie uit de wereld geroepen. Jullie geroepen om niet meer bij de wereld te horen, maar bij Mij. Daarom zal de wereld jullie haten.

Haat is een heftig woord. Haat gaat verder dan grappen over iets maken, iemand beledigen, iemand buitensluiten. Haat is dieper.

Jezus zegt: een slaaf is niet meer dan zijn meester. In dit voorbeeld is Hij zelf de Meester en zijn de mensen die in Hem geloven de slaven.

Ze hebben Mij vervolgd, legt Jezus uit, dus zullen ze ook jullie vervolgen. De mensen die Hem wel volgen zullen zich met Hem verbonden weten. De gelovigen zullen zich in elkaar herkennen en bondgenoten zijn. Ze zullen samen niet altijd winnen of zo sterk zijn dat hen niets gebeurt.

Maar ze zullen bondgenoten op aarde hebben en een grote Bondgenoot in de hemel.

Jezus is voor iedereen op aarde gekomen. Hij heeft tijdens zijn leven heel veel gesproken met belangrijke Joodse leiders. Hij heeft hun de woorden en de wil van God uitgelegd, maar ze wilden die niet horen, ze wilden die niet geloven. Ze hadden hun eigen regels, daar paste Jezus niet bij.

Jezus weet wat er met Hem zal gaan gebeuren, maar Hij weet ook waarom het zal gebeuren. Al in het Oude Testament is voorspeld dat de mensen Hem zonder reden zullen haten. Het hoofdstuk dat hierna in de Bijbel staat, begint met de volgende woorden van Jezus: Dit alles heb Ik tegen jullie gezegd om te voorkomen dat jullie je geloof verliezen.

Dat was voor de mensen toen, maar ook voor de mensen nu.

Vandaag mogen we denken aan de dag dat de Geest van God werd uitgestort op de discipelen. Petrus ging er prachtig van preken. Duizenden mensen kwamen tot geloof op één dag. Maar daarna ging het gewone leven wel verder. Mensen moesten aan het werk, moesten terug naar hun huizen en families. Soms waren ze de enige in hun omgeving die geloofden, soms raakten ze hun werk kwijt. Sommigen zijn gedood, omdat ze in Jezus geloofden.

Ook nu zijn er landen op de wereld waar het heel moeilijk is om te geloven. Bijbels zijn niet overal te koop. Bij elkaar komen om te zingen, te bidden, de Bijbel te lezen, in sommige landen is dit verboden. Verdrietig en moeilijk, maar... Jezus wist het al, hou vol, het hoort erbij, Ik ben erbij! Dat leert Hij ons in het bijbelgedeelte van vandaag.

Ook in Nederland in 2024 is het niet altijd makkelijk en normaal om in Jezus te geloven. Sommige kinderen vinden je misschien raar, omdat je naar de kerk gaat in plaats van naar de voetbal op zondagochtend. Bijbellezen? Dat is toch voor oude mensen? Vloeken en zomaar 'Jezus' zeggen is voor veel mensen en kinderen normaler dan het geloof in Hem.

Geloven is niet makkelijk. Ons hoofd wil alles zo graag begrijpen, dingen moeten logisch zijn. Dat is met het geloof niet altijd zo. Met hardlopen kun je oefenen, goed trainen, de juiste dingen eten en dan kan je er beter in worden. Je kunt er zelf iets voor doen. Bij geloven werkt dat anders, dan gaat het niet om wat je allemaal doet. Het wordt niet makkelijker als je meer uren bidt, zingt of uit de Bijbel leest.

Maar hou vol, wees niet bang, sta er niet van te kijken, zo is het en Ik ben erbij, zegt Jezus.

Het feest van Pinksteren wil ons dat vandaag leren, het zal niet makkelijk zijn geloven in Jezus, maar Hij is erbij!

*Auteur: CdG*



# Geloof en haat in de wereld

Vandaag is het Pinksteren, maar toch gaan we in het verhaal even terug naar de tijd, kort voordat Jezus gevangen werd genomen en aan het kruis stierf.

Tijdens en na de laatste maaltijd die Jezus met zijn leerlingen gebruikte, heeft Hij hun nog veel uitgelegd. Vorige week hebben we kunnen horen dat Jezus beloofde de Heilige Geest te sturen, als Hij naar zijn Vader in de hemel terug zou zijn gegaan. De Heilige Geest zal hun helper zijn, als zij over Jezus gaan vertellen. Want dat is de taak die Jezus hun geeft.

Je moet niet denken dat zij dat wel even zullen gaan doen. Daar zien zij heel erg tegenop! Hoe moeten zij dat doen? Je denkt toch niet dat iedereen gaat geloven wat zij komen vertellen? Bovendien hebben zij geen opleiding gehad om goed te kunnen preken. Ze zijn eenvoudige mannen, al hebben er wel een paar een opleiding gehad. Maar ook dat zegt niet dat je vrijuit over Jezus kan vertellen.

Maar Jezus heeft gezegd dat het wel goed komt als de Heilige Geest eenmaal bij hen is gekomen. De Heilige Geest zal hun de juiste woorden geven. En hen enthousiast maken om op reis te gaan. Om het verhaal van Jezus door te geven.

Jezus is nog niet klaar met spreken, Hij wil de leerlingen nog zoveel vertellen om hen voor te bereiden op het leven zonder Hem hier op aarde.

*'Ik moet jullie nog meer vertellen,' zegt Jezus. 'Jullie weten dat er veel mensen zijn die Mij haten. Zij houden vast aan hoe zij altijd gedacht hebben over God.*

*Zij kennen alleen de verhalen van voordat ik over mijn Vader kwam vertellen.*

*Zij hebben God gemaakt tot een God die alleen maar dingen verbiedt en de mensen straft.*

*Ik vertel nu over een liefdevolle God en over vergeving van de zonde. Die mensen denken helaas dat zij gelijk hebben en daarom haten ze Mij.*

*Ik bereid jullie er op voor, dat dit ook met jullie zo zal gaan.*

*Heel veel mensen zullen zich verwonderen over wat jullie vertellen over Mij en over mijn Vader. Zij willen ook bij Mij horen en hun leven veranderen.*

*Maar er zullen ook mensen zijn die jullie haten om wat je zegt. Zij geloven het niet en willen ook niet dat jullie ermee doorgaan. Maar ik zal bij jullie zijn door de Heilige Geest. Die zal jullie moed geven en sterk maken. Hij zal jullie de juiste woorden in je hart geven.'*

En dat is ook gebeurd op het Pinksterfeest, toen de Heilige Geest op de leerlingen neerdaalde en in hun hart kwam. Vol enthousiasme vertelden zij aan alle mensen in Jeruzalem over Jezus.

En er waren heel veel mensen! Het Loofhuttenfeest werd gevierd in Jeruzalem, waar mensen overal vandaan

naar toe waren gekomen, zelfs uit het buitenland. En het wonderbaarlijke was, dat al die mensen in hun eigen taal verstonden wat er werd gezegd.

Er kwamen drieduizend mensen tot geloof en zij lieten zich allemaal open.

De apostelen (zo heetten de leerlingen vanaf toen) konden nu ook wonderen doen en mensen genezen. De mensen die zich bekeerd hadden, bleven bij de apostelen. Zo ontstond het begin van de Christelijke Kerk, waar de mensen alles met elkaar deelden.

Het was een goede tijd en er kwamen steeds meer mensen bij die gered wilden worden.

Maar al gauw kwamen de leiders van de synagoge naar hen toe. Zij waren er fel op tegen wat de apostelen allemaal vertelden en toen kwam de haat erbij...ze werden ondervraagd en opgepakt. Maar toen ze vrijkwamen gingen zij toch weer door, ze gingen de wereld in.

De apostelen kwamen ook naar Europa en zie daar... de kerk groeide en groeide...

Nog steeds wordt over Jezus verteld en waarom Hij leefde. Hij is onze Redder, Hij heeft voor ons de straf gedragen aan het kruis. Zo heeft Hij het weer goed gemaakt tussen God en ons.

Het verhaal van Jezus heeft zelfs ons bereikt in Nederland. En ook jou.

Wij horen ook bij Jezus. En... wij zijn de apostelen van nu. Tegenwoordig groeit de kerk hier niet meer zo. Er sluiten veel kerken, omdat er te weinig mensen komen.

Heb jij weleens het gevoel dat de Heilige Geest bij je is? Vertel jij weleens iemand over Jezus?

Dat is vaak lastig hè? Misschien word je uitgelachen, of pesten ze je ermee dat je naar de kerk gaat. Je hoeft op jouw leeftijd niet zoals de apostelen, de straat op om te evangeliseren.

Maar misschien zijn er situaties dat je ervoor uit durft te komen dat je van Jezus houdt en in God gelooft.

Een meisje van 18 jaar vertelde, dat zij met vrienden een etentje had bij iemand thuis.

Allemaal hadden ze een christelijke opvoeding gehad. Maar toen ze gingen eten werd er geen stille gegeven om te bidden. Zij zei toen dat ze graag even wilde bidden en danken voor het eten. 'O prima, je mag het ook hardop doen, hoor,' zei haar vriendin. Oeps, dat was wat anders, maar ze deed het toch. Durf jij dat ook?

*Auteur: RvBvdB*