

12 mei 2024

# Niet alleen, terwijl Jezus niet op aarde is

Johannes 14:15-31



# Thema: God blijft bij ons

## Doel

De kinderen leren hoe God bij ons blijft, nu Jezus niet meer op aarde is.

## Toelichting

Jezus gaat naar de hemel, omdat zijn verzoeningswerk op aarde volbracht is. Daar maakt Hij een plaats klaar waar wij voor altijd bij God zullen zijn. Maar hoe moet het intussen verder. Kunnen de discipelen wel zonder Jezus als hun Leraar en Vriend? Jezus vraagt hen allereerst Hem te blijven liefhebben en zijn geboden te blijven houden. De opdracht voor hen verandert niet: geloven. Bovendien is God trouw: Hij blijft bij hen en geeft de Geest der waarheid die hen voortdurend be-moedigt, te hulp schiet en corrigeert. Die nieuwe Pleitbezorger maakt hun Jezus bekend en God in hun hart laten wonen. Die nieuwe Pleitbezorger geeft dat hun geloof standhoudt en groeit en resultaat oplevert. In dit antwoord van Jezus zit dus een opdracht en een belofte.

## Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Ik kan het niet alleen

Richtlijnen: Als inleiding kun je bijvoorbeeld vertellen over een puzzel die een kind samen met een ouder maakt. Als de ouder zegt: nu jij alleen, denkt het kind het niet te kunnen. De ouder geeft wat aanwijzingen (goed kijken en proberen) en zegt af en toe even te komen kijken en, als het echt nodig is, te zullen helpen.

Jezus vertelt zijn vrienden dat Hij naar zijn Vader in de hemel gaat. Ze schrikken: hoe moet het nu verder? Geloven in God kunnen ze niet zonder Jezus. Dat lukt niet. Jezus zegt: blijf veel van Mij houden en blijf doen wat Ik jullie heb geleerd. Dat kunnen jullie best. En wees niet bang: Ik heb jullie geholpen als het moeilijk was of niet lukte, Gods Geest (omschrijf die voor de kinderen) zal dat ook doen. Dan belooft God en dan komt het zeker goed.

## Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Jezus blijft op een andere manier

Richtlijnen: Veel apparaten hebben een afstandsbediening. Je hoeft niet naar het toestel toe te gaan en op knopjes te drukken, maar doet dat vanuit je stoel. Een auto kun je opendraaien met de sleutel in het slot, maar er zit meestal ook een knopje op, waarmee datzelfde op afstand kan. Hetzelfde resultaat op een andere manier. Met dit principe kun je de overgang van Jezus' aanwezigheid naar de Geest enigszins uitleggen.

Vertel het bijbelgedeelte als volgt: Jezus roept de discipelen op Hem te blijven liefhebben en te doen wat Hij hun heeft geboden, ook als Hij weer bij zijn hemelse Vader is. Daarin verandert niets. Ook God verandert niet: Hij was in Jezus bij hen en liet zien wie Hij is en wat Hij wil doen. Alleen doet Hij dat niet meer door Jezus (lichamelijk aanwezig), maar door Gods Geest in hun gelovig hart en verstand. Vanuit de hemel geeft Jezus door de Geest zijn woorden aan hen door, van een afstand en toch eindeloos dichtbij. Gods nabijheid wordt niet minder, maar anders.

## Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Angst voor verandering

Richtlijnen: Veel prepubers zullen herkennen dat verandering je onzeker kan maken. Het vertrouwde verdwijnt en wat komt ervoor in de plaats. Je was een kind, maar begint nu meer man of vrouw te worden. Dat zie je aan je lichaam, maar je merkt het ook aan je denken en je gevoelens. Die zijn niet meer kinderlijk, maar wat volwassener. Je zit op de basisschool, maar gaat straks naar de middelbare. Dat betekent verder weg en andere vrienden. Hoe moet dat? Lukt dat wel?

Jezus geeft in Johannes 14 antwoord op soortgelijke angst van de discipelen. Ten eerste zijn ze erop voorbereid door alles wat Hij ze heeft geleerd. Ze moeten gewoon doorgaan met van Hem te houden en zijn geboden te gehoorzamen. Ten tweede zullen ze door God worden geholpen met de Geest die in hun gelovige hart zal wonen. Die zal hen Gods woorden laten kennen en ervaren. Dan kunnen diezelfde woorden die ze van Jezus hoorden hen na Pinksteren helpen om te geloven dat God bij hen is en om van zijn liefde voor de wereld te getuigen. God verandert niet, Hij gaat alleen op een andere manier met hen verder.

## Extra bijbelgedeelte: Filippenzen 3:12-16

Paulus is zich ervan bewust dat je Gods doel met jou op aarde nooit volledig bereikt. Hij zegt dan: ik blijf op de ingeslagen weg voortgaan (vs. 16) en God zal me duidelijk maken wat er anders moet om niet van zijn doel af te dwalen.

Ook hier: opdracht en belofte.

Auteur: DW

# Achtergrondinformatie

## Bij het bijbelgedeelte

Kort voordat Jezus zal gaan sterven, belooft Hij iemand die de leegte zal opvullen als Hijzelf niet meer op aarde is (13:33 en 14:1). Hij belooft de Heilige Geest te geven aan iedereen die Hem liefheeft en die vanuit deze liefde doet wat Jezus ons opgedragen heeft. De Geest wordt de Helper en Trooster genoemd, omdat Hij bij de leerlingen zal komen en blijven als Jezus is weggegaan naar de Vader.

Tijdens het gesprek dat nu volgt is Jezus samen met zijn twaalf apostelen in Jeruzalem, in een huis waar ze het Pesachmaal hebben gevierd (13:2) – wat Johannes overigens niet beschreven heeft. Aan het eind van dit gesprek gaat Jezus met elf leerlingen naar buiten, Judas is inmiddels al vertrokken (13:21-30).

## Vers voor vers

- Vs. 15 Zowel in de NBV als de Herziene Statenvertaling klinkt hier een opdracht: als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. De bedoeling van de tekst is meer een belofte: als je mij liefhebt dan zul je je aan mijn geboden houden. Dezelfde gedachte komt terug in vs. 21 en 23 – liefde voor Jezus blijkt hieruit dat wij doen wat Hij ons geleerd heeft. Liefde voor Jezus brengt gehoorzaamheid voort.
- In vs. 15 en 21 spreekt Jezus over zijn geboden en in vs. 23 over zijn woord. Uit dat laatste blijkt dat Hij het geheel van zijn onderwijs bedoelt. Met het woord 'geboden' grijpt Jezus terug op wat Hij eerder zei (13:34): 'een nieuw gebod geef ik jullie dat jullie elkaar liefhebben.' Dit korte gebod bespreekt Jezus verder in 15:9-17.
- In elk van de drie gevallen (vs. 15, 21 en 23) wordt het woord 'bewaren' gebruikt. Bedoeld is dat de woorden van Jezus in je hart leven en vandaaruit heel je leven vervullen.
- Vs. 16 Jezus belooft te bidden om een ander helper, de Parakleet. Dat is iemand die je erbij kunt roepen als het moeilijk is. Vandaar dat er verschillende vertalingen zijn: pleitbezorger (= advocaat, NBV), Helper en ook Trooster. Bedoeld is iemand die Jezus' volgelingen zal helpen om te leven zoals Jezus ons geleerd heeft. Deze Parakleet 'zal bij jullie zijn' belooft Jezus. En ook zegt Hij (vs. 18): Ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Deze Helper en Trooster zal niet weggaan, maar zal voor altijd bij de volgelingen van Jezus blijven.
- Vs. 17 Hier vertelt Jezus wie deze Helper en Trooster is: de Geest van God, de Geest van de waarheid. Met het woord waarheid grijpt Jezus terug op een woord uit het Oude Testament dat niet alleen waarheid betekent maar ook trouw en betrouwbaarheid. De Geest die Jezus zal geven, zal ons betrouwbare wegen leiden. Jullie kennen Hem al. Al die tijd dat Jezus samen met zijn leerlingen was, hebben ze de Geest aan het werk gezien. Ze kennen de Geest omdat ze Jezus kennen.
- Vs. 18v Ik kom bij jullie terug – allereerst na de opstanding en vooral door de Heilige Geest. Vandaar ook dat Jezus zegt: de wereld zal mij niet zien, maar jullie wel.
- Vs. 20v Wanneer de Heilige Geest komt zul je een beetje gaan begrijpen dat Jezus volgen betekent dat je met Hemzelf en met God, de Vader verbonden bent, in een liefdevol verlangen te doen wat past bij je hemelse Vader.
- Vs. 22v Na de vraag van een zekere Judas (niet de persoon die Jezus verraden heeft) legt Jezus dit wonder nog een keer uit. Wanneer de Heilige Geest in jullie leven komt zal de verbondenheid tussen de Vader, de opgestane Heer Jezus én jullie (en ook ons) net zo sterk zijn alsof we onder één dak wonen. God zelf zal onze huisgenoot zijn en van Hem zullen we leren wat het betekent elkaar lief te hebben, op de manier zoals Jezus ons heeft liefgehad. Natuurlijk met vallen en opstaan door onze zonde, maar toch!
- Vs. 24vv Levend in die verbondenheid zal de Heilige Geest je alles leren wat nodig is om Jezus te volgen en naar zijn liefdegebod te leven. Hij zal je dat te binnen brengen – het is de Geest die deze goddelijke liefde in ons hart plant (verg. Rom. 5:5).
- Vs. 27vv Nu komt Jezus terug op het begin van dit gesprek, 14:1. Na het vertrek van Judas de verrader en Jezus' waarschuwing voor Petrus waren de elf leerlingen ongerust en bang geworden. Nu – voordat ze naar de hof Getsemane gaan – drukt Jezus hen nogmaals op het hart dat ze niet ongerust hoeven te zijn. Ja, er gaan vreselijke dingen gebeuren, maar dit is de weg die Jezus wil gaan in liefde voor de Vader, in gehoorzaamheid aan Hem. En opnieuw zegt Hij: Ik kom bij jullie terug!

## Vragen

- Jezus spreekt over de Geest van de waarheid: Hij is onze betrouwbare Gids die de weg wijst hoe we Jezus zullen volgen. Je zou een gesprekje met de kinderen over het werk van de Heilige Geest kunnen doen vanuit het beeld van een gids. Een gids is iemand die de weg veel beter weet dan wijzelf. Zonder gids kun je verdwalen en zelfs verongelukken. Dat sluit aan bij Jezus' woorden over weeskinderen. Kinderen die ouderloos zijn, hebben iemand nodig die hen leiding en richting geeft.

Auteur: RB

## Liederen

Psalm 21	
Lied 680	(=Gezang 250 LvdK)
Lied 675	(=Gezang 477 LvdK)
Door de kracht	Hemelhoog 222
Ik moet weggaan	Hemelhoog 231
Omdat de Heer verrezen is	Hemelhoog 696
Vlammetjes	Hemelhoog 23
Toen de Heer was opgestaan	Op Toonhoogte 446
Elk oog zal Hem zien	Hemelhoog 720

*Auteur: PZ*



# Ik kan het niet alleen

## Inleiding

Levi en papa maken samen een puzzel. Het is een nieuwe puzzel die Levi nog niet eerder gemaakt heeft. Het is een puzzel van een raceauto van 90 stukjes. Levi heeft nog nooit een puzzel met zoveel stukjes gemaakt. Als eerste hebben papa en Levi de stukjes uitgezocht. Levi heeft ze verdeeld in verschillende groepjes. Hij heeft een groepje randstukjes, een groepje lucht en natuurlijk een groepje autostukjes. De rand is gelegd en nu zijn ze bezig met de auto. Na een tijdje zegt papa: 'Levi, ik ga nu wat anders doen. Puzzel jij zelf maar verder.' Levi schrikt ervan. Alleen de puzzel afmaken? Dat kan hij echt niet. Maar papa loopt niet meteen weg. 'Je kunt heel goed puzzelen, Levi, het gaat je vast lukken. Goed naar de stukjes kijken en probeer of ze passen. Soms helpt het om een stukje te draaien. Ik kom straks terug om te kijken hoe het gaat. Als het nodig is, help ik je verder.' Dat stelt Levi gerust. Hij gaat het eerst zelf proberen, maar als het niet lukt weet hij dat papa hem zal helpen.' Levi gaat rustig verder met puzzelen. Met de tips van papa moet het vast en zeker lukken.

In het verhaal van vandaag vertelt Jezus de leerlingen dat Hij naar zijn Vader in de hemel gaat. Ze schrikken ervan. Hoe moet het dan verder met hen? Hoe kunnen ze in God geloven als Jezus niet bij hen is? Dat hebben ze nog nooit gedaan. Ze weten zeker dat het ze niet zal lukken. Jezus laat ze niet meteen in de steek. Hij stelt hen gerust.

'Blijf veel Mij houden en leef volgens de regels die ik jullie geleerd heb. Dat kunnen jullie heel goed. Wees niet bang. Ik laat jullie niet alleen. Ik heb jullie altijd geholpen als je het moeilijk had of als iets niet lukte. Dat zal Ik blijven doen, daarom heb Ik God de Vader gevraagd om jullie een nieuwe helper te geven.'

Een nieuwe helper? De leerlingen zijn benieuwd wie dat zal zijn. De helper waar Jezus het over heeft is de Heilige Geest. De Heilige Geest kun je niet zien. Nu zijn de leerlingen nog verder in de war. Hoe kan iemand die ze niet kunnen zien hen nou helpen? De Heilige Geest is als de wind. Je kunt de wind niet zien, je kunt de wind ook niet vastpakken. Maar je kunt de wind wel voelen. Als je weleens tegen de wind in naar school bent gefietst dan weet je hoe sterk de wind kan zijn.

De Heilige Geest is als de wind. Hij troost je als je verdrietig bent. Hij geeft je moed als je iets moeilijks moet doen.

Jezus zegt: 'God beloofd dat zijn Heilige Geest jullie altijd zal helpen. Net zoals Ik altijd gedaan heb.'

De leerlingen zijn gerustgesteld. Ze weten, als God iets beloofd dan komt het zeker weten goed!

Ook nu helpt de Heilige Geest ons nog. Wanneer je verdrietig of bang bent. Wanneer je iets moeilijks moet doen. Bid tot Jezus en vraag of Hij de Heilige Geest aan jou wil geven om je te helpen. Het maakt de dingen niet altijd makkelijker, maar je kunt erop vertrouwen dat je nooit alleen bent. Door de Heilige Geest is Jezus altijd bij ons.

*Auteur: HVM*



# Jezus blijft op een andere manier

## Inleiding

Stel je voor dat je op een zaterdagmiddag een poosje alleen thuis bent. Alle andere gezinsleden zijn even weg. Is het dan een goed idee om een hele zak chips leeg te eten? Of een bak ijs uit de diepvriezer te halen en op te eten? Of om op de dure laptop van je broer een spelletje te doen? Nee he, misschien hebben je ouders wel gezegd: Neem straks gerust wat lekkers, dan is het geen punt. Maar je weet dat de chips voor zaterdagavond zijn, dan is het niet de bedoeling dat je de zak op zaterdagmiddag al leeg eet. Je weet vaak heel goed welke regels je vader en moeder hebben, ook als zij er niet zijn. Je weet wat ze graag willen en daarom doe je dingen wel of soms juist niet. Zelfs als je ouders op afstand zijn, houd je je aan hun regels.

Wie weet hebben jullie wel een auto die opengaat als je op het knopje van de sleutel drukt. Je kunt dan vast gaan zitten, voordat degene met de sleutel zelf er is. Van een afstand kan je de auto openmaken. De afstandsbediening van de tv is ook zo'n voorbeeld. Vanaf de bank kun je een ander programma op tv zoeken of een andere film aanklikken. Je hoeft niet eens zelf naar het apparaat te lopen.

## Bijbelverhaal

In het Bijbelgedeelte waar we vandaag van horen legt Jezus allerlei dingen aan zijn discipelen uit. Jezus weet dat Hij bijna zal gaan sterven, Hij weet ook dat Hij zal opstaan uit de dood en dat Hij niet lang daarna naar de hemel zal gaan. Van al deze dingen heb je waarschijnlijk wel eens gehoord. Goede Vrijdag, Pasen en Hemelvaart, feesten die we vieren en aan bij deze gebeurtenissen stil staan. Maar de volgelingen van Jezus wisten het nog niet, het moest nog gaan gebeuren. Jezus vertelt hun voordat alles gebeurt al heel veel, later zullen ze hieraan terugdenken.

Jezus zegt: 'Blijf van Mij houden, dan zul je doen wat Ik van je vraag'. Vergeet Me niet, blijf Mij heel belangrijk vinden. Blijf van elkaar houden zoals je dat van Mij geleerd hebt. Ik zal voor jullie bidden. Ik zal mijn Vader vragen of Hij jullie een andere Trooster, een helper zal sturen die bij jullie blijft als Ik er niet meer ben. Jezus bedoelt de Heilige Geest, de Geest van de waarheid, de Geest van God. De discipelen kennen deze Geest van waarheid al, ze hebben Hem aan het werk gezien toen ze bij en met Jezus waren.

Ik kom terug, Ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Een wees is iemand die geen vader en moeder meer heeft. Zo eenzaam zal Jezus zijn discipelen en ons niet achterlaten. Ik kom terug, zegt hij. Na drie dagen stond hij op uit de dood, hij kwam terug! Maar ook als hij naar de hemel zal gaan en daar nu is, zal hij eens terugkomen! Dat belooft Jezus hier ook aan ons. Hij zorgt nu voor ons vanuit de hemel, maar hij komt terug. De wereld, de mensen die niet in Jezus geloven, zullen dit niet zien, niet begrijpen,

maar de mensen die wel geloven zullen weten, voelen en geloven dat Jezus bij hen is.

Judas, een andere Judas dan de man die Jezus verraden heeft, snapt de uitleg van Jezus niet zo goed. Waarom zal Jezus zich niet bekend maken aan de wereld? Jezus legt het heel geduldig nog een keer uit. Als de Heilige Geest in je leven komt, zal de band tussen God, Jezus en de mensen die in hem geloven zo sterk zijn dat het voelt alsof we onder één dak wonen, alsof we in huis met elkaar zijn. Maar mensen die niet zullen geloven die zullen dit niet voelen. Ik vertel jullie dit nu Ik nog bij jullie ben, maar als Ik er niet meer ben, dan zal de Helper het jullie duidelijk maken. Jullie zullen je herinneren wat Ik tegen jullie heb gezegd.

De discipelen weten niet zo goed wat ze ermee moeten. Het zijn ook rare dagen geweest. Ze hebben zoveel meegemaakt met en rondom Jezus. Jezus vertelt hun zoveel, maar ze snappen het niet. Ze zijn ook bang en onrustig. Ze voelen aan dat er vreemde dingen gaan gebeuren. Jezus heeft Petrus net nog gewaarschuwd, het zal allemaal anders gaan dan zij willen en denken. Jezus stelt hen gerust. Mijn vrede geef Ik aan jullie, mijn vrede blijft bij jullie. Ze hoeven niet ongerust te zijn. Ja er gaan vreselijke dingen gebeuren, maar het is goed zo. Mijn vrede is anders dan de vrede, de rust, die de wereld kan geven. Jullie hebben toch geluisterd naar alles wat Ik heb gezegd. Als je van Me houdt, zul je blij zijn dat Ik naar de Vader ga, want de Vader is meer dan Ik.

Ik vertel dit nu aan jullie, zegt Jezus, zodat jullie het geloven als het allemaal zal gebeuren. Jezus weet door God al wat er met Hem zal gebeuren. Hij zegt aan het eind van dit gedeelte: Ik kan niet lang meer met jullie praten, want de heerser van de wereld is al onderweg. Hij heeft geen macht over Mij, maar door alles wat gaat gebeuren zal de wereld weten dat Ik doe wat de Vader wil dat Ik doe.

Ook voor ons is het moeilijk om helemaal te begrijpen wat Jezus bedoelt. Wat fijn om in de Bijbel te lezen en daar steeds meer te leren van wat God ons wil vertellen. Begrijpen en geloven. Leven met Jezus zodat er een band is tussen God, de Geest en ons. Dichtbij en met Jezus leven.

Hij is erbij. Niet zoals bij de discipelen als een mens op aarde, maar in de hemel. Ook daar weet Hij wat er gebeurt. Hij kent onze moeite, pijn en verdriet. Maar Hij is erbij. Hij geeft zijn vrede en zijn rust.

Dit gedeelte uit de Bijbel is moeilijk, maar is ook voor heel veel mensen al een grote troost geweest. Mooi en goed dat wij er ook vandaag over mogen horen en over na mogen denken.

*Auteur: CdG*



# Angst voor verandering

Je bent gewend aan het leven dat je leidt.

Je zit op de basisschool, je hebt je vrienden, je sport, je hobby's.

De weg naar school is een fluitje van een cent. Je fietst er zonder moeite heen en na schooltijd weer terug naar huis. Zonder problemen, hoop ik, want je kijkt na-túúr-lijk ál-tijd goed uit!

Maar dan zit je in groep acht, het laatste jaar op de basisschool...

Dat voelt al een beetje anders misschien, want na dat jaar gaat er wat veranderen.

Je wordt in groep acht voorbereid om naar het voortgezet onderwijs te gaan. Je hebt een school uitgezocht waar je een richting kan kiezen voor het werk dat je later wil gaan doen.

Daarvan staat alles in het teken in groep acht.

Je voelt je groot en verheugt je op de musical aan het einde van het jaar.

Geweldig allemaal, toch?

Geweldig en...ook spannend. Alles was zo vertrouwd en straks wordt alles anders.

Hoe zal dat gaan?

## Bijbelverhaal

Jezus heeft een paar jaren met zijn leerlingen door het land gereisd.

Hij heeft hun alles geleerd over God, zijn Vader. Hij heeft hun verteld hoe God wil dat de mensen met elkaar en met God omgaan. Jezus bereidt zijn leerlingen voor op de tijd dat Hij niet meer bij hen zal zijn, wanneer Hij naar de hemel gaat om weer bij God te zijn.

Jezus begrijpt heel goed dat de leerlingen het moeilijk vinden als zij eraan denken dat Hij niet meer bij hen zal zijn. Daarom praat Hij lang met hen.

*'Ik heb jullie lief.*

*Als jullie Mij liefhebben, zal het lukken om je aan alles wat Ik jullie geleerd heb te houden.*

*Het belangrijkste gebod is dat jullie elkaar liefhebben.*

*Het is belangrijk dat alles wat Ik heb gezegd, al Mijn woorden, in jullie hart bewaard blijven.*

*En dat je daar naar leeft, zodat je weet wat je moet doen.'*

Jezus weet wel dat het moeilijk is voor zijn leerlingen. Ze hebben zoveel nieuwe dingen geleerd in de afgelopen jaren. En Hij was altijd bij hen om al hun vragen te beantwoorden.

Dan gaat Hij verder met zijn uitleg:

*'Als ik naar Mijn Vader ben gegaan, zal ik Hem vragen om een andere helper naar jullie toe te sturen.*

*Mijn Vader zal jullie de Heilige Geest geven, aan Wie jullie alles kunnen vragen. Hij zal in jullie hart wonen.*

*De Heilige Geest is Gods Geest. Hij zal jullie de waarheid laten zien en jullie leiden. Zo zal ik toch weer bij jullie zijn, want God de Vader, de Heilige Geest en Ik zijn één.'*

De leerlingen horen zoveel nieuwe dingen.

Wordt alles straks anders, als Jezus teruggaat naar de Hemel?

Hoe moet dat dan, als zij vragen hebben?

De Heilige Geest in hun hart... geeft Die dan ook antwoord? Hoe dan?

Kunnen zij wel verder zonder Jezus bij zich hier, op de aarde?

Jezus kijkt de leerlingen liefdevol aan. Hij ziet hun onzekerheid en hun angst.

Maar Hij weet dat zij het allemaal zullen begrijpen, als na zijn dood en opstanding en na zijn Hemelvaart, de Heilige Geest bij hen komt. Die hen zal leiden als zij de wereld ingaan om over Jezus te vertellen. Zij zullen zich dan alles herinneren wat Jezus heeft verteld.

*'Wees niet bedroefd', zegt Hij, 'maak je niet ongerust en verlies de moed niet.*

*Ik zal jullie vrede geven, vrede, zoals je niet in de wereld zal vinden'.*

Voor nu vindt Jezus het genoeg. De leerlingen hebben veel om over na te denken.

Hun leven zal veranderen, ze weten nog niet wat er gaat komen, maar zij weten wel dat ze Jezus kunnen vertrouwen...

## Slot

Straks is het voor jullie, die nu in groep acht zitten, zover. Dan stap je op de fiets, na een lange zomervakantie, om naar je nieuwe school te gaan.

Je bent daar weer de jongste en je vindt de kinderen in de hogere klassen al best groot.

Maar, kop op... het gaat lukken.

Je krijgt nieuwe vrienden. Je krijgt nieuwe leraren, die jou zullen helpen. Ook zij hebben het beste met je voor.

Vertrouw op wat je geleerd hebt, vertrouw op de toekomst.

Vertrouw bovenal op Jezus! Hij is bij je. Zijn Heilige Geest woont in je hart. Is dat niet fantastisch?

Auteur: RvBvdB