

hemelvaart 9 mei 2024

# Jezus gaat voor ons uit naar de hemel

Johannes 14:1-14



# Thema: Jezus gaat voor ons uit naar Huis

## Doel

De kinderen beseffen dat Jezus de discipelen niet voor altijd alleen laat, als Hij naar zijn Vader gaat. Hij belooft dat Hij terugkomt en voorgoed in heerlijkheid bij alle gelovigen zal zijn.

## Toelichting

Jezus legt zijn discipelen uit dat Hij na zijn opstanding naar zijn Vader teruggaat. De discipelen kunnen dan nog niet met Hem mee. Ze zijn ongerust, maar Jezus legt uit dat dat niet nodig is. Hij gaat naar het huis van zijn Vader om een plaats klaar te maken voor hen. Als die plaats klaar is, komt Hij terug en zal hen met zich meenemen. 'Dan zullen jullie zijn waar Ik ben.'

Het Vaderhuis is in de Bijbel geen letterlijk huis. Het is een beeld: daar hoor je thuis, daar woont je familie, daar ben je thuis bij God. Een belangrijke boodschap van Hemelvaart is de opdracht van Jezus: Vertrouw op Mij. Ik laat je niet in de steek. Je zult bij Mij en de Vader zijn.

## Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Het huis van God

Richtlijnen: Alle kinderen wonen in een huis en veel van hen hebben een eigen kamer. Hun huis is – als het goed is – een veilige plek om te wonen. Soms zijn kinderen hun ouders kwijt als ze thuis zijn. Dan gaan ze zoeken, totdat ze hen weer vinden. Maar het kan ook dat hun vader en moeder een poosje weg zijn en dat er bijvoorbeeld oppas in huis is. Dat is best wel spannend voor veel jonge kinderen. Ze missen papa en mama. Maar papa en mama komen weer terug. Dat weten ze, want dat hebben ze verteld. En dan zijn ze weer samen in huis.

Vandaag horen we dat Jezus weggaat. Vertel kort hoe dat in zijn werk gaat (Handelingen 1) De discipelen vinden dat niet fijn. Dan zijn ze alleen. Maar Jezus heeft daarvoor al tegen hen gezegd, dat Hij in de hemel een plekje klaarmaken voor de discipelen. Een nieuw thuis voor in het huis van zijn Vader. En als dat nieuwe thuis klaar is, komt Hij hen halen. Dan zullen ze voor altijd bij Jezus en bij God de Vader zijn.

## Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Verhuizen naar de hemel

Richtlijnen: De kinderen weten vast wel hoe het is om te verhuizen. Misschien is een van hen zelf wel eens verhuisd. Praat daarover met elkaar: kun je zomaar van het ene huis naar het andere huis gaan? Nee, er moet veel voorbereid worden. Het andere huis moet in orde gemaakt worden, zodat je er op een goede manier in kunt wonen. Jezus vertelt de discipelen dat het huis van zijn Vader veel kamers heeft. Die gaat Hij in orde maken. Daarna komt Hij weer terug om hen te halen. Zij zullen dan met Hem meegaan en bij Hem blijven. Dit huis is niet een echt huis, zoals wij dat kennen, maar een veilige plek waar we in ieder geval bij God de Vader en Jezus zullen zijn. Dat is wat we op Hemelvaart vieren.

## Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Voorgoed onderdak

Richtlijnen: Waar voel jij je thuis? In je eigen huis of ook bij anderen? Hoe komt het dat je je ergens wel of niet thuis voelt? Dat heeft met verschillende dingen te maken: familie, vertrouwde spullen, gezelligheid, veiligheid, enz. Vluchtelingen hebben dat niet, terwijl een thuis de basis is van een goed leven.

De discipelen trekken inmiddels jaren op met Jezus en voelen zich thuis bij Hem. Dan vertelt Hij hun dat Hij weggaat en hen achterlaat (13:33). Ze reageren ongerust, maar Jezus stelt hen gerust. Hij gebruikt daarbij het beeld van een vaderhuis. Dit kennen ze vanuit het Oude Testament: een groep tenten, hutten of woningen, waar iedereen woonde die bij de familie hoort. Dat 'huis' van zijn Vader gaat Hij in orde maken, zodat ze straks met Hem mee mogen. Daar zullen ze dan thuis zijn bij de Vader en de Zoon. Op de meest vertrouwde plek.

Vier jij met dit verlangen Hemelvaart? Wat lijkt jou de grootste verandering tussen nu en na de Wederkomst?

## Extra Bijbelgedeelte: Handelingen 1: 7 en 11

Jezus belooft twee dingen bij zijn Hemelvaart: de komst van de Heilige Geest over hen om op aarde te leven en dat Hij eens terugkeert om weer bij hen te zijn.

Auteur: DW

# Achtergrondinformatie

## Algemene inleiding

Aan het begin van het Evangelie naar Johannes vertelt Johannes ons dat Jezus van hoge komaf is. Hij is het Woord van God. Het oneindige levensprincipe waaruit al het leven is ontstaan. Dit kosmische woord is mens geworden. En deze mens heet Jezus. In Jezus heeft God een brug gebouwd, vanuit de hoge hemelsferen naar onze aardse werkelijkheid. Hij is zelfs mens, 'vlees' geworden. En nu, in Johannes 14, zit zijn tijd hier op aarde er bijna op. Jezus staat op het punt om terug te keren naar de hemelse heerlijkheid. Zo bouwt Jezus vanuit onze aardse werkelijkheid aan een weg, een brug, naar God toe. Die weg is Hij zelf. Zoals Hij ook de waarheid is en het leven. Want de waarheid is dat wij leven vinden in de weg die Jezus is en wijst. Hij gaat terug naar zijn Vader. En Hij heeft een helder doel voor ogen: Jezus gaat een plaats gereed maken voor zijn bruid: de gemeente/zijn leerlingen. Als dat werk gedaan zal zijn, zal Hij terugkomen. Daarom verwachten wij als gemeente van Christus de terugkomst van de Zoon van God.

Het lijkt allemaal gesneden koek. Toch is het voor de discipelen nog niet duidelijk. Tomas stelt een vraag: wij weten niet waar U naartoe gaat... hoe zouden we de weg dan kunnen weten? Ook Filippus stelt een vraag: Laat ons de Vader zien... In hun vragen laten deze leerlingen zien, dat zij echt nog veel te leren hebben. Maar wat zouden we zelf zeggen op zo'n moment? Duidelijk is in elk geval, dat Jezus hier meteen de mogelijkheid aangrijpt om opnieuw uit te leggen en te verkondigen. Het gaat er immers om dat wij bij de Vader mogen komen. Dat kan door Jezus alleen. En die Vader, die herken je meteen als je Jezus kent. Want zij zijn één. Tegen Filippus en tegen de overige discipelen zegt Jezus dan vervolgens: zelfs als je dit (nog) niet kunt zien, moet je kijken naar wat de Vader doet in de Zoon. Want in wat God doet met zijn Zoon, -zijn gang naar het kruis en het graf, maar ook zijn opstanding uit de doden- zie je zijn liefde en daarmee zijn grootheid. Diezelfde grootheid zal te zien zijn, als wij in ons gebed tot God komen. Want dan leven wij uit de liefde van God en dan zien wij uit naar de dag dat Christus' terugkomt. Dat verlangen mag onze gebeden vullen. En die gebeden zullen verhoord worden, om Jezus' wil alleen.

## Vers voor vers

- Vs. 1 Tegenover de angst van de discipelen stelt Jezus het woord vertrouwen. Jezus heeft hun net nog verteld, dat Petrus hem driemaal zal verloochenen voordat de haan zal kraaien. Iedereen schrikt. Maar Jezus wijst de weg: vertrouw op God en op Mij!
- Vs. 2vv Het Vaderhuis met de vele woningen/kamers. Zoals een bruidegom op weg gaat om een bruidsvertrek klaar te maken voor zijn bruid, zo gaat Jezus hier op weg om een vertrek klaar te maken voor Zijn kerk/zijn leerlingen. Daarbij belooft Jezus dat Hij terug zal komen. Op grond van deze uitspraak wachten wij ook nu nog op de wederkomst van Jezus.
- Vs. 6 In het Evangelie naar Johannes komen diverse Ik ben-uitspraken van Jezus voor. In de Ik ben-uitspraken hoor je altijd iets van de naam van God meeklinken. Hier lezen wij een van de bekendste uitspraken van Jezus. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. De woorden staan hier naast elkaar, maar grijpen ook ineens. Jezus is de waarheid die hij brengt (Joh.1,17). Hij leidt ons naar het ware leven. En Hij is als enige de weg van God uit naar de mensen toe en van de mensen uit naar God toe.
- Vs. 9vv. De Vader en de Zoon zijn één. Dat kunnen wij misschien niet altijd even goed zien.
- Vs. 11 Geloof om wat de Vader doet, zegt Jezus. Hij schenkt ons Jezus, zijn Zoon, en levert Hem aan ons uit om gekruisigd te worden, om te sterven en begraven te worden. Hiermee lijkt het alsof Jezus een verloren strijd heeft gestreden. Maar het is de Heer die wint. Want de dood ligt er straks verslagen bij en Jezus leeft in eeuwigheid. Dat is het werk van de Vader en in dat werk maakt Hij de weg vrij van de mensen uit naar Hem toe.
- Vs. 13v Het punt van gebedsverhoring kan zwaar wegen, vooral als we in gesprek zijn met iemand die teleurgesteld is als het gaat om de verhoring van het gebed. Maar over welk gebed heeft Jezus het hier? Het gebed waar Jezus over spreekt staat in het grotere verband van de wederkomst van Christus. Naar die wederkomst mogen wij verlangend uitkijken. We mogen daar ook om bidden. En de Zoon zal luisteren. Want zo komt God tot Zijn eer.

## Vragen

- Geloof je dat Jezus voor jou een plaats klaarmaakt bij God en dat Hij op een dag zal terugkomen? Wat betekent dit voor jou?
- Begrijp je dat de discipelen Jezus nog niet (helemaal) begrepen? Kun jij voor jezelf uitleggen, wat Jezus hier tegen jou zegt?

Auteur: GD

## Liederen

Psalm 47

Lied 661

Lied 663

Ik moet weggaan

Wees niet bedroefd

Omdat de Heer verrezen is

God Heeft een plan

Dit is mijn gebod

Er is iemand

Leer mij Uw liefde

Ben je groot of ben je klein

(=Gezang 228 LvdK)

(=Gezang 234 LvdK)

Hemelhoog 231

Hemelhoog 240

Hemelhoog 696

Hemelhoog 67

Hemelhoog 390

Liedjes voor kinderen 3 – Elly en Rikkert Zuiderveld

Liedjes voor kinderen 3 – Elly en Rikkert Zuiderveld

Hemelhoog 389

*Auteur: PZ*



# Het huis van God

Britt, Isa en Jet wonen, samen met papa en mama, in een leuk huis. Ze wonen er al hun hele leven. De zussen hebben allemaal een eigen kamer waarvoor ze zelf de kleuren mochten uitkiezen. Hun huis is een heerlijk thuis. Ze voelen zich er veilig en vrij. Soms spelen ze samen met papa en mama verstoppertje in het hele huis. Mama weet altijd de beste plekjes om zich te verstoppen. Als Jet aan de beurt is om te zoeken kan ze mama niet altijd vinden. Gelukkig helpt Britt of Isa haar dan. Samen vinden ze mama altijd.

Vandaag loopt Jet weer door het huis. Ze is op zoek naar mama en papa.

Britt ziet Jet zoeken. 'Jet, wie zoek je?' Jet haalt haar schouders op. 'Papa en mama zijn er niet, dat weet je toch?' Jet weet best dat ze er niet zijn. Mama en papa zijn samen een weekendje weg.

Jet vindt het spannend, ze mist papa en mama. Opa en oma zijn gekomen om voor hen te zorgen. Mama heeft precies verteld wanneer ze weer terugkomen.

'Opa is beneden. Misschien wil hij wel een spelletje met je doen.' Britt probeert haar zusje op te vrolijken. Opa en Jet zijn allebei dol op spelletjes.

'Britt, Jet. Kom eens naar beneden, ik heb mama aan de telefoon', roept opa naar boven. Jet vliegt de trap af. Dan hoort ze mama's stem door de telefoon. 'Nog één nachtje slapen, Jetje, dan zijn we weer thuis.'

Jet is opgelucht. Eén nachtje wachten kan ze nog wel.

In het bijbelverhaal van vandaag vertelt Jezus aan zijn leerlingen dat hij weggaat. Zijn leerlingen vinden dat niet fijn. Ze zijn een beetje bang. 'Maar dan zijn we alleen', zeggen ze. 'Wanneer zien we U weer?' Ze maken zich grote zorgen.

Jezus stelt hen gerust. Hij vertelt de leerlingen dat Hij naar de hemel, naar het huis van zijn Vader, gaat. Jezus vertelt de leerlingen wat Hij daar gaat doen en wanneer ze elkaar weer zullen zien.

'Wees niet bang. Vertrouw op God, en vertrouw op Mij. In het huis van mijn Vader is plaats voor veel mensen. Daar mogen jullie op vertrouwen. Ik ga weg om daar voor jullie een thuis te maken. Als ik dat gedaan heb, kom ik terug. Dan neem ik jullie mee, en dan zullen jullie bij Mij zijn.' Dat is prachtig wat Jezus zijn leerlingen vertelt. Jezus maakt een nieuw thuis voor hen in de hemel. In het huis van God de Vader. Hij laat hen niet in de steek. Wanneer Jezus hen komt halen, zullen de leerlingen voor altijd bij Jezus en God de Vader zijn. Ze krijgen een eeuwig thuis in de hemel.

De belofte die Jezus aan de leerlingen doet, is ook voor ons. Jezus maakt voor ons allemaal een plek in het huis van zijn Vader. Wij mogen daar voor altijd veilig wonen.

## Gebed

Lieve Heer Jezus,  
Dank U wel dat U in de hemel een thuis voor ons maakt.  
Dank U wel dat wij daar ook mogen wonen.  
Dank U wel, dat we mogen weten dat U ons niet vergeet,  
U laat ons niet in de steek, daar kunnen we op vertrouwen.  
Amen

*Auteur: HVM*



# Verhuizen naar de hemel

*De kinderen beseffen dat Jezus de discipelen niet voor altijd alleen laat, als Hij naar zijn Vader gaat. Hij belooft dat Hij terugkomt en voorgoed in heerlijkheid bij alle gelovigen zal zijn.*

## Inleiding

Ben je wel eens verhuisd? Hoe was dat?

Als mensen verhuizen, moet er altijd een heleboel gebeuren. Soms worden er verhuisdozen gestapeld tot aan het plafond. En dan moet er heen en weer gereden worden met de verhuishwagen om alles in het nieuwe huis te krijgen. Misschien moet het huis ook nog geschilderd worden. Hoe ging dat bij jullie?

Maar misschien ben je nog nooit verhuisd. Is er wel eens een buurjongen of -meisje geweest dat verhuisd is? Wat vond je ervan?

Vandaag is het hemelvaart. Jezus verhuisde eigenlijk ook. Niet van de ene straat naar de andere, maar van de aarde naar de hemel. Daar gaan we vandaag over lezen. Jezus gaat verhuizen en de discipelen gaan hem missen. Ze willen niet dat hij weggaat.

## Bijbelverhaal

'U gaat echt weg?'

De discipelen kunnen niet anders dan hopen dat wat Jezus zei een grap was. Of een vergelijking die ze nog niet begrijpen. Maar Jezus heeft nu al een paar keer gezegd dat Hij niet eeuwig op aarde blijft. Ze zijn bang dat het waar is.

'Wees niet bang', zegt Jezus. 'Vertrouw op God en Mij. We laten jullie niet zomaar alleen. Zolang jullie op aarde zijn, zal ik aan jullie denken. De Heilige Geest komt. Maar ik moet naar de hemel. Ooit gaan jullie daar ook heen en voor die tijd moet ik jullie kamers klaar hebben. Als ik dat voor iedereen gedaan heb, kunnen jullie naar Me toe komen.'

'Maar hoe komen we daar?', vraagt een van de leerlingen. 'Wij weten de weg niet, Jezus.'

'Ik ben de weg, de waarheid en het leven', antwoordt Jezus. 'Jullie kennen Mij, dus kennen jullie God en kennen jullie de weg naar de hemel. Dat is waar voor iedereen die in Mij gelooft.'

## Slot

Jezus vertelde dus dat hij weg zou gaan. Maar terwijl Hij weg is, zal Hij kamers klaar gaan maken voor zijn leerlingen, iedereen die in Hem gelooft. Er moet veel gebeuren bij zo'n verhuizing, dus is Hij eigenlijk alvast vooruit gereisd.

- Wat stel jij je voor bij de hemel? Lijkt het je leuk erheen te gaan?
- Wat zou jij Jezus willen vragen als je hem in de hemel ziet?

*Auteur: RvR*



# Voorgoed onderdak

## Tentenkamp

Beelden van vluchtelingen, je ziet ze vaak op de televisie. Mensen die hun heil elders zoeken, omdat ze getroffen zijn door een natuurramp of een oorlog. Een aardbeving heeft hun vertrouwde omgeving veranderd in een puinhoop. Ze zijn blij dat ze nog leven, maar ze hebben niets meer. Of het is door oorlog en geweld veel te gevaarlijk om thuis te blijven. Er lopen scherpschutters rond of er vinden bombardementen plaats. Massaal trekt de bevolking weg, naar een buurland. En soms nog verder weg. In zulke noodsituaties worden door de Verenigde Naties (UNHCR) tentenkampen gebouwd, zodat de vluchtelingen in ieder geval niet in de open lucht hoeven te slapen. En zodat ze sanitair hebben. Rijen van die witte tenten op een enorm open terrein. Er wordt voor eten en medische voorzieningen gezorgd, maar het blijft behelpen. Geen privacy, geen eigen spullen waarmee je jouw sfeer kunt creëren. Het herbouwen van de huizen duurt vaak lang, maanden of zelfs een paar jaar. Of nog langer, als de burgeroorlog of de dreiging hardnekkig is. Conflicten zijn niet zomaar voorbij, zeker niet als regeringen tegengestelde belangen hebben. Wat is de vreugde groot als mensen weer een nieuw huis hebben, een thuis.

## Tentenkamp aarde

Gods Zoon woonde in de hemel, aan het hart van de Vader, in Gods heerlijkheid. Daarvandaan komt Jezus naar de aarde, waar mooie dingen zijn, maar ook zoveel vreselijks gebeurt. Hij hield niet krampachtig vast aan zijn gelijkheid aan God, maar nam daar afstand van en leefde tussen de mensen. En daar moest Hij lijden en sterven, daar offerde Hij zich op voor ons. Hij werd minder dan een slaaf in alles dat Hij deed. Jezus zegt eens: de vossen hebben een hol en de vogels een nest, maar de Mensenzoon heeft een plaats om zijn hoofd neer te leggen. Jezus leefde in de slechtst denkbare omstandigheden. De reden dat Jezus moest komen was de zonde van de mensen. Ze erkennen niet Gods plaats, ze willen Hem naar de kroon stoten. De macht hebben om te doen en te laten wat ze zelf willen, aan God gelijk zijn, geen verantwoording moeten afleggen. Dat heeft gevolgen, tussen God en mensen, tussen mensen onderling, maar ook in de schepping. De ellende in de wereld komt daaruit voort. Daar moeten we God niet de schuld van geven, die hebben we zelf veroorzaakt. Kijk, aardbevingen houden wij niet tegen, tsunami's ook niet, maar zoveel leed zou te voorkomen zijn als wij naar Gods wil zouden leven. Als we de ander zouden respecteren, geduld zouden hebben, vergevingsgezind zouden zijn. Op zo'n aarde kan Jezus toch niet thuis voelen? Daar kunnen wij ons toch ook niet thuis voelen? Als je in de Bijbel leest hoe God de aarde met alles erop en eraan bedoeld heeft... een paradijs, zeer goed, volkomen harmonieus... dan is onze maatschappij vergelen daarbij toch 'tentenkamp aarde'?

## De Redder vertrekt

Jezus kwam op aarde om de wereld te redden. Iedereen die in Hem gelooft zal uit de ellende worden getrokken. Die mag voor altijd gelukkig leven. Dat is de bedoeling van het lijden en sterven van Jezus; dat wil Hij bereiken. Dat is Gods grote cadeau aan ons. Hij kijkt niet naar onze zonde, maar naar zijn eigen liefde. Hij strijkt de hand over zijn hart en stuurt zijn Zoon. Pasen is de beloning voor Jezus' inzet, het is ook het signaal dat het Reddingswerk af is met een geweldig resultaat. Het is zeker dat het weer goed gaat komen. Goed tussen God en mensen, goed tussen mensen onderling. Dan kan de Redder zich terugtrekken, weer naar Huis gaan, naar zijn Vader. Dat gaan we donderdag vieren, Hemelvaartsdag. Jezus keert terug naar de hemel. Ja maar ... is alles op aarde dan weer goed? Nee, we weten wel beter. We zijn wel gered, maar de gevolgen van de zonde zijn nog niet weg. Deze wereld kan ons thuis niet zijn.

## Voor ons uit naar Huis

In Johannes 14 staat wat Jezus voor zijn sterven over aarde en hemel heeft gezegd. 'In het huis van mijn Vader zijn veel kamers, zou Ik anders gezegd hebben dat Ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer Ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom Ik terug. Dan zal Ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar Ik ben'. Jezus maakt duidelijk dat Hij nu de ellende voorbij is. Hij keert terug naar zijn Vader in de hemel. Maar ook dat terugtrekken van de aarde heeft een zin. Jezus vergeet ons niet. We hoeven niet ongerust te zijn (vs. 1). Ook na Pasen is Gods liefde onveranderd groot. Het werk gaat door, niet meer in het tentenkamp, maar Thuis. In het Huis van de Vader zal Jezus voor iedere gelovige een kamer klaarmaken. Een kamer waar je volkomen jezelf kunt zijn, maar ook aan Gods hart. Een gelovige kan zich niet meer thuis voelen waar God niet is, waar Jezus niet woont.

Op andere plaatsen in de Bijbel lezen we hoe Jezus aan het werk gaat. In Openbaring staat dat Jezus met de engelen tegen satan en zijn legers vecht, dat Hij de duivel uit onze wereld verjaagt en voorgoed vernietigt. Dan komt Jezus terug en is er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde van vrede en recht. Alles verandert onherkenbaar door de kracht van Gods liefde.

Als de discipelen niet begrijpen wat Jezus bedoelt met het voorbereiden van een plek voor hen, zegt Jezus: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij (vs. 6). Ook wat er na Pasen gebeurt, buiten ons zicht in de hemel, is het werk van Gods Zoon. Hij maakt daar het Reddingswerk af, Hij zorgt dat er niets meer van de problemen te zien zal zijn.

## Alleen maar wachten?

Je zou nu de indruk kunnen krijgen dat Jezus zegt: ga maar rustig zitten wachten, totdat Ik klaar ben. Maar dat is niet zo. Eigenlijk weten we dat ook wel.

Op Pasen zei Jezus al: Jullie zullen mijn getuigen zijn in de wereld. Jullie mogen gaan vertellen wat jullie hebben gezien en gehoord. Dat begint in jullie hart. Als jullie Mij vertrouwen en nooit vergeten wie Ik ben, die zal veel goeds kunnen doen. Als je moeilijkheden en ellende ziet, probeer reddingswerker te zijn. Biedt mensen een veilige omgeving. Een hemels Thuis kunnen jullie ze niet geven, dat is onmogelijk. En je kunt ook niet alle problemen oplossen, maar houdt je ogen en je hart open voor de mensen om je heen. Jullie kunnen een schuilplaats bieden, waar het beter is dan in de open lucht, zonder eten en veiligheid.

Als je ziet dat iemand het moeilijk heeft, sla een arm om hem heen.

Als iemand worstelt met zijn leven, luister naar zijn verhaal en wijs hem op Jezus.

Als iemand tekortkomt, zet je in om iets te kunnen geven. Daarbij ga je in de voetsporen van Jezus de Redder. God zal je daarbij helpen.

'Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal Ik het doen' (vs. 14)

### Gezang 476

Toen ik deze jongerenpagina schreef moest ik denken aan vers 4 en 5 van een lied uit het Liedboek voor de Kerken. (In het Liedboek 2013 staat het niet, wel in Hemelhoog, nr. 579)

4. Mensenzoon tussen de kandelaren,  
Wortel Davids, Morgenster,  
blijf uw kerk vergaderen, bewaren,  
roep haar van nabij en ver.  
Laat de luchters branden van uw klaarheid,  
maak uw kerk tot pijler van uw waarheid,  
schuilplaats in de wildernis,  
huis waarin uw vrede is.

5. Levensvorst, U loven de geslachten,  
en tot uw verborgen tijd  
blijft de bruid uw wederkomst verwachten  
't einde van haar bange strijd.  
Houd haar waakzaam, doe haar, 't hoofd geheven  
uit die hoge heilsverwachting leven,  
tot zij op de jongste dag  
met U triomferen mag

De kerk als schuilplaats in de wildernis, huis van Gods vrede.

De kerk die wacht in een bange strijd op de overwinning.

De kerk als tentenkamp in afwachting van Gods eeuwig Thuis.

Wees dus niet ongerust, maar vertrouw op God en Jezus.

### Verwerking

Vind jij dat de aarde een tentenkamp is? Of denk je dat dat overdreven is?

Verlang jij naar het Huis van de Vader?

Kost het jou moeite om reddingswerker in het voetspoor van Jezus te zijn?

Hoe probeer jij (samen met anderen) echt kerk te zijn: schuilplaats in de wildernis, huis waarin Gods vrede is?

*Auteur: RvO*