

17 maart 2024

# Jezus of Barabbas

Marcus 15:6-15



# Thema: Toch nog vrij?

## Doel

De kinderen leren dat Jezus ook door Pilatus niet wordt beschermd. Het onrecht lijkt het te winnen.

## Toelichting

Pilatus begrijpt dat Jezus door de priesters uit jaloersheid wordt beschuldigd. Jezus mag dan koning der Joden zijn, maar zal echt geen opstand beginnen en is ongevaarlijk voor de keizer van Rome. Het logische vervolg is dat hij Jezus zou vrijlaten. Pilatus heeft de macht; de priesters kunnen hun haat zonder zijn medewerking niet in daden omzetten. Maar Pilatus durft niet te kiezen voor het recht. Hij zoekt een uitvlucht in het gebruik om voor Pasen om een gevangene gratie te verlenen. Tegenover Jezus zet hij een berucht misdadiger, die zijn straf verdiend heeft. Het volk moet kiezen en zo zal alles zonder problemen voor Pilatus zelf goedkomen.

Dat valt tegen. De hogepriesters krijgen de menigte mee en het onrecht wint. De tijd voor redding lijkt verstreken.

## Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Barabbas of Jezus?

Richtlijnen: De jongste kinderen kunnen zich wel voorstellen hoe moeilijk het voor Jezus was. Pilatus heeft Hem onder-vraagd en is ervan overtuigd dat Hij onschuldig is. Toch durft Pilatus Jezus niet vrij te laten. Hij hoopt dat ze er zelf voor zullen kiezen dat Jezus vrij moet komen. Ze zullen toch niet voor een boef als Barabbas kiezen? Toch gebeurt dat. Jezus blijft gevangen en zal aan het kruis komen.

## Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Niet Jezus, maar Barabbas komt vrij

Richtlijnen: Pilatus is nodig om Jezus veroordeeld te krijgen. De priesters kunnen het niet alleen. Pilatus weet dat Jezus geen gevaar vormt. De beschuldigingen naar Hem zijn uit jaloersheid, ze gaan over het Joodse geloof. Daar wil Pilatus zich niet mee bemoeien. Hij voelt de druk: hij moet recht doen naar Jezus en Hem vrijspreken, zodat Hij vrijuit over Gods Koninkrijk kan vertellen. Pilatus durft dat niet.

Hij gaat berekend te werk en camoufleert het onrecht. Door Jezus tegenover de beruchte Barabbas te zetten verklaart Pilatus Jezus eigenlijk schuldig, maar rekent erop dat Hij toch vrijuit gaat. Dat hebben de aanwezige Israëlieten dan zelf beslist. Het plan van Pilatus mislukt; hij wordt ontmaskerd.

Tegelijk komt Jezus dichterbij Gods doel: de redding van de wereld, van ieder die in Hem gelooft. Het grootste wordt door God een zegen.

## Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Vrij, maar ook gered?

Richtlijnen: Vraag aan de jongeren om zich te verplaatsen in Barabbas. Hij had er op gerekend dat de doodstraf voor zijn misdaden zou volgen. Dan komt er een onverwachte laatste mogelijkheid om verder te leven. Door Jezus. Pilatus vindt Jezus onschuldig, maar wil niet tegen de joelende menigte in gaan. Zo zal het goedkomen, Jezus' populariteit zal Hem red- den. Misschien vindt Barabbas die uitkomst ook wel terecht.

Het gebeurt niet. Barabbas komt vrij. Pilatus laat de priesters hun haat in daden omzetten. Niemand zal Pilatus aanspreken op zijn onrecht, want iedereen is tevreden.

We lezen niets over de reactie van Barabbas. Hij is vrij, maar is hij ook gered? Beslissend daarvoor is of hij in Jezus gaat geloven. In Barabbas wordt ons een spiegel voorgehouden: geluk is niet hetzelfde als eeuwig leven.

Jezus moet lijden; in opdracht van God de Vader neemt Hij gehoorzaam onze schuld op zich, hoe onrechtvaardig ook. Hij draagt onze straf en wij zijn voorgoed vrij. Geloven wij dat en zijn we daar dankbaar voor?

## Extra bijbelgedeelte: Psalm 32:1-3

Je wordt alleen gelukkig als je je zonde toegeeft, als je vergeving vraagt en krijgt van God.

Auteur: DW

# Achtergrondinformatie

## Bij het Bijbelgedeelte

Wie voor het eerst in zijn/haar leven een uitvoering van de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach bijwoont, of heeft gewoond, weet er hopelijk van mee te praten. Het koor dat vierstemmig uitbarst met de roep 'Barrabam!' komt met zulke muzikale kracht, zo'n overdonderend geluid, dat je haast van je stoel opspringt bij het horen. Dat gaat natuurlijk om veel meer dan een artistieke interpretatie. De componist ontmaskert hoe het volk – wij, gewone mensen – ogenschijnlijk zonder enige aarzeling het volstrekt ongunstige kiezen en niet wat tot onze redding zou kunnen leiden. Ook wij staan dagelijks voor keuzes. De keuze voor de Zoon van God is blijkbaar minder vanzelfsprekend dan we mogelijk van onszelf zouden verwachten. De Franse denker Pascal zei al dat Christus in doodstrijd blijft tot aan het einde van de tijd. Zie het lied 'Getsemane, die nacht moest eenmaal komen', het 5e vers. Wij doen Hem lijden; nog steeds.

## Vers voor vers

- Vs. 6 In de keuze om iemand vrij te laten klinkt iets willekeurigs door. Het volk moet tevreden worden gesteld en krijgt iets extra's. Dat doe je aan een kind. Juist dit cadeautje versterkt eigenlijk de machtsgreep van de bezetter. Brood en spelen; om de gemoederen rustig te houden. Feesten kunnen aanleiding worden tot revoluties. Machthebbers zijn daar niet zo van.
- Vs. 7 Hier horen we inderdaad de oproer, revolutionaire gevoelens die blijkbaar onder het volk leven. In die tijd waren dat vooral de Zeloten. Zij verzetten zich tegen de Romeinse overheersing en willen met kracht zich verzetten. De Here Jezus hoort daar heel nadrukkelijk niet bij. Barabbas vermoedelijk wel. Zijn naam betekent: 'zoon van de vader'. In het Evangelie van Matteüs zijn er tekstvarianten die aangeven dat ook deze Barabbas Jezus zou heten. Opmerkelijk. Dan staat Jezus de Zoon van God tegenover Jezus, de Zoon van de Vader. Wie kies je?  
De moord door Barabbas gepleegd wordt expliciet genoemd. Hij is dus sowieso een gewelddadig mens. Hij doet wat aan Kaïn denken. De eerste mens was een broedermoordenaar. Moord als eerste doodsoorzaak en dat tekent eigenlijk nog steeds elk sterven. Daar hoort Barabbas helemaal bij.
- Vs. 8 De menigte lijkt hier als een eenheid te spreken. De massa, men. Als een meute honden die als één reusachtige hond tekeergaat. Zij eisen de bevrijding van één van hen tijdens hun feest. Een macaber spel tussen overheerser en overheerste menigte. We kunnen ons er helaas maar al te goed iets bij voorstellen.
- Vs. 9 Pilatus poogt de in zijn ogen onschuldige Koning van de Joden door middel van het gebruik vrij te krijgen. Merk op hoe de term Koning der Joden alleen door niet-Joden in de Bijbel wordt gebruikt. Door de wijzen – vertegenwoordigers van de volkeren – rondom de geboorte en hier door de Romeinen rondom de kruisiging.
- Vs. 10 Pilatus kent de machtsverhoudingen en zoekt een manier om de in zijn ogen onschuldige vrij te krijgen.
- Vs. 11 Het machtsspel is echter te groot. 'Men' kiest liever voor de zoon van de vader, het eigen vlees en bloed. Zelfs als dat moordenaarsbloed is, dan nog wint het verlangen naar het eigene. Wij willen zelf als God zijn, hebben zijn Zoon niet nodig. Wij spelen liever ons eigen menselijk, ja al te menselijke spel.
- Vs. 12vv De stem van het volk is zeker niet altijd de stem van God. Tegelijkertijd moeten we ons steeds te binnen brengen dat het lijden en sterven van de Here Jezus een reddende betekenis heeft. Hij sterft uiteindelijk als Zoon van God juist ook voor de zoon van de vader. De onschuldige komt op de plaats van de schuldige. Pilatus en de schreeuwende meute houden dat niet tegen. Zo hebben zij – ondanks zichzelf – een plaats in het grote geheel. Uiteindelijk is die betekenis bepalend. Merk op hoe Christus hier zwijgt en zich als speelbal laat behandelen.
- Vs. 15 Pilatus stemt toe en laat Barabbas vrij en Jezus kruisigen. Wat de andere evangelisten uitgebreider beschrijven is hier uiterst kort weergegeven. We proeven hier wel de druk van een menigte. Daar is niemand onverschillig onder. Ook wij zijn beïnvloedbaar.

Auteur: GJK

## Liederen

Psalm 22: 1, 2, 5

Lied 558

Lied 575: 1, 2 en 5

Alzo lief had God de wereld

Als ik lees in de Bijbel

Jezus, ik wil U bedanken

Wat een Vriend

Weet je dat de lente komt?

Waarom?

(=Gezang 178 LvdK)

(=Gezang 182 LvdK)

Hemelhoog 104

Op Toonhoogte 424

Op Toonhoogte 431

Op Toonhoogte 436

Hemelhoog 207

Hemelhoog 205

*Auteur: PZ*



# Barabbas of Jezus

afbeelding 1

Van dit verhaal is een schetsbordverhaal gemaakt  
Dit is tekenen of schilderen terwijl je vertelt.  
Dit kan heel eenvoudig aan de hand van de volgende aanwijzingen.  
De kinderen vinden het prachtig!  
Natuurlijk kunt u het ook gewoon vertellen.

## Benodigheden:

Een stuk behangpapier, verschillende kleuren waterverf uit een tubetje/fles, penselen.  
óf een tekenbord en verschillende kleuren krijtjes.



Van tevoren een gedeelte van de tekening maken (zie voorbeeld 1)

Op voorbeeld 2 zie je wat je erbij tekent terwijl je vertelt; dit wordt in het verhaal aangegeven met de cursief gedrukte gedeelten tussen haakjes.

Je kunt zelf kijken welke kleuren je gebruikt. Zorg dat alles van tevoren klaarligt, dat je er goed bij kan en de kinderen het goed kunnen zien.

Sta er niet voor als je tekent, maar probeer wat aan de zijkant te staan.

De tekeningen zijn eenvoudig, het is immers een **schets**bord verhaal.

Let erop dat je **éérst** het stukje erbij tekent en **dán** pas vertelt wat het is.

Vaak reageren de kinderen er al op als ze zien wat het wordt.

Je krijgt dan leuke interactie.

Het woord 'kiezen' is gemaakt van zgn. 'ladderletters'. Van tevoren schilder/teken je een gele balk met daarin, met rode verf/krijt, de lijnen van de vakken. De ladderletters maak je tijdens het verhaal af met rode verf/krijt. Eventueel kun je met dunne potloodlijntjes van tevoren aangeven waar de strepen van de letters moeten komen.

Gebruik 4 verschillende kleuren voor de personen uit dit verhaal.

Eén voor: Jezus, Pilatus, de mensen, Barabbas, de soldaten.

afbeelding 2



## Inleiding

Kom aan de hand van de verbeeldingen van het Paasproject terug op de verhalen die tot nu toe hierbij verteld zijn.

Zing eventueel een lied dat erbij past.

Vertel kort wat er gebeurd is tussen Getsemane en het verhoor van Jezus bij Pilatus:

Als Jezus met zijn leerlingen in de tuin van Getsemane is, komt er een groep soldaten om Jezus gevangen te nemen. Ze nemen Hem mee naar de Hogepriester. De priesters en Schriftgeleerden vinden dat Jezus niet mag zeggen dat Hij de Zoon van God is. Ze vinden dat Hij gestraft moet worden. Ze brengen Hem naar de baas van de Romeinse soldaten, naar Pilatus.

## Bijbelverhaal

Daar staat (teken Jezus) Jezus. De (teken de soldaat) soldaten van de hogepriester hebben Hem meegenomen naar het huis van (teken Pilatus zonder armen) Pilatus. Hij is de baas van de Romeinse soldaten. (teken de mensen als je verder vertelt, een aantal zonder linkerarm)

De priesters, de Schriftgeleerden en nog heel veel andere mensen zijn meegekomen. Ze willen zien wat er met Jezus gaat gebeuren. Ze willen

horen wat Pilatus gaat zeggen.  
Ze willen dat Jezus gestraft wordt.

Maar Pilatus heeft met Jezus gepraat. Hij wil weten wat voor verkeers Jezus gedaan heeft.  
Waarom zijn de priesters en Schriftgeleerden zo boos op Jezus? Pilatus ziet wel dat Jezus helemaal niets verkeers heeft gedaan. Hij merkt dat de priesters en Schriftgeleerden jaloers zijn op Jezus en dat ze Hem daarom willen straffen.  
'Jezus heeft niets verkeers gedaan', zegt Pilatus. 'Ik wil Hem niet straffen. Ik wil Jezus, de koning van de Joden vrijlaten.'  
'Nee, nee', zeggen de priesters. 'Je moet Jezus niet vrijlaten. Je moet Barabbas vrijlaten!'  
Pilatus schrikt. Barabbas vrijlaten? Barabbas is een gemene boef. Hij heeft iemand doodgemaakt.  
Maar Pilatus weet ook dat het bijna het Joodse paasfeest is. Op dat feest laat hij altijd iemand vrij die in de gevangenis zit.

Pilatus laat (teken Barabbas) Barabbas komen.  
Boos en woest, met zijn armen op zijn rug gebonden, kijkt Barabbas de mensen aan.  
Een (teken de soldaat) soldaat bewaakt hem.  
'Dit is (maak het woord 'Barabbas' af) Barabbas, de boef.', zegt Pilatus.  
'En dit is (maak het woord 'Jezus' af) Jezus, die jullie de koning van de Joden noemen.  
(teken de armen van Pilatus) Wie moet ik vrijlaten?  
Jullie moeten (maak het ladderwoord 'kiezen' af) kiezen.'  
(teken de linkerarmen van de mensen die naar Barabbas wijzen) 'Barabbas! Barabbas! Barabbas moet vrij!', schreeuwen de mensen.  
'Maar wat moet ik dan doen met Jezus, jullie koning?' vraagt Pilatus.  
'Hij moet dood! Hij moet aan het kruis!', roepen de mensen.  
'Maar Hij heeft toch niets verkeers gedaan!', roept Pilatus.  
Maar de mensen gaan nog harder roepen; 'Kruisig Hem! Kruisig Hem! Hij moet aan het kruis!'  
Pilatus wordt bang van die schreeuwende mensen.  
Dan doet Pilatus wat de mensen willen.  
Hij wil Jezus niet beschermen.  
Hij laat Barabbas vrij en laat Jezus door zijn soldaten meenemen om Hem aan het kruis te hangen.

## Afsluiting

Kijk hoe de kinderen reageren op dit verhaal. Vertel dat het allemaal goed zal komen met Jezus.  
Want Hij heeft gezegd dat Hij sterker is dan de dood en weer levend zal worden.

Laat de projectafbeelding zien die bij het verhaal hoort.

Eventueel kun je het eerste couplet laten horen van het lied 'Een echte mensenvriend'  
(Elly & Rikkert – cd 'Op reis, op reis'.)

### Een echte mensenvriend

Ze hebben Hem gevangen, dat heeft Hij niet verdiend.  
Jezus was toch altijd een echte mensenvriend.  
Ze doen Hem pijn, ze doen Hem pijn.  
Dat heeft Hij niet verdiend.

Ze hebben Hem gekruisigd, dat heeft Hij niet verdiend.  
Jezus was toch altijd een echte mensenvriend.  
Nu gaat Hij dood, nu gaat Hij dood.  
Dat heeft Hij niet verdiend.

Maar nu is Hij weer levend! Dat heeft Hij wél verdiend.  
Jezus was toch altijd een echte mensenvriend.  
Hij is er weer, Hij is er weer. Dat heeft Hij wél verdiend.  
Hij is bij jou, Hij is bij mij.  
Een échte mensenvriend.

*Auteur: EZD*



# Niet Jezus, maar Barabbas komt vrij

## Inleiding

De Joodse leiders hebben Jezus gevangen laten nemen. Ze hebben Hem ondervraagd en ze zijn ervan overtuigd dat Jezus de doodstraf verdient. Maar in het land zijn de Romeinen de baas. Daarom nemen ze Jezus mee naar de hoogste Romeinse leider in de omgeving, Pilatus. Alleen hij kan er over beslissen of Jezus gedood moet worden.

Ook Pilatus ondervraagt Jezus. De Joodse leiders vertellen hun beschuldigingen over Jezus aan Pilatus. Wanneer Pilatus aan Jezus vraagt of het klopt wat ze zeggen, zwijgt Jezus. Pilatus vindt geen schuld in Jezus. Hij verdenkt de Joodse leiders ervan dat ze van Jezus af willen, omdat er steeds meer mensen in Hem gaan geloven. Maar Pilatus wil ook geen ruzie krijgen met de Joodse leiders. Wanneer zij het volk ophitsen kan het leiden tot een volksofstand en daar zit Pilatus niet op te wachten.

## Bijbelverhaal

Pilatus heeft de gewoonte om op het Paasfeest één gevangene uit de gevangenis vrij te laten op het verzoek van de mensen uit het volk. Ieder jaar om de Joden gunstig te stemmen.

Een grote groep mensen komt naar het huis van Pilatus om te vragen of hij ook dit jaar een gevangene wil vrijlaten. Pilatus vraagt aan de menigte mensen: 'Willen jullie dat ik Jezus, de koning van de Joden vrijlaat?'

Pilatus vindt dat Jezus eigenlijk nergens schuldig aan is. Maar als hij Hem zomaar vrijlaat, dan zullen de Joodse leiders woedend zijn. Op dit moment zit er een man gevangen die Barabbas heet. Hij heeft tijdens een opstand mensen vermoord.

Pilatus denkt het slim aan te pakken door nu Jezus, die onschuldig is en deze Barabbas, een moordenaar en opstandeling tegenover elkaar te zetten. De mensen zullen er toch zeker voor kiezen om Jezus vrij te laten? Als ze daar zelf voor kiezen kunnen de Joodse leiders ook niet meer door zeuren over straf.

De hogepriesters die tussen het volk staan hitsen de mensen op. Het mag niet gebeuren, dat de mensen erom vragen dat Jezus wordt vrijgelaten.

De hogepriesters sissen tegen de mensen om zich heen: 'Jullie moeten kiezen voor Barabbas, hij moet vrijkomen en niet Jezus'

De mensen beginnen naar Pilatus te roepen: 'Laat Barabbas vrij, wij willen Barabbas, wij kiezen voor hem!' Pilatus staat verbaasd naar de menigte te kijken. Hoort hij dat nu goed? Pilatus weet dat Jezus door de hogepriesters en Schriftgeleerden wordt beschuldigd, omdat ze jaloers zijn op de aandacht die Jezus krijgt van de mensen op de straat. Maar nu kiezen die mensen toch een andere gevangene om vrij te laten. Een moordenaar nog wel. Pilatus schudt zijn hoofd. Hij vraagt de mensen: 'En wat moet er dan volgens jullie gebeuren met de man die u de koning van de Joden noemt?'

De menigte begint steeds harder te schreeuwen: 'Kruisig Hem!'

Pilatus deinst achteruit en roept uit: 'Maar wat heeft Hij dan misdaan?'

De mensen die voor het huis van Pilatus staan, zijn niet meer te stoppen. Ze ballen hun vuisten in de lucht en schreeuwen nog harder: 'Kruisig Hem!'

Pilatus wordt bang. Het kan wel eens helemaal uit de hand lopen wanneer ze nu hun zin niet krijgen. Om de menigte tevreden te stellen laat Pilatus Barabbas vrij. Pilatus laat Jezus geselen. Daarna wordt Jezus uitgeleverd om gekruisigd te worden.

## Afsluiting

Pilatus denkt slim te zijn door een echte crimineel tegenover de onschuldige Jezus te zetten. Hij gaat ervanuit dat de menigte ervoor zal kiezen om Jezus vrij te laten. Maar zo gaat het niet. Jezus wordt naar het kruis geleid. Omdat mensen die misschien een week eerder nog voor Jezus juichten zich nu laten ompraten. Dat is erg!

En toch: zo bereikt God zijn doel. Jezus gaat sterven voor de zonden van de mensen. Het plan van God zal doorgang vinden.

*Auteur: MMe*



# Vrij, maar ook gered?

## Inleiding:

Wie kies je?

Als je 5 kinderen mag uitkiezen voor je verjaardagspartijtje, wie kies je dan? Waar kijk je naar? Vertel eens. Noem geen namen, dat is niet de bedoeling, Maar waar moet iemand aan voldoen die op jouw partijtje mag komen? Moet mijn vriend of vriendin zijn.

Ik kies iemand waar ik ook ben uitgenodigd, die mij terugvraagt.

Iemand die populair is in de klas.

Iemand waarvan ik weet dat hij of zij een leuk cadeautje meebrengt.

.....

We staan allemaal wel eens voor keuzes. En ja, waar let je dan op? Welke keuze maak je? Zou je het aandurven om een kind uit je klas die niet zo populair is op je verjaardag te vragen? Of een kind uit een asielzoekerscentrum bij jullie uit de buurt? Wat zou er kunnen gebeuren als jij een aparte keus maakt?

## Bijbelverhaal

Het is nog vroeg in de ochtend. De zon is nog maar net boven de horizon verschenen. Er lopen verschillende belangrijke heren door de straten. Ze haasten zich naar het Sanhedrin. Ze hebben vandaag een belangrijke vergadering. Sommigen hebben er niet van kunnen slapen. Anderen wrijven hun handen in de hoop dat ze vandaag hun zin krijgen. Onder andere hogepriesters, oudsten, Schriftgeleerden komen met statige passen aangelopen. Ze slaan Jezus in de boeien en leveren hem uit aan Pilatus. Hij moet de uiteindelijke beslissing nemen wat ze moeten doen met deze oproerkraai, met de man die zich de Zoon van God noemt. Hij veroorzaakt alleen maar verwarring en de Schriftgeleerden en farizeeën willen niet hun baantje verliezen als Jezus zichzelf straks tot geestelijk leider uit gaat roepen.

Nu is het de beurt aan Pilatus. De mannen die Jezus hebben uitgeleverd kijken in spanning toe.

Pilatus keert zich naar de geboeide Jezus: 'Bent U de koning van de Joden?' Jezus kijkt Pilatus aan: 'U zegt het', antwoordt Jezus. Plotseling is er een geschreeuw van jewelste. Er worden beschuldigingen uitgeschreeuwd aan het adres van Jezus, maar Jezus zwijgt. 'Waarom antwoordt U niet?', vraagt Pilatus vertwijfeld. 'U hoort toch zeker wel wat ze allemaal over U vertellen en waarvan ze U beschuldigen?'

Jezus zegt nog steeds niets, Hij blijft zwijgen. Pilatus verwondert zich hierover. Wat moet hij nu doen? Hoe kan hij de juiste beslissing nemen? Zoveel kwaad ziet hij niet in die Jezus. Maar nog belangrijker; hoe kan hij de Schriftgeleerden en farizeeërs te vriend houden? Straks richten zij hun woede nog op hem!

Het is bijna Pesach en op dit feest had hij de gewoonte een gevangene vrij te laten, op verzoek van het volk. Zijn gedachten gaan razendsnel. Hij weet dat de hogepriesters jaloers zijn op Jezus en hem daarom willen doden, maar moet hij daarin meegaan? Hij kan toch iemand die

onschuldig lijkt, niet veroordelen? Welke keuze moet hij maken?

Hij bedenkt een plan, want Pilatus wil zelf geen beslissing nemen over het lot van Jezus.

Een groep mensen heeft aan Pilatus gevraagd om ook dit jaar weer een gevangene vrij te laten. Dit is zijn kans.

Barabbas, de moordenaar, zou wel eens de oplossing kunnen zijn. Tijdens een opstand had hij, samen met anderen, mensen vermoord. Het volk was ontzettend blij dat hij na die opstand achter slot en grendel zat, want zo'n gevaarlijke man wil je niet in je midden hebben.

'Dan is de keuze Barabbas of Jezus. Wie willen jullie dat ik vrijlaat?'

De menigte die is samengekomen wordt opgehitst door de mannen van het Sanhedrin om toch vooral te zeggen dat Barabbas vrijgelaten moet worden. En in koor schreeuwen ze: 'Barabbas, Barabbas, Barabbas'. Kippenvel krijgt Pilatus bij het horen van dit geschreeuw. Hij vraagt om stilte: 'En wat moet ik dan doen met de man die u de Koning der Joden noemt?'

Het geschreeuw barst opnieuw los: 'Kruisig Hem, kruisig Hem, kruisig Hem'. Het zweet breekt Pilatus uit: 'Maar wat heeft Hij dan gedaan?', roept hij nog uit. Opnieuw barst de menigte uit in geschreeuw. Van heinde en verre kun je ze horen: 'Kruisig Hem, Kruisig Hem'.

Pilatus is bang. Bang voor al die woedende mensen die voor hem staan en hun mening duidelijk laten blijken. Hij weet maar één uitweg om zelf niet in de problemen te komen: 'Alsjeblieft, hier heb je Jezus, doe maar met Hem wat je wilt'.

Dat weet de woedende, opgehitste meute wel. Hij zal gekruisigd worden, nog voor het Pesachfeest begint. Jezus wordt door soldaten weggeleid.

Wat zou Barabbas gedacht hebben, toen Pilatus het volk liet kiezen? Waarschijnlijk heeft hij gedacht dat hij geen schijn van kans maakte tegenover Jezus. Natuurlijk zouden ze willen dat Jezus werd vrijgelaten. Het liep heel anders. Opeens maakten de soldaten zijn boeien los en kon hij gaan waar hij wilde.

Wat zou Barabbas gedacht hebben toen hij Jezus zag. Die niets zei, die zichzelf niet verdedigde, maar er wel voor uitkwam dat Hij de Koning van de Joden was? Zou hij onder de indruk zijn geweest? Of trok hij zich er niets van aan en sloot hij zijn hart voor wat Jezus zei en deed? We lezen dat niet in de Bijbel. Ik hoop dat Barabbas in Jezus is gaan geloven. Dat hij is gaan leven uit Gods liefde in plaats van uit haat naar de Romeinen. Dan was hij niet alleen vrij, maar ook gered.

## Gebed

Zijn er kinderen die willen bidden? Sluit anders zelf af met een kort gebed, waarin u ook troostende woorden spreekt en God dankt dat Jezus dit allemaal voor ons heeft gedaan.

Auteur: JVVvN