

3 maart 2024

Jezus trekt Jeruzalem binnen

Marcus 11:1-10



Thema: Koning in Jeruzalem

Doel

De kinderen leren dat je Jezus alleen herkent als Koning als je Gods profeten gelooft

Toelichting

De intocht in Jeruzalem lijkt heel feestelijk en koninklijk. Als een geliefd vorst rijdt de stad binnen en wordt toegejuicht door de bevolking. Hun mantels op de weg als rode looper en palmtakken als feestvlaggen. Een mooi eerbewijs.

Aan de details zie je dat Jezus geen gewone koning is. Hij rijdt op een ezel, een eenvoudig lastdier. Geen pracht en praal, maar nederigheid. De Messias is vooral gehoorzaam aan God en dienaar van de mensen. Al zijn woorden en daden wijzen daarop; dat is zijn regeringsprogramma.

Nu juichen en knielen de mensen enthousiast, maar nemen ze genoeg met zo'n koning zonder aardse macht, die uitgeschakeld lijkt te worden?

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Jezus rijdt Jeruzalem binnen

Richtlijnen: Vertel de jongste kinderen eenvoudig de geschiedenis. Een paar discipelen halen een ezelsveulen. Daarop mag hij rijden van de eigenaars. Mensen juichen voor Jezus die zo mooi vertelt over God en zulke grote wonderen doet. Hij moet hun koning zijn. Er wordt gejuicht en met palmtakken gezwaaid voor Hem. Het is even feest. Maar weten de mensen wel over wie het lied gaat dat ze zingen (Psalm 118). Over de Messias, die God zal geven om de wereld weer mooi te maken.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Jezus moet onze koning zijn!

Richtlijnen: Het lijkt een spontaan feest van gewone mensen. Ze zien Jezus Jeruzalem binnenrijden en denken: deze Rabbi, die zulke geweldige woorden spreekt en wonderen doet is de man om onze koning te zijn. Hij geeft ons hoop in moeilijke tijden, in de Romeinse onderdrukking. Hij lijkt op de grote koning David. Door Hem worden we weer machtig en gerespecteerd. Hun kleren zijn de rode looper en palmtakken de feestvlaggen voor Hem. De ezel waarop Jezus rijdt doet hen denken aan wat de profeet Zacharia (zie extra bijbelgedeelte) zegt over de Verlosser die de HEER geeft. Daarom zingen ze Hem Psalm 118 toe.

Hoe zullen ze reageren als deze koning anders blijkt te zijn als zij denken? Als Hij geen kroon draagt, maar een kruis. Als Hij niet machtig, maar machteloos is. Als hij sterft.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Gods Koning is anders

Richtlijnen: De intocht in Jeruzalem is mooi voor Jezus. Op een ezel, toegejuicht en geëerd, rijdt Hij richting de berg waarop Gods tempel staat. Het hart van de stad voor de duizenden pelgrims die Pasen komen vieren. Jezus spreekt tot de verbeelding door zijn woorden en daden. Daardoor is Hij machtig. En zijn doel is goed: Hij vertrouwt op God en wil de mensen dienen. Wat zou het prachtig zijn als deze man hen zou verlossen van de Romeinen en iets van de oude glorie onder David zou terugbrengen.

Ze beseffen niet dat Jezus anders is. Dat hebben de profeten gezegd. Zij spreken niet over macht, maar over nederigheid. Niet over populariteit, maar over verachting en lijden. Over heerlijkheid door veel ellende heen? Ze zingen voor Jezus een lied over de Messias, maar geloven ze dat echt? Hoe groot wordt hun teleurstelling en juichen ze dan nog voor Hem? Of schreeuwen ze dan tegen Hem? Juichen ze voor wat ze zelf hopen of voor Degene die God hun wil geven?

En wij, juichen wij voor de echte Jezus? Of voor ons Idool?

Extra Bijbelgedeelte: Zacharia 9:9-10

De profeet Zacharia kondigt de intocht van Gods grote Koning aan. Door Hem komt er vrede.

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte

Met Marcus 11 begint in dit kortste evangelie de eigenlijke lijdensgeschiedenis van Jezus. Dat lijden was al wel door Jezus aangekondigd (8:31; 9:31); 10:33-34). Het vorige hoofdstuk bevat bovendien een intensief gesprek tussen Jezus en zijn leerlingen over 'dienen' en Jezus' eigen missie (10:35-45). Met de aankomst in Jeruzalem komt deze missie tot haar vervulling.

'Jezus wist heel goed wat Hij aan het doen was', sprak de gerenommeerde (en gelovige) nieuwtestamenticus James Dunn (1939-2020). Vanuit de oudtestamentische profeten en de psalmen begreep en beleefde Jezus zijn roeping en de weg die Hij moest gaan. Hoewel minder bekend dan de betekenis van profetieën over de lijdende knecht van Jesaja (bijv. Jesaja 53) en lijdenspsalmen (bijv. Psalm 22), moeten hier ook de profetieën van Zacharia 9-14 worden genoemd. Zo is ook ons gedeelte over Jezus' intocht in Jeruzalem niet te begrijpen zonder die profetische achtergrond. Jezus organiseert hier niet maar een feestelijke binnenkomst voor een belangrijk persoon (Hijzelf) op een wijze die wel moet opvallen. Hij vervult de Schriften en zet daarmee zijn messiaanse zending in het volle licht. Gods licht wel te verstaan!

Dat begint direct in het eerste vers. Vanaf de Olijfberg – in Ez. 11:23 een verschijningsplaats van de HEER en volgens 1 Sam. 15:32 een gebedsplaats – trekt Jezus Jeruzalem binnen. Hij vervult daarmee de profetie van Zach. 14:4. Daar staat dat God zich bij het beslissende oordeel op de Olijfberg zal manifesteren. Voordat Jezus de stad ingaat verricht Hij echter nog een bewuste actie. Twee leerlingen moeten uit een van de twee genoemde dorpen een ezelsveulen ophalen. Dit veulen is nog niet bereden en de leerlingen zullen het vastgebonden aantreffen, zodat ze het eenvoudig kunnen meenemen. Een mogelijk bezwaar van de eigenaar of omwonenden wordt door Jezus voorzien (vers 3). Een eenvoudig 'De Heer heeft het nodig, Hij zal het meteen weer terugsturen', zal volstaan.

Een vergelijkbare opdracht krijgen de leerlingen in Marcus 14:13-16, waar ze het pesachmaal moeten gaan voorbereiden. Let er op hoe Jezus zijn (= Gods) weg voorziet en zelf de regie in handen heeft. Waarmee opnieuw profetieën worden vervuld. Allereerst is dat Zach. 9:9. Daar wordt voorgezegd dat Jeruzalems messiaanse koning, bekleed met gerechtigheid en zege, nederig zal komen aanrijden 'op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin'. Te denken is ook aan Gen. 49:10-11, waar de oude Jakob zijn zoon Juda zegent met beeldende spreuken, onder meer over een heersersstaf en over iemand die komt 'die er recht op heeft, die alle volken zullen dienen'. In het Jodendom werden deze verzen al vroeg messiaans geduid, inclusief de zinnen in vers 11: 'Aan een wijnstok bindt hij zijn ezel, aan een wingerd het jong van zijn ezelin.'

Anders dan het paard ('de tank van de oudheid', oorlogszuchtig) riep een ezel of muilnier (= halfezel) in het oude Israël de gedachte op van vrede. Koning Salomo deed intocht op een muilnier. De ezel was in de Joodse godsdienstige beleving ook verbonden met messiaanse verwachtingen. In de Talmoed (bundeling van oude Joods-rabbinische geschriften, in het Jodendom vergelijkbaar met ons Nieuwe Testament) staat: 'Wie in zijn droom een ezel ziet, mag hopen op het messiaanse heil'.

De verzen 4 t/m 6 beschrijven hoe het precies gaat zoals Jezus bij zijn opdracht aan de twee leerlingen had gezegd. Vanaf vers 7 begint de eigenlijke intocht. Met mantels over het dier (vers 7) en mantels op de weg (vers 8). Ook dit doet denken aan de binnenkomst van een koning (vgl. koning Jehu in 2 Kon. 9:13). Takken met bladeren uit het veld – wellicht vers groen vanwege de tijd van het voorjaar – dienen eveneens als eervolle wegbedekking voor Jezus.

Zoals dat bij een koninklijke optocht hoort, lopen er ook deelnemers vooruit. Ze kondigen de komst van de koning aan. Samen met de volgers in de stoet roepen ze oude psalmwoorden met profetische betekenis: Psalm 118:25 (vers 9). Duidelijker kon men het niet zeggen: 'Gezegend Hij die komt in de naam van de HEER'. Daarbij voegt Marcus in vers 10 een spreuk over 'het komende koninkrijk van onze vader David', die we niet bij de andere evangelisten vinden. Het zet de missie van Jezus in het brede perspectief van Gods plan tot herstel van Israël en vervulling van haar roeping.

Aparte aandacht verdient het woord 'Hosanna!' waarmee de roep van de menige in vers 9 opent. Dit is een vergrieksing van Hebreeuwse woorden uit Psalm 118:25, die oorspronkelijk een roep om hulp zijn ('red ons'). Hier klinkt het als feestkreet, in de verwachting dat de bringer van de gevraagde redding is aangetreden. Hoe dit alles uitwerkte in Jeruzalem? Volgens Matteüs (21:10) raakte de hele stad in rep en roer. Lucas beschrijft hoe de Farizeeën er hun kritische vragen over stelden (19:39). Marcus schrijft er niets over en richt de focus geheel op Jezus en op de weg die Hij gaat.

Die weg eindigt in vers 11 in de tempel. Let hier op het enkelvoud. Het juichende publiek is weg, ook de leerlingen vallen buiten beeld. Het is alleen Jezus van wie Marcus beschrijft dat Hij Jeruzalem en de tempel binnengaat en daar alles in ogenschouw neemt. Dat is veelzeggend. Jezus gaat na zijn intocht niet naar de burcht Antonia (zetel van het Romeinse gezag) om die te reinigen of te veroveren. Dat zal vele aanhangers van Jezus zwaar zijn tegengevallen. Jezus gaat echter naar de tempel, het hart van Israël. Daar moet de vernieuwing beginnen. Daar moet reiniging plaatsvinden (vgl. 11:15-19). Daartoe zal Jezus zijn weg van lijden tot het uiterste gaan.

Vers voor vers

- Vs. 1 '... en in de buurt waren van Betfage en Betanië bij de Olijfberg ...'. De ligging van Betfage is niet precies bekend, de betekenis van de naam wel: 'vijgenhuis'. Betanië ('huis van verdriet/armoede') lag zo'n 3 kilometer ten oosten van Jeruzalem, aan de weg naar Jericho waar Jezus vandaan kwam (10:46-52). Daar woonden Jezus' vriend Lazarus met zijn zussen Marta en Maria, over wie de evangelist Marcus niet schrijft. Mogelijk logeerden Jezus en zijn leerlingen bij hen? (slot vers 11)
- Vs. 2 '... dat nog nooit door iemand bereiden is ...'. Achter de gedachte dat dit ezelsveulen nog niet als rijdier is gebruikt, moet wel het in het oude Israël breed ervaren en voorgeschreven belang van reinheid schuilen. Daarbij is de denken aan de priester die – evenals alles wat hij bij zijn taak gebruikt – rein moest zijn. En behalve profetische en koninklijke, heeft Jezus' zending ook priesterlijke aspecten. Denk ook aan Jezus' begrafenis in 'een rotsgraf, waarin nog nooit iemand gelegd was' (Luc. 24:53).
- Vs. 8 '... anderen spreidden takken met bladeren uit, die ze in het veld afhakten.' Schuilt achter het frisse voorjaarsgroen de symboliek van nieuw leven dat met de intocht van de messiaanse koning ontluikt? Joh. 12:13 spreekt over psalmtakken waarmee men Jezus tegemoetkwam, daar komen de benamingen 'Palmпасen' en 'Palmzondag' vandaan.
- Vs. 9 'Allen die voor Hem uitliepen of achter Hem aankwamen ...'. Wie waren dat? Uiteraard de meelopende leerlingen en andere aanhangers die van Jezus hadden gehoord. Wellicht hebben ook pelgrims voor het Pesachfeest zich er bij gevoegd. In het licht van het aanstaande feest en levende messiaanse verwachtingen zal deze bijzondere intocht een aanstekelijke en aanzuigende werking hebben gehad. Of de deelnemers ook de kern van Jezus' missie begrepen is een andere vraag. Het zal spoedig blijken dat dit niet het geval was.
- Vs 10 '... van onze vader David'. Het is opvallend dat David hier 'onze vader' wordt genoemd. Doorgaans werd dat alleen van de aartsvaders (Abraham, Isaak, Jakob) gezegd. Op de achtergrond speelt wellicht dat Jezus 'de Zoon van David' is. En dat had de blinde Bartimeüs goed gezien in de geschiedenis net hiervoor (10:47). Als 'Zoon van David' riep hij Jezus te hulp. Prachtig hoe er allerlei verbindinglijnen door deze hoofdstukken heenlopen.

Vraag

- Stel je voor dat jij erbij was geweest..., dat je met jouw kennis van nu langs de kant had gestaan terwijl Jezus op het ezelsveulen langskwam, omgeven door een stoet van enthousiast roepende mensen? Wat zou jij hebben gedaan, gezegd, geroepen?

Auteur: WMB

Liederen

Psalm 24	
Lied 438	(=Gezang 121 LvdK)
Lied 435	(=Gezang 120 LvdK)
Lied 551, 553, 554, 555	
Wij zwaaien met takken	Hemelhoog 195
Alzo lief had God de wereld	Hemelhoog 104
Hosanna	Liedjes voor kinderen deel 1 - Elly en Rikkert Zuiderveld
Hosanna, hosanna, we maken een rij	Op Toonhoogte 430

Auteur: PZ



Jezus rijdt Jeruzalem binnen

Inleiding

Weten jullie wie de koning van ons land is? Wat doet een koning? Hoe ziet hij er uit?

Het verhaal van vandaag gaat ook over een koning. Niet over een koning zoals wij hebben. Anders, luister maar.

Bijbelverhaal

Het is bijna Pesach, dat is een feest van de Israëlieten. Ze vieren dan dat God heel lang geleden hen bevrijd heeft uit Egypte. Jezus en zijn vrienden zijn ook op weg naar dat feest in Jeruzalem.

Als ze dicht bij Jeruzalem zijn zegt Jezus opeens tegen zijn vrienden: 'Ga naar dat dorp dat je daar ziet. Je zult, als je het dorp binnenkomt, een ezelsveulen zien. Het staat vastgebonden, jullie moeten het losmaken en meenemen. Als iemand vraagt waarom je dat doet moet je antwoorden 'De Heer heeft hem nodig, Hij stuurt het ezeltje ook weer terug.'

De vrienden van Jezus vinden het maar raar. Toch doen ze wat Hij zegt. Ze gaan op weg naar het dorpje. Daar zien ze een ezelsveulen staan. Precies zoals Jezus gezegd heeft. Er heeft nog nooit niemand op gereden. Ze maken het los en willen het meenemen. Ho ho, wacht eens even, waar gaan jullie met mijn ezeltje naartoe.' horen ze ineens iemand roepen. De vrienden van Jezus draaien zich om. Ze zeggen precies na wat Jezus gezegd heeft: 'De Heer heeft het nodig en hij stuurt het ezeltje ook weer terug.' Dan mogen ze het zomaar meenemen. Ze leggen jassen op zijn rug. Daar kan Jezus fijn op zitten.

Daar gaat Jezus, zittende op een ezel. Niet zoals een gewone koning op een paard, met een prachtig versierd zadel. De mensen juichen wel voor hem. Net als bij een gewone koning. Ze leggen hun jassen op de weg, en palmladeren.

Een prachtig pad waar Jezus overheen mag rijden. Iedereen vindt Jezus geweldig! Hij kan zó mooi vertellen over God. Ook doet hij wonderen, maakt mensen beter. Hij moet hun koning zijn! Een geweldige koning zal hij zijn. Maar Jezus is geen gewone koning. Hij gaat ook niet in een paleis wonen. Zijn plaats is bij God. Hij doet wat God wil. Dat is heel moeilijk. De mensen zijn blij. Ze roepen 'Hosanna, hosanna, de Heer komt'. Ze maken er een feest van.

Kijk daar komt Hij. Hosanna, hosanna. Het lijkt wel feest zoals Jezus Jeruzalem komt binnenrijden. Hij zal een geweldige koning zijn.

Auteur: TD



Jezus moet onze koning zijn!

Inleiding

Heb jij verstand van auto's? Sommige kinderen en grote mensen weten hier echt alles over. Ze zien aan een klein stukje van de auto al wat voor een auto het is. Ze weten de prijzen van de auto. Ze herkennen de logo's. Ze weten in welke speciale auto's bekende mensen rijden en ga zo maar door. Misschien heb je er niet zo veel verstand van, maar dat een brandweerauto voor de brandweer is en dat een auto met een groot boeket op de voorkant best eens voor een bruiloft gebruikt kan worden, dat weten we allemaal. Hoe groter en duurder de auto, des te belangrijker en bekender vaak de persoon die in de auto zit. Vroeger was dat anders. In de geschiedenis van vandaag gaat het niet over een auto, maar over een ezel. Een ezel, nou ja, daar zou je toch niet op gezien willen worden. Zelfs op een kinderboerderij is het niet gewoon om er een ritje op te doen. Op een pony of op een mooi groot paard, oké, maar op een ezel? Weet je koning Salomo is ooit op een ezel Jeruzalem ingereden. Hij staat bekend als een zeer wijze en machtige koning. In een oud, joods boek staat zelfs: als je over een ezel droomt, dan zal de Messias komen. Bij paarden dacht men in de tijd van Jezus aan oorlog en strijd, maar bij een ezel, dacht men aan vrede en aan de komst van de Messias. Als je dit weet dan zie je de geschiedenis van vandaag al met andere ogen.

Bijbelverhaal

Jezus is met zijn discipelen in de buurt van Jeruzalem. Het is bijna tijd voor het Pesachfeest. Jezus zal dat dit jaar in Jeruzalem gaan vieren. De Joden denken bij dit feest aan hun bevrijding uit Egypte. Ooit waren ze daar als slaven, maar God heeft hen bevrijdt. Dit herdenken ze elk jaar. De Romeinen zijn nu de baas in het land. Ook nu willen ze graag bevrijd worden; ze wachten op de Messias, de Redder. Als Jezus bijna bij de stad is, stuurt Hij twee discipelen vast vooruit. 'Ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra jullie er binnenkomen, zul je een veulen van een ezel zien staan. Er heeft nog nooit iemand op het ezeltje gereden. Maak het dier los en breng het hier'. Wat een vreemde opdracht. Voor de groep uit naar het dorp gaan en dan een ezeltje losmaken en meenemen naar Jezus. Jezus zegt er nog iets bij: 'Als iemand jullie vraagt, waarom jullie dit doen, zeg dan: de Heer heeft het nodig en Hij zal het meteen weer terugsturen'. Jezus weet wat er in Jeruzalem met hem gaat gebeuren. Jezus is niet alleen mens, maar ook God. Hij weet dat er een ezeltje op hem staat te wachten, Hij weet dat de mensen zullen gaan juichen, Hij weet ook dat dit snel weer op zal houden en dat men aan het einde van de week heel anders over Hem denkt. De twee discipelen gaan vooruit, vinden het ezeltje en nemen het mee naar Jezus, als mensen hen vragen wat ze aan het doen zijn, geven ze het antwoord wat Jezus hen had gezegd. Het is goed, ze kunnen de ezel zo meenemen.

Als ze bij Jezus zijn, leggen ze hun jassen op het dier en gaat Jezus op de ezel zitten. De discipelen en de mensen die zich bij hen aansluiten gaan voor Jezus uit lopen. Het wordt een hele optocht. Het lijkt wel een koning die de stad binnenkomt. Het is de Koning die de stad binnen komt. Iedereen die het ziet en meemaakt denkt door de ezel meteen aan de Messias. Mensen raken opgewonden, wat zal er gaan gebeuren? De Messias, waar ze al zo lang op wachten in Jeruzalem? Veel mensen hebben al van en over Jezus gehoord en willen meemaken wat er nu zal gaan gebeuren. Mensen trekken takken met bladeren eraan van het veld. Het Pesachfeest wordt in de lente gevierd en dus groeien er takken op het veld. De mensen gaan zwaaien met takken, maar ook op de weg worden takken gelegd zodat de Jezus er met de ezel overheen kan rijden. Natuurlijk houden de mensen hun mond niet dicht. Ze gaan roepen. 'Gezegend Hij die komt in de naam van de HEER!' Dit is een tekst uit de psalmen die de mensen heel goed kennen. Ze hadden dit lied vaak gehoord, gezongen en opgezegd. Nu is het waarheid. Jezus komt in naam van de HEER. Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David. Jezus is niet zomaar iemand, in Hem komen de profetieën uit. Profeten hebben het al lange tijd geleden voorspeld. Het volk had geleerd en gebeden dat dit zou gaan gebeuren. Hosanna!, roepen de mensen. Red ons, betekent dit. Wat een gebeurtenis!

Marcus schrijft dat Jezus Jeruzalem introk en naar de tempel ging. We lezen en horen even niet meer over de grote groep die om Jezus heen was. Daarna gaat Jezus, met de twaalf discipelen terug naar het dorp Betanië. Een stil einde van die bijzondere dag. Wat riepen de mensen hard, wat waren ze blij. De Messias, de koning kwam er aan. Laat deze man koning worden. Wilden ze alles wat Jezus wilde? Wisten ze echt wie Jezus was? Wilden ze misschien heel graag dat de Romeinen zouden worden verslagen en dat ze weer eigen baas zouden zijn? Waren mensen misschien wel toe aan een relletje? Het was vast een mengeling van alles. In de Bijbel kunnen we deze geschiedenis lezen als het begin van de laatste week van het leven van Jezus op aarde. We kunnen lezen wat er gebeurd is, we kunnen stilstaan bij de woorden van de profeten die waarheid werden. Er waren mensen die wisten dit is de Messias. Ook vandaag weten we dat, door alles wat we ook kunnen lezen over wat er nog meer met Jezus is gebeurd. Die man op dat, in onze ogen, simpele ezeltje, is de Messias.

lees verder op de volgende bladzijde



Afsluiting

Door de Bijbel te lezen, dingen te bestuderen, met elkaar te vergelijken zien we soms grote lijnen. Gods plan met de wereld, Gods plan met de mensen. Het plan van Gods redding.

Als je veel over auto's leest, herken je ze sneller, kun je blij worden als je een hele speciale auto in het echt ziet. Als je veel over God en Jezus leest, kun je blij worden als je geschiedenissen herkent. Als je soms opeens iets gewoons gaat zien als iets heel bijzonders.

Dank God voor zijn Woord

Dank God voor de dingen die we uit zijn Woord mogen leren.

Dank dat Hij de Koning is.

Auteur: CdG



Gods Koning is anders

'Hosanna!', klinkt het door de straten van Jeruzalem. Hosanna, een vreugdekreet! 'Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de HEER. Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David. Hosanna in de hemel!' Wat is er aan de hand? Zie je al die mensen, ze juichen, ze roepen, ze zwaaien met takken en grote bladeren. Kom, laten we maar eens dichtbij gaan kijken. Gaan horen en zien, wat er voor feest wordt gevierd! We spreken één van de mannen aan, die staat te dringen om vooraan te kunnen komen. 'Hé zeg, vertel eens, wat is er te vieren?' De man kijkt ongeduldig achterom. Eigenlijk wil hij door, naar voren, dáár moet je blijkbaar zijn. 'Wat er is? Nou, wat denk je? Die Jezus, die al zoveel mensen heeft geholpen, zoveel goede dingen heeft gedaan... Nou, die man, die komt nu op een rijdier de stad in. Da's niet voor niets! Hij moet onze koning worden! Onze aanvoerder, zodat we eindelijk verlost kunnen worden van die Romeinen!' Ah, het heeft dus iets met Jezus te maken. Jezus, die al drie jaar lang regelmatig in Jeruzalem te vinden is, samen met zijn leerlingen. Jezus, die over God spreekt, maar die ook bijzondere dingen doet. Die zieken beter maakt, zelfs een verlamde man weer liet lopen, en zojuist nog een blinde man weer liet zien. Dat moet een machtige man zijn, met het hart op de goede plek. Zou Hij de nieuwe leider worden van het volk? Zou Hij écht een opstand gaan leiden tegen de Romeinen?

Wat is er gebeurd? Waarom denken die mensen, die Jezus al zo vaak hebben gezien, nu ineens dat Hij koning zal worden? Wat is er vooraf gegaan aan deze juichende optocht? Luister maar. Jezus is met zijn leerlingen op weg naar Jeruzalem. Als ze dicht bij Jeruzalem zijn, roept Jezus twee van zijn leerlingen bij zich. Hij zegt: 'Ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra jullie er binnenkomen, zul je daar een ezelsveulen vastgebonden zien staan, dat nog nooit door iemand bereden is; maak het los en breng het hier. En als iemand jullie vraagt waarom jullie dat doen, zeg dan: De Heer heeft het nodig, hij zal het meteen weer terugsturen.' De leerlingen gaan op weg, en vinden het ezelsveulen waarover Jezus sprak. Wat zullen ze gedacht hebben? Misschien vonden ze het wel vreemd, wat moet Jezus nu met het veulen van een ezel? Of misschien voelden ze wel een beetje spanning... wat zou er gaan gebeuren? Als de leerlingen met het veulen bij Jezus komen, leggen ze hun mantels op het dier. Jezus gaat op het ezelsveulen zitten. Zo trekken ze verder naar Jeruzalem. De mensen zien het. Ze kennen Jezus als die wonderdoener. Ze zien dat Hij nu niet loopt, maar op een rijdier zit. En ze willen zó graag worden verlost van de overheersing door de Romeinen. En zo komt het, dat ze achter Jezus aan gaan, en voor Hem uit lopen. Dat ze juichen en roepen, feestvieren, hopen en denken Jezus hun nieuwe koning wordt, dat nu alles anders zal worden!

Wat deze mensen niet in de gaten hebben, is dat het klopt. Jezus is hun nieuwe koning. Hij zal alles anders maken, en dat zal binnenkort gebeuren. Maar niet zoals deze mensen denken. Nee, héél anders, dan ze denken. Deze mensen hopen op een aardse koning, een goede, maar ook machtige leider die hen zal verlossen van de vijand, de Romeinen. Die hun vrijheid zal teruggeven, in plaats van die Romeinse overheersing. Deze mensen krijgen een hemelse koning, de Messias, de almachtige. Die hen zal verlossen van de vijand, de duivel en het kwaad. Die échte vrijheid zal geven, hen vrij zal maken van zonde en dood. Als ze het maar zien. Als ze het maar geloven. Dat Hij de Messias is, de Zoon van God.

Veel van deze mensen kennen de boeken van het Oude Testament bijna uit het hoofd. Ze weten wat de profeet Zacharia heeft gezegd: 'Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin.'

Zie je dat? Al honderden jaren eerder heeft de profeet Zacharia precies gezegd wat er zou gaan gebeuren. Hij zegt er ook bij, dat deze koning vrede zal stichten. Maar hij bedoelde een andere vrede dan deze mensen denken. Zijn ze vergeten dat de profeten ook andere dingen hebben gezegd over de verlosser die zou komen? Dat ze hebben gesproken over lijden, over verachting en smaad, zelfs over 'een lam dat naar de slacht wordt geleid'? Niet heel veel later zal hun teleurstelling groot zijn, als ze merken dat deze Koning met een heel ander doel naar Jeruzalem is gekomen. Niet om te heersen, maar om te volgen. Niet om op de troon te zitten, maar om te lijden en sterven aan een kruis. Niet om hen te verlossen... ... wácht... wél om hen te verlossen, maar dan van een heel andere vijand, dan ze denken.

Want na dat lijden en sterven zal Jezus overwinnen. De vijand overwinnen. Welke vijand? De zonde, de duivel en de dood! Zullen de mensen het zien? Zullen ze het begrijpen? Zullen ze het geloven? Zullen ze blij zijn, dat Jezus échte verlossing brengt, of zijn ze teleurgesteld, omdat Hij hen niet verlost van de Romeinse overheersers?

En jij? Durf jij te juichen voor een koning, die zich gevangen liet nemen? Durf jij te vertrouwen op een verlosser, die zelf niet werd verlost van het kruis? Of juich je ook liever voor iemand, die in jouw ogen écht iets presteert? Die sportheld, of die fantastische zanger?! Vergeet nooit dat er één is, die de machtigste is. Dat er maar één is, die échte vrijheid heeft gebracht. En dat is deze koning Jezus!

Auteur: MvdB