

25 februari 2024

Heersen of dienen

Marcus 10:35-43



Thema: De beste leerling van Jezus?

Doel

De kinderen ontdekken dat geen mens meer kan presteren dan Jezus vol vertrouwen volgen.

Toelichting

Jezus is onderweg naar Jeruzalem. Jezus loopt voorop, om te lijden en te sterven. Zijn leerlingen volgen Hem op die weg. Ze moeten goed kijken en luisteren, zodat ze het later verder kunnen vertellen.

Jakobus en Johannes vinden dat zij beter zijn dan de anderen. Later willen zij op de ereplaatsen naast Jezus zitten, als Hij Koning van hemel en aarde is. Jezus zegt: onmogelijk, want niemand van jullie kan doen wat Ik ga doen. Ook jullie zullen het allemaal zwaar krijgen, omdat je bij Mij bent en in Mij gelooft.

Het enige dat alle leerlingen van Jezus kunnen doen is: Hem volgen en Gods liefde van Hem krijgen. En daarom elkaar dienen. Niet jezelf beter vinden, maar de minste willen zijn voor de ander, hem of haar het allerbeste geven. Als je zo klein durft te zijn, ben je voor God de grootste.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Zitten naast...

Richtlijnen: Het is fijn om in de kring naast je vriendje of vriendinnetje te zitten. Maar er is één plaats die nog beter is, naast de juf of meester. Die plaats is zo belangrijk. Dan ben je de hulp van de dag. Dan mag je van alles doen. Dat is echt bijzonder!

Twee leerlingen van Jezus vinden dat zij naast Hem mogen zitten. Gewoon omdat ze het fijn vinden, maar ook omdat ze zichzelf heel goed vinden. Maar is dat zo? Jezus zegt: voor Mij is iedereen even belangrijk. Ik hou van iedereen en wil iedereen gelukkig maken. Jullie moeten alleen alles over hebben voor elkaar, proberen een ander gelukkig te maken en te helpen. Dan ben je mijn beste leerling!

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Belangrijker dan een ander?

Richtlijnen: Vertel een inleidend verhaal over een jongen die jaloers is. Henk wil de beste vriend zijn van een klasgenoot, maar die trekt liever op met een ander. Het is niet eerlijk, vindt hij. Henk wordt er verdrietig van. Op een dag ziet hij die klasgenoot vallen. Zijn stuur staat scheef en zijn ketting is eraf. De beste vriend vraagt 'doet het zeer' en rijdt dan gauw naar huis. Henk neemt hem achterop zijn eigen fiets en brengt hem thuis. 'Jij bent mijn beste vriend, Henk, want jij helpt me'.

Twee discipelen vinden zichzelf de beste vrienden van Jezus. Zij willen daarom vlak naast Jezus zitten als Hij later Koning is. Werkt het zo, kun je een bijzondere plaats bij Jezus verdienen? Nee, iedereen is voor Hem belangrijk. Hij sterft straks voor iedereen die in Hem gelooft, bij Hem wil horen. Zoveel heeft Hij voor hen over. Daarom zegt Hij: Ik vind jou mijn beste vriend, als je niet vooral aan jezelf denkt, maar de ander helpt.

Vraag de kinderen hoe je dat zou kunnen doen: dienaar van de ander zijn.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Jezus volgen, meer niet!

Richtlijnen: Wat vinden de jongeren van de vraag van Jakobus en Johannes? Mag je van jezelf vinden dat je beter bent of meer doet dan een ander? En dat jij dus best extra beloond mag worden? In het dagelijks leven wordt niet iedereen gelijk behandeld. Je krijgt wel eens iets meer dan je zus of je mag iets meer dan je broer. Is dat zo verkeerd?

Jezus zegt: voor Mij is iedereen gelijk. Jullie zijn allemaal mensen die geholpen moeten worden door Mij. Ik ga lijden en sterven, Ik alleen, de Zoon van God. In vergelijking met Mij zijn jullie allemaal gelijk: zondige mensen die alleen gered kunnen worden door mijn liefde. Het grootste dat jullie kunnen doen is nederig blijven. Volg Mij en ontvang wat God je wil geven. En verder: Blijf nederig en dien de ander. Vind die ander belangrijker dan jezelf. Dan ben je de grootste leerling in Gods ogen.

Hoe zou jij wat Jezus hier zegt kunnen doen? Hem volgen en de ander dienen? En wil je dat ook?

Extra Bijbelgedeelte: Filippenzen 2: 3-11

Paulus zegt dat wij dezelfde instelling moeten hebben als Jezus, die geen aanspraak maakte op het feit dat Hij God is. Hij wilde onze dienaar zijn of offerde zichzelf voor ons op.)

Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte

Jakobus en Johannes komen met een bijzondere vraag bij de Here Jezus. Ze komen deze keer als broers van elkaar bij Hem, zo komt naar voren in de tekst.

Er staat namelijk bij dat ze zonen van Zebedeüs zijn. Ze vragen aan de Here Jezus over de tijd, wanneer ze bij Hem in het glorierijk zijn, dus na dit leven in de hemel of op de nieuwe aarde. Waar het precies is, staat er niet bij. Ze vragen aan Hem of Hij er voor kan zorgen, dat de ene rechts van de Here Jezus zit en de ander links. Het gaat dus om voorrangplaatsen. Met welke bedoeling dit gevraagd wordt, wordt niet duidelijk.

Jezus geeft niet een direct antwoord. Hij spreekt wel over een beker, die Jezus moet drinken en die zij ook te drinken krijgen, wanneer ze Hem gaan volgen. Jezus zal namelijk geen feestelijke beker gaan drinken, maar een bittere beker van lijden, bespot en gehoond worden, tot het sterven aan het kruis. Jezus geeft aan dat ook zij (de twee broers, maar ook de andere discipelen) die beker zullen drinken en ook ondergedompeld worden in dat lijden, uitgezonderd natuurlijk het kruislijden met zijn helledood. Met andere woorden: het hele bittere lijden als plaatsvervangend verzoenend lijden en sterven dat Jezus ondergaat, nee, dat zullen zij niet meemaken. Verder wijst Jezus hier een weg voor zijn volgelingen, wat zij dan kunnen meemaken in hun leven. Als je Jezus wil volgen, zal dat niet altijd een gemakkelijke weg zijn. Het is dan belangrijk om elkaar zo goed mogelijk van dienst zijn. Het christelijk heersen is dus in wezen: elkaar zo goed mogelijk willen dienen.

Jezus zelf heeft dat op een bijzondere unieke wijze in praktijk gebracht door zich helemaal ten dienste van zijn discipelen en ook van ons op te stellen. Hij is namelijk niet naar deze wereld gekomen om gediend te worden of om te heersen. Natuurlijk kun je ook zeggen dat zijn heersen dienen is.

Hij is namelijk gekomen om te dienen en dat wordt zichtbaar in zijn leven geven als een losprijs voor velen.

Enkele opmerkingen bij de verzen

Vs. 41 Wanneer de tien anderen horen wat de vragen van de zonen van Zebedeüs waren, beginnen zij zich te ergeren. Daaruit blijkt wie zij zijn. Nederigheid is namelijk bedroefd over de zonden van anderen. Hoogmoed ergert zich erover. Alle twaalf blijken dus uit hetzelfde hout gesneden.

Vs. 43 In vers 42 blijkt dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers. Zo mag het bij de discipelen van Jezus niet gaan. Ook bij hen leeft die aandrang. Dat is zojuist naar voren gekomen in de vraag van de zonen van Zebedeüs en in de ergernis daarover van de andere tien. Dan zegt Jezus: Maar wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de ander moeten dienen. Het gaat dus om elkaar zo goed mogelijk willen dienen.

Vragen

- Vinden jullie het eigenlijk ook niet vreemd dat Jakobus en Johannes om één van de voornaamste plaatsen vragen in de hemel straks of op de nieuwe aarde?
Praat hier eens over door.
- Volgelingen van de Here Jezus moeten op een andere manier heersers zijn dan de wereldheersers. Wat wordt daar nu mee bedoeld?

Auteur: DR

Liederen

Psalm 145: 1 en 3

Lied 547 (=Gezang 184 LvdK)

Lied 575 (=Gezang 182 LvdK)

Ik wens je Hemelhoog 114

Liefde, blijdschap, vrede Hemelhoog 115

Laat de kinderen tot Mij komen Hemelhoog 506

Als ik lees in de Bijbel Op Toonhoogte 424

Alzo liefhad God de wereld Hemelhoog 104

Waarom? Hemelhoog 205

We zwaaien met takken Hemelhoog 195

Auteur: PZ



Zitten naast...

Inleiding

Rrrrrrrrrrrrrrrring daar gaat de bel. De kinderen rennen de school binnen. Jassen uit en in de kring zitten. Marloes wipt snel naast haar beste vriendinnetje op de stoel. Zo gezellig, kan ze ook snel even vertellen over het nieuwe hondje. 'Nu allemaal even stil zijn', zegt juf, 'Dan zal ik eens even kijken wie naast mij mag zitten vandaag. Wie mij vandaag mag helpen. Jonathan en ...Marloes.' Oh joepie, dat is leuk en gezellig! Marloes voelt zich heel bijzonder die dag. Om te beginnen mag ze als eerste vertellen. Dat gaat natuurlijk over het nieuwe hondje. En straks mag ze helpen de tassen uit te delen. En als juf gaat voorlezen kan ze mooi kijken naar de plaatjes in het boek. Soms slaat juf even een arm om haar heen. Ja het is heel bijzonder om naast haar te mogen zitten. Iedere dag zitten er twee andere kinderen naast juf. Weet je waarom, omdat ze ieder kind in de klas even lief en belangrijk vindt.

Als de tasje uitgedeeld worden laat Dennis een appel vallen. Die rolt bij Anna onder de stoel. Marloes kruipt er snel naartoe. Ze pakt de appel en geeft hem aan Dennis terug. Als ze weer op haar plaats zit, kijkt Els een beetje sip. Ze heeft haar tas vergeten. 'Kijk, je mag een stuk van mijn peer', zegt Marloes. Dan lacht Els weer. Juf ziet het allemaal. Ze zegt: 'Dat is heel lief van jou Marloes, jij bent een heel goed hulpje.'

Bijbelverhaal

Jezus en zijn vrienden zijn onderweg naar Jeruzalem. Achteraan lopen de broers Johannes en Jakobus. Ze praten met elkaar, ze vinden dat ze heel goede leerlingen van Jezus zijn. 'Zullen we vragen of we naast Jezus mogen zitten. Niet alleen vandaag, maar ook later als we in de hemel mogen komen?', zeggen ze tegen elkaar. 'Ja, dat is een goed plan. Dat is fijn, als je altijd naast Jezus mag zitten.' Plotseling hebben ze haast, snel lopen ze naar voren, naar Jezus.

'Jezus, mogen wij naast U zitten? Altijd, ook als we ooit eens in de hemel zullen zijn?' Ze vinden het spannend. Wat zal Jezus antwoorden. Zal Hij hen belangrijk genoeg vinden?

Jezus heeft ook een vraag voor hen: 'Denk je dat jullie dat kunnen, altijd zo dicht bij Mij zijn? Ik moet heel moeilijke dingen doen. Dat kunnen jullie niet! Het zal voor jullie al moeilijk genoeg zijn als je bij Mij in de buurt blijft. De mensen zullen nare dingen met jullie willen doen, omdat je in Mij gelooft. Dat is allemaal heel erg. Alleen zal ik nóg ergere dingen moeten meemaken. Dat kunnen jullie echt niet.'

'Bovendien, jullie zijn niet de belangrijkste leerlingen van Mij. Al mijn vrienden zijn belangrijk voor Mij. Ik vind je geweldig als je mijn vriend wilt zijn. Ik vind je geweldig als je anderen helpt. Ik vind je geweldig als je anderen gelukkig maakt. Dat is pas belangrijk! Zó laat je zien dat je bij Mij hoort.'

Auteur: TD



Belangrijker dan een ander?

Inleiding

Vandaag beginnen we met een kort verhaaltje over een jongen, Henk. Henk wil graag goede vrienden worden met een klasgenoot, maar die speelt op het schoolplein liever met anderen.

Dan rijdt de klasgenoot 's middags op zijn fiets naar huis, maar hij botst tegen een stoepwand aan en gaat hard onderuit. Zijn knie is geschaafd en zijn stuur staat scheef. De jongen zit naast de brokstukken van zijn fiets op de grond en vraagt zich af hoe hij nu naar huis moet. De vriend met wie hij fietst vraagt: 'Doet het veel pijn?' en de jongen schudt dapper zijn hoofd. Het doet natuurlijk wel pijn en dat weet zijn vriend ook, maar hij fietst weg. Dan fietst Henk naar zijn gevallen klasgenoot toe. 'Je mag bij me achterop gaan zitten,' zegt hij, 'dan breng ik je wel naar huis.'

'Dankjewel!' roept de jongen blij. 'Dat is echt heel aardig!' Wat denken jullie: was Henk een goede vriend? En was de weggefietste jongen dat? Waarom?

Bijbelverhaal

In een hoekje van het grasveld, een stukje bij de andere discipelen vandaan, fluisteren Jakobus en Johannes met elkaar. Dan staan ze op, kloppen het stof van hun kleren af en lopen statig naar Jezus toe. De andere discipelen kijken verward toe. Waarom doen de twee broers zo officieel?

'Jezus', begint Jakobus, 'wij willen graag iets van U vragen. Maar we willen dat U belooft dat U doet wat we U vragen.'

'Dat kan ik niet zomaar beloven,' zegt Jezus. 'Wat willen jullie dat Ik doe?'

'Ooit gaat U heersen over hemel en aarde,' zegt Johannes. 'U zult een prachtige troon hebben en de hele wereld zal voor U buigen. Als die dag is aangebroken, willen we dat U ons naast U laat zitten. Een van ons rechts, de ander links.'

Als de andere discipelen dit horen, zijn ze boos. Denken Jakobus en Johannes dat zij belangrijker zijn dan de rest?

Jezus schudt zijn hoofd en staat op. 'Jullie begrijpen niet wat jullie vragen. Jullie denken dat alles mooi en makkelijk is, omdat ik straks op de troon zit. Maar voor het zover is, zullen er moeilijke dagen zijn en zal Ik veel pijn hebben. Kunnen jullie het aan om dat ook mee te maken?' Jakobus en Johannes schuifelen ongemakkelijk heen en weer. Ze hadden gehoopt dat Jezus hun voorstel met open armen zou ontvangen, niet dat Hij zo fel zou zijn in zijn afwijzing. Maar terugkrabbelen willen ze niet, dus zeggen ze: 'Ja, dat kunnen we.'

Jezus buigt zijn hoofd. 'Ik hoop dat dat waar is. Want net als Ik zullen jullie lijden, omdat jullie Mij volgen. Maar dat betekent niet dat jullie aan het einde naast Me zullen zitten. Die plekken zijn voor de twee mensen gereserveerd die dat het meest verdiend hebben.'

Jakobus en Johannes druipen af, maar de andere leerlingen werpen hun boze blikken toe. 'Denken jullie nou dat jullie belangrijker zijn dan wij?', sist een leerling.

Jezus kapt het boze gefluister af. 'Jullie hebben de les niet begrepen, hoor Ik. Jakobus en Johannes willen graag de belangrijkste zijn en jullie zijn beledigd, omdat jullie dat ook willen. Maar als je belangrijk wil zijn in de hemel, moet je jezelf wegcijferen en anderen helpen. Pas als je zo klein durft te zijn, ben je voor God groot.'

Slot

- Jezus vraagt aan de leerlingen, en aan ons, of wij anderen kunnen dienen. Hoe zou jij een dienaar van andere mensen kunnen zijn?
- Jezus zelf is hier eigenlijk een heel goed voorbeeld van. Zijn leerlingen denken dat hij naar de aarde is gekomen zodat hij koning van de wereld kan worden, maar eigenlijk is Jezus gekomen om te sterven, zodat hij ieder mens op aarde kan redden. Dat is nog eens een voorbeeld van anderen helpen.

Auteur: RvR



Jezus volgen, meer niet!

Lezen: Marcus 10 vers 35 t/m 43

Luuk en Vera zijn die ochtend al vroeg op school. Juf gaat vandaag de rollen voor de musical van groep 8 verdelen. Luuk en Vera, altijd al haantje de voorste, willen dolgraag de hoofdrollen. Zij kunnen immers heel goed zingen en dansen! Beter dan de andere kinderen uit de groep, vinden ze zelf. Dus ze hebben afgesproken om samen naar juf te gaan en te vragen of ze alstublieft de hoofdrollen in de musical mogen krijgen. Want als zij de hoofdrollen krijgen, dan is succes gegarandeerd! Juf komt het nog lege schoolplein op. Luuk en Vera stormen op haar af. 'Juf, juf, mogen we wat vragen? We willen dat u ons aanwijst voor de hoofdrollen in de musical. Wij kunnen dat het beste en daarom moet u ons kiezen!'

Vraag:

Bespreek met z'n allen wat juf moet doen. Wat zou jij doen als je de juf was? Hoe zullen de andere kinderen van groep 8 reageren als ze horen dat Vera en Luuk de hoofdrollen voor henzelf opeisen?

In het Bijbelgedeelte van vandaag zien we ook twee mensen die het beste voor henzelf willen hebben. Het zijn de twee broers Johannes en Jakobus, beide leerlingen van Jezus.

Ze vragen aan de Here Jezus of Hij er voor kan zorgen dat ze in zijn Koninkrijk de hoofdrol kunnen krijgen. Ze vragen of ze later links en rechts van Koning Jezus mogen zitten. De plekken links en rechts van de koning zijn voorrangplaatsen. Daar zitten de belangrijkste raadgevers van de koning. Dat willen de twee broers graag zijn. Jezus kijkt eens goed naar Johannes en Jakobus en schudt verdrietig zijn hoofd. 'Weten jullie wel wat je vraagt? Ik moet erg lijden en aan het kruis gedood worden. Als jullie de plek links en rechts van Me willen, moeten jullie dezelfde pijn dragen als Ik. Dat kun je niet!'

Zelfverzekerd zeggen de broers dat ze dat wel kunnen. En Jezus weet inderdaad dat zijn leerlingen ook zullen lijden, omdat ze Hem navolgen. Wel zullen ze minder lijden, maar toch zullen ze vervolgd worden. Omdat ze later over Jezus liefde voor alle mensen zullen vertellen aan iedereen die het maar wil horen.

Als antwoord op de vraag van de twee broers, geeft Jezus aan dat alleen God de Vader bepaalt wie welke plek in Gods Koninkrijk krijgt.

Vraag

Vinden jullie het wel of niet vreemd dat Jakobus en Johannes om de voornaamste plaatsen vragen in de hemel straks of op de nieuwe aarde? Praat hier eens over door.

Als later de andere leerlingen horen wat Jakobus en Johannes hebben gevraagd aan Jezus, worden ze kwaad op hen. Jezus merkt dat en roept de leerlingen bij elkaar. Dan legt Hij uit dat het bij God niet gaat over wie de beste plek heeft, of wie de meeste macht of het meeste geld heeft. Voor de huidige wereldleiders is dat misschien belangrijk, maar voor God niet.

Wil je Jezus echt volgen, dan moet je een dienaar worden. Anderen helpen, anderen op de eerste plaats zetten (en niet jezelf), anderen laten schitteren. Daar gaat het om, zegt God.

Kijk maar naar Jezus zelf. Hij is naar de wereld gekomen, niet om gediend te worden, maar juist om andere mensen te dienen. Jezus wil de minste zijn. Aan het kruis is Hij de minste van ons allemaal geworden. Dat is waarom God Hem de eerste plek geeft.

Vraag:

We hebben er allemaal wel eens last van: ons zelf op de eerste plaats zetten, ten koste van anderen. Kun je daar een voorbeeld van geven? Kun je ook voorbeelden geven of bedenken op welke wijze je juist anderen kunt helpen? Wat is er voor nodig zodat je dat echt gaat doen?

Weet je trouwens hoe de juf van Vera en Luuk heeft gereageerd op hun vraag? Zou juf hen de hoofdrollen in de musical hebben gegeven?

Als juf die middag de rollen voor de musical verdeelt, vertelt ze eerst wat het thema van de musical is. Het thema is 'Laat de ander schitteren'. Daarna vertelt ze dat, om de musical tot een succes te maken, iedereen elkaar moet helpen en moet samenwerken. Het gaat er in deze musical niet om dat je zelf schittert, maar dat jij er voor moet zorgen dat je klasgenoten kunnen schitteren. En je klasgenoten zorgen er voor dat jijzelf kunt schitteren. Luuk en Vera kijken elkaar schuld bewust aan. Zij wilden ten koste van anderen zelf de hoofdrol spelen, zodat alleen zij konden schitteren. Maar nu begrijpen ze de egoïstische gedachte daarachter.

Als na weken oefenen de musical wordt opgevoerd, verbazen de toeschouwers zich over de verschillende talenten van de kinderen. Alle kinderen uit groep 8 hebben een rol die past bij wat ze zelf goed kunnen. En alle kinderen helpen elkaar! Het wordt een 'schitterende' uitvoering.

Auteur: GW