

18 februari 2024

Jezus verheerlijkt op de berg

Marcus 9:2-13



Thema: Even rusten in Gods licht

Doel

De kinderen ontdekken dat God mensen regelmatig nieuwe hoop en moed geeft in hun leven

Toelichting

Jezus staat voor de moeilijke taak te lijden en zijn leven op te offeren om de wereld te verlossen. Dat lijden komt steeds dichterbij. Natuurlijk weet Hij ook dat Hij zal overwinnen, maar het blijft moeilijk. Ook voor zijn leerlingen. Op een hoge berg mag Jezus even Gods heerlijkheid zien. Mozes en Elia spreken met Hem en net als bij zijn doop klinkt uit de hemel de stem van zijn Vader: Jij bent mijn Zoon, ik hou veel van Je'.

Een paar leerlingen zijn getuigen. Ook voor hen is wat hier gebeurt hoopvol. Ze kunnen niet aan anderen vertellen wat ze zagen en hoorden; die anderen zouden het niet begrijpen, zo wonderlijk was het. Het zal gaan zoals God wil. Het zal moeilijk zijn voor Jezus en voor hen, maar Gods licht overwint. Op Pasen!

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Op een hoge berg

Richtlijnen: Als inleiding kun je met kinderen praten over de top van een berg. Je staat heel hoog en kunt alle kanten uit kijken. Kun je de wolken ook aanraken? Nee, maar het lijkt wel zo.

Vertel de jongsten dat Jezus op deze berg heel dicht bij de hemel is. God de Vader zegt het zelfs: Jezus, Jij bent mijn Zoon van wie Ik zoveel houd. Mozes en Elia komen met Jezus praten over wat Hij moet gaan doen: lijden, sterven en dan opstaan uit de dood. Dat helpt Jezus, want wat gaat gebeuren is moeilijk en zwaar.

Een paar leerlingen zien het allemaal gebeuren. Ze geloofden wel wat Jezus zei: Ik kom uit de hemel voor jullie, bij God vandaan. Maar met dit bewijs weten ze het even heel zeker. Ze zijn gerust.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Een teken van hoop

Richtlijnen: Als God de band met mensen wil verstevigen roept Hij ze naar een berg (laat de kinderen een paar voorbeelden noemen: Abraham, Mozes, Elia). Daar ben je boven de drukte van de wereld; daar is het stil en kan God zijn macht laten zien.

Vandaag wordt Jezus uit alle dreiging en verzet naar de berg geroepen. Hij en zijn leerlingen hebben dat nodig. Zij zien Gods heerlijkheid: Jezus staat in Gods glans, Mozes en Elia spreken met Hem en opnieuw noemt de Vader Hem zijn geliefde Zoon. Dat geeft hoop dat wat Jezus iedere dag verkondigt en laat zien de waarheid is. Gods Koninkrijk komt door het lijden van Jezus heen, dat is zeker.

Hoe kan God jou een teken van hoop geven voor jouw geloof in Hem?

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Een bemoediging onderweg

Richtlijnen: Bespreek met de jongeren of zij wel eens iets hebben meegemaakt dat hun visie op de werkelijkheid veranderde, waardoor ze boven zichzelf en boven alles dat gebeurde werden uitgetild. Iets groots of iets kleins, thuis of op school. Dat is wat er met Jezus en zijn leerlingen gebeurt op de berg. De dood van Johannes de Doper, maar ook alle ongelof en verzet, en het zien van zoveel ziekte en ellende, je zou er moedeloos van worden als je het goede nieuws van Gods Koninkrijk moet vertellen.

Daarom laat God hen onderweg even uitrusten. Lees samen wat er gebeurt. Het helpt om niet op te geven, om het doel weer helder voor ogen te krijgen en bijzondere kracht te putten uit de hemel.

Kun je ook zelf op zoek gaan naar bemoediging, als alles donker lijkt? Zo ja, hoe? Zo nee, hoe moet het dan?

Extra bijbelgedeelte: 1 Koningen 19: 9-18

Elia mag Gods grootheid zien en zijn liefde ervaren in het fluisteren van een zachte bries (vs. 12). Dan kan hij zijn werk als Gods profeet weer vol goede moed doen.)

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte

Jezus gaat met drie van zijn discipelen een hoge berg op. Het lijkt erop dat de drie ook de meest bekende discipelen zijn. Het zijn Petrus, Jakobus en Johannes. Ze zijn daar alleen. Jezus verandert van gedaante en ook zijn kleren gaan helderwit glanzen. Het is dus helemaal een hemelse uitstraling, die zij hier te zien krijgen. Nadere uitleg kan door mensen van deze wereld dan ook niet gegeven worden. Hierna verschijnen Elia en Mozes. Ze gaan met Jezus spreken. Heel bijzonder allemaal. Je zou kunnen zeggen: De hemel heeft overleg met Jezus. Mozes en Elia beraadslagen met Jezus. Niet andersom, dat Jezus zou beraadslagen met Mozes en Elia.

Petrus begint te stamelen door te zeggen: Laten we drie tenten opzetten, één voor u en één voor Mozes en Elia. Hij weet door de schrik en al het vreemde, dat hier gebeurt, niet goed, wat hij moet zeggen. Dan valt er een schaduw van een wolk over hen drieën en uit de wolk klinkt een stem: 'Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar Hem.' Ze kijken om zich heen en zien niemand meer, behalve Jezus, die bij hen staat. Het luisteren kan nu beginnen. Het ging niet om Mozes en Elia. Het ging niet om hen en ook niet om de glorie van de hemel.

Dat alles is kortstondig naar voren gekomen om nu luisterend en alles aannemend van Jezus met Hem verder te gaan, ook in zijn lijden als de geliefde Zoon van God, de Christus.

Terwijl ze de berg afdalen, zegt Jezus, dat de drie discipelen over het zojuist gebeurde nu niet mogen spreken, maar pas nadat Jezus is opgestaan uit de doden.

Tegelijk ontdekken we dat ze nog niet snappen wat Jezus eigenlijk bedoelt met die opstanding uit de doden.

Vervolgens stellen ze Hem de vraag over de Schriftgeleerden, die zeggen dat Elia eerst moet komen.

Jezus antwoordt daarop dat Elia ook eerst komt, maar dat tegelijk over de Mensenzoon gesproken wordt die veel moet lijden en met verachting behandeld zal worden.

Jezus zegt: Elia is al gekomen en hij wordt behandeld zoals over hem geschreven is. Hier komt naar voren, dat met de boeteprofeet Johannes de Doper Elia bedoeld is.

Enkele opmerkingen bij de verzen

Vs. 7 De wolk overschaduwde hen. Het accent ligt niet op een verduisterende werking, maar op een overdekkende werking. Van een overschaduwende wolk vol licht lezen we ook bij de inwijding van de tabernakel (Exodus 40 en Numeri 9) Te denken valt aan de heerlijkheid van de HEER. Hijzelf is omhuld aanwezig. Dit blijkt ook uit de stem, die spreekt uit de wolk.

Vragen

- Wat moet dat een bijzonder gezicht geweest zijn, die gedaanteverandering van de Here Jezus in gesprek met Mozes en Elia. Ik had dat best wel mee willen maken en jullie?
Wat kunnen we van deze gebeurtenis leren?
- Wat betekent dit bijzondere gebeuren nu voor de lijdensgeschiedenis van de Here Jezus en voor daarna?

Auteur: DR

Liederen

Psalm 136

Lied 540

Lied 539

Lied 556

Alzo lief had God de wereld

Wat een Vriend

Jezus is de goede Herder

Vertel het aan de mensen

Weet je dat de lente komt?

(=Gezang 173 LvdK)

Hemelhoog 104

Op Toonhoogte 436

Hemelhoog 428

Hemelhoog 691

Hemelhoog 207

Auteur: PZ



Op een hoge berg

Inleiding

Praat met de kinderen over heuvels en bergen. Wie is er wel een hoog geklommen op een berg? En wat zag je toen? Of zag je even niets doordat er lage wolken waren? Bij helder weer kan je heel ver kijken, dat is mooi. Vandaag horen we dat Jezus een hoge berg opgaat. Drie van zijn vrienden mogen met Hem mee.

Bijbelvertelling

Weet je nog van vorige week? Toen hoorden we dat Jezus op weg was met zijn vrienden. Er werd veel gepraat en Jezus vertelde dat er eerst iets heel verdrietigs met Hem gaat gebeuren. En dat daarna alles weer goedkomt. De vrienden vinden het moeilijk en begrijpen niet alles. Maar Jezus legt het uit. Wat is het fijn om zo met Hem te wandelen en naar Hem te luisteren.

Na een paar dagen komen ze bij een hoge berg. Jezus wil de berg opklimmen. Er zijn drie vrienden die mee mogen. Dat zijn Petrus, Jakobus en Johannes. Daar gaan ze, de hoge berg op; het is een hele klim. Eindelijk zijn ze boven, op de top van de berg. Dan zien ze iets heel moois. De kleren van Jezus worden wit en beginnen te glanzen. Wat een prachtig gezicht. Zoiets hebben ze nog nooit gezien.

Ze zien nog meer. Naast Jezus staan twee mannen. Het zijn Mozes en Elia. Ze praten met Jezus.

Petrus weet niet zo goed wat hij moet zeggen. 'Heer', vraagt hij, 'zullen we drie tenten opzetten? Eén voor U en één voor Mozes en één voor Elia?'

Maar dan horen ze een stem. Er is een grote, witte wolk en daaruit klinkt de stem: 'Dit is mijn Zoon, Ik houd van Hem. Luister naar Hem!' Als de vrienden weer kijken zijn ze alleen met Jezus. Mozes en Elia zijn verdwenen. Wat is het mooi wat ze gezien en gehoord.

'Kom', zegt Jezus, 'we gaan weer naar beneden.' Ze lopen voorzichtig de berg af tot in het dal. Jezus zegt: 'Ik wil niet dat jullie aan anderen vertellen wat jullie gezien en gehoord hebben. Dat mag je pas doen als Ik opgestaan ben uit de dood.'

De drie vrienden horen dit, ze vinden het moeilijk, maar doen van Jezus zegt. Want één ding weten ze zeker: Jezus zal de dood overwinnen!

Gebed

Wat mooi dat de drie vrienden dit mee mogen maken, met Jezus op de berg.

Ze weten dat er eerst verdrietige dingen gebeuren, maar dat daarna alles goed komt.

Dat mogen wij ook weten: Jezus leeft! Amen.

Auteur: IFF



Een teken van hoop

Inleiding

Bergen zijn indrukwekkende plekken. Ik ben benieuwd: wie van jullie heeft al eens een berg gezien? En wie heeft boven op een berg gestaan? Hoe was dat?

In bijbelboeken zijn bergen vaak bijzondere plekken. Soms beklimmen mensen hoge bergen en kunnen ze, als ze helemaal boven zijn, met God praten! Dat is nog eens bijzonder.

- Weten jullie namen van mensen uit de Bijbel die een berg op zijn geweest? Jullie hebben ze vast niet allemaal genoemd, maar in het verhaal van vandaag zitten wel zes mensen die een berg op zijn geweest. Tel maar mee!

Bijbelverhaal

De discipelen hebben een zware tijd achter de rug. Hoewel er steeds meer mensen in Jezus geloven, lopen ze ook meer gevaar. Sommige mensen zijn het niet eens met Jezus en schelden de discipelen uit, of dreigen met erger. Ook is de mensenmassa die Jezus achteraloopt groot en moeten de discipelen er constant op letten dat het goed met iedereen gaat. De discipelen zijn moe en ze willen alleen zijn.

Jezus heeft ook een zware tijd achter de rug, maar Hij weet dat er een nog veel moeilijker tijd gaat komen. Pasen komt steeds dichterbij en Jezus weet dat hij drie dagen voor Pasen zal sterven, om de wereld te redden. Hij is bang, maar met alle mensen om zich heen kan Hij dat niet zomaar laten zien. Jezus wil alleen zijn. Dus als ze op een dag aan de voet van een berg hun kamp op willen slaan, vraagt Jezus aan zijn leerlingen Petrus, Jakobus en Johannes of ze met Hem mee willen komen. Samen klimmen ze de berg op, weg van de drukte. Boven op de berg is het stil. De mensenmassa is niet meer dan een groep stipjes in het landschap. Petrus, Jakobus en Johannes zijn verwonderd over het uitzicht. Dan valt hun blik op Jezus. Hij lijkt voor hun ogen van gedaante te veranderen. Hij ziet er koninklijk uit en zijn kleren wordt helder wit.

Dan verschijnen er twee andere personen op het bergpad. Ook zij dragen stralend witte kleding, alsof ze niet helemaal meer bij deze aarde horen. Jezus begroet de twee, terwijl de discipelen verbaasd luisteren. Ze zijn nog verbaasder als ze horen hoe Jezus hen noemt: 'Mozes', zegt hij, en 'Elia'. De discipelen kennen talloze verhalen over Mozes en Elia uit het Oude Testament! Zouden dit ze echt zijn?

De leerlingen begrijpen niet alles wat er gezegd wordt, maar Mozes en Elia lijken Jezus moed in te spreken voor wat er nog komen gaat. Ze vertellen ook over de keren dat zij met God hebben gesproken.

Mozes vertelt hoe hij de grote berg Sinaï beklommen heeft terwijl het volk Israël beneden op hem wachtte in de woestijn. Op de top van de berg zag hij God. God gaf hem de Tien Geboden, tien belangrijke regels waar iedereen van het volk Israël zich aan moet houden.

Elia vertelt een verhaal dat verdrietiger begint. Toen hij leefde, bad het volk tot afgoden. Met een grote storm liet God zien dat hij machtiger was dan de afgoden. Niet iedereen was daar blij mee. Van de mensen die tot afgoden hadden gebeden, wilden sommigen Elia doden. Elia vluchtte, steeds verder weg, tot hij moedeloos een berg beklom. Daar kwam God naar hem toe, niet als een storm, maar als een zacht briesje. Hij sprak Elia nieuwe moed in.

Ademloos luisteren de discipelen naar hoe Mozes en Elia met Jezus praten. Ze lijken Jezus hoop te geven. Als het gesprek even stilvalt, hebben de discipelen het gevoel dat ze iets moeten zeggen. Petrus trekt zijn mond open: 'Als jullie verder willen praten, zetten wij wel drie tenten op.' De woorden hebben amper zijn mond verlaten als de schaduw van een wolk over hen valt, alsof de hemel de bergtop een knuffel wil geven. Uit de wolk klinkt een stem: 'Jezus is mijn Zoon en Ik houd van Hem. Luister naar wat Hij zegt.'

Vol verwondering kijken Petrus, Jakobus en Johannes naar boven. Dat was Gods stem! En wat nog veel mooier is, God zei dat ze naar Jezus moeten luisteren. Ze voelen zich een stuk vastberadener.

De drie leerlingen kijken om zich heen en zien dat Mozes en Elia verdwenen zijn. Alleen Jezus staat er nog. Als ze met zijn vieren de berg afgaan, voelen ze zich allemaal iets moediger.

Slot

- Soms is er net iets verdrietigs gebeurd of weet je dat er iets lastigs gaat gebeuren. Dan kun je bij de pakken neer gaan zitten. Wat nieuwe hoop of moed is dan erg welkom. Wat geeft jou hoop als je het nodig hebt?
- Bijna elke persoon in dit verhaal heeft ooit moedeloos een berg beklommen. Boven gaf God ze nieuwe hoop. Hoe zou God jou hoop kunnen geven?

Auteur: RVr



Een bemoediging onderweg

Een man uit de kerk, getrouwd en vader van twee jonge kinderen, moet binnenkort voor een zware operatie naar het ziekenhuis. Hij ziet er erg tegenop. Op zondag wordt er in de kerkdienst voor hem gebeden. Dat hij kracht mag krijgen om de zware operatie te kunnen ondergaan. Er wordt een zegen gevraagd voor het werk van de artsen. De dag voor de ziekenhuisopname bezoekt de dominee hem en zijn gezin. Met z'n allen lezen ze uit de Bijbel en samen bidden ze. Als de dominee weg gaat, geeft de jonge vader hem bij de deur een hand en bedankt hem voor zijn bezoek. Hij vond het bemoedigend dat ze samen in de Bijbel hebben gelezen en gebeden. Hij heeft de angst die hij had voor de operatie in de Handen van God kunnen leggen. Hij heeft troost en kracht ontvangen om in vertrouwen de operatie te kunnen ondergaan.

In het Bijbelgedeelte van vandaag lezen we ook van een bemoediging. Een heel bijzondere. Jezus is samen met zijn leerlingen op weg naar Jeruzalem. Hij weet wat Hem daar te wachten staat. Dat Hij gevangengenomen wordt, gemarteld, gekruisigd en gedood wordt. Hij heeft daar ook met zijn leerlingen over gesproken. Hij heeft ze uitgelegd dat Hij veel moet lijden, dat Hij verworpen wordt door de mensen, gedood, begraven, maar na drie dagen weer zal opstaan uit de dood. De discipelen, vooral Petrus, vonden het maar niets dat Jezus zo over zichzelf sprak. Ze begrepen zijn boodschap niet, want een Messias gaat toch niet dood? Zo dachten de mensen in die tijd. Maar Jezus gaat niet de 'weg van de mensen', maar Gods weg. In gehoorzaamheid aan Vader vervolgt Jezus zijn weg naar het kruis. Voor ons. Het is een moeilijke en zware weg die Hij wil gaan.



Onderweg naar Jeruzalem gaat Jezus een hoge berg op. Hij neemt drie van zijn leerlingen mee: Petrus, Johannes en Jacobus. Op de berg aangekomen zien de drie leerlingen dat Jezus voor hun ogen verandert. Zijn hemelse majesteit wordt voor hen zichtbaar gemaakt. Niet alleen Jezus' gedaante wordt anders. Ook zijn kleren, die blinkend en zeer wit worden, veranderen. Jezus wordt bekleed met hemelse heerlijkheid en neemt de gedaante aan die Hij voor zijn menswording had en na zijn hemelvaart ook weer zal krijgen.

Bij Jezus zijn nog twee mannen zichtbaar. Twee mannen die we kennen uit het Oude Testament, zijn bij Hem: Elia en Mozes. Ze praten met Hem. Uit andere Bijbelgedeeltes weten we dat ze spraken over datgene wat er met Jezus in Jeruzalem zou gebeuren. Ze spreken over

zijn lijden, kruisiging, dood en glorieuze opstanding. Het is een bemoediging voor Jezus, van zijn Vader. Want ook God de Vader verschijnt op de berg, omgeven door een wolk. Uit die wolk klinkt zijn stem, met een opdracht voor de discipelen: 'Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!'

Je kunt je voorstellen dat de drie discipelen zeer verbaasd zijn en nogal schrikken. Stel je voor, een hemels tafereel dat zich voor jouw ogen afspeelt. Ze weten niet wat ze moeten zeggen. Petrus flapt er zomaar wat woorden uit. Hij weet niet hoe hij op dit gebeuren moet reageren. Hij oppert, heel menselijk, om drie tenten te maken, ervan uitgaande dat Mozes en Elia nog lange tijd bij Jezus blijven. Maar dat kan niet, deze ontmoeting kan niet langer duren. Immers, Jezus wil weer op weg, op weg naar Jeruzalem, op weg naar Goede Vrijdag, op weg naar Pasen. Gods weg.

Gods weg voelt niet altijd als de gemakkelijkste weg. Misschien ervaar je dat zelf ook wel eens. Je kunt er mee gepest worden als anderen horen dat je zondags naar de kerk gaat, of naar catechisatie. Je kunt als een buitenbeentje gezien worden als je er voor kiest om niet mee

te doen met 'stoer-doen' zoals vloeken op het voetbalveld of het schoolplein. Wellicht dat klasgenoten er voor kiezen om gericht de spot met iemand te drijven, te pesten, te liegen of andere dingen te doen waarvan jij weet dat ze niet goed zijn. Zo zijn er nog heel veel andere voorbeelden te bedenken die het lastig maken om op Gods weg te blijven.

Net zoals die jonge vader tegen de zware operatie opzag, zo kunnen er ook in ons eigen leven dingen zijn waar we als een berg tegenop zien. Dan hebben we

behoefte aan een bemoediging.

Weet je dat God daarom graag wil dat christenen een kerk, een gemeente, vormen? Want binnen de gemeente geeft God mensen om je heen. Mensen, bijvoorbeeld je dominee of jeugtleider, maar ook je ouders, met wie je kunt praten over moeiten die je misschien hebt om Gods weg op te gaan of om op die Weg te blijven.

Gods weg geeft trouwens niet alleen moeiten, gelukkig niet! Het is de allermooiste weg die je kunt volgen. Want Jezus heeft er immers voor gezorgd dat onze zonden vergeven kunnen worden en dat we dicht bij God mogen leven, onder zijn bescherming. Hierdoor mag je vrij in het leven staan, je mag feest vieren, zingen, dansen en helemaal uit je dak gaan als je dat wilt. Waarom? Omdat Jezus de lijdensweg helemaal heeft afgelopen, tot zijn

dood. Op Paaszondag is hij opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen. Daarom mag je feestvieren, feesten op zijn overwinning!

Kerntekst

'Toen viel de schaduw van een wolk over hen, en uit de wolk klonk een stem: 'Dit is Mijn Geliefde Zoon, luister naar Hem!' (Marcus 9:7)

Vragen

- Heb jij wel eens een situatie meegemaakt dat je ergens als een berg tegenop zag en dat iemand je bemoedigde? Wat heeft die bemoediging voor je betekend? Bemoedig je zelf wel eens iemand anders?
- Maak samen met een maatje twee lijstjes. Eén van jullie maakt een lijstje met dingen die horen bij Gods weg en de ander maakt een lijstje van zaken die horen bij de 'weg van mensen'.
Bespreek elkaars lijstjes.
Wat valt op?
Waar eindigt de weg van mensen (wat is het doel van deze weg)? En waar eindigt Gods weg, wat is hier het einddoel?
Welke weg bewandel jij het liefst en waarom?

Auteur: GW