



Toepassing

Gebruik in de kerk de kindermomenten, na de preek, bij terugkomst van de kinderen uit de eigen dienst. De kindermomenten ondersteunen de projectverbeelding en betrekken kinderen en anderen in de gemeente bij de gebeurtenissen in Jezus' leven.

Inleiding

Vertrouwen... Hoe doe je dat? Hoe durf je dat? Hoe leer je dat? En op wie vertrouw je dan? En waar begin je dan? Begin maar bij Jezus; van Hem kun je leren, wat kiezen voor vertrouwen betekent!

In dit paasproject gaan we met Hem mee. Jezus' leven is voortdurend in beweging. Dat zien we terug in de projectverbeelding met z'n golvende achtergrond. Het is de verbeelding van het landschap. Tegelijkertijd laat het de 'hoge bergen en diepe dalen' die Jezus' leven kent zien.

Wat kunnen we veel leren van Hem. Dat ervaren de discipelen ook als ze zich geroepen weten door Hem en alles achterlaten waar ze mee bezig zijn. Ten diepste weten ze niet waar ze aan beginnen, maar ze kiezen ervoor om Jezus te vertrouwen. En gaandeweg leren ze wat dat betekent in hun leven.

Jezus zelf kiest ook voor vertrouwen, vertrouwen op zijn Hemelse Vader. Hij kiest ervoor om zich over te geven aan Gods plan, wat het Hem ook zal kosten. En wetende dat het Hem alles zal kosten, kiest Jezus telkens weer om verder te gaan, niet op te geven en te vertrouwen! Wil jij Hem volgen op die reis?

1. Wie is Jezus?

11 februari (Marcus 8:27- 9: 1)

Vandaag is het thema 'Wie is Jezus?' Ja, wie is Hij eigenlijk? Vraag het maar eens aan de mensen om je heen. Je zult allerlei verschillende antwoorden horen, zoals... 'Hij is een voorbeeld', 'Hij leefde lang geleden', 'Sommige mensen noemen zijn naam best vaak, maar ik denk niet dat ze Hem kennen...', Hij is het kindje uit de stal van Betlehem, Hij zal de wereld redden, Hij deed goede dingen...

Petrus denkt ook te weten wie Jezus is: de Messias, de beloofde Redder. Maar Petrus heeft een beeld van 'Jezus de veroveraar' en niet 'Jezus die moet lijden en sterven'. Dat beeld stelt Jezus heel

scherp bij als Petrus fel ingaat tegen wat Jezus vertelt over zijn naderend lijden en sterven. Petrus denkt het beter te weten dan Jezus, hij moet nog veel leren. Jezus zal luisteren naar God, zijn Vader, en niet naar wat mensen denken dat goed is. Hij zal, door zijn leven te verliezen, juist alles winnen dat verloren was. Jezus wil er voor ons zijn! Wij mogen van Jezus alles leren wat we nodig hebben in ons leven. Dan willen we niet anders dan kiezen voor vertrouwen!

Wie is
Jezus?

2. Even rusten in Gods licht.

18 februari (Marcus 9:2-13)

De vorige keer vroegen we ons af; 'Wie is Jezus?'. We hoorden: Hij wil er voor ons zijn, daar heeft Hij alles voor over! Maar wie is er voor Jezus? Hij heeft immers de aller-, allermoeilijkste opdracht van God op zich genomen.

God roept Hem naar zich toe. Dat doet God wel vaker in de Bijbel als Hij mensen iets wil vertellen. Denk maar aan Abraham en Mozes en Elia.

Jezus gaat de berg op, samen met Petrus, Johannes en Jakobus. Ze volgen de weg tot ze helemaal op de top zijn. Daar verandert Jezus' gedaante, zijn kleding gaat helderwit glanzen; Gods licht schijnt op Hem. Jezus rust in dat licht, hier mag Hij zich even koesteren in Gods aanwezigheid. Mozes en Elia komen om Hem moed te geven.

Er verschijnt een wolk, een schaduw valt over hen. Dan klinkt Gods stem:

'Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar Hem'. Nu weten de leerlingen daar het zeker, dit is de bevestiging, het geeft ook hun moed en vertrouwen! Hoe goed om te ontdekken dat God nieuwe hoop en moed geeft in ons leven. Vandaag is dat door deze gebeurtenissen.



3. De beste leerling van Jezus?

25 februari (Marcus 10:35-43)

Na het rusten van Jezus op de berg is de rust gauw over... Er zijn nieuwe vragen, luister maar. Wie heeft het beste gepresteerd? Wie is de belangrijkste? Dat hoor je vast wel eens om je heen. Zo gaat het ook bij de discipelen, Johannes en Jakobus vinden zichzelf de belangrijkste. Ze hebben de zitplaatsen naast Jezus al verdeeld; zij zullen vast aan weerskanten van Jezus mogen zitten als Hij Koning van hemel en aarde is.

Of Jezus dat maar even aan hen wil beloven. Je ziet, ze stelden zich hun belangrijkheid niet eens zo anders voor als jij en ik dat zouden kunnen doen. Bijvoorbeeld: wie mag er zitten, naast de juf, je beste vriend, of die sportheld, of de

koning van ons land, of papa of mama, of noem het maar op...

Maar zo gaat het niet bij Jezus. Hij vertelt de discipelen dat ze het al moeilijk genoeg zullen krijgen omdat ze in Hem geloven. Het enige dat ze kunnen doen is Hem volgen en Gods liefde krijgen. Het gaat er niet om wie de belangrijkste is, het gaat er om wie je wil dienen! Wil je een helper zijn voor de mensen om je heen, volg Jezus! Dan ben je misschien de kleinste in de ogen van andere mensen, maar in Gods ogen ben je dan de grootste! Dienen is de allerbeste prestatie! Dan leef je niet alleen voor jezelf, omdat je Jezus vol vertrouwen volgt.



4. Koning in Jeruzalem.

3 maart (Marcus 11:1-10)

Afgelopen keer ontdekten we dat het niet gaat om de beste zijn, maar om Jezus volgen. In het bijbelverhaal van deze week volgen de mensen Jezus; ze volgen Hem naar Jeruzalem. Ze zijn ervan overtuigd dat hij hun nieuwe Koning is. Maar hoe herken je een koning? We kunnen vast een paar dingen noemen: aan z'n kroon z'n mantel, of z'n rijtuig.



Hoe gaat dat eigenlijk bij Jezus, hoe komt Hij Jeruzalem binnen? De mensen in Jezus' tijd verlangen zo naar een koning die hen zal bevrijden van de Romeinse overheersing. Ze geloven dat Jezus, die zoveel goede dingen doet, de Koning is naar wie ze zo uitzien. Ze willen Hem eer bewijzen als hij Jeruzalem binnenkomt. Maar Jezus komt niet op een mooi paard of in een rijtuig...

Hij geeft z'n discipelen opdracht om een ezelsveulen te halen waarop nog niemand heeft gereden. Waarom Hij dat doet? Jezus weet natuurlijk precies waarom Hij dat doet. Het is een verwijzing naar de profeet Zacharia die namens God de Verlosser belooft. Die Verlosser rijdt op een ezelsveulen. Jezus doet de mensen denken aan de grote koning David. En zo zingen de mensen Hem de tekst uit Psalm 118 toe waarin de Rechtvaardige de poorten binnenrijdt. Ze spreiden hun mantels uit als een rode looper en zwaaien met palmtakken als feestvlaggen. Ze willen zo graag dat Hij nu hun Koning zal worden.

Zullen ze nog steeds juichen voor Hem als ze zien dat Hij een kruis zal gaan dragen in plaats van een kroon? Zouden wij het hebben begrepen als we daar stonden? Wat is het moeilijk om verder te kijken dan je kunt zien. Om te vertrouwen dat Jezus' woorden over zijn lijden, sterven en opstaan waar zullen worden! Wij weten al meer, we boffen, vind je niet?

5. Bidden helpt!

10 maart (Marcus 14:32-43)

Wat was het feestelijk de vorige keer, met Jezus die Jeruzalem binnenkomt en al die juichende mensen die Hem eer bewijzen. Maar het lijden dreigt... Jezus voelt zich angstig en onrustig worden. Hij wil zich door te bidden voorbereiden op wat komen gaat. Dat doet Jezus door naar een vertrouwde plek te gaan, de hof van Getsemane.

Petrus, Jakobus en Johannes zijn bij Hem: zij die zo graag de beste plekken willen naast Jezus, die ervan overtuigd zijn dat ze bij Hem zullen blijven. Maar aan waken komen ze niet toe, ze kunnen niet wakker blijven en vallen in slaap. Wat een teleurstelling is dat voor Jezus. Dat spreekt Hij ook uit: 'Kunnen jullie niet één uur waken?' Hier zien we al een beetje hoe eenzaam Jezus zal zijn in wat komen gaat. Niemand anders dan Hij zal kunnen doen wat nodig is.

Jezus spreekt, daar in die hof van Getsemane, tegen zijn Hemelse vader al zijn angst en verdriet uit. Al het kwaad en de gebrokenheid van de wereld voelt Hij op zich afkomen. Jezus vraagt of het echt nodig is, maar dat niet alleen, Hij toont ook zijn vastberadenheid en gehoorzaamheid aan God. Drie keer bidt Jezus en telkens komt Hij weer bij de drie discipelen terug om steun. Keer op keer slapen ze... Helemaal alleen aanvaardt Jezus wat God Hem te doen geeft. Geen vriend kan helpen dragen. Het bidden helpt Jezus. Rustig geeft Hij zich daarna over aan de soldaten en aan wat komen gaat.



6. Toch nog vrij?

17 maart (Marcus 15:6-15)

Jezus is gevangengenomen in de hof van Getsemane. Gehoorzaam aan zijn opdracht ging Hij met de soldaten mee.

En nu? Nu is Hij bij Pilatus. Pilatus moet recht spreken, eerlijk zijn. Maar doet hij dat ook? Wat zal het worden: rechtvaardigheid of onrecht voor Jezus?

Pilatus ondervraagt Jezus. Pilatus heeft macht om Jezus te beschermen, vrij te laten. Zou Jezus toch nog vrijkomen?

Pilatus weet best dat Jezus geen misdaden heeft begaan, maar hij durft niet kiezen voor rechtvaardigheid. Pilatus is bang dat zijn eigen macht in gevaar komt. Hij bedenkt een uitvlucht.

Het volk moet maar kiezen; hij zet Jezus tegenover Barabbas. Zo hoopt hij de onrust onder de mensen te bedaren. Maar de menigte kalmeert niet, ze schreeuwen dat Jezus gekruisigd moet worden... De haat naar Jezus wordt omgezet in daden, Hij moet sterven. Heeft Barabbas geluk? Als we naar wereldse maatstaven kijken wel; Barabbas krijgt immers geen straf. Maar is dat geluk van korte duur? Onze Hemelse Vader wil ons nog veel meer dan kort geluk geven, Hij wil ons eeuwig leven geven in Gods nabijheid. Daarom draagt Jezus de schuld, daarvoor geeft Hij zijn leven. Dat is het geschenk van God aan ons. Als wij dat in dankbaarheid aannemen is er voor altijd verbinding met God. Daar worden we gelukkig van!

7. Het moment van de waarheid.

24 maart (Marcus 15:22-41)

Er is gekozen; Jezus is niet vrijgekomen, Hij zal sterven... Nu is Hij gekruisigd. Nog wordt er aan Hem getrokken: 'Red jezelf, jij zogenaamde Redder! Kom van dat kruis af als je de Zoon van God bent. Als we dat zien geloven we'. De omstanders spotten, de soldaten dobbelen om zijn kleren. Zelfs de misdadigers die samen met Jezus zijn gekruisigd, beledigen Hem met hun woorden. Van de discipelen horen we niets.

Zou Jezus nu van zich laten horen, zou Hij voor zichzelf opkomen? Jezus is stil. Eindeloos lang lijkt het te duren, zo ontzettend alleen is Hij. En dan, op het middaguur, valt er duisternis over het land. De tijd staat stil. Drie uur lang blijft het duister. In dat duister ervaart Jezus Gods boosheid en oordeel over alles wat verkeerd is in de wereld. Jezus draagt het allemaal! Jezus roept in dat duister met luide stem: 'Mijn God, mijn God, waarom heeft U Mij verlaten?'.

De omstanders denken dat Hij Elia roept. Ze proberen Jezus te laten drinken. Maar Jezus slaakt een luide kreet en blaast zijn laatste adem uit. Jezus sterft! Hij heeft alles gedragen. Het is volbracht! 'Waarlijk, deze mens was Gods Zoon', klinkt er uit de mond van de hoofdman.



8. Jezus leeft. Wij leven dankzij Hem.

31 maart (Marcus 16:1-8)

Jezus is gestorven. Zijn lichaam is van het kruis gehaald, in linnen gewikkeld en in een graf gelegd. Een steen is voor de opening geroold. Alles lijkt voorbij, er zijn alleen nog herinneringen.

Maar het is niet voorbij, er is nog zoveel meer! Dat ontdekken de vrouwen die Jezus willen verzorgen op de vroege paasmorgen. Het graf is open, de plaats waar Jezus heeft gelegen leeg. Geen levenloze Jezus, maar een engel spreekt tegen hen en vertelt dat Jezus daar niet is; Hij is door God zelf opgewekt uit de dood. Hij leeft! Dat maakt alles anders! Het leven heeft het laatste woord! In plaats van rouw komt er vreugde, in plaats van afscheid komt er weerzien.

Christus brengt ons terug aan Gods hart, Hij heeft alle schuld gedragen. Daardoor mogen wij eindeloos leven met onze God en Heer. Dat mogen we omarmen, daar mogen we ja op zeggen en kiezen in het volste vertrouwen op God. We vieren Pasen! We getuigen: de Heer is werkelijk opgestaan!

Carole van Dueren den Hollander-Heming