

13 maart 2024

Wijsheid is meer dan bezit

Spreuken 3:13-20



Thema: Wijsheid is onbetaalbaar

Doel

De kinderen leren dat wijsheid waardevoller is dan bezit en rijkdom.

Toelichting

Op deze Biddag voor gewas, arbeid (en visserij) staat de wijsheid centraal. Het belangrijkste in ons leven is niet dat we succes hebben en rijk zijn. Belangrijker is ontzag voor de HEER. Erkennen dat Hij alles geschapen heeft en alles laat groeien. Dat we alles uit zijn hand ontvangen als een zegen over ons leven. Spreuken 3 praat over de Wijsheid als een persoon. Door de Wijsheid is de wereld geschapen, door de Wijsheid is Gods schepping goed. Op andere plaatsen in de Bijbel wordt de Wijsheid het Woord genoemd. Johannes 1:14 zegt dat dat Woord mens is geworden. De Wijsheid is dus Gods liefde voor ons, die volkomen zichtbaar wordt in wat Christus voor ons deed. Als je ontzag hebt voor de HEER heb je de wijsheid gevonden. Door de wijsheid richt je je leven op God. Hij staat in alles dat je zegt en doet centraal. Dan ben je vandaag dankbaar en tevreden en vertrouw je op Hem voor de toekomst, ook als je zorgen hebt.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Salomo kiest voor wijsheid

Richtlijnen: Vertel aan de jongste kinderen dat God Salomo laat kiezen tussen een paar cadeaus van Hem. Hij kan kiezen uit rijkdom, een lang leven en wijsheid (1 Koningen 3, vooral vs. 5-15. Hij kiest voor de wijsheid. Dat betekent dat Salomo het liefst Gods hulp wil hebben om dicht bij Hem te leven. Dan zal hij een goede koning zijn voor het volk Israël. God is blij dat Salomo voor wijsheid kiest en geeft hem daarom de andere twee ook

Wij bidden God vandaag voor een huis, eten, gezondheid en nog veel meer. We bedanken God vooral dat Hij onze God is en ons helpt om in Hem te geloven.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Het kostbaarste cadeau

Richtlijnen: Voor de kinderen van middenbouw zou je een dure ketting en een dierbare foto kunnen meenemen. Vraag hun welke van de twee het meeste waard is. Vermoedelijk kiezen ze voor de ketting. Leg dan uit dat aan de foto herinneringen zitten. Voor een ketting kun je een nieuwe kopen, maar als de foto verloren zou gaan geen nieuwe maken.

In Spreuken staat dat wijsheid meer oplevert dan goud en zilver, dat wijsheid pas geluk en rijkdom geeft. Salomo is daar zeker van, omdat hij het heeft ervaren. Hij mocht van God een cadeau uitkiezen toen hij koning werd (1 Kon. 3:5-15, zie de onderbouw) en koos voor de wijsheid, het verbonden zijn met God en zijn liefde. Rijkdom en een lang leven kreeg hij daarbij.

Het gaat op Biddag niet om de vraag hoeveel we krijgen, maar van wie we het krijgen. Van de God die ons geschapen heeft en ons zo wijs maakt om naar zijn geboden te leven. Van dat cadeau wordt je leven pas echt waardevol.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Wijsheid is een geschenk

Richtlijnen: Op deze Biddag voor gewas, arbeid (en visserij) staat de wijsheid centraal. Het belangrijkste in ons leven is niet dat we succes hebben en rijk zijn. Belangrijker is ontzag voor de HEER. Erkennen dat Hij alles geschapen heeft en alles heeft laten groeien. Dat we alles uit zijn hand hebben ontvangen als een zegen over ons leven. Spreuken 3 praat over de Wijsheid als een persoon. Door de Wijsheid is de wereld geschapen, door de Wijsheid is Gods schepping goed. Op andere plaatsen in de Bijbel wordt de Wijsheid het Woord genoemd. Johannes 1:14 zegt dat dat Woord mens is geworden. De Wijsheid is dus Gods liefde voor ons, die volkomen zichtbaar wordt in wat Christus voor ons deed. Als je ontzag hebt voor de HEER heb je de wijsheid gevonden. Door de wijsheid richt je je leven op God. Hij staat in alles dat je zegt en doet centraal. Dan ben je vandaag dankbaar en tevreden en vertrouw je voor de toekomst op Hem, ook als je zorgen hebt.

Extra Bijbelgedeelte: 1 Koningen 3:5-15

Zie bij onderbouw en middenbouw.

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte

In de NBV21-bijbel vormt hoofdstuk 3 een lange, onafgebroken rij van verzen. Daardoor is niet goed zichtbaar dat de verzen 13-20 binnen dit hoofdstuk een afzonderlijk gedeelte vormen. De oproep 'Gelukkig de mens die wijs zoekt...' (vers 13) wijst al op een nieuwe inzet en geeft de volgende verzen het karakter van een zaligspreking. Een nog duidelijker aanwijzing is dat de verzen 13 t/m 20 in de derde persoon staan geschreven. In de omringende verzen wordt de 'zoon' van 3:1 in alle toonaarden aangesproken (2e persoon enkelvoud) om de lessen van de wijsheid ter harte te nemen. In de 'zaligspreking' van 3:13-20 wordt algemener gesproken over 'de mens' (vers 13), waarna – eveneens in de 3e persoon enkelvoud – een loflied volgt op de wijsheid en alle zegeningen die zij brengt.

Het woord 'mens' (Hebreeuws 'adam) komt tientallen keren voor in het boek Spreuken. Het geeft de universele strekking aan van de wijsheid, die voor elk mens is bedoeld. Hoe sta je als mens in het leven? Hoe leid je je alledaagse bestaan van werk en allerlei bezigheden en omgang met heel verschillende mensen? Met voor- en tegenspoed, in rijkdom en armoede? Volgens het bijbelse boek Spreuken begint het met 'ontzag voor de HEER' ('vreze des HEREN'; 1:7; 9: 10; 15:33; vgl. Ps. 111:10 en Job 28:28). Maar vervolgens wordt het uiterst concreet in rijen van wijsheidsspreuken, waarin levenservaring en morele inzichten van eeuwen lijken te zijn verwerkt.

Heel bijzonder is dat 'de wijsheid' daarbij zo kan worden voorgesteld alsof zij een persoon is. Zo lezen we in een eerder loflied over 'wijsheid' die in de straten roept (1:20-33). Ook in Spreuken 8 ontmoeten we 'wijsheid' als een sprekende en handelende persoon. Daarbij staat ze ('wijsheid' is vrouwelijk) heel dicht bij God als zijn eersteling en ook het instrument waarmee Hij zijn scheppingswerk volvoerde (8:22 e.v.). Die laatste gedachte treffen we ook in 3:19 aan. De wijsheid is vanaf het begin verbonden met God onze Schepper. Dat is reden te meer om haar serieus te nemen en voortdurend in het oog te houden.

Bijbelse spreukenverzen bestaan vaak uit twee delen, die elkaar (versterkend) herhalen, aanvullen, of een onderlinge tegenstelling vormen. Met name de aanvullende – deels herhalende – variant zien we in deze verzen. Na de gelukkig-prijzing van de mens die wijsheid ontdekt c.q. inzicht wint, verwoorden drie verzen de onvergelijkbare waarde van wijsheid:

Vers 14: meer opbrengst dan zilver en goud

Vers 15: kostbaarder dan edelstenen of wat je ooit zou kunnen wensen

Vers 16: ze schenkt een lang leven, eer en rijkdom.

In dit laatste vers bereikt de persoonlijke uitbeelding van 'wijsheid' wel een hoogtepunt: Als een mens met twee handen deelt 'wijsheid' de genoemde geschenken uit.

Het leven met deze wijsheid wordt vaak omschreven in termen van wegen en paden die mensen gaan. Zo vinden dat ook in vers 17, dat deze wegen en paden waardeert als lieflijk en vredig. Minder dan in de voorafgaande verzen gaat het hier om het resultaat of het doel. De weg en het pad zelf (en die als mens te leren gaan) is al kostbaar en een rijkdom op zich.

Daarop volgt in vers 18 het beeld dat als titel voor deze biddag voor gewas en arbeid is uitgelicht: 'Wijsheid als levensboom'. Dat we hier een kernvers raken, wordt bevestigd door de herhaling van de zaligspreking in de tweede versheft: 'wie haar omarmt, mag zich gelukkig prijzen. En het is uiteraard niet toevallig dat direct daarop verzen volgen over de rol van wijsheid bij de schepping (vers 19 en 20).

Het is een spannend beeld, die levensboom. En dan ook nog een levensboom die je kunt omhelzen (met nadruk vanwege de herhaling 'omarmen'). De levensboom vormde – samen met de boom van kennis van goed en kwaad - het middelpunt van de hof van Eden (2:9), oftewel het hart van Gods goede schepping. Na de intrede van zonde en kwaad was de weg naar beide bomen voor de mens gesloten (3:22-24 met nadruk op de levensboom die de mens eeuwig zou doen leven). En hoewel die levensboom pas in Gods toekomst ten volle voor ons wordt ontsloten (Openb. 2:7; 22:2, 14 in veelvoud), verkondigt Spreuken 3 ons een levensboom die hier en nu toegankelijk is. Het is de wijsheid die er ten tijde van de schepping al was en die mensen ondanks zonde en gebrokenheid met al haar rijkdom kunnen ontvangen. Omhelzen en omarmen zelfs. Dat klinkt uiterst persoonlijk en innig. Je bent met huid en haar en tot in het diepst van je ziel betrokken. Over 'bomen knuffelen' gesproken'...

Voor de vertelling en prediking op biddag is vers 20 een wel heel treffend slotvers van dit gedeelte. God maakte met zijn wijsheid en kennis deze aarde, die een chaos was van water en overige materialen – tot een leefbare wereld. In termen van het toenmalige wereldbeeld (water boven en onder de aarde) beschrijft vers 20 hoe God een regelmatige waterhuishouding creëerde: met water van onder (denk aan zeeën en rivieren en grondwater) en water van boven (regen, damp etc.). Anders gezegd: zo schonk God ons de basis van alles wat groeit en bloeit, wat mens en dier tot voedsel strekt en het leven mogelijk maakt. En... God deed dat met dezelfde wijsheid waar ook wij als mensen volgens dit bijbelgedeelte in delen mogen.

Daarmee benadrukt dit loflied onze bevoorrechte positie als mensen, maar ook de grote verantwoordelijkheid die deze positie inhoudt. Zo omvat het ontdekken van wijsheid in 2024 zeker ook de erkenning van de noodzaak tot matigheid en rechtvaardige verdeling. De gaven van wijsheid dienen wijs ontvangen en gebruikt te worden. Vertelling en verkondiging op de biddag voor gewas en arbeid mogen dit aspect serieus nemen. Want gelukkig de mens (en mensheid) die dit inzicht wint en ernaar handelt.

Vers voor vers

- Vs. 13 'Gelukkig de mens ...'. Bij zaligsprekingen kunnen we denken aan Jezus 'felicities' (= gelukkig-prijzingen) in Mat. 5:1-12. Ook in het Oude Testament komen ze dikwijls voor, bijv. in Spr. 8:32, 34; 14:21; 28:14; Ps. 1:1; 32:1, 2; 119:1, 2.
- Vs. 14 'Wijsheid levert meer op dan zilver, geeft meer profijt dan goud'. Deze vergelijking vinden we veel in Spreuken, zie o.a. 3:3; 8:11; 20:15; 31:10.
- Vs. 16 'Met haar ene hand met haar andere hand'. Spreuken van wijsheid kwamen in het oude nabije oosten alom voor. Bekend zijn wijsheidsspreuken uit Egypte waarin de godin Ma'at ook als 'vrouw wijsheid' werd voorgesteld, die in haar handen de gaven van lang leven, rijkdom en aanzien houdt. Ik vind het altijd weer mooi hoe de Bijbel niet schroomt beelden en spreekwijzen van omringende culturen over te nemen en die tegelijk inkadert in de specifieke omgang tussen de HEER en zijn volk Israël.
Deze overeenkomst met buitenbijbelse teksten benadrukt voor mij ook nog eens hoe dicht ware godsdienst en afgoderij bij elkaar staan. Ten aanzien van vers 16 is dan te denken aan een moderne vertaling van dit beeld, geschreven door prof. dr. B. Goudzwaard (1982), waarin hij wijst op de gevolgen van machten als economische groei en nucleaire techniek: 'In hun ene hand lijken ze ons nog geluk, veiligheid, gezondheid en welvaart voor te houden. Maar in hun andere hand houden ze dreiging dat ons land in de technologische ontwikkeling voorop heeft gelopen, daarin zijn wij dwaas geweest ...' (citaat L.A. Snijders in 'Spreuken', serie Tekst en Toelichting). Met het oog op de huidige actualiteit van klimaatdreiging en andere wereldproblemen een zeer behartenswaardige gedachte.
- Vs. 17 'De wegen van de wijsheid zijn lieflijk, al haar paden vredig'. Bij dit vers denk ik aan een mooie passage in het boek van Henk Post, Spreuken. Groeien in Wijsheid (p. 55): 'Wij zijn onderweg door de tijd heen en door het leven heen. Op deze reis kun je in wijsheid groeien. Toch is wijsheid in wezen niet iets dat toeneemt, in de zin dat je er steeds meer van krijgt, ze is niet een stapel die steeds hoger wordt. Wijsheid is in de kern een houding, een toestand van de geest, die een bepaald soort kennis zoekt en waardeert. De beste uitdrukking voor deze houding is 'vreze des HEEREN'.
- Vs. 18 'Ze is een levensboom ...'. Dit beeld komt meer voor in het boek Spreuken: 11:30; 13:12; 15:4). De strekking is dat wie van de vruchten van de wijsheid eet, mag hopen op een gelukkig leven. Een bijna paradijselijk leven, zo klinkt vanuit de achtergrond van het beeld mee. Tegelijk weet een gelovig mens ook dat de volkomen vervulling nog uitstaat. Ook de 'wijze' leeft zijn/haar leven midden in een gebroken wereld, maar kent daarin een onverwoestbare kern van houvast en levensgerichtheid.

Vraag

- Denk nog eens na over het beeld van een levensboom waarvan je vruchten van wijsheid mag plukken. Welke vruchten zou jij op deze biddag vragen? Voor jezelf en voor anderen?

Auteur: WMB

Liederen

Psalm 111: 1, 2 en 6

Gezang 351 LvdK

Gezang 282 LvdK

Lied 569

Lied 558

Weet je dat de lente komt?

Lees je Bijbel, bid elke dag

Als ik lees in de Bijbel

Zoek eerst het Koninkrijk van God

Gelukkig zal je zijn

Ik zegen jou in Jezus' naam

Hoor, de vogels zingen weer

(=Gezang 178 LvdK)

Hemelhoog 207

Hemelhoog 382

Op Toonhoogte 424

Hemelhoog 88

Hemelhoog 1

Hemelhoog 507

Hemelhoog 577

Auteur: PZ



Salomo kiest voor wijsheid

Vooraf

Mamma wil een cadeautje bestellen, want Sem heeft zijn zwemdiploma gehaald. Er staan twee cadeautjes klaar op het scherm. 'Sem, welke wil jij kiezen?' vraagt mamma. Er is een cadeautje met een supersnel speelgoedautootje en het andere cadeautje is een kwartet. Wat zal Sem kiezen?

→ Gesprekje over kiezen van cadeautjes. Bedenken van 'waarom kies je voor het een of ander'. Sem maakt een keuze: 'Mamma, mag ik kwartet? Want dat kan ik dat met Daan, mijn vriend, spelen'.

Bijbelverhaal

Koning Salomo is moe geworden van de dag. Hij heeft een reis gemaakt en hij heeft alles klaargemaakt om te offeren aan de Heer. Koning Salomo vraagt aan de HEER of alle verkeerde dingen vergeven worden en hij wil de HEER danken.

Nu is het avond geworden en koning Salomo gaat slapen. Tijdens zijn slaap droomt hij.

De HEER vraagt aan Salomo: 'Welk cadeau kies jij, Salomo? Zeg maar wat jij wilt, dan zal je het krijgen.' Salomo weet het, hij zegt tegen de HEER: 'Mijn vader David was een eerlijke en goede koning. Hij hield veel van U. Hij luisterde naar U, dat wil ik ook. Naar U luisteren en meer in U geloven' 'U hebt goed voor hem gezorgd. Nu mag ik de koning zijn. Maar ik ben nog jong. Wilt U mij helpen en voor mij zorgen? Net zoals U mijn vader David hebt geholpen? Wilt U laten zien hoe ik ook een goede koning voor het volk Israël kan zijn? Wilt U mij leren om naar U te luisteren? Geef mij wijsheid, zodat ik goed kan nadenken en kan kiezen.'

Het is bijzonder dat Salomo dit vraagt. Waarom vraagt hij niet of hij rijk wordt? Waarom vraagt hij niet of hij heel oud mag worden, lang mag leven? Dat zijn toch ook mooie cadeaus? Heeft Salomo goed gekozen? De HEER is erg blij met de keuze van Salomo. Salomo krijgt veel wijsheid, dat heeft hij nodig om een goede koning te zijn. De HEER vindt het ook goed dat Salomo niet iets vraagt voor zichzelf, maar juist om voor anderen goed te kunnen zorgen. Daarom krijgt hij ook waar hij niet om heeft gevraagd: hij zal een rijke, belangrijke koning worden. De HEER belooft Salomo dat hij lang zal leven wanneer hij naar Hem blijft luisteren. Wat heeft Salomo een mooi cadeau gevraagd en gekregen. Hij is er blij mee en geeft een feest.

Wat vragen wij aan de Heer vandaag?
Wat krijgen wij van de Heer vandaag?
'Dankuwel Heer, U geeft ons wat we nodig hebben!'

Achteraf

- Kun je alles aan de Heer vragen? Een blijde dag? Een nieuwe fiets?

Auteur: KdG



Het kostbaarste cadeau

Inleiding

Eind oktober valt er meestal een dik boek door de brievenbus. Het is de cadeaugids van een grote speelgoedwinkel. Om ieder lekker te maken voor Sinterklaas wordt huis aan huis dit boek gebracht. Het is heerlijk om te kijken naar het speelgoed, hobbydingen en wat al niet meer die je kunt vragen aan bijvoorbeeld de Sint. Als je bijna jarig bent, zijn sommige kinderen ook heel lang bezig met het bedenken wat ze zullen vragen. Soms vragen kinderen geld, omdat ze aan het sparen zijn voor iets groots of iets dat duur is. Cadeaus kopen, vragen en geven is een hele bezigheid.

Vandaag is het Biddag. Biddag voor gewas, arbeid en visserij. We mogen God bidden of hij ons en ons werk wil zegenen. Misschien denk je, dat is alleen voor volwassenen, er staat toch geen school bij.

Klopt, maar op school werk je natuurlijk ook. Je bent bezig om nieuwe dingen te leren, om kennis te krijgen over heel veel zaken. Om handiger te worden in andere dingen. Bij alles wat we doen hebben we de hulp en zegen van God nodig.

Maar wat is nou het mooiste dat we aan God zouden kunnen vragen voor het leven van elke dag?

Is dat veel geld? Of gezondheid? Vrienden? Een fijne familie? Geluk? Een goede kerk? We zouden heel veel op kunnen noemen. Maar weet je wat de Bijbel ons als antwoord geeft? Wijsheid!

Bijbelverhaal

Waarschijnlijk ken je het verhaal over Salomo wel. Als hij koning is geworden, mag hij van God een cadeau kiezen. Hij kan kiezen tussen rijkdom, een lang leven of wijsheid. Salomo kiest voor wijsheid. God is blij met dit antwoord. Een koning die niet voor zichzelf kiest, maar de wijsheid vraagt om zijn taak, koning zijn, goed te kunnen doen. Omdat Salomo dit kiest, belooft God hem dat hij ook rijk zal worden en lang zal leven.

Een verhaal over de wijsheid van Salomo ken je, denk ik, ook wel. Als er twee vrouwen bij hem komen met een levende en een dode baby. Ze zeggen allebei dat ze de moeder van de levende baby zijn. Salomo moet als koning van zijn tijd recht spreken in deze zaak. Hij vraagt om een zwaard en zal daarmee de levende baby doorsnijden. Gelukkig hoeft dit niet echt te gebeuren, want door dit wijze plan wordt duidelijk wie de moeder van de baby is.

Helaas is het leven van Salomo niet enkel wijs, hij maakt ook verkeerde keuzes in zijn leven. Op momenten dat hij geen hulp van God vraagt, als hij niet bidt om wijze beslissingen te kunnen maken, dan zien we dat zelfs de wijze Salomo 'onwijze', dwaze dingen doet.

Salomo heeft ook het Bijbelboek Spreuken geschreven. Een boek vol met wijze tips en opmerkingen voor de lezers. In dat boek gaat het ook verschillende keren over wijsheid.

Gelukkig (gefeliciteerd) is een mens die wijsheid heeft gevonden, een mens die inzicht wint. Zomaar een voorbeeld uit Spreuken. Wijsheid vinden wil natuurlijk wel zeggen dat we ernaar moeten zoeken. Want we komen die waarschijnlijk niet zomaar tegen.

Wijsheid levert meer op dan zilver, geeft meer profijt dan goud, is kostbaarder dan edelstenen. Alles wat je ooit zou kunnen wensen valt bij de wijsheid in het niet.

Wow! Wijsheid is dus heel veel waard. Niet de wijsheid uit onze schoolboeken, die is ook belangrijk. Maar het gaat hier om de wijsheid van God die we aan Hem mogen vragen en die ons mag helpen in ons leven.

Met haar ene hand schenkt ze (de wijsheid) een lang leven, eer en rijkdom geeft ze met haar andere hand Haar wegen zijn lieflijk, haar paden vredig. Dit is best een moeilijk stukje, want niet alle mensen worden 90 jaar of ouder. Niet iedereen op aarde is rijk. Ik denk dat we dit vanuit het geloof in God mogen bekijken. Met God zijn we rijk, met Hem leven we lang. Hier op aarde leven met God is rijk en goed. Daar mogen we vandaag om bidden, voor onszelf en voor alle andere mensen op aarde. Dat we het leven door Gods ogen leren zien en leren leven.

Ze is een levensboom voor wie haar omhelst, wie haar omarmt mag zich gelukkig prijzen. De HEER heeft de aarde met wijsheid gegrondvest, de hemel met inzicht gevestigd. Door zijn kennis brak het water los uit de diepte en druppelt er dauw uit de wolken.

Niet leerden we dat we de wijsheid moeten zoeken en als we haar dan vinden dan mogen we haar omarmen en omhelzen. We mogen blij zijn met de wijsheid die God ons geeft.

God is wijsheid en heeft met en in wijsheid de aarde gemaakt en alles wat erop leeft. Bomen, bloemen, dieren, maar ook de mensen! God heeft niet zomaar iets gedaan, maar Hij heeft uit de chaos iets heel moois gemaakt. Hij deed dat zodat wij erop mogen leven. Hij wil van zijn wijsheid met ons delen, maar dan moeten we er wel om vragen en ons door zijn wijsheid laten leiden.

Vandaag mogen we bidden om wijsheid voor alle mensen op aarde, dichtbij en ver weg. Wijsheid voor elke dag. En let dan maar eens op, dan mogen we op Dankdag, later dit jaar, wijs danken voor alles wat God ons gaf.

Niet alleen God de Vader is wijsheid, Jezus heeft laten zien hoe je als mens wijs op aarde mag leven. We mogen bidden of we zijn voorbeeld mogen volgen. Jezus was het grootste cadeau van God aan de wereld, maar je moet wel wijsheid van God hebben om deze woorden te begrijpen en te geloven.

Auteur: CdG



Wijsheid is een geschenk

Inleiding

Vandaag is Biddag. Biddag is aan het begin van het voorjaar. Als de akkers weer worden bewerkt, het graan wordt gezaaid, de aardappels worden gepoot. Als de appelbomen bijna weer gaan bloeien. Biddag heet eigenlijk 'biddag voor gewas, arbeid en visserij'. We bidden God of Hij ons voedsel weer wil laten groeien. Maar we kijken ook verder, we bidden voor al het werk dat we mogen doen, of God het wil zegenen.

Waar denk jij aan op biddag? Als je bidt, voor het nieuwe seizoen van de landbouw, dan denk je toch aan een goede oogst, aan voldoende voedsel. Je kan bidden voor een goede aardappel oogst of zwaarbeladen appelbomen in het najaar. Of een goede vangst voor de vissers, als je die kent.

En als je heel ander werk hebt, hoe bid je daar dan voor? Zou je bidden om heel succesvol te zijn? Zo, dat je collega's allemaal tegen je opkijken, omdat je het zo goed doet? Of zou je bidden voor veel winst of een heel goed salaris, zodat je heel rijk wordt en kunt pronken met een groot huis en een mooie auto?

Bijbelgedeelte

Vandaag doen we de Bijbel open in het boek Spreuken. Het boek Spreuken is geschreven door koning Salomo. Hij schrijft hierin allerlei wijze dingen op. Laten we eens kijken in Spreuken 3:13. 'Gelukkig is een mens die ...' ... Nou? Wat zou hij gaan zeggen? 'Een mens die heel succesvol is'? Of 'een mens die heel rijk is'? Nee, er staat: 'Gelukkig is een mens die wijsheid heeft gevonden'. En daarna staat zelfs, dat wijsheid meer oplevert dan zilver of goud, dat het kostbaarder is dan edelstenen. Ja zelfs dat álles wat je zou kunnen wensen in het niet valt bij de wijsheid!

Nou, daar valt nog wel wat op af te dingen, vind je niet? Wijsheid kostbaarder dan edelstenen... wie zegt nu zoiets? Dat was Salomo. Salomo schreef de Spreuken. Eh... wacht eens... Salomo... Salomo en wijsheid, was daar niet iets mee...?

Ja, zéker! Toen Salomo koning werd, had hij een droom. In die droom sprak God tegen hem. God zei: 'Vraag wat je wilt, ik zal het je geven.' Dát was nogal wat... Salomo mocht álles vragen! Rijkdom, veel vee, een sterk leger, een lang leven, een enorm koninkrijk... De wereld lag voor hem open. En wat vroeg hij van God? Salomo koos wijsheid. Wijsheid, zodat hij Gods volk goed kon leiden, en het verschil zou zien tussen wat goed was, en slecht. Salomo koos niet voor zichzelf. Hij koos ervoor een goede dienaar van God te zijn. En omdat hij daarvoor koos, kreeg hij er van God rijkdom en roem bij. En, als hij God zou blijven gehoorzamen, ook een lang leven. Wijsheid is iets anders dan 'slim zijn', 'een hoog IQ hebben'. Échte wijsheid, dat is ontzag hebben voor God. Hem erkennen als Heer van je leven, die je nodig hebt, van wie je alle andere dingen krijgt. Zonder wie je niet kunt en niet wilt leven. Als je die wijsheid hebt gevonden, dan leef je gelukkig en richt je je leven niet vooral op rijkdom, aanzien, succes of macht. Dan richt je je leven op God, en wat Hij van ons vraagt.

En weet je wat zo mooi is? Als je zo leeft, mag je er op vertrouwen dat God je nog veel meer zal geven. Net als bij Salomo. Nee, hij belooft niet dat je steenrijk wordt. Of dat je leven altijd makkelijk en mooi zal zijn. Maar God belooft wel, dat Hij bij je is. Dat Hij je altijd zal geven, wat je nodig hebt.

Afsluiting

Vandaag is Biddag. Natuurlijk mogen we bidden voor het komende seizoen, voor de gewassen die weer gaan groeien. Natuurlijk mogen we bidden voor Gods zegen op ons werk, en ons schoolwerk. Maar zullen we, net als Salomo, ook bidden om échte wijsheid? Want dat is nog zoveel meer waard!

Auteur: MvdB