

11 februari 2024

Petrus belijdt zijn geloof in Christus

Marcus 8:27-9:1



Thema: Wie is Jezus?

Doel

De kinderen ontdekken wie Jezus voor hen wil zijn.

Toelichting

In de geschiedenis van vandaag blijkt blijkt wel hoe verschillend er over Hem wordt gedacht. De mensen geven Hem verschillende namen. De een vindt Hem op Elia lijken, een nieuwe profeet. Een ander denkt eerder aan Johannes de Doper, die de mensen waarschuwt. Maar wie is Hij nu echt? Petrus denkt dat hij het weet: Jezus is de Messias. Hij wil echter niet horen dat de Messias moet lijden om de wereld te redden. Petrus wil dat het anders gaat en protesteert bij zijn Heer. Hij wil mooie woorden over God en wonderen...

De vraag 'Wie is Jezus?' wordt ook vandaag gesteld. Iedereen vindt en zegt wel iets van Jezus. We vormen ons beeld van Hem. Maar weet je zo ook echt wie Hij is? De Bijbel zegt: Hij is niet geliefd en moet lijden onder onverschilligheid, spot en vijandigheid. Zo gaat Hij Gods weg, tot in de dood. Pas daarna begint het heerlijke leven. Als jij dat weet, betekent dat iets voor jouw gedrag?

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Jezus

Richtlijnen: De kinderen zien in deze geschiedenis Jezus rondreizen door het land Israël. De discipelen reizen met Hem mee. Jezus legt dikwijls dingen over God uit die ze niet begrijpen. Hij vertelt (woorden) en zien (wonderen, genezingen) wie de Zoon van God is.

Vergelijk het maar met de juf. Zij legt de kinderen ook dingen uit en doet iets moeilijks voor. Dan begrijpen de kinderen het en kunnen het ook na wat oefenen.

Vandaag vraagt Jezus aan de discipelen of zij echt weten wie Hij is. Petrus denkt dat hij het weet. Wat zouden wij van Jezus kunnen vertellen? Wat weten wij van Hem?

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Wie is Hij?

Richtlijnen: De mensen hebben allemaal wel een mening over Jezus. Jezus? Dat is Johannes de Doper. Dat is Elia. Dat is... Zo gaat het altijd met mensen en kinderen. Je roept de naam van een klasgenoot of leerkracht en iedereen heeft wel een mening over hem of haar. Hij lijkt op die; zij heeft een te grote neus; is aardig of juist niet. Maar dan vraagt Jezus aan zijn eigen leerlingen: Wie denken jullie dat Ik ben? Dat is best een moeilijk vraag. Hoe moet je iemand beschrijven of dat zeggen? Petrus geeft antwoord. U bent de Christus. Dat is een eretitel die Jezus toekomt. Die betekent Gezalfde van God. De beloofde Redder. Petrus mag het nog niet hardop zeggen. Het moet nog geheim blijven. Mensen moeten dat eerst zelf gaan ontdekken! Maar wat zouden jullie zeggen als je gevraagd werd 'wie Jezus is'? Welke woorden zou jij gebruiken? Is Hij belangrijk?

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Zo is Jezus echt

Richtlijnen: Een concert van een zangeres kun je zien of zelfs erbij zijn. Een voetballer of tennisser kun je zien spelen. Misschien heb je de kans een handtekening te bemachtigen of een selfie te maken. Maar ken je dan degene waar je fan van bent. Natuurlijk kun je op internet opzoeken waar hij woont, of zij getrouwd is een kinderen heeft. Misschien zelfs het lievelingseten of vakantiefoto's. Maar hoe is zo iemand echt?

De mensen die Jezus horen en zien komen vinden dat Hij lijkt op de profeet Elia. Hij spreekt op de manier van Johannes de Doper. Maar wie is Hij nu echt?

Jezus wil weten hoe zijn discipelen over Hem denken. Petrus geeft antwoord. Hij heeft goed begrepen wie Jezus is: de Zoon van God zelf, de Messias die door de profeten is aangekondigd. Andere mensen moeten dat nog ontdekken maar Petrus ziet het! Toch kent hij Jezus ook niet volledig. Hij wil niet aannemen dat de Messias moet lijden en sterven, dat past niet in zijn gedachten over zijn Meester. Maar zo is Jezus echt!

Vraag de jongeren hoe zij Jezus zien. Hij is de Verlosser, maar wat betekent dat voor henzelf en in deze tijd? Of zijn ze nog aan het ontdekken wie Hij is en willen ze Hem beter leren kennen? Heeft Jezus invloed op hun leven? Of blijft Hij bij de meeste dingen buiten beeld?

Extra Bijbelgedeelte: Filippienzen 4:8-13

Paulus zegt: door Jezus Christus heb ik veel vreugde, ik ben tevreden en Hij geeft mij voor alles de kracht. Zo merkt Hij dat God bij hem is met liefde en vrede.

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Het evangelie naar Marcus zit vol beweging. Dat merk je bijvoorbeeld aan alle reisnotities. Zo begint ons gedeelte bij Caesarea Filippi. Je zou er zo overheen lezen, maar al die plaatsen hebben een betekenis. Tot en met hoofdstuk 8 trekt Jezus vanuit Galilea naar het Noorden, en dat is berg opwaarts. Vanaf hoofdstuk 9:9 keert de reisrichting, en gaat het richting Jeruzalem – en dus naar Goede Vrijdag en Pasen. Die beweging zit ook in de boodschap. De eerste helft van de reis gaat het over de betekenis van het Koninkrijk, vaak in de vorm van gelijkenissen. Over het vinden van volgelingen, over geloof en ongelooft. Het tweede deel is scherper. Confronterende lessen voor de discipelen, twist met farizeeën. Een thema blijft: Wie is Jezus? En hoe reageer jij op Hem?

Ons gedeelte is dus het hoogtepunt, het keerpunt van de reis. En samen met de verheerlijking op de berg ook het scharnier.

- Vs. 27v Bij de vraag van Jezus houd je daarom je adem in. Jezus is niet maar nieuwsgierig naar wat er over Hem gezegd wordt, Hij wil weten of Hij begrepen is, herkend is door het volk. De gegeven antwoorden liggen heel dicht bij de waarheid. Maar raken net niet de kern.
- Vs. 29 Dan voert Jezus de druk op. En wie ben ik volgens jullie? Petrus komt als allereerste tot de belijdenis: U bent de Messias. Dat is: Door God gezonden om bevrijding te brengen. Begin van een nieuwe tijd, waarin God en zijn volk weer samen zullen optrekken.
- Vs. 30 Het is nog te vroeg om dat bekend te maken. Dat kun je al zien aan de antwoorden van de mensen: ze denken de goede kant op, maar zijn nog niet zover.
- Vs. 31 Het volk is nog niet zover dat ze in Jezus de Messias herkennen, maar de discipelen zijn nog niet zover dat ze de gevolgen overzien. Dus gaat Jezus dat nu helder uitleggen. En er is uitleg nodig ook! Wie het Oude Testament kende, en rekende op de Messias, verwachtte een koning, een krijgsheld, een winnaar. En zeker geen lijden, verwerping of dood. Toch?
- Vs. 32 Dat verklaart waarom Petrus Jezus streng aanspreekt. Een koning en held moet het moreel hooghouden. Voor zichzelf en zeker ook voor zijn volgelingen. Merk trouwens op dat Jezus heel open spreekt over wat er moet komen, terwijl Petrus Jezus even apart neemt om hem terecht te wijzen.
- Vs. 33 Die Petrus... de eerste ooit die Jezus als de Messias belijdt, en nog geen vijf minuten later als satan opzijgezet!
Wat gebeurt hier? Jezus kent ook de profetieën over de Messias uit het Oude Testament. Maar Hij weet meer. Hij weet precies hoe God die gaat vervullen. En nee, dat gaat niet via het verslaan van aardse legers, zoals in de tijd van David. Gods weg naar de vervulling is... via lijden, verwerping, dood en opstanding. Er zijn minstens twee redenen waarom Jezus zo scherp is tegen Petrus. Ten eerste het belang dat de discipelen hem goed begrijpen. Juist omdat Petrus' manier van denken zo voor de hand ligt. Als Jezus nu niet heel duidelijk is, wordt de groep discipelen een groep vrijheidsstrijders met de Romeinse Keizer als tegenstander. En dat brengt ons meteen bij zijn persoonlijke reden: Hij is letterlijk op een keerpunt in zijn bediening. Hier, op de berg van de verheerlijking, is Golgota ver weg. Van deze discipelen krijgt hij geen verwerping maar erkenning. En dan is het verleidelijk voor Jezus om de 'vertrouwde route' te gaan, van steun zoeken, kracht winnen, de vijand verslaan. Precies wat Petrus verwacht, precies waar koning Herodes bang voor was. Jezus zelf moet hier kiezen tussen de weg die God wil, en de weg die mensen willen.
- Vs. 34 Dat gaat ver. Verder dan je zomaar ziet. Het gaat over de keuze van Jezus, maar ook over de levens van zijn volgelingen. Daarom roept hij iedereen die luisteren wil bij zich, en geeft een heldere en harde les. Als je mij gaat volgen, kom je hetzelfde tegen als ik: lijden, verwerping en dood. Ik ga mijn leven opgeven, afleggen aan het kruis. Wie mij gaat volgen, moet er rekening mee houden dat het hem of haar net zo vergaat.
- Vs. 35vv Maar het is het wel waard! Het kost je misschien tijdelijk leven, maar je krijgt eeuwig leven. Het leven van mensen voor eeuwig redden is wat Jezus motiveert. En Hij nodigt je uit daarin te delen. Dat is het toch altijd waard?

Auteur: KS

Liederen

Psalm 117

Lied 117a

Lied 558

Als ik lees in de Bijbel

Alzo lief had God de wereld

Weet je dat de lente komt?

Wat een Vriend

Jezus is de goede Herder

Vertel het aan de mensen

(=Gezang 16 LvdK)

(=Gezang 178 LvdK)

Op Toonhoogte 424

Hemelhoog 104

Hemelhoog 207

Op Toonhoogte 436

Hemelhoog 428

Hemelhoog 691

Auteur: PZ



Inleiding

Op het verjaardagspartijtje van Irene worden veel spelletjes gedaan. Aan het eind zit iedereen weer aan tafel en heeft de moeder van Irene een stapel kaartjes. 'Hierop staan allemaal namen van mensen', zegt ze. 'Kijk maar' De kinderen zien het: Koning Willem Alexander, juf Lisa, Max Verstappen. Om de beurt mag je een kaartje lezen, de andere kinderen moeten raden wie jij bent, ze mogen van alles vragen, maar jij mag alleen ja of nee zeggen. Irene mag beginnen. Ze leest op het kaartje 'Sinterklaas.' Dan gaan ze beginnen met vragen. 'Is het een man?', vraagt Berend. 'Ja', zegt Irene. 'Is hij oud?', vraagt Esmée. 'Ja', zegt Irene weer. Zo vragen de kinderen om de beurt, net zolang tot ze weten wat er op het kaartje staat. Het is een leuk spel.

Bijbelvertelling

Jezus is op weg met zijn vrienden. Ze reizen rond door het land. Overal gaan de vrienden met Jezus mee. Ze lopen over de weg, een stoffige weg. Ze lopen heel rustig, het is een mooie dag. Jezus vertelt vaak dingen over God. Als de vrienden iets niet begrijpen legt Hij het uit. Het is fijn om zo met Jezus rond te reizen. Dan vraagt Jezus iets aan zijn vrienden: 'Wie zeggen de mensen dat Ik ben?' De vrienden kijken elkaar aan. Waarom vraagt Jezus dat? Waarom wil Hij dat weten?

De vrienden denken na en zeggen: 'Sommige mensen denken dat U Johannes de Doper bent. Of dat U Elia bent. Er zijn ook mensen die zeggen dat U een andere profeet bent.' Iedereen denkt iets anders. Ze lopen verder. Dan staat Jezus stil. Hij zegt: 'Wie denken jullie dat Ik ben?' Petrus geeft antwoord. 'U bent de Messias, de Zoon van God' zegt hij. 'Dat klopt', zegt Jezus, 'dat zeg je goed.' Maar Jezus zegt nog meer: 'Vertel het maar niet aan de mensen. Het is belangrijk dat ze zelf ontdekken wie Ik ben.'

Jezus praat verder. Hij vertelt aan zijn vrienden dat er mensen zullen zijn die Hem pijn willen doen. Zoveel pijn dat Hij zal sterven. Maar daarmee is het niet afgelopen, na drie dagen zal Jezus weer opstaan uit de dood. Als Petrus dat hoort, wordt hij boos: 'Dat mag niet, dat mag nooit gebeuren, U mag niet doodgaan.' Maar dan wordt Jezus ook boos, want Petrus denkt alleen aan wat hij wil en wat de vrienden willen. God wil het anders, en zo zal het ook gebeuren.

De vrienden kijken Jezus aan, ze begrijpen niet zo goed wat Hij bedoelt. Maar Jezus zal het vast aan hen uitleggen, dat doet Hij altijd. Ze lopen weer verder. Daar is het volgende dorp alweer. Ook nu staan er al veel mensen te wachten. Ze wachten op Jezus en zijn leerlingen. Jezus gaat weer vertellen, over God, zijn Vader in de hemel, dat het belangrijk is om bij God te horen. Iedereen, ook de vrienden van Jezus, luisteren goed naar wat Hij zegt.

Gebed

Goede God, wij mogen weten wie U bent, en wie Jezus is. We mogen in Hem geloven en doen wat Hij van ons vraagt. Wilt U ons helpen daarbij? Dan komt het goed. Amen

Auteur: IFF



Wie is Hij?

Inleiding

Speel het spel 'Wie ben ik?' Dit kan met alle kinderen tegelijk. Speld of plak een etiket op de rug van elk kind. Op dit etiket staat de naam geschreven van een bekend persoon, bijvoorbeeld koning Willem Alexander, bekende voetballers, de dominee, de burgemeester, tekenfilmfiguren, enzovoorts. De kinderen lopen rond en mogen steeds één vraag aan een ander kind stellen. Daarna moeten ze een vraag aan een ander kind stellen. Op die vraag mag alleen met ja of nee geantwoord worden. Wie raadt (als eerste) wie hij is? Bespreek van tevoren welke vragen je zou kunnen stellen: Ben ik een man? Ben ik oud? Ken je mij van de t.v.? Doe ik aan sport? Enzovoort. Geef elk kind een papertje en laat ze drie of vier woorden opschrijven die bij hen horen, waaraan anderen kunnen zien dat zij het zijn. Hierna kunnen de kinderen zichzelf aan de anderen voorstellen en vertellen: 'Dit ben ik'. Een andere mogelijkheid is om alle briefjes (zonder naam erop) te verzamelen in een grote bak. Haal één briefje eruit en lees de woorden voor. 'Wie is dit?' Bij deze variant is het belangrijk dat de kinderen elkaar een beetje kennen!

Bijbelverhaal

Jezus laat zijn leerlingen vandaag nadenken over een moeilijke vraag. Vorige week hoorden we het verhaal van de blinde man uit Betsaida. Jezus geneest hem. Daarna gaan de mensen weer naar huis. Ze vonden het geweldig om Jezus aan het werk te zien en praten veel over Hem. 'Hij lijkt wel een profeet... Hij lijkt wel op Johannes die mensen doopte in de Jordaan...' Jezus gaat met zijn twaalf vrienden naar Caesarea, ongeveer 40 kilometer naar het noorden. Onderweg hebben ze uitgebreid de tijd om met elkaar te praten. De vrienden van Jezus stellen Hem allerlei vragen. Dat hoort zo: leerlingen stellen vragen aan hun Meester en Hij geeft antwoord. Zo leren ze steeds meer.

Het is even stil. Dan stelt de Here Jezus een vraag aan zijn leerlingen en andere vrienden. 'Wie denken de mensen dat Ik ben?' De discipelen kijken elkaar aan. 'Wie denken de mensen dat Jezus is?' Iemand begint: 'Sommige mensen zeggen dat U Johannes de Doper bent.' Een ander zegt: 'Ik heb ook wel eens iemand horen zeggen dat U Elia de profeet bent.' De andere vrienden knikken. Ja, dat hebben ze ook wel eens gehoord. 'Of een van de andere profeten. Vooral als U weer iets wonderlijks hebt gedaan!' Jezus kijkt hen een voor een aan. Wat zal Hij nu zeggen? Zal Hij zelf aan hen vertellen wie Hij is?

'En jullie, wie denken jullie dat Ik ben?', vraagt Hij. Dat is een lastige vraag! Weten zij eigenlijk wel wie hun Meester is? Durft iemand te zeggen wat hij denkt? Het blijft lang stil. Jezus wacht geduldig op hun antwoord. Dan zegt Petrus tegen Jezus: 'U bent de Messias' De Here Jezus kijkt naar Petrus en daarna naar zijn andere vrienden en zegt: 'Hier mogen jullie met niemand over praten. De Mensenzoon moet lijden, veel pijn hebben. Door de priesters en

Schriftgeleerden zal Hij worden gedood. Na drie dagen zal Hij opstaan.'

De discipelen kijken verbaasd naar Jezus. Waar heeft Hij het over? Pijn... dood...? Dan pakt Petrus de arm van Jezus en samen lopen ze bij de anderen vandaan. 'Dit kunt U niet zeggen,' fluistert hij boos, 'als U zo doorgaat zullen de priesters inderdaad komen, wij kunnen niet zonder U. U moet hier nu mee stoppen...' De Here Jezus draait zich om en kijkt zijn vrienden aan. Hij spreekt op een strenge toon tegen Petrus: 'Ga terug, achter mij, satan! Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen!' Petrus laat zijn hoofd zakken. Hij wil Jezus toch alleen maar helpen en beschermen? En nu zegt zijn Meester merken dat hij het helemaal verkeerd begrijpt. Wat moet hij nu doen?

Jezus kijkt om zich heen. In de verte ziet Hij groepjes mensen. Ze zijn op zoek naar Hem. Hij wenkt ze en ze komen dichterbij. Als de mensen dichtbij zijn en een plekje hebben gevonden waar ze Hem allemaal kunnen horen, begint Hij te praten. 'Wie met Mij mee wil gaan, moet zichzelf op de tweede plaats zetten, onder God. Hij moet zijn kruis dragen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil redden, die zal het verliezen. Maar als je jouw leven verliest voor Mij, dan zul je je leven houden. Denk eens na: wat heeft het voor zin om de hele wereld te winnen als je daarna sterft? Je moet je niet schamen voor Mij en voor Mijn woorden. Je moet je niet schamen, omdat je in Mij gelooft en op Mij vertrouwt. Weet je, Ik weet zeker dat er hier mensen zijn die niet zullen sterven, voordat ze hebben gezien dat Gods Koninkrijk komt!'

Hebben deze mensen begrepen hebben wat Jezus heeft gezegd? Hij is de Messias, die God heeft beloofd. Hij komt de wereld redden!

Gebed

Here Jezus, U bent onze Redder, U bent de Messias. Dank U wel dat U dat steeds weer aan ons wilt laten zien door wat U zegt en wat U doet. Soms is het moeilijk om alles te begrijpen. Wilt U ons helpen om te doen wat U vraagt. Amen.

Auteur: RvO



Zo is Jezus echt

Bijbelverhaal

Vorige week hoorden we over Jezus die door het gebied van Dekapolis trok met zijn leerlingen. Daar maakte Hij een dove en een blinde beter. Weet je nog? Vandaag lezen we verder in de Bijbel.

Jezus heeft het plan om met de leerlingen naar een volgend gebied te lopen. Ze gaan richting de dorpen van Caesarea Filippi. Het gaat om een aantal kleine gehuchten ongeveer 40 km boven het meer van Galilea. Dat is in het noorden van Israël, tegen de grens met Libanon en Syrië. Het is een drukbezochte plek met diverse heiligdommen van Pan en Zeus, twee vreemde goden. Voor ze er aankomen, polst Jezus zijn leerlingen. 'Wie zeggen de mensen dat Ik ben?'

Interessante vraag op deze plek. Weten de mensen dat er verschil is tussen de Zoon van God en een afgod? Dat weten de leerlingen wel. Ze zijn er altijd bij als Jezus mensen ontmoet, geneest en lessen doorgeeft over zijn Koninkrijk. Ze horen genoeg onderweg. 'Sommigen zeggen dat U Johannes de Doper bent, anderen Elia en weer anderen Jeremia of een van de profeten', antwoorden de leerlingen. Er zijn genoeg meningen over Jezus. Maar uit de namen die worden genoemd, blijkt wel dat de mensen Hem zien als een groot Profeet. Uit de woorden en daden van Jezus hebben de mensen ontdekt dat Hij vol is van de macht en de genade van God. De minder mooie dingen die vooral door de Farizeeën over Jezus gezegd zijn, die noemen de leerlingen niet. Ze willen Hem geen pijn doen.

'En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben, wil Jezus weten. Petrus is zoals altijd haantje de voorste. Hij zegt meteen: 'U bent de Christus!' Dat is een ander woord voor Messias. In Jezus' tijd is het Oude Testament al geschreven. Daarin staan verhalen van profeten die spreken van een Messias die komen zal. Hè hè. de leerlingen hebben het begrepen. Zij geloven dat deze woorden in vervulling zijn gegaan. Nu krijgen ze vast de opdracht: vertel dat maar aan al die mensen die denken dat ik alleen een richtingaanwijzer, een soort opgestane profeet ben, in plaats van de Messias.

Maar die opdracht geeft Jezus niet. Hij verbiedt zijn vrienden hierover te praten met anderen. Het antwoord van Petrus is wel goed, maar hij en de anderen hebben ook nog niet helemaal goed in beeld wat het betekent: dat Jezus de Messias is. Zij hebben daar zelf een incompleet plaatje bij gemaakt. Ze denken aan een strijdbare koning, die hen gaat verlossen. Ze verwachten dat er met de komst van de Messias voor Israël een tijd van vrede zal aanbreken. Pas als ze ontdekt hebben wie Jezus echt is, en wat Hij doet voor de hele wereld mogen ze het aan iedereen vertellen.

Jezus vindt het tijd om hen wat uitleg geven: Jezus vertelt in de groep dat Hij moet lijden. Dat Hij verworpen wordt door de Schriftgeleerden en overpriesters. Dat Hij gaat sterven. Maar ook, dat Hij na drie dagen zal opstaan. Als Petrus dat hoort, krijgt hij soort kortsluiting in zijn hoofd. Gaat dat over zijn grote Held? Zijn Meester waar hij zoveel van houdt? Moet Jezus sterven? Petrus is het daar helemaal niet mee eens. Hij neemt Jezus apart en begint Hem te bestraffen. Hoe kan Jezus zulke dingen zeggen. Zij zijn er toch om dat te voorkomen? Wat een contrast. Eerder zei Petrus nog: U bent de Christus en nu bestraft hij Jezus!

In de Bijbel staat dat Jezus zich omkeert, alle leerlingen aankijkt, maar alleen Petrus bestraft met de woorden: Ga weg, achter Mij, satan, want je bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. Het woord satan betekent tegenstander. Die naam wordt in de Bijbel aan de duivel gegeven. Hij is de tegenstander van God. Jezus kent de tactiek van de satan. Satan wil niets liever dan dat Gods plan om de wereld te bevrijden mislukt. En als Petrus nu zegt dat hij het er niet mee eens is, laat hij zich gebruiken als spreekbuis van de tegenstander. Daarom deze felle reactie van Jezus. Dat is nodig. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat Gods weg de weg van het kruis is. Jezus moet door het lijden naar de heerlijkheid en de overwinning. Dat kan Petrus nu nog niet begrijpen. Petrus begrijpt nog niet dat er geen andere weg is om mensen te bevrijden. In zijn ogen betekent lijden schande en een nederlaag. Er zijn inmiddels nog meer mensen bij Jezus komen staan. Jezus roept ze toe: Als je Mij wil navolgen, moet je jezelf verloochenen, je kruis opnemen en Mij volgen. De weg naar de heerlijkheid is voor leerlingen niet anders dan die van de Meester. Het begint met jezelf verloochenen. Niet wat jij wilt, wat jij denkt, wat jij voelt is het belangrijkste. Het gaat om wat God wil en wat God zegt. Dat is één. En het tweede is: Je moet je kruis opnemen. Jezus heeft het hier niet over ziekte of rouw. (daarin heb je niet te kiezen) Het kruis dat Jezus bedoelt, dat draag je omdat je voor Jezus kiest. Bijv. als je belachelijk wordt gemaakt omdat je gehoorzaam wilt zijn aan de woorden van Jezus. Het gaat dus om jezelf verloochenen en je kruis dragen. Dat klinkt in de oren van de wereld heel negatief. In de wereld moet je jezelf juist bewijzen. En niet het lijden, maar juist het genieten van leuke dingen staat in de wereld bovenaan. En wat is leven in deze wereld toch belangrijk voor ons. We doen er alles aan om mee te kunnen blijven doen. Maar Jezus is duidelijk; Je gaat het verliezen. Dit leven stopt, en als je niet verder hebt leren kijken dan dit aardse leven, ben je een grote verliezer. Volg Jezus. Kies voor Jezus. Vertel maar wie Hij voor jou is. Dat is de grote opdracht die we vandaag meekrijgen. Dan zul je leven.

Vragen

deze keer maken we de vragen alleen, ieder voor zich

1. Wie is Jezus? Maak een lijstje met dingen die je van Hem weet: Maak het zo compleet mogelijk.
Wat zegt de Vader zelf van zijn Zoon?
2. Jezus vraagt ook aan jou: Wie zeg jij dat Ik ben. Schrijf het maar op.
Een andere belangrijke vraag is: Wat vindt God van jou? Dat mag je -voor jezelf- opschrijven.
3. Wel een spannende vraag die Jezus stelt, zou jij de vraag durven stellen: wat zeggen de mensen over mij? Zou jij je vrienden durven vragen: Wat vinden jullie van mij? Hoe belangrijk is het, wat anderen van jou zeggen?

Gespreksvragen

- Nog even terug naar het verhaal van de blinde (vorige week) Hij ging zien in fasen. Zou het in het leren geloven ook zo gaan? Zoals in dit verhaal: De mensen die zeiden dat Jezus een profeet is. Profeten zijn richtingsaanwijzers, die wijzen naar iemand, naar Jezus zelf. De mensen zien nog niet goed wie Jezus echt is (vgl. zie mensen als bomen).
Petrus bijvoorbeeld, ziet alleen Jezus als Koning van Israël, nog niet als Verlosser voor de hele wereld. Petrus gaat in de loop van zijn leven steeds meer leren, wie Jezus werkelijk is? Vertel wat je ervan vindt. Hoe gaat dat in jouw leven?
- Lees Matteüs. 4:8:10 Jezus werd in de woestijn verzocht. Satan deed daar een voorstel. Hij wilde Jezus afhouden van het verlossingsplan. Voor een tweede poging om Jezus van de weg van het kruis weg te houden, gebruikt satan in dit verhaal Petrus. Snap je waarom Jezus zo fel reageert?



Voor het DANKGEBED

Wie is Jezus? Dank Hem ervoor!

Gebruik punten uit de lijst van vraag 1.

Auteur: RE