

4 februari 2024

Genezing van een dove en een blinde

Marcus 7:31-37 en 8:22-26



Thema: Jezus geeft meer dan goede woorden

Doel

De kinderen ontdekken dat Jezus zijn woorden over God extra kracht geeft door genezingen in Gods naam.

Toelichting

Na de genezing van een dove en een blinde verbiedt Jezus de genezen mensen erover te vertellen. De kern van zijn werk is niet het genezen van mensen, maar het prediken van Gods Koninkrijk dat komt. Daarvoor komen de mensen uit de omgeving niet naar Hem toe. Ze willen wonderen zien, genezen worden. Jezus wijst al deze mensen met een probleem niet af, maar geeft hun wel opdracht wat ze hebben gezien en gehoord niet verder te vertellen. Dat gebeurt toch.

Jezus maakt zo duidelijk dat Gods liefde dieper gaat dan alleen een gezond lichaam. Het is belangrijker God te kennen en in Hem te geloven. God wil mensen redden van hun verkeerde leven. Als teken dat Hij dat kan en wil geneest Jezus ook doven en blinden. Zodat de mensen weten dat wij Hij zegt Gods waarheid is.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Niets kunnen horen

Richtlijnen: Aan de jongste kinderen kiezen voor één genezing, van een dove man. Wat betekent het dat je niets kunt horen? (Bedenk een spel om ze dat te laten ervaren) Het is dan ook lastig om te leren praten, want je hoort je eigen stem niet. Je hoort geen geluiden, dus ook niet of iemand je roept of je iets duidelijk wil maken. Tegenwoordig zijn daar gelukkig hulpmiddelen voor. Het is fijn dat ook dove kinderen kunnen meedoen op school en in de kerk.

Vandaag komt Jezus een dove man tegen; hij is heel moeilijk te verstaan. Jezus geneest hem. Hij hoort alles weer en kan ook direct goed praten. De wereld wordt heel anders voor hem. Wat zijn geluiden mooi!

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Geen reclame, alstublieft

Richtlijnen: Vraag aan de kinderen wat de bedoeling is van reclames. Volvo wil graag dat je in dat merk auto rijdt, Calvé wil dat jij dat merk mayonaise op je friet doet. En Samsung wil dat je zijn nieuwste telefoon kiest. En het werkt, zeker als een spannend of leuk filmpje is. Je onthoudt de naam van het merk en als je dan mayonaise, een auto of telefoon nodig hebt... bingo.

In het bijbelverhaal van vandaag zegt Jezus dat de mensen geen reclame voor Hem moeten maken. 'Niet vertellen wat er gebeurd is', 'Ga het dorp niet in'. Waarom? Iedereen mag toch weten dat Hij doven en blinden kan genezen? Jezus wil daarmee voorkomen dat de mensen Hem alleen als een wondergenezer gaan zien, als tovenaars namens God. Jezus is gekomen om de mensen te leren dat ze alleen door te geloven in Hem en te gehoorzamen aan God echt gelukkig worden. En als bewijs dat Jezus Gods woorden spreekt, geneest Hij mensen ook van een ziekte of handicap. Maar dat is niet het belangrijkste.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Gods woorden en daden

Richtlijnen: Na de genezing van een dove en een blinde verbiedt Jezus de genezen mensen erover te vertellen. De kern van zijn werk is niet het genezen van mensen, maar het prediken van Gods Koninkrijk dat komt. Daarvoor komen de mensen uit de omgeving niet naar Hem toe. Ze willen wonderen zien, genezen worden. Jezus wijst al deze mensen met een probleem niet af, maar geeft hun wel opdracht wat ze hebben gezien en gehoord niet verder te vertellen. Dat gebeurt toch. Jezus maakt zo duidelijk dat Gods liefde dieper gaat dan alleen een gezond lichaam. Het is belangrijker God te kennen en in Hem te geloven. God wil mensen redden van hun verkeerde leven. Als teken dat Hij dat kan en wil geneest Jezus ook doven en blinden. Zodat de mensen weten dat wij Hij zegt Gods waarheid is.

Jezus wil dus allereerst dat mensen naar zijn boodschap zullen luisteren, dat ze daar niet doof en blind voor zijn. Dat ze niet in hun eigen gedachtewereld blijven vastzitten, maar openstaan voor Gods woorden en daden. En ook al kun je prima horen en zien, kan dat heel moeilijk zijn.

Extra Bijbelgedeelte: Marcus 1:35-38

Na een dag genezingen is iedereen op zoek naar Jezus. Dan wil Jezus daar niet blijven, maar ergens anders heen. Het belangrijkste is immers het goede nieuws.

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelten

In het gebied van Dekapolis geneest Jezus een man die doof is en slecht kan spreken. De menigte ziet dit als vervulling van de Messiaanse profetieën van Jesaja. Verder op zijn reis komt Jezus in Betsaida waar hij een blinde man geneest.

Vers voor vers Marcus 7:31-37

- Vs. 31 Jezus reist van Tyrus – gelegen aan de kust van de Middellandse Zee – naar het Meer van Galilea. Kennelijk naar de oostzijde van de Jordaan, want daar ligt het gebied Dekapolis (betekent: tien steden). De reisroute is niet erg duidelijk. Jezus was bij Tyrus (7:24) en gaat richting het Meer van Galilea, via Sidon maar dat lag 36 km ten Noorden van Tyrus, ook aan de Middellandse Zee. De Dekapolis was een niet-joods gebied.
- Vs. 32 Vrienden of bekenden brengen een dove en slechtsspreekende man bij Jezus. Hoe mooi is dat! Het OT en NT geven veel voorbeelden van handoplegging: bij offers (Lev. 16:21), bij zegening (Gen. 48:14), bij genezing (Marc. 5:23; 6:5; 8:23; 10:16; 16:18), bij het ontvangen van de Heilige Geest (Hand. 8:17-19; 9:12, 17; 19:6) en bij het bevestigen in een kerkelijke 'functie' (Hand. 6:6; 13:3; 1Tim. 4:14; 5:2; 2Tim. 1:6). Hier verwachtte men dat er genezende kracht van Jezus uitging en dat aanraking voldoende is voor herstel (verg. Marc. 5:23). De handoplegging is symbool voor de overdracht van kracht. Mensen genezen in de aanwezigheid van Jezus die Hij zichtbaar en voelbaar maakt door zijn hand op hen te leggen.
- Vs. 33 Jezus neemt de man apart buiten de menigte. Hij steekt zijn vingers in de oren van de man waarschijnlijk om hem te laten voelen wat Hij gaat doen. Met een beetje speeksel raakt Hij tong aan. Speeksel werd in de oudheid als geneeskrachtig beschouwd.
- Vs. 34 Jezus zucht. Vanwege het lijden?! In Rom. 8:22, 23, 26 schrijft Paulus over het zuchten vanwege het lijden. De Geest bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Ons lijden gaat God ter harte. Effata is Aramees en betekent 'ga open'.
- Vs. 35 Eerst had de man anderen als spreekbuis nodig, nu kan hijzelf weer goed en verstaanbaar spreken.
- Vs. 36 Jezus wil niet dat zijn wonderen verteld worden, maar de mensen bazuinen het in het rond. In hun verbaasde kreten hoort men de echo van Messiaanse profetieën (Jes. 35:5-6).



Verantwoording: kaart overgenomen van Wikipedia.

Galilea en omstreken in de Romeinse periode. Op deze kaart lijkt Betsaïda verder weg van het meer van Tiberias te liggen, maar in werkelijkheid lag het vissersdorp in de tijd van Jezus aan de oever. Dat veranderde toen een zware aardbeving in 115 n. Chr. een deel van het meer ter hoogte van de Jordaanmonding deed dichtslippen.

Vers voor vers Marc. 8:22-26

- Vs. 22 Jezus en zijn volgelingen komen nu aan in Betsaïda, een vissersdorp aan het Meer van Galilea net aan de oostkant van de Jordaan. Mensen brengen een blinde man naar Jezus.
- Vs. 23 Net als bij de genezing van de dove man hiervoor, neemt Jezus hem apart, zelfs tot buiten het dorp. Jezus doet wat van zijn speeksel op de ogen van de man en legt zijn handen erop – dus opnieuw handoplegging.
- Vs. 24 Zie je al wat? vraagt Jezus. Hoe beeldend is het antwoord: Ik zie mensen, het zijn net bomen, maar ze lopen rond.
- Vs. 25v Opnieuw legt Jezus zijn handen op de ogen van de blinde en dan is hij helemaal genezen. En opnieuw zegt Jezus: blijf weg van de mensen!

Vragen

1. Handoplegging wordt ook toegepast in allerlei spirituele bewegingen, o.a. door magnetiseurs en in Reiki. Misschien zijn er kinderen die daar kennis van hebben of zelfs ervaring mee hebben? Het lijkt me goed om daar rekening mee te houden.
2. Wat is de kern van het eerste verhaal? Zucht Jezus misschien ook omdat de oren van velen gesloten zijn voor zijn boodschap en voor hemzelf?
3. In beide verhalen geeft Jezus de genezen personen nadrukkelijk de opdracht om hun genezing niet aan anderen te vertellen. Waarom zou hij dat doen?
4. Wel vreemd dat Jezus de blinde man in twee stappen geneest. Zou Jezus de man wat tijd willen geven om te wennen aan de nieuwe situatie?

Auteur: RB

Liederen

Psalm 100

Lied 533

Lied 534

Lied 146c

Lied 146a

Kom en Zie

Zoek eerst het Koninkrijk van God

Ben je groot of ben je klein

Vertel het aan de mensen

Jezus is de Goede Herder

Heer, U kent me als geen ander

Door de kracht

(=Gezang 21 LvdK)

(=Gezang 20 LvdK)

Liedjes voor kinderen Elly en Rikkert deel 1

Hemelhoog 88

Hemelhoog 389

Hemelhoog 691

Hemelhoog 428

Hemelhoog 56

Hemelhoog 222

Auteur: PZ



Niets kunnen horen

Vandaag gaat het verhaal over een dove man.

Wat betekent het als je doof bent? Dove mensen horen geen geluiden. Ze horen geen stemmen, geen muziek, helemaal niks. Dat is heel lastig. Je hoort niet of iemand je roept of iets aan je vertelt. Hoe kun je de juf in de klas horen of de dominee in de kerk?

Vaak praten ze daardoor ook niet zo duidelijk. Ze kunnen zichzelf ook niet goed horen.

We beginnen met een spel om de kinderen te laten ervaren hoe het is als je doof bent. Neem een koptelefoon mee, bij voorkeur een met noise cancelling. Bedenk van tevoren een paar eenvoudige opdrachten, zoals: loop een rondje door de ruimte. Eén kind zet de koptelefoon op. Vertel een ander kind de opdracht. Lukt het om het 'dove' kind duidelijk te maken wat de opdracht is? Geef eventueel hulpmiddelen die kunnen helpen bij de communicatie. Laat verschillende kinderen het spel proberen.

Tegenwoordig zijn er gelukkig veel hulpmiddelen voor dove kinderen op mee te doen op school en in de kerk. Kunnen de kinderen voorbeelden noemen?

Bijbelverhaal

In het verhaal van vandaag is Jezus bij het meer van Galilea. Iemand brengt een man bij Jezus. De man is doof en praat moeilijk. 'Heer, alstublieft, leg uw hand op deze man. Dat zal hem genezen.'

Jezus neemt de man bij de arm en loopt met hem weg van de groep mensen.

Op een rustige plek steekt Jezus zijn vingers in de oren van de man en raakt met speeksel de tong van de man aan. Daarna kijkt Jezus omhoog, naar de hemel. Hij zucht diep en zegt: 'Effata!' Dit woord betekent: Ga open! Zodra Jezus dit gezegd heeft gaan de oren van de man open en komt zijn tong los. De man kan weer horen en hij kan ook meteen goed praten. De man kijkt vol verbazing om zich. Hij hoort zoveel verschillende geluiden. Hij hoort pratende mensen, de vogels in de lucht en het ruisen van het gras. Wat zijn geluiden mooi!

De mensen die het zien zijn diep onder de indruk van het wonder dat Jezus zojuist gedaan heeft. Ze willen het aan iedereen vertellen. Maar Jezus zegt streng: 'Nee, vertel aan niemand wat hier vandaag gebeurd is.'

Het helpt niets. Hoe strenger Jezus zegt dat mensen niks mogen vertellen over wat ze hebben gezien, des te meer praten ze erover. De mensen zeggen: 'Alles wat Jezus doet is goed. Hij laat doven weer horen en geeft mensen hun stem terug.'

Auteur: HVM



Geen reclame, alstublieft

Inleiding

Op de televisie, op de radio, op internet. Overal zie je het: reclame. Je ziet een auto over een brede weg rijden door een prachtig landschap met bos en bergen. Jij denkt terug aan de vakantie van vorig jaar, toen jullie naar Noorwegen zijn geweest. Wat was dat mooi en gezellig! Opeens komt het merk van de auto in beeld: Volvo XC90. 'Papa, wat een mooie auto, he? Als ik later groot ben wil ik die hebben'.

Volvo heeft een filmpje gemaakt, waarin alles even mooi en glimmend is. Iedereen lacht en doet leuke dingen. Want Volvo wil dat mensen hun auto's kopen en niet die van Opel of Hyundai. Dat hun naam bekend wordt en als jij dan een nieuwe auto nodig hebt, denk je: in een Volvo rijden is schitterend, perfect. En dat is precies de bedoeling van Volvo.

Maar weet je: ook in een Volvo XC90 zitten soms chagrijnige mensen. Ook daarin krijgen kinderen ruzie op de achterbank als het 'ver rijden' is. Ook in een Volvo XC90 kan een deuk komen. Als je daarin te hard rijdt of hem foutparkeert krijg je een bekeuring van de politie. Reclame maakt alles een beetje mooier dan het in het echt is.

Vergeet dat niet als je een reclame ziet voor auto's, chips, een smartphone of kleding.

In het bijbelverhaal van vandaag verbiedt Jezus de mensen om Hem heen reclame voor Hem te maken. Hij vindt het fijn dat iedereen van Hem hoort en in Hem gelooft, maar wel op een goede en eerlijke manier. Luister maar.

Bijbelverhaal

Het is druk in de straten van Betsaida. De mensen in het dorpje zijn uit hun huizen gekomen. Jezus is in hun dorp. Dat willen ze zien. Hij heeft al zoveel mooie en geweldige dingen gedaan. Soms snappen ze niet wat Hij zegt over God, maar als je ziet hoe Hij zieke mensen beter maakt en andere wonderen doet, dan word je blij. Kijk daar eens, daar wordt iemand bij de Here Jezus gebracht. Langzaam schuifelt een man naast een vriend in de richting van Jezus. Hij houdt zijn vriend stevig vast, want hij ziet niet welke kant hij op moet.

Hij is blind en in deze drukte is het moeilijk om niet tegen iemand aan te botsen. Hij hoort de stemmen van mensen die hij kent uit zijn dorp, maar hij hoort ook vreemde stemmen. Stemmen van mensen die niet hier uit de buurt komen.

Welke stem zal van Jezus zijn? Wat zal Jezus tegen hem zeggen? Zal Hij hem beter maken, zodat hij weer kan zien? Zijn vriend stopt. Zijn ze bij Jezus? Voordat de man zelf iets kan zeggen, hoort hij de mensen om hem heen roepen: 'Jezus, wilt U hem aanraken, zodat hij weer kan zien!' Dan voelt hij een hand die zijn hand pakt. Het is niet de hand van zijn vriend die hem hier heeft gebracht. 'Kom maar mee', zegt een vriendelijke stem. De man van de hand neemt hem mee tussen alle mensen door. Het lijkt wel alsof alle mensen nu achter hem aanlopen. Wat is er toch?

Hij hoort roepen: 'Meester, waar gaat U naartoe?' Wie is die man die hem meeneemt? Zou dat Jezus zijn? Of misschien een van zijn discipelen? Na een tijdje blijven ze staan. De man laat zijn hand los. Hij hoort Hem in zijn handen spugen. Wat gebeurt er toch? Plotseling voelt hij natte handen op zijn ogen. En daarna voelt hij de handen op zijn hoofd.

'Ziet u al iets?' vraagt de vriendelijke stem. De man doet zijn ogen open en kijkt. Hij knippert nog eens met zijn ogen. Ja, licht! En die dingen voor hem, zijn dat bomen? Lopende bomen? De man zegt: 'Ik kan mensen zien, maar het lijkt wel of ik bomen zie rondlopen.' Dan legt Jezus nog een keer zijn handen op de ogen van de blinde man. Daarna vraagt Hij weer: 'Ziet u iets?' De man doet zijn ogen open. Hij kijkt rond, knippert een paar keer met zijn ogen en kijkt weer rond. Wat een prachtig gezicht! Al dat licht, die prachtige kleuren en mensen.

Hij ziet Jezus, die hem genezen heeft. 'Ik zie alles nu duidelijk en scherp. Ik zie de bomen en de bloemen, de mensen en de vogels in de lucht!' 'Goed,' zegt de Here Jezus, 'ga dan nu naar huis terug, wees blij! Maar ga niet naar het dorp om te vertellen dat Ik je heb beter gemaakt'.

Afsluiting

Jezus zei wel vaker tegen mensen die hij had genezen dat ze niemand moesten vertellen wat er gebeurd was. Laatst nog bij een dove man. Jezus had gebeden en hem de handen opgelegd. Hij had tegen de man gezegd: Effata, ga open. De mensen hadden er niet naar geluisterd en hadden het juist wel gedaan. Zo enthousiast waren ze over de wonderen van Jezus.

Jezus wilde dat niet: geen reclame, alstublieft. Maar waarom niet? Jezus vindt het doen van genezingen niet het belangrijkste. Hij is geen tovenaars of wondergenezer, maar de Redder van God. Het belangrijkste zijn zijn woorden over God. Jezus legt de Schriften uit, zodat mensen hun leven veranderen en in zijn Vader en Hemzelf geloven. Hij vertelt mensen wat echt waar is in het leven, dat God naar mensen omkijkt. Wie ze ook zijn, wat ze ook hebben gedaan en hoe moeilijk ze het ook hebben. Dat bewijst Hij met wonderen.

Maar de mensen om Hem heen kijken vooral naar die wonderen, de prachtige, opvallende dingen en niet naar de kern, waar het om draait. Jezus wil eerlijk laten zien wie Hij is. En daarom zegt Hij: vertel niet te veel over Mij, wacht af dan wordt de waarheid vanzelf duidelijk. Geloof alleen zelf en leef dicht bij je Heer.

Gebed

Here Jezus, U laat ons kijken, U laat ons zien. Wilt U ons laten zien wie U voor ons wilt zijn?

Soms zien wij de verkeerde dingen of denken wij niet goed na bij alles wat we zien. Wilt U ons helpen goed te kijken?

Heer, we willen vandaag ook speciaal bidden voor alle mensen in onze buurt, in ons land en op andere plaatsen in de wereld, die niet kunnen zien. Die in het donker moeten leven en zo vaak hulp nodig hebben van andere mensen. Wilt U hen de helpende handen die ze nodig hebben geven.

We bidden ook of iedereen in U mag gaan geloven. Als ze echt zien wie U bent, dan worden ze echt gelukkig en blij.

Amen.

Auteur: RvO



Gods woorden en daden

Intro

Het verhaal vandaag gaat over twee genezingen. Jezus is in een gebied buiten Israël; in heidens gebied, waar de mensen Hem niet kennen. Het is belangrijk om dat te bedenken, als je straks de verhalen hoort. Wie oren heeft moet goed luisteren, anders krijg hij er niks van mee. Jezus gebruikt raadselachtige beelden, beelden vol symboliek. Wie ogen heeft moet goed kijken, anders krijgt hij er niks van mee.

Bijbelverhaal

Marcus is de enige die deze twee verhalen heeft opgeschreven. Eerst lezen we van een dove mens die door Jezus genezen wordt. Omdat deze man niet kan horen, kan hij ook niet duidelijk praten. Hij is moeilijk te verstaan. In de Bijbel staat dat omstanders hem bij Jezus brengen. Misschien zijn het familieleden, of misschien wel burenen. Zij duwen de man naar voren. Jezus neemt de man apart, om hem alle aandacht te kunnen geven. En hoe Jezus dat doet, vind ik prachtig. Op Jezus' eigen unieke manier benadert Hij de man. Het lijkt vreemd als je leest wat er gebeurt. Jezus doet meer, dan dat Hij spreekt. Hij gebruikt gebarentaal. Hij is helemaal gericht op de man die tegenover Hem staat. Hij gebruikt de 'taal' die bij deze man past. De man kan zien en voelen wat Jezus doet. Jezus steekt zijn vingers in de oren van de man. Hij wijst alleen met een gebaar de plek van de beschadiging aan. Dan neemt Hij speeksel uit zijn eigen mond. En raakt daarmee de tong van de dove man aan, om daardoor als het ware zijn kracht in de mond van de man te leggen. Alweer gebarentaal. En tot slot zucht Jezus diep en kijkt dan omhoog. Dit moet voor de man, die niets hoort, helemaal duidelijk zijn. Jezus weet hoe zwaar het leven van een doof mens is. Jezus weet dat genezing alleen van Boven komt. Met kracht spreekt Hij: In Gods naam zeg Ik 'Effata' Word geopend of ga open, betekent dat. En het wonder gebeurt. Na de ontmoeting met Jezus hoort de man die eerst doof was alles weer. En de band van zijn tong is los. Hij kan ineens goed praten; niet meer het kromme taaltje van een dove die zichzelf niet kan horen. Dat is een groot wonder. De man kan nu zelf spreken, hij heeft daar niet langer een ander voor nodig. De mensen zijn geweldig onder de indruk van wat er gebeurt: Wie is Hij toch? Zeggen ze tegen elkaar: 'Alles wat Hij doet is goed. Hij laat doven horen en stommen laat Hij spreken'. Hoewel Jezus verboden heeft over dit wonder te spreken, gebeurt het toch. De mensen kunnen niet over zwijgen over wat ze gezien hebben.

Als Jezus verder reist met zijn leerlingen, brengen mensen een blinde bij Jezus. Zij komen met niet zomaar een vraag, ze smeken of Jezus de blinde aan te raken. Ze weten dat een aanraking van Jezus al genoeg is om te genezen. Jezus geneest deze blinde op zijn eigen manier. Jezus neemt de blinde apart, Hij neemt hem mee tot buiten het dorp. En weer gebruikt Hij het symbool van zijn

innerlijke kracht; speeksel. Ik stel me zo voor dat Jezus wat spuug in zijn hand doet en dan met de vingers het aanbrengt op de ogen van de blinde. Daarna legt Hij hem de handen op. Rustig vraagt Jezus: Zie je al iets? Jezus weet best wat de blinde kan zien, maar Hij vraagt het toch. De man antwoordt: Ik zie de mensen, ik zie ze als bomen. Ze lopen rond. Hij ziet nu dus wel iets, maar er is een probleem; Hij ziet nog wazig! Het lijkt of de genezing maar half gelukt is. Hier wordt een wonder in fasen verricht. Jezus werkt volgens zijn eigen plan. Hij legt nog een keer zijn handen op de ogen van de blinde. En laat hem weer kijken. De blinde is nu helemaal hersteld. Hij kan alles heel duidelijk zien. Hij ziet als eerste: Jezus. De man is op een bijzondere manier genezen. Jezus gebruikte beeldtaal. De blinde moest het kijken leren, en dat hoeft niet in één keer. Het is ook zo'n grote overgang. Jezus laat hem langzaam wennen.

En wij?

Ik denk dat Jezus ons dat ook wil leren. Wij mogen steeds beter naar Hem leren kijken. Al lezend in de Bijbel, al luisterend naar de verhalen. Als Jezus vraagt: Wie ben Ik? moeten wij helder krijgen, wie Hij precies is. Dan moeten we niet een wazig of vaag antwoord geven. Wij mogen zien dat Hij de Zoon van God is. Onze Redder. Dat zien we uit onszelf niet. God leert ons dat. De Heilige Geest helpt ons daarbij. Scherp zien. Scherp zijn in het luisteren. Daar gaat het om. De man die blind was, mag terug naar zijn huis. Daar mag zijn familie weten wat Jezus gedaan heeft, maar in het dorp en verdere omgeving moet er geen spektakel van worden gemaakt.

Vragen

1. Vrienden of bekenden breng een dove man bij Jezus. Wat vind je ervan? Kunnen wij dat nu ook nog doen? Iemand bij Jezus brengen?
2. Wat vind je van de manier waarop Jezus de dove man geneest? Wat zegt dit over Jezus?
3. Waarom mogen de mensen niets van het wonder doorvertellen, denk je? Lees met elkaar Marcus 1:35-38. En praat erover.
4. Jezus zegt tegen de leerlingen in Marcus 8:18 Hebt u ogen en u kijkt niet? Hebt u oren en u hoort niet? Wat bedoelt Jezus? Wat moeten de leerlingen nog leren? En wij?
5. Er zijn verschillende overeenkomsten in deze beide verhalen. Schrijf ze op.

—————→
lees verder op de volgende bladzijde

Tot slot

Iets dat mij raakte: We weten uit verhalen van ex-moslims dat Jezus aan hen verschijnt in een droom of visioen. Jezus openbaart zich aan hen als de man in het wit/licht. Moslims komen op deze manier tot geloof in Jezus. Nu vertelde iemand mij dat Jezus dove moslims in gebarentaal laat weten wie Hij is. Hij werkt dus nog steeds op dezelfde manier. Het is mooi om dat te weten! Je mag Hem daar straks voor danken. Weet je nog meer dankpunten vanuit dit verhaal?

Auteur: RE