

28 januari 2024

# Johannes de Doper gedood

Marcus 6:14-29



# Thema: Johannes de Doper leeft?

## Doel

De kinderen leren dat er vreselijke dingen kunnen gebeuren. Gods waarheid blijft klinken, ook dan.

## Toelichting

Johannes de Doper gaat voor Jezus uit. Zijn leven heeft als doel het Koninkrijk van de Messias te verkondigen en mensen op te roepen hun leven daarop te richten. Johannes wijst daarbij op Jezus. Iedereen moet zich bekeren om gered te worden. Johannes wijst ook koning Herodes op zijn zonden. Die wordt gevangengezet en na een dwaze belofte door Herodes onthoofd.

Marcus legt de nadruk niet op het verschrikkelijke van Johannes' dood, maar op het respect van Herodes voor hem.

Als Herodes over Jezus hoort, denkt Hij dat Johannes de Doper uit de dood is opgestaan. Hij beschouwde hem als een rechtvaardig heilig man die hem met zijn woorden tegelijk fascineerde en onzeker maakte. Je kunt Gods waarheid niet het zwijgen opleggen, alleen degene die Gods woorden uitspreekt. Steeds weer komen er nieuwe dienaren van God. Gods waarheid zal de wereld nieuw maken, dwars door het lijden heen.

## Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Herodes en Johannes de Doper

Richtlijnen: Vertel de jongste kinderen niet de gruwelijke details over de dood van Johannes.

Leg eenvoudig iets uit over het leven en sterven van Johannes de Doper. Hij wijst mensen erop, dat ze God moeten gehoorzamen. Hij zegt zelfs tegen koning Herodes dat het niet goed is, dat hij met Herodias getrouwd is. Zij is de vrouw van zijn broer, niet van hem. Herodes gooit hem in de gevangenis, maar blijft soms met Johannes praten. Dan komt het feest in het paleis. De dochter van Herodias mag na haar dans een wens doen. Zij wil dat Johannes gedood wordt. Wat oneerlijk!

## Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Johannes is toch al dood?

Richtlijnen: Als inleiding kun je de kinderen vragen op wie zij lijken. Worden ze wel eens met iemand verward? Denken ze soms dat jij iemand anders bent? Door je uiterlijk? Door wat je zegt en doet? Vind je dat vervelend?

In het bijbelverhaal denkt koning Herodes dat Jezus Johannes de Doper is. Hij is net zo trouw aan God, vertelt ieder mens wat God wil en van hen vraagt. Best goed, maar ook irritant. Toen Johannes hem zei dat hij nooit de vrouw van zijn broer had mogen afpakken, had hij hem gevangengezet. Op een dag was hij per ongeluk gedood. Op zijn verjaardag beloofde hij een beloning aan zijn dochter voor dansje. Wist hij veel dat ze het hoofd van Johannes zou vragen? Herodes wordt er onrustig van: Jezus lijkt zo op Johannes...

Verdrietig hoe het kan aflopen als je eerlijk Gods woord zegt, maar ook mooi dat Gods woorden altijd blijven klinken. Johannes wees op Jezus in zijn leven en zet zelfs zijn dood mensen nog aan het denken over Jezus.

## Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Een leven lang voor Jezus uit

Richtlijnen: Vertel aan de jongeren de geschiedenis van de dood van Johannes de Doper. Hoe hij Johannes om zijn beschuldigende woorden namens God een lesje wil leren. Hoe hij gemanipuleerd wordt om Johannes te vermoorden. Wat vinden de jongeren daarvan? Heeft Johannes dat verdiend? Er gebeuren ook nu dingen waar je geen weg mee weet. Zo wreed en in strijd met het goede.

Wijs op de reactie van koning Herodes. Hij heeft het gevoel, als hij over Jezus hoort, dat Johannes is opgestaan. Jezus is net zo trouw aan God. Dat fascineert en irriteert hem. Herodes heeft daarin gelijk: Johannes ging in zijn leven, maar ook in zijn sterven voor Jezus uit. Als Jezus straks wordt vermoord aan het kruis, is dat niet het einde. Gods woorden blijven klinken, want zijn graf gaat open.

Je mag schrikken van dingen die tegen Gods Koninkrijk in gaan, maar blijf hoopvol. Je kunt Gods waarheid niet het zwijgen opleggen, alleen degene die Gods woorden uitspreekt. Steeds weer komen er nieuwe dienaren van God. Gods waarheid zal de wereld nieuw maken, dwars door het lijden heen.

## Extra bijbelgedeelte: Romeinen 8:31-39

Een van de beroemdste en hoopvolste gedeeltes uit de Bijbel. Geen lijden of pijn kan ons scheiden van de liefde van God in Christus. Nu Hij is gestorven en opgestaan zijn we winnaars.

Auteur: DW

# Achtergrondinformatie

## Algemene Inleiding

Tussen het moment, dat Jezus de discipelen uitzendt en het moment, dat zij weer terugkeren bij Jezus, vertelt Marcus ons van de dood van Johannes de Doper. Overal waar Jezus komt en overal, waar zijn discipelen hun daden stellen in het voetspoor van Jezus, is het Koninkrijk van God aanwezig. Tegenover deze grote koning staat hier Herodes. Herodes hoort van de naam van Jezus. En hij hoort ook, wat de mensen van hem zeggen. Ze denken dat hij Johannes de Doper is, die weliswaar gestorven is, maar nu weer zou leven. Ze denken dat hij Elia is, die zou verschijnen pal voordat de Messias zou komen. Of een grote profeet. Opvallend is, dat de vragen rondom Jezus ook weergegeven worden in de antwoorden die Jezus krijgt van zijn discipelen als hij hen vraagt: wie zeggen de mensen dat ik ben? (Mc.8,27v.) In de algemene opinie leeft de naam van Jezus dus volop en heeft niemand echt een goed antwoord op deze vraag. Maar Herodes is ongerust. Hij is vooral bang, dat het hier om Johannes de Doper zou gaan. Johannes was immers door Herodes gedood. En het volksgeloof wilde, dat een onschuldig gedood mens weer tot leven kon komen.

Het enkele feit, dat Herodes van Jezus hoort en van zijn discipelen, vormt de introductie tot de geschiedenis van het overlijden van Johannes de Doper. Johannes was door Herodes gevangengenomen. Kennelijk om hem te beschermen tegen zijn vrouw Herodias. Misschien dacht Herodes ook wel, dat hij Johannes op deze wijze onder controle kon houden. Maar deze vlieger gaat hier niet op. Want waar Johannes bescherming nodig had, omdat hij kritiek had geuit op het huwelijk van Herodes en Herodias, blijkt dat Herodes steeds luisterde naar wat Johannes hem te zeggen had, ook vanuit de gevangenis. Het Woord van God gaat altijd door, zou Paulus later zeggen. Zelfs als belangrijke getuigen in het gevang worden gezet om daar uiteindelijk te sterven. Johannes is de voorloper van Jezus. Hij heeft de weg bereid. Hij heeft gewezen op de komst van de zoon van God. En ook in de weg die hij moet gaan, is hij verbonden aan de weg van Gods zoon. Het is een weg van lijden en sterven. Een weg in opdracht van God en trouw aan zijn woord. En zo komt het, dat een aardse koning als koning Herodes liever een man laat onthoofden, dan dat hij zelf gezichtsverlies lijdt. Een jong meisje is hier het middel in een kwaadaardig spel tussen Herodias en Herodes. En Johannes lijkt hier de dupe te zijn. Hij is tegelijkertijd opnieuw ook weer de voorloper. Want ook de weg van Jezus zal leiden tot in de dood. En zijn discipelen zullen ook zijn lichaam begraven. Ondertussen: het woord van God gaat altijd door. Het werk van God gaat altijd door. Zelfs als wij samenkomen rondom een graf.

## Vers voor vers

- Vs. 14 Herodes Antipas regeerde van 4 voor tot 39 na Christus als viervorst over Galilea en Perea. Hij was een vazal van de romeinse overheersers. En hij heerste, zoals je dat zou kunnen verwachten van een koning, die volledig onder invloed stond van de hellenistische levenssfeer van die tijd. Qua uiterlijk een jood leek hij in niets op een rechtvaardige koning van het volk van God.
- Vs. 16 Overgangsvers naar de kern van deze perikoop: de dood van Johannes de Doper. In dit vers wordt duidelijk a. dat Herodes daadwerkelijk verantwoordelijk is voor de dood van Johannes en b. dat Herodes gelooft, dat Johannes kan opstaan uit de dood. In feite erkent Herodes hiermee de onschuld van Johannes.
- Vs. 18 De beschuldiging van Johannes aan het adres van Herodes en Herodias komt voort uit wat beschreven staat in Lev.18:16. Het gaat hier om de Torah. En die leg je – zeker als koning of viervorst over Israël – niet zomaar naast je neer...
- Vs. 20 Herodes neemt Johannes gevangen uit ontzag. Hij wil hem beschermen. Waarschijnlijk heeft het ontzag voor Johannes ertoe geleid, dat Herodes hem niet meteen heeft gedood. Vandaar de gevangenschap. Zo kon hij Johannes ook onder controle houden. Maar Johannes blijft verkondigen en Herodes moet naar hem luisteren. In feite is het woord van God hier sterker dan welke tralie dan ook.
- Vs. 22v Herodes is onvoorzichtig: Vraag me wat je wil... het zal je gegeven worden. Hij had niets te geven. Hij was een vazal. In dienst van de romeinen.
- Vs.24 Maar Herodias grijpt haar kans. Zij vraagt om hoofd van Johannes de Doper.
- Vs. 26v Liever dan gezichtsverlies te lijden, laat Herodes Johannes onthoofden. Zo groot was zijn ontzag dus ook weer niet. Johannes sterft.
- Vs. 29 Zijn discipelen komen en leggen het lichaam van Johannes in een graf. Ook in zijn lijden en sterven is Johannes hier voorloper van Jezus, die eveneens moest lijden en sterven. En net als bij Johannes, zullen de discipelen ook het lichaam van Jezus in een graf leggen...

## Vragen

1. Als je een vraag mocht stellen aan Johannes de Doper, wat zou je hem dan willen vragen?
2. Wat betekent het voor jou, dat Jezus de dood heeft overwonnen?

Auteur: GD

## Liederen

Psalm 102: 1 en 9

Gezang 247 LvdK

Lied 413

Een stem in de woestijn

Zoek eerst het Koninkrijk van God

Bewaar je oog

Ben je groot of ben je klein

Vertel het aan de mensen

Kom aan boord

(=Gezang 444 LvdK)

Alles wordt nieuw 2: 14

Hemelhoog 88

Hemelhoog 371

Hemelhoog 389

Hemelhoog 691

Hemelhoog 356

*Auteur: PZ*



# Herodes en Johannes de Doper

Het bijbelverhaal van vandaag gaat over Johannes de Doper. Meestal vertelt Johannes de mensen over Jezus. Meestal, maar de laatste weken niet meer. Johannes zit in de gevangenis. Koning Herodes heeft Johannes gevangen laten nemen. Herodes is boos op Johannes. Herodes is het niet eens met wat Johannes tegen hem heeft gezegd.

Het is donker in de cel van Johannes. Er komt maar weinig licht door het kleine raampje.

Johannes kan zich moeilijk bewegen. Zijn handen en voeten zitten vast met boeien. Rondlopen kan Johannes niet.

‘Johannes!’ Een bewaker loopt door de gang naar de cel van Johannes. ‘Je hebt bezoek.’ Achter de bewaker loopt koning Herodes. Herodes bezoekt Johannes af en toe in de gevangenis. Hij heeft bewondering en eerbied voor Johannes, ook al wijst Johannes hem steeds weer op de fouten die hij maakt. De bewaker loopt weg en laat Johannes en Herodes alleen.

Johannes kijkt koning Herodes aan. ‘Bent u nog steeds getrouwd met de vrouw van uw broer?’

De laatste tijd gaat ieder gesprek tussen Johannes en Herodes hier over. Herodes is getrouwd met Herodias, de vrouw van zijn broer. Johannes heeft Herodes verteld dat hij naar God moet luisteren.

Herodias is de vrouw van zijn broer en niet van hem. Herodias is woest op Johannes en wil dat Herodes hem dood laat maken. Herodes wil dat niet. Daarom heeft hij Johannes in de gevangenis gezet. Het gesprek tussen Johannes en Herodes verloopt niet goed. Herodes gaat terug naar zijn paleis. Johannes blijft achter in de donkere gevangenis.

Een paar weken later geeft Koning Herodes een groot feest in zijn paleis. Er zijn veel belangrijke mensen op het feest aanwezig. Herodias is er ook samen met haar dochter. Herodes vraagt de dochter van Herodias te dansen voor zijn gasten. Het meisje laat een mooie dans zien. Na afloop krijgt ze een groot applaus. Herodes zegt tegen haar: ‘Vraag me maar wat je wil, ik zal het je geven. Wat je ook vraagt, ik zal het je geven. Zelfs al is het de helft van mijn koninkrijk.’

Ze weet niet wat ze moet vragen en loopt daarom snel naar Herodias om haar om hulp te vragen.

Herodias weet wel wat ze wil. Dit is haar kans om Johannes af te komen.

‘Vraag koning Herodes om de dood van Johannes de Doper.’

Het meisje loopt terug naar Herodes en al zijn gasten. ‘Ik weet wat ik wil. Ik wil dat u Johannes de Doper laat doodmaken.’

Herodes wordt erg verdrietig als hij dit hoort. Hij wil Johannes helemaal niet dood. De belangrijke gasten van Johannes zijn benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Herodes heeft gezegd dat ze alles mocht vragen en hij zou het haar geven. Koning Herodes ziet zijn gasten kijken. Hij wil zijn belofte aan het meisje niet verbreken. Hij stuurt zijn soldaten naar de gevangenis met de opdracht Johannes dood te maken. En zo gebeurt het ook.

Als de leerlingen van Johannes horen dat hij dood is gaan ze naar de gevangenis om zijn lichaam op te halen. Ze zorgen ervoor dat hij netjes begraven wordt.

*Auteur: HVM*



# Johannes is toch al dood?

## Inleiding

Is er iemand op wie jij lijkt?  
Word je wel eens met iemand verward?  
Door je uiterlijk? Misschien door wat je zegt en doet?  
Zo ja; hoe vind je dat?  
Vandaag vergist zelfs een koning zich tussen twee mensen.

## Bijbelverhaal

Koning Herodes kijkt naar zijn nieuwe vrouw Herodias. Hij vraagt: 'Wat was het een leuk feest, hè liefje?' Zij was eigenlijk de vrouw van zijn halfbroer. Maar ja, toen die samen eens bij hem en zijn vrouw logeerden, waren de koning en Herodias verliefd geworden. Ze scheidten al-lebei, en trouwden vervolgens met elkaar. Mooi opgelost, zouden sommige mensen zeggen.

Herodias antwoordt: 'Ja, het was wel een mooi feest. Maar wat een vervelende zeurpiet is die Johannes de Doper toch! Die probeerde jou gewoon te overtuigen niet met mij te trouwen.'

Dat klopt, bedenkt Herodes. Johannes de Doper, het familielid van Jezus, die ook Jezus gedoopt heeft, heeft duidelijk gezegd: 'Nee, dat mogen jullie niet doen. God wil niet dat mensen scheiden. U, koning en uw nieuwe vrouw zijn al getrouwd. Als jullie scheiden, zijn jullie niet trouw aan jullie eerste vrouw en man. Die worden dan zo-maar aan de kant geschoven. Wat betekent jullie nieuwe belofte van trouw zijn aan elkaar dan nog? Dit is fout!'

Ja, Herodes vindt het ook wel lastig allemaal. Hij is nou eenmaal verliefd geworden op Herodias. Maar wat had hij dan moeten doen? Bij zijn eigenlijke vrouw Phasaelis blijven? Volgens Johannes wel. En eigenlijk snapt Herodes dat ook wel. Want wat was Phasaelis verdrietig en gekwetst toen hij van haar wilde scheiden!

'... Daarom vind ik dat je Johannes maar in de gevangenis moet gooien!' Herodes schrikt op uit z'n gedachten over Johannes en Phasaelis. Herodias klonk heel vastberaden. Hij kijkt haar aan. Wat heeft hij gemist? 'Ja, dan zijn we van dat gezeur af en lopen we niet het risico dat te veel mensen hem na gaan praten. Wat wil hij nou ook? We zijn nu toch netjes getrouwd? Nou dan!' Herodes twijfelt wel. Hij heeft respect voor die man. Johannes is eerlijk en doet duidelijk wat God hem vraagt. Eigenlijk heeft hij altijd gelijk, dus Herodes luistert graag naar hem; hij is iemand die de waarheid durft te zeggen. Herodes kan nu al niet tegen z'n nieuwe vrouw op. Hij geeft toe. Johannes wordt onschuldig gevangengezet...

Als koning Herodes jarig is, komen er veel belangrijke mensen op z'n feest. Herodias' dochter, is met haar moeder mee hiernaartoe verhuisd toen die opnieuw trouwde. Zij danst voor de gasten. Dat vinden de gasten zó mooi, dat Herodes haar zegt: 'vraag maar van me wat je wilt, en ik zal het je geven. Al was het m'n halve koninkrijk!'

Ze weet niet goed wat ze moet vragen. Daarom vraagt ze het aan haar moeder. Herodias heeft gelijk een gemeen plan klaar om voor altijd af te rekenen met de praatjes van Johannes. Ze zegt: 'Zeg maar tegen Herodes dat je het hoofd van Johannes de Doper wil. Op een schaal.' 'Maar mama, dat is zielig voor hem. Ik vind het eng.', zegt het meisje geschrokken 'Je doet gewoon wat ik zeg.'

Nou ja, zeg! Dat zeg je toch niet als moeder? Maar Herodias wel. Haar dochter gaat gauw weer naar binnen en zegt: 'Ik wil dat u me nu direct op een schaal het hoofd van Johannes de Doper geeft.'

Herodes snapt heus wel dat Herodias dit eigenlijk vraagt, of eist, en niet haar dochter. Moet hij weigeren? Hij wil Johannes helemaal niet laten doden! Hij mag die man graag! Hij wordt er bedroefd van. Maar al die belangrijke gasten zitten hier bij hem op z'n verjaardag. Iedereen weet wat hij beloofd heeft. Hij staat voor aap als hij dat niet doet. Dus hij heeft haast geen keus en geeft een soldaat die vreselijke opdracht.

Als de soldaat Johannes in de gevangenis onthoofd heeft, brengt hij zijn gruwelijke vracht bij het meisje. Zij geeft Johannes' hoofd door aan haar moeder Herodias. Die is eindelijk tevreden.

De leerlingen van Johannes de Doper horen wat er gebeurd is. Verdrietig gaan ze naar de gevangenis. Ze nemen zijn lichaam mee en leggen het in een graf.

Later hoort Herodes weer over een man die rondgaat en mensen over God vertelt. Er worden mensen genezen, onreine geesten weggejaagd. Mensen worden opgeroepen om te leven zoals God wil. Dat lijkt wel... Johannes. Maar hoe kan dat nou? Zou het kunnen, dat iemand die onschuldig wordt gedood, weer terug kan komen? Herodes weet het niet. Wel dat er nog meer mensen zijn, die denken dat Johannes de Doper teruggekomen is. Maar anderen zeggen dat het Elia is, die nog veel eerder leefde. Want hij lijkt meer op een profeet van vroeger, vinden ze.

Maar ze hebben het allemaal mis. Want wie gaat er in Herodes' tijd rond, om over Gods liefde en komende Koninkrijk te vertellen, en wonderen te doen? Ja, Jezus! Domme Herodes. Je dacht dat je de waarheid de mond kon snoeren. Maar de waarheid zal altijd blijven bestaan. En Jezus zegt over zichzelf: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven'.

In Romeinen 8:31-39 staat een bekende en heel mooie tekst. Die geldt natuurlijk óók voor kinderen! Je zou hem zo uit zou kunnen leggen:

God is vòòr ons. Wie zou er dan nog tegen ons zijn? God gaf zijn eigen Zoon om voor ons allemaal gedood te worden. Wij horen bij Jezus en Hij houdt van ons. Hij heeft ons schuldenvrij gemaakt. Daarom zullen wij hetzelfde

eeuwige leven krijgen dat Jezus kreeg. En niets kan dat veranderen. Ook al moeten we lijden, worden we gepest of bedreigd. Of we nou honger hebben of in gevaar zijn. Het is zoals Psalm 44 zegt: 'Omdat we in U geloven, zijn we de hele dag in levensgevaar. De mensen behandelen ons als schapen die geslacht gaan worden.'

Maar ook als het heel moeilijk wordt, zullen we alle moeilijkheden overwinnen met de God die van ons houdt. Dit weet ik zeker: niets en niemand kan ons losmaken van de liefde van God. Geen dood of leven kan dat, geen engel of kwade geest, geen mens of macht op aarde of in de hemel, geen hoogte of diepte, of een ander schepsel. We zullen altijd Gods liefde hebben, die hij voor ons heeft door Jezus, onze Heer.

### Afsluiting

- Wat had Herodes beter kunnen doen, toen hem gevraagd werd om Johannes' hoofd?
- Als je een vraag mocht stellen aan Johannes de Doper, wat zou je hem dan willen vragen?
- Wat betekent het (voor jou), dat we met de God die van ons houdt, alle moeilijkheden kunnen overwinnen?

*Auteur: PW*



# Een leven lang voor Jezus uit

## Marcus 6:14-29

Ik ben Herodes en ik ben koning. Niet van een heel groot land, maar toch. Mijn vader was ook koning, over een veel groter gebied. Ik moest dat delen met mijn broers; allemaal kregen we een stukje. Mijn vader en die broers heten trouwens ook Herodes. Daarom noemen ze mij Herodes Antipas.

Ik ben dus koning. Over twee stukjes land. Een van die stukjes land heet Galilea. En daar is de laatste tijd iets bijzonders aan de hand. Er is een man die daar rondreist. Hij heet Jezus. En deze Jezus is erg populair. Duizenden mensen tegelijk komen naar hem luisteren als hij preekt en verhalen vertelt. Ik heb gehoord dat Hij mensen beter maakt die ziek zijn en zelfs een meisje dat niet meer leefde loopt nu weer vrolijk rond, omdat Hij bij haar was. En nu ben ik een beetje in de war. Al de verhalen... deze man doet me aan iemand denken. Een tijdje terugliep er ook zo iemand rond. Hij preekte en hij doopte mensen. Daarom noemde iedereen hem Johannes de Doper. Maar hij doopte niet alleen. Hij vertelde de mensen ook wat God van ze vond. Ook tegen mij en mijn vrouw deed hij dat.

Mijn vrouw heet Herodias. En Herodias was toch kwaad op Johannes de Doper. Hij had gezegd dat het niet goed was dat ze met mij getrouwd is.

'Waar bemoeit hij zich mee, die sprinkhanenvreter?', riep ze toen ze dat hoorde. 'Laat hem wat anders verzinnen dan mensen als wij lastigvallen.'

Maar weet je, Johannes had wel gelijk. Herodias was al getrouwd, met mijn broer – ook weer een Herodes trouwens. Maar ze is bij hem weggegaan en nu is ze mijn vrouw. Ja en zo hebben we dat niet geleerd uit de boeken van Mozes. Daarin staat dat dat niet mag.

Ja, die Johannes. Ik denk nog vaak aan hem. De dingen die hij altijd zei... ik werd er wel een beetje onrustig van, maar het was ook wel bijzonder. Hij vertelde dat er een nieuwe tijd aan zal komen, dat er iets zal veranderen. Dat maakte me wel nieuwsgierig, en eigenlijk nog steeds wel. Maar van Johannes zal ik het niet meer horen. Hij leeft niet meer. En dat is mijn schuld. Nou ja, ook wel van mijn vrouw, Herodias. Ik heb je toch verteld dat Herodias een vreselijke hekel had aan Johannes de Doper? Zij heeft het zo ver laten komen dat ik Johannes ter dood veroordeeld heb.

Dat ging zo. We hadden eens een feestje. Ik was jarig. En dat was geen gezellig familiefeestje. Allemaal belangrijke mensen uit Galilea waren op bezoek bij mij. En ik wilde natuurlijk een beetje een goede indruk maken. Ik ben tenslotte de koning. Het is belangrijk dat ik goede vrienden blijf met leider van het leger en met andere mensen die het ook voor het zeggen hebben. Om ze een beetje te vermaken ging de dochter van Herodias voor ons dansen. Ze kan prachtig dansen. Iedereen was enthousiast. Ik was daar zo blij mee, met die goede sfeer

die er daardoor kwam, dat ik haar een groot cadeau beloofde. Ze mocht alles kiezen wat ze wilde. En wat denk je? Koos ze een stuk land, een verre reis of een nieuwe bediende? Allemaal mooie of nuttige cadeaus, al zeg ik het zelf. Maar nee, ze ging het aan haar moeder vragen. Had ze dat maar niet gedaan. Herodias koos voor haar. Het hoofd van Johannes de Doper, dat moest ze vragen. En dat gebeurde.

Daar kon ik niet onderuit. Ik had het beloofd, waar iedereen bij was. Stom, stom, stom!

Nu loopt die andere man hier rond. Hij vertelt dingen die erg lijken op wat Johannes de Doper altijd zei. Sommige mensen zeggen zelfs dat hij het is en dat hij uit de dood is opgestaan. Daar ben ik ook wel bang voor. Wie denk jij dat hij is?

## Vertel!

- Weten jullie het verschil tussen Jezus en Johannes de Doper?  
*Johannes de Doper vertelde de mensen dat Jezus eraan kwam en dat Jezus de mensen kwam redden. Jezus was de redder zelf.*
- Johannes en Jezus hadden dezelfde boodschap: door het geloof in Jezus kunnen de mensen zich aansluiten bij God en vrede bij Hem vinden.  
Stopte het vertellen van die boodschap toen Johannes de Doper stierf?  
Waarom niet?  
*Een brug naar de volgende vraag is het antwoord dat Jezus met zijn werk begonnen was. Johannes' taak zat erop.*
- Herodes Antipas is er ook bij als Jezus ter dood veroordeeld wordt. Je kent vast het verhaal van Goede Vrijdag wel. Stopte het vertellen van Gods boodschap toen Jezus stierf?  
Waarom niet?

Jezus is opgestaan, dat kon Johannes niet. Maar omdat Jezus opstond heeft hij de dood overwonnen. Ook voor Johannes de Doper die het zo moeilijk had voor hij stierf. En ook voor jou en voor mensen van wie je houdt die het moeilijk hebben in het leven.

*Auteur: MZ*