

21 januari 2024

Genezing van een bezetene

Marcus 5:1-20



Thema: Jezus maakt je vrij

Doel

De kinderen ontdekken dat Jezus mensen bevrijdt uit de macht van demonen. Zij moeten doen wat Hij hen opdraagt.

Toelichting

Wie opgesloten zit kan niet doen wat hij wil. Degene die de sleutel heeft bepaald wat jij wel en niet kan doen. Je kunt letterlijk in de cel zitten, maar ook gevangen op een andere manier. Mensen kunnen gevangen zitten in een ziekte. Niet meer mee kunnen doen, niet meer buiten komen, steeds maar weer naar dokters en ziekenhuizen. Of niet meer kunnen genieten, omdat de ziekte hun gedachten bepaalt. Mensen kunnen gevangen zitten in armoede. Ze kunnen hun rekeningen niet betalen en raken steeds meer in de zorgen. Boodschappen doen, kleren of schoolspullen kopen, ze hebben er geen geld voor. Elke dag moeten ze denken: dat kan ik niet betalen. Armoede bepaalt heel hun leven.

In dit bijbelverhaal zien we een man die gevangen zit. Boze geesten bepalen zijn gedachten, ze bezetten zijn leven helemaal. De boze geesten maken hem oersterk; hij doet de gevaarlijkste dingen. Geen mens kan bij hem in de buurt komen. Jezus komt deze man tegen en wil de boze geesten uit hem wegsturen. De boze geesten weten dat Gods Geest in Jezus sterker is dan zij. 'Vernietig ons niet, maar laat ons verder leven in die varkens', smeken ze Jezus bang. Dat gebeurt: de man is geen gevangene meer, maar wordt vrij. Hij kan weer zelf denken, zelf kiezen voor een fijn leven. Allemaal omdat Jezus sterker is dan iedere boze geest.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Vrij

Richtlijnen: Wat betekent vrij? Je hoeft niet naar school en je kunt zelf kiezen wat je gaat doen: spelen met je vriendinnetje, een spelletje of lekker fietsen. School is best fijn, maar vrij zijn is nog mooier.

Vandaag komt Jezus een man tegen die niet vrij is. Hij is erg ziek in zijn hoofd. Hij is vreselijk sterk en gevaarlijk voor zichzelf en andere mensen. Daar kan hij niets aan doen, maar daardoor is altijd alleen, buiten. Dan komt Jezus voorbij. Hij heeft medelijden met hem en wil helpen. Zou Jezus dat kunnen? Is hij sterker dan de ziekte in het hoofd van deze man? Natuurlijk! Jezus zegt tegen de ziekte: weggaan, nu. God wil dat jij weggaat uit deze man (de dood van de varkens zou ik weglaten). Dan is de man vrij, hij kan naar huis en kan vertellen hoe dankbaar hij Jezus is.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Bevrijd door Jezus

Richtlijnen: Gevangen zitten. Niet kunnen doen wat je graag wilt. Je kunt gevangen zitten in een cel. Dat kan je eigen schuld zijn. Je kunt ook gevangen zitten in een ziekenhuisbed: je moet daar liggen, maar zou liever naar school gaan en spelen. Je kunt ook het gevoel hebben dat iedereen jou stom vindt, dat iedereen een hekel aan je heeft. Je gaat maar weer alleen naar huis, naar je kamer, zonder vriend of vriendin. Eigenlijk zit je dan ook gevangen: je wilt graag samen iets doen, maar dat lukt niet.

Vandaag komt Jezus een man tegen die kan lopen, zelfs heel sterk is. Maar hij is ziek in zijn hoofd. Stemmen in zijn hoofd zeggen dat hij vreemde en gevaarlijke dingen moet doen. Hij kan daar geen nee tegen zeggen, hij moet ze gehoorzamen. Daardoor woont hij alleen, niemand waagt zich in zijn buurt.

Jezus ziet hem en wil hem bevrijden. Jezus zegt tegen de stemmen: nu gaan jullie luisteren naar Gods stem. Weg, nu!

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Gods Geest is sterker dan een demon.

Richtlijnen: In Marcus 5 zien we een man die ziek is, bezeten door een boze geest (demon), die hem vreemde, ongezonde en gevaarlijke dingen laat doen. En hij kan zich er niet aan onttrekken.

Je kunt ook figuurlijk ergens bezeten van zijn. Je bent op het ziekelijke af vol van iets. Je kunt aan niets anders denken. Alles moet dat ene wijken. Je deelt je tijd in om dat ene maar te kunnen doen (wat bijvoorbeeld?) Bezetenheid hoeft niet altijd een psychische ziekte te zijn waar mensen soms hun leven lang onder lijden. Jij kunt ook op een ongezonde manier in de macht zijn van iets, dat je leven is binnengedrongen. En waar je niet meer buiten kunt. Vaak maakt bezeten zijn je eenzaam; immers: andere mensen zijn minder belangrijk dan dat ene.

Uit dit bijbelgedeelte kun je leren dat Jezus iedere boze geest, iedere bezetenheid kan overwinnen. Hij is immers sterker, Hij wil je vrij maken. De vraag is of wij Gods Geest de ruimte willen geven om orde te scheppen in ons leven. Jezus dwingt ons niet om Hem te volgen, Hij maakt het mogelijk. Geen gevangenschap, maar vrijheid. Durven wij ons aan Jezus over te geven of koesteren we liever onze bezetenheid?

Extra Bijbelgedeelte: Psalm 40: 1-4

God heeft zich gebogen over de dichter van deze psalm. Hij riep om hulp, zat vast in een kuil, een graf. En nu is zijn leven weer goed. Hij mag leven tot eer van God.

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Algemene Inleiding

Zoals Adam ooit een eerste stap zette in het paradijs, zo zet Jezus hier een stap in het gebied van de Gerasenen. En uit alles blijkt, dat het daar geen paradijselijke situatie is. Dit gebied is een door en door heidens gebied. Een territorium van het kwaad, buiten de grenzen van het beloofde land. En waar Jezus net nog op het water was, in een bootje, in de storm ... en Heer was over de storm, daar wordt nu duidelijk, dat Jezus ook Heer is tegenover de volgende dreiging: de macht van de demonen. Voor gewone mensen is hier geen beginnen aan. Maar Jezus blijkt ook hier alle macht te hebben als eniggeboren Zoon van God. En stap voor stap laat Hij zijn licht ook in deze donkere wereld schijnen. Voor zijn joodse volksgenoten was het ondenkbaar om naar dit gebied toe te gaan. Er werden daar zelfs varkens gehouden... stel je voor! Alles riekt naar onreinheid. Toch gaat Jezus naar deze plek. Waar de plek precies is, is dan nog maar de vraag. Het is ook niet zo belangrijk. Belangrijk is de ontmoeting met de man, die door een onreine geest bezeten was. Het lijkt wel alsof deze man Hem aanvalt. Want hij rent Jezus tegemoet. En hij roept een soort van een bezwering over Hem uit, waarin tegelijkertijd ook een belijdenis doorklinkt: 'Wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik bezweer je bij God: doe me geen pijn!' Hier staan twee rijken tegenover elkaar: het rijk van de duisternis en het Rijk van God. Daarom is deze confrontatie ook zo heftig. Demonen vrezen dat ze worden uitgedreven. En hier staat iemand die daadwerkelijk deze macht heeft. Sterker nog: Marcus vertelt ons, dat Jezus dit bevel ook gaf: Ga weg uit die man! En even daarna vraagt Jezus de demon naar zijn naam: Legioen. Ontelbaar veel demonen zijn in deze man gevaren. Zij vormen gezamenlijk het rijk van het kwaad. Maar waar het kwaad het moet hebben van een bezwering om Jezus van zich af te houden (wat niet lukt), daar stelt Jezus slechts een vraag. En het kwade moet buigen. In het noemen van de eigen naam erkent de demon, dat het rijk van het kwaad moet buigen voor Jezus' macht.

Deze geschiedenis van overwinning en van heil had hier kunnen eindigen. Maar er volgt nu een merkwaardig gesprek. De demonen vragen aan Jezus om hen niet te verjagen uit de streek. Volgens de opvattingen van toen, waren demonen aan een bepaald gebied verbonden. Uitbanning uit hun gebied betekende hun einde. Jezus gaat in op dit verzoek. Hij laat de demonen intrekken in een kudde varkens. Vervolgens stormt deze kudde de steile helling af en verdrinkt in het water. Theologisch gezien storten de demonen zich hier in de afgrond, waar ze juist niet in terecht wilden komen. Maar het feit, dat Jezus hier onderhandelt roept ook vragen op. Niet alleen de demonen, ook Jezus zelf moet straks het gebied van de Gerasenen weer verlaten. Wie heeft hier nu gewonnen? In elk geval is de man gered. Hij blijft als getuige achter. Hij heeft ervaren hoe groot God is en dat zijn Koninkrijk nabijgekomen is in deze man, Jezus Christus. Ook heeft Jezus hier zijn macht getoond. En waar Hij nu, in het verborgene, in het gebied van de heidenen al aantoonde dat Hij de beloofde Messias is, daar zal de eindoverwinning behaald worden aan het kruis van Golgota. Want daar heeft Jezus zijn leven gegeven, zodat wij nu uitzicht hebben op de komst van het Koninkrijk van God en een leven in zijn heerlijkheid.

Vers voor vers

- Vs.1 Jezus komt hier aan wal na de gevaarlijke reis over het water. Zoals het water wordt gezien als het gebied van de chaosmachten, zo wordt het gebied van de heidenen met hun afgoden gezien als puur onrein, duister en kwaad. Jezus betreedt hier dus opnieuw vijandig terrein.
- Vs. 2 Een bezeten man woont in grafspelonken. Het is dubbel kwaad wat we hier horen.
1: de man is bezeten en 2: hij woont in een graf. Deze man heeft in feite totaal geen leven meer. Dat blijkt dan ook wel uit de beschrijving die Marcus ons geeft in de volgende verzen.
- Vs. 6vv De man/demon ziet Jezus in de verte, rent op Hem af en valt voor Hem neer. Is dit een afleidingsmanoeuvre? Het lijkt er wel op. Want deze demon wil maar één ding. Hij wil deze confrontatie overleven. Jezus heeft de macht om demonen uit te drijven. En de demon erkent dat ook met de titel die hij aan Jezus geeft: Zoon van de allerhoogste God. Hij probeert Jezus ook te bezweren, zodat hij Jezus van zich af kan houden. Jezus sprak slechts een bevel uit: Ga weg uit die man. Zijn woord is genoeg. Daar gaat kracht van uit. Gods kracht.
- Vs. 9 In plaats van gebruik te moeten maken van een bezwering, vraagt Jezus gewoon naar de naam van de demon. In het oude Midden-Oosten geloofde men, dat je macht kreeg over iemand, als je van die persoon zijn of haar naam wist. Hier geeft de demon zijn naam prijs tegenover de Heer die Hem met slechts één woord kan uitdrijven. Zijn naam spreekt boekdelen: Legioen. Het hele rijk van de duisternis is ingetrokken in deze ene man.
Het hele rijk van de duisternis moet nu buigen voor Jezus' macht.
- Vs. 10vv De demonen willen de streek niet verlaten. Zij zijn gebonden aan die plek. Hun bestaan zal eindigen als zij een bepaalde grens voorbijgaan. Op de achtergrond horen wij ook een verwijzing naar de komst van de Messias en de gedachte, dat hij de demonen in de afgrond zal storten. Jezus stort hen niet in de afgrond. Maar straks zullen de varkens zich uit zichzelf wel in de afgrond storten, waardoor alles wat onrein, duister en kwaad is toch tot een einde komt. Ondertussen blijft het opmerkelijk, dat Jezus hier een soort van een onderhandeling aangaat met deze demon. Het doet denken aan het gesprek met satan bij de verzoeking in de woestijn. En in het Oude Testament aan het gesprek, dat God heeft met satan in het boek Job.

Vs. 17vv De overwinning die Jezus hier behaalt heeft een economisch gevolg. Daarom dringen de mensen er bij Jezus op aan, dat Hij vertrekt(!). Geld is belangrijk... in een kwalijke wereld. De genezen man wil met Jezus meegaan. Maar hij heeft een belangrijke taak: hij moet/mag daar getuigen van de grote daden van God en doet dat vervolgens ook. Zo wordt de genezing van deze bezetene een vooraankondiging van de grote overwinning die Jezus zal behalen aan het kruis van Golgota. De dood jaagt ons geen angst meer aan. De toekomst wacht. Want de toekomst is aan Christus!

Vragen

1. Hoe leg je dat voor jezelf uit: iemand die bezeten is door een demon/boze geest?
Geloof je dat dat nog bestaat? Of past dat alleen maar in de periode, dat Jezus hier op aarde was?
2. Als Jezus een stap zet in jouw wereld en jouw leven... wat komt Hij daar tegen?
Wat moet Hij daar misschien ook overwinnen?

Auteur: GD

Liederen

Psalm 111	
Lied 904	(=Gezang 420 LvdK)
Lied 906	(=Gezang 323 LvdK)
Kom en Zie	Liedjes voor kinderen Elly en Rikkert Zuiderveld deel 1
Dit is de dag	Op Toonhoogte 148
Looft de Here, alle gij volken	Hemelhoog 33
Zoek eerst het Koninkrijk van God	Hemelhoog 88
Hef je hoofd omhoog	Hemelhoog 723
Zoals klei in de hand van de pottenbakker	Hemelhoog 77
Jezus is...	Hemelhoog 348

Auteur: PZ



Dat was best spannend!

Die storm, toen ze allemaal in dat kleine bootje op het meer zaten. en het bootje bijna leek om te vallen. En de Here Jezus die tegen de storm zei dat hij stil moest zijn en ophouden met waaien! Je gelooft het bijna niet, maar de storm luisterde...

Niet alleen mensen gehoorzamen Jezus... Wat is het toch bijzonder om met Jezus mee te mogen gaan en al deze dingen mee te maken!

Nu iedereen veilig aan land is lopen ze samen verder. De discipelen, de vrienden van Jezus praten nog eens over wat er allemaal gebeurd was.

Kijk! Daar, verderop tussen de rotsen loopt een man. Dat is vreemd. Zijn lange haar zit helemaal in de war, hij is vuil en schreeuwt heel hard. Hij is ziek in zijn hoofd. Heel vaak weet hij zelf niet wat hij doet. Hij woont ook niet in een huis, maar buiten tussen de rotsen. De mensen uit de buurt zijn bang voor hem. Ze gaan hem altijd uit de weg.

Jezus niet. Jezus is naar deze plek gegaan, waar deze man woont. Dan ziet de man hem en hij rent naar Jezus toe! De discipelen schrikken, gaat hij hun Heer aanvallen en pijn doen? Maar nee... De man gaat voor Jezus op de grond zitten en zegt: 'Ik weet wie U bent! U bent Jezus, U bent de Zoon van de allerhoogste God!'

Zou de Here hem kunnen helpen? Maar hoe dan? Wat denken jullie?...

Dan doet de Here Jezus precies hetzelfde als wat Hij ook al in de storm had gedaan. Hij praat gewoon tegen de ziekte in het hoofd van de man: 'Ga weg uit deze man en laat hem met rust!'

Vanaf dat moment kan de man weer nadenken. Hij weet wat hij doet én wat Jezus heeft gedaan! Hij is weer helemaal zichzelf.

Er zijn een paar mannen uit het dorp bij die alles hebben gezien. Ze rennen terug en vertellen aan al hun vrienden wat er is gebeurd. Natuurlijk wil iedereen komen kijken hoe het nu met die enge, vreemde man is...

Ze rennen naar de rotsen en... de eerste paar mannen staan ineens stil. Het halve dorp botst tegen hen op. Hé, kijk uit, loop eens door!

Dan zien ook zij de man zitten. Hij is helemaal niet eng meer! Zijn haren gekamd en hij zit rustig met de Here Jezus te praten.

Het is dus waar! Mensen, de storm en ziektes luisteren naar de Here Jezus!

Auteur: JV



Bevrijd door Jezus

Inleiding

De gevangenis! Die kan bij een leuk spelletje horen, zoals Monopoly of Ganzenbord. Als je in de gevangenis komt moet er eerst wat gebeuren voor je verder mag.

Als je in het echt in de gevangenis zit, dan ben je ook niet vrij. Je kunt niet doen wat je zelf wilt.

Je kunt ook gevangen zitten in een ziekenhuisbed: je moet daar liggen, maar zou liever naar school gaan en spelen.

Of je zit gevangen in een gevoel, bijvoorbeeld dat niemand je aardig vindt.

Wat zou God kunnen doen in al deze situaties?

In ons verhaal is er een man ook niet vrij. Stemmen hebben zijn gedachten gevangengenomen. Die zeggen dat hij vreemde en gevaarlijke dingen moet doen. Hij kan daar geen nee tegen zeggen. Daardoor woont hij alleen; niemand waagt zich in zijn buurt. Wat zal Jezus hiermee gaan doen?

Bijbelverhaal

De leerlingen van Jezus zijn met Hem meegekomen naar de andere kant van het meer. Onderweg heeft Hij in de boot Gods kracht laten zien door met zijn woord de storm te temmen. Zijn leerlingen zijn er nog verwonderd over. Ze zijn nu in de streek waar de Gerasenen wonen. Ze vinden het jammer dat dit gebied niet meer bij Israël hoort. De mensen die hier wonen willen God niet gehoorzamen. Maar Jezus wil ook deze mensen laten weten wie de God is die van hen houdt.

Ze zijn nog maar net uit de boot gestapt, als ze een man zien aankomen. Hij komt dreigend op ze af en staat enorm te schreeuwen. Wie is dat? En wat is er toch met hem aan de hand? Iemand die daar woont legt uit: 'Die man is al heel lang zo. Hij woont in de spelonken van de bergen. Daar waar de doden begraven worden. We hebben al heel vaak geprobeerd om hem vast te binden, want hij is zelfs voor zichzelf gevaarlijk. Kijk, hij slaat zichzelf met een steen! Maar het helpt niet, want wat voor sterke kettingen we ook maken, hij trekt alles weer los. Niemand is sterk genoeg om hem in bedwang te houden. Hij loopt dag en nacht tussen de rotsgraven, al slaand met die stenen.'

Inmiddels is de man een stuk dichterbij. Hij rent recht op Jezus af! Wil hij nu Jezus slaan met die steen? Jezus zegt tegen de man: 'Onreine geest, ga weg uit die man!' De man valt direct als hij bij Hem is, voor Jezus neer. Hij schreeuwt hard: 'Wat heb ik met Jou te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik bezweer je bij God: doe me geen pijn!'

Jezus vraagt hem hoe hij heet. 'Legioen', is het antwoord. Een legioen is een grote groep soldaten. Dat betekent dat er in de man heel veel boze geesten zijn die over hem de baas zijn. Nee, hij is absoluut niet vrij! 'Laat ons alstublieft niet naar een andere streek hoeven gaan', zegt een geest

door de mond van de man. 'Laat ons liever in die groep varkens gaan'. Er wordt daar in de buurt inderdaad een grote groep van wel 2000 varkens gehoed. Varkens worden door gelovige Joden niet gegeten; het zijn onreine dieren. Maar de mensen hier geloven niet in God, daarom hebben zij hier wel varkens. Jezus vindt het goed en de onreine geesten gaan uit de man in de varkens. Direct beginnen alle varkens te rennen. Met z'n allen stormen ze op een steile helling af. Ze zijn niet meer te stoppen. Allemaal verdrinken ze in de zee onderaan de helling.

De varkenshoeders zijn er enorm van geschrokken. Overall vertellen ze wat er gebeurd is. Daarom komen er veel mensen kijken wat er aan de hand is. De mensen zien de man zitten, die eerst bezeten was door de boze geesten. Hij is rustig en bij z'n volle verstand. Ze worden er bang van. Hoe kan die man nu ineens zo veranderd zijn? De mensen die erbij waren, leggen hun uit wat ze hebben zien gebeuren. Ze vragen Jezus dringend om hier weg te gaan. Want ja, varkens die doodgaan leveren niks op, die kosten geld. Er was maar één man beter geworden. Als ze hadden mogen kiezen, hadden ze liever hun varkens nog gehad...

Jezus stapt met zijn vrienden weer in de boot. Wat jammer dat deze mensen hun varkens belangrijker vinden dan het leven van die man. Jezus kijkt op: daar komt de man aanrennen die eerst bezeten was. 'Mag ik met U mee?', roept hij nog voor hij bij hen is. 'Nee, dat kan niet', antwoordt Jezus. 'Alstublieft? Ik wil zo graag langer bij U blijven!' 'Nee', zegt Jezus vriendelijk tegen de man. 'Ik heb hier een taak voor je. Ga naar huis, naar iedereen die je kent. Vertel ze wat er allemaal voor je veranderd is, nu de HEER zo goed voor je is geweest.' Dat wil de man wel. Ja, iedereen moet weten wat Jezus deed. De God van Israël bestaat toch echt! Deze God zag hem, die zich niet hield aan Gods woord, en hielp hem toch! Hij draait zich om en loopt naar huis. Niet alleen daar vertelt hij de mensen over Jezus' liefde en macht, maar ook in alle tien de steden in de buurt, die samen Dekapolis heten.

Afsluiting

Heel veel later, in 2004, dus maar een paar jaar voor jullie zelf geboren werden, wordt er in een van die steden, die nu Jerash heet, de vroegste kerk opgegraven die men ooit gevonden heeft. Archeologen die hem opgroeven, zeggen dat hij in de eerste of tweede eeuw na Jezus' geboorte gebouwd is. Dus snel nadat de man iedereen van God is gaan vertellen, ontstond daar al een kerk. De man, die volgens sommigen minder belangrijk was dan varkens, heeft zijn belangrijke taak goed gedaan.

Vragen

- Voor God maakt het niet uit wat mensen van je vinden. Wie weet hier nog meer voorbeelden van?
- God heeft een taak voor de man. Welke? Wat gebeurt er daardoor?
- Heeft God voor iedereen een taak? Of alleen voor sommige mensen?

Extra

De man zijn gedachten waren gevangen door de onreine geesten. Jezus bevrijdde hem. Er is een Nederlandse dominee die Monoholy (holy = heilig) heeft bedacht: een Bijbelse Monopoly waarbij je juist wint als je al je geld hebt weggegeven. Er is een Kans-/Leidingkaartje waarbij iemand op bezoek bij de gevangenis gaat om een ander eruit te halen. Met tijd over en een kleine groep kun je dit samen spelen, of je deelt dit (gratis) spel digitaal uit om thuis te printen en spelen.

Auteur: PW





Gods Geest is sterker dan een demon

Gods Geest is sterker dan een demon

Marcus 5:1-20

Voor de vertelling kun je als leider twee spelletjes met de kinderen doen.

Het eerste is 'Ontsnapping'. De kinderen gaan in een kring staan met hun handen vast, Eén kind staat in het midden. Het kind in het midden moet proberen uit de kring te raken. De kinderen in de kring moeten dit proberen te voorkomen. Lastig hè? Om vrij te komen als je gevangen zit!

Het tweede spel is een stoelendans zoals iedereen die wel kent. (Dit hoeft niet helemaal door te gaan tot er één over is, maar dat mag natuurlijk wel.)

Houd een gesprekje na de spellen:

- Hoe voelt het om gevangen te zijn en tegengehouden te worden?
- Als je uit wilt breken of juist iemand tegen wilt houden moet je de sterkste zijn. Konden jullie dat merken?
- Wat gebeurt er als je als laatste wilt gaan zitten bij de stoelendans? (Dat kan niet meer)
Wat is er dan aan de hand met alle stoelen? (Die zijn bezet)
Als iets bezet is dan kan er niet meer iets of iemand anders bij. Er is geen plek meer.

Over deze dingen gaat het ook een beetje in het bijbelverhaal van vandaag. Jezus is op weg. Hij komt een man tegen. De man is bezeten, bezet. Het kwaad woont in hem; er is geen plek meer voor goede dingen: voor liefde en voor God. Daardoor zit hij gevangen. Gevangen door iets wat sterker is dan hij. Hij doet daardoor dingen die hij niet wil: schreeuwen en roepen. En ook doet hij zichzelf pijn. Luister maar.

Van bezet naar bevrijd

Jezus komt samen met zijn discipelen in een boot aan in het gebied waar de man woont. Ze zijn nog maar net aan land en ze horen een hard geschreeuw. De discipelen schrikken. Een man komt naar ze toe gerend. Hij ziet er gevaarlijk uit. En sterk ook. Stel dat hij hen aanvalt, dat overleven ze niet! Deze man ziet eruit alsof hij bomen door kan breken alsof het dunne takjes zijn.

Maar de man valt niet aan. Hij valt op de grond, voor Jezus neer. 'Wat heb ik met Jou te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God?' Hij schreeuwt het uit. De discipelen durven al een beetje beter naar hem te kijken. De man maakt wel veel lawaai, maar hij is niet boos. Aan zijn gezicht zien ze iets anders: hij is bang!

Jezus kijkt naar de man die op de grond ligt. Hij weet dat de man bezeten is. 'Onreine geest,' zegt Hij. 'Ga weg uit die man.'

De discipelen kijken elkaar aan. Wat gebeurt hier? Jezus ziet dat de man gevangen is door iets kwaads, iets dat niet van God is. Deze sterke man kan dat zelf niet oplossen, hoeveel spierballen hij ook heeft. En hij wordt niet

door één, maar door meerdere boze geesten vastgehouden. Jezus wil hem helpen, en dat doet Hij. 'Ga maar naar die varkens', zegt Jezus tegen de boze geesten.

En ze luisteren naar hem. Voor hun neus zien de discipelen de varkens die verderop lopen ineens van de helling af stormen, zo het meer in.

En de man? Die zit rustig voor ze. Hij schreeuwt niet meer en hij is niet meer bang. Hij is juist blij.

'Jezus, ik wil bij U blijven', zegt hij kalm. 'Mag ik met U mee?'

'Nee,' zegt Jezus. 'Dat kan niet. Ik heb een andere taak voor jou. Jij moet iedereen gaan vertellen wat er gebeurd is. Vertel maar over hoe groot God is en dat hij je heeft vrijgemaakt van waar je aan vastzat. Vertel maar dat je niet meer bezet bent door iets was slecht is, maar dat er nu ruimte is voor God.'

Dat doet de man. Heel gewoon kan hij iedereen vertellen hoe goed God is. Hij hoeft niet meer te schreeuwen. De mensen zijn niet meer bang voor hem. En iedereen is verbaasd. Wat een sterke God!

God is sterker

Jezus laat zien dat hij, dat God de sterkste is. Hij wil overal zijn, ook in het hart van deze man. Daarom stuurt hij de boze bezetter weg.

Later in Jezus' leven, als Hij aan het kruis hangt, overwint Hij al het kwade in de wereld. Nog later komt de Heilige Geest voor alle mensen die in God geloven op de aarde. Als je gelooft en die Heilige Geest hebt gekregen, dan ben je ook al 'bezet' met het goede. Dan is er geen plek voor andere, kwade dingen. Gods Geest is geen muur die je gevangenhoudt. Zo wil God je beschermen.

Vertel!

- In de tijd dat Jezus op aarde was kwam hij vaak mensen tegen die een boze Geest hadden. Hoe vind je dat?
Misschien vinden kinderen dit wel een spannend thema. Dit is een mooie gelegenheid om daar ook ruimte voor te geven en om die kinderen erin te bevestigen dat als je van God bent, je niet bang hoeft te zijn.
- De man uit het verhaal was heel sterk. In de Bijbel staat ook dat hij boeien en kettingen kon breken. Hoe kon het dat Jezus toch nog sterker was, denk je?
- Als je ergens vol van bent dan kun je dat vaak zien aan de buitenkant: iemand die van voetbal houdt heeft misschien een shirt van zijn of haar favoriete speler. Of als je van paarden houdt heb je daar misschien wel plaatjes van.
- Kun je ook aan mensen zien dat ze vol zijn van Gods Geest?
Kunnen mensen aan jou zien dat God in jou woont door zijn Geest?

Auteur: MZ