

7 januari 2024

De doop van Jezus

Marcus 1:9-12



Thema: Gods weg volgen

Doel

De kinderen leren dat Jezus gehoorzaam is aan zijn Vader in de hemel.

Toelichting

In dit bijbelgedeelte wordt Jezus zowel bemoedigd als op de proef gesteld. Hij hoort bij zijn doop uit de hemel de stem van zijn Vader die Hem aanwijst als Messias. Jezus kan vol vertrouwen op weg gaan om zijn werk te doen. Meteen daarna volgt veertig dagen een proef van de satan. Hij ziet zijn kans om Jezus veertig dagen lang te testen: blijft Hij de wil van zijn Vader volgen of dwaalt Hij af?

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Jezus is de Zoon van God

Richtlijnen: De doop van Jezus en de verzoeking door de satan zijn met elkaar verbonden. Bij de doop hoort Jezus uit de hemel dat Hij Gods geliefde Zoon is. Dat geeft Hem moed. Direct probeert de duivel het Jezus moeilijk te maken. Wil Jezus wel helemaal op zijn Vader vertrouwen? (Maak hierbij eventueel gebruik van het uitgebreidere Matteüs 4:1-11).

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: De strepen op de weg

Richtlijnen: Vraag aan de kinderen waarom er strepen op de weg staan (rijstroken, niet inhalen, snelheid). Ze vertellen je hoe je veilig kunt rijden. Je er niet aan houden levert gevaar op. Je kunt ook een verhaaltje vertellen of eventueel een stukje van 'stop politie' laten zien.

Vertel daarna dat God de Vader Jezus de weg laat zien die Hij gaan moet. Eerst de doop: Jezus is Gods Zoon en mag zeker zijn van zijn liefde. Zijn Vader laat Hem niet alleen. Direct daarna test de duivel uit of Jezus gehoorzaam wil zijn aan Gods geboden.

Jij mag een kind van God zijn. Jouw doop zegt: God gaat met je mee. Maar wil jij echt binnen de lijnen van Gods woorden blijven, zodat je goed en veilig kunt leven?

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Bemoedigd en op de proef gesteld

Richtlijnen: Zet in bij de jongeren met de vraag of zij ervaren dat God met hen meegaat op hun levensweg. Er ligt een fundament onder hun leven: Gods belofte, Gods liefde, de doop als kind. Nog voordat wij iets kunnen zeggen of doen toont God ons dat we van Hem zijn, dat Hij ons nooit loslaat.

Deze bemoediging krijgt Jezus bij zijn doop op een bijzondere manier: een stem uit de hemel noemt Hem de Messias, Gods geliefde Zoon. Het is niet verwonderlijk dat de duivel meteen daarna probeert deze Jezus van God de Vader los te weken. Hij stelt Jezus in de woestijn, waar alles dor en dood is, op de proef.

Merken de jongeren ook iets van verleidingen een andere weg te gaan dan Christus wijst? Gebeurt dat af en toe of vaak? Hoe reageren ze daarop?

Extra bijbelgedeelte: Hosea 14:10-11

Rechtvaardigen gaan veilig op de weg van de HEER; wie zich verzet komt ten val.

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte

Marcus vertelt eigenlijk heel sober over de doop van Jezus. Jezus treedt vanuit Nazaret, de plek waar Hij opgroeide, in de openbaarheid. In het evangelie naar Marcus is Hij er ineens. Blijkbaar vond Marcus de voorgeschiedenis niet belangrijk genoeg. Of waren de eerste hoorders daarvan al op de hoogte? Het eerste dat Jezus doet is het zich laten dopen door Johannes. Een veelzeggende gebeurtenis. Hiermee laat Jezus zien dat Hij aan onze kant staat. Ook in het zich laten dopen is Hij solidair met ons, zondige mensen. In zijn soberheid vertelt Marcus niet over de weerstand die Johannes in eerste instantie heeft. Na de doop komt de Heilige Geest op Jezus. Het is het moment waarop een stem uit de hemel aangeeft dat Jezus Gods geliefde Zoon is. In Hem vindt God vreugde.

Tekst voor tekst

- Vs.9 Met het 'in die tijd' wordt het komende gedeelte verbonden met het optreden van Johannes de Doper over wie Marcus in het voorafgaande gedeelte vertelt. Johannes kondigt de komst aan van iemand die sterker is, die meer vermag, dan Johannes. Johannes doopte met water, maar Degene die na hem komt zal dopen met de Heilige Geest.
- Vs. 10 In de NBV21 vertaling is het woordje 'terstond' niet vertaald. Toch is het een cruciaal woord. Jezus gaat meteen na de doop weer uit het water. De gebruikelijke belijdenis van zonden ontbreekt. Hij is immers zonder zonde! Wie ziet en hoort wat, zou je hier kunnen vragen. Het ligt voor de hand dat het sowieso Jezus is die de hemel geopend ziet. Marcus vermeldt niet of ook anderen dit zagen of alleen Jezus. Het scheuren van de hemel is een teken dat God zichzelf openbaart. Jezus ziet de Heilige Geest op zich neerdalen. In het Oude Testament is de Messias de Geestdrager bij uitstek. Jezus wordt hier dus aangewezen als de Messias. Van hieruit zou het voor de hand liggen dat ook de omstanders dit gezien hebben. De Geest stelt Jezus in staat zijn werk te doen. De vergelijking van de Heilige Geest met een duif heeft mogelijk te maken met Genesis 1:2, of met de duif uit Genesis 8. Het laat zien dat met de doop van Jezus sprake is van een nieuwe schepping, een nieuwe tijd. In ieder geval is Gods zelfopenbaring trinitarisch (drie-enig): er is spraken van Vader, Zoon en Heilige Geest.
- Vs.11 Jezus wordt hier rechtstreeks toegesproken door de stem uit de hemel. Bij Matteüs lees je dat de omstanders toe worden gesproken. Het was lang geleden dat Gods stem geklonken had. Dat het hier gebeurt laat zien dat de eindtijd begonnen is. In het Oude Testament wordt Gods volk met zoon aangeduid. Ook de koning werd Gods zoon genoemd. Dat Jezus hier Gods Zoon wordt genoemd geeft niet alleen aan dat Hij de Messias is, maar ook dat er sprake is van een innige, persoonlijke gemeenschap met God. In het woord 'geliefde' zit ook de wezens-eenheid tussen Vader en Zoon. Als je ervan uitgaat dat hier sprake is van een citaat uit Jesaja 42:1, dan zie je dat het woord 'knecht' vervangen is door 'zoon'. Hiermee wordt dan ook Jezus' bijzondere Messiaschap aangeduid: Als Zoon is Hij namelijk ook knecht, de Knecht van de HEER waarover we bij de profeet Jesaja lezen. Jezus is de enige in wie God vreugde kan hebben. Hij is immers zonder zonde. Er wordt wel gezegd dat Jezus hier door God tot Zoon geadopteerd wordt. De stem beschrijft echter niet een gebeuren, maar een bestaande relatie. Anders zou er bijvoorbeeld in Marcus 9:7 opnieuw sprake zijn van een adoptie. Het gaat hier over Jezus, Gods Zoon, die de Geest ontvangt om zijn werk te doen. In Hem komt God naar de wereld, als de lijdende Knecht die solidair is met ons mensen!

Vragen

- Vind je dat de woorden die de stem uitspreekt over Jezus, ook van toepassing zijn op ons als zijn volgelingen? Waarom wel/niet?
- Maakt het voor je geloof uit of Jezus hier tot Zoon geadopteerd wordt, of dat Jezus de Zoon van God is? Hoe dan?

Auteur: HdJ

Liederen

Psalm 72

Lied 526

Lied 687

Kleine witte duif

Jezus is....

Als je veel van iemand houdt

Zijn Naam is Jezus

Laat de kinderen tot Mij komen

Ben je groot of ben je klein

(=Gezang 166 LvdK)

(=Gezang 249 LvdK)

Liedjes voor kinderen Elly en Rikkert Zuiderveld deel 1

Hemelhoog 348

Hemelhoog 125

Op Toonhoogte 422

Hemelhoog 506

Hemelhoog 389

Auteur: PZ



Jezus is de Zoon van God

Inleiding:

Jesse en Maartje zijn in de speeltuin, samen met de vader van Maartje. Samen zijn ze heerlijk aan het spelen. 'Ga je mee naar het klimrek', vraagt Jesse aan Maartje. Eigenlijk durft Maartje niet zo goed, maar ze wil het wel heel graag proberen. Maartje loopt naar het klimrek toe. Jesse zit al helemaal bovenin. Aarzelend begint Maartje met haar eerste stap op het klimrek. Ze kijkt niet naar beneden. Ze is al snel bijna bovenin. Verder durft ze niet. 'Knap van jou, Maartje', roept Jesse. Maartje is ook wel trots op zichzelf. Ze is bijna tot boven in het klimrek! Dan wil Maartje weer terug naar beneden en kijkt omhoog. Op dat moment wordt ze ineens heel bang. Ze durft niet meer naar beneden. Ze roept heel hard naar haar vader: 'Papa! Help, ik durf niet meer naar beneden.' Papa komt naar Maartje toe. Hij zegt tegen haar: 'Spring maar van het klimrek Maartje, ik vang je op!'

Wat denken jullie? Durft Maartje? Luistert ze naar haar vader die zegt dat ze moet springen? Durft ze erop te vertrouwen dat haar vader haar opvangt? En inderdaad. Maartje luistert naar haar vader. Ze vertrouwt erop dat hij haar opvangt. Ze springt uit het klimrek. Haar vader vangt haar op!

In het Bijbelverhaal van vandaag laat de Here Jezus zien dat Hij zijn Vader vertrouwt. Hij gehoorzaamt en luistert naar zijn Vader in de Hemel en doet wat Hij zegt!

Bijbelverhaal

Er staan een heleboel mensen bij de rivier de Jordaan. In de rivier staat Johannes de Doper. Alle mensen die Jezus willen volgen en spijt hebben van de verkeerde dingen die ze hebben gedaan, doopt Johannes in het water. Als de mensen dan uit het water komen, zijn ze zo blij! Ze horen bij de HEER!

Op een dag komt Jezus daar ook. Rustig loopt Hij tussen de mensen door. Hij gaat naar Johannes toe en zegt: 'Ik wil ook gedoopt worden.' Johannes kijkt Jezus verbaasd aan. 'Moet ik U dopen?' vraagt hij. 'Dat kan ik niet. U hebt nog nooit iets verkeerd gedaan.' Maar Jezus zegt vriendelijk tegen hem: 'Toch wil ik dat je Mij doopt, Johannes.' Nu moet Johannes gehoorzamen. Hij loopt samen met Jezus de rivier in en hij doopt Hem in het water. Maar als de Here Jezus uit het water komt, gebeurt er iets wonderlijks! Er daalt uit de hemel iets op zijn hoofd neer. Het lijkt op een witte duif, maar het is geen echte duif. Het is de Heilige Geest die op de Here Jezus komt. Er klinkt een stem uit de hemel: 'Dit is mijn Zoon die Ik liefheb.' Dat is de stem van de Here God, Jezus' Vader in de hemel. Jezus is Gods geliefde Zoon. Wat mooi dat de Here God dat zegt tegen zijn Zoon. Jezus luistert graag naar zijn Vader, omdat Hij veel van zijn Vader houdt.

Een poosje later gaat de Here Jezus alleen naar de woestijn. Hij bidt, Hij praat met zijn Vader. Jezus is veertig dagen en nachten in de woestijn. Er gebeuren bijzondere dingen. Want weten jullie nog dat de satan vroeger Adam en Eva overhaalde om verkeerde dingen te doen? Deze satan wil nu ook proberen om de Here Jezus verkeerde dingen te laten doen.

Inmiddels heeft Jezus heel veel honger. Daar heeft de satan op gewacht. Hij zegt: 'Als U echt de Zoon van God bent, zeg dan tegen die stenen dat ze veranderen in broden.' Wat gemeen van satan. Natuurlijk kan de Here Jezus dat. Maar Hij wil het niet! Hij wil luisteren naar zijn Vader, luisteren naar wat er in de Bijbel staat. Hij zegt tegen satan: 'In de Bijbel staat dat de mensen niet alleen brood nodig hebben om te leven. Want brood is niet het belangrijkste. Ze hebben de Here God nodig voor alles! Daar luister Ik naar. Opnieuw probeert satan op een gemene manier de Here Jezus over te halen om naar hem te luisteren. Hij zegt: 'Alle landen op aarde zal ik aan U geven als U knielt voor mij.' Maar Jezus luistert niet naar satan. Hij luistert weer naar zijn Vader in de hemel en zegt: 'Ga weg, satan! Want in de Bijbel staat dat mensen alleen de Here God mogen aanbidden en niemand anders.' Eindelijk laat satan, de Here Jezus met rust. En er komen direct engelen naar Jezus toe om voor de Hem te zorgen.

Slot

Met dit verhaal laat de Here Jezus zien dat Hij kiest voor zijn Vader, ook al is dat soms moeilijk. Hij luistert naar zijn stem. En volgt de weg die God aan Hem laat zien. Wat moedig van de Here Jezus om te blijven kiezen voor zijn Vader en Hem te gehoorzamen.

Auteur: RS



De strepen op de weg

Inleiding

Ik vertel je eerst een kort verhaaltje over Yari en zijn vader. Ze zitten samen in de auto en zijn op weg naar oma en opa. 'Pap, kijk uit!' Yari roept hard en wijst met zijn vinger door de voorruit. Vandaag mag Yari eindelijk een keertje voorin zitten. Mama is vandaag niet mee en Yari heeft gevraagd of hij dan voorin mag zitten, op mama's plekje. Zuchtend heeft papa toegestemd en heeft hij de stoelverhoger voorin gezet. 'Prima Yari, maar je moet niet de hele tijd tegen mij aankletsen, hoor, ik moet op het verkeer letten.' Yari vindt het geweldig zo voorin de auto. Je kunt alles zo goed zien. 'Pap, kijk uit!', roept hij weer. 'Rustig aan Yari', zegt papa, 'het gaat echt wel goed hoor. Ik heb mijn rijbewijs al jaren!' Snel kijkt papa opzij en ziet dat Yari ingespannen naar buiten zit te turen. Papa grinnikt even. 'Ik snap het wel, hoor Yari, als je hier voorin zit, ziet het verkeer er echt wel anders uit dan als je achter in de auto zit. Dan kun je alleen door het zijraampje kijken. En trouwens, dan zit jij liever in je stripboek te lezen dan dat je naar buiten kijkt, hè?' Yari knikt en zegt: 'Dat klopt pap. Hier zie je echt alles hè? Je ziet precies waar je moet rijden, je moet toch tussen die witte strepen blijven?' 'Ja, dat klopt helemaal. Zie je die korte witte strepen? Dat betekent dat ik daar overheen mag met de auto, ik mag naar de andere rijbaan gaan. Maar een stukje verderop zul je ook één lange witte streep zien. Daar mag ik dan niet overheen gaan. Dan moet ik op deze rijbaan blijven rijden.' 'Waarom is dat dan?', vraagt Yari, 'Nee, ik weet het antwoord denk ik zelf al! Anders krijgen we een botsing zeker?' 'Zou zomaar kunnen inderdaad. Die strepen zijn er voor onze veiligheid, als we ons er niet aan houden, dan wordt het gevaarlijk op de weg.' 'Ik help mee met kijken hoor pap', zegt Yari. 'Fijn jongen, kijk jij maar goed mee. Want als we met z'n tweeën goed kijken en opletten, zal het extra veilig zijn.'

Bijbelvertelling

Het is druk bij de rivier de Jordaan. In het water staat een man met een verwilderde baard. Aan de oever van het water ligt zijn jas van kamelenhaar samen met zijn leren riem. Het is Johannes. Hij wordt 'de dooper' genoemd. Want iedere dag is hij hier te vinden en spreekt hij de mensen aan. 'Begin een nieuw leven, laat je dopen. De Here God wil je zonden vergeven! Laat je dopen!' Zijn boodschap wordt gehoord door de mensen van Jeruzalem en Judea. En daarom is het ook vanmorgen druk hier aan de oever van de rivier. Sommige mensen komen alleen om te kijken wat er gebeurt. Veel andere mensen willen graag gedoopt worden door Johannes. Johannes komt het water uit en kijkt vragend rond: 'Is er iemand die gedoopt wil worden? Is er iemand die zijn verkeerde dingen weggewassen wil zien?' Een man doet een stap naar voren en zegt: 'Ja, dat wil ik. Ik heb spijt van alles wat ik verkeerd heb gedaan. Ik wil graag gedoopt worden en bij God horen.' Johannes strekt zijn hand naar de man uit en neemt hem mee naar een wat dieper deel van de Jordaan. Dan gaat Johannes naast de man staan en helpt hem om kopje onder te gaan. Snel komt de man

weer omhoog, hij kijkt Johannes aan. Zijn ogen stralen en hij zegt: 'Dank u wel, Johannes. Dankuwel dat u mij gedoopt hebt.' Samen lopen ze weer naar de oever van de Jordaan. Johannes kijkt de mensen weer aan. Nu zegt hij iets heel bijzonders: 'Na mij komt iemand die veel machtiger is dan ik. Als Hij komt, ben ik niet eens goed genoeg om zijn schoenen uit te trekken. Kijk, ik doop jullie hier bij de rivier de Jordaan, ik doop met water. Maar Diegene die komt, die zal jullie dopen met de Heilige Geest.' De mensen kijken elkaar verbaasd aan. Over wie heeft Johannes het? Wat bedoelt hij hier toch mee? Dan stapt er weer iemand naar voren, hij zegt: 'Johannes, zou je mij willen dopen? Ik heb spijt van alles wat ik verkeerd heb gedaan.' Johannes knikt en samen gaan ze de rivier verder in.

Zo gaat het dag in, dag uit bij de rivier Jordaan. Steeds weer komen er mensen die Johannes' woorden hebben gehoord en die gedoopt willen worden. En iedere dag weer ligt zijn jas van kamelenhaar samen met zijn riem op de oever van de rivier. Op een dag stapt er iemand naar voren, hij zegt: 'Johannes, doop Mij.' Johannes kijkt de man aan en weet wie dit is. Dit is Jezus. Johannes knikt en gaat samen met Jezus het water van de Jordaan in. Johannes gaat naast Jezus staan en helpt Hem kopje onder te gaan. Zodra Jezus uit het water omhoogkomt, ziet hij dat de hemel opengaat. Uit de hemel komt de Geest naar de Here Jezus toe, het lijkt wel een duif. Tegelijk hoort hij de stem van God die klinkt vanuit de hemel: 'Jij alleen bent mijn Zoon en Ik hou ontzettend veel van Jou.'

Wat een mooie boodschap hoort de Here Jezus hier van zijn eigen Vader. God houdt van Hem, heel erg veel! Jezus weet dat zijn vader Hem niet alleen zal laten. Als Jezus bij de oever is, klimt Hij uit de rivier. Hij vertrekt gelijk naar de woestijn. Daar blijft Jezus veertig dagen lang. Het is er warm en droog, er leven wilde dieren. Er is ook verleiding voor Jezus, want Satan probeert Hem te laten zondigen. Jezus is in de woestijn zonder iets te eten. Hij heeft honger gekregen. Satan ziet dat en zegt tegen de Here Jezus: 'Jij bent toch de Zoon van God? Dan kun je toch tegen deze stenen zeggen dat ze in brood moeten veranderen? Dan kun je heerlijk eten.' Maar Jezus zegt tegen hem: 'Er staat geschreven dat je niet alleen van brood kunt leven, maar dat je kunt leven van elk woord dat God spreekt.' Daarna neemt Satan de Here Jezus mee naar Jeruzalem en zet Hem op het dak van de tempel. Hij zegt: 'Jij bent toch de Zoon van God? Spring dan van het dak naar beneden. Dan zal God zijn engelen sturen om je op te vangen.' Maar Jezus zegt tegen hem: 'Er staat ook geschreven dat je God niet mag uitdagen, dus ik doe het niet.' Nog een ding bedenkt Satan om Jezus te testen. Zal Hij nu wel luisteren naar Satan? De Satan neemt Jezus mee naar een hoge berg. Hij zegt: 'Kijk eens goed rond. Hier zie je alle koninkrijken van de wereld. Ik zal ze aan jou geven, maar dan moet jij voor mij knielen en mij eren.' Maar Jezus trapt niet in deze test en zegt: 'Ga weg Satan. Ik zal niet knielen voor jou.'

Want Ik kniel alleen voor de Heer, mijn God en Ik vereer alleen Hem!' Het is Satan niet gelukt om Jezus iets verkeerd te laten doen. En God stuurt zijn engelen om voor Jezus te zorgen.

De Here Jezus kiest ervoor om op de goede weg te blijven. Hij kiest ervoor om 'tussen de witte lijnen' te blijven. Zo is het goed, zo is het veilig. Jij mag ook een kind van de Here God zijn. Misschien ben jij ook wel gedoopt (of opgedragen). De Here God zegt tegen jou: 'Ik ga met je mee!'

Gebed

Here God, dank U wel voor Uw goede zorgen voor ons allemaal. U bent dicht bij ons. Soms vinden wij het moeilijk om te doen wat U van ons vraagt, dan hebben wij Uw hulp en kracht nodig. Helpt U ons om op de goede weg te blijven, om te kiezen om 'tussen de witte lijnen' te blijven. Amen.

Auteur: JvdM



Bemoedigd en op de proef gesteld.

Ervaar jij dat God bij je is?.....

Jullie zitten in groep zeven en acht of al in de brugklas. Dan kijk je anders naar de wereld dan toen je klein was. Je denkt meer na over de dingen en je praat met elkaar over wat je bezighoudt. De meesten van jullie hebben van jongs af aan over God gehoord. Eerst de verhalen uit de kinderbijbel en later ook uit de 'grote-mensen' Bijbel. Zo raakte je bekend met Adam en Eva, met Abraham, Isaak en Jacob. Je hoorde van de geschiedenis van het volk Israël. Je hoorde ook dat God de Verlosser beloofde om de relatie te herstellen tussen Hem en de mensen. In het begin was die relatie verbroken toen Adam en Eva gezondigd hadden tegen God. Die Verlosser is Jezus, die eeuwen later is geboren. We hebben dat herdacht en gevierd met Kerst.

Ervaar jij dat God met je meegaat op je levensweg?..... Zoals Hij met het volk Israël meeging om de weg te wijzen door de woestijn.

Als dat zo is, wil je daar dan misschien wat over vertellen hier?

Bijbelverhaal

Na de geboorte van Jezus horen we niet veel over Hem. Hij groeit op bij Maria en Jozef en er worden nog meer kinderen geboren in het gezin. Als Hij twaalf jaar is, is Hij een poos zoek als Hij met zijn ouders naar de tempel is geweest. Gelukkig vinden zij Hem weer. Het blijkt dat Hij met de leiders heeft zitten praten over God. Stel je eens voor, een jongen van twaalf in gesprek met mannen die ervoor geleerd hebben: 'Godgeleerden'. Deze gebeurtenis staat in de Bijbel, maar verder horen we pas weer over Jezus als Hij zo'n dertig jaar is. Jezus weet wat zijn opdracht is in de wereld. Hij weet alleen nog niet wanneer Hij aan de opdracht moet beginnen.

Maar nu is het bijna zo ver....

Jezus vertrekt uit Nazaret, waar Hij nog steeds woont. Hij weet dat zijn neef Johannes mensen doopt in de rivier de Jordaan. De mensen die gedoopt worden, het zijn er heel veel, spreken uit wat zij verkeerd hebben gedaan. Door de doop, waarbij ze helemaal kopje-onder gaan, ontvangen zij vergeving voor hun zonden. Ze worden als het ware 'schoongewassen'. Zo begint er een nieuw leven voor hen. Johannes vertelt de mensen dat er nu gauw iemand komt die veel meer kan dan hij. 'Hij is veel belangrijker dan ik, ik ben

niet eens waard om de riem van Zijn sandalen los te maken.

Ik doop jullie met water, maar Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest!

De mensen zijn heel benieuwd wie dat wel is...

Jezus komt na een lange reis aan bij de plek waar Johannes de mensen doopt.

Hij ziet zijn neef druk bezig in zijn ruige jas van kamelenhaar, een leren riem om zijn middel. Johannes leeft een beetje een apart leven om gezond te blijven.

Hij eet sprinkhanen (sprinkhanen zitten vol met eiwitten, vitaminen en mineralen. Het bevat daarnaast veel B12 en IJzer) en wilde honing! (ook al zo gezond) Johannes is ook geboren met een speciale opdracht. Hij mag de weg voor Jezus 'voorbereiden'.

En nu is dat moment gekomen.

Jezus wil graag gedoopt worden door Johannes, hoewel Hij geen vergeving nodig heeft, omdat Hij zonder zonden is.

Hij wordt ondergedompeld in de rivier en als Hij weer boven water komt gebeurt er iets bijzonders. Jezus ziet de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen.

En Hij hoort een stem uit de hemel die zegt: 'Jij bent Mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde.'

Zo weet Jezus dat Hij de Messias is en mag beginnen met zijn opdracht: de mensen vertellen over het plan van zijn Vader. Vertellen over het Koninkrijk van God en later voor de zonden van de mensen zijn leven 'offeren'.

Meteen daarna voert de Geest Hem naar de woestijn, waar Hij te maken krijgt met de satan.

Jezus wordt getest of Hij de verleidingen van de wereld kan weerstaan.

Maar Jezus redt dat glorieus!

Hij is gehoorzaam aan zijn Vader, die Hem kracht geeft. Veertig dagen lang brengt Hij door in de woestijn. En engelen zorgen voor Hem.



Wat betekent de doop?

Kinderen ontvangen als zij gedoopt worden Gods belofte en zijn liefde.

De belofte dat Hij je nooit en te nimmer loslaat.

Hij is het 'fundament' waarop je mag bouwen. Een stevig houvast voor je leven.

Als er verleidingen komen in je leven... denk dan aan God.

Vraag Hem of je op de goede weg loopt.

De weg, waarop Hij naast je loopt. Een veilige weg, Gods weg voor jou.

Mijn opa zei weleens tegen mij: 'Ga nooit ergens naar toe waar je niet wil zijn als Jezus terugkomt'. Dat ben ik nooit vergeten, zoals je ziet.

En als je nu niet als baby, als kind gedoopt bent...dan kan je er zelf voor kiezen om gedoopt te worden.

Dan wordt je naam in zijn Hand opgeschreven en ontvang je ook Gods belofte...en zijn Liefde.

Dan laat Hij jou nooit meer los.

Auteur: RvBvdB