

WAT WETEN WE?

Wie?		Salomo
Wat?		Salomo beschrijft de waarde van Wijsheid
Waar?		
Loatie?		Oude Testament, Bijbelboek: Spreuken

Verwerkingen



Het kostbaarste geschenk

Nodig:

- voor elk kind een kopie van werkblad 1
- leeg vel papier
- schaar
- lijm

Werkwijze:

- Knip alles uit en maak een cadeau met een lint.
- Let op dat het woord leesbaar is.
- Plak het geheel op een vel.



Het kostbaarste geschenk

Nodig:

- voor elk kind een kopie van werkblad 2
- voor elk kind een leeg vel papier
- schaar
- lijm

Werkwijze:

- Knip alles uit.
- Kijk goed naar de Bijbeltekst. Plak de tekst in de goede volgorde.
- Knip de rode linten uit.
- Maak een mooi cadeau met linten en een strik.
- Plak het geheel op het lege vel.



Schatkist

Zoek op internet naar een template van een schatkist. Maak met de kinderen van papier/karton een schatkist en denk met elkaar na over hoe je Wijsheid kan verbeelden en in de schatkist kunt stoppen. Dit kan door een boek/Bijbel, door biddende handen of door bv een Bijbeltekst.



Waar bidden we voor?

Denk met elkaar naar over bidden en voorbede doen.

Waar kunnen jullie als groep concreet voor bidden.

Schrijf dit op een groot vel papier of teken het (laat het de kinderen tekenen). Deel dit ook met de ouders zodat men er thuis nog eens op terug kan komen of hang het op in de ruimte waar je met de kinderen bij elkaar komt.

Bij dit Bijbelgedeelte is geen passend online materiaal gevonden

Het kostbaarste geschenk

Spreuken 3:13-16

Knip alles uit en maak een cadeau met een lint. Let op dat het woord leesbaar is.
Plak het op een leeg vel.



Het kostbaarste geschenk

Spreuken 3:13-16



Knip alles uit. Kijk naar de Bijbeltekst in de Bijbel. Plak de tekst in de goede volgorde.

Knip de rode linten uit. Maak een mooi cadeau (kado) met linten en een strik.

Plak het op een leeg vel.

Wijsheid levert meer op
dan zilver,
geeft meer profijt
dan goud,

Gelukkig de mens
die wijsheid ontdekt,
de mens die inzicht wint.

Met haar ene hand
schenkt ze
een lang leven,
eer en rijkdom geeft ze
met haar andere hand.

Spreuken
3:13-16

is kostbaarder
dan edelstenen.
Alles wat je ooit
zou kunnen wensen
valt bij de wijsheid
in het niet.