

Gods Woord wordt mens

Johannes 1:1-14



Thema: Jezus komt op aarde: alles wordt nieuw

Doel

De kinderen leren dat God zo dicht bij ons komt, dat Hij onder ons wil wonen. In Jezus komt God zelf om alles nieuw te maken.

Toelichting

De nadruk bij het vieren van het Kerstfeest ligt op God die op aarde komt wonen. De Vader geeft ons zijn Zoon Jezus als licht in de duisternis. Jezus is het beloofde kind van Eva, de knecht van de HEER, de Zoon van David. Hij roept mensen terug naar God, zodat ze echt zullen leven zoals God bedoeld heeft.

Zoals Hij eens de wereld goed heeft geschapen, zo maakt Hij nu de wereld nieuw door mens te worden. Het is het grote bewijs van Gods liefde, dat Hij bij ons wil zijn, in ons midden. Hij laat ons nooit meer alleen.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Jezus woont bij ons

Richtlijnen: Vertel de jongste kinderen gewoon de kerstgeschiedenis. Jozef en Maria die als geschenk van God hun eerste kindje krijgen. Doordat de herders komen, weten ze het zeker: In Jezus is God naar de aarde gekomen om vrede en geluk te brengen voor iedereen die in Hem gelooft.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: God bij ons

Richtlijnen: Vraag de kinderen wat een besmettelijke ziekte is? Kun je bij iemand die dat heeft zomaar op bezoek gaan? Waarom niet? In ziekenhuizen worden mensen met erg gevaarlijke ziekten dan ook geïsoleerd verpleegd; niemand mag op hun kamer komen, alleen dokters en verplegers in beschermende kleding.

We hebben in de adventsweken gelezen over Gods beloften door de profeet Jesaja. Hij zal trouw zijn en een nieuwe toekomst geven aan zijn volk. Er komt vrede onder leiding van een zoon van David. We hebben gezien hoe onwaarschijnlijk dat is. De omstandigheden zijn een hindernis (dreiging, geweld), het volk en zijn koning zijn een hindernis (zonde, ongelof). Toch kiest God ervoor om niet ver bij ons uit de buurt te blijven, alsof wij een besmettelijke ziekte hebben. Nee, in Jezus Christus komt God bij ons wonen. Het Kerstkind wordt geboren en is zo sterk dat Hij licht en vrede brengt. Jezus doet niet met ons mee in het verkeerde, Hij doet alles goed en maakt alles goed. In het begin zij God: er moet licht komen. Nu zegt Hij door Jezus: het gaat voorgoed licht worden.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Jezus komt op aarde: alles wordt nieuw

Richtlijnen: De nadruk bij het vieren van het Kerstfeest ligt op God die in de schepping komt wonen. De Vader geeft ons zijn Zoon Jezus als licht in de duisternis. Zoals Hij eens de wereld goed heeft geschapen, zo maakt Hij nu de wereld helemaal nieuw door mens te worden. Het is het grote bewijs van Gods liefde, dat Hij bij ons wil zijn, in ons midden. Hij laat ons nooit meer alleen.

Extra Bijbelgedeelte: Lucas 2: 10-11

(De engel legt de nadruk op de vreugde die het gevolg is van de geboorte van de Verlosser, de Messias. Er is nu vreugde, omdat alles op aarde in Gods reddende licht komt te staan.)

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Algemene inleiding

Met dit gedeelte van het Johannesevangelie hebben we de inleiding op het Johannesevangelie in handen. Hierin beschrijft Johannes heel compact de inhoud en daarmee de betekenis van het Evangelie, Gods goede boodschap, beginnend bij de Schepping. 'God sprak en het was er.' Door zijn Woord schiep God de hemel en de aarde en alles wat daarop leeft, lezen we in Genesis 1. Hij schiep het leven. Dat Woord was tegelijkertijd de Here Jezus die met Kerstfeest als mens op aarde kwam. Het spreken van God houdt niet alleen woorden in, maar ook daden (in het Hebreeuws, de taal van het Oude Testament betekent het woord Dabar zowel woord als daad). Jezus Christus was vanaf het begin al als het Woord (Spreuken 8:22 en volgende verzen: het woord wordt hier als wijsheid omschreven) naar de aarde gekomen.

Het leven en het licht noemt Johannes in een adem. God schiep het leven en daarmee kwam het licht in de wereld. Het licht dat machtiger is dan de duisternis, de zonde. Door het licht dat God ons gaf kunnen wij de duisternis herkennen en daarmee heeft Hij ons ons geweten, onderscheidingsvermogen tussen goed en kwaad, gegeven.

In het Oude Testament lezen we over het scheppende en schijnende (lichtbrengende) Woord. In het Nieuwe Testament (hier in het evangelie naar Johannes) gaan we lezen over het Woord dat temidden van de schepping komt wonen. Dat vieren we met kersfeest. Van de komst van het Woord, Gods Zoon, Jezus als mens, op aarde, getuigt Johannes de Doper in de woestijn (de tweede Elia: Jesaja 40:3; Maleachi 3:23-24). Hij verwijst naar Jezus, het Licht dat de duisternis voorgoed overwinnen zal. Johannes getuigde van Hem, Jezus kwam in de wereld, maar velen herkenden Hem niet als het Licht dat altijd al in de wereld scheen, als de Messias door God gezonden. Maar zij die Jezus wel herkenden, wilden leren kennen en ontvangen, mogen bij het gezin van de Vader horen: zijn kinderen genoemd worden.

Meer gedetailleerde beschrijving

Vs.6 Johannes de Doper: de tweede Elia: Jesaja 40:3; Maleachi 3:23-24

Meer over Johannes de Doper:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_de_Doper

Johannes de evangelist

<https://www.ensie.nl/zelfstudie/johannes-de-evangelist>

Twée verwerkingsvragen

- Kun jij voorbeelden noemen dat woorden en daden niet zonder elkaar kunnen?
- Wie was Johannes en heeft hij nog meer geschreven?

Auteur: ASdR

Liederen

Psalm 98

Lied 488

(=Gezang 150 LvdK)

Lied 484

Lied 477

(=Gezang 138 LvdK)

Lied 486

Lied 485

In het begin

Op Toonhoogte 412

Er is Een Kindeke geboren op aard'

Hemelhoog 129

Als je veel van iemand houdt

Hemelhoog 125

Wij zijn de herders

Hemelhoog 158

Goed nieuws

Hemelhoog 132

Een Koning is geboren

Hemelhoog 126

Ik heb een plekje voor Jezus

Op Toonhoogte 516

Jezus is geboren

Op Toonhoogte 413

Auteur: PZ



Jezus woont bij ons

Inleiding

In een huis in het stadje Nazaret woont een meisje dat Maria heet. Ze is druk aan het werk. Ze kijkt heel blij! Ze is verliefd. Op Jozef. En over een poosje gaat ze met hem trouwen.

Terwijl Maria aan het werk is in haar huis, gebeurt er iets wonderlijks! Luister maar.

Bijbelverhaal

Maria is in haar huisje en opeens staat er een engel van God bij haar in de kamer! Het is de engel Gabriël. Hij komt Maria iets moois vertellen. Hij zegt:

'Maria, je zult binnenkort je eerste kindje krijgen, een zoon. Het is een geschenk van de Here God. Jullie moeten Hem Jezus moet noemen.

Maria zegt verbaasd: 'Maar ik ben nog niet getrouwd met Jozef! Dat kan toch niet?'

Gabriël zegt: 'Jozef zal ook niet de vader zijn, maar de Here God zelf!'

Zo'n Kindje is er nooit eerder geboren. Hij is de Zoon van God. Hij zal de mensen gelukkig maken en bij ons wonen. Maria heeft stil en eerbiedig geluisterd. Ze gelooft wat de engel haar vertelt.

Maanden gaan voorbij. Jozef en Maria trouwen. En op een dag moeten ze op reis. De keizer, de baas van het land, wil weten hoeveel mensen er in Israël wonen. Ze moeten naar de plek waar de familie van Jozef vandaan komt. Dat is Betlehem.

Jozef en Maria gaan op weg naar Betlehem. En na een lange reis weet Maria dat het niet lang meer duurt voor het kindje wordt geboren. Ze gaan op zoek naar een plek om te slapen.

Maar alle slaapplekken in Betlehem zijn bezet. Er is nergens plek voor hen. Eindelijk vinden ze een lege stal waar ze kunnen slapen.

En in die nacht wordt het kindje geboren! De Zoon van God wordt geboren in een stal. Maria wikkelt Hem in doeken en legt hem in een voederbak voor de dieren. En zoals de engel heeft gezegd noemen ze het kindje: Jezus.

Die nacht zitten er herders in een veld, net buiten Betlehem. Zij passen op hun schapen. Terwijl ze aan het praten zijn, verschijnt er ineens een engel.

'Ik heb goed nieuws, zegt de engel. Jullie Redder is geboren. Hij is in Betlehem. Ga daar maar kijken. Hij ligt in een voederbak in een stal'.

Opeens komen er meer engelen, zoveel dat de hele lucht ermee gevuld is. 'Eer aan God in de hemel', zingen ze allemaal. 'Vrede op aarde voor alle mensen die Hem liefhebben.'

Als het lied uit is, gaan de engelen terug naar de hemel. En de herders?

Die laten zomaar hun schapen in de steek. Ze gaan op zoek naar het kindje Jezus in Betlehem, precies zoals de engel zei.

Jozef en Maria zijn verbaasd als er midden in de nacht opeens een stel herders bij hen in de stal komt! Niemand weet toch dat Jezus vannacht is geboren?

De herders knielen bij de voederbak neer en ze zeggen tegen Jozef en Maria: 'Er kwam een engel bij ons die vertelde dat Jezus is geboren. En dat we naar Hem op zoek moesten gaan. Daarom zijn wij direct gekomen. Wij willen Jezus aanbidden'.

Eerbiedig knielen de herders neer. Ze zeggen:

'Dank U wel, Jezus, dat U bent gekomen naar de aarde om de mensen gelukkig te maken. Dank u wel dat U bij ons wilt komen wonen. Wij houden van U'.

Jozef en Maria weten het nu zeker: Jezus is een bijzonder kindje. Hij is de Zoon van God. Hij is de Heiland. En dat betekent dat Jezus naar ons is gekomen om vrede en geluk te brengen voor iedereen die in Hem gelooft!

Auteur: RS



God bij ons

Inleiding

Een paar weken geleden was ik op bezoek in het ziekenhuis. Een vriend van me had zijn heup gebroken. Hij was gestruikeld in de tuin en viel op een steen. Precies op zijn heup. Hij hoorde gekraak en kon niet meer zelf opstaan. De verplegers van de ziekenauto legden heel voorzichtig zijn been in een opblaasbare spalk en daarna mijn vriend op de brancard. In het ziekenhuis werd hij geopereerd, dezelfde dag nog.

Op weg naar zijn kamer kwam ik langs een andere kamer. Op de deur hing een papier: 'contactisolatie. Bezoek eerst melden bij de verpleging'. Er zaten een paar mensen bij het bed in een soort schort. Ze hadden een mondkapje voor en handschoenen aan. Ik hoorde dat hij een virus had, dat heel besmettelijk was. Als je bij deze vrouw in de buurt was kon jij ook ziek worden. En als dat gebeurde, kon jij andere mensen ziek maken die weer in jouw buurt kwamen. Daarom die beschermende kleding. Die moest je weer uittrekken en in de afvalbak gooien als je wegging. Dan was een bezoekje aan deze vrouw niet gevaarlijk.

Kerstfeest

Vandaag is het Kerstfeest. De geschiedenis van Jezus die in Betlehem geboren wordt kennen jullie wel. Jozef en Maria moeten een lange reis maken en eindigen in een stal. Er is geen betere plaats te vinden waar het kindje, de Zoon van God geboren kan worden. Engelen vertellen en zingen over Jezus. En de herders gaan blij in de stal kijken om Jezus te aanbidden. Om te danken dat God naar hen heeft omgezien en de Redder heeft gegeven. Een prachtige geschiedenis waar je nooit genoeg van krijgt, zo mooi.

Maar vandaag luisteren we naar Johannes. Hij vertelt ook over de komst van de Here Jezus op aarde, maar dan anders. Hij legt uit wie Jezus is en wat Hij betekent. Hij kwam in een wereld die gevaarlijk was. Er heerste een soort virus onder de mensen: zonde, ontrouw aan God. Heel besmettelijk en gevaarlijk, wat daardoor ontstaat veel verdriet en ellende. Johannes zegt: toch bleef Jezus niet veilig in de hemel. Nee, Hij kwam op aarde en was bij ons. Zoveel had Hij voor ons over.

Bijbelgedeelte

Johannes legt dit uit:

Gods Zoon is er altijd geweest, Hij is het Woord van God. En dat Woord is het Licht in de wereld. Mensen luisteren niet altijd naar God. Of laten we maar eerlijk zijn: heel vaak niet. En ze doen elkaar daarin na; het lijkt wel een besmettelijke ziekte die zich verspreidt van de een naar de ander. Heel de wereld heeft er last van. Het is niet meer licht, zoals God zijn schepping heeft gemaakt, maar donker.

Daar reageert God op. Hij wil dat het weer licht wordt op aarde. Dat mensen weer van God en elkaar kunnen houden. Er moet iets gebeuren en dat doet God. Hij stuurt Johannes de Doper om van het Licht te getuigen. Het is zijn taak om de mensen het geloof te brengen. Johannes

is niet zelf het Licht maar hij mag erover vertellen van God, zodat iedereen die dat gelooft het Licht ziet. Net als Jesaja mag hij een profeet zijn, die Gods waarschuwingen en beloftes doorgeeft. Zodat mensen geloven en verlangen naar het Licht.

Gods Zoon was er altijd al. Hij heeft de wereld geschapen, maar eigenlijk kende niemand Hem. Hij was immers in de hemel, voor onze ogen onzichtbaar. Als er van Hem verteld wordt door de profeten, als de Verlosser wordt aangekondigd, dan halen mensen hun schouders op en gaan gewoon verder met hun leven. Verdrietig is dat dat ze niet luisteren. Zo blijven ze in de duisternis, terwijl God zijn liefde en licht wil geven.

En dan wordt het Kerst, het feest dat wij vandaag vieren. Het woord van God dat er altijd al was is op aarde gekomen. Het Woord van God is een mens geworden. Het Kind van Betlehem is een wonder. God kwam en liet iedereen het Licht van deze wereld zien. Dat was best gevaarlijk. Zouden de mensen wel naar Hem luisteren en van Hem houden? Zouden ze niet net zo ongelovig zijn als in de tijd van Jesaja? Zouden ze Jezus niet haten en aan de kant schuiven?

Kerstfeest is een blij feest, maar ook een beetje verdrietig. Want er was geen plaats voor Jezus. Letterlijk niet: in de herberg. Gods Zoon werd geboren in de voerbak. Maar de mensen hebben Jezus later ook aan de kant geschoven. Ze sloegen Hem aan het kruis.

God is niet ver weg in de hemel gebleven, lekker veilig. Nee, Hij wil bij ons op aarde komen om ons gelukkig te maken. In de wereld van Jesaja, met alle ellende. In onze wereld die ook niet altijd even mooi is, waar ongelukken gebeuren en mensen niet genoeg van God en elkaar houden. Jezus is gekomen, zomaar in ons midden. Omdat God de Vader en God de Zoon zoveel van ons houden.

Auteur: RvO



Jezus komt op aarde: alles wordt nieuw.

Inleiding

Het is Kerstfeest.

De kinderen komen na de kerkdienst allemaal naar het huis van hun ouders om er met elkaar een gezellige dag van te maken. Iedereen vindt het fijn om elkaar weer eens te zien. Er is één kleinkind en daar zijn ze allemaal gek op. Oma heeft een monchou-taart gemaakt omdat dit de favoriet is van iedereen.

's Middags, als er koffie en thee is gedronken en de gebaksbordjes zijn leeg geschraapt, zegt Daniëlle:

'Han en ik gaan even de kamer uit, willen jullie dan het licht uitdoen? We hebben een verrassing.'

Een beetje giechelend lopen zij weg. De anderen kijken elkaar verbaasd aan en zijn erg benieuwd wat hun te wachten staat. Ze horen Daniëlle en Han een beetje rommelen in de kamer ernaast.

Het licht is uit en daar komen zij weer binnen, met een brandend kaarsje. Als ze dichtbij komen ziet de rest van de familie dat er lettertjes op de kaars zijn geplakt. En daar staat.....

'Hoera, nog een kleinkind.'

Nou, en of dat een verrassing is! Iedereen is blij en Daniëlle en Han worden uitgebreid gezoend en gefeliciteerd! En dat met Kerst! Er wordt nog een hele tijd over doorgepraat, dat begrijp je wel.

Maar ze moeten nog wel heel lang wachten op het kindje...

De woorden waarmee het nieuws verteld is, moeten nog een mensje worden.

Bijbelverhaal

Oude Testament

Woorden....

Door het Woord van God is de aarde geschapen.

In het eerste boek in de Bijbel, Genesis, staat dat beschreven. (Genesis betekent 'ontstaan')

De aarde was eerst helemaal leeg. 'Woest en doods' staat er en het was zo verschrikkelijk donker!

Maar Gods Geest was er al en wilde dat het helemaal anders werd.

Toen sprak God de woorden uit: 'Er moet licht komen'. En dat licht kwam.

Het licht maakte dat de duisternis het niet meer voor het zeggen had. Overdag was het licht en

's nachts was het donker. Maar niet meer helemaal donker, want God maakte met Zijn Woord ook de maan en de sterren.

Daarna sprak God nog vaker zijn Woord en alles ontstond, om er een prachtige planeet van de maken. God was er heel blij mee...

Hij maakte ook mensen, die voor de aarde mochten zorgen. Eerst ging dat goed, maar later ging het mis. De mensen luisterden niet meer naar God. Toch gaf God de aarde niet op, Hij wilde de mensen een nieuwe kans geven... opnieuw het Licht laten schijnen om alles weer anders, nieuw te maken. Het duurde wel heel erg lang voor het zover was.

Nieuwe Testament

Johannes zit bij zijn schrijftafel om alles op te schrijven over wat hij heeft meegemaakt met Jezus. Hij heeft al veel notities gemaakt toen Jezus nog bij hen was. Ook heeft hij mensen geïnterviewd om te horen wat zij van Jezus hebben geleerd. Het zal wel een lang verhaal worden om dat allemaal goed op te schrijven. En ook op een manier dat het goed te begrijpen is voor de mensen die het later lezen. Mensen, die Jezus niet persoonlijk hebben gekend.

Johannes weet dat God wil dat hij doorgeeft wat hij over Jezus heeft geleerd en weet. Gods Geest zal hem helpen en zo zit hij nu over goede woorden na te denken. Hoe gaat Johannes Gods woorden opschrijven.

Hoe begon het ook alweer allemaal? Hij laat zijn gedachten gaan en denkt aan het begin, voordat God de hemel en de aarde maakte.... 'Het was donker en woest op aarde, maar God bracht daar verandering in door zijn Woord. Zijn Woord...Zijn Woord... God...Jezus...Geest... zij horen bij elkaar. Zij zijn één!'

Dan weet Johannes het en begint te schrijven:

'In het begin was het Woord, het Woord was bij God en alles is daardoor ontstaan. Het Woord was leven en licht en verdreef de duisternis.Zo is het met Jezus ook.

Jezus was eerst bij God, en er werd over Hem (de Messias) gesproken door de profeten.

Het Woord is met Jezus een mens geworden... toen Hij werd geboren.'

En zo rollen de woorden van Johannes uit zijn 'pen', de ganzenveer.

Hij schrijft alles op en vertelt van Gods plan om naar de aarde te komen als een baby.

Met het doel om opnieuw de duisternis te verdrijven.

Baby Jezus mag opgroeien en volwassen worden om de mensen te vertellen hoe God wil dat zij in het Licht gaan Leven.

Door Jezus is God dicht bij ons. Zo lief heeft God de wereld, zo mogen wij in Zijn Licht Leven. alles wordt weer nieuw, als je in Hem gelooft.

Onze tijd

Het is Kerst! We vieren de geboorte van Jezus.

Het Woord is mens geworden!

Een kinderliedje van vroeger, maar wie weet hoe gaaf het klinkt als je het rept: (wie durft?)

[Ik wandel in het licht met Jezus](#)
[O, mocht ik zelf een lichtje zijn](#)
[Dat straalt te midden van de wereld](#)
[Die gebukt gaat onder zorg en pijn](#)

[Ik wandel in het licht met Jezus](#)
[En ik luister naar Zijn dierbare stem](#)
[En niets kan mij van Jezus scheiden](#)
[Sinds ik wandel in het licht met Hem](#)

Afsluiting

Daniëlle en Han kwamen een week later met nóg een
kaarsje waarop stond:
'Hoera, nóg een kleinkind!
Wat denk je...?
Eind juli werd er een tweeling geboren!

Auteur: RvBvdB