

WAT WETEN WE?

Wie?		Profeet Jesaja
Wat?		Belofte van de vredeking
Waar?		In Babylonië
Loatie?		Oude Testament, Bijbelboek Jesaja

Verwerkingen



Ik wil je iets vertellen

Net als Jesaja mogen de kinderen het goede nieuws vertellen.

Nodig:

- voor elk kind een kopie van werkblad 1 op stevig papier
- scharen
- lijm
- kleurmaterialen
- eventueel adressen, pennen en postzegels

Werkwijze:

Kleur de kaart mooi in. Knip de kaart uit op de dikke lijn. Vouw de kaart op de stippellijn. Plak de voor- en achterkant van de kaart op elkaar. Kun je het goede nieuws vertellen met de plaat op de kaart? Op de achterkant kun je jouw naam in de ster schrijven. Aan wie stuur je de kaart?



Bruid en bruidegom 1

Jesaja vergelijkt zichzelf met een bruidegom en met een bruid.

Nodig

- bruidskleding:
 - voor de bruid een mooie witte jurk, sieraden, een sluier of hoed, schoenen met hakken, evt. handschoenen en een tasje
 - voor de bruidegom: een zwart jasje/giletje, zwarte broek, overhemdje, evt. een hoge hoed, stropdas of strikje, nette schoenen
- eventueel feestkleding voor de andere kinderen
- iets te drinken met glazen
- iets lekkers te eten met schoteltjes

Speelwijze:

Twee kinderen (of meer maar dan om de beurt) worden verkleed als bruid en bruidegom. Zorg er voor dat iedereen echt zijn best doet om het mooi te maken. Eventueel kunnen alle andere kinderen ook feestkledij (zie vers 3) aan doen. Als het verkleed klaar is bewonderen we met de kinderen het resultaat. Iedereen krijgt drinken en/ of iets lekkers. Dan kan het nagesprek plaats vinden. Waarom worden de kinderen zo mooi aangekleed? Wat zegt de Bijbel over de bruid en de bruidegom? Ook kan de lijn doorgetrokken worden naar de kerk (dus wij!) als bruid van Christus.



Bruid en bruidegom 2

Nodig:

- wc rollen
- gekleurd en wit papier
- schaar
- witte sluierstof of glimstof
- kleurmateriaal
- restjes wol

Werkwijze:

Maak van de wc rollen bruiden en bruidegoms, bespreek met de kinderen wat het met het Bijbelgedeelte van vandaag te maken heeft.



Uitnodiging

Om zoveel mogelijk mensen de goede boodschap te laten horen is het fijn om uitnodigingen voor de kerstdienst te verspreiden. Het is natuurlijk wel kort dag om de uitnodigingen nog te versturen, want het is morgen al kerst.

Nodig:

- voor elk kind een kopie van werkblad 2 op stevig papier
- voor elk kind een stevige witte kaart van 10-15 cm.
- scharen
- kleurmateriaal
- lijm
- prikpenen met prikmatje OF snijmesjes met snijmatten
- eventueel glitters of kleine sterretjes
- voor elk kind een enveloppe 10x15 cm.



Werkwijze:

Let goed op de aanwijzingen die op het kopieerblad staan!
Knip de buitenzijde van de kaart uit. Prik of snijd de bovenzijde van de uitvouwende delen (hart en tekst uitnodiging) uit op de streep-stip lijn!
Ril evt. de stippel vouwlijnen voor. Vouw de stippellijnen zodat er een harmonica aan de voorzijde ontstaat, het hart en de vaandel met de tekst 'uitnodiging' komen nu omhoog.
Plak de kaart op het blanco kaartje zodat het gat van het hart weer dicht is.
Kleur de kaart mooi in. Versier de kaart evt. met glitters en sterretjes.
Schrijf de kaart en stop hem in de enveloppe.



Goed nieuws

Nodig:

- voor elk kind een kopie van werkblad 3
- bijbels of kopieën van het Bijbelgedeelte
- pennen

Oplossingen:

- Invulpuzzel Jesaja 61: 10-11: Vreugde – jubelt – kleed – bevrijding – mantel - gerechtigheid – bruidegom – kroon – bruid – sieraden – aarde – tuin – gerechtigheid – glorie – volken.
- Invulpuzzel Jesaja 61: 1-2: Geest – Heer – armen – verslagen – gevangenen – bevrijding – roepen – troosten.



Zingen: Goed Nieuws

Oefen met elkaar het lied: Goed Nieuws, wie weet kan het vandaag of tijdens kerst ook in de kerkdienst gezongen worden. Maak er eventueel toeters van papier bij, zodat de kinderen als herauten het goede nieuws kunnen aankondigen. https://www.youtube.com/watch?v=MKuNdnGkylw&ab_channel=Marcel%26Lydia

Bij het Bijbelgedeelte van deze zondag is geen onlinemateriaal gevonden.

Ik wil je iets vertellen

(Jesaja 62)

Jesaja moet zeggen wat God aan de mensen wil vertellen. Dat God veel van de mensen houdt, ook al doen ze veel verkeerde dingen. Dat God ze nooit alleen laat, dat Hij de Here Jezus geboren laat worden. Jesaja vindt dat fijn. Hij zegt tegen de mensen: ik wil je wat vertellen, God gaat alles goed maken. Wil jij dat ook graag aan iemand vertellen? Maak de ansichtkaart en stuur of geef hem aan iemand die je graag over het Kerstfeest wil vertellen.

Je hebt nodig: kopie van het werkblad op stevig papier, schaar, lijm, kleurpotloden/stiften, eventueel pen en postzegel en adressen.



Kleur de kaart mooi in. Knip de kaart uit op dikke lijn. Maak een vouw op de stippellijn. Plak de voor- en de achterkant op elkaar. Op de achterkant kun je jouw naam in de ster schrijven.

Boodschapper van goed nieuws

Jesaja 61

In Jesaja 61 herhaalt Jesaja de blijde boodschap: een vredekonink die in Israël en over de hele aarde verlossing zal brengen. Gods Geest dringt hem daartoe. Het goede nieuws van Gods goedheid kan niet vaak genoeg worden gedeeld.

Laten we het kerstfeest samen gaan vieren. Wie nodig jij uit om deze kerst met jou in de kerk te vieren?

Kerst uitnodigingskaart:

- Knip de buitenzijde van de kaart uit _____
- Snij het hart uit langs de streep stip lijn - - - - - (uitsnijden tot de tweede stippellijn)
- Vouw de stippellijnen - - - - - , zodat een harmonica ontstaat
- Kleur de kaart zo mooi mogelijk in
- Stop de kaart in een envelop en stuur naar iemand op, waar jij graag het kerstfeest mee zou willen vieren in de kerk.



GOED NIEUWS

TROOST VOOR TREURENDEN

Jesaja 61

GEVANGENEN VRIJ

BANGEN KRIJGEN HOOP

Jes. 61 :10-11

Ik vind grote _____ in de Heer, mijn hele wezen _____ om mijn God. Hij deed mij het _____ van de _____ aan, hulde mij in de _____ van de _____, zoals een _____ een _____ opzet, zoals een _____ zich ooit met haar _____. Want zoals de _____ haar gewassen voortbrengt, zoals een _____ het gezaaide laat ontkiemen, zo laat God, de Heer, _____ ontkiemen en _____ voor het oog van alle _____.

Jesaja 61:1-2

De _____ van God, de Heer, rust op mij, want de _____ heeft mij gezalfd. Om aan _____ het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan _____ harten hoop te bieden, om aan _____ hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun _____, om een genadejaar van de Heer uit te _____ en een dag van wraak voor onze God, om allen die treurden te _____.

GOED NIEUWS – Luc 4:14-21

Jezus spreekt in Nazaret na het lezen van de boekrol van Jesaja 61:

‘vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.’



Jesaja sprak zijn woorden in een tijd van ballingschap. Hij bracht goed nieuws.

Hoe reageerden de mensen in Nazaret? In wat voor tijd leefden zij? Waarin verschilde hun tijd met die van Jesaja? Zijn er ook overeenkomsten?

Schrijf je antwoorden op de achterkant van dit vel.

Ballingschap: de tijd dat het volk Israël weggevoerd was naar een ander land, en dus niet in het Beloofde Land mocht wonen. Een deel van het volk woonde in Babel, een ander deel woonde in Assyrië. Vreemde koningen waren de baas over hen.

Je zult begrijpen dat de mensen daar erg verdrietig over waren.