

24 december 2023

De Messias verandert alles

Jesaja 61



Thema: Gods Zoon verandert ons

Doel

De kinderen ontdekken dat zij, door te geloven in Gods Zoon, met hun Heer verbonden blijven. Door met Hem te leven worden blijdschap en hoop om wat God doet steeds groter.

Toelichting

Deze woorden klinken in de babylonische ballingschap. Juda is weggevoerd en alles dat ooit was, lijkt voorgoed voorbij. Het koningshuis van David, de stad Jeruzalem en de tempel zijn weg. Juist dan herhaalt Jesaja de blijde beloften die we in de afgelopen weken ook hoorden: een vredekonink die in Israël en over de hele aarde verlossing brengt.

Jezus neemt deze woorden in de mond. Hij zegt in de synagoge in Nazaret niet alleen dat Hij met Gods redding de gelovigen moet inspreken, maar dat Hijzelf die redding is. De profetie van Jesaja wordt in Jezus vervuld.

Met deze profetie willen we de kinderen aansporen om het Kerstfeest te vieren. In de kerk horen we over Jezus die als Kind in de kribbe geboren wordt, maar we houden dit evangelie (=goede nieuws) niet voor onszelf. We nodigen iedereen uit om over Jezus te horen en veranderd te worden in een kind van God.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Ik wil je iets vertellen

Richtlijnen: Als er iets leuks of moois is, mag je dat in de kring vertellen. Dat wil je ook graag, want je bent daar blij mee.

Misschien vertel je het alvast wel aan degene naast wie jij zit: 'Ik wil je wat vertellen'.

Jesaja is een boodschapper van God. Hij moet zeggen wat God aan de mensen wil vertellen. Dat God veel van de mensen houdt, ook al doen ze verkeerde dingen. Dat Hij ze nooit alleen laat, dat Hij de Here Jezus geboren laat worden. Jesaja vindt dat fijn. Hij zegt tegen de mensen in Israël: Ik wil je wat vertellen, God gaat alles goed maken. Wie verdrietig is, maakt Hij weer blij. Wie ziek is, wil God beter maken. Het wordt heel mooi.

Morgen zijn we weer in de kerk. Dan is het geen zondag, maar maandag. En het is Kerstfeest. Dan vertellen we elkaar over het Kind dat in Betlehem geboren werd. Over Gods Zoon, Jezus.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Ik kan het niet genoeg herhalen

Richtlijnen: Als de meester of juf willen dat je iets niet vergeet, zeggen ze het een paar keer. Want na één keer, denk je er misschien niet meer aan. Maar een paar keer herhalen denk je: dit is dus heel belangrijk. Of je krijgt een briefje mee naar huis, zodat je ouders het kunnen lezen.

Vandaag herhaalt de profeet Jesaja wat hij al eerder heeft gezegd. De situatie in Israël is droevig: geen koning, geen hoofdstad Jeruzalem en geen tempel meer. Maar God gaat ingrijpen. Hij maakt alles weer goed. Door de koning van de vrede, door de Verlosser. Door de Here Jezus. Jesaja zegt: Gods Geest geeft mij de opdracht om het te herhalen, telkens weer: God houdt veel van jullie. Zeg dat tegen elkaar als het moeilijk hebt.

Maak de kinderen daarna duidelijk waarom het belangrijk is Kerstfeest te vieren. We horen in de kerk over de geboorte van Jezus, onze Redder. Samen zijn we blij. En wij vertellen het aan elkaar. De komst van Jezus is zulk goed nieuws, dat kun je niet genoeg herhalen.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Samen veranderd door Gods liefde

Richtlijnen: Lees met de jongeren eerst Jesaja 61:1-2. Misschien is de reactie van de jongeren dat ze de laatste weken steeds gehoord dat de HEER zijn volk komt verlossen. Armen krijgen goed nieuws, bange mensen krijgen hoop en gevangenen komen vrij. Mooi, maar niet zo origineel. Op het Kerstfeest speelt eigenlijk hetzelfde: we horen weer van het Kind in de stal van Betlehem. Mooi en waar, maar ...

Vraag hen daarna waarom het toch belangrijk is steeds weer Kerst te vieren. We mogen het Evangelie, de blijde boodschap niet vergeten. Christus verbindt ons aan God en verandert ons leven. We kunnen hoopvol en blij leven, dankzij Hem. Lees daarna Jesaja 61:10-11. Daar vergelijkt Jesaja zich met een bruidegom en bruid. Door samen dankbaar en blij te vieren wat God ons geeft, komen we ook heel dicht bij zijn liefde. Meer en meer vertrouwen we op Hem en je luistert steeds beter naar wat Hij je leren wil in zijn Woord.

Extra Bijbelgedeelte: Lucas 4:14-21

(Jezus past de profetie van Jesaja op zichzelf toe en roept mensen op Hem te volgen in zijn gehoorzaamheid aan zijn Vader.)

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte

In de nacht dat de engel – en later het spreekkoor van hemelse boden – aan de herders verscheen, sprak hij over 'grote blijdschap'. Het is van grote betekenis voor heel het volk. De Christus – dat is de Gezalfde van God en dat is de Messias van Israël – komt zo de geschiedenis binnen. In de eerste plaats voor Israël. Paulus zou later zeggen 'eerst de Jood, dan de Griek'. Het gaat om de Redder die van Godswege zich een baan breekt, niet op afstand – buiten de geschiedenis – maar juist in de geschiedenis. De Here Jezus betreft de woorden die Hij las in de synagoge op zichzelf. Zo vlak voor Kerst horen we er zijn komst in door. Zijn komst waar we als mensen op deze wereld naar mogen verlangen. Toen deze profetie werd verkondigd, waren vele ballingen teruggekeerd, maar de tempel als teken van Gods aanwezigheid te midden van zijn volk, lag nog in puin. Men keek dus verlangend uit naar een ommekeer. Daar en toen is dat een troostrijk Woord geweest, zoals het dat nu – opnieuw en tot de wederkomst van de Messias – mag zijn. 'Morgen zal Ik er zijn'; zingen de klassieke O-antifonen van 17 t/m 24 december.

Vers voor vers

- Vs.1 De Here Jezus betreft deze tekst indirect op zichzelf. Maar, omdat Hij gekomen is om te dienen en niet om geëerd te worden, gaat het Hem daarbij op die blijde boodschap voor de zachtmoedigen. Dat wil zeggen kwetsbare mensen die geraakt kunnen worden, doelwit kunnen zijn, in deze wereld. Juist ook in hun geloofsleven. Let ook op het concrete in deze troostrijke woorden. Een gevangene die vrijgelaten wordt, kijkt met nieuwe ogen naar de werkelijkheid. Voelt zich in dat opzicht herboren. Ontvangt een second life; in de goede zin van het woord. Of hij nou door eigen schuld gebonden was, dat wordt niet vermeld. In die zin is de bevrijding uit Egypte, totaal anders dan de terugkeer na de ballingschap uit Babylon. Uit Egypte worden – min of meer – onschuldige slaven bevrijd. Babel en die zeventig lange jaren van ballingschap, daar is de Bijbel helder in, zijn het gevolg van schuld, waar eigen gedrag aan ten grondslag ligt. Dat is pijnlijk, maar de bevrijding is er niet minder om. Zie Psalm 126.
- Vs. 2 Het jaar van de Here. Dat staat niet los van zijn wraak. Denk aan Romeinen 12, waarin God aangeeft dat Hem de wraak toekomt en niemand, echt niemand, anders. Ook dat is troost; je hoeft je eigen rechtsgeding niet te voeren. Niets is zo lastig als het verdedigen van de eigen belangen. Welnu; dat zal de Here God op zich nemen. In zijn Messias zal Hij alles vernieuwen. Advent zingt daarvan.
- Vs. 3 Een totale ommekeer; dat onderstreept ook hoe onvoorstelbaar het is. Paulus zegt elders dat de vrede Gods je gedachten, maar zelfs je gebeden te boven gaan.
- Vs. 4vv Zegen is binnen het Bijbelse denken, maar ook in het Joodse denken, niet een abstract iets dat zich in je gedachtewereld bevindt, maar vraagt om concrete merkbare woorden, daden en uitingen van de intenties. Dat gaat niet zozeer ten koste van de heidenvolken, maar geeft aan hoe de heidenvolken tot inkeer zullen komen. In andere woorden lezen we hoe mensen uit de volken de gebedsslip van een Jood zullen vastgrijpen om met hen te gaan in de vreugde. Die vreugde blijkt in het delen. We lopen hier haast al vooruit op wat de wijzen gaan doen. Als je vreugde, liefde, vriendschap, verbondenheid en andere goede zaken deelt, wordt het meer. Droevige zaken worden in de deling kleiner, omdat je het met elkaar samen mag dragen. Let op de priester van de Here God. Denk aan de opdracht in de Thora om een volk van priesters te zijn. Exodus 19,6 komt tot leven. In 1 Petrus 2 wordt daar op teruggegrepen. Ik denk aan hoe Zacharias, op het moment van de besnijdenis – dat teken van het verbond – aan zijn zoontje, pas werkelijk volledig priester tot Gods eer wordt in zijn lofzang.
- Vs.7 Zie hoe hier tot tweemaal toe sprake is van een dubbel deel. Dat ontvangt ook Job na zijn ellende – behalve zijn kinderschare, mensenlevens kun je niet verdubbelen, elk is uniek en onmisbaar – een dubbel deel ontvangen mag. Dat is de erfenis van de oudste zoon. Hier wordt het volk erkend als kind van God. Lees ook Jesaja 40 van vorige week in dat licht.
- Vs. 8v Het mag blijken in oprechtheid.
- Vs., 10v Wie is deze 'ik', die zingt anders dan Gods volk? Of de vertegenwoordiger daarvan in Israëls Messias? Gezegende Kerstdagen, die vanavond al beginnen. Zodat we toekomstgericht elkaar in zijn Naam blijmoedig mogen begroeten met: 'Tot morgen.'

Auteur: GJK

Liederen

Psalm 150

Lied 439

Lied 486

Er is een Kindeke geboren op aard'

Wij zijn de herders

Goed nieuws

Ik heb een plekje voor Jezus

Een Koning is geboren

Alles wordt nieuw

(=Gezang 126 LvdK)

Hemelhoog129

Hemelhoog 158

Hemelhoog 132

Op Toonhoogte 516

Hemelhoog 126

Opwekking voor kinderen 34

Auteur: PZ



Ik wil je iets vertellen

Dit verhaal kunt u vertellen als een zogenaamd 'Mee-Speel-Verhaal'.

De kinderen kunnen tijdens de vertelling meespelen door middel van het nazeggen van bepaalde woorden of zinnen. Deze staan cursief gedrukt.

U zegt het eerst, de kinderen zeggen het na.

Ook kunnen ze bepaalde emoties uitbeelden, geluiden maken bewegingen nadoen.

Ook dit staat cursief gedrukt. Doe zelf mee, doe het voor.

U kunt er voor kiezen om dit alle kinderen te laten doen, of tijdens het vertellen een kind aan te wijzen die dit doet.

Ook kunt u kinderen tijdens het vertellen mee laten spelen door iets uit te beelden.

Als ze dan iets moeten doen of zeggen kunt u dit fluisterend aan hen vertellen.

Speel zelf ook mee.

Spreek van te voren af, dat als u uw hand als stopteken omhoogsteekt, de kinderen stil zijn.

De kinderen blijven gewoon op hun plek zitten tijdens het vertellen, tenzij er kinderen iets uit moeten beelden waarbij ze moeten lopen.

Zelf kunt u het verhaal beeldend vertellen.

Kom van uw stoel, loop rond, of maak bepaalde bewegingen die van toepassing zijn.

Eén kind is Jesaja, de andere kinderen zijn de mensen.

Inleiding

Activiteit: We gaan elkaar iets vertellen

Laat de kinderen even nadenken (denktijd geven) over wat ze gisteren, zaterdag hebben gedaan.

Of over wat ze in de kerstvakantie gaan doen.

Laat ze naar iemand toelopen. De kinderen mogen om de beurt hierover vertellen. Het kind met het langste haar mag beginnen. Als ze klaar zijn gaan ze naar een ander kind om te vertellen.

Neem voor deze activiteit wat tijd, kijk hoe lang de kinderen betrokken tegen elkaar vertellen.

Bijbelverhaal

Laat een bijbel zien en vertel dat je een verhaal uit de bijbel gaat vertellen.

Zoek Jesaja 61 op en laat het aan de kinderen zien.

Het is een verhaal uit het Oude Testament. Daarin staan verhalen over de Here God en de mensen, maar wordt er ook verteld dat de Here Jezus zal komen.

Ik ga jullie een verhaal vertellen van Jesaja.

(Wijs een kind aan dat Jesaja is en rondloopt in de kring)

Daar loopt Jesaja. Jesaja is een profeet van God.

God vertelt iets tegen Jesaja en Jesaja vertelt het tegen de mensen.

Jesaja staat stil. Hij kijkt eens om zich heen.

Hij ziet mensen die pijn hebben **(laat de kinderen kijken alsof ze pijn hebben)**

Hij ziet mensen huilen. **(laat de kinderen huilen)**

Hij ziet mensen die moe zijn. **(laat de kinderen moe kijken)**

Het is ook heel verdrietig wat er met de mensen van Israël is gebeurd. Ze wonen niet meer in hun eigen land. Ze zijn meegenomen naar een ver en vreemd land. De mooie stad Jeruzalem is kapotgemaakt en ook de tempel van de Here God.

Maar dan kijkt **Jesaja blij**. Hij denkt aan de woorden die de Here God tegen hem gezegd heeft.

Jesaja loopt naar de mensen toe. **(Laat Jesaja weer door de kring lopen)**

'Luister allemaal', zegt Jesaja. Ik wil je iets vertellen!

De mensen kijken naar Jesaja. Wat wil hij vertellen?

'Ik wil je iets vertellen', zegt Jesaja nog een keer. 'Ik wil je de woorden van God vertellen.'

God zegt: 'Ik ga alles weer goed maken. Mensen die lijden en het moeilijk hebben geef ik weer hoop.

Mensen die ziek zijn maak ik weer beter. Mensen die gevangen zijn, zijn vrij. De vijanden worden gestraft.'

De mensen luisteren goed naar Jesaja. Ze kijken elkaar aan. Is het echt waar wat Jesaja vertelt?

'Ja', zegt Jesaja, 'Ik wil je iets vertellen; Dit zegt de Here God: 'Ik wil jullie vergeven, mensen die verdriet hebben wil ik troosten, Ik wil jullie weer blij maken. Jullie moeten niet bedroefd op de grond zitten, maar dansen en vrolijk zijn!'

De mensen beginnen blij te kijken.

'Ik wil je iets vertellen', zegt Jesaja. 'God houdt veel van jullie, ook al doen jullie verkeerde dingen.'

Hij laat jullie nooit alleen. En... Hij belooft zijn Zoon. Hij maakt alles goed. Het wordt weer mooi.'

O, wat worden de mensen blij van deze woorden!

Ze zeggen: *'God is ons niet vergeten!' God houdt van ons! God geeft ons zijn Zoon!'*

Jesaja is ook blij. Zachtjes zegt hij: *'Dank U wel Here God voor uw woorden die ik vertellen mag.'*

Afsluiting

Morgen zijn we weer in de kerk. Dan is het geen zondag, maar maandag. En is het Kerstfeest.

Jesaja mocht al heel veel jaren voordat Jezus geboren werd de mensen vertellen dat Hij zou komen.

Hij is gekomen, Jezus, de Zoon van God, die alles weer goed maakt.

Morgen, als het Kerstfeest is, wil ik je iets vertellen: Jezus is geboren. Wat is dat fijn om te vertellen!

Laat de afbeelding zien die bij het Kerstproject hoort. Zing een lied dat Jezus is geboren.

Auteur: EZD



Ik kan het niet genoeg herhalen.

Inleiding

'En ik zeg het nog maar eens...', zegt de juf, terwijl ze de klas rondkijkt.

'Blijf goed oefenen met de tafelsommen! Door ze steeds te herhalen blijven ze in je hoofd zitten. Herhalen, herhalen, herhalen...'

De kinderen in de klas knikken braaf met hun hoofd.

Ja, ze weten wel dat de tafelsommen uit je hoofd leren belangrijk is. De juf zegt het zowat iedere dag. Ze heeft pas geleden ook een berichtje gestuurd naar de ouders.

'Tafels oefenen met uw kind is heel belangrijk. Oefen dat heel regelmatig!', stond er in het bericht. Doordat de juf het er elke dag over heeft kunnen de kinderen er ook niet onderuit. Je kunt niet net doen of je het niet weet, want je hebt het vaak genoeg gehoord.

Bijbelverhaal

Zeventig lange jaren zijn de Israëlieten in een vreemd land geweest. Ze waren meegevoerd naar Babel. Hun huizen en levens in Israël waren door de soldaten verwoest. Maar nu mogen veel Israëlieten na zo'n lange tijd terugkeren naar hun thuis. De koning van Babel heeft de Israëlieten toestemming gegeven om terug te keren naar hun thuisland en om terug te keren naar de stad Jeruzalem. Maar wanneer je naar Jeruzalem kijkt, springen de tranen je in de ogen. De eens zo hoge dikke muren met poorten erin zijn ingestort. De huizen zijn ruïnes. De muren zijn afgebrokkeld en de daken zijn ingestort. Er groeien zelfs weer al planten en gras tussen de puinhopen. En het ergste van alles is dat de tempel, het huis van God nog niet is opgebouwd. De tempel is er net zo slecht aan toe als de muren en huizen van Jeruzalem.

De mensen gaan aan de slag om hun huizen weer op te bouwen en te herstellen. Toch is er verdriet en onzekerheid over de toekomst van de tempel, het huis van God. Zal het allemaal weer goedkomen? Gaat het lukken om de tempel, het huis waar God woont, weer op te bouwen? De profeet Jesaja mag het volk een boodschap van een mooie toekomst brengen.

Hij heeft de boodschap al eerder gebracht aan het volk, maar hij wil zijn boodschap blijven herhalen. Hij zegt: 'Wat ik te zeggen heb is belangrijk, ik herhaal het nog een keer, vergeet het niet!

Open je ogen en kijk om je heen. Jullie mogen jullie zonen en dochters terugbrengen in jullie eigen land. Zij hoeven niet meer in een vreemd land te leven, maar ze mogen naar huis komen. Jullie zullen weer gelukkig en blij zijn en God zal jullie rijkdom geven. Jullie hebben weer grote kudde met dieren om voor te zorgen, schapen en kamelen. En de tempel van God zullen jullie weer opbouwen en net zo mooi maken als voor dat die werd verwoest door oorlog. Jeruzalem zal weer de 'stad van de Heer' heten. God wil in jullie midden zijn en ervoor zorgen dat het goed met jullie gaat.

Jullie zullen de oorlog en verwoesting kunnen vergeten. Alles zal weer opgebouwd worden en de stad zal nog mooier zijn dan voor de oorlog'

De belofte van God, die Jesaja hier geeft, is niet alleen voor de Israëlieten in de tijd van de ballingschap in Babel. Nee, het is ook een boodschap voor ons. Ons leven hier op aarde lijkt op het ingestorte Jeruzalem. Ook wij horen dagelijks van oorlog, verwoesting, ziekte en ruzie. Veel mensen op de aarde leven tussen de puinhopen. God zal ook voor ons hier op aarde alles eens weer goed maken. Alle nare dingen zullen verdwijnen, door de komst van Jezus onze Redder en Verlosser. Wanneer het soms moeilijk is in je leven dan mag je daaraan vasthouden. God maakt alles eens nieuw! We mogen die boodschap steeds blijven herhalen en elkaar steeds vertellen dat God veel van ons houdt

Afsluiting

Morgen is het Kerstfeest. Hoe vaak heb jij het Kerstfeest al gevierd? Tien keer? Acht keer? Het Kerstfeest vieren we ieder jaar. Het Kerstverhaal ken je misschien al heel goed.

De komst van Jezus is zulk goed nieuws, dat mogen we blijven herhalen.

Ieder jaar staan we erbij stil dat God zijn enige Zoon als klein kindje naar de aarde heeft gestuurd. Jezus leefde als mens hier op aarde. Hij heeft ons gebroken leven geleefd. Ook Hij kreeg te maken met ziekte, dood en de zonden van de mensen. Het enige verschil was dat Jezus zelf geen zonden deed. Hij stierf zelfs voor al onze zonden aan het kruis op Golgota. Daarmee opende hij voor ons de Weg naar een nieuw leven. Door Jezus mogen uitzien naar een nieuw Jeruzalem.

Auteur: MMe



Samen veranderd door Gods liefde

Het is bijna Kerstfeest...morgen al!
Meestal gaan de verhalen in de kerk in de weken voor Kerst over de gebeurtenissen kort voordat Jezus geboren wordt. Over Elizabet en Zacharias, die een zoon krijgen die Johannes heet. En over Maria en Jozef, de moeder en vader van Jezus, die op zo'n bijzondere manier een kindje gaan krijgen.

Maar nu zijn we al een paar weken terug in de tijd... Heel lang geleden, zo'n 535 jaar voordat Jezus wordt geboren! In het Bijbelboek Jesaja staan profetieën opgeschreven van Jesaja en van veel andere profeten. Ik denk dat er in de afgelopen weken wel een van de schrijvers, die aan dit project meeschrijven, heeft uitgelegd wat een profeet is en wat hun werk is. Veel profetieën gaan over de Messias, die God heeft beloofd om het weer goed te maken tussen God en de mensen Maar dat duurt nog lang!

Het is wel bijzonder dat er eeuwen voordat Jezus is geboren al over gesproken wordt. Eigenlijk zijn het woorden die betrekking hebben op de situatie van het volk van God in die tijd, zo lang geleden. In die tijd waren de mensen van Juda weggevoerd naar Babylon omdat zij zich van God hadden afgekeerd. De Tempel was verwoest en het land lag in puin. Nu komen zij weer terug naar Israël. Het land en de Tempel moeten weer worden opgebouwd. De woorden brengen troost aan de mensen, die al zo lang onderdrukt worden. Maar wonderbaarlijk is dat Jezus later, als Hij aan zijn taak is begonnen, stukken uit Jesaja voorleest in de Tempel en uitlegt dat die over Hem gaan.

De profeet zegt:
'De Geest van God, de HEER, rust op mij,
Want de HEER heeft mij gezalft.
Hij heeft mij gezonden om aan arme mensen het goede nieuws te brengen en hoop voor wie het leven doelloos lijkt.
Gevangenen zullen worden bevrijd, mensen die treuren worden getroost.
Alles verandert als wij in God geloven, en Hem willen volgen.

Herken je deze woorden misschien, woorden die Jezus later ook sprak?
Hij las geregeld voor uit Jesaja en legde het uit aan de mensen die naar Hem luisterden.
Hij betrok die gedeeltes op Zichzelf om uit te leggen dat God je kan veranderen als je in Hem gaat geloven.

Jij mag dit goede nieuws ook delen met anderen.

Daarom vieren we elke keer weer het Kerstfeest. We mogen niet vergeten dat Jezus is geboren om het goede nieuws te vertellen over zijn Vader!

Maar...nog heel even geduld...het is nog advent...het is bijna zover...

Een gedichtje:

Advent

Er hangt iets in de lucht
er staat wat te gebeuren
je kunt het horen
in de stilte van de nacht
je kunt het voelen
de sfeer is anders
maar mensen slapen, op niets bedacht

Er hangt iets in de lucht
er staat wat te gebeuren
de sterren fonkelen
in het donker van de nacht
je kunt het zien
één lijkt er groter
glanzend en helder deze nacht

Er hangt iets in de lucht
er staat wat te gebeuren
je kunt het weten
als je goed hebt nagedacht
het is voorspeld
al lang geleden:
onze Verlosser wordt verwacht!

Auteur: RvBvdB