

17 december 2023

De Messias verlost zijn volk

Jesaja 40:1-11



Thema: Gods Zoon troost zijn volk

Doel

De kinderen duidelijk maken dat ze niet de moed hoeven te verliezen, God is nabij en troost ons, ook als onze moeilijkheden groot zijn.

Toelichting

Jesaja maakt duidelijk dat hij niet voor zichzelf spreekt. Uit zijn mond moet de troostvolle stem van God klinken (vs, 1). De HEER zelf spreekt uit (vs. 5) dat Hij klaar staat om Israël te redden. In de wildernis kunnen de herauten een weg klaar maken. Hij komt, God de HEER. Het is een wonder, maar het is echt waar: door God zelf wordt de uitzichtloosheid doorbroken. Wat nu nog groots lijkt door macht en geweld, zal verdwijnen. En wat kwetsbaar en nietig lijkt, wordt door God beschermd en bewaard. Zo zal Gods grootheid zichtbaar worden. Met die hoop troost God ons in ons leven.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: De Verlosser komt eraan

Richtlijnen: Vertel aan de jongste kinderen de geschiedenis waarin Jezus een verlamde geneest (Lucas 5:17-26). We zien daar dat Jezus mensen geneest. Natuurlijk wil de verlamde man graag weer lopen, maar Jezus geeft hem eerst iets dat nog belangrijker is. Zijn zonden worden hem vergeven; hij mag een kind van God zijn. Jezus kwam naar de aarde als kindje in Betlehem om ons dichtbij God te brengen en voor altijd gelukkig te maken. Dat kan hij; kijk maar naar de verlamde man. Hij loopt weer en dankt de Here God.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: De Verlosser komt ons troosten

Richtlijnen: Vraag aan de kinderen hoe je iemand anders kunt troosten (bij hem zijn, luisteren, iets liefs zeggen of helpen, samen bidden). Soms kun je iemands probleem oplossen (geef een voorbeeld). Soms kan dat niet. Het is te groot, te moeilijk. Jij kunt er ook niets aan veranderen (geef een voorbeeld). Wat doe je dan?

In Jesaja 40 lezen we dat het volk Israël een groot probleem heeft. De vijand speelt de baas over hen. Jeruzalem is verwoest, de tempel ook. Ze kunnen geen offers brengen en niet bidden. Alles lijkt donker. Jesaja mag namens God zeggen dat de Verlosser eraan komt om ons te troosten, om alles goed te maken. Daar zien ze nu nog niets van. Veel Israëlieten hebben er geen vertrouwen in. Heeft het wel zin om in God te geloven. Velen doen wat ze zelf goed vinden, niet wat God van hen vraagt. Toch zegt God: de Verlosser komt eraan, roep het maar van de bergen, zodat iedereen het weet. Ruim hindernissen op in je leven, zorg dat je goed en eerlijk leeft met God en de mensen om je heen. Dan zal het straks feest zijn. Dan zullen jullie de Verlosser zien. Hij brengt Gods liefde bij ons en zorgt voor zijn volk.

Misschien kun je de kinderen vragen wat onze voorbereidingen voor het Kerstfeest kunnen zijn.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Nog even, dan komt de Verlosser

Richtlijnen: De jongeren hebben de afgelopen weken gehoord over de troosteloze situatie van Gods volk. Het wordt bedreigd door ongelovige vijanden en zoekt zelf ook nauwelijks steun bij de HEER. Het lijkt of Hijzelf en het leven voor Hem door Israël buiten beeld zijn. God in de marge, buiten beeld, niet gewenst. Ook vandaag zijn er veel mensen zijn die niets met God en de kerk hebben. Hij speelt geen rol in hun leven.

In Jesaja 40 neemt God door zijn profeet het woord om te zeggen dat de Messias zeker komt om zijn volk te troosten. Troosten is meer dan hen weer gelukkig maken. Meer dan: terug naar het beloofde land, weer een tempel in Jeruzalem en een eigen koning. Troost is ook: laten vertrouwen dat God altijd nabij is en hen wil verlossen. De HEER heeft beloofd de Messias te geven, dan doet Hij dat ook, al zie je er nog niets van. Hij staat klaar om zijn volk te redden. De herauten mogen dat aankondigen, de weg kan worden klaargemaakt. Gods Zoon zal snel verbetering brengen en in het midden van zijn volk verschijnen. Hij zal als Koning regeren.

Het volk moet ook kritisch naar zichzelf kijken: leven wij zoals de HEER vraagt? Wij ook trouwens, op weg naar het Kerstfeest. Hoe doe je dat als jongere in onze tijd en omgeving?

Extra Bijbelgedeelte: Lucas 5:17-26

(zie de onderbouw. Troost is meer dan geluk. Het is Gods vergeving die ons terugbrengt bij Hem. Niets houdt Hem tegen om de Messias te geven, maar willen wij dat aannemen en geloven. Willen wij Hem welkom heten in ons leven?)

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte

De teksten van hoofdstuk 40 tot en met 55 hebben een heel andere toon dan de voorafgaande profetieën. Toch zijn de woorden en beloften in één boek opgenomen. Een andere profeet? Vast en zeker, maar hij hoort wel geestelijk in 'hetzelfde huis'. We blijven dus van Jesaja spreken, een 'tweede' Jesaja. Juist hier vinden we heilsbeloften van bevrijding uit Baby-lon en over het naderende einde van de ballingschap. Dat klinkt haast als de bevrijding uit Egypte zoals we dat in Exodus lezen. Toch is daar een groot onderscheid. Zonder schuld kwamen de Israëlieten onder het slavenjuk van de Egyptische Farao's. Bevrijding van slavernij is bevrijding van onrecht, daaruit losgemaakt worden. De ballingschap is anders. Die heeft – zo leren de grote profeten in Israël – alles te maken met schuld. Is het gevolg van het afgeweken zijn. In zekere zin staat dat niet los van schuld en boete. Bevrijding uit die banden is dus ook en misschien wel in hoofdzaak, bevrijding van schuld en krijgt een diepere klank van vergeving en nieuw leven. Als dat in Advent klinkt, dan zingen ook woorden als verzoening en nieuw leven voorbij de schuld. Er komt een nieuwe tijd. Die breekt aan. Dat wordt zichtbaar in de Gezalfde van de Here God; Israëls Messias. Hij is het zichtbare teken dat Het Woord dat uit Gods mond uitgaat, niet leeg zal terugkeren, maar zal doen wat Hij wil.

Vers voor vers

- Vs.1 Als er in de Bijbel herhalingen zijn, dan verdiepen en versterken zij het belang van de woorden. De vertroosting van Gods volk is dus niet alleen een opdracht, maar ook een verzekering dat die troost er daadwerkelijk zal komen. Gods Woord doet wat Hij zegt, zo lezen we in hoofdstuk 55. Niet de wanhoop, maar de troost van God zal het laatste en levendmakende Woord blijken te zijn.
- Vs.2 Zo ontvangt Gods profeet die opdracht om te troosten, want de straf is ten einde. Omgekeerd zal tegenover de schuld ontvangen mogen worden. Dat door toedoen van Gods hand. Dat is voor ons ook troostrijk. Het loopt de Here God niet uit de hand. Hij werkt naar zijn toekomst toe. En die toekomst is er juist ook voor zijn volk.
- Vs. 3v Heuvels en bergen worden geslecht en dalen opgetild. Daardoor ontstaat er een ruime baan. De intocht is ophan-den. Bij bergen, heuvels kun je ook aan geestelijke dingen denken. Obstakels, zoals de dalen plaatsen zijn waar je als een kuil in kunt vallen en klemlopen.
- Vs.5 De heerlijkheid van God is als een glans, zoals de tempel zo wit was, dat de pelgrims destijds het zonlicht uit de verte als een regenboog zagen weerkaatsen als zij die heilige plaats nabij mochten komen. Dat zien geeft plezier. Geeft je een soort 'voorpret'. Zoals een kind zich op een verjaardag of ander feest kan verheugen. Alles wat leeft zal het zien. Dat klinkt als een herschepping. Zeker dat zal de (weder)komst van de Messias zijn. Het Psalmboek loopt in de 150ste daar op uit.
- Vs. 6 De profeet krijgt een hemelse opdracht. Elke gelovige heeft een profetische roeping zo ver boven zichzelf te spreken. Ik denk aan wat de apostel Paulus daarover als aanmoediging in hoofdstuk 14 aan de gemeente in Korinthe schrijft in zijn eerste brief.
- Vs. 7v Het leven zoals wij dat kennen is vergankelijk. Het gaat voorbij en is voorgoed voorbij. Toch is dat niet het laatste. Hemel en aarde zullen dan misschien voorbijgaan, het Woord van God en van Zijn Gezalfde zal elke morgen nieuw zijn. Zo houdt het eeuwig stand. En op die weg zijn we als we de weg naar het Licht wandelen. Soms voetje voor voetje, maar het Woord blijft een licht op het levenspad. Zo gaat het voor ons uit en geeft richting.
- Vs. 9 De stem van de bode – en een bode kan je ook vertalen met engel – zal aanstekelijk mogen werken voor Jeruza-lem en Juda. Stad en land van Gods belofte.
- Vs. 10v Vergelding en herderschap. De straf en de nood is niet het laatste. Dat uiteindelijke blijft toch gezegd in die verborgen wijsheid van de herder die zelf als een lam de straf draagt. Juist Hij wijst de weg; is die weg. In waarheid. Die weg leidt naar het leven. Naar Gods toekomst. Merk hoe deze Adventstijd doet uitzien naar zijn liefde en verzoening en zo nu al vreugde geeft ver boven onszelf uit.

Auteur: GJK

Liederen

Psalm 34: 1, 5, 7 en 8

Lied 440

Lied 103c

Het is zo wonderlijk

Wereldnieuws

Als je veel van iemand houdt

Van A tot Z

Een Koning is geboren

Goed nieuws

(=Gezang 127 LvdK)

(=Gezang 460 LvdK)

Wonderlijk - Chr. Kinderboekenweek

Op Toonhoogte 558

Hemelhoog 125

Hemelhoog 621

Hemelhoog 126

Hemelhoog 132

Auteur: PZ



De Verlosser komt eraan

Inleiding

Heb jij weleens een hele fijne droom gehad? Dat je bijvoorbeeld droomde dat iets wat je heel graag wilde echt gebeurde? Of dat je ergens heel goed in was en andere mensen zeiden dat je heel knap was? God heeft ook een droom. Vorige week hebben we daarover gehoord.

God droomt van zijn nieuwe aarde. Een wereld zonder pijn en verdriet. Er zal geen dood meer zijn en ook geen ruzie. We zullen elkaar helpen en alle dieren kunnen veilig met elkaar spelen. Er zal voor altijd vrede zijn. Als je hoort van oorlog of andere erge dingen, lijkt dit soms wel ver weg. Dan denk je: wanneer gebeurt dat dan toch?

Toch belooft God het aan ons. Hij wil ons ook nu helpen en troosten als we het moeilijk hebben. Hij begrijpt ons helemaal. Samen blijven we hopen en geloven. Want: God doet altijd wat hij beloofd heeft!

Bijbelvertelling

God wil dat wij gelukkig en gezond zijn. Daarvoor kwam Jezus naar de aarde. Luister maar mee naar het verhaal over Jezus en de man die niet kon lopen.

Jezus is in een huis en vertelt de mensen het goede nieuws van God. Het is heel druk in het huis. Zo druk dat er mensen buiten op de stoep moeten blijven staan. Daar proberen ze te horen wat er binnen gezegd wordt.

Wie komen er ook aangelopen? Het zijn vier mannen. Samen dragen ze een matras tussen hen in. Op het matras ligt een man. Deze man is hun vriend en hij kan niet zelf lopen. Zijn benen zijn verlamd. Hun plan is om hem bij Jezus te brengen, zodat hun vriend weer zal kunnen lopen. Ze geloven namelijk, dat Jezus hem wil en kan genezen. Dit is hun kans!

'Mogen we erlangs?', vragen ze aan de mensen. Maar niemand laat hen erdoor. Hoe moet dat nu? Dan ziet een van de vrienden een ladder. Samen proberen ze op het dak te klimmen. Het lukt! Aan het matras maken ze touwen vast. Een paar dakpannen schuiven ze opzij. Zo kunnen ze Jezus zien. Precies boven de plek waar Jezus staat, laten ze hun vriend naar beneden zakken. Vlak voor Jezus' voeten landt hij op de grond.

Jezus ziet de verlamde man en is blij met het geloof van zijn vrienden in Hem. Hij zegt: 'Man, je zonden zijn je vergeven'. De man is nu een kind van God voor altijd. Hij hoort bij Jezus voor altijd! Natuurlijk begrijpt Jezus dat hij ook graag wil kunnen lopen. Hij zegt: 'Sta op, neem je bed mee en loop naar huis. Je benen zijn gezond'. Op dat moment kan de man weer staan en heel gelukkig loopt hij samen met zijn vrienden naar huis. Ze zijn zo blij, en blijven God danken en prijzen voor zijn goedheid en dit wonder! De mensen die erbij staan zijn onder de indruk en prijzen God, omdat hij hen geneest en weer hoop geeft.

Vragen

- Hoe kunnen wij blijven geloven dat God doet wat Hij belooft?
- Heb jij ook een zorg waarvoor je God om hulp wil vragen?

Auteur: SvK



De Verlosser komt ons troosten

Inleiding

Wanneer je verdrietig bent is het fijn wanneer iemand je troost en helpt. Soms lukt het dan om het verdriet weg te laten gaan. Wanneer je bijvoorbeeld op het schoolplein wordt buitengesloten door andere kinderen. Wanneer je graag mee wilt spelen, maar wanneer de anderen dan zeggen 'jij mag niet meedoen!' Hoe voel je je dan? Verdrietig en misschien ook wel boos. Je gaat dan naar de juf of meester toe en je vertelt wat er aan de hand is. De juf of meester kan jou dan helpen om het probleem op te lossen. De leerkracht kan met je meegaan naar de spelende kinderen en vragen waarom jij van hen niet mee mag doen. De leerkracht steunt jou. Hij of zij legt misschien een hand op je schouder om te laten zien: 'Ik vind het ook niet fijn dat jullie dit kind buitensluiten' Zo kan de leerkracht jou helpen om niet meer verdrietig te zijn en weer fijn mee te kunnen spelen met de anderen. Maar stel dat er thuis bij een kind uit jouw klas een groot probleem is, bijvoorbeeld een van de ouders van het kind is heel ziek. Dan komt zo'n kind vast ook verdrietig op school. Maar de kinderen in de klas of de juf of meester kunnen in dat geval niet helpen om de vader of moeder van dat kind beter te maken. Wat je met elkaar wel kunt doen is het kind ondersteunen. Je weet dat er een verdrietige situatie is, dus kun je iets liefs tegen dat kind zeggen, of hem of haar helpen met iets wat niet lukt. En je mag samen die grote problemen die er zijn bij God brengen. Je mag samen met alle kinderen uit de klas bidden. Bidden om kracht en nabijheid van God voor het gezin waar problemen zijn. God zal zeker luisteren naar een gebed vanuit je hart.

Bijbelverhaal

Het volk van Israël heeft een groot probleem. De stad Jeruzalem is verwoest. Alle gebouwen zijn kapot. De tempel van God is verwoest. De Israëlieten kunnen nu niet bidden en geen offers brengen in de tempel. Een ander volk is de baas in Israël. Alles lijkt donker en er is geen oplossing in zicht. De Israëlieten weten niet wat ze moeten doen. Ze kunnen dit probleem niet zelf oplossen. Ze zijn verdrietig over hoe het allemaal is gelopen. Zij hebben zich van God afgekeerd en nu heeft God ervoor gezorgd dat andere volken de baas zijn geworden in hun land. Zal er ooit weer een tijd van vrede en recht komen? Zullen de tempel en de stad ooit weer worden opgebouwd?

De profeet Jesaja heeft een boodschap van God voor de mensen in hun moeilijke situatie. Jesaja zegt: 'De tijd van jullie straf is bijna voorbij. Jullie zijn zwaar gestraft door God. Maar nu zal Hij het volk van Israël komen troosten. Jullie hoeven niet meer verdrietig te zijn. Jullie tijd van huilen en bij de pakken neerzitten is bijna voorbij' 'Israëlieten, jullie zijn als een kudde schapen. God wil

jullie herder zijn.

God zal als een herder voor jullie zorgen. De herder brengt de lammeren bij elkaar. Je kunt zien dat Hij veel van ze houdt. De herder zal ook goed voor de ooiën zorgen. De HEER heeft jullie geluk voor ogen, volk van Israël. Maak een weg vrij door de woestijn, en maak een pad gereed door de wildernis. God zal jullie leiden op de weg. Hij zorgt ervoor dat jullie onderweg niet in een kuil stappen of ergens klemlopen' Jesaja zegt: 'Mensen, denk eraan dat jullie zijn als gras. Eerst is het gras groen en bloeit, maar na een tijdje verdort het en het gras verwelkt, wanneer de adem van de HEER erover waait. Wij zijn maar mensen en ons leven gaat voorbij. Maar het woord van God is er voor altijd. God wil dicht bij jullie zijn en jullie troosten'. 'De HEER zal jullie verlossing sturen', zegt Jesaja.

De mensen die naar Jesaja luisteren denken misschien aan de verlossing van hun vijanden. Dat God hen weer in vrede in hun eigen land zal laten wonen. Maar dat is niet de boodschap die Jesaja hier brengt. Door God laat Jesaja het volk veel verder kijken in de toekomst. De komst van de Here Jezus, de grote Verlosser wordt hier voorgezegd. De mensen begrijpen het waarschijnlijk nog allemaal niet zo goed, maar het mag een grote troost zijn voor de Israëlieten om te weten dat God hen toch niet is vergeten.

Afsluiting

Het is bijna Kerstfeest. Het feest van verlossing. God laat zijn Zoon, de Here Jezus naar de aarde komen om ons te bevrijden. Om ons te bevrijden van het donker, van dat waar we bang voor zijn, van ons verdriet, van oorlog, dood en pijn. De wereld lijkt soms zo donker en koud. Er gebeuren heel veel dingen die niet fijn zijn. We horen het van anderen en soms gebeuren er ook nare dingen in ons eigen leven. Toch mag je weten, God is erbij, ook wanneer je in de put zit en het moeilijk is. God wil je troosten en helpen. God heeft zijn Zoon naar de aarde gestuurd om aan al die nare en vervelende dingen een eind te maken. Jezus is voor al die zonden gestorven aan het kruis. Hij is naar de hemel opgevaren en eens zal Hij terugkomen op de wolken. Naar die tijd mogen wij uitzien. Dan zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen, zonder verdriet, dood en pijn. God troost het volk van Israël met een toekomst vol van hoop. En Hij troost ook ons met een toekomst vol van hoop. Hij heeft het beloofd!

Auteur:MMe



Nog even, dan komt de Verlosser

Vorbereiding

(Zorg dat ieder kind een A-4tje krijgt met het bijbelgedeelte van vandaag, zodat ze om de beurt een vers kunnen lezen. Wij hebben gekozen voor de bijbel in gewone taal)

Inleiding

Wachten. Wat vind je ervan als je moet wachten?

Waar heb jij wel eens heel lang op moeten wachten?...

We horen vaak zeggen:

Wacht maar tot je groot bent, dan...

Wacht maar tot papa thuiskomt....

Wacht maar tot je verjaardag....

Wacht maar tot je net zo oud bent als ik....

Lastig he, wachten. Wij willen zo graag dat alles nu direct gebeurt. Vooral wanneer je in de problemen zit. Dan wil je dat het nú wordt opgelost.

Vorige week hebben we het gehad over profetie.

Stel de kinderen wat vragen:

- Wat zijn profetische woorden, profetieën?... *(woorden van God die Hij soms door mensen uit laat spreken).*
- Wat is het verschil tussen een profetie van God of horoscopen die de toekomst voorspellen?... *(Gods toekomstvoorspelling komt altijd uit. Woorden van horoscopen die toekomst voorspellen zijn woorden van de duivel. Daar kun je dus beter maar niet naar luisteren).*
- Aan wie gaf God profetische woorden? Hoe heette die profeet?... *Jesaja.*

Bijbelvertelling

In de tijd waarin Jesaja leeft zit het volk van God ook midden in een beroerde tijd. Het wordt zwaar onderdrukt. Wat verlangen de Israëlieten naar vrede. Maar ze hebben de moed verloren en betrekken God niet meer bij hun dagelijkse dingen. Zo langzamerhand zijn ze zelfs de beloftes van God vergeten. 'Misschien gebeurt het wel nooit', zeggen ze tegen elkaar. Dan kun je maar beter je eigen weg gaan, toch...? Wat een vergissing! God heeft het gezegd en dan zal het gebeuren, ook al moet je er heel lang op wachten.

God ziet dat zijn volk het wachten moe is en steeds verder van hem afdwaalt. Hij wil ze wel toeroepen: 'Geef de moed niet op! Het komt echt allemaal goed. Ik heb het jullie immers beloofd. Jullie zullen niet langer onderdrukt worden. Er is hoop! Ik de Here zal jullie troosten!'

Herken je dat, mensen die niets meer met God te maken willen hebben? 'Misschien bestaat er niet eens een God', zeggen ze dan. 'Moet je kijken wat er allemaal in de wereld gebeurt...'

Wat een vergissing van deze mensen. Inderdaad, er gebeurt van alles in de wereld, maar dat doen vaak mensen elkaar aan. Ook tegen ons zegt God: 'Hou vol! Ik ben er voor jou. Ik wil je helpen en troosten elke dag, ook al duurt wachten soms lang'.

En terwijl het volk zo in een mineurstemming is, worden ineens de woorden die Jesaja heeft uitgesproken, waar-

heid. Jezus, de Zoon van God is gekomen!

Velen kunnen hun oren niet geloven. 'Denk je nou echt dat die Jezus van Nazaret de beloofde Messias is? Welnee. Die moet nog komen'.

Anderen geloven wel in Hem: 'Ik ga Jezus volgen, want Hij is de Zoon van God. Hij troost mij en geeft hoop en verlost mij van al mijn zonden, zodat ik weer bij God mag horen. Eindelijk is het lange wachten voorbij'. Wat Jesaja heeft geprofeteerd is eindelijk, na lang wachten, uitgekomen.

Toch is niet al het wachten voorbij. Jesaja profeteert dat Jezus nog een keer zal komen. Hij roept het uit: 'Maak in de woestijn een weg voor de HEER'. Dan hoort Jesaja opnieuw een stem: 'Jij moet het bekend maken, Jesaja. Zeg maar dat de mensen net zo zwak zijn als bloemen. Gras verdroogt, bloemen sterven af, maar Jesaja, vertel de mensen dat mijn woorden nooit hun kracht zullen verliezen'.

Jesaja schrijft alle woorden van God zorgvuldig op: 'Inwoners van Jeruzalem, maak het goede nieuws bekend. Aarzel niet, laat je stem horen. Roep het uit, overal: 'jullie God is er!'

God belooft dat Hij zijn macht zal laten zien, Hij heeft zijn volk bevrijd en zal het weer terugbrengen naar hun eigen land. Zoals een herder zijn schapen weer terugbrengt naar de stal, zo zal God zijn volk weer terugbrengen naar een veilig gebied.

Wow! Jezus komt nog een keer terug. Dat heeft God beloofd aan iedereen die hem liefheeft. Gods Zoon zal dan alles nieuw maken. Hij zal te midden van zijn volk verschijnen. Hij zal voor eeuwig koning zijn. Wanneer? Tja, ik zou je best willen vertellen wanneer Jezus terugkomt, maar ik weet het ook niet. We moeten gewoon wachten tot het gaat gebeuren. Geen wachten door met je armen over elkaar te gaan zitten. Terwijl je wacht kunnen we anderen vertellen op wie wij wachten. Je kunt dan over Jezus vertellen van wie wij houden.

Jullie mogen nu om de beurt een vers lezen uit Jesaja 40. God zegt: 'Ga mijn volk troosten, ga troosten.'

Zie je dat God zijn volk wil troosten, hen moed in wil spreken?

Zeg tegen de inwoners van Jeruzalem dat ze de moed niet mogen opgeven. Vertel hun dat ze niet langer onderdrukt worden. Ik, de Heer, zal hen niet langer straffen voor hun fouten. Ik heb hen nu genoeg gestraft. 3. Ik hoor een stem die roept: 'Maak in de woestijn een weg voor de Heer. 4. Maak de weg vrij voor onze God. Maak de bergen minder hoog en de dalen minder diep. Maak het lang vlak, en zorg dat de rotsen verdwijnen. 5. Want de machtige Heer zal komen. Alle mensen zullen hem zien. Dat heeft Hij zelf beloofd! 6. Ik hoor nog een stem, die zegt: 'Jij moet dit bekend maken!' 'Wat moet ik bekendmaken?' vraag ik. En de stem antwoordt: 'Je moet zeggen dat de mensen zo zwak zijn als bloemen in het gras. 7-8. Als de Heer met zijn adem over het gras blaas, dan

verdroogt het, en de bloemen gaan dood. Gras verdroogt, bloemen gaan dood, en de mensen zullen sterven. Maar de woorden van onze God verliezen nooit hun kracht.' Alles wat je om je heen ziet vergaat. Kijk maar naar de bomen en de bloemen. Maar wat God zegt, dat vergaat niet. Je moet er misschien lang op wachten, maar zijn woord is waar en zal gebeuren.

Inwoners van Jeruzalem, maak het goede nieuws bekend! Klim een hoge berg op, zodat iedereen jullie kan horen. Roep naar alle steden van Juda: 'Jullie God is er! 10. Kijk, daar is Hij, God de machtige Heer, komt eraan. Hij zal zijn macht laten zien, Hij komt om te heersen. En Hij heeft zijn volk bij zich. Hij heeft hen bevrijd, zij zijn van hem. 11. God brengt zijn volk weer terug naar hun land, en zorgt goed voor hen. Net als een herder die zorgt voor zijn kudde. Een herder brengt zijn schapen bij elkaar en draagt de lammetjes in zijn armen. Zo brengt Hij zijn kudde rustig naar een veilig gebied.

Jezus zal terugkomen, op de wolken, en iedereen zal hem zien. Jesaja de profeet spreekt het uit met kracht. Hij weet dat het woorden van God zijn, dat het zal gebeuren. Hij weet dat God zijn volk wil troosten, dwars door alles heen. Zullen wij, net als Jesaja het ook uitroepen: 'Jezus komt'. Vertel het maar aan de mensen om je heen. Misschien duurt het nog even voor Hij komt, maar het zal gebeuren.

Auteur: JvVvN