

3 december 2023

De Messias opnieuw beloofd

Jesaja 8:23-9:6



Thema: God geeft zijn Zoon

Doel

De kinderen ontdekken dat God zijn volk niet in de duisternis laat verdwalen. God geeft een zoon die als Koning licht en vrede zal; brengen.

Toelichting

De Judeeërs (het Tweestammenrijk) vertrouwen niet op de HEER. Ze dienen andere goden en leven niet naar Gods geboden. Jesaja waarschuwt het volk voor Gods straf. Als ze zo doorgaan zullen ze ten onder gaan, zoals eerder de andere tien stammen van Israël. Jesaja mag ook beloven dat er redding komt. Er wordt een zoon geboren, een nieuwe koning. God geeft hem om te vechten tegen alles dat verkeerd is. Hij zal licht en vrede brengen.

Deze Vredeskonink is meer dan een mens. Juda kan een goede koning krijgen, die van harte de HEER wil dienen. Maar wat God hier belooft, kan alleen God zelf. Jesaja mag hier dus opnieuw de Messias beloven, die God al aankondigde in het paradijs, toen Adam en Eva Hem de rug toekeerden en de duisternis van de zonde over zich heen lieten komen. Gods Zoon, de grote Zoon van David, zal eens geboren worden, alleen door Gods liefde en trouw.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: God geeft zijn Zoon

Richtlijnen: Vertel aan de jongste kinderen de geschiedenis van de zondeval uit Genesis 3. Leg uit dat Adam en Eva, die het zo goed hebben in Gods wereld, door ongehoorzaam te zijn duisternis en verdriet tegemoet gaan. Leg er de nadruk op, dat God hen toch niet in de steek laat. Hij belooft dat Eva eens 'een zoon' zal krijgen die Gods vijand zal verslaan. Hij is sterk als God zelf en brengt de vrede terug. Dat is de Here Jezus. Zijn geboorte vieren we door het Kerstfeest.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Gods onverdiende verrassing

Richtlijnen: Krijgen de kinderen wel eens een verrassing thuis? Wat kan dat zijn? (bijv. een snoep, cadeautje, een dagje uit). Moet je een verrassing verdienen door extra lief te zijn? Krijg je de verrassing ook als je je slecht gedragen hebt? Juda is niet gehoorzaam aan de HEER. Het Tweestammenrijk vertrouwt (ook) op andere goden. Daarmee doen ze de HEER verdriet, maar ze worden er ook zelf ongelukkig van. Vijanden dreigen Juda te verslaan en in bezit te nemen. Jesaja zegt dat God hen op deze manier kan straffen voor hun zonde. Maar ... Jesaja mag Juda ook een verrassing beloven. De HEER stuurt zijn Zoon naar deze donkere wereld vol zonde, zoals Hij eens aan Adam beloofde. De mensen verdienen de geboorte van Jezus niet. Jezus brengt licht, vrede en recht voor de wereld. Ook voor ons. Onverdiend mogen wij Gods kinderen zijn, omdat Hij altijd van ons blijft houden.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: De Zoon als bewijs van Gods trouw

Richtlijnen: Praat met de jongeren na over trouw. Wat verstaan zij daaronder? Trouw heeft iets te maken met liefde ondanks alles. Je houdt van iemand en bent bereid ook iets negatiefs van hem te accepteren. Er zal niet direct een breuk tussen jullie ontstaan. Beiden doe je je best om het goed te houden.

In Jesaja gaat het over het verbond tussen God en zijn volk. De HEER wil Israëls God zijn en Israël wil Hem dienen. Zo zou het moeten zijn. Maar het volk vereert afgoden. Jesaja waarschuwt het volk voor Gods straf. Als ze zo doorgaan zullen ze ten onder gaan, zoals eerder de andere tien stammen van Israël. Jesaja mag ook beloven dat er redding komt. Hij mag de Messias beloven, die God al aankondigde in het paradijs, toen Adam en Eva Hem de rug toekeerden en de duisternis van de zonde over zich heen lieten komen. Gods Zoon, de grote Zoon van David, zal eens geboren worden, onverdiend, alleen door Gods liefde en trouw. Advent en Kerst betekent: wij verwachten Christus, zelfs als het donker is in ons leven.

Extra Bijbelgedeelte: Genesis 3:14-18

(Het nageslacht van Eva zal de satan doden. Bij het verdreven zijn uit het paradijs is dat de troost. God laat zijn schepping niet los. Jesaja maakt met zijn woorden dit geschenk uit genade concreter.)

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte

De zwaar geplaagde landstrekken (Zebulon en Naftali) zullen betere tijden krijgen, zo komt het hier in Jesaja 8: 23 naar voren. Deze streken werden ook wel gewoon 'de streek' genoemd. Anders vertaald: Galiel Dit gaat weer over in het nog grotere Galilea. En bij de stam Naftali bleef de oorspronkelijke heidense bevolking lang gevestigd. Zowel de stam Naftali als Zebulon, die vlak bij elkaar liggen, werden dan ook lang blootgesteld aan de heidense invloeden en overheersing. Er is juist daar sprake van donkerheid en somberheid. De mensen hebben te maken met narigheid en ellende. Moedeloos en hongerig dolen zij rond.

Juist beginnend bij deze stammen spreekt Jesaja een heilsprofetie uit.

Hij ziet in hoofdstuk 9 bij heel het volk, dat nu nog in duisternis ronddoolt, een schitterend licht opgaan. Dit glanzende licht mag gezien worden als een symbool van heil, anders gezegd: als tekenen van geluk en vreugde.

Allereerst mag er ook gesproken worden van staatkundige bevrijding. Het volk wordt verlost van de Assyrische nood. Er zijn jubelkreten te horen als bij de oogst of jubelkreten als bij het verdelen van de buit na de strijd.

Ten tweede is er ook sprake van dat de Heer het volk Israël verlost van het zware juk, dat zij als een trekdier droeg, verbroken de stok, waarmee het op de rug geslagen werd, de roede in de hand van de drijvers. Het is een verlossing als de overwinning op de Midjanieten (Richt. 7) uit de oude historie. De laatste soldatenschoen en krijgsmantel zullen verbrand worden.

Want een Kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouders. De namen, die Hij zal dragen, zijn: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Hiermee wordt aangegeven dat de oorzaak van deze bevrijding en verlossing, het zien van een glansrijk licht, verder gaat dan een aardse vorst.

Dat wat van deze persoon gezegd wordt, gaat de gewoon menselijke perken te buiten.

Hier wordt gesproken over de grote Koning der toekomst, die later ook wel de Messias wordt genoemd.

Met de volgende vier namen wordt Hij dus genoemd:

Wonderbare Raadsman: Met de naam 'Wonderbaar' komt naar voren dat Hij uitstijgt boven het gewone menselijk. Met de naam 'Raadsman' komt naar voren, dat Hij met wijsheid is toegerust en in zichzelf de wijze raad heeft, die bij de uitoefening van zijn ambt blijkt.

Sterke God wijst op zijn met moed gepaard gaande Goddelijke, bovenmate menselijke kracht.

Niet voor niets staat er ook nog God bij. Denk aan zijn bijzondere gaven van de broodvermenigvuldiging en het laten zwijgen van de wind en de zee.

En zijn kracht om de dood te overwinnen bij de Kruisiging.'

Eeuwige Vader: Natuurlijk is het eeuwige Goddelijk. Hij kan zijn leven weer tot zich nemen.

Hij is één van de drie personen van de ene God.

Vader: Hij blijft tot in eeuwigheid voor zijn volk en voor ons in zijn goedheid zorgen.

Vredevorst: Op oneindige vrede, daar mag het op uitlopen en daar zorgt Jezus, de Messias voor. Niet alleen vrede, maar ook al het andere, heil en zegen gaan hiermee gepaard.

Door en in Jezus, de Messias, zal de vrede komen en aan zijn heerschappij zal geen einde komen.

Daarvoor zal de beloofde Messias zich inzetten.

Zo ontdekken we in dit Bijbelgedeelte dat door Jezus, als de Davidszoon, in Israël met de verlossing een begin wordt gemaakt. Hierdoor komt naar voren dat er uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan is in Immanuel, God met ons.

Vragen

- Waar denken jullie aan als je aan de komst van de Here Jezus met Kerst denkt?
- Denken jullie dan ook aan die vier namen uit Jesaja 8?
Wonderbare Raadsman, Goddelijke Held, Eeuwige Vader en Vredevorst?
Hoe zou je deze namen omschrijven?

Auteur: DR

Liederen

Psalm 145: 1, 2, 5, en 6

Lied 442

Lied 158a

Gezang 26 LvdK

In het begin

Ga je mee op zoek?

Als je veel van iemand houdt

Jezus is

Van A tot Z

Kerst is Feest

(=Gezang 118 LvdK)

(=Gezang 67 LvdK)

Op Toonhoogte 412

Op Toonhoogte 406

Hemelhoog 125

Hemelhoog 348

Hemelhoog 621

Pzzzalmen 4 kidzz - Kinderkoor 'De Bromvlieg' (c.d.)

Auteur: PZ



God geeft zijn Zoon

In de mooie tuin loopt Eva wat rond. Ze mag van God genieten van de dieren, de bomen en de planten. En dat doet ze. Het ziet er allemaal prachtig uit en het ruikt zo lekker. Eva roept Adam: 'Heb je deze rode bloem al gezien? De blaadjes zijn zo zacht'. Eva kijkt naar de blauwe lucht en de bomen. 'Wat ziet het fruit er toch lekker uit', denkt Eva. Opeens hoort ze 'pss, Eva, God heeft zeker gezegd dat jij van geen enkele boom eten mag?' Het is de slang.

'Ja hoor, dat mag wel. Behalve van het fruit van de boom die in het midden van de tuin staat, daar mogen we niet van eten', zegt Eva. 'Want als we dat doen, of wanneer we de boom zelfs maar aanraken, zullen we sterven'. De slang moet een beetje lachen. 'Nee hoor, sterven? Jullie zullen helemaal niet sterven. Jullie zullen juist alles begrijpen en net zoals God worden'.

Eva kijkt naar het lekkere fruit aan de boom. Ze pakt een stuk en eet ervan. 'Hier Adam, proef jij ook eens. Ze smaken zo lekker!'. Precies op dat moment voelen Adam en Eva zich helemaal naakt, zonder kleren aan. Snel pakken ze grote vijgenbladeren en maken daar een rokje van. Ze verstoppen zich. 'Adam, waar heb jij je verstopt?' vraagt een stem later. Het is de stem van God. 'Waarom zijn jullie ongehoorzaam geweest?' God stuurt Adam en Eva weg uit de mooie tuin. Nu is er verdriet.

Maar God laat hen niet in de steek. Hij belooft dat Eva veel later een zoon zal krijgen die de satan zal verslaan. Die Zoon zal sterk zijn als God zelf. En Hij brengt vrede, geluk voor alle mensen. Dat is de Here Jezus. Zijn geboorte vieren we met het Kerstfeest. Wat een geluk!

Auteur: KvdG



Gods onverdiende verrassing

Inleiding

Je moeder staat met een brede glimlach bij je bed: 'Kom snel uit bed, want ik heb een verrassing voor jullie'. Het is vandaag prachtig weer en het is zaterdag, dus zijn we vrij van school en werk. We gaan met het gezin een dagje naar de ijsbaan. 'Joepie', je springt uit bed en begint gelijk de spullen op te zoeken die je nodig hebt, dikke sokken, muts, handschoenen....

Dat is nog eens een leuke verrassing! Wanneer je even later aangekleed beneden komt, zijn je vader en moeder druk in de weer met het smeren van broodjes en het uitzoeken van de schaatsen. Jij loopt langs je zusje en trekt in het voorbijgaan aan haar paardenstaart. Ze vliegt van haar stoel en rent achter je aan de hele kamer door. Jij slaakt indianenkreten en botst tegen de tafel op waarbij je een glas melk omstoot. Je zusje lacht je uit en je broer geeft je een klap, omdat de melk in zijn schoot is beland. De chaos is compleet. Je vader en moeder kijken er naar en heffen hun handen de lucht in. Je vader roept: 'Zeg, willen jullie nu nog een dagje naar de ijsbaan? Want op deze manier hoeft het voor mij niet meer!'

Jij en je zusje en broer grinniken naar elkaar, niet echt onder de indruk.

Je moeder draait zich terug naar het aanrecht waar ze broodjes staat te smeren.' Nou echt verdienen doen jullie het niet, maar ga maar snel eten, dan kunnen we zo gaan...'

Bijbelverhaal

In de tijd van de profeet Jesaja is er veel verdriet en angst onder de inwoners van Juda. Het is oorlog. De Assyriërs zijn de baas in Juda. Veel mensen zijn gevangen genomen en weggevoerd naar Assyrië. De inwoners die achterblijven moeten de Assyrische koning veel geld betalen. De mensen zijn arm en bang. In het rijk van Juda regeert de goddeloze koning Achaz. Hij vindt het niet erg dat de Assyriërs nu de baas zijn in zijn land. Koning Achaz vindt dat God helemaal niet meer gediend hoeft te worden. Hij sluit de deuren van de tempel en hij laat altaren voor de afgoden van de Assyriërs in alle hoeken van de stad zetten. Achaz laat zelfs mensen offeren voor de afgoden. Veel mensen die in Juda wonen sluiten zich aan bij het gedrag van hun koning. Ook zij doen alles wat God hun heeft verboden en luisteren niet meer naar Hem.

God stuurt de profeet Jesaja om koning Achaz en het volk te waarschuwen. Hij zegt tegen de koning: 'Zie je nu wat er gebeurd is? God heeft je gestraft omdat je je van Hem niets aantrekt. De Assyriërs hebben het land ingenomen'.

Toch zijn er in het land ook nog gelovige mensen. Zij bidden niet voor de afgodsbeelden, maar ze leven zoals God dat van hen wil. Jesaja heeft voor hen een troostende boodschap. Hij zegt: 'Zit niet bij de pakken neer, jullie dwalen nu rond in de duisternis. God heeft alles gezien wat hier in het land gebeurt. God doet jullie een prachtige belofte. Hij geeft jullie een onverdiende verrassing. Hij zal het volk van Juda een koning geven die vrede, recht en welvaart brengt'

Na koning Achaz zal zijn zoon, Hizkia, de koning van Juda worden. Van zijn slechte vader heeft hij niets dan goddeloosheid en afgoderij gezien. Maar Hizkia zal een andere koning zijn. Hij zal in zijn leven op God vertrouwen. Hij zal alle afgodsbeelden die in het land staan laten afbreken en opruimen. En hij zal de tempel opnieuw openen. Hij zal de vrede voor Juda terugbrengen. Wat fijn dat het volk van Juda weet dat er binnenkort weer een leider zal komen die het goede voorbeeld geeft en zijn vertrouwen stelt op de Here.

Toch is Hizkia niet de volkomen Vredevorst. Geen mens is perfect.

Die wordt pas veel later geboren. Het is de Here Jezus. Wanneer Hij geboren wordt zijn de Romeinen de baas in Israël. Weer worden de Israëlieten onderdrukt door de vijand. Weer is het een donkere en bange tijd en zijn de mensen afgedwaald van Gods weg. Opnieuw heeft God een onverdiende verrassing voor het volk Israël. Jezus brengt licht in de duisternis. Wanneer Jezus op aarde leeft gaan veel mensen in Hem geloven. Ze horen de wijze woorden die hij spreekt, ze zien dat Jezus zieken geneest en wonderen doet. Ze zijn onder de indruk van Hem. Hij is de ware Vredevorst. Hij is de koning die vrede zal brengen. De Romeinen zullen verjaagd worden en Jezus zal hier op aarde hun koning worden. Maar daar vergissen de mensen zich in. Jezus is niet naar de aarde gekomen om hier koning te worden. Hij is gekomen om te sterven voor de zonden van de mensen en daarna gaat Hij terug naar God, zijn vader, in de hemel.

Wij wachten nu op de wederkomst van Jezus op de aarde. Wanneer Jezus terugkomt zal Hij wèl de grote Koning hier op aarde zijn. Er zal door God een nieuw Rijk worden gesticht. Een rijk van vrede en gerechtigheid. Er zullen geen oorlog en ruzie meer zijn.

Onverdiend mogen wij Gods kinderen zijn. God heeft ons beloofd dat Jezus eens terug zal komen en wanneer je voor Hem kiest in je leven, dan mag je weten dat ook jij mag delen in die onverdiende verrassing.

Auteur: MMe



De Zoon als bewijs van Gods trouw

Lezen: Jesaja hoofdstuk 8 vers 23 en hoofdstuk 9 vers 1 t/m 6

Vandaag is het de eerste Adventszondag. Advent is de periode van voorbereiding op het kerstfeest. Het begint vier zondagen voor Kerst (vandaag dus) en duurt tot kerstavond. In deze periode wordt toegeleefd naar de geboorte (naar de komst) van Jezus. Ook wordt er stilgestaan bij de wederkomst van Jezus op aarde.

De komende vier weken lezen we uit het Bijbelboek Jesaja. Jesaja is een profeet die heel lang geleden leefde (zo rond 750 – 700 voor Christus). Hij woonde in Jeruzalem. Jesaja is door God geroepen om als zijn woordvoerder op te treden. Profeten verkondigen een boodschap van God en spreken ook over de toekomst. Vaak waarschuwen ze de koning en het volk Israël om vooral dicht bij God te leven, naar zijn geboden te luisteren en om op Hem te vertrouwen. Daarbij geven ze aan dat God het beste met zijn mensen voor heeft; een toekomst van vrede en overvloed. Het enige dat God van zijn volk vraagt is om Hem trouw te blijven.

Jesaja heeft ook een boodschap over trouw, ontrouw en een geweldige toekomst. Niet alleen voor het volk Israël, maar voor de hele wereld. Op deze eerste Adventszondag horen we daar meer over.

Jesaja spreekt namens God tegen de Judeeërs. Je weet misschien wel dat na koning David en Salomo het koninkrijk in tweeën is gedeeld. Je had het Tien-stammenrijk en het Twee-stammenrijk (ook wel Judea genoemd). Het Tien-stammenrijk is de Here ontrouw geworden.

Ze gingen andere goden aanbidden. Daardoor kunnen ze niet meer leven onder de bescherming van God en zijn ze door andere volken gevangengenomen en weggevoerd naar verre landen. Het Twee-stammenrijk (Judea) bleef nog trouw aan God, maar in de tijd van Jesaja is ook Judea andere goden gaan aanbidden. Judea is God niet meer trouw.

We lezen in de Bijbel veel over Gods trouw aan mensen. Zelfs als wij het hebben

verprutst en dingen doen die God niet goed vindt, blijft Hij trouw. Dat begint al in het begin van de Bijbel. God

schiep Adam en Eva en het was zeer goed. God geeft aan deze eerste mensen een schitterende tuin en zei dat ze van alle vruchten mogen eten, behalve van de vruchten van één boom. En toch eten ze daarvan, de eerste keer dat mensen ontrouw aan God zijn.

Adam en Eva worden voor deze ontrouw gestraft, ze mogen niet meer in de schitterende tuin blijven. De mens heeft een breuk met God veroorzaakt. Maar gelukkig is God een God van Liefde. Hij blijft wel trouw aan de mensen en belooft Adam en Eva dat Hij er zelf voor zorgt dat de breuk weer wordt hersteld.

Hij belooft dat er een tijd komt dat God en mensen weer samenleven, heel dicht bij elkaar. Gods Zoon, de Here Jezus, komt naar de aarde om de breuk te herstellen en om God en mensen weer met elkaar te verbinden. Je leest dit in Genesis 3.

De profeet Jesaja vertelt deze zelfde belangrijke boodschap aan de mensen van Judea. Kort samengevat zegt hij drie dingen tegen de Judeeërs:

Oproep:

Jesaja ziet dat de mensen ontrouw zijn aan God. Ze dienen afgoden en stellen daar hun vertrouwen op. Doe dat niet, zegt Jesaja. Keer terug naar God, die het allerbeste met je voor heeft. Hij zal je helpen.

Waarschuwing:

Helaas, de mensen luisteren niet naar Jesaja. Ze zijn eigenwijs en laten de Here God links liggen. Jesaja



**Jesaja 9:1:
Het volk dat in duisternis wandelt,
zal een groot licht zien.**



waarschuwt. Als je God ontrouw blijft, zal het met Judea precies zo gaan als met het Tien-stammenrijk. De vijand zal komen en de mensen van Judea wegvoeren naar een ver land. En zo gebeurde het ook.

Redding:

Door de ontrouw van het volk, leven de mensen in duisternis, ze zijn moedeloos en hebben geen hoop op betere tijden, op verlossing. Maar, profeteert Jesaja, God blijft jullie trouw. Hij zal een schitterend en helder licht brengen, dat weer vreugde en gelukkig brengt. God geeft weer hoop door een Kind dat geboren wordt, dat is de Here Jezus. Hij zal een nieuw Koninkrijk stichten van vrede dat voor altijd blijft bestaan.

Deze boodschap geldt dus voor Adam en Eva, voor het volk Israël en Judea, en -let op! - ook voor ons. Want, heel eerlijk, ook wij zijn God ontrouw. We doen steeds dingen waar we God verdriet meedoen. Op dat punt zijn we helemaal niet beter dan Adam of Eva of de Judeeërs in de tijd van Jesaja.

Ook wij hebben de Here Jezus nodig om trouw aan God te blijven. Daar mogen we met Kerst aan denken. Dat er een Kind is geboren die we Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader en Vredevorst noemen. Dit Kind is de Redding die God al aan Adam en Eva heeft beloofd en die God steeds heeft beloofd aan zijn volk Israël.

Het Kind, Jezus, is het bewijs van Gods trouw aan ons. Zouden wij dan ook niet trouw aan God blijven en Hem danken voor het grootste cadeau dat er bestaat: de geboorte van zijn Zoon?

Want door Jezus is het echt (Kerst)feest!

Kerntekst

'U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf U het'. (Jesaja 9:2a)

Vragen

- Welke betekenis heeft het Kerstfeest voor jou?
- Waar denk je aan als je aan de komst van de Here Jezus met Kerst denkt?
- Jezus wordt in Jesaja 9 vers 5 met vier verschillende namen omschreven:

Schrijf deze vier namen op

Ga op zoek naar wat deze namen zouden kunnen betekenen?

Lied bij Jesaja 9 vers 5: [A Son is given.](#)

Auteur: GW