

De Messias komt

Kindermomenten

De kindermomenten kunnen voorgelezen worden of in vraag en antwoord gesprek met de kinderen besproken worden. De kindermomenten zijn op te splitsen in twee gedeelten (A en B). Er kan voor worden gekozen het gedeelte van het kindermoment waar de letter B voor staat niet te gebruiken bij het kindermoment in de kerk, maar als onderdeel van de inleiding tijdens de kindernevendienst of tijdens het moment als de kinderen terugkomen in de kerk.

In de kindermomenten komt steeds het woord **vergezicht** terug. Een moeilijk woord voor kinderen. Probeer tijdens de kindermomenten duidelijk te maken dat het plaatje dat Jesaja door de verre kijker van de toekomst ziet een vergezicht is. Zo komt het woord steeds terug en is vooral de boodschap op 25 december duidelijker.

(...) De teksten tussen () - haakjes kun je voorlezen of bespreken met de kinderen door een vraag en antwoord gesprek te voeren.

[...] De teksten tussen [] - haakjes is een beschrijving van een activiteit.

Inleiding op het project

Bij de start van het kerstproject is het mooi om de basis van het kerstproject uit te leggen aan de gehele gemeente. Dit kan vóór het kindermoment of bijvoorbeeld bij de start van de kerkdienst.

Nodig:

- Eén van de verbeeldingsvormen: het houten diafragma (gesloten), het boek of de PowerPointpresentatie.
- Een verre kijker.



Heb je wel eens meegemaakt dat er in de verte iets heel bijzonders gebeurt? Je kunt het dus niet zien, maar je zou het wel heel graag willen zien. *Bijvoorbeeld een brand, een wolf of een hele mooie auto.* Wat kun je dan gebruiken, zodat je het toch zelf kunt zien? (*Inderdaad: een verre kijker*) Met een verre kijker kun je dingen dichtbij halen. Als je hem goed afstelt, lijkt het

alsof dat wat ver weg is naast je staat. Je kunt de brand dan wel zien, de wolf bijna aaien en van die mooie auto kun je alle details zien.

De komende weken gaan we met elkaar ook door een verrekijker kijken. Alleen geen verrekijker, die dingen die ver weg zijn dichterbij haalt. We gaan met een hele speciale verrekijker de toekomst in kijken. [Laat de verrekijker zien en kijk vooruit, alsof u naar de toekomst kijkt].

We lezen verhalen van Jesaja. Jesaja woont in Juda, een land wat door de vijand, Assyrië, wordt bezet. Het volk is geen eigen baas meer, het is bang en er is veel verdriet. Maar Jesaja mag van God een hoopvolle boodschap laten horen aan de mensen. God laat Jesaja als het ware door een verrekijker naar de toekomst kijken.

Wat Jesaja door de verrekijker allemaal ziet, mag hij doorvertellen, zodat het volk de moed niet opgeeft, maar hoopvol doorgaat. God heeft beloofd dat de Messias, de Redder, zal komen en Jesaja verteld hoe het zal zijn als de Messias er is.

[Wijs naar de projectverbeelding.] De projectverbeelding ziet eruit als het rondje dat je ziet als je door een verrekijker kijkt. Nu is het nog dicht, maar door de verhalen van Jesaja gaat het venster open. Worden de vergezichten, die Jesaja heeft opgeschreven, scherp en kunnen we zien waar hij over vertelt. Zo mogen wij met Jesaja en het volk meekijken naar de toekomst. Doe je mee?

Zondag 3 december

De Messias opnieuw beloofd

Nodig:

- Eén van de verbeeldingsvormen: het houten diafragma (gesloten), het boek of de PowerPointpresentatie.
- Een verrekijker.



A: Is het bij jullie thuis wel eens gebeurd dat de elektriciteit uitviel? Dat het plots donker was in het hele huis. En misschien ook wel buiten op straat. Dat de lantaarnpalen het niet meer deden. Wat vond je ervan? (*Best eng, he? Je ziet niets meer. De tv doet het niet meer, de koelkast bromt niet meer, je kunt geen theewater meer koken met de waterkoker. Niets.*)

Gelukkig weet je eigenlijk meteen: dit gaat goedkomen! Hoe kan het opgelost worden? (*Als het alleen in huis donker is, zal er iemand in de meterkast gaan kijken en is het probleem soms snel opgelost. Soms moeten er werkmannen aan te pas komen.*) In Nederland komt het eigenlijk best snel weer in orde. De lampen gaan weer aan gaan en je kunt weer doen wat je wilt.

Maar wat nou als alles om je heen heel donker is en het lijkt maar niet goed te komen? In de tijd van Jesaja werd het volk onderdrukt. In de Bijbel staat: er is een slechte tijd in het land, er is overal ellende. De mensen weten niet meer hoe het goed moet komen.

Dan laat God aan Jesaja weten dat er een stralend licht zal komen. De toekomst verrekijker laat zien dat er licht zal schijnen en de mensen weer blij zullen zijn. [Kijk met de verrekijker vooruit en verwijst daarna naar de projectverbeelding].

Kijk maar naar het beeld, wacht even tot het helemaal scherp gesteld is. [Draai aan de draaischijf van de houten projectverbeelding tot de tekening zichtbaar is, sla de bladzijden van het boek tot aan de tekening open of bekijk de animatie in de PowerPointpresentatie].

Kijk, een stralende ster aan de donkere hemel! Maar wat heeft de baby op de voorgrond er nu mee te maken?

B: Aan de donkere hemel schijnt een stralende ster. Er is hoop in de duisternis. En een baby, nieuw leven. De Messias zal komen. Niet een sterke, aardse redder, waar de mensen op wachten, maar een kind die de beloftes van God waar zal maken.

Jesaja vertelt aan het volk dat er een heel bijzonder kind geboren zal worden. Dat dit kind Wonderbare Raadsman, sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst genoemd zal worden.

Zondag 10 december

De Messias brengt vrede

Nodig:

- Eén van de verbeeldingsvormen: het houten diafragma (gesloten), het boek of de PowerPointpresentatie.
- Een verrekijker.



A: In winkels, op straat, op de radio, je begint ze overal te horen: kerstliedjes! Waar gaan de kerstliedjes over? (*Over gezelligheid, sneeuw, lichtjes en/of de kerstman.*) Op school en in de kerk ben je zelf misschien ook al hard aan het oefenen met kerstliedjes. Waar gaan deze liedjes over? (*Over Jozef, Maria, Jezus, heel veel van deze liedjes gaan ook over vrede op aarde.*) Wat zal dat mooi zijn, zeg: geen oorlog meer. We hebben er dit jaar veel over gehoord. Geen verdriet, geen aardbevingen, geen ruzie en geen pijn meer. Dat willen we eigenlijk nog veel liever, dan gezelligheid, sneeuw en lichtjes.

Ook Jesaja leefde in een tijd, waarin er heel veel aan de hand was. Arme mensen werden slecht behandeld door de mensen, die de baas over het land waren. Ze waren oneerlijk. Er is pijn en verdriet. Dan mag Jesaja weer door Gods verrekijker in de toekomst kijken! [Kijk met de verrekijker vooruit en verwijs daarna naar de projectverbeelding. Draai aan de draaischijf van de houten projectverbeelding tot de tekening zichtbaar is, sla de bladzijden van het boek tot aan de tekening open of bekijk de animatie in de PowerPointpresentatie].

En wat ziet Jesaja?

B: En wat ziet hij? (*Een wolf speelt met een lammetje*). Uit een oude, omgehakte boom, groeit een kleine nieuwe tak. Wat gebeurt er met een boom, die je omhakt? (*De boom gaat dood*). Maar soms kan er uit de omgehakte boom weer een nieuwe boom groeien. Iets dat wij niet verwachten gebeurt dan.

Als de mensen het niet meer verwachten, zal er een nieuwe koning komen uit de oude familie van David.

Wonderlijk hè? Maar wat een prachtig, machtig bericht en vergezicht, de Messias, de Redder, komt en brengt vrede!

Zondag 17 december

De Messias troost zijn volk

Nodig:

- Eén van de verbeeldingsvormen: het houten diafragma (gesloten), het boek of de PowerPointpresentatie.
- Een verrekijker.



A: Ben je wel eens gevallen met je fiets? (*Het is nat en glibberig en je valt zomaar om. Of je raakt net een stoeprandje. Je moest hard remmen, omdat er iemand overstak. Wat kan je dan schrikken hè? Je hart bonkt in je keel, tranen staan in je ogen of lopen over je wangen. Als het tegenzit is je broek kapot, bloedt je knie en staat je stuur zo scheef dat je niet eens verder kunt fietsen.*) Wat is het dan heerlijk als er iemand naar je toe komt en je troost. Die je rustig maakt, die bij je blijft, die een pleister op je knie plakt, je stuur weer recht zet en even naar huis belt of je thuis brengt.

Iemand kan je ook troosten als je ziek bent en niet naar dat leuke feestje kan gaan. Als je pijn hebt en niet alleen wilt blijven, als je verdrietig bent of niet kunt slapen. Iedereen heeft wel eens troost nodig. Leeftijd maakt hierbij niet uit. En let maar eens op, soms ben jij degene die een ander troost. Wat doe of zeg jij als je een ander troost wil bieden? (*Het valt wel mee joh!; Kom, dan doen we het samen! Of: ik blijf wel even bij je, ik help je.*)

Vandaag kijkt Jesaja in de verrekijker naar de toekomst en in het vergezicht ziet hij een trooster. Jesaja mag vertellen dat de verdrietige mensen in zijn tijd de moed niet op mogen geven. De mensen moeten het iedereen en overal gaan verder vertellen: Jullie God **is** er! [Kijk met de verrekijker vooruit en verwijs daarna naar de projectverbeelding. Draai aan de draaischijf van de houten projectverbeelding tot de tekening zichtbaar is, sla de bladzijden van het boek tot aan de tekening open of bekijk de animatie in de PowerPointpresentatie].

Maar, hè, wat ziet Jesaja? Is de trooster een herder?

B: Zie je de trooster? Hij is als een herder, die zorgt voor zijn schapen. Hij kent hen, hij brengt ze bij elkaar. Hij draagt de lammetjes in zijn armen, hij brengt zijn kudde in veilig gebied.

Wat een toekomst, wat een hoop! De Messias, de Redder, troost zijn volk, troost jou en mij.

Zondag 24 december

De Messias verandert alles

Nodig:

- Eén van de verbeeldingsvormen: het houten diafragma (gesloten), het boek of de PowerPointpresentatie.
- Een verrekijker.



A: Is er bij jullie thuis wel eens verbouwd? (*Misschien is er een nieuwe keuken of badkamer gekomen.*) De oude was niet mooi meer, of kapot of er werkte dingen niet meer. Tijd voor een nieuwe. Hoe gaat een verbouwing? Wat gebeurt er dan allemaal? (*Wat een gedoe is een verbouwing. Wat een stof, herrie, werkmensen.*) Je denkt soms: wordt dit echt een keuken of badkamer? Je gelooft het bijna niet. Je vader of moeder zegt dan: het wordt echt prachtig straks, je zult het zien!

Dit gevoel kan je ook hebben als je op televisie gebieden ziet waar aardbevingen zijn geweest of een oorlog. Kunnen hier ooit weer mensen gaan wonen? Komt het ooit weer goed? Het land waar Jesaja woont ligt in puin; de mensen weten het niet meer. Zal dit ooit nog goedkomen? God laat Jesaja door de verrekijker van de toekomst kijken. En welk vergezicht ziet hij? Het komt weer goed!

[Kijk met de verrekijker vooruit en verwijs daarna naar de projectverbeelding. Draai aan de draaischijf van de houten projectverbeelding tot de tekening zichtbaar is, sla de bladzijden van het boek tot aan de tekening open of bekijk de animatie in de PowerPointpresentatie].

Wat ziet Jesaja? Een nieuwe stad?

B: God zal alles veranderen, alles zal weer opgebouwd worden! Wat een prachtig vergezicht, dit vooruitzicht voor de mensen in de tijd van Jesaja. Maar wat een goed, troostvol, bijzonder vooruitzicht voor ons. Blijf niet kijken naar de moeilijkheden van vandaag, van het nu, van deze wereld. Kijk mee in de verrekijker van de toekomst! Word stil en geniet er al vast van. Hoe prachtig, hoe mooi, hoe anders zal alles zijn. De Messias, de Redder, zal alles veranderen! En vertel het door, geef mensen moed om door te gaan. Het wordt prachtig, echt, je zult het zien!

Maandag 25 december

Gods Woord wordt mens

Nodig:

- Eén van de verbeeldingsvormen: het houten diafragma, het boek of de PowerPointpresentatie. Zorg dat het diafragma is opgedraaid en/of het boek is opgeslagen bij de laatste bladzijde.



A: Heb je wel eens een pasgeboren baby gezien? Bijzonder hè?. Een klein mensje. Alles erop en eraan. Haartjes, vingertjes, teentjes, nageltjes. Elke baby is een wonder. Wat gebeurt er als er een baby is geboren? *(De vader en moeder zijn blij. Broers en zussen zijn blijen trots. Een feest in huis. Versieringen. Beschuit met muisjes. Visite. Feest.)* Op zo'n baby is gewacht, 9 maanden groeide het in de buik van zijn/haar moeder. Maar dan, als de baby geboren is, kan iedereen hem of haar zien.

Vandaag vieren we met elkaar het feest van de geboorte van een hele speciale baby. Vandaag kijken we heel even in de verre kijker van het verleden. *[Kijk met de verre kijker achteruit en verwijs daarna naar de projectverbeelding].*

B: We kijken naar een stal in Nazareth waar Maria een baby heeft gekregen. Een heel bijzonder kind. Gods Woord, Gods beloften, zijn mens geworden. Alle vergezichten, alle plaatjes, die Jesaja heeft gezien komen samen in dit kind: de Messias, de Redder.

Deze zo vaak beloofde baby zal vrede brengen, zal zijn volk troosten, zal alles veranderen. Op dit kindje is geen 9 maanden gewacht, maar veel langer. **Dit langverwachte kind is de beloofde Messias!**