

31 december 2023

# De magiërs komen Jezus eren

Matteüs 2:1-12



# Thema: Jezus kwam voor heel de wereld

## Doel

De kinderen laten zien dat Christus niet alleen gekomen is voor het volk Israël, maar voor alle mensen

## Toelichting

De geleerden uit het oosten zien een ster. Ze geloven dat een koningskind geboren is en gaan naar hem op zoek. Onderweg ontdekken ze, geholpen door joodse Schriftgeleerden, wie Jezus is: de Messias van Israël, de Verlosser die de profeten namens de HEER hebben beloofd. Ze aanbidden Jezus en geven Hem geschenken.

Eens was aan Abraham beloofd, dat hij tot een groot volk zou worden en dat door Israël alle volken op aarde gezegend zullen worden. Zegen voor alle volken betekent: iedereen op aarde krijgt door Jezus het geloof in de HEER en vindt in Hem het heil. Bij de magiërs uit het Oosten zien we dat God die belofte waarmaakt.

## Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Knappe mensen knielen voor Jezus

Richtlijnen: Vertel de jongste kinderen dat de ster ook in het verre oosten te zien is. Daar zorgt God voor. Knappe mensen gaan op pad, omdat ze geloven dat er een koning geboren is. Verschillende Joden weten dat al (de herders, Simeon en Hanna, mensen in Betlehem) Ook alle mensen buiten het volk Israël moeten weten dat Jezus geboren is. In de hoop dat ze Jezus willen zien en in de Here God geloven.

## Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Hoog bezoek uit het buitenland

Richtlijnen: Laat de kinderen zien hoe wonderlijk het is, dat wetenschappers uit het verre oosten iets doen als ze de ster zien. Ze ondernemen een grote reis om de Koning van de Joden te zien. Via het paleis van Herodes brengt God hen in Betlehem. Deze geleerden mogen knielen voor de kleine Jezus en Hem geschenken geven. Zo maakt God hun duidelijk dat Israëls Messias ook hun leven wil veranderen en zegenen. Alle volken op aarde mogen blij zijn om de komst van Jezus.

## Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Jezus, Koning voor heel de wereld

Richtlijnen: God nodigt met de ster in het verre oosten heel de wereld uit om zijn Zoon te komen bekijken. De wijzen gaan op reis. Ze horen in Jeruzalem dat de Koning van de Joden de Messias is. Hij is niet alleen gekomen om Gods volk te rege- ren, maar om vrede en heil te brengen voor alle volken.

God heeft eens Israël uitgekozen om zijn uitverkoren volk te zijn. Hij wil hun God zijn en in Israël de Redder geven. Het doel van zijn verbond met Israël is, dat alle andere volken op aarde de zoon van David, Gods Zoon, zullen aanbidden. Ook jij wordt uitgenodigd om te knielen voor Jezus en God de Vader te danken dat Jezus jouw Verlosser is.

Extra bijbelgedeelte: Genesis 17:6-8

(Het verbond tussen de HEER en Abraham had als doel het heil voor heel de wereld. God heeft niet alleen Israël lief, maar wil Koning zijn van heel de schepping)

Auteur: DW

# Achtergrondinformatie

## Algemene inleiding

Dit tekstgedeelte laat ons iets zien van de regeringsperiode van Herodes I de Grote als vazalkoning onder de [Romeinen](#) over (delen van) [Judea](#). Hij was de eerste en belangrijkste koning binnen de [Herodiaanse dynastie](#). De Romeinen zagen Herodes als een goed bestuurder, maar onder de Joden was hij niet bepaald populair. Hij kwam niet uit Judea, was een vreemdeling, hij werkte erg nauw samen met de Romeinen en was erg gewelddadig. Hij was moordenaar van verschillende van zijn eigen zoons, zijn vrouw, zijn moeder, 45 leden van de Hoge Raad en van vele anderen. Een uitspraak van keizer Augustus: 'Men kan beter Herodes' varken zijn dan zijn zoon.' Herodes at als Jood namelijk uiteraard geen varkensvlees. Vlak voor zijn einde liet hij alle leidinggevende mannen uit de Joodse bevolking in de paardenrenbaan opsluiten. Hij wilde ze na zijn dood allemaal laten vermoorden: 'Dan zal ieder in Judea en ieder gezin mij bewenen of ze willen of niet.' Zijn vrouw Salome heeft deze moordpartij voorkomen.

De koningstitel (koning der Joden) had hij gekregen vanwege zijn vriendschap met Marcus Antonius en keizer Augustus. Hij heeft van Jeruzalem een imposante stad laten maken en veel ijver gestoken in tempel en paleis. Daarvan zijn alleen tempelplein en muur overgebleven. Ook heeft hij vele andere steden gesticht geïnspireerd door de Romeinse architectuur. Zijn bijnaam was dan ook Herodes de Bouwer. Toch was hij onder de Joden een gehate man vanwege zijn ziekelijke achterdocht, wreedheid en terreur. De regeerperiode van Herodes was 37-4 voor Christus.

De wijzen uit het Oosten gingen per abuis naar Jeruzalem om de nieuwe koning der Joden te zoeken. Dat maakte Herodes heel erg argwanend en de Judese bevolking uiteraard bang voor de gevolgen van Herodes' schrikbewind hiervan. Herodes stond vooral argwanend tegenover de messiaanse beweging. Hij liet door de overpriesters en Schriftgeleerden uitzoeken waar de koning der Joden geboren zou worden. De magiërs uit Babylonië hadden de datum uit de sterren gelezen. Micha 5:1 en 3 gaf het antwoord op de plaats: Efrata, land van Judea. Betlehem (II Samuël 5:2: Leider, afstammeling van David). Betlehem werd als kleinste onder de steden de geboorteplaats van de Koning der Joden. Matteüs laat hiermee zien dat aan alle messiaanse voorwaarden is voldaan. In het geheim vraagt Herodes de magiërs uit om geen argwaan te krijgen. De magiërs moeten nodig onderzoek doen in Betlehem en dan verslag uitbrengen. Kan hij de koning hulde brengen (lees: vermoorden). De magiërs zien hun abuis in, gaan naar Betlehem. Ze vinden daar Jezus in het dierengedeelte van een huis. Ze brengen de messiaanse Koning goud en wierook: geschenken voor een koning en mirre: een welriekende geur als parfum. In een droom gewaarschuwd gaan ze niet terug naar Herodes om verslag uit te brengen, maar via een andere weg terug. De ouders van Jezus krijgen zo tijd om naar Egypte te vluchten. Dat ook de magiërs, heidenen, de Koning der Joden, de Messias, bezoeken, heeft als boodschap dat het heil universeel is: niet alleen voor Joden, maar ook voor heidenen.

## Meer gedetailleerde beschrijving

- Betlehem betekent 'broodhuis' waarschijnlijk verwijzend naar de vruchtbare grond.  
<https://bijbel.eo.nl/bijbelse-achtergrond/betlehem>  
Herodes: [https://nl.wikipedia.org/wiki/Herodes\\_de\\_Grote](https://nl.wikipedia.org/wiki/Herodes_de_Grote)
- Magiërs uit het Oosten. Astrologen, waarschijnlijk uit Babylonië. Astrologie was verboden in de Torah. Deze wijzen verwachtten de Messias uit het geslacht van David en ze kunnen de verschijning van de ster in verband hebben gebracht met de profetie van Bileam ('Er zal een ster uit Jakob voortkomen, er zal een scepter uit Israël opkomen': Numeri 24:17).  
<https://www.israelendebijbel.nl/nl/bijbelonderwijs/digitale-bijbelstudie/2020/10/22/De-wijzen-uit-het-Oosten>

vs.6. Deze tekst is een verwijzing naar: Micha 5:1,3 gecombineerd met II Samuël 5:2

## Twee verwerkingsvragen

- Er zijn veel tradities rond de geboorte van de Here Jezus en de wijzen uit het Oosten. Kun je er een paar noemen die je niet terug kunt vinden in de Bijbel?
- Voor de aangekondigde kindermoord door Herodes vluchten Jozef, Maria en Jezus naar Egypte. Welk bijbelverhalen uit het Oude Testament hebben veel overeenkomsten hiermee? Op welke manier laten deze verhalen zien dat God een heilsplan heeft met zijn schepping en daarvoor mensen inschakelt?

Auteur: ASdR

## Liederen

Psalm 72

Lied 476

Gezang 26 LvdK

De wijzen, de wijzen

Een Koning is geboren

Ga je mee op zoek naar het Koninkrijk?

God zal met je zijn

Jezus is geboren

(=Gezang 145 LvdK)

Op Toonhoogte 402

Hemelhoog 126

Op Toonhoogte 406

Hemelhoog 419

Op Toonhoogte 413

*Auteur: PZ*



# Knappe mensen knielen voor Jezus

## Inleiding

In de Bijbel staat een verhaal over wijze mannen. Weten jullie wat wijs is?

Wat zijn wijze mannen?

Deze mannen zijn heel knap, ze weten namelijk heel erg veel. Ze zijn heel wijs en slim. Daarom worden ze wijze mannen genoemd.

## Bijbelverhaal

Op een dag komen er deftige mannen in Jeruzalem. Ze rijden op kamelen en ze zien er belangrijk uit. Ze komen uit een heel ver land. Deze mannen zijn heel knap en slim.

Daarom worden ze wijze mannen genoemd.

De mannen vragen aan de mensen in Jeruzalem: 'Waar kunnen wij de koning van Israël vinden die pas is geboren? Wij komen uit een ver land, uit het Oosten. Daar hebben wij een bijzondere ster gezien. Deze ster betekende dat er een belangrijke koning is geboren. Daarom zijn wij helemaal hiernaartoe gekomen om hem te eren en cadeaus te geven.'

Maar helemaal niemand kan hen helpen. Er is helemaal geen koning geboren in Jeruzalem!

Koning Herodes hoort ook over de wijze mannen uit het Oosten. Hij roept ze bij zich.

Hij vraagt aan hen wat zij precies hebben gezien. De wijzen vertellen alles aan koning Herodes:

'Wij komen uit het Oosten, koning. Wij kijken elke dag naar de sterren. We lezen moeilijke boeken over sterren. Op een nacht zagen we opeens een hele bijzondere ster. Die ster hadden we nog nooit gezien. We wisten meteen dat die ster iets betekende. We gingen op zoek in onze boeken. Daarin vonden we dat er een kindje geboren zou worden die later een hele belangrijke koning wordt. Daarom zijn wij op pad gegaan. Helemaal naar Jeruzalem, om het kindje te vinden.'

Koning Herodes luistert goed naar de wijze mannen. Hij weet wel waar dit bijzondere kindje is geboren. Hij heeft het gevraagd aan iemand die heel veel weet over de Bijbel en wat erin staat. Hij vertelt de wijzen precies waar ze moeten zijn, namelijk in Betlehem. Zo staat het in de Bijbel geschreven. Daar is het bijzondere kindje geboren!

De wijze mannen gaan snel op weg naar Betlehem. En hè? Wat zien ze opeens aan de hemel staan? Die bijzondere ster is weer! Dat is dezelfde ster die ze ook in hun eigen land hebben gezien. Ze zien de ster langzaam bewegen. Hij wijst hen de weg! Wat zijn de mannen blij!

Een tijdje later blijft de ster boven een huis in Betlehem staan. Daar zien ze het kindje Jezus, Maria en Jozef. De wijzen uit het Oosten knielen eerbiedig bij Jezus neer. Eindelijk hebben ze Hem gevonden. Wat bijzonder hè, dat ook mensen uit een heel ver land ontdekken dat Jezus is geboren. Iedereen moet het weten dat Jezus is geboren. Hij is gekomen om alle mensen gelukkig te maken. Als je in Hem gelooft en van Hem houdt, mag je dicht bij Hem horen!

De wijzen aanbidden Jezus, net als de herders. Ze geven de cadeaus: goud, wierook en mirre. Wierook en mirre zijn heel bijzondere, dure kruiden. Goud is ook heel duur. Dit zijn speciale cadeaus. Cadeaus voor een heel bijzondere koning Jezus!

*Auteur: RS*



# Hoog bezoek uit het buitenland

## Inleiding

Neem een paar geboortekaartjes mee naar de ruimte. Ook een schaal met ronde toastjes die belegd zijn met blauw/witte muisjes en een bijbel.

Wie van de kinderen maakte onlangs mee dat er een baby in zijn familie, buurt of straat werd geboren? Hoe hoorde het kind dat? Kan het vertellen wat de ouders deden om anderen te laten weten dat hun baby werd geboren en hoe het gaat heten?

Laat ter illustratie een geboortekaartje zien. Ouders zijn trots op en blij met hun baby. Ze laten dat weten. Soms zie je ook een houten baby of ooievaar in de tuin of een waslijn met babykleertjes. Allemaal om te vertellen; 'Hier is een nieuw kindje geboren'. Zij die met het nieuwe kindje gaan kennismaken nemen een aardig cadeautje mee. Dat kunnen de papa en mama goed gebruiken.

## Bijbelverhaal

Op een afgelegen plekje in het dorp Betlehem is ook een baby geboren. De jonge moeder Maria en haar man Jozef moesten een lange reis maken en dus waren ze ver van hun eigen huis. Daar hadden ze alles klaar voor het nieuwe kindje, maar hier? Jullie hebben er tijdens de kerstdagen over gehoord. Vandaag horen we hoe God, de Vader aan de wereld bekend maakte dat zijn Zoon als een baby werd geboren in de mensenwereld. Hoe kwamen de mensen in het dorp Betlehem dat te weten? Wie kan dat vertellen?

Vergelijk een houten ooievaar in de tuin eens met een echte engel van God die laat weten dat een kind geboren werd. Wat een speciale manier van God om zó te doen. Niet gek, dat de herders er van schrokken in die stille, donkere nacht.

Toen Jezus werd geboren was Augustus keizer van het grote Romeinse Rijk. Herodes was door die keizer tot koning gemaakt over de provincie Judea in het land Palestina. Herodes was trots op deze mooie baan. Wie zijn baan in gevaar bracht, werd door Herodes vermoord. Hij wilde gewoon zelf de baas blijven in Judea. Iedereen die hem dwars zat moest uit de weg. Herodes' soldaten wisten precies hoe dat moest. Herodes werd dan ook dikke vrienden met de keizer en het hoofd van zijn leger. Die konden hem helpen om lang koning te blijven. Om Jeruzalem een echte koningsstad te maken liet Herodes een groot paleis bouwen. Iedereen zag; daar woont de koning. En omdat de Joden in die stad een tempel voor hun God belangrijk vonden, liet hij ook de tempel voor die God groter en mooier maken. Stel je voor dat de Joden ontevreden zouden worden en gaan klagen bij de keizer. Dan zou Herodes niet lang meer koning zijn... Deze Herodes de Grote probeert het volk van Judea daarom zo tevreden mogelijk te houden.

In deze spannende tijd liet de engel Gabriël de jonge vrouw Maria weten dat God zelf zijn kind in haar lichaam zal laten groeien. Dit kind zal de lang beloofde Koning van de wereld zijn. Zijn geboorte is belangrijk voor alle volken van de hele wereld. Maar hoe zullen anderen in

de wereld weten dat dit beloofde Kind, geboren is? God gebruikt ook nu een speciale manier. Stel je voor, er was nog geen radio, geen tv., ook geen camera of computer door de mensen uitgevonden. Toch weet God een manier om Jezus' geboorte bekend te maken. Luister, ik ga het je vertellen, want die geschiedenis is bewaard gebleven in dit boek. Sla de bijbel open bij Matteüs 2

Op een dag komt een karavaan reizigers de stad Jeruzalem binnen. Een groep kamelen met pakken bagage op hun rug. Tussen die pakken zitten mannen die niet uit Palestina komen. Aan hun kleren kun je zien dat het belangrijke bezoekers zijn. De mensen in de nauwe straatjes gaan voor hen aan de kant. Tussen de pakken door kijken de mannen links en rechts. Zoeken ze iets? Een van hen buigt zich vanuit zijn draagstoel op de rug van de kameel naar voren en vraagt iemand op straat; 'Weet u waar wij uw nieuwgeboren koning kunnen vinden? Wij hebben zijn ster in ons land gezien en nu willen wij hem een bezoek brengen. De man op straat haalt zijn schouders op en schudt zijn hoofd. Hij weet van niks. Anderen hebben de vraag ook gehoord, maar niemand kan meer vertellen.

De mannen op de kamelen weten even niet wat ze moeten doen. Wekenlang reisden ze door de woestijn en andere gebieden. Ze komen uit een land ver naar het oosten van Palestina (misschien Perzië/Iran of het huidige Irak). Deze mannen zijn knappe geleerden. Ze weten alles van de sterrenhemel, maar ze hebben ook onderzoek gedaan naar de geheimen van de natuur en studie gemaakt van genezende krachten van planten en kruiden. Alles wat ze ontdekken schrijven ze op stevig perkamentpapier. Vaak pakken ze er oude boekrollen bij waarin vroegere geleerden ontdekkingen van de sterrenhemel en de natuur hebben opgeschreven. Die oude boekrollen worden goed bewaard. Zo wordt hun kennis van het heelal en de natuur steeds groter.

Op een nacht toen ze door hun sterrenkijkers naar de sterrenhemel tuurden, ontdekten ze iets nieuws. Hun hart ging er sneller van kloppen. 'Hé, riep een van hen opgewonden, zie je dat die ster daar helderder schijnt en groter is dan anders!' Wat betekent dat? De nachten daarop zien ze hetzelfde. Ze pakten er hun dikke boeken bij en zochten naar de betekenis van deze ster. In de Bijbel staat niet wat ze precies hebben gevonden maar wel dat ze iets over de betekenis van die ster gingen begrijpen. Ze geloven dat het waar is; Deze ster laat weten dat er in het land van de Joden een nieuwe koning is geboren. Ze zijn alle drie zo verrast door dit bericht via de sterrenhemel dat ze plannen maken om op reis te gaan. Ze willen de nieuwe koning zien, want ze geloven dat de ster aan de hemel hen uitnodigt om hem te gaan begroeten. Ze denken ook na over cadeaus. Wat geef je aan een nieuwe koning? Zo'n klein mannetje heeft natuurlijk alles al; een prachtige wieg, een eigen kamer in een paleis, mooie kleren en kasten vol speelgoed. Ze kiezen voor kleine kistjes met dure cadeaus die de koning later kan gebruiken; goud en kostbare kruiden. Koninklijke cadeaus. Nu zijn ze in de hoofdstad van Judea, maar waar is die kleine baby van de ster? Gek genoeg weet

niemand in de stad ervan. Koning Herodes in zijn paleis hoort van de vreemdelingen en wat zij zoeken. Hij wordt er heel onrustig en wantrouwend van. Als dát waar is wordt zijn baan als koning in Jeruzalem bedreigd.... Dat mag niet gebeuren, stel je voor! Hij grijpt snel in. 'Laat die vreemdelingen onmiddellijk hier komen!' schreeuwt hij tegen zijn paleiswachten. De drie vreemdelingen uit het oosten gaan met hen mee. Misschien horen ze straks meer. Intussen heeft koning Herodes informatie gevraagd bij de wetgeleerden van de tempel. Weten zij waar hun lang verwachte koning geboren zal worden? 'Ja majesteit, zeggen ze. 'Onze profeet Micha heeft verteld dat Hij in Betlehem geboren zal worden.' De vreemdelingen moeten Herodes precies vertellen wanneer zij de ster aan de hemel hebben gezien. Als ze het hem zeggen lacht Herodes hen vriendelijk toe: 'Jullie moeten niet in de stad Jeruzalem maar in het kleine dorp Betlehem zoeken. 'Reis er heen en zoek het kind daar. Kom dan terug en vertel mij waar je het gevonden hebt, dan kan ik hem ook begroeten.' Hij knikt vriendelijk als ze weggaan maar in zijn denken groeit een lelijk plan. De wijze mannen klimmen weer op hun kamelen en rijden de stad uit. Betlehem, welke kant op? Ineens wijst een van hen naar boven. Ziet je dat? 'Daar is de ster die wij kennen! Die zal ons naar de goede plek brengen.' Ze rijden in de richting die de ster aangeeft en komen in het dorp. In een klein huis vinden ze een eenvoudige jonge vrouw met een baby. Geen paleis en geen koningswieg. Eerbiedig knielen de mannen bij de baby neer. Dankbaar en blij buigen ze hun hoofd. Dit kind is een bijzonder kind. Door de hemel zelf gegeven. Dat weten ze zeker. Ze buigen hun knieën voor Hem en leggen stil hun kistjes met cadeautjes bij zijn voetjes neer. Het wordt een bijzondere tijd in dat kleine huis. Maria is er stil van. God de Vader in de hemel heeft er ook nu zelf voor gezorgd dat het bericht over de geboorte van zijn Zoon Jezus terecht kwam bij wijze mannen met verstand van sterren. Hij gebruikte hun taal door gewoon een extra helder sterrenlicht aan de hemel te laten schijnen. Iets wat deze mannen begrepen en waar zij in geloofden. Zo zal het bericht over Gods Zoon verder over de wereld gaan, gelooft Maria. Die nacht dromen de mannen. Door die droom weten ze dat ze zeker niet terug moeten gaan naar het paleis van koning Herodes. Ook die boodschap begrijpen ze. Ze reizen via een andere route terug naar hun eigen land maar nemen de herinnering aan de kleine Koning in hun hart mee.

Duizenden jaren geleden beloofde God aan Adam en Eva dat Hij een nieuw begin zou maken en iemand zou sturen om de kapotte verbinding tussen God en de mensen weer heel te maken. Al die jaren werkte God eraan om wat Hij beloofde waar te maken. God is trouw. Zelfs door oorlogen en allerlei moeilijke situaties heen, bleef God werken aan zijn plan van herstel. Nu is het zover en ligt zijn eigen Zoon Jezus tussen mensen in een babybed. Hij gaat de mensen meer van God laten zien. Daar gaan we in de komende tijd meer van horen.

Om te vieren dat God doet wat Hij belooft heb ik iets meegenomen dat hoort bij het bericht van een nieuwgeboren kind. Voor ons allemaal een klein beschuitje met muisjes maar eerst gaan we zingen om God te laten weten dat wij blij zijn dat Hij ons niet vergeet.

### **Zingen ter afsluiting van deze geschiedenis**

Op toonhoogte 347:1,2,3 'Wij zijn' kan in 1,2 vervangen worden door Kijk naar. De persoonswoorden wij worden vervangen door zij. Couplet 3 is toepasselijk voor het nu! Zing het met gevouwen handen.

Op toonhoogte 50 is ook toepasselijk; Looft de Here alle gij volken, prijst Hem alle gij natieën.

### **Afrondend dankgebed**

Here God in de hemel. Wij vinden het bijzonder dat U doet wat U belooft. Daar bedanken wij U voor. Dat bijzondere kind dat U beloofde om het tussen U en ons weer goed te maken werd geboren toen niemand het verwachtte. Gelukkig waren er toen mensen die het nog geloofden; Maria en anderen. Zij werkten in geloof met U mee.

Die wijze sterrenkundigen wisten van niks maar toen U hen aansprak in hun sterrentaal, geloofden zij het ook en gingen op reis. Wij lezen over U in de Bijbel. Help ons om in uw plan voor mensen te blijven geloven. Help ons om daaraan vast te houden. Ook ons leven is een lange reis maar U laat ons niet in de steek en doet wat U beloofde. Help ons met U mee te doen net als zij over wie we vandaag hoorden.

### **Vraag voor een gesprekje**

Klopt het dat het bericht over Jezus in de hele wereld bekend is geworden, zoals Maria geloofde? Wie kan daar iets over vertellen?

*Auteur: JH*





# Jezus, Koning van heel de wereld

Wat een opschudding in Jeruzalem. En dat allemaal om een paar bijzondere reizigers. Met hun kamelen volgeladen komen ze aan bij het paleis van Herodes. Ze beweren dat er een koning geboren zou zijn. De koning van de Joden, want ze hebben zijn ster gezien. Herodes weet niet wat hij er mee aan moet. Hij is de enige die aanspraak kan maken op die titel. En als er een ander is, loopt zijn macht gevaar. Is er echt een staatsgreep op komst?

Daarom komen de overpriesters en Schriftgeleerden bij elkaar. Zij moeten Herodes adviseren. De koning had het vermoeden dat er in de joodse geschriften wel iets over de geboorteplaats van deze Koning moet staan. Nu, dat weten deze mensen precies. Ze kennen de Wet en profeten.

De reizigers waren buitenlandse geleerden. Aan hun kleding te zien Babylonische astrologen. Ze vragen naar het koningskind dat is geboren. Herodes wil hen niet zomaar wegsturen, met een kluitje in het riet. Daarvoor is hun verhaal te overtuigend. Ze vragen bijvoorbeeld niet: is er een koning geboren? Nee, dat weten ze zeker. Dat ze Hem gaan aanbidden staat ook vast, maar waar moeten ze dat doen. Waar is Hij?

Ik kan me voorstellen dat de inwoners van Jeruzalem bij de vraag van de reizigers ook hun hart hebben vastgehouden. Herodes zal deze pasgeboren koning opvatten als een concurrent van Herodes? En zijn wreedheid is algemeen bekend. Hoe zal hij dit nieuws opvatten?

Nu, hij zorgt dat hij exact te weten komt wat die nieuwe koning betekent volgens de joodse godsdienstige boekenrollen. Het joodse volk vindt immers Gods Woord belangrijk. Als daarin iets staat dat onrust zou kunnen veroorzaken als buitenlandse geleerden daarover beginnen, dan moet hij ieder verzet de kop in drukken. Direct, zonder aarzelen, met alle middelen. Goedschiks of kwaadschiks.

De overpriesters en Schriftgeleerden hebben het antwoord snel gevonden. De profeet Micha zegt dat de Messias geboren wordt in Betlehem in Juda.

De wijzen uit het oosten reizen verder met dank aan deze welwillende koning Herodes. Hij heeft hen geweldig geholpen. Ja, ja...

Vreemd trouwens dat de Joodse leiders en het volk niet meegaan met de Babylonische geleerden. Wat ze weten dringt niet door tot hun hart. Ze vatten het buitenlandse bezoek niet op als een boodschap van de HEER. Ze voelen zich niet geroepen de Messias te zoeken en te vinden en te aanbidden. De grote belofte van God doet hen niets. Ze laten er hun leventje niet door verstoren en gaan door met waar ze mee bezig waren.

Wat een verschil met de wijzen. Die maken een lange, moeilijke reis en zoeken net zo lang tot ze de betekenis van de ster ontdekken en het koningskind vinden. De Joodse leiders kennen het woord van God, ze lezen het en schuiven het terzijde.

Trouwens wel mooi, dat de wijzen Jezus vinden, omdat God zijn ster laat schijnen. Jezus is immers niet alleen voor het volk Israël. Jezus werd geboren en leefde voor heel de wereld. Voor alle volken, zoals God al tegen Abraham had gezegd. Lees maar na in Genesis 17: 6-8. De wijzen zijn de eerste 'vreemdelingen' die Jezus zoeken en vinden. Er zullen nog velen volgen.

Jij mag één van die mensen zijn, die Jezus zoekt en vindt. Jezus verstopt zich niet. Hij wil niet alleen geëerd worden door het Joodse volk of een paar bijzondere geluksvogels. Kerst betekent dat God er ook voor jou is. Daarom staat de geschiedenis ook in Gods woord. Lees daarin en je vindt de aanwijzingen vinden om jouw vragen van een antwoord te voorzien. De Bijbel is een betrouwbare gids om met God te leven.

De Bijbel is niet altijd makkelijk te begrijpen. Er blijven altijd vragen over. Net als de wijzen word je geholpen om je Verlosser te vinden, zodat je Hem kunt eren en gehoorzamen. Gelukkig kom je onderweg genoeg mensen tegen die je naar de goede weg kunt vragen. Mensen die meer weten dan jij van het geloof in Jezus Christus. En je kunt natuurlijk altijd -het beste dat je kunt doen- raad vragen aan God zelf.

Vraag Hem, heel gewoon: 'Help mij'. Hij zal je niet laten verdwalen. Zijn Zoon is gekomen voor alle volken. Hij wil gevonden worden, ook door jou!

## Hulp bij het bespreken

1. Als jij vandaag op zoek gaat naar Jezus Christus, waar zou jij gaan zoeken?
2. Is de Bijbel niet veel vager dan een ster. Wijst de Bijbel exact de weg die jij moet gaan om te kunnen geloven?
3. Waarom gingen de Joodse leiders niet op weg naar Betlehem?
4. Voel jij je ook wel eens geremd om God/Jezus te zoeken?
5. Hoe kunnen wij elkaar helpen in het volgen van Jezus Christus?

*Auteur: RvO*