

19 november 2023

De gelijkenis van het koninklijk bruiloftsmaal

Matteüs 22:1-14



Thema: Gods uitnodiging voor jou

Doel

De kinderen ontdekken dat zij welkom zijn op Gods feest

Toelichting

In een gelijkenis vertelt Jezus over een koning die een feest geeft. Hij heeft velen uitgenodigd, maar zij vinden andere dingen belangrijker als het zover is. De boodschappers van de koning worden genegeerd of zelfs mishandeld. De koning is woedend en straft hen. Het feest gaat wel door, maar met andere gasten. Zij willen wel graag komen. Zij genieten van het feest en krijgen feestkleding aan.

Behalve één. Hij wil er wel bij zijn, maar zonder feestkleed van de koning. Dat kan niet. Als je op de uitnodiging ingaat, moet je ook blij zijn met wat de koning je geeft

Wij worden uitgenodigd door God. Jezus wil ons totaal nieuw maken (nieuwe kleren), een kind van God. Maar erkennen wij, dat we Jezus nodig hebben om echt bruiloft te kunnen vieren?

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Ik mag naar een feestje!

Richtlijnen: Kinderen vinden het belangrijk gevraagd te worden voor een verjaardagsfeestje. Ik mag ook komen. Direct vragen ze aan hun ouders of ze mogen. Hopelijk is er niets anders gepland dat niet verzet kan worden. Maar ook voor de jarige is het leuk dat de kinderen die zijn uitgenodigd komen. Stel je voor dat iedereen afzegt, dan kan het feest niet doorgaan.

Jezus vertelt over Gods feest. Iedereen is welkom, maar velen zeggen af. Ze willen niet, vinden andere dingen belangrijker. God laat zijn feest toch doorgaan, maar met anderen die het wel fijn vinden om bij Hem te komen. (Laat het gedeelte over de ene man zonder feestkleed weg voor de duidelijkheid van deze boodschap)

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Wil je het feest meevieren?

Richtlijnen: Als je uitgenodigd wordt voor een feestje en je hebt al iets anders te doen, moet je kiezen wat het belangrijkste is. Dat kan lastig zijn. Degene die je uitnodigt bepaalt wat je samen gaat doen. Maar wat nu als jij dat niet zo leuk vindt?

Doe je vrolijk mee of verknoei jij het voor de anderen?

In deze gelijkenis maakt Jezus duidelijk dat Gods Koninkrijk een feest is. Iedereen is welkom. Eerst horen we over mensen die andere dingen dan Gods feest belangrijker vinden. Jezus maakt duidelijk dat dat niet kan kloppen. God gaat altijd voor. Daarna, als het feest met andere gasten doorgaat, horen we over iemand die geen feestkleding aan wil trekken die de koning uitdeelt. Hij vindt zijn eigen kleren goed genoeg. Jezus zegt: wie niet in Mij wil geloven en zich door Gods liefde laat veranderen, kan ook niet met God feestvieren. God bepaalt wat jij nodig hebt.

Wil jij Gods feest meevieren? Kom je naar Jezus en ben je blij met wat Hij je geeft?

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Kom je verkleed?

Richtlijnen: Als je wordt uitgenodigd voor een feest, is dat fijn, maar het kan ook problemen geven. Je moet misschien iets anders verzetten of afzeggen. En soms moet je in kleding komen die je niet prettig vindt, bijvoorbeeld in een jurk, terwijl je liever in je jeans zou gaan.

In deze gelijkenis van Jezus doen beide problemen zich voor. Er zijn mensen die Jezus' uitnodiging voor Gods koninklijke bruiloftsmaal afwijzen. Ze vinden die niet zo belangrijk of hebben er zelfs een hekel aan. Bedenken ze niet dat het God is die hen uitnodigt? Jezus kun je toch niet negeren of zelfs haten?

Andere mensen nemen hun plaats in, misschien minder voornaam dan de eerste genodigden, maar toch ... Gods feest gaat door. Er is één voorwaarde: dat iedereen zich omkleedt in het feestkleed voor God. Ze moeten aannemen wat Jezus geeft. Wat betekent dat? Ze moeten erkennen dat hun eigen kleren niet goed genoeg zijn voor het feest. Mensen kunnen alleen op Gods feest komen als ze erkennen dat ze zondig zijn en Gods gratis liefde aannemen.

Durf jij dat te zeggen?

Extra bijbelgedeelte: Openbaring 7: 13-14

(Voor Gods troon staan mensen in witte kleden. Ze zijn wit, omdat ze gewassen zijn in het bloed van Jezus.)

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Bij het bijbelgedeelte

Jesus is al een aantal hoofdstukken lang in een scherp gesprek met de Joodse leiders. Kijk maar in 21:45–46. De gelijkenis van het bruiloftsfeest is dan ook allereerst aan het Joodse volk van Jezus' dagen gericht. En reken maar dat die ook een boodschap voor vandaag heeft.

Het Koninkrijk van de hemel – dat is overal waar God regeert en mensen die regering erkennen. In deze gelijkenis maakt Jezus een vergelijking met de weg die God met Israël is gegaan, nu met Jezus, en vanaf nu ook met zijn volgelingen.

De Koning is God de Vader. De zoon is Jezus Christus. En wie waren de eersten die uitgenodigd waren om met God de Vader de komst van Jezus Christus te vieren? Het volk Israël, en hun geestelijke leiders. De dienaren waar niet naar geluisterd werd zijn de profeten. God bleef nieuwe sturen (4). Maar ze werden genegeerd, gevangen, mishandeld en gedood (6). De woede van de koning (7) is de ballingschap en de verwoesting van Jeruzalem.

Toch gaat het feest door (8). Maar de nieuwe dienaren worden naar andere genodigden gestuurd: naar buiten, de stad uit, naar iedereen die maar wil komen.

Daarmee is de gelijkenis allereerst een verwijt aan de Schriftgeleerden en farizeeën, en het Joodse volk van Jezus' dagen met hen. En het is een verklaring van wat er staat te gebeuren, maar wat nog niemand aan ziet komen: Dat het evangelie wel begint in Israël, maar dat het van daaruit naar buiten gaat, uiteindelijk zelfs de hele wereld over.

Als de gelijkenis hier zou stoppen, zou het een boodschap zijn met een moeilijk randje. Met de bril van vandaag op zou je het zelfs antisemitisch kunnen vinden. Maar de gelijkenis gaat verder. (10) Nu gaat het om 'goede zowel als slechte'. Maak er dus niet van dat de Joden slecht zijn (omdat ze niet op de bruiloft komen), en de rest van de wereld beter is. De nieuwe gasten zijn welkom of ze nu goed zijn of slecht. Gods liefde gaat (Johannes 3:16) uit naar de hele wereld. En dat is, ook in deze gelijkenis, inclusief wie van de eerste genodigden wel wil komen.

Als het feest begint en de koning binnenstapt (11) blijkt er ook iemand te zijn die zich niet in feestkleding gestoken heeft. Hij wordt weliswaar vriendelijk aangesproken, maar streng buiten gegooid. Opeens gaat het hier niet alleen over Joden maar over ieder mens. En niet over de jaren dat Jezus op aarde is, maar over het eeuwige oordeel. Kon je na vers 8 nog denken 'dank U Heer dat ik niet zo ben als de Schriftgeleerden en farizeeën uit Jezus' dagen', nu gaat het over jou en mij. Over elk van ons. Jezus legt hier niet precies uit wat de 'bruiloftskleren' zijn. Misschien kunnen we denken in de richting van de witte kleren uit Openbaring 3:4-6. Maar ook zonder dat: Het hele evangelie is dat we ons hele vertrouwen moeten stellen op Christus. En als we dat niet doen, hebben we op de bruiloft van de Zoon niets te zoeken. Het slotvers (14) is nogal een eigen leven gaan leiden. Alsof geloof altijd een onzeker randje heeft: wat nou als de Koning je straks toch in de buitenste duisternis gooit? De betekenis ligt natuurlijk binnen deze gelijkenis: Jezus heeft het tegen Schriftgeleerden en farizeeën: de elite binnen het uitverkoren Joodse volk. In de tijd dat Jezus met zijn boodschap door Israël trekt wordt duidelijk dat zijn boodschap op veel weerstand stuit. Je kunt wel denken uitverkoren te zijn (nageslacht van Abraham, misschien wel Schriftgeleerde bovendien), maar daarmee ben je er niet. Je moet de uitnodiging voor de bruiloft (roeping, 14) wel aannemen. Op die manier is het ook een waarschuwing voor eenieder: Je kunt wel geroepen zijn (je kent het evangelie, hebt het gehoord en begrepen), maar als je niet op Christus alleen vertrouwt, heb je op zijn feest niets te zoeken.

Auteur: KS

Liederen

Psalm 21

Gezang 229

Lied 314

Laat de kind'ren tot Mij komen

Het grote feest

Een koning geeft een feest

Ben je groot of ben je klein

Zingen maakt blij

Kom aan boord

Jezus roept alle kleiner kinderen

(=Gezang 328 LvdK)

Hemelhoog 506

Alles wordt nieuw 1: 22

Opwekking voor kinderen 216

Hemelhoog 389

Hemelhoog 625

Hemelhoog 356

Hemelhoog 349

Auteur: PZ



Ik mag naar een feestje!

Op een dag vertelde Jezus aan alle mensen een verhaal. Met dat verhaal wil Hij de mensen, ook ons allemaal, iets leren. Het gaat over een feest van de koning.

Het is druk in het paleis, de zaal is mooi versierd, het eten is klaar en er staan mooie bloemen op de tafels. De gasten kunnen komen, het feest kan beginnen.

Het is feest omdat de zoon van de koning gaat trouwen. De koning roept zijn helpers: 'Helpers, jullie moeten alle gasten roepen en ophalen voor het feest'. Natuurlijk willen de helpers dat. Vlug gaan ze op weg naar de gasten. Maar de gasten hebben helemaal geen zin en geen tijd om te komen. 'Nee! Ik wil nu niet', zegt een van de gasten. En een ander zegt: 'Misschien de volgende keer'. De helpers gaan zonder gasten terug naar de koning. 'Ze willen niet op het feest komen, koning'. 'Dan stuur ik andere helpers naar hen toe, want het feest gaat zowat beginnen'.

'Kom naar het feest, alles is klaar en er is lekker eten', zeggen de helpers. Maar ook deze keer luisteren de gasten niet. 'We hebben geen tijd, ik moet werken en hij gaat net naar de winkel'.

Steeds horen de helpers dit weer. Niemand komt mee naar het feest. Het is zelfs zo erg dat de gasten die de uitnodiging krijgen, de helpers slaan. Dan wordt de koning boos. 'Alles is klaar voor het feest, maar de gasten willen niet en vinden andere dingen belangrijker'.

'Maar het feest gaat toch door, roep iedereen die je tegenkomt'. Dat doen de helpers. Ze nemen iedereen mee die naar het feest wil komen. God laat het feest toch doorgaan met iedereen die het fijn vindt om bij Hem te komen. Wat een feest!

Auteur: KvdG



Wil je het feest meevieren?

Inleiding

Pas maar op, anders mag je niet op mijn feestje komen. Misschien zeg je dat wel eens als je boos bent op een vriendje of vriendinnetje. Of als grap tegen je broertje of zusje. Je feestje, dat is toch een speciaal moment in het jaar. Iedereen komt dan voor jou, jij bent het middelpunt. Je kent ook vast wel de uitnodigingen: Kom je op mijn feestje? Neem je zwemspullen mee, ik vertel verder nog niet wat we gaan doen. Je wordt thuisgebracht. Nou dan weet je het wel, je zult hoogstwaarschijnlijk nat worden. Feestjes zijn meestal leuk en iedereen is blij als hij of zij ergens voor wordt uitgenodigd. Het wordt moeilijk als je precies op die dag twee dingen hebt en je moet kiezen, twee feestjes of een belangrijke sportwedstrijd en een feestje. Wat doe je dan? Wat als jij helemaal niet van zwemmen houdt of de andere gasten van het feestje helemaal niet leuk vindt?

Bijbelverhaal

Vandaag gaat het ook over de uitnodiging voor een feest. Jezus vertelt ook nu een gelijkenis, een verhaal met een diepere betekenis. Er was eens een koning die een feest gaf omdat zijn zoon ging trouwen. De knechten van de koning werden erop uit gestuurd om de bruiloftsgasten uit te nodigen. Maar, de gasten wilden niet komen. De koning stuurde daarna andere knechten naar de mensen die uitgenodigd waren en liet de gasten weten dat alles klaar stond voor het feest. Maar de gasten kwamen niet, de een ging naar zijn akker, de ander naar zijn werk. Er waren zelfs mensen die de knechten van de koning aanvielen en vermoorden. De koning werd natuurlijk woedend toen hij dit hoorde en greep hard in. Daarna zei de koning tegen zijn knechten: alles staat klaar voor het feest... alleen gasten die we uitgenodigd hadden waren die uitnodiging eigenlijk niet waard. De koning zei tegen de knechten: ga naar alle wegen waarop mensen de stad binnen kunnen komen en nodig iedereen die je tegenkomt, uit voor het feest. Dit deden de knechten, iedereen werd uitgenodigd voor het feest van de zoon van de koning. De mensen kwamen, goede en slechte mensen. De zaal waar het feest gevierd zou worden, werd steeds voller. De koning ging eens kijken welke mensen er in de zaal zaten. Eén persoon in de zaal viel op, hij had geen feestkleding aangetrokken. De koning ging naar hem toe en vroeg: he, hoe ben jij hier binnengekomen, je hebt geen feestkleding aan? De man wist niet wat hij moest zeggen. De koning werd boos en liet de man oppakken en liet hem verwijderen van het feest.

Best een gek verhaal he. De zoon van de koning gaat trouwen. Nou dat is nu een hele happening, vroeger natuurlijk ook. Je zou verwachten dat iedereen graag bij dat feest wilde zijn. Het is een eer als je daar een uitnodiging voor krijgt. Je zet dit groot in je agenda of op je kalender. Maar hier is het anders, de gasten willen niet komen. Er komt gewoon niemand. Je snapt dat de koning boos wordt en het is natuurlijk ook heel onaardig tegenover de zoon van de koning. Ook als er een tweede uitnodiging

komt, hebben de mensen geen zin, geen tijd, ze komen niet. De mensen die uitnodiging brengen worden zelfs mishandeld. Maar het feest gaat door. Niet zonder gasten, er mogen andere gasten komen. Mensen die eerst geen uitnodiging hadden gekregen. Nou ja zeg. Die mensen willen wel komen, langzaamaan wordt de feestzaal gelukkig toch voller en voller. De koning gaat eens kijken of het feest al bijna kan gaan beginnen. Hij is blij als hij alle mensen ziet, totdat hij die ene man ziet, die man die geen feestkleding aan heeft. Die man wil wel naar het feest, maar hij wil de feestkleding niet aan. De kleding die de koning gaf voordat het feest begon. De koning wordt opnieuw boos, zonder deze feestkleding mag de man niet op het feest zijn, hij wordt verwijderd.

We kunnen het ons voorstellen, je zou er een film over kunnen maken. Wat een toestand rondom dit feest, zeg. Maar het is een verhaal met een diepere boodschap, Jezus vertelt dit niet zomaar. Er zitten lessen in voor de mensen die het toen hoorden, maar ook voor ons. God is de koning die een feest geeft voor zijn Zoon. Jezus is de Zoon. En heel veel mensen worden uitgenodigd. Telkens als we over God horen en leren, dan horen we dat God van ons houdt, voor ons wil zorgen. Maar dat we ons dan wel moeten bekeren, dat we om moeten keren, dat God het belangrijkste moet zijn in ons leven. Dat we niet meer doen wat we zelf willen, maar dat we doen wat God wil. Sommige mensen willen dit niet. Ze horen wel over God, maar willen Hem niet volgen. Willen niet in Hem geloven. Dat zijn de mensen die niet naar het feest willen komen. Er zijn zelfs mensen die boos worden als ze over God horen. Je hebt vast wel eens gehoord over mensen die wonen in landen waar je niet in God mag geloven. Regeringen die mensen verbieden om in God te geloven, daarvan kan je zeggen dat dat de mensen zijn die knechten die de uitnodigingen komen brengen zelfs mishandelen of vermoorden. In de tijd van Jezus was dit ook al zo. God wilde de God van de Joden zijn, maar het de Joden deden steeds wat ze zelf wilden en luisterden niet naar God. Ze werden zelfs boos op de profeten die God stuurde.

Naar een feest mogen en gewoon niet willen komen, er niet bij willen horen... Gelukkig gaat Gods feest wel door. Iedereen mag op het feest komen. Maar er is één ding, je moet wel feestkleding aan. Je moet wel in Jezus geloven, dat Hij de Zoon van God is en dat je door Gods liefde veranderd moet zijn. Wil je dit niet geloven, wil je je niet laten veranderen? Dan mag je niet komen.

Zo, dat maakt het zelfs een spannend verhaal, want zo komen we bij de vraag: willen wij eigenlijk wel naar dat feest. Wat doen wij met de uitnodiging die we van God krijgen? Misschien heb je al heel veel over God en Jezus gehoord. Je kunt dan zeggen dat je al heel wat uitnodigingen hebt gekregen. Misschien hoor je vandaag voor het eerst over God, dan is dit je eerste uitnodiging. Maar wat doe je ermee? Wil je komen op Gods feest? Zijn we blij met Jezus, geloven we in Hem, zijn we blij met wat we van Hem krijgen? Wat mogen we blij zijn dat God zoveel van ons houdt dat hij ons keer op keer blijft uitnodigen!

Vragen om verder te praten

- Je wordt uitgenodigd voor een feestje. Wat is dan het belangrijkste? Degene die je uitnodigt? De datum van het feest? De activiteit die je gaat doen met het feest? Of wie er nog meer mogen komen?
- Kunnen de kinderen zich voorstellen hoe de koning zich voelt als er niemand naar het feest wil komen? Probeer door te praten hoeveel verdriet het God doet als we leven alsof Hij er niet toe doet
- Er was een man die geen feestkleding aan wilde trekken. Probeer door te praten over wat de feestkleding is en wat dit voor ons dagelijks leven betekent.

Auteur: CdG



Kom je verkleed?

Inleiding

Wat doe je als je wordt uitgenodigd voor een feestje waar je speciale kleding voor moet dragen? Wie kan hier een voorbeeld van geven? Hoe moet het als je de kleding niet fijn vindt zitten?

Er zijn ook koren die gebruik maken van koorokleding. Als de jurk voor de vrouwen of het pak voor de mannen, niet lekker zit, dan hebben mensen er meestal niet zoveel zin in. Hebben jullie nog andere voorbeelden?

Dan nog iets anders. Als je ergens geen zin in hebt, verzin je misschien een smoesje om iets niet te hoeven doen of ergens niet naartoe te hoeven. Wie kan er iets over zeggen?

Bijbelverhaal

Jezus vertelt een gelijkenis. Dat doet Hij om duidelijk te maken wat het Koninkrijk van God is. Ook wie God wil zijn voor de mensen. Zo zijn er de gelijkenis van de verloren zoon, van de barmhartige Samaritaan en nog veel meer. Hier gaat het om de gelijkenis van het Koninkrijk van God. Opvallend is dat Jezus deze gelijkenis niet aan de discipelen of gewone omstanders vertelt, maar juist aan farizeeën en Schriftgeleerden. Dan is de boodschap van deze gelijkenis ook speciaal voor hen bedoeld. Deze gelijkenis staat in het Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 22. Dit Evangelie is juist bedoeld voor de Joden, het uitverkoren volk van God. Jezus is weer in discussie met deze groep, die er telkens weer op loert om Jezus op een verkeerde uitspraak te vangen en Hem daardoor voor het gerecht te brengen. Tegelijkertijd kunnen ze best eens onder de indruk zijn van wat Jezus te vertellen heeft, alleen durven ze dat misschien niet toe te geven.

Feest

Een uitnodiging voor een feest, wie zou daar 'nee' tegen zeggen? Natuurlijk wil je meestal graag. Een koning geeft een feest voor de bruiloft van zijn zoon. Met de koning wordt 'God' bedoeld, de met de zoon wordt 'Jezus' bedoeld. Bij een feest van een koning mag niet zomaar iedereen komen, dat geldt in onze tijd ook, met ons koningshuis. De mensen worden persoonlijk uitgenodigd door de dienaren van de koning. Die worden op weg gestuurd om dit te doen. Alles staat klaar voor het feest, het eten en drinken, de tafels zijn gedekt.

Maar dan lijkt het feest een fiasco te worden! Een feest zonder bezoekers, dan is het toch niet leuk meer? De een na de ander zegt 'nee'. Ze hebben allemaal andere excuses om er onderuit te komen. De een zegt dat hij pas een koe gekocht heeft, de ander is pas getrouwd, de volgende heeft een akker waar hij het druk mee heeft en weer een ander heeft een eigen zaak. Hij is bezig met handel.

Ze vinden het niet eens leuk dat de dienaren naar hen toe zijn gekomen, integendeel. Er worden zelfs dienaren gedood! De dienaren zijn in werkelijkheid degenen die het Evangelie verkondigen. Zij zullen ook gehaat worden door de wereld, dat zegt Jezus al tegen zijn discipelen. Als de koning hoort dat er geen mensen naar het feest willen komen en zelfs zijn dienaren hebben gedood, is hij woedend. Terwijl hij het zo goed bedoeld heeft met het feest. Dan komt hij op een ander idee. Hij stuurt de dienaren die nog over zijn naar de stad, om iedereen uit te nodigen!

Met iedereen wordt daadwerkelijk iedereen bedoeld. Er wordt letterlijk gezegd: 'goede en slechte mensen'. Mensen die ziek zijn, gehandicapt, bedelaars, zondaren, echt iedereen mag komen. Zo wordt de feestzaal voller en voller en lijkt het feest een succes te worden.

Het heilskleed

Toch is het nog niet helemaal goed. De koning komt binnen en ziet dat één geen bruiloftskleed aan heeft, ofwel, kleding die geschikt is om naar een bruiloft te gaan. Dit gaat niet om de nette kleren, die sommige mensen niet kunnen betalen, het gaat om iets anders. Het gaat om het kleed dat gratis gegeven is. Een van de gasten heeft het niet, daarom moet hij het feest verlaten.

In Gods Koninkrijk is de toegang alleen mogelijk als je een bepaald kleed aan hebt (zo werden vroeger ook kleren genoemd). Een jurk of pak wordt als 'kleed' omschreven. Dat kleed is alleen bij Jezus verkrijgbaar. Het is gratis, je hoeft er niets voor te doen, behalve je vertrouwen op Jezus te stellen. In een lied wordt Jezus geprezen met de woorden: 'Hij heeft mij gekleed met de klederen des heils'.

Daarom worden kinderen en mensen die gedoopt worden ook in een wit gewaad gehuld. Een doopjurk is niet voor niets wit. Het is een symbool voor de reinheid die Jezus geeft. Hij alleen kan immers bevrijden van zonden. Jezus is degene die je rein maakt en je het kleed des heils geeft als je in Hem wilt geloven en Hem wilt volgen. Wij mogen allemaal deelnemen aan het feest, de uitnodiging aanvaarden en in feestkleding daar aan komen en voor altijd mogen we blijven. Trek daarom het juiste kleed aan!

Auteur: EvD