

12 november 2023

# De rijke jongen

Matteüs 19:16-26



# Thema: Achter Jezus aan?

## Doel

De kinderen ontdekken hoe moeilijk het soms voor mensen is om Jezus te volgen.

## Toelichting

De rijke jongen wil God dienen, dat is wel duidelijk. Hij zoekt naar de weg tot het eeuwige leven door zich trouw aan de geboden van Gods wet te houden. De vraag aan Jezus bewijst dat Hij in Jezus een geweldige leraar ziet. Alleen, het antwoord op zijn vraag stelt hem teleur. Je moet volmaakt zijn, voor het dienen van God durven opgeven wat jijzelf belangrijk vindt.

Hier noemt Jezus geld, omdat de jongen rijk is. Het had ook iets anders kunnen zijn, als iemand anders dezelfde vraag had gesteld. Vandaag bijvoorbeeld je werk, een vriendin of je hobby. Als die je hinderen bij het kind-van-God-zijn, moet je kiezen voor je Heer. De rijke jongen moet daarom na het verkopen van zijn rijkdom terugkomen om Jezus te volgen, zijn leerling te worden. Hem heb je nodig om eeuwig leven te krijgen. Dat betekent dat je het eeuwige leven (voor altijd Gods kind zijn) niet kunt verdienen; het is genade, een cadeau van God door Jezus.

## Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Een kameel en een naald.

Richtlijnen: Neem voor de jongste kinderen een foto van een kameel en van een kleine naald mee. De kinderen kunnen wel vertellen waarvoor je ze kunt gebruiken. (op rijden, bekapping dragen/ iets repareren).

Zou een kameel door het oog van een naald kunnen kruipen? Nee dat gaat niet. De kameel is te groot. Toch zegt de Here Jezus dat. Vertel daarna: in Jeruzalem moet een poort geweest zijn die klein was en 'het oog van de naald' werd genoemd. Een kameel met wat hij droeg kon daar niet doorheen. Alleen als die kameel door de knieën ging en alle bagage van zijn rug gehaald werd, paste het wel. Een kameel door het oog van de naald laten gaan is moeilijk. Zo moeilijk vinden mensen het soms om in de Here Jezus te geloven.

## Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Met Jezus mee?

Richtlijnen: Leg de kinderen een paar keuzes voor. Snoep of zakgeld? Bij opa en oma logeren of naar een voetbalwedstrijd? Spelen met een vriendin of winkelen met je moeder? Enzovoorts. Als het allebei dingen zijn die graag wil hebben of graag doet is het moeilijk om te kiezen.

In het bijbelverhaal vraagt een rijke jonge man hoe hij voor altijd kind van God kan zijn. Hij houdt zich trouw aan de wet die Mozes van God kreeg. En hij vindt Jezus een geweldige leraar Zoals Hij over God vertelt en uitlegt... Jezus zegt: als je het perfect wil doen, moet je al je bezit verkopen, uitdelen aan de armen en daarna met Mij meegaan. En dat kan hij niet: als hij moet kiezen tussen zijn rijkdom en Jezus kiest hij voor het eerste.

Jezus zegt dan dat een kameel makkelijker door het oog van de naald gaat (zie bij de onderbouw) dan dat een rijke kiest voor Jezus en niet voor mijn bezit. Zijn jullie dat met Jezus eens?

## Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Wil jij Jezus volgen?

Richtlijnen: Weet je precies wat er in de mode is? Welke voetbalschoenen het in zijn? Doe jij graag precies wat je vriendinnen doen? Van welke beroemdheden volg jij het doen en laten en weet je erg veel? Hebben de mode, je vrienden of beroemdheden invloed op jou? Of bepaal je je eigen manier van leven?

Vandaag komt Jezus een jongeman tegen die rijk is geworden, die gelooft in God en die Jezus geweldig vindt. Hij wil eens horen wat Jezus van zijn leven vindt. Hij krijgt antwoord: Jouw geloof is goed, maar om volmaakt te zijn moet je alles verkopen dat je hebt, de opbrengst weggeven en mijn leerling worden. Dan heb je een schat in de hemel (vs. 21). Het liefste dat je hebt willen opgeven voor God, voor Jezus, dat is moeilijk.

Vraag de jongeren of zij iets hebben dat hun geloven in de weg zit, dat ze eigenlijk niet willen opgeven?

## Extra Bijbelgedeelte: Matteüs 6: 19-20

(De aardse dingen die wij graag willen hebben, kunnen we kwijtraken. Ze kunnen ons afgenomen worden. Maar Jezus raak je nooit kwijt als je Hem volgt. Waar kies je voor?).

Auteur: DW

# Achtergrondinformatie

## Bij het Bijbelgedeelte

In een indringend gesprek van Jezus met een rijke man staat de vraag centraal: wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Kort ervoor had Jezus aan zijn leerlingen en andere luisteraars verteld dat je moet worden als een kind om het Koninkrijk van de hemel binnen te gaan.

Verderop in het gesprek met zijn leerlingen spreekt Jezus opnieuw over 'het Koninkrijk van de hemel binnen gaan' (vs. 23) en twee tellen later over 'het Koninkrijk van God binnen gaan' (vs. 24). En vervolgens spreken de discipelen hierover als 'gered worden' (vs. 25). Er worden dus vier verschillende uitdrukkingen gebruikt om hetzelfde aan te duiden: 'het Koninkrijk van de hemel', 'het Koninkrijk van God', 'het eeuwige leven beërven' en 'gered worden'. Bedoeld is een burger worden van het Koninkrijk waarover God koning is. Dit is een koninkrijk dat met de komst van Jezus begonnen is en pas in volle bloei zal aanbreken bij Jezus' terugkomst. En, in heel zijn onderwijs heeft Jezus duidelijk gemaakt dat dit Koninkrijk heel anders is dan de grote koninkrijken op aarde, waar het draait om egoïsme, misbruik van macht, rijkdom, eer en dergelijke. De vraag van de rijke jongeman is vooral hoe kan ik straks het Koninkrijk van God binnen gaan, terwijl Jezus' antwoord hem de weg wijst om nu al als een burger van Gods Koninkrijk te leven.

## Vers voor vers

- Vs. 16 Iemand komt naar Jezus met een vraag. Uit vs. 20 blijkt dat het een jongeman is die heel rijk is (vs. 22). Hij noemt Jezus 'meester', dat is rabbi, leraar.
- Vs. 17 Als je wilt weten wat je moet doen om 'het leven binnen te gaan' is er maar één adres en dat is God zelf. Hij heeft ons met zijn geboden gezegd wat de weg tot het leven is. Terwijl de jongeman vraagt naar het eeuwige leven, wijst Jezus hem de weg tot het leven, om te beginnen hier en nu. Houd je je aan Gods geboden?
- Vs. 18v De man vraagt: welke? Er waren ruim zeshonderd geboden uit de wetten van Mozes bekend. Maar zou hij echt niet geweten hebben wat de belangrijkste zijn? En toch geeft Jezus hem een duidelijk antwoord: de tweede helft van de Tien Geboden, aangevuld met het liefdegebod (Lev. 19:18).
- Vs. 20 'Daar houd ik me aan' of 'Daar heb ik me aan gehouden' – Marcus 10:20 schrijft erbij 'sinds mijn jeugd'.
- Vs. 21 Op de vraag 'Wat kan ik nog meer doen' volgt de confrontatie met de boodschap van Jezus. 'Ga naar huis'. Leven onder Gods koningschap begint thuis! En deel dan van je grote rijkdom uit aan de armen. Jezus zegt het tegen deze man heel radicaal: 'verkoop alles wat je bezit'. Alles weggeven betekent toch dat hijzelf als een arme moet gaan leven? Jezus roept deze jongeman op om als een kind, als een arme, helemaal op God te vertrouwen en alles los te laten. 'Kom dan terug en volg Mij'. Volg Mij op de weg naar het kruis. Het is moeilijk te begrijpen waarom Jezus zo radicaal is. En laten we oppassen dat we deze woorden gesproken tegen deze jongeman niet tot een regel maken die voor iedereen geldt. Het gaat Jezus juist niet om nieuwe regels, maar om volledige overgave aan God. Op die weg liggen veel obstakels, bezit en rijkdom zijn misschien wel de grootste maar er zijn nog veel andere: eerzucht (b.v. krijg ik wel genoeg wel genoeg aandacht op social media?), hoogmoed (op een ander neerkijken), anderen veroordelen (discriminatie) enz. Jezus belooft de man: 'je zult een schat in de hemel hebben.' De rijkdom die Jezus aanbiedt is dat je een burger mag zijn van Gods Koninkrijk en dat je de grote Koning je Vader mag noemen.
- Vs. 22 De jongeman gaat somber naar huis. Jezus vraagt te veel!
- Vs. 23v Dan wijst Jezus zijn leerlingen erop wat een groot obstakel rijkdom is om het Koninkrijk van de hemel binnen te gaan. Net zo onmogelijk als een kameel door het oog van een naald kan gaan. De foto's geven voorbeelden van naalden uit die tijd. Ze hadden niet zulke kleine ogen als onze textielnaalden. De gaatjes waren twee à drie millimeter groot (zie foto). De naalden waren vaak gemaakt van botten of (de duurdere) van brons. Wat voor soort naald Jezus ook voor ogen had – voor textielbewerking of voor het repareren van visnetten – een kameel kan daar nooit door. Dit soort beeldspraak noemen we een hyperbool, een overdrijving. Het is een humoristische overdrijving maar met een zeer ernstige boodschap. Sommigen denken dat 'de naald' op een manshoog poortje wijst in de muur van Jeruzalem, daar past geen kameel door. Maar misschien wel als alle bepakking van de kameel is weggenomen. De meeste uitleggers wijzen deze betekenis af, omdat een kameel nooit door zo'n deurtje zou kunnen en omdat we niet weten of zo'n poortje 'de naald' genoemd werd. Verschillende vertalingen en ook enkele oude manuscripten van het Nieuwe Testament geven in plaats van 'kameel' een woord dat 'scheepstouw' betekent. In het Grieks is het maar één letter verschil: kamelos of kamilos. En Jezus' leerlingen waren vissers die bekend waren met naalden voor reparatie van visnetten en scheepstouwen om de zeilboot aan te meren of voor anker te leggen. Dus deze uitleg sluit beter aan bij hun belevingswereld. Maar ook dan gaat het om iets dat onmogelijk is. Wat mij betreft zou dit een goede uitleg kunnen zijn.

Vs. 25v De leerlingen zijn ontsteld, want als het er zo voor staat kan niemand gered worden. Opnieuw verrast Jezus hen: menselijkerwijs is dit onmogelijk, maar onderschat God niet: bij Hem is alles mogelijk! Hier zien we het wonder van geloven en van Jezus willen volgen. Het is een keuze en tegelijkertijd is het een geschenk van God zelf. En daarmee lijkt Jezus te zeggen: het is voldoende om met lege handen naar God toe te gaan en je leven in verbondenheid met Hem te (laten) veranderen op de weg naar Gods Koninkrijk.

### Vragen

- Jezus roept deze jongeman op om alles weg te geven en als een arme te gaan leven. Zou Jezus hiermee een oproep geven die voor iedere christen geldt of hangt het van de persoon en de situatie af?

Auteur: RB



Bronzen textielnaalden gevonden in twee Romeins scheepswrakken (3de en 4de eeuw na Chr.) voor de kust van Haifa. Lengte van de naalden tussen 10 en 18 cm. De dikte ligt tussen 3 en 8 mm. Het oog van van zo'n naald is al gauw een paar mm.

*Bron: 2010 - Artifact Assemblages from Two Roman Shipwrecks off the Carmel Coast.*



Naalden gemaakt van beenderen, uit de Romeinse tijd (2de en 3de eeuw n. Chr.). Afmetingen 10 tot 15 cm.  
*Bron: 2016 - Bone needles and textile production in the Roman time - a new proposal.*

## Liederen

Psalm 96

Lied 218

Lied 843

Lied 675

De rijke jongen

Zoek eerst het Koninkrijk van God

Liefde, blijdschap, vrede

'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven

Diep, diep, diep als de zee

'k Stel mijn vertrouwen

Een wijs man

(=Gezang 477 LvdK)

Alles wordt nieuw 4: 21

Hemelhoog 88

Hemelhoog 115

Hemelhoog 299

Hemelhoog 327

Hemelhoog 338

Hemelhoog 89

*Auteur: PZ*



# Een kameel en een naald

Hij wist het zéker! Jezus, de man uit Nazaret had álle antwoorden! Hij wist precies wat er in de boeken van God stond geschreven én Hij wist wat alles betekende wanneer dat niet altijd duidelijk leek. Wanneer je iets écht wilde weten over het Koninkrijk van God, dan moest je bij Hem wezen!

Dus toen de jongeman hoorde dat Jezus in Judea was en daar vertelde over God, ging hij naar Hem toe en luisterde goed. Maar tóch had hij nog een vraag. Hij had altijd geleerd om goed te luisteren, om de boeken van God, de Thora, te lezen en daaruit te leren. En om te doen wat daarin staat. Maar toch.... Was hij wel goed genoeg? Zou ook hij voor altijd bij God mogen wonen, Zou hij in zijn Koninkrijk mogen wonen? Of zou hij daarvoor nog iets speciaals moeten doen? Hij wist het niet precies.... En hij wilde wél graag bij God wonen, dan zou hij nooit sterven en altijd blijven leven, héél dicht bij God! Daarom trok hij de stoute schoenen aan en schoof steeds een beetje dichterbij tussen de grote groep luisterende mensen. Net zolang totdat hij zo dichtbij was dat Jezus hem zou kunnen horen.

'Ehm.... Meester...' (Jezus leerde de mensen allemaal dingen, dus werd hij Meester genoemd)

'Meester, wat voor goeds moet ik doen, om voor eeuwig in het Koninkrijk van God te mogen leven?'

Jezus keek de jongeman aan, 'Waarom vraag je naar het goede? Alleen God is helemaal goed. Houd je aan de regels die Hij ons heeft gegeven, Zal ook jij eeuwig, dus voor altijd in zijn koninkrijk blijven leven'

De jongeman dacht even na en vroeg toen: 'maar welke regels bedoelt U dan precies?'

Jezus antwoorde: 'De regels van de Tien Geboden' waarin staat dat je niet mag doden, niet mag liegen, niet mag stelen, naar je ouders moet luisteren en van anderen mensen moet houden. Maar niet zoveel dat je de vrouw of man van iemand anders afpakt.

Nou dat viel mee, ik ben al goed bezig, dacht de jongeman. Dat zal toch niet alles zijn? Dus hij zei: 'Maar dat doe ik allemaal al, Meester! Wat kan ik nog meer doen?' 'Je wilt het graag héél goed doen', zei Jezus, 'je wilt volmaakt zijn? Ga dan naar huis, verkoop alles wat je hebt en geef dat geld aan de arme mensen. Wanneer je dat gedaan hebt, dan kom je terug bij Mij. En mag je met Mij mee.'

Au...dat was wél moeilijk.... Hij was heel rijk en had best heel veel spullen. Mooie en dure spullen en huizen... Dat kon hij toch niet zomaar verkopen? Verdrietig liep hij weg, wat moest hij nu doen?

De Here Jezus draaide zich om en legde uit: 'Deze jongeman, deed alles wat God had gevraagd, maar zijn hart was niet vol met God, maar vol van al zijn rijkdom en bezittingen, die zijn eigenlijk belangrijker dan God geworden. Dán wordt het moeilijk om het Koninkrijk van God binnen te gaan. Het lijkt een beetje op de smalle poort in deze stad. Soms ook wel de Naaldpoort genoemd. Mensen kunnen er gemakkelijk door. Een kameel past net, maar is hij vol gehangen met allemaal 'belangrijke' spullen en tassen en zakken. Dan is hij te breed en past hij niet door het oog van deze naald. Wanneer je al die extra zaken eraf gooit dan kan hij erdoor. Daarom, wanneer wij alle extra zaken uit ons hart en hoofd wegdoen, is er meer plaats voor God in ons leven. Dat is een les die deze jongeman nog mag leren.

*Auteur: JV*



# Met Jezus mee?

## Inleiding

Wil je liever snoep of zakgeld?

Een boek lezen of spelletjes spelen?

Je vader helpen in de tuin of strips lezen?

Misschien wist je al heel gauw wat je antwoord was, misschien moest je even nadenken. Dan vond je waarschijnlijk allebei de keuzes leuk. Vandaag gaat het verhaal over iemand die twee dingen erg leuk vindt: zijn rijkdom en Jezus volgen. Als hij moet kiezen, vindt hij dat erg lastig. Luister maar.

## Bijbelverhaal

Er komt een jongeman bij Jezus. Aan zijn dure gewaad en zijn kostbare sieraden is te zien dat hij erg rijk is. De mensenmassa die naar Jezus luistert maakt ruimte voor hem, tot hij vooraan staat. Meerdere mensen werpen een jaloerse blik op zijn dure kleding.

De jongeman zelf kijkt op naar Jezus. Hij heeft al vaker naar Jezus geluisterd en is helemaal onder de indruk van wat hij heeft gehoord. Hij schraapt zijn keel en stelt een vraag: 'Meester, wat moet ik doen om in de hemel te komen en eeuwig te leven?'

Jezus antwoordt: 'Als je in de hemel wilt komen, dan moet je nu goed leven. Houd je aan Gods regels.'

'Welke regels?', vraagt de jongen.

Jezus somt regels op die in de Tien Geboden staan:

'Vermoord niemand, steel niet, lieg niet, ...' Dan voegt Hij nog een regel toe, die niet in de Tien Geboden staat: 'En heb je naaste lief als jezelf.'

De jongen knikt. 'Daar houd ik me allemaal al aan. Wat kan ik nog meer doen?'

Jezus kijkt naar de jongeman en ziet dat hij dure kleding aanheeft. 'Als je echt God wilt dienen, echt heel goed je best wil doen, dan moet je nu naar huis gaan. Verkoop je huis, je sieraden, alles wat je hebt. Het geld dat je daarvoor krijgt moet je weggeven aan de armen. Kom dan terug en volg Mij.'

De mond van de jongen valt open. Alles weggeven? Al zijn geld en al zijn spullen? Hij wil best wat doen voor God, maar... dat eigenlijk niet. Met een neergebogen hoofd loopt hij naar huis.

Jezus' leerlingen kijken de jongen na en vragen: 'Moet hij echt alles weggeven om bij God te horen?'

Jezus knikt. 'Het is heel lastig voor rijke mensen om in de hemel te komen. Het is voor een kameel veel makkelijker om door het oog van een naald te kruipen dan voor een rijke om echt bij God te horen.'

'Maar,' protesteren Jezus' leerlingen, 'kunnen mensen dan ooit de hemel binnengaan, als het zo lastig is?'

'Het kan wel,' zegt Jezus. 'God kan een wonder doen en een kameel door het oog van een naald laten kruipen, dan kan God ook iemand vergeven en die persoon toch de hemel binnenlaten.'

## Slot

- Hoe groot denken jullie dat een kameel is? Beeld het maar uit.  
Hoe groot denken jullie dat het oog van een naald is? Past de kameel door het oog van de naald heen?
- Denken jullie dat het voor rijke mensen echt zo lastig is om in de hemel te komen?

*Auteur: RvR*



# Met Jezus mee?

## Inleiding

Soms weet je de weg niet en moet je de telefoon of andere navigatieapparatuur volgen. Het is dan spannend waar je uitkomt. Wie kan hier iets over zeggen, wanneer het wel of niet goed ging?

Als mensen op pad gaan, hebben ze meestal een doel. Zelfs al is het niet makkelijk om op weg te gaan, dan doen ze het toch. Je moet er wat voor over hebben om er te komen! Meegaan is voor veel mensen belangrijk. Je wilt bijvoorbeeld meegaan met de mode, of met een rage. Wie kan daar een voorbeeld van noemen?

## Bijbelverhaal

Allerlei mensen zijn al bij Jezus geweest, zondaars, zieken, blinden en nog veel meer. Maar nu komt er een man aan met wie alles goed is. Hij is gezond, rijk en blijkbaar mist hij toch iets. Hij noemt Jezus 'Goede meester'. Maar Jezus zegt zelf dat alleen zijn Vader goed is. De jongeman noemt Jezus 'rabbi' oftewel 'meester'. Ongetwijfeld is hij iemand uit het Joodse volk die bekend is met de Joodse godsdienst. Maar toch komt hij naar Jezus, omdat hij kennelijk toch iets mist, in zijn kennis, in zijn geloof. Hij weet dat er een Koninkrijk van God is, dat er eeuwig leven is. Maar deze jongeling weet niet of het er ook voor hem is.

Dan komt de vraag, de echte vraag, wat deze man moet doen om het eeuwige leven te krijgen. Dat kun je niet kopen, het heeft niets met geld te maken. Het gaat erom de juiste dingen wel te doen en de onjuiste dingen niet te doen. Ofwel, de Tien Geboden waarvan Jezus er vijf opnoemt. Je mag geen overspel plegen, niet stelen, niet liegen, je vader en moeder eren en je naaste liefhebben als jezelf. Het laatste komt niet rechtstreeks uit de Tien Geboden, maar het is wel het samenvattende gebod: je naaste liefhebben. De andere geboden laten zich ook gemakkelijk samenvatten, namelijk in 'heb God lief boven alles'. Samen is het dus: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Zo worden de Tien Geboden in deze woorden samengevat.

De wet is voor de jongeman geen probleem. Maar wat wel een probleem is, is dat hij heel rijk is. Wie zou dit nu een probleem vinden? De meeste mensen denken dat rijk zijn heerlijk is. Je hebt geen zorgen over alles wat je nodig hebt en je kunt doen wat je wilt. Vakanties, uit eten, een mooi huis, een mooie auto en nog veel meer. Hoewel in de tijd van Jezus de auto natuurlijk nog niet was uitgevonden.

Toch kan rijkdom in de weg staan. Er zijn mensen die bijzonder rijk zijn en vergeten dat er nog mensen zijn in armoede. Of dat mensen bijzonder trots ofwel arrogant worden omdat ze heel rijk zijn. Maar geld maakt niet gelukkig. Het kan zeker niet voor dingen gebruikt worden om gezondheid te kopen, of dingen als vriendschap of liefde. En al helemaal niet voor het eeuwige leven bij God. Dat leven is gratis, maar toch is het niet voor niets. Na de geboden vertelt Jezus wat de man ook nog moet

doen. Zijn bezittingen verkopen en het geld aan de armen geven. De man moet dus echt een offer brengen. Dat is moeilijk, want het hoort bij wie hij is, hoe mensen hem kennen, als een rijk man.

Daarom druipt de rijke jonge man af, met hangende schouders, omdat hij zo rijk is. Voor hem vraagt Jezus te veel. Hij is niet de enige, het is niet voor niets dat mensen hun belijdenis uitstellen of het gewoon helemaal niet doen.

Jezus zegt dan iets om te onthouden: 'Een kameel komt gemakkelijker door het oog van een naald, dan een rijk mens naar het Koninkrijk van God'. De discipelen horen dit eveneens, net zo goed als de rijke jongeman. Ze vragen zich af wie er dan deel kan hebben aan het Koninkrijk, het eeuwig leven? Maar Jezus nuanceert dit door te zeggen: 'Bij God zijn alle dingen mogelijk'.

Laten we er eens goed over nadenken. Een kameel is niet het grootste dier, maar dat het groot is, staat vast. Destijds, in de tijd van Jezus zijn ezels, paarden en kamelen heel belangrijk, namelijk voor het vervoer. De kameel, het 'schip van de woestijn', zo wordt deze ook wel genoemd. De kameel, dat weten jullie misschien al, kan lang zonder water.

Als iemand op een bijzondere wijze gespaard wordt, door bijvoorbeeld te ontsnappen aan een ongeluk, of net op tijd is geopereerd, zeggen wij het ook: 'je bent door het oog van een naald gegaan'. In de tijd van Jezus zijn er ook al naalden, vaak gemaakt van botten van dieren, maar ook van brons. Het zal je niet verbazen dat het laatstgenoemde materiaal veel duurder is, dus meer voor de chique mensen.

Maar de naald kan ook een kleine deur zijn geweest, in de muur van Jeruzalem. Daar kan een kameel doorheen, als deze tenminste niet volgepakt is. Geen ballast dus, dat is de oplossing voor de kameel.

Of dit voor elke christen geldt, alle rijkdom weg te geven? Dat is inderdaad de vraag. Het kan natuurlijk per persoon verschillen. Het gaat er ook om, wat tussen jou en God in de weg staat. Als er dingen zijn die je van God afleiden, is het beter om ermee te stoppen. Wat dat is, dat is voor iedereen anders.

*Auteur: EvD*