

5 november 2023

De gelijkenis van de zaaier

Matteüs 13:1-9 en 18-23



Thema: Zaaïen en groeien

Doel

De kinderen leren dat de woorden van God worden uitgestrooid als zaad in de wereld. Ze groeien en leveren vruchten op bij mensen.

Toelichting

God wil zijn woorden graag doorgeven aan de mensen. Ze gaan Hem aan het hart. Mensen moeten weten van zijn liefde en leren hoe ze gelukkig worden en blijven. Het doel is dat ze in God geloven: dat in hun leven Gods vrede, vergeving, recht, liefde en aandacht voor de ander zullen groeien. Jezus zaait overal, rijkelijk. Ook waar het niets lijkt uit te werken. Als mensen onverschillig zijn (harde grond) of met andere dingen bezig (onkruid), is er dan ruimte voor God?

Ja, de zaaier (Jezus zelf) hoopt op groei en oogst. Hij weet dat Gods woorden hun werk doen, zo sterk zijn ze. De vraag die Hij ons stelt is: Wat doen wij met de woorden over zijn liefde, vergeving en trouw voor mensen?

Titel van het ONDERBOUW verhaal: Zaaïen

Richtlijnen: Praat met de jongste kinderen over zaad. Wat is dat eigenlijk? Wat moet je daarmee doen? Neem zaad en grond en eventueel wat daaruit groeit mee. Je kunt hen ook zelf iets laten zaaïen.

In het bijbelverhaal van vandaag ontmoeten we een boer die zaait. Niet zomaar een paar plantjes. Nee, hij heeft een zak op zijn buik vol met zaad. En dat gooit hij uit over het hele land. Honderden, duizenden zaadjes. Niet alles komt op. Harde grond en onkruid houden dat tegen. Waar zou het zaad het beste groeien?

Titel van het MIDDENBOUW verhaal: Zaaïen en groeien

Richtlijnen: Vertel een inleidend verhaaltje over een kind dat andere kinderen enthousiast iets vertelt dat hij heeft meegeemaakt. Hij is er vol van. Eén luistert niet, want hij is met z'n telefoon bezig, een ander valt hem in de rede met zijn eigen verhaal. Gelukkig luisteren de meesten wel goed. Ze leven mee en zijn met de verteller enthousiast. Het is fijn samen.

Leg uit dat Jezus de gelijkenis niet vertelt om uit te leggen hoe zaaïen in een akker gaat. Dat wist iedereen wel (weten de kinderen dat ook?). Hij wil duidelijk maken dat God zijn woorden in de harten van mensen strooit. Gaat er daardoor iets bij hen groeien? Worden ze blij van wat God geeft en wat God hun leert om gelukkig te zijn? Niet allemaal, sommige mensen luisteren niet of vinden andere dingen belangrijker. Maar gelukkig groeit bij veel mensen de blijde boodschap. Hoe merk je dat?

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Gods boodschap valt in goede aarde

Richtlijnen: Kennen de prepubers de uitdrukking 'in goede aarde vallen'? Die betekent dat iets wordt gewaardeerd, dat iets je aanspreekt. Wanneer valt muziek, uitgaan of een cadeautje bij jou in goede aarde?

Jezus vertelt over een zaaier. Iedereen die naar Hem luistert herkent dat niet alle zaad opkomt en tot resultaat leidt. Op keiharde grond, op stenen met een klein laagje grond of tussen de distels levert zaad weinig op. Zo gaat het ook met mensen, als Jezus Gods woorden in hun harten zaait. Niet iedereen luistert of wil zich voor Gods blijde boodschap openstellen en eraan gehoorzamen en er steeds uit leven. Het wonder is, dat er toch een grote oogst is. Het zaad en de akker zijn goed en God is machtig. Zijn woorden doen waarvoor Hij ze heeft bedoeld, ondanks alle hindernissen.

Extra bijbelgedeelte: Psalm 1:1-3

(Luisteren naar Gods woorden maakt je tot een boom die veel vrucht draagt).

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte

Jezus vertelde veel gelijkenissen. Matteüs heeft in hoofdstuk 13 een hele reeks gebundeld. Die gaan vooral over de groei van het Koninkrijk van God. Het is de derde uit een serie van vijf toespraken in het boek van Matteüs: 5:1-7:28; 10:1-11:1; 13:1-53; 18:1-19:1 en 21:23 t/m 25:46. Ze eindigen met de woorden 'toen Jezus deze woorden beëindigd had, gebeurde het dat ...'

De derde toespraak begint met de gelijkenis van de zaaier.

Vers voor vers

- Vs. 1vv Aan de oever van het meer van Galilea. 'Het huis' is waarschijnlijk in Kafarnaüm waar Jezus wel vaker verbleef (4:13, 9:1). Vanwege de grote drukte gaat Jezus in een boot zitten en spreekt de mensen toe. In hoofdstuk 13 heeft Matteüs een bundel gelijkenissen van Jezus samengebracht in één toespraak. De gelijkenis van de zaaier is de eerste.
- Vs. 4 Het zaad dat op de weg viel. Dit gaat om een onverhard pad aan de rand van een akker. Zaadkorrels blijven er gewoon op liggen.
- Vs. 5v Het zaad dat op rotsachtige grond viel. Onder de zichtbare akkergrond kan een stuk rotsbodem verborgen liggen.
- Vs. 7 Het zaad dat tussen de distels viel. Onkruid groeit overal, je ziet het pas als het zaad daarvan ontkiemt of als de wortels beginnen uit te lopen.
- Vs. 8 Het zaad dat in goede grond viel en een grote opbrengst geeft: dertig-, zestig- en honderdvoudig. Honderdvoudig wil zeggen, dat één gezaaide tarwekorrel een halm voortbrengt met een aar waarin honderd nieuwe tarwekorrels gegroeid zijn. Of anders gezegd: als je 100 kg op een hectare inzaait, dan krijg je een oogst van 100 keer 100 kg dat is 10.000 kg. Dat is het idee dat er achter zit. Maar geen enkele akker die dat opbrengt. De gemiddelde opbrengst van een akker toen was klein. Als je 1 kg inzaaide, dan mocht je blij zijn als je er 4 kg afhaalde. Wanneer het allemaal heel goed ging, dan kon je het dubbele daarvan oogsten. Dat hing van de regen af en van het ongedierte enz. De boeren oogsten nu 50 à 60 keer zoveel van de akker dan ze inzaaien, mede dankzij gewasveredeling en kunstmest.
- Vs. 9 Oproep om goed te luisteren en iemand te worden die veel vrucht draagt.
- Vs.18vv Hier geeft Jezus aan zijn leerlingen (vs. 10) de uitleg van de gelijkenis. De verschillende bodemsoorten die Jezus noemt, moeten we niet zien als verschillende groepen van mensen, maar meer als verschillende luisterhoudingen van mensen. Luisterhoudingen die samenhangen met omstandigheden die ieder van ons kan meemaken en die een belemmering kunnen vormen om vrucht te dragen.
Het slot van de gelijkenis laat zien waar het om gaat: luisteren, begrijpen en doen wat Jezus ons leert. De opbrengst van dertig-, zestig- en honderdvoudig is voor de tijd waarin Jezus leefde onwaarschijnlijk groot. Jezus belooft dus: als wij het woord van God in ons leven opnemen, kan het veel meer doen, dan je ooit voor mogelijk houdt. Dit wijst op de geweldige groeikracht van het Koninkrijk van God.
- Vs. 19 Het zaad dat op de weg viel. Dit gaat over mensen die 'het woord van het Koninkrijk' niet begrijpen. Dat wil zeggen: naast zich neer leggen en er niets mee doen. Jezus ziet hierachter het werk van de boze. Maar het kan ook subtieler gebeuren: zijn er terreinen in ons leven waar we onbewust of zelfs bewust God buiten laten?
- Vs.20v Het zaad dat op rotsachtige grond viel. Jezus noemt hier moeilijke omstandigheden en vervolging als belemmering om vrucht te dragen. Het gaat om de vraag of ik op God blijf vertrouwen ook als het leven tegen zit, als het kwaad ons overkomt, als anderen je belachelijk maken omdat je Jezus volgt? Zolang het goed voelt en er vreugdevolle ervaringen zijn dan kan het prima zijn om Jezus te volgen. Maar, wie Jezus wil volgen moet voorbereid zijn op moeilijkheden.
- Vs. 22 Het zaad dat tussen de distels viel. Het evangeliewoord kan verstikt worden, zegt Jezus, door zorgen omdat er van alles tekort is in je leven, maar ook door de verleiding van rijkdom. Natuurlijk bedoelt Jezus niet dat je zorgen om kleding, voedsel, je gasrekening e.d. onbelangrijk zijn! Hij wil ons leren om alles, ook onze zorgen binnen het Koninkrijk van God te brengen – onder zijn heerschappij en onder zijn zorg!
Met verleiding van rijkdom bedoelt Jezus dat voorspoed en geld ons zo makkelijk kunnen wegtrekken van God en zijn Koninkrijk. De vraag is: mag de eeuwige God de baas zijn over mijn pinpas en mijn bankrekening? Over mijn plannen om iets nieuws te kopen? Of beschouwen we dit alles liever als 'neutraal terrein'?
- Vs. 23 Het zaad dat in goede grond viel. Luisteren en begrijpen betekent zó leven dat alle terreinen van je leven doordrongen zijn van het onderwijs van Jezus. Dan zullen we doen wat Hij belangrijk vindt. En zo komt er een samenhang in ons leven die anders niet mogelijk zou zijn. Dat kunnen we alleen leren binnen een relatie van liefde en vertrouwen, zodat zijn woorden in de diepste kern van ons leven, in ons hart dus, gaan wonen.

Vragen

- Is het niet vreemd dat een ervaren boer zijn kostbare zaadkorrels op het pad naast de akker strooit? En zou hij niet weten welke stukken van z'n land een rotsachtige ondergrond hebben? Zou hij niet eerst proberen onkruid eruit te trekken? Jezus wil ons – denk ik – met deze zaaier vooral laten zien dat Hijzelf, in het uitdragen van het evangelie, heel gul is en iedereen de kans wil geven hem te gaan volgen. En Jezus' woorden over de onwaarschijnlijk grote opbrengst wijzen erop dat Hij volop overtuigd is van de groeikracht van het evangelie en van Gods Koninkrijk. Al zouden er maar weinig mensen zijn die Jezus' woorden navolgen dan nog zou de uitwerking enorm zijn.

Auteur: RB

Liederen

Psalm 84

Gezang 50:1, 5 en 7

Lied 841

(=Gezang 252 LvdK)

Lied 183

Wonder boven wonder

Wonderlijk – Chr. Kinderboekenweek

De zaaier

Alles wordt nieuw 4:19

Ik sta aan de deur en ik klop

Hemelhoog 377

Meer en meer

Hemelhoog 384

Weet je waar 't hemels Koninkrijk op lijkt?

Hemelhoog 91

Liefde, blijdschap, vrede

Hemelhoog 115

Lees je bijbel, bid elke dag

Hemelhoog 382

Auteur: PZ



Zaaien

De zaaier

Bart en Simon zijn bij tante Jenny. Mamma heeft gezegd dat ze tante Jenny een beetje moeten helpen. Ze heeft haar been gebroken en sommige klusjes kan ze niet meer zo goed. Papa zal in de tuin wat helpen en mama zal binnen helpen met wat opruimen en schoonmaken. Tante Jenny heeft een tuin. Met bloemen, met gras en een rotstuintje. Tussen de rotsen groeien wat vet- en mosplantjes waardoor de stenen toch nog leuk groen zijn. Naast het rotstuintje in het gras staat een vogelhuisje. Daar legt tante Jenny altijd wat zaadjes in voor de vogeltjes. En daarnaast een bloemenperk vol mooie bloemen. Door het gras loopt een paadje helemaal van de voordeur naar het rotstuintje en het vogelhuisje. En dan verder door naar achteren waar een echte trampoline staat! Dat is natuurlijk de leukste plek van de tuin! Zodra Bart en Simon bij tante Jenny aan komen (en dan eerst netjes 'hallo tante Jenny' hebben gezegd) rennen de jongens over het paadje naar de trampoline.

Bart rent al helemaal door, maar Simon stop halverwege. Het vogelhuisje staat er nog, er liggen geen zaadjes meer in.

'Simon! Waar blijf je nou?' Bart komt weer aangerend. 'Ik kijk naar de planten', zegt Simon, 'ik moest denken aan een verhaal uit de kerk van zondag.'

Daar komt papa aan, zijn handen vol met tuingereedschap. 'Kijk papa', zegt Bart. 'Net als uit het verhaal van de Zaaier! De zaadjes uit het vogelhuisje zijn gevallen op de grond, in het gras en tussen de bloemen, en daar tussen de struiken en het onkruid, en hier ook tussen de rotsen!' Zie je dat pap?'

'Ik zie het', zegt papa, 'en wat zie je nog meer?' 'Nou dat de zaadjes niet overal even goed groeien!'

'Weet je nog wat er gezegd werd over het zaad?' Daar moet Simon even over nadenken.

'Ik weet het' roept Bart. 'Dat je de zaadjes óveral naar toe mag gooien! Net als die zaaier meneer deed. Handen vol met zaadjes!'

'Dat klopt', zegt papa. Jezus vertelde dit verhaal aan de mensen die naar Hem kwamen luisteren. Maar het was nog moeilijk om te begrijpen. Dus Jezus legde het zelf uit.

Die zaadjes dat zijn eigenlijk allemaal woorden en teksten uit de bijbel, dat zijn de woorden van God zelf. En die mogen we uitdelen, uitstrooien, bij iedereen. Maar niet iedereen luistert even goed of wil het begrijpen. Dat zijn zaadjes die op de weg vallen, op dit paadje hier. 'Ik zie hier geen zaadjes papa', zegt Simon. 'Nee dat klopt', zegt papa, 'die zaadjes zijn al opgegeten door de vogeltjes. Ze bleven liggen omdat niemand luisterde en de vogeltjes zijn snel om ze mee te nemen. En daar tussen de rotsen? Dat zijn ook zaadjes. Die konden even groeien in het kleine beetje aarde, mensen luisteren soms even, maar gaan dan weer door met hun leven en vergeten wat ze hebben gehoord'. De plantjes worden geel en verdorren' 'En daar papa? Tussen die distels en die wurgplant?'

'Daar is de bodem fijn voor zaadjes', vertelt papa. 'De wortels van de plantjes kunnen goed naar beneden groeien. Zo gaat het met de mensen die graag willen luisteren naar de Here God en snel hun geloof laten groeien. Totdat het moeilijk wordt en er vervelende dingen gebeuren. Dat zijn de distels die opkomen en prikken en de wurgplant die hun geloof probeert te verstikken. Dat is jammer, want juist als het moeilijk wordt in het leven, hebben we God zo nodig... Maar deze mensen vergeten God juist en zoeken naar andere oplossingen. En ook deze plantjes van geloof gaan dood. Maar kijk daar eens, daar tussen de bloemen? Hoeveel mooie groene sterke gras- en tarwesprieten daar al staan? Dat zijn de mensen die luisteren naar Gods woord, en hun geloof wordt sterk! In problemen en moeilijkheden weten ze God te vinden want ze geloven de woorden die in de Bijbel staat. Daardoor overwinnen ze deze moeilijkheden en worden samen met God nóg groter en sterker.

En weet je wat zo mooi is?', vraagt papa.

'Iedereen die gelooft dat de woorden uit de Bijbel waar zijn mag, net als de zaaier, overal die zaadjes rondstrooien. Dus er over vertellen aan andere mensen. Dan hopen we dat de mensen die het horen, ernaar willen luisteren en het willen geloven. Dan kan het plantje gaan groeien! En deze mensen kunnen dan óók weer met zaadjes gaan strooien voor andere mensen. Zodat iedereen kan horen hoe goed onze God is!'

'Maar wat doen we dan met deze sprieten tussen de bloemen, papa?'

'Weet je wat? Ik denk dat tante Jenny het er wel mee eens is om ze te laten staan, zodat we kunnen zien hoe groot en sterk ze worden! Het staat best leuk tussen al die gekleurde bloemen! Kom helpen jullie even Het gras is ook wat langer dan normaal. Tussen de vetplantjes op de rotsen staan een heel stel groengele lange gras-sprieten, die staan er anders nooit. Zo doen het ook niet goed, ze zijn bijna allemaal geel en sommige al helemaal verdroogd, ze passen helemaal niet bij de vetplantjes.' Achter het rotstuintje staan wat struiken, maar ook stekelige distels en van die 'wurgplanten' die tante Jenny 'winde' noemt. Onkruid maar met mooie bloemen. Ze mogen alleen niet tussen de bloemen in de tuin komen want die worden 'gewurgd'. De plant kronkelt zich er helemaal omheen. Tussen die distels en de wurgplant staan nog meer van die lange groene sprieten. Maar niet zo veel en ook plat op de grond of er zelfs uitgetrokken door die wurgplant, die ook al een beetje tussen de bloemen zit... Pfff, daar heeft papa vast nog veel werk aan... Maar tussen de bloemen... daar staan er heel veel! Ze zijn groot en groen en wiegen in de wind Mee om al dat onkruid daar weg te halen? Pas wel op, deze prikken! Gebruik deze handschoenen maar!

Auteur: JV



Zaaien en groeien

Inleiding

Een juf legt haar klas uit hoe vermenigvuldigen werkt. Ze doet een paar sommen op het bord voor. Tussendoor kijkt ze naar de kinderen in haar klas. De meesten letten gelukkig op, maar niet iedereen. Daan staart met een lege blik voor zich uit. Zepp en Anna maken samen een tekening in hun schrift.

'Daan,' zegt de juf, 'kun jij deze som doen?'

Daan knippert met zijn ogen. 6 x 12 staat op het bord.

Na even nadenken schudt Daan zijn hoofd. Hij dacht dat hij het na het eerste voorbeeld al begreep, maar dat was toch niet zo.

De juf doet het voor en nu let Daan beter op. Na een paar keer begrijpt hij het.

Achter in de klas zijn Zepp en Anna nog steeds aan het tekenen. De juf besluit om aan hen de volgende vraag te stellen.

Wat denken jullie dat de betekenis is van dat korte verhaal?

De juf in het verhaal doet haar best om vermenigvuldigen uit te leggen, maar niet iedereen is goed aan het luisteren. Als Zepp en Anna niet opletten, dan horen ze de juf misschien wel praten, maar begrijpen niet wat ze zegt. Jezus probeerde toen Hij op aarde was ook veel uit te leggen, maar niet iedereen luisterde. Dus vertelde Hij een verhaal om dat uit te leggen.

Bijbelverhaal

Jezus zegt: 'Een boer gaat naar zijn akkers om te zaaien. Hij heeft een grote zak met zaad bij zich. Hij pakt grote handen vol met zaad en strooit die in het rond. Dat zaad staat voor Gods Woord. Maar niet al het zaad komt op de goede plek terecht.

Een deel van het zaad landt op de weg naast de akker. De grond van de weg is hard en het zaad kan daar niet groeien, dus ligt het daar en ligt het daar maar, tot een hongerige vogel het zaad ziet liggen. Dan vliegt de vogel omlaag en eet het zaad op. Het zaad op de weg 'staat voor mensen die het Woord van God horen, maar het niet begrijpen of willen horen. Ze vergeten het woord al gauw. Een ander deel van het zaad landt op rotsachtige grond. Met dat zaad lijkt het eerst goed te gaan. De zaden groeien al gauw uit tot kleine planten. Maar onder het dunne laagje aarde zitten rotsen, dus de planten hebben heel kleine wortels. Dan schijnt op een dag de zon hard. Het is warm en de planten hebben dorst. Maar de bovenste laag aarde is uitgedroogd. De planten zakken ineen en sterven omdat ze niks te drinken hebben kunnen vinden.

Als ze langere wortels hadden gehad, hadden ze kunnen drinken, want de diepere lagen aarde hadden nog voldoende water. Deze zaden zijn net mensen die eerst heel blij naar het woord van God luisteren. Hun geloof groeit, maar als het opeens lastig wordt, blijkt dat hun geloof geen wortels heeft en het verdwijnt.

Dan is er nog zaad dat tussen het onkruid landt. Het probeert uit te groeien tot een plantje, maar het onkruid eromheen groeit harder en gunt het plantje geen zon. Zonder zon sterft ook dit zaad. Het onkruid staat voor alle afleidingen die ervoor kunnen zorgen dat mensen niet naar het woord van God luisteren. Iemand die alleen maar met geld verdienen bezig is, kan niet tegelijk met het geloof bezig zijn.

Tenslotte is er zaad dat in de goede aarde valt. Deze zaadjes groeien uit tot stevige planten met goede wortels. Aan deze planten zitten soms wel honderden vruchten en in die vruchten zitten zaden waaruit nog veel meer planten kunnen groeien. Dit zaad, zegt Jezus, staat voor mensen die Gods Woord horen en het ook begrijpen. Zij kunnen anderen vertellen over het geloof en zo vrucht dragen.

Slot

- Jezus vertelde over vier plekken waar het zaad viel: de weg, de rotsen, tussen het onkruid en in de goede aarde. Wat voor zaad ben jij?
- De gelijkenis gaat over hoe goed je naar het Woord van God luistert. Let jij altijd goed op bij die verhalen? Is er een bijbelverhaal dat jij erg mooi vindt?

Auteur: RvR



Gods boodschap valt in goede aarde

Start met het Bijbelgedeelte lezen.

Intro bij het Bijbelverhaal

Kun je je dit voorstellen? Jezus gaat langs de oever van het meer zitten en er komt een grote mensenmassa om Hem heen staan. Ze willen horen wat Hij te vertellen heeft. Hoe zou dat zijn als dat in onze tijd gebeurde? Zouden wij dan tijd nemen om daar een dag of een dagdeel bij te zijn? Wij zijn zo druk met onze eigen dingen. Dit is wel iets om over na te denken. Dat is meteen de eerste gedachte bij dit Bijbelgedeelte. Wat zou jij doen? Praat er over met elkaar.

Wat jullie ook besproken hebben, mijn conclusie is dit: Degenen die gekozen hebben om naar Jezus te luisteren, hebben een mooi verhaal te horen gekregen op die dag. Een eenvoudig verhaal, waarin een belangrijke boodschap zit verborgen. Zo'n verhaal noemen we een gelijkenis. Jezus vertelde vaker op deze manier om de geheimen van zijn Koninkrijk uit te leggen. Iedereen kan deze verhalen begrijpen. Als er uitleg wordt gegeven, ontdek je meer van God en zijn woorden. Luister maar.

Bijbelverhaal

Jezus gebruikt een voorbeeld uit het dagelijks leven. Hij vertelt van een landbouwer. Deze man heeft de aarde van zijn akker min of meer geploegd en voorbereid. Op een geschikt moment knoopt hij een gevulde zak met goed graan voor en loopt naar zijn land om te zaaien. Als je het vergelijkt met hoe er in onze tijd gezaaid wordt, gaat het hier heel primitief. Elke stap zaait hij de zaadkorrels in een halve boog van rechts naar links voor zich uit. Zo wordt de hele akker al lopend regelmatig bestrooid met het mooie zaad. Hij hoopt op een goede oogst. Daar is hij voor bezig. Ja natuurlijk, dat begrijpen de mensen wel. Dwars door de akkers heen zijn smalle paden gemaakt, voor de boer zelf, maar ook voor mensen die van het ene dorp naar het andere reizen. De boer strooit heel royaal, ook langs de strook, waar het pad langs gaat. Want dit stukje hoort ook bij de akker en mag dus niet worden overgeslagen! Maar, vertelt Jezus, veel vruchten zal dit stukje land niet opbrengen, want achter de landbouwer aan strijken vogels neer, zij pikken de korrels op, die niet in de grond vielen, maar op de hardgelopen zandweg zijn blijven liggen. Dit zaad heeft geen kans. Een deel van het zaad valt op rotsachtige grond. Dat kan de boer niet zien. De rots zit onder de grond. Van bovenaf zie je geen verschil. Het zaad ontkiemt wel. Maar de wortels kunnen niet diep de grond in groeien om voedsel te vinden. Het lijkt heel wat, maar al snel wordt de wortelloze plant daar op het warme plekje op de rotsbodem door de zon verschroeid.

Andere korrels vallen tussen de distels. Ook dat is niet zichtbaar voor de boer. Hij heeft juist het onkruid uit de akker getrokken. Maar toch niet alles, er zijn nog onkruid-

zaden en wortelstukjes blijven liggen. Het zaad ontkiemt. Het groeit samen met het onkruid op. Vanwege de distels is er weinig ruimte en licht om te groeien. De plant verstikt. De opbrengst valt tegen.

Gelukkig valt er ook zaad in goede aarde. Dat heeft alle ruimte om te groeien en te ontwikkelen, diep in de aarde en in het licht. Dat brengt vruchten voort. Veel vruchten. Soms zitten er wel 30 korrels in één aar. Dat is mooi, 60 korrels is nog beter. Of 100 korrels, zelfs dat kan. Dat is het allermooist. Dat is leuk boer zijn.

Jezus sluit de gelijkenis af: Wie oren heeft, moet goed luisteren.

Wij hebben oren, wij gaan goed luisteren en met elkaar ontdekken wat dit verhaal betekent. Wat Jezus ons vandaag wil leren.

Opdracht voor de verwerking

Nodig; Werkblad (zie onderaan deze studie), Bijbel, pen
Schrijf aan de hand van dit verhaal op het werkblad wat je ontdekt: Lees hiervoor Matteüs 13: 18-23. In dit gedeelte legt Jezus aan de leerlingen uit wat het verhaal betekent. Daarna volgt bespreking in de grote groep.

Uitgewerkt WERKBLAD bij Matteüs 13

De gelijkenis van de zaaier.

Zaaier: Wie is de zaaier? Zijn er nog andere zaaiers? Als Jezus het over de zaaier heeft, heeft Hij het over zichzelf, maar ook over predikers, evangelisten, leraars. Daarbij gaat het ook over ons, als wij goede dingen van God vertellen. Weet je nog wat we op Dankdag leerden? God zegenen.... Wat van ons gevraagd wordt is eenvoudig rond gaan en strooien. Zaaïen waar het kan. Dit verhaal leert ons dat als je dat doet, niet alle mensen goed zullen reageren op jouw woorden. Jezus zegt, daar moet je rekening mee houden, om niet teleurgesteld te raken.

Zaad: wat wordt gestrooid?

Het zaad is iets dat God zelf heeft gemaakt. Dat is goed zaad. De mens kan geen zaadkorrels produceren!
=> Het zijn woorden van God. God heeft ze ons gegeven. Jezus geeft zijn leerlingen opdracht om zijn Woord te zaaien. En aan ons Alleen maar doorgeven wat we zelf ontvangen hebben. Het is niet ons woord. Het zijn Gods levende woorden. En dan kunnen we verschillende reacties gaan verwachten. Dat gaat Hij uitleggen.

Akker: waar vind je de akker?

De aarde is vol met mensenharten, waarin de goede woorden van God gezaaid kunnen worden.
Zaaïen: wat is belangrijk bij het zaaien?
Een goede bodemgesteldheid. Er moet ruimte zijn om te groeien. Het is sowieso belangrijk werk. Het moet gebeuren. Wie niet zaait, zal ook niet maaien.
=> als een mens de woorden van God niet hoort/leest, kan er ook geen geloof groeien in het hart.

Korrels op de weg: voor niks gestrooid?

Op de hardgelopen grond kan geen graankorrel ontkiemen. Afsterven gebeurt in de aarde, om te groeien heeft zaad aarde nodig.

=> Als iemand niks met de woorden van God kan, dan ligt dat niet aan de boodschap maar omdat het hart verhard is. Er is geen interesse voor de dingen van God. Die mens houdt zich liever bezig met andere dingen. Diegene kan te trots zijn om te horen. Satan laat mensen geloven dat ze zichzelf wel kunnen redden.

Korrels op rotsachtige grond: waarom geen groei?

Er is geen ruimte voor de wortels om te groeien.

=> Dit gaat over mensen die geraakt worden door de woorden van God. Ze zijn direct enthousiast om Jezus te volgen, Doen helemaal mee in de kring van de gemeente. Vertellen anderen over hun nieuwe geloof. Maar jammer, na een tijdje als het wat lastig wordt, haken ze af, hebben ze er geen zin meer in. Ze vallen terug in hun oude leven. Gods Woord kan zich niet in hun harten wortelen, omdat het onder het dunne laagje aarde rotsachtig is, daar is het harder dan de harde grond langs de weg. 'T gaat in hun denken niet zo diep. Ze beseffen niet dat ze een redder nodig hebben. Dat ze uit zichzelf verloren mensen zijn. En ze hebben er ook nooit bij stil gestaan, wat het kost om christen te zijn. Het zijn oppervlakkige denkers.

Korrels tussen de distels: hoezo verstikt?

Omdat er samen met de goede planten ook onkruid groeit.

=> Dat zijn de zorgen van de wereld, de verleiding, de liefde voor wat de wereld aanbiedt, we willen geld, we willen macht, we willen status. Het kan ons zo bezig houden. Als we daar ons hart mee vullen, verstikken de Woorden van God, dan groeit er geen vrucht. Verstikken is trouwens hetzelfde als omkomen!

Korrels in goede aarde: groei? Werk van de zaaier?

Ja, hij heeft gezaaid, maar dat is het enige. De rest is het werk van God. De Heilige Geest leert ons met een open hart naar de Woorden van God te luisteren en in ons hart te bewaren. Wij beseffen hoeveel God van ons houdt. Wat Jezus voor ons heeft gedaan. Het raakt ons. We zijn er dankbaar voor.

Opbrengst: 100-voudig, 60-voudig en 30-voudig? Wat is ervan te zien?

Prachtige halmen vol ronde aren. Hoe voller gevuld, hoe meer de aren naar de grond buigen. Dat is een mooie houding, een nederige houding.

=> Zij zijn dankbaar, zij buigen voor Koning Jezus. Zij vertellen anderen zoveel als ze kunnen, zo vaak ze de kans krijgen. De ene kan dat beter dan de ander. De ene krijgt meer kansen dan de ander. Bijv. Iemand die veel sociale contacten heeft vanwege werk, heeft meer mogelijkheden om te zaaien dan een christen die om het geloof in de gevangenis zit. En toch, allemaal mooie mensen, bruikbaar in het koninkrijk van God. Daar zorgt God zelf voor. De oogst zal groot zijn!

Dankpunten voor vandaag

Dank U wel dat U ons 1 dag in de week geeft, waarop we samen naar Uw woorden mogen luisteren. We hoeven niet te leren of te werken vandaag.

Schrijf er nog meer op, je weet wel. Dat doen we vanaf de dankdag les nu elke dag. 10 dankpunten.

Auteur: RE

WERKBLAD bij Matteüs 13

De gelijkenis van de zaaier.

Zaaier: Wie is de zaaier? Zijn er nog andere zaaiers?

Zaaien: wat is belangrijk bij het zaaien?

Zaad: wat wordt gestrooid?

Korrels op de weg: voor niks gestrooid?

Akker: waar vind je de akker?

Korrels op rotsachtige grond: waarom geen groei?