

22 oktober 2023

Het dochtertje van Jairus

Matteüs 9:18-26



Thema: Leven door Gods krachtige woorden

Doel

De kinderen laten zien dat de woorden van Jezus het leven van mensen weer goed en zinvol maken.

Toelichting

Jairus zoekt hulp bij Jezus voor zijn gestorven dochter. Immers, Hij kan haar het leven teruggeven. De weeklagende menigte bij het huis van Jairus gelooft dat niet, als Jezus zegt: haar dood is niet onomkeerbaar, het is niet meer dan slapen. Als teken van zijn goddelijke kracht, wekt Jezus het meisje daarna tot leven. Nadat iedereen is weggestuurd. Jezus wil geen tovenaars zijn die onmogelijke dingen presteert. Hij maakt duidelijk dat Gods woorden, zijn woorden herscheppende kracht hebben. De opwekking van het meisje is een antwoord op het geloof van haar vader, die Jezus meenam naar zijn huis.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: De dochter van Jairus mag leven

Richtlijnen: Vertel eenvoudig de geschiedenis. Het dochtertje van Jairus was heel ziek. Zo ziek dat ze sterft. Toch gaat Jairus naar Jezus. Jezus kan helpen, dat gelooft hij. God is veel sterker dan je zou denken. Jezus gaat met Jairus mee en geeft haar nieuw leven. Zo machtig is God. Iedereen in de omgeving praat erover.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Jij mag weer leven

Richtlijnen: Jairus heeft gehoord van de kracht van Jezus. Hij kan zieken genezen. Daarom gaat hij naar Jezus, ook als zijn dochter gestorven is. Ook de vrouw met bloedingen waagt het met Jezus en wordt genezen. De mensen bij het huis van Jairus huilen en leggen zich neer bij wat gebeurd is.

Jezus reageert: Geloof nu maar dat de dood voor God niet meer is dan de slaap, waaruit je wakker moet worden. De ongelovige mensen doen dat niet en een gaan naar huis. Jairus doet dat wel en mag in zijn huis Gods grootheid zien. Zijn dochter mag leven, verder leven.

De hele omgeving praat erover, maar geloven ze ook dat Jezus geen wonderdoener is (daarom wekt Jezus niet voortdurend mensen op uit de dood), maar de beloofde Verlosser? Zijn woorden hebben kracht; het dochtertje van Jairus is een bewijs daarvan.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Leven door Gods kracht

Richtlijnen: Wat is de kracht van Jezus? De vrouw met bloedingen is er zeker van, dat zij bij het aanraken van Jezus genezen is, hoewel ze er niet voor durft uit te komen. Jairus, leider van de synagoge, vraagt Jezus openlijk mee te gaan, ook al is zijn dochter gestorven. Hij gelooft dat zij dan weer zal leven. Dan heb je lef. Jezus belooft hem voor dit vertrouwen en gaat mee naar zijn huis.

De weeklagende menigte bij het huis van Jairus gelooft het niet, als Jezus zegt: haar dood is niet onomkeerbaar, het is niet meer dan slapen. Zij worden weggestuurd en krijgen geen teken te zien. Ze zouden de betekenis toch niet begrijpen. Jezus zou hooguit een wonderdoener zijn in hun ogen, niet de Messias. En om dat laatste gaat het Jezus. Dat is zijn goddelijke kracht. Jezus wekt ook niet iedere dode op en geneest niet iedere zieke.

Wat vinden de jongeren? Zouden zij of hun leeftijdgenoten makkelijker in God geloven als er meer wonderen gebeurden? Of zou God dan te veel een succes-god worden?

Extra bijbelgedeelte: Matteüs 12: 16-21

(Jezus verbiedt mensen soms over Hem te vertellen voordat Hij is gestorven en opgestaan. De verlossing van de wereld is de kern van zijn werk op aarde, niet de genezingen.)

Achtergrondinformatie

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte

De komende weken volgen we het evangelie naar Matteüs. In de voorafgaande gedeeltes lezen we over verschillende genezingen en we horen over de roeping van Matteüs. Daarop aansluitend komt er een vraag over het vasten. Tijdens het bespreken van dit onderwerp komt er een leider van de synagoge (dat het van een synagoge is weten we van Marcus en Lucas) bij Jezus. Het is een opvallend moment, er wordt immers over vreugde rondom een bruiloft gesproken en nu komt er een verdrietig bericht. De man valt voor Jezus neer. Iets wat voor een Jood bijzonder is. Het is immers een teken van aanbidding en een Jood aanbidt alleen de HEER. De man heeft een bijzonder verzoek: zijn dochter is gestorven en de vraag aan Jezus is of Hij haar weer levend kan maken door haar de hand (let op het enkelvoud) op te leggen. Wat een geloof! Het lijkt erop dat Jezus direct meegaat. Onderweg is er ophoud vanwege een vrouw die al twaalf jaren aan bloedvloeiing lijdt. De vrouw denkt: 'als ik alleen zijn bovenkleed kan aanraken, zal ik al genezen zijn.' Wat ook een geloof van deze vrouw! Daarna vervolgt Jezus zijn reis naar het huis van de leider van de synagoge. Daar aangekomen zijn er, volgens goede gewoonte bij rouw, weeklagende mensen. Jezus stuurt ze weg want ze zijn niet op de juiste plek. Het meisje is immers niet gestorven, ze slaapt. De omstanders moeten er spottend om lachen. Als iedereen weggestuurd is, Jezus heeft geen behoefte aan spottende pottenkijkers, gaat Hij naar binnen. Hij doet dan niet wat de vader vraagt, namelijk haar de hand opleggen, maar Hij pakt haar bij haar hand. Dan staat ze op. Zo'n indrukwekkend wonder kan niet onopgemerkt blijven. Het wordt bekend in de hele omgeving. Je vraag je af welke reacties het teweeggebracht heeft. Is er geloof ontstaan? De negatieve reactie van de Farizeeën is helaas veel zeggend (v. 34).

Algemeen wordt erkend dat het hier gaat over de opwekking van het dochtertje van Jairo. Zijn naam, die we vanuit Marcus 5:21-43 en Lucas 8:40-56 kennen, wordt hier namelijk niet genoemd. Als we de verschillende evangeliën met elkaar vergelijken, dan zien we dat Matteüs de gebeurtenissen heel beknopt vertelt. Hij laat veel details weg. Zo schuift hij het verzoek om te komen helpen nu het dochtertje op sterven ligt en het latere moment waarop wordt bericht dat het dochtertje al gestorven is in elkaar. Hiermee komt het accent op het geloof van deze vader te liggen. Marcus en Lucas geven gedetailleerder de geloofsstadia van de man weer. Bij hen voel je ook meer de spanning die er bij de vader geweest moet zijn tijdens het ophoud van de vrouw: 'schiet toch op, straks zijn we te laat.'

Vers voor vers

- Vs. 20v De vrouw is al twaalf jaar onrein. Dat betekent in zekere zin al twaalf jaar vasten: geen huwelijksgemeenschap, geen toegang tot de tempel en heilige feesten. Ze leefde als een uitgestotene, als een melaatse. Wat zal ze zich ook lichamelijk verzwakt gevoeld hebben. Het was een vreugdeloos leven zou je kunnen zeggen. Let op het contrast tussen de vreugde van de bruiloft waar het in vs.15 over gaat en de vreugdeloosheid van deze vrouw. Jezus zal weer vreugde in haar leven brengen.
- Vs. 22 Jezus spreekt hier bevrijdende woorden: haar geloof heeft haar gered. Deze redding kent verschillende lagen. Het gaat hier om de lichamelijke genezing. Daarmee komt ze weer midden in het leven te staan. Ook is ze een kind van de hemelse Vader. Jezus spreekt haar immers aan met dochter. Jezus toont hier zijn macht over de symbolische dood van deze vrouw. Mooi ook om te zien dat ze 'voorrang' krijgt boven de leider van de synagoge. Iets dat zeker in die tijd gebruikelijk was.
- Vs. 23 Bij een vooraanstaand persoon hoort een uitgebreid rouwbetoon. Er is sprake van een menigte rouwklagende mensen.
- Vs. 24 Voor Jezus is de dood een slaap. Deze woorden vragen geloof. Juist dit geloof ontbreekt bij de rouwklagende menigte. Zouden zij, die al zo vaak een dode gezien hebben, zich kunnen vergissen? Stel je dat eens voor: Jezus wordt in zijn gezicht uitgelachen. Maar, inderdaad wat vergissen ze zich. Namelijk in wie Jezus is!
- Vs. 25 Er wordt hier een sterk woord gebruikt voor 'wegsturen'. Letterlijk staat er zoiets als 'uitwerpen'. Het toont Jezus' gezag. Jezus gaat daarop naar binnen en pakte haar hand vast. Het wonder gebeurt! Er zit een climax in: bij de vrouw is het een symbolische dood, hier toont Jezus zijn macht over de echte dood.
- In vers 14 van dit hoofdstuk lezen we over de vraag van de leerlingen van Johannes de Doper waarom zij en de Farizeeën wel vasten, en de leerlingen van Jezus niet. De gebeurtenissen in dit gedeelte geven het antwoord: hoe zou je kunnen vasten als een vrouw weer midden in het leven komt te staan en een meisje opgewekt wordt uit de dood? Het zijn tekenen dat het Messiaanse Rijk in Jezus begonnen is door te breken!

Vragen

- Wat een contrast: het geloof van de vrouw en Jairo en het ongeloof van de menigte. In wie herken jij je?
- Wat een geloof hebben de vrouw en Jairo! Wat zou hun geheim zijn?
- Waarin zie jij tekenen van het doorbreken van Jezus' Rijk?

Auteur: HdJ

Liederen

Psalm 111: 1 en 6

Lied 885

Lied 904

(=Gezang 427 LvdK)

Gezang 52 LvdK

Kleine dochter van Jaïrus

Hemelhoog 99

Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn?

Hemelhoog 455

Hoor, de vogels zingen weer

Hemelhoog 377

Van A tot Z

Hemelhoog 621

Psalm 8

Hemelhoog 4

Niets is onmogelijk voor U

Wonderlijk – Chr. Kinderboekenweek

Auteur: PZ



De dochter van Jairo mag leven

Jairo rent door de straten van de stad. Hij is op zoek naar Jezus. Jezus is de enige die Jairo kan helpen. Zijn dochtertje is heel ziek geweest en zojuist overleden, maar Jairo gelooft dat Jezus haar kan helpen. God is veel sterker dan je zou denken! Hij is niet bij zijn dochtertje blijven zitten, maar is meteen op zoek gegaan naar Jezus.

Jairo is een belangrijk man, hij is een leider van de synagoge. Veel mensen kennen hem. Ze stappen snel aan de kant als ze hem aan zien komen. Eindelijk ziet Jairo Jezus! Hij zit op een bank en praat met een groepje mensen. Jairo loopt naar Jezus toe en knielt voor Hem neer. Jezus stopt met praten. Iedereen kijkt naar Jairo. Jairo begint meteen te praten. 'Mijn dochter is net gestorven. Kom alstublieft mee en leg uw hand op haar. Dan zal ze weer beter worden.'

Jezus staat op en samen met zijn leerlingen loopt hij met Jairo mee naar zijn huis. De mensen in de stad die Jairo net zo hard zagen rennen zien hem nu met Jezus door de straten lopen. Ze zijn benieuwd wat er gaat gebeuren. Sommige mensen lopen achter hen aan. Ze zijn nieuwsgierig en willen zien wat Jezus gaat doen. Bij het huis van Jairo staan veel mensen. Ze dragen kleren met scheuren en huilen. Ook binnen zijn veel mensen. Ze huilen allemaal. Een aantal mensen heeft een instrument bij zich. Ze spelen verdrietige muziek. Jezus stuurt iedereen meteen naar buiten! 'Allemaal naar buiten! Het meisje is niet gestorven, ze slaapt.' De mensen stoppen met huilen en muziek maken. Ze lachen Jezus uit. 'Ze slaapt! Wat is dat nou voor onzin. Ze is gestorven. We hebben het zelf gezien.' Ze blijven Jezus uitlachen. Jezus stuurt ze nogmaals naar buiten. De mensen hebben door dat Jezus het meent. De muzikanten pakken hun instrumenten in en langzaam loopt iedereen de deur uit.

Pas als Jezus iedereen weggestuurd heeft gaat hij naar de kamer van het meisje. Ze ligt op bed, haar ogen gesloten. Ze leeft niet meer. Jezus loopt naar het bed toe en pakt haar hand vast. Meteen gaan haar ogen open. Ze leeft weer! Het meisje staat op en rent haar vader en moeder in de armen. Jairo is dolgelukkig. Zijn meisje leeft weer! Samen lopen ze naar buiten. Daar staan veel mensen te wachten. Ze willen allemaal weten wat er binnen gebeurd is.

'Hoe kan dat? Ze leeft weer! Ze was dood. Ik heb het zelf gezien. Ze sliep niet. Ze was echt gestorven. Ongelooflijk! Jezus heeft haar weer levend gemaakt! Zo machtig is God' De mensen raken niet uitgepraat over de dochter van Jairo. Wat een wonder! Dit hadden ze nooit gedacht. Het duurt dan ook niet lang voordat iedereen in het land het verhaal gehoord heeft.

Auteur: HVM



Jij mag weer leven

Inleiding

'Het is een wonder!' Roep of zeg jij dat weleens? Wat bedoel je dan eigenlijk? Is er dan inderdaad een wonder gebeurd of gebeurde er iets dat je eigenlijk niet verwacht had? Misschien zegt je vader of moeder wel eens tegen je: 'Het is een wonder dat je kamer zo netjes opgeruimd is' of 'Het is een wonder dat je op tijd op school bent'. Waarschijnlijk bedoelen ze dan dat ze niet verwacht hadden dat je kamer opgeruimd zou zijn of dat ze niet verwacht hadden dat je op tijd op school zult zijn, omdat je vanmorgen je schoenen niet kon vinden. Het woord 'wonder' betekent iets anders. Het betekent dat er iets gebeurt dat niet mogelijk is, dat niet kán gebeuren. En toch gebeurt het! Als zoiets gebeurt, dan praat iedereen erover. Geloven de mensen dan echt in het wonder of zullen ze twijfelen? In de Bijbel staan veel verhalen waarin een wonder gebeurt. Vandaag hoor je een verhaal waarin zelfs twee wonderen gebeuren. En vandaag is de vraag: geloven de mensen in de Here Jezus omdat Hij wonderen laat zien? Of geloven ze in Hem omdat Hij de Zoon van God is?

Bijbelvertelling

Het is druk in de straat, de mensen staan dicht op elkaar. Allemaal willen ze Jezus zien en zijn woorden horen. Wat heeft Hij vandaag te vertellen? En belangrijker nog, zou Hij vandaag een wonder laten zien? 'Ssst', zegt iemand en een ander houdt zijn wijsvinger voor zijn lippen om te laten zien dat de mensen stil moeten zijn. Iedereen wil dichterbij Jezus komen. Daardoor wordt er hier en daar ook wat geduwd. Tussen al deze mensen staat een vrouw. Ze is al twaalf jaar lang ziek. Geen enkele dokter heeft haar kunnen helpen. Vandaag heeft ze een belangrijke beslissing genomen. Ze heeft gehoord dat Jezus in de stad is, ze heeft al veel over die Jezus gehoord. Hij vertelt prachtige verhalen, maar heeft ook al verschillende mensen genezen. En nu er helemaal niemand is die haar kan helpen met haar ziekte, dacht ze aan Hem. Als er iemand is die haar beter kan maken, dan moet het Jezus zijn! Ze gelooft dat Hij het kan. Maar ja, hoe vraag je aan iemand als Jezus om je te helpen? Daar heeft ze over nagedacht. En nu weet ze het. Ze heeft vanmorgen tegen zichzelf gezegd: 'Ik hoef alleen maar zijn jas aan te raken, dan zal ik gezond zijn.' Ze weet dat Jezus zo machtig is. En nu is ze dus hier. Het is nog drukker dan ze al gedacht had, het is moeilijk om dichtbij Hem te komen. Maar stapje voor stapje komt ze toch steeds dichterbij. Ze hoort zijn stem, ze ziet zijn gezicht en... ze ziet zijn jas. Dan komt er iemand aan die roept: 'Jezus, mijn dochter is zojuist gestorven. Maar komt U toch alstublieft snel met mij mee, leg uw hand op haar, dan zal zij leven!' De man duwt andere mensen aan de kant. Hij ziet er belangrijk uit, hij is een leider van de synagoge. Jezus kijkt de man aan, Hij wenkt zijn vrienden en ze lopen met de man mee.

De vrouw schrikt. Nu was ze zo dichtbij en nu gaat Hij weg! Natuurlijk gaat Hij met zo'n belangrijke man mee. Zou ze haar plan nog kunnen uitvoeren? Zo snel ze kan duwt ze wat andere mensen opzij en zet een paar grote passen naar voren. Dan bukt ze zich en raakt ze de jas van Jezus aan. Het is gelukt! Nu kan ze naar huis gaan. Gelijk staat Jezus stil. Hij draait zich om. De vrouw kijkt Jezus aan en de Here Jezus kijkt haar in de ogen. 'Uw geloof heeft u behouden', zegt de stem van Jezus. De ogen van de vrouw beginnen te stralen. Ze voelt in haar lichaam iets veranderen. Ze is beter! Zie je wel, Jezus is machtig, Jezus is degene die haar kon genezen! Ze wist het, het aanraken van zijn jas was voldoende om beter te worden, het is een wonder!

Dan draait de Here Jezus zich weer om en loopt verder. Jaïrus, de belangrijke leider van de synagoge, gaat voorop. In zijn ogen staan tranen. Zijn dochter, van wie hij zoveel houdt, was ziek en nu is ze gestorven. Niemand kan haar meer helpen. Toch is hij zo snel hij kon naar Jezus gegaan. Jaïrus heeft al zoveel over Hem gehoord. Nee, niemand kan nog iets voor zijn dochter doen. Maar misschien... heel misschien... als er iemand is die misschien nog iets zou kunnen doen voor haar, dan is het Jezus. Misschien kan Hij nog een wonder verrichten. Het gaat Jaïrus niet snel genoeg, hij loopt voorop en kijkt steeds maar weer achterom of Jezus nog volgt. Gelukkig, Jezus loopt nog achter hem aan. Ze zijn er bijna. Als Jaïrus en Jezus bij het huis aankomen, horen ze treurige muziek en huilende mensen. Natuurlijk zijn ze verdrietig, het meisje is gestorven, ze leeft niet meer. Maar als de Here Jezus het ziet, zegt Hij: 'Iedereen moet naar buiten, stop met huilen en droevige muziek te maken. Het meisje is niet gestorven, maar ze slaapt!' Het wordt stil in het huis. De mensen kijken Jezus verbaasd aan. Wat horen ze nu, wat zegt Hij daar? Hoe kan Hij dat nu zeggen! Ze hebben het zelf gehoord van de vader en moeder van het meisje. 'Ga nu naar buiten!', klinkt de stem van Jezus nog een keer. De muzikanten pakken hun instrumenten op en langzaam gaat de groep mensen naar buiten. Sommigen beginnen te lachen, ze lachen Jezus uit. Maar de Here Jezus let niet op hen. Zodra alle mensen het huis uit zijn, zegt Hij tegen Jaïrus: 'Waar is het meisje, waar is haar kamer?' Vader Jaïrus wijst de weg. De Here Jezus gaat de kamer van het meisje binnen. Daar ligt ze, op haar bed. Ze ligt daar heel stil, niets beweegt aan haar. Jaïrus kijkt de kamer in en denkt: 'Ik zie haar niet bewegen, ik zie haar niet ademen. Maar Jezus zegt dat ze niet gestorven is en alleen maar slaapt.' Met een paar stappen is de Here Jezus bij het meisje. Hij pakt haar hand vast. En dan gebeurt het, het is een wonder! Het meisje opent haar ogen en komt overeind. Ze staat op en kijkt Jezus met stralende ogen aan. En Jezus kijkt naar haar. Dan rent Jaïrus de kamer binnen, hij pakt zijn dochter vast en geeft haar een knuffel. 'Kom mee, dan kan iedereen zien dat je leeft!'

Wat een wonder! Het verhaal over het meisje wordt bekend in het hele land. Jezus heeft een wonder gedaan. Wat denken de mensen nu? Sommigen geloven dat Jezus een soort wonderdokter is. Maar gelukkig zijn er ook mensen die geloven dat de Here Jezus de Zoon van God is. Daarom hebben zijn woorden kracht.

Gebed

Heer Jezus, dank U dat U laat zien dat U zoveel macht en kracht heeft.

Wij mogen weten dat U de Zoon van God bent.

Wij willen bidden voor mensen die ziek zijn. Wilt U hen geven wat ze nodig hebben.

Wilt U hen troosten als er verdriet en pijn is.

Wilt U genezing geven waar dat mogelijk is.

Amen.

Auteur: JvdM



Leven door Gods kracht!

[Matteüs 9:18-26](#)

Rachelle, zo heet ik. Ik ben vernoemd naar Rachel, de moeder van het volk Israël. Nouja, één van de moeders, want Jakob, onze voorvader, had wel meer vrouwen. Rachel was zijn favoriet, maar zij kon eerst geen kinderen krijgen. Dat staat in de boekrollen van de Thora. Daar ken ik veel verhalen uit. Ook het verhaal van Rachel. Dat ik naar haar vernoemd ben, dat klopt wel, wat ik heb ook geen kinderen. In mijn buik kunnen geen kinderen groeien, ik heb een ziekte waar ik veel last van heb. Moe, dat word ik er ook van, maar dat is nog niet het ergste vind ik. Ze noemen mij een 'bloed-vloeiende vrouw', zo heet mijn ziekte. En als je dat hebt, dan ben je ook nog eens onrein. En onrein zijn in Israël, dat is geen pretje. Eigenlijk wil er dan niemand bij je in de buurt zijn. Niemand mag of wil je aanraken. Ze krijgen er niets van, dat weet ik zeker, maar toch is het een wet. Ook dat staat in diezelfde Thora waar het verhaal van Rachel in staat, ook dat weet ik maar al te goed.

Ik heb een plan.

Hier in het dorp woont een man, Jezus heet hij. Hij is heel bijzonder en maakt mensen beter. Vaak is Hij op reis, maar nu is Hij terug in het dorp. Ik geloof dat Hij ook mij beter kan maken. Maar er is een probleem. Ik durf niet naar Hem toe om dat te vragen. Ik ben onrein, dat weet ik maar al te goed. Dan ga je niet zomaar naar iemand toe. En ik denk niet dat Jezus mij zomaar op zou komen zoeken, een onbelangrijke vrouw als ik. Hoe moet Hij ooit weten dat ik zijn hulp nodig heb?

Nee, ik ga stiekem naar Hem toe en ik denk dat dat ook wel werken gaat. Jezus heeft zo veel kracht! Pas maakte Hij nog een verlamde man beter. Die man werd gedragen door zijn vrienden toen hij bij Jezus kwam, maar hij ging helemaal zélf lopend weer weg. Ik denk, dat als ik Hem alleen maar aanraak, dat het wel goed komt. Ik kan het in ieder geval proberen, toch?

Daar is Hij, Hij staat te praten met de mannen die bij Johannes de Doper horen, ook al zo'n bijzondere man. Als je belangrijk bent is het, denk ik, veel gemakkelijker om bij Jezus in de buurt te komen dan voor mij. Als ik nu heel stilletjes langs dat groepje loop, dan bots ik gewoon even tegen Hem op. Dan kan er een beetje kracht van Hem bij mij komen. Dan ben ik vast niet meer zo moe, dan ben ik geen bloedvloeiende vrouw meer. Dan ben ik weer rein, en kan ik weer meedoen met alles en iedereen. Dat lijkt me echt fijn.

Zo... nu nog de weg oversteken en dan ben ik er. Maar wie komt daar aan? De leider van de synagoge, Jairus. O, en hij is niet alleen. Een hele massa mensen is erbij. En wat kijken ze ernstig! Ik moet wel aan de kant en wachten. Jairus is een belangrijke man. En als hij iets aan Jezus wil vragen of vertellen, dan moet dat wel iets heel bijzonders zijn!

Maar het is geen mooi gesprek dat Jairus met Jezus heeft, dat hoor ik wel. Zijn dochtertje is ziek, of is ze al

overleden? Ik hoor het niet goed, maar het is heel ernstig. Daar gaat Jezus, met Jairus mee. Hoe moet ik nu bij Hem in de buurt komen? Het is hier zo druk! Alle mensen lopen achter Jezus en Jairus aan, wat een gedring en een drukte!

Weet je. Ik ga gewoon mee. Ik doe net of ik erbij hoor, onrein of niet. Als Jezus mij beter maakt, dan maakt dat toch niet meer uit? Ik schuifel mee en ook steeds een stukje verder naar voren. Het lukt en als ik mijn arm uitsteek, dan raak ik zomaar Jezus' kleed aan. Nu moet ik snel maken dat ik wegkom, ik heb mijn doel bereikt. Maar wat gebeurt er! Jezus staat stil en draait zich om. Hij kijkt naar mij. Ik schrik ervan! Wat zou Hij zeggen? 'Hoe durf je hier te komen, onrein als je bent, en Mij aan te raken?' Of zou Hij boos worden en me wegsturen? Was dit nu wel zo'n slim plan van mij? Jezus kijkt vriendelijk, en helemaal niet boos. Weet je wat Hij zegt? 'Wees gerust, uw geloof heeft u gered.' Dat zegt Hij, tegen mij nog wel. En weet je, dat maakt me zo ontzettend blij! Ik ben beter! En wat ik ook zo mooi vind is dat Jezus naar me keek. Dat Hij me zág. Hij ziet niet alleen maar de belangrijke mensen, zoals Jairus, maar ook mij. We horen er allemaal bij voor Hem. Oók het dochtertje van Jairus. Nu lopen we verder. Daar, bij het huis van Jairus staan allemaal mensen te huilen en treurige muziek maken. Jezus stuurt ze weg. Dat hoeft niet, zegt Hij. Het meisje is niet dood, ze leeft. Wat er binnen in het huis gebeurt, weet ik niet, maar ik weet wel dat als Jezus weer naar buiten komt, het meisje inderdaad leeft. Dat Jezus dat allemaal doet, dat moet van God komen, al die kracht. En ik geloof in God. Vooral over Hem heb ik kunnen leren uit de Thora met alle verhalen die erin staan. Maar nu heb ik ook gezien en zelf gevoeld wat een grote God Hij is. Op Hem wil ik altijd blijven vertrouwen.

Vertel!

- Heb je wel eens een wonder meegemaakt of ervan gehoord?
Of zou je dat wel willen, en wat dan bijvoorbeeld?
- Zou het gemakkelijker of hetzelfde zijn om te geloven in God daarom?
- Hoe kan het dat Jezus wonderen kan doen, denk je?
- Ken je voorbeelden van mensen die heel erg op God vertrouwen en dat laten merken?
Vertel eens iets over die mensen: zijn die altijd gezond en gaat het altijd goed met ze. Of hebben ze ook wel te maken met moeilijke dingen in het leven?

Auteur: MZ